



## Lidwina Gerardus Majella

Een dienstbare en levendige geloofsgemeenschap

<p><b>Kindernevendienst</b> <b>Zondag 5 juni Om 10:00</b> <b>uur</b></p> 	<p><b>Koffie ochtend</b> <b>Donderdag 23 juni</b> <b>10:30 tot</b> <b>12:00 uur.</b></p> 
<p><b>Aanbidding in de</b> <b>Pio-kapel</b> <b>donderdag</b> <b>2, 9, 16, 23 en 30</b> <b>juni</b> <b>van 16:00 t/m</b> <b>17:00 uur.</b></p> 	<p><b>Hebt U al uw kerkbijdrage</b> <b>2016 overgemaakt?</b> <b>Dank u wel</b></p> 

## FEEST VAN HET HEILIG HART.

Vrijdag 03 juni 2016 vieren wij het Hoogfeest van het Heilig Hart. In de vorige eeuw hielden we op die dag de grote processie naar het H. Hartbeeld voor de Heuvelse kerk. Voor ons mensen van 2012 is dat voorbijje tijd. Maar toch heb ik nog wat losse gedachten die ons een dezer dagen kunnen aanspreken:

### JEZUS CHRISTUS,

Je noemt Mij **Meester**  
En je gehoorzaamt Mij niet;  
Je noemt Mij **Licht**  
En je ziet Mij niet;  
Je noemt Mij **de Weg**  
Maar jij bewandelt Mij niet;  
Je noemt Mij **het Leven**  
Maar je begeert Mij niet;  
Je noemt Mij **de Waarheid**  
Maar je volgt Mij niet;  
Je noemt Mij **Goed**  
Maar je houdt niet van Mij;  
Je noemt Mij **Rijk**  
Maar je vraagt Mij niets;  
Je noemt Mij **Eeuwig**  
Maar je zoekt Mij niet;  
Je noemt Mij **Barmhartig**  
Maar je vertrouwt Mij niet;  
Je noemt Mij **Almachtig**

Maar je eert Mij niet;  
Je noemt Mij **Rechtvaardig**  
Maar je vreest Mij niet.  
Verwonder je dan niet  
Als Ik je afwijs!

Op deze vrijdagmorgen zullen we om 10.30 uur een  
Eucharistieviering  
houden waarbij u bent uitgenodigd. Daarna drinken we  
koffie.  
Hans Vugs, diaken-pastor

## **IN DE AFGELOPEN PERIODE ZIJN GEDOOPT:**

Op zondag 15 mei 2016 kwam heel veel blijde en vrolijke  
mensen onze Piokapel binnen. Zij waren gekomen om  
**VIKKI PAGIE** welkom te heten in onze  
geloofsgemeenschap. Met Vikki waren natuurlijk haar papa  
en mama, Stefan Pagie en Nicolle Broers, meegekomen haar  
grote broer Levi, haar peettante (s): Mandy van Gorp (en  
haar overleden oma Jo Pelders - Backx), opa en oma,  
familieleden en ontzettend veel vriendjes en vriendinnetjes.  
Papa en mama hebben plechtig beloofd dat zij ook Vikki  
zullen begeleiden op haar weg naar zelfstandigheid.  
Peettante Mandy heeft duidelijk gezegd dat zij te allen  
tijde welkom bij haar is en peettante oma Jo, zal met meer  
dan normale aandacht vanuit Gods eeuwige woning haar  
petekind blijven begeleiden. Vikki kreeg het teken van

Jezus, zijn kruisteken en ook papa en mama, peettante en oma en opa hebben haar dat teken op haar voorhoofd gegeven. Van heel veel vriendjes en vriendinnetjes heeft zij een kusje gekregen en enkele grote kinderen hebben beloofd, als papa en mama weg moesten en zij hadden voor Vikki geen oppas, dan zouden zij komen. Gelukkig hebben we met velen het doopwater gevonden en kon Vikki toch gedoopt worden. Ook vonden de kleintjes de doopkaars die Vikki krijgt, heel mooi. Maar de heilige olie, het H. Chrisma, vonden ze niet lekker ruiken, maar samen wisten we wel dat olie heel belangrijk is voor ons mensen, want het beschermt ons lichaam als de zon hoog aan de hemel staat, het zorgt er voor dat wij soepel en lenig blijven, en het beschermt ons als we moeten strijden. Met zijn allen hebben we een dak gemaakt boven Vikki en hebben God gebeden dat Hij haar, haar ouders en peettante en alle kinderen mag beschermen op hun weg door het leven. Na haar doop, kreeg Vikki een kruisje met H. Chrisma-olie en haar fonkelnieuwe doopkaars. Papa heeft deze aangemaakt aan de grote Paaskaars en heeft aan alle kinderen een beetje van de nieuwe vuur van Vikki doorgegeven. In een grote opstoet zijn we Moeder Maria gaan bedanken en haar gevraagd om haar en ons allen te beschermen. Natuurlijk hebben we lang zal zij leven gezongen, en zeker niet te vergeten de doopklok geluid. Vikki woont met haar grote broer Levi en hun papa en mama in de Drielstraat 9.



Op vrijdag 20 mei kwamen papa en mama Harald van Krieken en mama Ramona van Mourik, samen met al hun kinderen en met **JAYLEE VAN KRIEKEN** naar onze kerk om in hun huwelijksviering ook Jaylee te laten dopen. Jaylee krijgt bij haar doop de namen van Jaylee Johanna Cornelia, namen van belangrijke mensen in het leven van Jaylee, die haar speciaal zullen begeleiden. Steve en Roxanne, haar grote broer en zus, zijn de peetoom en peettante van Jaylee. Zij hebben beloofd hun uiterste best te zullen doen om Jaylee mee te helpen in haar leven. Samen hebben we ook een dak gemaakt boven Jaylee en de goede God gebeden dat Hij haar, haar ouders en haar broers en zussen mag beschermen op hun weg door het leven. Daarna hebben we Jaylee gedoopt met een heel eigen doopschelp met haar naam en doopdatum er in. Natuurlijk heeft zij een kruisje met H., Christma gekregen om haar te beschermen en te helpen op haar levensweg. Toen Steve haar doopkaars had aangemaakt aan de eerder ontstoken trouwkaars van papa en mama, kregen al haar broers en zussen van haar een beetje van dat nieuwe vuur. Aan het einde van de viering zijn we met de hele familie naar Moeder Maria gegaan om haar dank je wel te zeggen en gebeden dat zij het mooie gezin van Krieken mag begeleiden door het soms wel moeilijke leven.

Jaylee woont met haar zeven broers en zussen en met papa en mama in de Vogezenweide 214.

Op zondag 22 mei 2016 kwamen heel veel grote en kleine mensen naar onze kerk om **BRAM PRIEMS** welkom te heten in onze parochiegemeenschap. Met Bram was zijn

grote broer Wim meegekomen, zijn papa en mama, Wim en Angela Priems - van Strien, peetoom en peettante, Maikel en Karin, zijn opa's en oma's, ooms en tantes en heel veel vriendjes en vriendinnetjes. Broer Wim heeft met hulp van zijn peetoom zijn prachtige doopkaars weer eens aangemaakt aan de grote paaskaars. Bram krijgt bij zijn doop de namen Bram Michael Karel, namen van mensen die hem zullen bijstaan op zijn weg door het leven. Papa en mama hebben Bram beloofd om hem te begeleiden op zijn weg door het leven en zijn peetoom en peettante hebben heel duidelijk gezegd dat Bram altijd bij hen welkom is en dat hij niet tevoren hoeft te bellen. Op het verhaal van Jezus had Raf wel een heel mooi antwoord, hij was van mening; jammer dan de volgende keer beter. Hij wordt niet boos, maar hoopt op een volgende keer. Al heel snel hadden de grote vriendjes het doopwater gevonden, en alle spullen die we nodig hebben voor het doopsel, te weten olie en doopkaars. Veel vriendjes en vriendinnetjes hebben Bram beloofd dat hij met hen mag mee spelen, dat hij als vriendjes gaan voetballen dat hij dan ook tegen die uitbal mag aantrappen. Er waren zelfs twee vrienden die tegen papa en mama van Bram gezegd hebben dat zij wel op Wim en Bram willen letten als zij weg moeten. En dat hebben Wim en Angela in hun oren geknoopt. Daarna hebben we met heel velen een dak boven Bram gemaakt en samen hebben we gebeden dat God Bram en ons allen mag beschermen op onze weg door het leven. Peettante Karin mocht Bram ten doop houden, maar Bram vond die lighouding niet leuk, want nu kon hij niet alles in de gaten houden. De kinderen vonden wel dat het doopwater koud was. Nadat Bram een kruisje met olie had ontvangen, maakte peetoom Maikel zijn nieuwe

doopkaars aan en moest hij van Bram aan alle kinderen wat van dat nieuwe vuur geven. In een grote opstoet zijn we daarna naar Moeder Maria gegaan en hebben daar ons kaarsje neergezet en tevens hebben we gebeden om hulp en bijstand voor Bram en ons allen op onze levensweg. Na het lang zal hij leven gezongen te hebben, werd met heel veel liefde de doopklok geluid. Alle paters in het klooster werden in hun middagdutje gestoord. Bram en Wim wonen met hun papa en mama in de Dr. Leijdsstraat 3.

## **SAMEN HEBBEN WE GEZONGEN: LANG ZULLEN ZE LEVEN**



## **IN DE AFGELOPEN PERIODE ZIJN IN HET HUWELIJK GETREDEN:**

Op vrijdag 20 mei 2016 zijn in onze kerk **HARALD VAN KRIEKEN EN RAMONA VAN MOURIK** in het hele bekende huwelijksbootje gestapt. Met een hele grote limousine kwamen zij met hun kinderen naar onze kerk. Als eerste kwam een zoon die de ringen mocht dragen, vergezeld door twee zussen in heel mooie bruidjeskledij naar voren, daarna kwam vader Harald met een hele grote dochter, ook in bruidskledij en als laatste kwam moeder Ramona met een van haar zoons plechtig naar binnen schreiden. Met de familie waren ook nog een dochter met haar vriend meegekomen, zij zijn de getuigen van papa en

de ouders van Ramona, die getuigen voor haar zijn. Natuurlijk waren er ooms en tantes en bekenden van Ramona en Harald er bij. Heel duidelijk heeft iedereen gehoord dat zij uit vrije wil gekomen zijn en dat zij voor elkaar er zullen zijn in goede en slechte tijden, in rijkdom en armoe, bij ziekte en in gezondheid, heel hun leven lang. Alle kinderen stonden er rondom en hebben alles duidelijk gehoord en gezien. Zij konden aan de ringen die hun papa en mama aan elkaar gingen geven geen begin en geen eind vinden, en dat is het teken dat het huwelijk alleen maar door de dood gescheiden wordt. Voor op het huwelijksboekje stond de foto van papa en mama die in het vliegtuig op weg waren naar Venetië in Italië. Opa en oma van Mourik waren in die dagen de oppas bij de kinderen. Op 5 mei 2015 waren zij ook samen in Amsterdam en daar heeft papa mama Ramona haar ten huwelijk gevraagd. En nu mag papa nadat zij elkaar hun ja woord hebben gegeven in het bijzijn van God en hun familie hun nieuwe trouwkaars aanmaken. Daarna werd hun jongste dochter Jaylee gedoopt en dat verhaal hebben we hierboven kunnen lezen. Aan het einde van de viering zijn we allen samen naar Moeder Maria gegaan om haar dank je wel te zeggen, maar ook om te vragen dat zij ons allen wil beschermen op onze weg door het leven. Al onze kaarsen en kaarsjes hebben wij voor haar beeltenis neergezet. Harald en Ramona wonen met hun schatten van kinderen in de Vogezenweide 214.





## Intenties in de Gerardus Majellakerk en Koningsvoorde



**GM= Gerardus Majella**  
**KV= Koningsvoorde**  
**KND=Kindernevendienst**

**DK=Dameskoor**  
**HK=Herenkoor**  
**SK=Samenzang**

Datum	Tijd	Locatie		Intentie
3 juni	10.30		GM	<b>1<sup>e</sup> Vrijdag van de maand</b>
4 juni 5 juni <b>KND</b> <b>DK</b>	17.30 19.00 10.00	KV	GM GM	Frans en Rosa van Beurden- Diepstraten Ineke Vugs- van Etten Fien Hultermans- van Hautum Nellie Spijkers- Claesen Marianne Verburg- van Assouw Ria Staps v.w. jaargetijde Overleden ouders Sloot- ten Berge

11 juni	17.30 19.00	KV	GM	Lies Struijk- de Vries v.w. 1 <sup>e</sup> jaargetijde
12 juni <b>HK</b>	10.00		GM	Frans en Rosa van Beurden- Diepstraten Ineke Vugs – van Etten Loen van Dooren, vw verjaardag Ouders van Etten de Koning v.w. verjaardag Nellie Spijkers-Claesen Ton Antonissen- Coolen v.w. verjaardag
14 juni	10.30		GM	<b>Pio morgen</b> Harry de Brouwer Miep Buster
18 juni	17:30 19:00	KV	GM	<b>Vaderdag</b> Frans en Rosa v. Beurden – Diepstraten
19 juni <b>HK</b>	10:00		GM	Ineke Vugs – v. Etten Piet van Loon v.w. vaderdag Piet Weijers v.w. vaderdag Rob van den Bosch Fien Hultermans- van Hautum Toos Haers- van den Hout Miep Buster Ouders van Etten- de Koning vw Jaargetijde Eleonore, Frans en Monique Marks Albert en Riet de Boer- Regtvoort Nellie Spijkers- Claesen Marianne Verburg- van Assouw Harry de Brouwer Hans Kocken v.w. vaderdag

25 juni	17.30	KV	GM	Uit dankbaarheid bij een 81 <sup>e</sup> verjaardag Frans en Rosa van Beurden- Diepstraten Ineke Vugs- van Etten Ton Moeskops Cornelia van Riel- van de Zanden Loen van Dooren v.w. verjaardag Pierre Vugs v.w. jaargetijde Nellie Spijkers- Claesen Frans Bastings
26 juni <b>HK</b>	19.00		GM	

### Geheugensteuntjes



Datum	Tijd.	Locatie		Activiteit
1 juni	20:00		GM	Doopvoorbereiding
2 juni	16:00		GM	Stille aanbidding
2 juni	20:00		GM	Bijbel Jan Sloot
3 juni	10.30		GM	1 <sup>e</sup> Vrijdag van de maand Feest van Heilig Hart
5 juni	10.00		GM	Kindernevendienst
9 juni	16.00		GM	Stille aanbidding Bijbel Hans
9 juni	20.00		GM	
14 juni	10:30		GM	Pio morgen

16 juni	16:00		GM	Stille aanbedding
21 juni	14.00		GM	Redactievergadering de Brug
23 juni	10.30		GM	Koffie ochtend
23 juni	16:00		GM	Stille aanbedding
30 juni	16.00		GM	Stille aanbedding

## VADERDAG

Op zondag 19 juni vieren we vaderdag. Net als Moederdag is ook Vaderdag komen overwaaien uit de Verenigde Staten. Een vrouw, Sanora Smart Dodd, uit Washington kwam in 1909 op het idee. Haar moeder was gestorven bij de geboorte van het zesde kind en Sanora werd opgevoed door haar vader. Toen Sanora zelf volwassen was wilde ze haar vader laten weten hoe bijzonder hij voor haar was en ze realiseerde zich ook hoe zwaar het voor hem geweest was om zes kinderen alleen groot te brengen. Ook wilde ze aangeven dat vaders zich meer met de opvoeding van hun kinderen moesten bezig houden. Het duurde echter nog tot 1966 voordat deze dag uitgeroepen werd tot nationale feestdag. Al is de aandacht voor deze dag nog altijd minder als voor Moederdag, alle vaders, zeker die ook zorg hebben voor hun kinderen, verdienen op deze dag wel iets extra's. Niet overal wordt Vaderdag op de derde zondag van juni gevierd.



In Spanje is Vaderdag op 19 maart, de sterfdag van St. Jozef. In Luxemburg op de eerste zondag van oktober en in Duitsland op Hemelvaart.

## DINSDAG 14 JUNI: H. LIDWINA VAN SCHIEDAM

Deze dag is ook voor onze parochie een bijzondere dag. We vieren de sterfdag van deze Nederlandse heilige: Lidwina van Schiedam. Sinds de afbraak van de 'Witte Kerk' aan de Generaal Kockstraat is de naam van die kerk en van de parochie, bij de naam van de parochie Trouwlaan gevoegd. Sinds die tijd heet



onze parochie: parochie Lidwina Gerardus Majella. In het begin was het even wennen, zoals dat bij elke fusie, en elke naamsverandering is. Inmiddels hebben we alweer een fusie achter de rug en heten nu parochie van De Goede Herder, locatie Gerardus Majella, of Trouwlaan. De naam Lidwina is niet meer van toepassing. Toch zullen we ons deze heilige vrouw blijven herinneren. Achter in de kerk hangt een houtsnijwerk van haar met taferelen uit haar leven. Op deze dag zullen wij om 10.30 uur een Eucharistieviering houden ter ere van de H. Lidwina en van de Heilige Pater Pio.

## WEKELIJKSE AANBIDDING.

Wij mensen van 2011 hebben weinig met de stilte. Als mensen op de fiets zitten, als ze een

wandeling gaan maken, op het werk dan hebben ze heel vaak

van die oortjes in zodat ze de hele tijd maar muziek kunnen beluisteren en dan vaak

nog wel erg hard. Stilte is voor de meeste mensen anno 2011 een taboe, totdat met het nieuwe medium stilte heeft gevonden.

Bij heel veel kloosters kloppen dagelijks mensen aan die zich enkele dagen of een week willen terug trekken in de stilte. Het is dan een

verademing. Nu hoeven wij niet naar een of ander klooster te gaan, elke week op de donderdagmiddag tussen 16.00 uur en 17.00 uur houden wij een aanbiddingsuur in de Piokapel. Er zal veel stilte zijn, maar als we met elkaar zijn kunnen we ook de rozenkrans bidden, of een lied zingen. U bent van harte welkom.



## KONINKLIJKE ONDERSCHIEDING

Op dinsdag 26 april 2016 heeft het onze koning Willem Alexander behaagd om onze Michel Kocken te onderscheiden met een lintje als **Lid in de Orde van Oranje-Nassau**. Het was een heel karwei om zonder het te vertellen Michel mee te krijgen. Allerlei smoezen heb ik

moeten verzinnen om hem mee naar het gemeentehuis te krijgen. Ik ben al weken te voren begonnen met hem te vertellen dat we op 26 april met de kosters een dagje uit zouden gaan naar Uden en naar Den Bosch. Dat lukte wonder boven wonder wel, totdat hij op die 26 april 's morgens vroeg in de omgeving van de kerk een van zijn zonen zag lopen en toen dacht hij die moet toch werken. Er was geen koffie in de kerk, dus ging hij koffie kopen en kwam op de Oerlesestraat zijn moeder tegen, hoe kan dat nu? En uiteindelijk zei ik hem dat we eerst naar het gemeentehuis moesten voor een overleg met de wethouder. Voor mij heeft hij zijn mond gehouden tot wij in de koffiekamer van het gemeentehuis waren en hij heel de familie zag.



Heel blij zijn we dat we eindelijk eens Michel in het zonnetje hebben kunnen en mogen zetten. Michel die te pas en te onpas voor onze gemeenschap klaar staat, die er altijd is, die al zijn krachten geeft aan onze parochie op heel veel manieren. Ik ben ontzettend trots op zo'n mens. Michel, het is je van harte gegund, leef nog lang tesamen met jouw gezin, maar ook met onze parochie en dank je wel voor alles wat jij steeds weer doet en nog doet voor ieder van ons.



**DANK JE WEL**

## **Secretariaat : Gerardus Majella**

Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg Tel.:(013) 542 34 55

Geopend elke morgen van 09.00 uur tot 12.00 uur.

behalve maandagmorgen. Op dit secretariaat kunt u terecht voor allerlei sacramenten, aanvragen van een doopbewijs, doop, huwelijk, jubileum, enz.

De bovengenoemde diensten kunt u ook regelen via onze

Website: [www.hlgm.nl](http://www.hlgm.nl)

## **Voor noodgevallen**

Diaken J. Vugs, 06 - 22 45 33 61

### **Liturgische diensten**

zaterdag. 17.30u

zondag. 10.00u

2<sup>de</sup> dinsdag 10.30u

1<sup>ste</sup> vrijdag 10.30u

### **Gerardus Majellakerk**

Pio-kerk

Kerk waarna koffie

Pio-morgen

Pio-kerk

### **Koningsvoorde**

zaterdag. 19.00u

Restaurant waarna koffie

**Financiën:** Giro (IBAN) NL94 INGB 0001 0688 20.

Bank (IBAN) NL64 RABO 0171 2002 17.

t.n.v. Parochie De Goede Herder (locatie Trouwlaan)

## **Contactblad “De Brug”**

Kopij **vóór 19 juni** middels e-mail adres: [info@hlgm.nl](mailto:info@hlgm.nl) of in de brievenbus van de kerk.

Je kunt “de Brug” ook vinden op onze website: [www.hlgm.nl](http://www.hlgm.nl)

## **Redactie Parochieblad “De Brug”**

M. Kolen – Gerrits, K. van Beijsterveldt, P. de Koning.