



Lidwina Gerardus Majella

Een dienstbare en levendige geloofsgemeenschap

<p>Kindernevendienst Zondag 6 november Om 10:00 uur</p> 	<p>Koffie ochtend Donderdag 17 november 10:30 tot 12:00 uur.</p> 
<p>Aanbidding in de Pio-kapel donderdag 3,10, 17 en 24 november van 16:00 t/m 17:00 uur.</p> 	<p>Zondag 18 december 2016</p> <p>Om 14:30 uur</p>  <p>KERSTCONCERT door:</p> <p>Herenkoor Trouwlaan intree GRATIS</p>

God onze Vader,

Met schroom en dankbaarheid
noemen wij de namen van onze lieve
doden...

want wij willen niet dat ze ooit
uit onze geest en
ons hart verdwijnen:
daarvoor
hebben wij van hen teveel
gehouden.

Wij geloven dat ook Gij
hen in uw liefde
bewaart
en hun thans een
geluk schenkt,
rijker dan de mooiste
droom op aarde.



Uit respect voor wat zij deden en waren,
zullen wij het goede en het schone
dat wij bij hen waardeerden,
ook waar maken in ons eigen leven.

Help ons met hart en ziel
ons in te zetten voor uw
mensen, dag na dag
en zo hopen we na een
vervuld bestaan,
samen met onze
geliefden bij U te zijn,
voorgoed .

INDIEN HIJ TERUGKEERDE?

In deze donkere maanden denken we
aan onze geliefde overledenen terug.
Door de grote veranderingen in onze tijd,
denk ik wel eens wat zouden
die geliefde overledenen zeggen als zij nu terug komen?
Zo dacht ik ook aan Jezus Christus:
Indien Hij terugkeerde, wat zou Hij dan tegen ons
zeggen?
Wat zou Hij in deze wereld aanvangen?
Bij wie zou Hij uitgenodigd worden?
Tegen welke Farizeeërs zou Hij tekeer gaan?
Wie zou Maria Magdalena willen zijn,
die zijn lieve woorden ontving?
Uit welke sociale laag zou Hij geboren worden?
Wat zou zijn Jeruzalem uitmaken?
Wie zouden zijn minsten zijn?
Voor wie zou Hij levend water betekenen?
Welke vissers zou Hij uitnodigen om Hem te volgen?
Wat zou Hij tot zijn priesters en diakens zeggen?
Wat zou Hij aan zijn bisschoppen onderwijzen?
Welke raad zou Hij geven aan kardinalen en Paus?
Welke zou zijn houding zijn tegenover religieuzen?
Welke kinderen zou Hij omarmen?
Hoe zou Hij zijn Vader kenbaar maken?
Welke tempel zou Hij zuiveren?
Wat zou zijn boodschap zijn?
Wat zou zijn vreugde uitmaken?
Wat zou Hem met blijdschap vervullen na tweeduizend
jaar?
Zou drie jaar genoeg zijn?
Mogen wij zo met elkaar omgaan
dat Hij op ieder van ons zijn Hand mag leggen en zeggen:

Kom goede en getrouwe vriend,
Ik was arm en jij hebt Mij geholpen,
Ik had dorst en jij hebt mij een koud glas water gegeven.

Hans Vugs, diaken-pastor

UIT ONZE PAROCHIEAGENDA.

Op zondag 25 september 2016 kwam de hele grote familie van **LILI VAN THILLO**, tezamen met haar zus Femi en haar broer Yven, met haar papa Duane van Thillo en haar mama Cindy Jerphanion, met haar peetoom en peettante Serge Lievens en Nicole van Loon, haar oma's en opa's en haar overgrootoma naar onze kerk om opgenomen te worden in onze geloofsgemeenschap. Wonderbaarlijk was dat Yven afgelopen week nog op de intense of care van het Sophia Kinderziekenhuis te Rotterdam lag en nu er toch bij kon zijn. Bij de opening van de doopviering hebben we allen welkom geheten en een kaarsje ontstoken voor de overleden opa. Zo was hij er toch ook in ons midden. Papa en mama hebben Lili beloofd haar zo goed als zij kunnen te begeleiden op haar weg naar zelfstandigheid. Haar peetoom en peettante hebben heel duidelijk uitgesproken naar Lili dat zij als zij straks groter is gegroeid, dat zij dan te allen tijde bij hen welkom is, ja elfs ze hoeft tevoren niet met haar gsm'etje een afspraak te maken voor zondag over 4 weken om kwart over vijf. Lili kreeg nadat zij het kruisteken op haar voorhoofd, lippen en in haar hart had ontvangen, van papa en mama,

peetoom en peettante en alle oma's en opa een kruisje op haar voorhoofd. Van enkele kinderen kreeg zij zelfs een kusje. Na het verhaal van Jezus hebben we naarstig gezocht naar de verschillende attributen die we nodig hebben bij de doop. Natuurlijk de doopschelp, de handdoek om het hoofdje af te drogen, de doopkaars en het H. Chrisma. Tijdens de doop werd Lili gedragen op een groot kussen, dat bij alle kinderen van Loon werd gebruikt. Het mocht zelfs nat worden. Bij het kruisje met



H. Chrisma werd zij heel rustig en kon zelfs lachen.

Papa heeft haar nieuwe doopkaars aan gemaakt aan de Paaskaars, het symbool van de verrezen Heer. Daarna kregen alle kinderen een beetje van dat nieuwe vuur en mochten zij vasthouden om in een grote stoet naar Moeder Maria te gaan in de grote kerk. Daar

hebben we Maria dank je wel gezegd voor alle goede dingen die we elke dag om niet van Haar verkrijgen en samen hebben we gebeden dat zij Lili en ons mag begeleiden op onze weg door het leven. Na het lang zal ze leven hebben we uitbundig de doopklok geluid om zo aan iedereen die het maar wilde horen, dat er een kindje in onze kerk was gedoopt.

Lili, Femi en Yven wonen met hun papa en mama in de Philomenahof 9.

Op diezelfde zondag kwamen blij en vrolijke mensen naar onze kerk om **ROBIN MAN** op te nemen in onze geloofsgemeenschap. Met Robin kwamen zijn papa, Chau Kar Man, zijn mama Brenda van den Eijnden, zijn peettantes Melissa Gijsberts en Liesbeth Lugters, opa's en oma's, ooms en tantes en heel veel vriendjes en vriendinnetjes mee om getuigen te zijn van dit voor hem zo belangrijke moment. Robin kreeg bij zijn doop de namen: Wai-Wah Robin Marinus Josephus. Wai is in het Chinees Groot en Wah geeft aan dat zijn wortels in China liggen. Papa en mama hebben tegen Robin heel duidelijk gezegd dat zij hem met alle krachten die in hen zijn zullen begeleiden op zijn weg naar zelfstandigheid. Bij de beide peettantes is Robin altijd welkom en ook hij hoeft geen afspraak te maken. De aanwezige kinderen hebben allemaal gezegd dat Robin met hen mee mag spelen als hij groter is gegroeid. Twee meisjes hebben aan Brenda en Chau Kar gezegd dat zij wel op Robin willen passen als zij eens weg moeten en er niemand van de ooms en tantes op Robin kan passen. Na het verhaal van Jezus hebben we met heel veel mensen een dak boven Robin gemaakt en God gebeden dat Hij Robin mag beschermen en begeleiden op zijn weg door het leven. Met zijn allen hebben we onze geloofsbelijdenis gezegd en werd Robin in dat geloof gedoopt. Hij vond het maar wel koud dat water, mar gelukkig droogde mama zijn hoofdje vlug af en was alles weer goed. Ook kreeg Robin een mooie doopkaars die door een van de peettantes werd aangestoken en ook heeft zij aan alle kinderen een beetje van dat nieuwe vuur gegeven. Nadat we het Onze Vader

hebben gebeden, zijn we in een grote processie naar Moeder Maria gegaan en hebben haar dank je wel gezegd voor alle liefde en bescherming die Robin, maar ook wij allen, steeds weer van haar krijgen. Samen hebben we het lang zal hij leven gezongen en alle kinderen hebben luid de doopklok laten weerklinken.

Robin woont met zijn papa en mama in de Borculolaan 99.

Op zondag 9 oktober 2016 stroomde onze Piokapel helemaal vol met allemaal blijde mensen, die gekomen waren om **NIGEL DE ROIJ**, van harte welkom te heten in onze geloofsgemeenschap.

Met hem waren uiteraard zijn papa, Rick de Roij, zijn mama, Marcha Wagemans, zijn peetoom en peettante Kevin van Hoof en Ellen Aarts, zijn vele opa's en oma's, zijn ooms



en tantes en heel veel vriendjes en vriendinnetjes meegekomen. Omdat de moeder van Rick reeds overleden is, hebben we voor haar een kaarsje aangestoken. Bij de doop krijgt Nigel de namen: Nigel Johannes Wilhelmus. Nigel omdat papa een fan is van de voetballer Nigel van Loon, hij moet dus hopelijk ook een hele goede voetballer worden en de andere namen zijn van zijn papa en opa's. Papa en mama hebben Nigel beloofd hem met heel veel zorg en aandacht en liefde te begeleiden op zijn weg naar zelfstandigheid. Zijn peetoom en peettante hebben Nigel plechtig beloofd dat

hij te allen tijde van harte welkom bij hen is. Hij hoeft nimmer tevoren een afspraak te maken. Daarna kreeg Nigel het kruisteken van Jezus op zijn voorhoofd, op zijn lippen en in zijn hart. En daarna van papa en mama, peetoom en peettante en alle opa's en oma's en van veel vriendjes en vriendinnetjes kreeg hij een kusje. Er waren vriendjes en vriendinnetjes die beloofd hebben dat Nigel straks als hij groter is met hen mag meespelen, ja zelfs hebben de jongens gezegd dat hij ook met hen mee mag voetballen. Vijf al grotere vriendjes en vriendinnetjes hebben Rick en Marcha beloofd dat zij op Nigel zullen passen als zij weg moeten en van alle grote mensen er niemand kan oppassen. Na het verhaal van Jezus hebben we met zijn allen een heel groot dak boven Nigel gemaakt en God gevraagd dat Hij hem en allen mag begeleiden op hun weg door het leven. Nadat papa en mama en peetoom en peettante hun geloof hadden uitgesproken, hebben we Nigel gedoopt. Door het koude water dat over zijn hoofdje stroomde schrok hij wakker, maar toen de peetoom met veel liefde zijn hoofdje had afgedroogd, viel hij al weer in slaap. Na het Chrisma kruisje ontvangen te hebben en zijn nieuwe witte kleding, heeft zijn peetoom zijn nieuwe doopkaars aangestoken aan de Paaskaars, het symbool van de verrezen Heer. En meteen kregen alle kinderen een beetje van dat nieuwe vuur. Nadat we het Onze Vader hadden gebeden zijn we in een grote stoet naar Moeder Maria gegaan om haar dank je wel te zeggen en te vragen dat zij Nigel en ons allen wil beschermen op onze weg door het leven. Natuurlijk hebben we het lang zal hij leven gezongen en

met heel veel kracht de doopklok geluid.

Nigel woont met zijn papa en mama aan het Pieter Breughelplein 4.

Zondag 16 oktober 2016 kwamen onder een stralende zon een hele blijde familie in onze Piokapel bijeen om **QUINTEN VAN AMELSVOORT** in onze geloofsgemeenschap welkom te heten. Met Quinten was ook zijn zus Amarens en natuurlijk ook zijn papa en mama, Ernst-Jan en Rosanne van Amelsvoort – van Dongen, zijn peetoom Dion van Dongen en peettante Mascha van Amelsvoort, zijn opa's en oma's, zijn ooms en tantes en vriendjes en vriendinnetjes meegekomen.



Aan het begin van de viering heeft mama weer eens hun trouwkaars aan de grote Paaskaars aangemaakt en heeft Amarens met haar peettante haar doopkaars aan de trouwkaars van papa en mama aangestoken. Heel veel lichtjes stonden er te branden, want die lichtjes geven warmte, licht en gezelligheid. Papa en mama hebben plechtig beloofd dat zij hun uiterste best zullen doen om hun nieuwe wereldburger te begeleiden op zijn weg naar zelfstandigheid. Peetoom en peettante hebben ook heel duidelijk tegen Quinten gezegd dat hij te allen tijde bij hen van harte welkom is. Wel voegde peetoom er aan toe; ik hoop dat ik wel steeds thuis ben, als hij mij nodig heeft. Veel kinderen willen straks met Quinten spelen, hij mag zelfs van enkele meisjes ook met hun poppen spelen.

Twee kinderen hebben gezegd, dat als papa en mama weg moeten en er is niemand om op Quinten te passen, dat zij dat dan altijd willen doen. Aandachtig werd er naar het verhaal van Jezus geluisterd en gelukkig hebben we alle attributen die we voor een doop nodig hebben gevonden. Met ons allen hebben we een dak gemaakt boven Quinten en de goede God gebeden dat Hij Quinten en ons allen wil begeleiden op onze weg door het leven. Nadat pap en mama en de peetouders hun geloof in onze God hebben uitgesproken, is Quinten gedoopt. Zijn papa hield hem ten doop en mama heeft daarna met heel veel liefde zijn hoofdje afgedroogd. Quinten had heel veel plezier tijdens de doop en was nergens bang van. Ook tijdens het ontvangen van het kruisje met Chrisma-olie had hij een brede smile op zijn gezichtje. Peetoom Dion maakte de nieuwe doopkaars aan de trouwkaars van papa en mama aan. En alle kinderen kregen een beetje van dat nieuwe vuur. Nadat we moeder Maria dank je wel hadden gezegd hebben we het lang zal hij leven gezongen en werd er zeer luid de doopklok geluid.

Quinten woont met zijn zus Amarens en hun papa en mama in de Koolhovenlaan 4. Op diezelfde mooie zondagmiddag kwam de familie Hoogesteger met velen naar onze Piokapel om **MYLENA HOOGESTEGER** in onze parochiegemeenschap op te nemen. Met Mylena kwam de trotse moeder Miranda Hoogesteger, haar zus Ysatis, haar peetoom Oscar Basters en haar peettante Susan Huysmans, haar opa's en oma's, ooms en tantes en heel veel vrienden en vriendinnetjes, naar onze kerk.

Ysatis heeft aan het begin van de viering heel zelfstandig haar doopkaars aangemaakt aan de grote Paaskaars, het symbool van de verrezen Heer. Mama heeft Mylena gezegd dat zij ontzettend gelukkig met haar is en dat zij haar graag wil begeleiden op haar weg naar zelfstandigheid. Haar peetoom en peettante willen ook alles voor Mylena zijn en zij mag altijd bij hen binnenkomen en hoeft echt niet van te voren een afspraak te maken. Nadat zij het teken van Jezus Christus op haar voorhoofd, op haar lippen en in haar hart had ontvangen, kreeg zij een kruisje van mama, peetoom, peettante en alle opa's en oma's. Van de kinderen kreeg zij een lief, zacht kusje. Na het verhaal van Jezus, hebben we alles wat we voor de doop nodig hadden al vlug gevonden. En met zijn allen wisten we ook waar alles voor nodig was en waarom we water, kaars en olie gebruiken. Na de geloofsbelijdenis hebben we Mylena gedoopt. Haar peettante mocht haar ten doop houden en heeft daarna Mylena niet meer terug gegeven. Peetoom heeft de doopkaars van Mylena aangemaakt en alle kinderen kregen een klein kaarsje. Na het onze Vader zijn we in een lange stoet naar moeder Maria in de grote kerk gegaan en hebben haar dank je wel gezegd voor dit wonder waarmee wij verblijd zijn. Ook hebben we Maria gevraagd om haar met alle zorg te omringen. Na het lang zal zij leven en het luiden van de doopklok zijn we blij naar huis gegaan om het feest verder voort te zetten.



Mylena woont met haar zus en mama in de Zernikestraat 116.

Op zondag 23 oktober 2016 stroomde onze prachtige Piokapel helemaal vol met hele blijе mensen en met **GIGI VAN LAARHOVEN**. Met Gigi waren natuurlijk ook haar papa Sjakie van Laarhoven en mama Manon van Beers, haar broers Milan en Silvan, haar peetoom Mark Doorakkers en haar peettante Linda van de Wiel, haar opa's en oma's, haar ooms en tantes en heel veel vriendjes en vriendinnetjes meegekomen. Aan het begin van de viering hebben Milan en Silvan eerst hun eigen doopkaars aangemaakt, daarna hebben papa en mama de namen genoemd waarmee zij gedoopt gaan worden. Deze werden heel duidelijk uitgesproken en van een verklaring voorzien. Gigi, omdat dit een bekend persoon is, waar papa en mama zich toch wel mee verbonden wisten, Bernadet, genoemd naar de doopnaam van oma en Henrietta genoemd naar de andere oma. Daarna hebben papa en mama plechtig aan Gigi beloofd, dat zij hun uiterste best zullen doen om Gigi zo goed mogelijk te begeleiden op haar weg naar zelfstandigheid. Peettante en peetoom hebben heel duidelijk gezegd dat Gigi te allen tijde welkom bij hen is en dat zij nimmer een afspraak hoeft te maken. Nadat zij het kruisteken van Jezus had ontvangen, kreeg zij ook hele lieve kruisjes van mama en papa, peetoom en peettante,



van opa's en oma's en tenslotte hele lieve kusjes van enkele kinderen. Het verhaal werd door allen goed beluisterd en samen hebben we alle spullen gevonden die er nodig zijn, als we een kindje gaan dopen: het water, de doopkaars en de H. Olie. Met heel velen hebben wij Gigi de handen opgelegd, door een dak boven haar te maken en we hebben de goede God gebeden dat Hij haar en ons allen mag beschermen op onze weg door het leven. Gigi werd door de peettante ten doop gehouden en onze dopeling gaf geen enkele kick toen het koude water over haar hoofdje stroomde. Nadat de peetoom haar doopkaars had aangemaakt heeft Gigi aan alle vriendjes en vriendinnetjes een beetje van haar licht gegeven,. Daarna zijn we in een lange stoet naar Moeder Maria gegaan en hebben haar dank je wel gezegd voor alles wat Maria steeds voor ons doet, maar we hebben haar ook gebeden dat zij Gigi en ons allen mag beschermen op onze levensweg. Uit volle borst hebben wij het lang zal zij leven gezongen en de doopklok geluid. Gigi woont met haar broers Milan en Silvan en haar papa en mama in de Daltsenlaan 32.

WE HEBBEN GEZONGEN: LANG ZULLEN ZE LEVEN.



Intenties in de Gerardus Majellakerk en Koningsvoorde

GM= Gerardus Majella

KV= Koningsvoord

KND=Kindernevendienst

DK=Dameskoor

HK=Herenkoor

SK=SamenzangDatum



	Tijd	Locatie		Intentie
5 & 6 nov	17.30 19.00 10.00	KV	GM	Ineke Vugs – van Etten
			GM	Frans en Rosa van Beurden – Diepstraten Miep Buster 1 ^e Jaargetijde Wil Smulders Eugène Stassen v.w. Verjaardag Jacques Hultermans Verjaardag en Jaargetijde Jeanne Verhagen – v. Tilborg Verjaardag
8 nov	10:30		GM	Harry de Brouwer
12 & 13 nov	17:30 19:00 10:00	KV	GM	Ans v.d. Waal – v.d. Water 1 ^e jaargetijde
HK			GM	Ineke Vugs – van Etten Frans en Rosa van Beurden – Diepstraten Toos Haers – v.d. Hout Frans Bastings v.w. Verjaardag

				Henk en Marianne Verburg – v. Assouw Piet van Loon Opa van Hautum Harrie Raaijmakers Fien Hultermans – v. Hautum Riet Wijnans – v.d. Broek v.w. Verjaardag
19 & 20 nov DK	17:30 19:00 10:00	KV	GM GM	Frans en Rosa v. Beurden – Diepstraten Ineke Vugs – v. Etten Eleonore, Frans en Monique Marks Ria Staps v.w. Geboortedag Levenden en overleden leden Dameskoor Sursum Corda
26 & 27 nov HK	17.30 19.00 10:00	KV	GM GM	Tiny Weijers – v. Pelt v.w. Verjaardag Piet Weijers v.w. Verjaardag Mary v. Gorp – Weijers v.w. Verjaardag Ineke Vugs – v. Etten Frans en Rosa v. Beurden – Diepstraten. Henk en Marianne Verburg – v. Assouw Wim v.d. Schoot Annie Hobbelen – Doomen Harrie Hultermans v.w. Jaargetijde Fien Hultermans – v. Hautum Levenden en overleden van het Herenkoor Trouwlaan

Geheugensteuntjes



Datum	Tijd.	Locatie		Activiteit
1 nov	19:00	KV	GM	Allerheiligen
2 nov	19:00	KV	GM	AllerZielen
3 nov	16:00 20:00		GM GM	Stille aanbidding Vrijwilligersavond
4 nov	10:30		GM	1 ^e Vrijdag van de maand
6 nov	10:00		GM	Kindernevendienst
8 nov	10:30		GM	Pio morgen
9 nov	20.00		GM	Doopvoorbereiding
10 nov	16:00		GM	Stille aanbidding Bijbel Hans
17 nov	10:30 16:00		GM	Koffie ochtend Stille aanbidding
23nov	10:00			Redactievergadering De Brug
24 nov	16:00		GM	Stille aanbidding

Eerste Communie in 2017

Voortdurend komen er mensen vragen wanneer volgend jaar de eerste communie gevierd wordt.

We kunnen u nu mededelen, dat deze feestelijke viering is **op zondag 23 april 2017**. De kinderen die de basisschool De Triangel bezoeken en in groep 4 zitten, krijgen daarvoor begin december een brief thuis voor ouderavond en opgave.

Kinderen van elders kunnen zich melden middels onze website: www.hlgm.nl of in het secretariaat van de parochie. Zorg tijdig voor een doopbewijs als de kinderen in een andere parochie gedoopt zijn.

Communiewerkgroep

Feest van Christus Koning

Zondag 20 november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, vieren

we het feest van Christus Koning.

Dit feest werd in 1925 ingesteld door paus Pius XI. Het werd een

feest in een sfeer van triomf. Met wapperende vlaggen en tromgeroffel werd er door katholieke bewegingen in processies

rondgetrokken. Standbeelden van Christus Koning werden opgericht

en in veel huiskamers werd een beeld neergezet.

In onze tijd echter kijken we anders tegen dit feest aan:
Jezus, de
Christus, was geen triomfale koning, maar een Dienaar
van mensen.

Kerkbijdrage

Het jaar 2016 loopt al
weer op
een eindje. Allen die dit
jaar hun
kerkbijdrage hebben
overgemaakt
daarvoor



HARTELIJK DANK.

Mocht u nog niet in de
gelegenheid geweest zijn om uw
bijdrage te betalen, wilt u dit dan
nog even doen.

Allen die nog niet jaarlijks, maandelijks of per kwartaal
betalen,
kunnen dit nog altijd gaan doen. De gegevens van onze
bank vindt u bij de algemene gegevens op de laatste
bladzijde van deze ‘Brug’.

Het parochiebestuur

*November
heeft maar dertig dagen,
maar dubbel wind en regenvlagen*

Kerkelijk jaar

Op 27 november 2016 begint het nieuwe kerkelijk jaar met de eerste zondag van de Advent, de voorbereidingstijd op Kerstmis.

*“Hemel laat gerechtigheid neerregenen,
laat haar neerstromen uit de wolken,
en laat de aarde zich openen.”
(Jesaja 45, 8)*



Secretariaat: Gerardus Majella

Wassenaerlaan 32, 5021VS Tilburg Tel.: (013) 542 34 55

Openingstijden: di-vr 09.00 uur tot 12.00 uur.

Op dit secretariaat kunt u terecht voor het aanvragen van:
een doopbewijs, doop, huwelijk, jubilea, enz.

Alle genoemde diensten kunt u ook regelen via onze website.

Noodgevallen: Diaken J. Vugs, 06 - 22 45 33 61

Liturgische diensten

Zaterdag 17.30u

Zondag 10.00u

2^{de} dinsdag 10.30u

1^{ste} vrijdag 10.30u

Gerardus Majellakerk

Pio-kapel

Kerk waarna koffie

Pio-morgen

Pio-kapel

Koningsvoorde

Zaterdag 19.00u

Restaurant waarna koffie

Financiën: Giro (IBAN) NL94 INGB 0001 0688 20.
Bank (IBAN) NL64 RABO 0171 2002 17.
t.n.v. Parochie De Goede Herder (locatie Trouwlaan)

Contactblad “De Brug”

Kopij **vóór 19 september** middels e-mail adres: info@hlgm.nl
of in de brievenbus van de kerk.

Je kunt “de Brug” ook vinden op onze website: www.hlgm.nl

Facebook: <https://www.facebook.com/parochiehlgm>

Redactie Parochieblad “De Brug”

M. Kolen – Gerrits, K. van Beijsterveldt, B. Mallens,