



Lidwina Gerardus Majella

Een dienstbare en levendige geloofsgemeenschap

<p>Kindernevendienst Zondag 1 januari Om 10:00 uur</p> 	<p>Koffie ochtend Donderdag 19 januari 10:30 tot 12:00 uur.</p> 
<p>Aanbidding in de Pio-kapel donderdag 29 dec 5,12,19,en 26 januari van 16:00 t/m 17:00 uur.</p> 	<p>Ouderavond 1^{ste} Communie 9 januari om 20:15 uur</p> 

Buiten is het grauw en koud, de tijd voor de snert, maar ook voor de kerstboom en de kerststal. En daar hoort een kerstverhaal bij; nu eens een die u niet verwacht.

Koning Artaban.

Koning Artaban had ook het grote licht gezien en wilde met de drie wijzen uit het Oosten meereizen. Drie edelstenen had hij bij zich om de nieuwe koning ten geschenke te geven. Een saffier, een robijn en een parel. Omdat hij onderweg naar de drie anderen een stervende langs de weg moest helpen, kwam hij te laat. De anderen waren al vertrokken.

Artaban moest de saffier verkopen om geld bijeen te krijgen om een eigen karavaan uit te rusten. Na een lange woestijntocht kwam hij drie dagen te laat in Bethlehem. Een vrouw met een klein kind vertelde hem dat die Maria en Josef met het kind al weggevlucht waren. Terwijl de vrouw hem dat vertelt komen de soldaten van Herodes voor de



kindermoord. Artaban geeft de robijn aan de hoofdman, zodat deze het huis van de vrouw overslaat.

Dan vertrekt Artaban met de kostbare parel op zoek naar Jezus. Na dertig jaar was Artaban nog steeds een pelgrim, die het licht zocht. Moe en uitgeput, maar toch nog steeds zoekend, was hij in Jeruzalem aangekomen. Het was er druk voor het Paasfeest. De

mensen liepen allemaal opgewonden één kant uit. Ze vertelde Artaban: er worden twee beruchte rovers gekruisigd en een zekere Jezus van Nazareth, een man die veel wonderbare dingen onder het volk heeft verricht, zodat wij mensen veel van Hem houden. Het hart van Artaban begon sneller te kloppen. Het kan dus toch nog zijn dat ik de koning vind en Hem met mijn parel kan vrijkopen! Artaban volgde moeizaam de menigte. Bij het wachthuis kwam een troep soldaten voorbij, die een meisje meesleepte. "Red mij", riep zij, "ik word als slavin verkocht, omdat mijn vader schulden heeft".

Was het zijn grote kans, of was het een laatste verzoeking? Hij kon het niet uitmaken. Maar één ding zag hij heel duidelijk,; dit hulpeloze meisje redden, was een echte daad van liefde. En is niet de liefde het licht van de



ziel? Hij haalde de parel te voorschijn en kocht haar vrij. Het is het laatste geschenk dat ik voor de koning had bestemd, zei Artaban. En in een oogwenk werd het hem duidelijk, dat hij de koning toch gevonden had.

Zalig Kerstfeest en een Zalig Nieuwjaar.

Hans Vugs

Diaken-pastor

UIT ONZE PAROCHIE AGENDA

WIJ HEBBEN UIT HANDEN MOETEN GEVEN:

Op donderdag 17 november is in die nacht **CISCA CHRIST - ERKELAND** in de leeftijd van 81 jaar rustig en kalm, in het bijzijn van mensen waar zij heel veel van hield, ingeslapen. Sinds 3 juni 1995 is zij weduwe van Jan Christ. Het leven van moeder en oma is een heel bewogen leven geweest. Al heel vroeg had haar moeder een ziekte waardoor zij niet meer in staat was om haar kinderen te kunnen begeleiden. Daarom is zij een tijd lang buiten het gezin geplaatst. Maar ook in die tijd waren de financiën heel matig en moest iedereen hand en span diensten verrichten om zo alle monden te kunnen vullen. Ook moeder en oma heeft daar haar steentje aan bij moeten dragen. Daar heeft zij ook de normen en waarden geleerd die er moeten zijn onder de mensen. En die normen en waarden heeft zij haar hele leven gestalte gegeven in al haar doen en laten. Toen zij haar Jan heeft ontmoet, zijn ze samen in onze Gerardus Majella kerk in het huwelijksbootje gestapt. Zij werden verblijd met vier meisjes en jullie moeder heeft haar uiterste best voor gedaan om jullie allen heel persoonlijk te begeleiden. Zij had ervaren wat het wil zeggen, je moeder te moeten missen, dat zou haar niet



overkomen. Moeder en oma was heel trots op haar kinderen en later op haar kleinkinderen en zeker niet te vergeten haar achterkleinkinderen. Alle aandacht ging naar hen uit, die mochten niets te kort komen. Cisca heeft heel veel geleden door de vroege dood van haar Jan. Nu stond ze geheel alleen er voor en dat viel haar tegen. Maar met de hulp van de kinderen en kleinkinderen en achterkleinkinderen is zij daar enigszins boven op gekomen en heeft de draad weer opgepakt. Voor haar vrij gekomen tijd ging zij op velerlei terrein vrijwilligerswerk verrichten. Van huis uit heeft zij haar geloof in de ene God mee gekregen en haar hemelse Moeder Maria. Wat was zij gelukkig toen zij naar Lourdes mocht afreizen en daar op die gezegende plek Maria mocht ontmoeten. Zij heeft daar zo van genoten, dat zij nog heel lang met heel veel vreugde kon vertellen, hoe mooi het daar wel was. Toen de doktoren tegen de kinderen zeiden dat moeder bediend moest worden, waren ze er allemaal bij. Het mooie was, dat moeder en oma, de hele dag niet gesproken en de kinderen aangekeken had, en bij de bediening was zij er helemaal bij, zij kon wel niets zeggen, maar wist heel goed wat er ging gebeuren. Ze gaf ook aan dat het heel goed was, dat zij de ziekenzalving ging ontvangen. Toen het afgelopen was en ik weg ging, kon ze nog tegen mij zwaaien en vond het goed ik de volgende dag weer terug zou komen. God echter besliste anders.

Cisca woonde de laatste jaren in de Generaal Smutslaan 222-08.

DAT ZIJ RUSTE IN VREDE.

GM= Gerardus Majella
KV= Koningsvoorde
KND=Kindernevendienst
DK=Dameskoor
HK=Herenkoor
SZ=Samenzang



Intenties in de Gerardus Majellakerk en Koningsvoorde

Datum	Tijd	Locatie		Intentie
24 dec	18.30	KV		Ineke Vugs- v. Etten
	19.30		GM	Frans en Rosa v. Beurden – Diepstraten
	HK/DK 22:00		GM	Ton Antonissen- Coolen
25 dec	10.00		GM	Tiny Weijers – v. Pelt
HK	10.00		GM	Piet Weijers
26 dec				Rob van en. Bosch
SZ				Frans Bastings
				Eleonore, Frans en Monique Marks
				Alida v. Domburg- Pijnenburg
				Albert en Riet de Boer- Regtvoort
				Ouders Hultermans- v. Hautum
				Kees en Riet Wijnans- van den Broek
				Henk en Marianne Verburg – van Assouw
				Rita v. Gool – Kos v.w Verjaardag
				Ouders Beelen – Koteck
				Ad en Annelies v. Dijk – Beelen
				Gonnie v.den Heuvel – Vissers
				Ouders Smolders – v. Lieshout
31 & 1 jan	17:30	KV	GM	Alida v. Domburg- Pijnenburg v.w. 1 ^e
HK	19:00			Jaargetijde
	10:00		GM	Ans v Gerven – v. Lierop
				Miep Buster
				Ineke Vugs – v. Etten

				Frans en Rosa v. Beurden – Diepstraten Annie Priems – d. Laat v.w. 1 ^e Jaargetijde Henk en Marianne Verburg – v. Assouw Wim v.der Schoot Nelly Verhagen v.w. Jaargetijde Fien Hultermans – v. Hautum Piet van Loon v.w. Verjaardag
7 & 8 jan HK	17:30 19:00 10:00	KV	GM GM	Riekie van Etten – v. Engelen v.w. 1 ^e Jaargetijde Ineke Vugs – v. Etten Fien Hultermans – v. Hautum Jan Graafmans Lieneke Gerrits –v. Dommelen v.w. 2 ^e jaargetijde Cees Reichwein v.w. Jaargetijde
14 &15 jan DK	17:30 19:00 10:00	KV	GM GM	Eleonore Marks – Beerens v.w. 1 ^e Jaargetijde Frans en Monique Marks v.w. Verjaardag Ineke Vugs – v. Etten Annie Hobbelen – Doomen Ouders Vugs – Bullens. v.w. Jaargetijde Kees en Riet Wijnans – v. den Broek Piet van Loon v.w. Jaargetijde
21 & 22 jan HK	17:30 19:00 10:00	KV	GM GM	Riet d. Boer – Regvoort v.w 1 ^e Jaargetijde Toos Haers – v.den Hout Wil Smulders Ineke Vugs – v. Etten Opa en Oma van Hautum

28 & 29 jan JK	17:30 19:00 10:00	KV	GM GM	Wim v. der Schoot Ineke Vugs – v. Etten Fien Hultermans – v. Hautum Kees en Riet Wijnans – v. den Broek
-----------------------------	-------------------------	----	--------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Geheugensteuntjes



Datum	Tijd.	Locatie		Activiteit
25 dec	15:00		GM	Kindje wiegen
29 dec.	16.00		GM	Stille Aanbidding
1 jan	10:00		GM	Kindernevendienst
4 jan	20:00		GM	Doopvoorbereiding
5 jan	16:00 20:00		GM GM	Stille aanbidding Bijbelgroep Jan Sloot
6 jan	10:30		GM	1 ^{ste} Vrijdag van de Maand
9 jan	20:15		GM	Ouderavond 1 ^{ste} Communie
10 jan	10:30		GM	Pio morgen
12 jan	16:00 20:00		GM	Stille aanbidding Bijbelgroep Hans
19 jan	10:30 16:00		GM GM	Koffie ochtend Stille aanbidding
24 jan	10.00		GM	Redactie de Brug
26 jan	16:00		GM	Stille aanbidding

KERSTMIS

Franciscus stond er vaak bij stil hoe God uit liefde voorde mensen zelf één van hen werd, broos en arm, in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe. Eens zei hij tegen zijn vriend Johannes uit Greccio: 'Ik zou met jullie graag de geboorte van dat kind net zo willen vieren als toen in Betlehem. Dan kan iedereen zien hoe het kindje in de kribbe lag en de os en de ezel erbij stonden.' Johannes richtte daarop alles precies zo in als Franciscus het wilde hebben.

Uit de kluizenarijen in de buurt kwamen de broeders. En de mensen uit Greccio waren blij dat ze het mee mochten vieren. Ze namen fakkels en kaarsen mee om het weer net zo licht te laten zijn als toen de ster boven Betlehem stond.

Zingend trokken ze naar de kribbe toe en zagen de os en de ezel. Het was een levende kerststal! Mens en dier waren in vreugde verbonden. Tijdens de mis zong Franciscus het evangelie en hij



preekte over het kind van Betlehem. Terwijl hij sprak, zag een man uit Greccio in zijn verbeelding een kind in de kribbe liggen. Eerst bewoog het niet, maar het ontwaakte toen

Franciscus erop af liep. Deze man had in zijn hart verstaan, wat Franciscus met deze viering wilde. Hij wenste het woord van God in ieder mens opnieuw ten leven te wekken.

Verteld door Thomas van Celano

KINDJE WIEGEN

'Kling, klokjes,
klingelingeling...'

Op **eerste kerstdag** (
25 december) is om
15.00 uur de kerk open

om met uw kinderen de
kerststal te bekijken.

We beginnen met een
mooi verhaal en een lied.

Daarna is er ruim de
gelegenheid om naar de
stal te gaan en

misschien een kaarsje te
branden. We hopen dat veel

ouders, opa's en oma's met hun kinderen en kleinkinderen
hier bij

willen zijn.



Iedereen is van harte welkom.

NIEUWJAAR

Wat een zegen
als jou dit jaar de zegen ten deel mag vallen
van een hand op de schouder,
van een hart onder de riem.

Wat een zegen
als je iemand mag ontmoeten
die warmte uitstraalt.

Wat een zegen,
als iemand jou ziet,
als je iemand wat aandacht schenkt.

Wat een zegen,
dat gebaar van meeleven of vergeving,
dat knipoogje of die stille groet
van jou, voor jou

een gezegend Nieuwjaar!

Zalig uiteinde en een goed begin!



DRIEKONINGEN



Dit jaar wordt in de liturgie het feest van Driekoningen gevierd op **zondag 8 januari**.

De wijzen geven goud, wierook en mirre, kostbare geschenken - die eigenlijk verwijzen naar de eredienst in de tempel - aan een arm en bedreigd mensenkind. Dit is een teken dat de ware godsdienst ook altijd mensendienst is. Belangrijker dan materiele geschenken is wat je geeft van jezelf. Mensen zitten niet te wachten op mooie cadeaus, maar wel op aandacht en medeleven.

Begrip tonen en een goed woord geven. Opbeuren, aandacht schenken en tijd; dat is veel moeilijker dan iets afkopen met een bos bloemen.

***Het goud van het hart,
De wierook van de toewijding.
De mirre van het offer.***

DE BRUG

Dit kerstnummer wordt dit maal huis aan huis gebracht bij alle parochianen die bij ons bekend zijn. Als u het doorgelezen hebt, kunt u beslissen of u dit parochieblad De Brug maandelijks wilt ontvangen, of u zegt; nou daar ben ik niet in geïnteresseerd. Mocht u graag "de Brug" blijven ontvangen, bel of mail even naar het Parochiecentrum en uw naam wordt genoteerd. U kunt de Brug ook vinden op onze website en u kunt hem per mail ook thuis krijgen. Hoe leest u hieronder.

U ontvangt trouw elke maand 'De Brug' aan huis. Dit gaat natuurlijk ook in het nieuwe jaar weer door. Er is echter een mogelijkheid om "De Brug" via e-mail te ontvangen. U ziet dan het logo en enkele afbeeldingen in kleur.

Wanneer u een mailtje naar de parochie stuurt met uw e-mailadres dan zorgen wij daarvoor.

We hoeven dan bij u geen blad meer in de brievenbus te stoppen of over de post te sturen.

e-mailadres van de parochie: info@hlgm.nl

de redactie van 'De Brug'





Ouderavond eerste communie

De ouderavond voor de eerste communie van 2017 is op **maandag 9 januari** om 20.15 uur in de ontmoetingsruimte van de Gerardus Majellakerk. De kinderen gaan op zondag 23 april 2017 hun eerste communie doen.

Op de ouderavond wordt verteld over de achtergrond van de eerste deelname aan de eucharistie en krijgt u alles te horen over de gang

van zaken betreffende de voorbereiding en de viering.

Werkgroep Eerste communie

Kerkbalans

Op zondag 2 december 2012, toen wij het 90-jarig bestaan van onze kerk vierde, sprak Jan Sloot tot onze Bisschop. Hij sprak onder meer:

we vieren het vandaag, op de eerste plaats omdat deze kerk ons dierbaar is. Een kerk is meer dan een verzameling stenen. Ze is gebouwd door en voor mensen die jarenlang centen, stuivers, dubbeltjes en kwartjes (toen die nog bestonden) hebben bijeengebracht. Het is een plaats geworden waar mensen samen kwamen en komen, om te bidden en te zingen, om in stilte hun verdriet en hun angst uit te spreken. Om geboorte te vieren, en doden te gedenken. Om elkaar trouw te beloven, om te boeten als het niet gelukt is. En om elkaar te treffen, even bij te praten. Ook dat hoort bij deze kerk: een plek van en voor mensen die samen op zoek zijn naar een weg door het leven, een weg naar God”.



Willen wij onze kerk blijven behouden dan zullen wij daar de middelen voor moeten aanreiken om dat te doen. Dat doen we door de Kerkbijdrage. Dank u wel als u al jaren uw bijdrage op welke manier dan ook geeft. Bent u nog niet in staat geweest, mag ik u dan vragen om eens te kijken om een kleine bijdrage te geven, of voor de degenen die reeds geven of de mogelijkheid bestaat om dit bedrag te verhogen. Laten we trots op onze kerk zijn, die willen en kunnen we niet missen.

Dank u wel voor uw milde gaven.

Hans Vugs, diaken – pastor.

ING: NL94INGB0001068820

Bank: NL64RABO0171200217

*t.n.v. Parochie De Goede Herder, locatie Trouwlaan, Tilburg
Onder vermelding van Kerkbijdrage.*

Secretariaat: Gerardus Majella

Wassenaerlaan 32, 5021VS Tilburg Tel.: (013) 542 34 55

Openingstijden: di-vr 09.00 uur tot 12.00 uur.

Op dit secretariaat kunt u terecht voor het aanvragen van: een doopbewijs, doop, huwelijk, jubilea, enz.

Alle genoemde diensten kunt u ook regelen via onze website.

Noodgevallen: Diaken J. Vugs, 06 - 22 45 33 61

Liturgische diensten Gerardus Majellakerk

Zaterdag	17.30u	Pio-kapel
Zondag	10.00u	Kerk waarna koffie
2 ^{de} dinsdag	10.30u	Pio-morgen
1 ^{ste} vrijdag	10.30u	Pio-kapel
Zaterdag	19.00u	Koningsvoorde
		Restaurant waarna koffie

Financiën: Giro (IBAN) NL94 INGB 0001 0688 20.
Bank (IBAN) NL64 RABO 0171 2002 17.
t.n.v. Parochie De Goede Herder (locatie Trouwlaan)

Contactblad “De Brug”

Kopij **vóór 12 december** middels e-mail adres: info@hlgm.nl
of in de brievenbus van de kerk.

Je kunt “de Brug” ook vinden op onze website: www.hlgm.nl

Facebook: <https://www.facebook.com/parochiehlgm>

Redactie Parochieblad “De Brug”

M. Kolen-Gerrits, K. van Beijsterveldt, B. Mallens.