



Lidwina Gerardus Majella

Een dienstbare en levendige geloofsgemeenschap

<p>Kindernevendienst Zondag 4 september Om 10:00 uur</p> 	<p>Koffie ochtend Donderdag 22 september 10:30 tot 12:00 uur.</p> 
<p>Aanbidding in de Pio-kapel donderdag 1, 8, 15, 22 en 29 september van 16:00 t/m 17:00 uur.</p> 	<p>Wij hebben een nieuwe website en Facebook onder de naam <u>Parochie De Goede Herder-</u> <u>Gerardus Majella</u></p> 

Op zondag 18 september 2016 vieren wij het diamanten (60jarig) priesterfeest van pater Ed van den Berge. Feest bracht mij op de volgende gedachten:

Feest geef je de kans om dankbaar terug te kijken naar wat je samen hebt gedaan en beleefd;
feest geef je het gevoel van “bij-elkaar-horen”;
feest doet de scherpe kantjes tussen mensen vergeten;
feest tilt je boven de dagelijkse sleur uit;
feest roept op om op de goede weg door te gaan;
feest doet je het beste hopen voor de toekomst;
feest scheidt verbondenheid, juist omdat je het samen doet
feest heft verschillen tussen mensen op;
feest geeft je het heerlijke gevoel dat je leeft;
feest werkt bevrijdend.

Mag het komende feest voor onze hele parochiegemeenschap een feest van vrede en vreugde worden om alles wat pater Ed van den Berge in al die 15 jaren dat hij in onze parochie heeft mogen werken, voor ons tezamen, maar voor ieder afzonderlijk gedaan en betekend heeft. Ed dank je wel.



Hans Vugs
diaken-pastor.

Op 27 juli jl. was het 60 jaar geleden dat Ed van den Berge zijn priesterwijding ontving. 15 jaar heeft hij zich onvermoeibaar ingezet voor het wel en wee in onze gemeenschap. Tot op de dag van vandaag is Ed zeer betrokken bij de Trouwlaan parochie. Dit is de reden om zijn jubileum in onze kerk te vieren.

Pastor Hans Vugs en het bestuur van de Pater Pio Stichting nodigen u van harte uit om aandacht te besteden aan deze bijzondere gebeurtenis. Dit zal gebeuren in een plechtige Eucharistieviering op zondag 18 september 2016 om 10.00 uur in de Parochiekerk Gerardus Majella, gelegen aan de Wassenaerlaan 32 te Tilburg.

Na afloop van de eucharistieviering wordt tot 13.30 uur een receptie gehouden in de ontmoetingsruimte van de kerk, waar u de gelegenheid wordt geboden om Ed te feliciteren. In de voorbespreking is gebleken dat Ed erg uitziet naar het weerzien met vrienden en bekenden. Het zal hem goed doen u te ontmoeten.

Met vriendelijke groet
Hans Vugs
Ton Verbraak
Joop van den Assem

Ed kennende heeft hij het liefst dat u niets meebrengt. Mocht u de verleiding niet kunnen weerstaan dan denken wij dat het bekende enveloppe een schot in de roos zou zijn.

Ed zal aan de inhoud zeker een goede bestemming weten te geven.



ED VAN DEN BERGE.

Op 27 juli 2016 heeft pater Ed van den Berge met zijn familie en vrienden zijn diamanten priesterfeest gevierd. Maar voor onze parochie is Ed van ontzettend groot belang geweest. Gelukkig werd hij in 1986 door Mgr. Ter Schure op voordracht van de Provinciaal van de Capucijnen tot pastoor van de Gerardus Majella Parochie benoemd. Een benoeming waar hij niet van had kunnen en durven dromen, maar die voor ons - zijn parochianen - tot een groot feest is geworden. Hij was een begenadigd spreker, hij nam tijd voor je als je hem nodig had, hij had altijd een luisterend oor voor allen die op hem, waar dan ook, een beroep deden, maar ook heeft hij onze prachtige kerk weer in zijn oude glorie hersteld en vervolmaakt. De kerk was door zijn voorgangers een stuk kleiner gemaakt, maar de lege ruimte die daardoor ontstond werd een pakhuis en een garage. Ed heeft



daar met verve werk van gemaakt en nu beschikken wij als enige parochiekerk in Tilburg over een eigen, gezellige, sfeervolle ontmoetingsruimte. Een ruimte die uitnodigt om na de viering met elkaar een kopje koffie te drinken, waarbij naast het geestelijke, ook het menselijke warme aandacht en ondersteuning kan krijgen. Het gaat mij op dit moment veel te ver om het hele pastoraat van Ed in onze parochie te beschrijven. Onlangs (2015) heeft Ed hierover zelf een boek geschreven dat de mooie titel van hem meekreeg: **als op**

adelaarswieken gedragen.

De parochie is en blijft Ed ontzettend dankbaar dat hij in 1986 deze uitdaging met twee handen heeft aangenomen, dat hij 15 jaar lang het beste van zichzelf aan ons heeft gegeven, dat hij te midden van al zijn parochianen heeft gewerkt, geluisterd, geholpen, geheeld en gevierd. Ed, wij allen wensen jou nog een gezonde en zonnige toekomst en weet dat wij trots op je zijn. Dank je wel!

UIT ONZE PAROCHIE AGENDA

Op zaterdag 25 juni 2016 kwamen we met velen bijeen in onze Pio kapel om **LISA VAN LAARHOVEN** van harte welkom te heten in onze geloofsgemeenschap. Natuurlijk waren haar papa en mama, Ferry van Laarhoven en Marcia van der Aa, meegekomen, haar grote broer Noah, haar beide peetooms Davey en Martijn Nieuwlands, haar opa's en oma's, ooms en tantes en iedereen die er bij wilde zijn. Bij de doop kreeg Lisa de namen: Lisa Marina Jacqueline; Lisa omdat papa en mama dat een mooie naam vonden en de beide andere namen naar hele belangrijke personen in het leven van Lisa. Nadat Lisa het kruisteken van Jezus had ontvangen, hebben we allen gespannen geluisterd naar het verhaal van Jezus. En we hebben ook bijeengezocht wat we allemaal nodig hebben voor een doop. Papa, mama, Noah en peetooms hebben samen met hun handen een dak boven Lisa gemaakt en gevraagd aan God dat Hij haar en ons allen mag begeleiden op onze weg door het leven. Nadat zij gedoopt was, heeft Lisa een kruisje met Chrisma-olie gekregen. Daarna heeft de peetoom haar doopkaars aangestoken en aan Noah en alle kinderen een beetje

van dat nieuwe vuur gegeven. In een grote stoet zij we naar moeder Maria gegaan in de grote kerk. Iedereen keek zijn ogen uit; wat is het hier mooi. Bij Maria aangekomen hebben we onze kaars op de standaard gezet en gebeden, dat ook Maria Lisa en ons allen mag begeleiden en dat Zij voor ons mag zorgen. Natuurlijk hebben we het lang zal zij leven gezongen en de doopklok geluid, gelukkig waren alle paters al lang wakker, want het was me toch een geluid!

Lisa en Noah wonen met hun pap en mama in de Mascagnistraat 108.

Op zondag 26 juni 2016 werd in onze Piokapel **XAVI WEIJTERS** van harte welkom geheten. Ook zijn papa en mama, Danny Weijters en Natasja van Erven, zijn peetoom Brandon van de Hout en peettante Corrie Jansen, zijn opa's en oma's, ooms en tantes en heel veel vriendjes en vriendinnetjes. Papa en mama hebben heel plechtig beloofd dat zij Xavi met de meeste zorg zullen omringen en hem begeleiden op zijn weg naar zelfstandigheid. Ook peetoom en peettante hebben tegen Xavi gezegd dat te allen tijde welkom is bij hen en dat hij nimmer tevoren een afspraak moet maken. Xavi kreeg het kruisteken van Jezus, maar toen hij ook al die kruisjes van papa en mama, peetouders en opa's en oma's kreeg begon hij wel wat te draaien, dat hoefde voor hem niet allemaal. Gelukkig hebben de kinderen met mij het doopwater gevonden en kon Xavi gelukkig gedoopt worden. Ook de schelp en de handdoek, de prachtige doopkaars en de olie, we hebben het allemaal op het altaar klaar gezet.



Toen hebben we met heel velen een dak boven Xavi gemaakt en God gebeden dat Hij onze nieuwe wereldburger, maar ook ons allen, mag begeleiden op die weg door het leven. Nadat we samen ons geloof hebben uitgesproken, werd Xavi Franciscus Adrianus gedoopt. Ook kreeg hij een kruisje met Chrisma-olie en mocht de peetoom de doopkaars aan maken. Alle kinderen glunderden toen zij een klein vlammetje van die nieuwe doopkaars kregen. In een grote optocht zijn we naar de kerk gegaan, naar Moeder Maria en haar dank je wel gezegd voor het nieuwe leven. Tevens hebben we haar gebeden dat zij Xavi en ons allen mag beschermen op onze levensweg. Natuurlijk hebben we het lang zal hij leven gezongen en waren er heel veel grote en kleine mensen die de doopklok wilden luiden! Xavi woont met zijn papa en mama in de Azuurweg 132.

Op diezelfde zondag kwam de familie Adema in onze Pio kapel binnen. Ja u zult zeggen, dat is toch normaal, maar om vanuit Vledder (provincie Friesland) helemaal naar Tilburg te komen om je zoon te laten dopen, vind ik niet zo normaal. Maar de hele familie van den Bergh woont in en om Tilburg en om hen geen lange reis te laten maken komt de dopeling maar naar Tilburg. Bovendien hun dochter was enkele jaren geleden ook in onze kerk gedoopt. Papa en mama, Raymond Adema en Valery van den Bergh, kwamen met hun nieuwe wereldburger **MASON ADEMA** en zijn grote zus Stacey, zijn peetooms Remon van den Bergh en Leon Adema, opa's en oma's ooms en tantes en heel veel vriendjes en vriendinnetjes naar onze kerk om Mason in onze geloofsgemeenschap op te nemen. Papa en mama hebben aan Mason plechtig beloofd dat zij hem heel goed zullen begeleiden op zijn weg naar zelfstandigheid. Ook

kreeg Mason het kruisteken van Jezus Christus en hebben we gespannen geluisterd naar het verhaal van Jezus. Gelukkig was alles nog aanwezig voor de doop en na de geloofsbelijdenis hebben we heel plechtig Mason Martinus Albertus gedoopt.. Het water was wel koud vonden de kinderen, maar Mason gaf geen kick. Nadat hij een kruisje met Chrisma had ontvangen, maakte een van de peetooms zijn nieuwe doopkaars aan en alle kinderen kregen een beetje van dat nieuwe vuur van Mason. In een grote optocht zijn we naar Moeder Maria in de grote kerk gegaan en hebben daar ons kaarsje neergezet en tot Maria gebeden dat zij Mason en ons allen mag beschermen op onze weg door het leven. Na het lang zal hij leven, hebben we met velen de doopklok geluid. Wat een lawaai! Mason woont met zijn zus Stacey in de Maalacker 21 in Vledder.

Op de eerste zondag van de maand juli 2016 kwamen we met velen bijeen rond **VINZ KOLB** met zijn papa en mama Silvio en Cachelle Kolb – Smeulders, met zijn peetoom Roy Smeulders, opa's en oma's, ooms en tantes en veel vriendjes en vriendinnetjes om hem welkom te heten in onze parochiegemeenschap. Papa en mama hebben Vinz plechtig beloofd dat zij hun uiterste best zullen doen bij hun begeleiding van Vinz naar zijn zelfstandigheid. Ook zijn peetoom heeft gezegd dat Vinz altijd bij hem welkom is. Hij hoeft van te voren geen afspraak te maken met zijn gsm-metje. Hij mag altijd zo bij hem binnenkomen. Vinz had het teken van Jezus ontvangen op zijn voorhoofd, op zijn mondje en in zijn hart. Ook van veel mensen kreeg hij een kruisje op zijn voorhoofd, van enkele vriendjes en vriendinnetjes kreeg hij een kusje. De

jongens die aanwezig waren hebben tegen Vinz gezegd, dat als hij straks groter is gegroeid dat hij dan ook met hen mee mag spelen, ja zelfs tegen de voetbal van hen ook mag schoppen. Daarna hebben we met alle kinderen een dak boven het hoofd van Vinz gemaakt en hem gezegd dat hij altijd op onze hulp mag rekenen. Maar God hebben we gebeden dat Hij Vinz en ons allen de kracht mag geven om goed voor elkaar te zijn. Nadat we de geloofsbelijdenis hadden gezegd hebben we Vinz gedoopt en heeft hij het kruisje met

Chrisma-olie ontvangen. Peetoom Roy heeft met heel veel zorg de nieuwe doopkaars van Vinz aangestoken en aan alle kinderen een beetje van dat nieuwe vuur gegeven. Samen hebben we het Onze vader gebeden en zijn toen in een lange opstoet naar Moeder Maria gegaan



om haar dank je wel te zeggen en te vragen dat zij Vinz en ons alle mag beschermen op onze weg door het leven. Uit volle borst hebben we het lang zal hij leven gezongen en de doopklok geluid.

Vinz woont met zijn papa en mama in de Paul Krugerstraat 1.

Op zaterdag 9 juli 2016 hebben we **KYAN VAN ABEELLEN** in onze geloofsgemeenschap opgenomen. Met Kyan waren zijn papa en mama, Martin van Abeelen en Heidy Thijssen, zijn peetoom en peettantes: Marcel Bos, Elizabet Werdekker, Wendy Bos – van Zundert en Ramona Janse, zijn opa's en oma's, ooms en tantes en heel veel vriendinnetjes en vriendjes. Zijn peetoom en peettantes hebben heel duidelijk tegen Kyan gezegd, dat hij te allen tijde welkom is en nimmer tevoren een

afpraak moet maken. Kyan kreeg een kruisje op zijn voorhoofd, mond en in zijn hart en toen hebben papa en mama, peetoom en peettantes, opa's en oma's hem ook een kruisje gegeven, van sommige oma's kreeg hij ook nog een kusje. Nadat het verhaal van Jezus was verteld, hebben we al datgene wat we nodig hebben voor een doop bij elkaar gebracht. De doopkaars werd door iedereen heel mooi gevonden en de handdoek om zijn hoofdje af te drogen was er ook. Alle kinderen hebben Kyan beloofd dat hij met hen mee mag spelen als hij straks groot is. Van de meeste jongens mocht hij ook mee voetballen. Toen Kyan het doopwater over zijn hoofd kreeg gaf hij geen enkele kick, terwijl de kinderen toch van mening waren dat het water koud was. Na het kruisje met Chrisma-olie kreeg Kyan zijn prachtige doopkaars. Peetoom Marcel heeft de kaars aangestoken en aan alle kinderen een beetje van het nieuwe vuur gegeven. Nadat we samen het Onze Vader hadden gebeden zijn we in een grote processie naar Maria gegaan, hebben daar ons kaarsje neergezet en hebben Maria dank je wel gezegd voor dit nieuwe wonder en gevraagd dat zij Kyan, maar ook ons allen mag beschermen op onze levensweg. Natuurlijk hebben we het lang zal hij leven gezongen en de doopklok geluid. Kyan woont met zijn papa en mama in de Ganzerikhof 27.

Zondag 10 juli kwam **LIZZY VAN DEN HOUT** met haar papa en mama Tim van den Hout en Maaike Meulensteen, met haar peetooms Sjacky Swaans en Bart Meulensteen, met haar peettantes Joni Swaans en Esther Erkelens, met opa's en oma's, met ooms en tantes en vriendjes en vriendinnetjes naar onze Pio kapel om opgenomen te worden in onze geloofsgemeenschap.

Met vier peetouders werd Lizzy begenadigd door haar ouders, maar die doopouders hebben eenstemmig tegen Lizzy gezegd, dat zij altijd welkom is bij hen. Neen, zij hoefde geen afspraak tevoren te maken. Samen hebben we gesproken waarom we water gebruiken bij de doop, want water is voor alle mensen van levensbelang, om te drinken, maar ook om alles schoon te maken, om te koken en je kunt er heerlijk in zwemmen. Ook olie hebben de mensen nodig om het lichaam soepel te houden, te beschermen tegen de zon en olie maakt de huid glad en daardoor werkt het beschermend. Samen hebben we een dak boven Lizzy gemaakt en God gebeden dat Hij haar en ons allen mag begeleiden op onze weg door het leven. Lizzy werd door vele mensen omgeven toen zij gedoopt werd en ook Lizzy gaf geen enkel teken van ongenoegen. Een van haar peetooms heeft voor haar de mooie doopkaars aangemaakt en aan elke jongen en meisjes iets van dat warme vuur dat Lizzy had ontvangen doorgegeven. Gelukkig hebben we met velen het Onze vader kunnen bidden en daarna zijn we naar Moeder Maria gegaan om haar dank je wel te zeggen, maar ook om haar te vragen dat zij Lizzy en ons allen beschermt op onze weg door het leven. Uit volle borst hebben we het lang zal zij leven gezongen en gretig aan de doopklok getrokken. Lizzy woont met haar papa en mama in de Martin Luther Kinglaan 96 te Goirle.



Op diezelfde zondagmiddag kwam **KAYLEIGH HERMES** met haar papa en mama, Martijn en Kathy Hermes – Antonise, met haar peetoom Jeroen Antonise en peettante Marieke

Hermes, met haar opa's en oma's, ooms en tantes en vriendjes en vriendinnetjes naar onze kerk om opgenomen te worden in onze parochiegemeenschap. Kayleigh krijgt bij haar doop de mooie namen Kayleigh Katharina Maria Elizabeth, namen die papa en mama mooi vinden, maar ook omdat zij van heel belangrijke personen uit de families Hermes en Antonise komen. Kathy en Martijn hebben plechtig aan Kayleigh beloofd, dat zij hun uiterste best gaan doen om hun nieuwe wereldburger goed te begeleiden op haar weg naar zelfstandigheid. Ook peetoom en peettante hebben gezegd goed voor Kayleigh te zorgen en haar beloofd dat zij altijd welkom is bij hen thuis. Zij hoeft geen afspraak van tevoren te maken, maar mag zo komen. Kayleigh heeft het kruisteken van Jezus ontvangen, maar ook van haar ouders, haar peetouders en van haar grootouders. Van de aanwezige kinderen kreeg zij een heel lief kusje. Bij de doop van Kayleigh waren alle ogen gespannen op de dopeling, maar ze hoefde helemaal niet te huilen, terwijl de kinderen wel van mening waren dat het doopwater toch wel koud was. Gewapend met een kaarsje, aangestoken aan de doopkaars van Kayleigh, zijn we naar Moeder Maria gegaan om haar dank je wel te zeggen en te vragen dat zij Kayleigh en ons allen wil begeleiden op onze weg door het leven. Natuurlijk hebben we met zijn allen het lang zal ze leven gezongen en de doopklok geluid. Kayleigh woont met haar papa en mama aan het Textielplein 87.

Op zondag 14 augustus 2016 kwam **DJAYLANA RADEMAKERS** vergezeld door haar moeder, Debby Rademakers, haar peetoom Maickel Rademakers en peettante

Samantha Lievens, met haar opa's en oma's, ooms en tantes en haar vriendje naar onze kerk om haar te laten opnemen in onze geloofsgemeenschap. De trotse moeder had met heel veel zorg een heel eigen boekje voor deze doopviering gemaakt, dat er keurig verzorgd uit zag. Djaylana krijgt bij haar doop de namen Djaylana Jacoba Martinus Sophia, voor mama hele mooie namen, mar ook belangrijke namen in de familie. Zo wil mama aangeven dat Djaylana geen eenling is in onze grote wereld, maar door vele mensen met elkaar verbonden. Mama heeft maar al te duidelijk gezegd, dat zij, met alle krachten die in haar zijn, zal zorgen dat Djaylana goed voorbereid wordt op haar zelfstandigheid. Ook heeft Debby gezegd, dat zij heel goed weet dat ze Djaylana te leen heeft en niet haar eigendom is. Ook peetoom en peettante hebben hun petekind gezegd dat zij alles op alles zullen zetten om haar te begeleiden op die moeilijke weg door het leven, maar dat zij te allen tijde welkom bij hen zal zijn en zeker geen afspraak hoeft te maken. Er waren veel mensen die alles op de gevoelige plaat wensten vast te leggen. Daardoor liepen ze elkaar in de weg en moesten veel handelingen die gedaan werden, opnieuw gedaan worden. Maar alles is in pais en vree opgelost. We hebben naar het hele mooie scheppingsverhaal van God geluisterd en vernomen dat God een heel belangrijke persoon in ons leven is, maar dat Hij zich niet op de voorgrond wil dringen. Zo mogen wij een voorbeeld zijn voor Djaylana en haar alle ruimte geven die zij nodig heeft. Afwisselend hebben we onze geloofsbelijdenis uitgesproken en hebben daarna Djaylan gedoopt. Peettante mocht de dopeling ten doop houden en mama stond er naast om te kijken dat alles toch wel goed zou gaan. Heel voorzichtig heeft mama Debby het hoofdje van Djaylana afgedroogd. Ook kreeg Djaylana een

kruisje met Chrisma olie en natuurlijk haar prachtige doopkaars. Oma mocht deze doopkaars aansteken aan de Paaskaars, het symbool van de verrezen Heer, en daarna kreeg haar vriendje die zo goed stil gezeten had een beetje van dat nieuwe vuur van Djaylana. Nadat we samen het Onze Vader hebben gebeden, zijn we in een mooie processie naar Maria gegaan en hebben daar ons kaarsje neergezet, maar ook gevraagd aan Maria dat zij Djaylana, mama Debby en ons allen mag beschermen op onze weg door het leven. Djaylana woont met haar mama in de Getouwstraat 7.

Op zondag 21 augustus 2016 kwam **MITCH VAN HERP** met zijn papa en mama, Dennis van Herp en Martine van Vessem, zijn zus Shania en zijn broer Luca, zijn peetoom Martijn van Herp en peettante Wendy Musters, heel veel opa's en oma's en ooms en tantes naar onze Piokapel om hem op te nemen in onze parochiegemeenschap.

Papa en mama hebben de mooie namen: Mitch Martijn Martinus Lodevicus aan hun jongste zoon gegeven, daarmee aangevend dat Mitch geen eenling is op deze aarde, maar dat hij met heel veel lieve mensen is verbonden, die hem willen begeleiden op zijn weg door het leven. Papa en mama hebben heel duidelijk gezegd dat zij Mitch goed gaan begeleiden op zijn weg naar zelfstandigheid. Ook zijn peetoom en peettante hebben duidelijk gezegd dat Mitch te allen tijde bij hen welkom is en nimmer van tevoren een afspraak hoeft te maken. Ook Shania



heeft Mitch gezegd dat hij met haar mee mag spelen, ja zelfs Mitch mocht ook met haar poppen spelen en Luca vond het goed dat Mitch met hem wilde spelen en als ze samen gaan voetballen, dan mag Mitch ook tegen die voetbal aantrappen en hij mocht zelfs wel een winnen. Beide kinderen en ook de grote mensen luisterden naar het verhaal van Jezus. En samen hebben we alles wat nodig was voor de doop bijeen gevonden. Het water was het moeilijkst te vinden, want het deksel lag nog op de doopvont. Toen Mitch gedoopt werd vond hij het wel goed dat er koud water over zijn hoofd gegooid was. Daarna wilde hij toch nog wel even voelen hoe koud het eigenlijk was. Nadat hij een kruisje met Chrisma olie had ontvangen, heeft oom Martijn zijn nieuwe doopkaars aangemaakt en meteen een beetje vuur aan zijn zus en broer gegeven. In een lange rij zijn we naar de kerk gegaan om Maria dank je wel te zeggen en haar te vragen dat zij voor Mitch en ons allen een goede beschermer wilde zijn. Omdat Mitch vandaag 1 jaar werd, hebben we twee keer het lang zal hij leven gezongen, een keer omdat hij gedoopt is en omdat hij vandaag jarig was. En de doopklok geluid.

Mitch woont met zijn zus en broer en papa en mama in de Dr. Leijdsstraat 19



WIJ HEBBEN UIT HANDEN MOETEN GEVEN.

Op 19 mei 2016 is te midden van allen die hem lief zijn rustig en vredig ingeslapen: **WIL SMULDERS**, echtgenoot van Riek Smulders – Staps, in de leeftijd van 86 jaar. Wil was een man van principes die hij heel hoog in zijn vaandel had. Die waren voor hem van levensbelang, maar die vroeg hij van zijn kinderen, zijn kleinkinderen en zijn achterkleinkind, maar ook van zijn leerlingen. Hij had een grote hekel aan mensen die niet de waarheid spraken, ook geen leugentje om best wil. Eerlijk is eerlijk en de waarheid komt vroeg of laat toch altijd uit. Wil was een man met twee gouden handen, in zijn schuur verbleef hij dan ook vele uren om voor iedereen wat te maken en hem of haar dan weer te verblijden. Wil had van thuis uit meegekregen dat je dienstbaar moest zijn, nou dat heeft hij uitgedragen, want iedereen was belangrijker dan hij, wel wilde hij er bij horen. Hij leefde met je mee, hij had een luisterend oor, en nam jou au serieus. Hij was zo'n pedagoog, dat hij aan je gezicht, aan jouw doen en laten kon zien dat er iets was. En dan hield hij je ook staande en vroeg wat er was. En als hij kon helpen,. Dan vond je hem op je pad. Hoe vaak heeft hij zijn leerlingen niet geholpen met het plakken van hun fietsband? Mijnheer Smulders: mijn fietsband is lek. O ja. Meer zei hij niet, maar moest je de volgende dag weg, dan stond je fiets kant en klaar, zonder nota, zonder commentaar. Een knipoog als dank je wel, dat stelde hij op prijs! Hij leefde met je mee, hij had een luisterend oor, en nam jou serieus. Gelukkig was hij toen hij opa mocht worden. Wat heeft zijn kleinkinderen verwend en wat had hij zijn achterkleinkind nog meer willen verwennen.

Echter die tijd werd hem niet meer gegeven. Wil, pap, opa en opi dank je wel voor alles wat je voor ons hebt gedaan en betekend, rust nu maar uit, maar blijf ons allen vanuit Gods huis begeleiden op onze weg door het leven.

Riek en Wil woonden in Steve Bikohof.

Op 26 mei is rustig ingeslapen **CONNY VAN AARLE – MAAS**, sinds december 2014 weduwe van Conny van Aarle, in de leeftijd van 82 jaar. Op 17 juni 1933 werd zij geboren als tweede kind van de bekende bakkerij Maas in de Heuvelstraat, bekend om zijn speculaas en zijn overheerlijke Nieuwjaarskoeken. Zij was een lieve, bescheiden moeder en oma waarbij je altijd welkom was, die interesse in je had, een zorgend type, en zoals zij heel goed getypeerd werd: de hoeksteen van het gezin. Zij stond altijd klaar, iedereen en allen steunden op haar, zij had in het gezin het hele overzicht, niet overheersend, maar wel begeleidend, zodat niemand iets te kort kwam. Zij was de allerliefste moeder van de wereld. Die wel eenvoudig bleef, die vanuit haar opvoeding thuis geleerd had wat de taak van moeder is. Zij was heel bezorgd voor haar mannen. Zelf hield zij van soberheid, was ook niet hard getaald, maar liet wel horen wat haar aangenaam was en wat zeker niet door de beugel kon. Moeder was een eerlijke vrouw en dat heeft zij heel haar leven volgehouden en voorgeleefd. Vroeg je haar naar haar mening dan was het pertinent: ik sluit me volledig aan bij wat mijn man zo juist gezegd heeft! Over diplomatie gesproken. Ze genoot van de reizen die zij in binnen- en buitenland hebben gemaakt. Naar



Oostenrijk met name Garmisch- Partenkirchen, Italië of zo maar hier in de buurt. Van gezelligheid, van mensen om zich heen, dan was zij in haar nopjes. Carnaval, feesten in het gezin, in de familie, zij was van de partij. Aan het bedrijf heeft zij ook haar steen bijgedragen. Vanaf het begin hebben zij samen die klus geklaard. En vroeg jij als je door mevrouw van Aarle geholpen werd: en hoe vindt u het nu hier in de winkel ? Dan was steevast haar antwoord: ik sta liever achter de toonbank, dan dat ik boven moet poetsen. Met het heen gaan van haar lieve schat heeft zij veel verdriet gehad, maar de kinderen en kleinkinderen hebben moeder en oma zo goed als het ging, hierbij ondersteund. Mam, oma rust nu maar uit, dank je wel voor alles wat jij voor ons gedaan en betekend hebt, maar blijf met onze pa en opa ons allen begeleiden op onze weg door het leven. Conny woonde in Het Laar.

Op 20 juni 2016 is te midden van zijn kinderen en allen die hem lief zijn van ons heen gegaan, **HENK VERBURG**, sinds 28 oktober 2015 weduwnaar van Marianne Verburg – van Assouw, in de leeftijd van 71 jaar. Hij miste zijn Marianne!. Dagelijks hadden we het er over, maar langzaam klom hij toch wel uit het dal en klonk hij ook wel wat opgewekter. Zeker als heel onverwachts broer Cor kwam en hem mee nam, samen er op uit, ergens een hapje eten, een glaasje drinken en weer verder. Daar genoot hij van.

Jammer dat die periode zo kort mocht duren. Want al snel begon hij te klagen van bloed bij het hoesten. De ene malheur, na de ander en steeds weer een positief bericht, dat het euvel verholpen was. Maar zo mocht het niet blijven, zijn aangetaste long, zijn puntjes op de hersenen. En elke keer weer ging Henk

optimistisch naar het ziekenhuis.

Tot op die dag dat hij weer werd opgenomen en de bom gebarsten was. Mijnheer Verburg, wij kunnen niets meer voor u doen. Wat was dat voor deze vechter een klap onder de gordel. Iemand die zijn benen onder zijn lijf heeft uit gelopen voor zijn Marianne om die op haar ziekbed zelf te verzorgen. Geen moment van de dag heeft hij haar alleen gelaten, en dan zo snel kwam hij aan zijn einde. Henk was een voetballer van kinds af aan, geleerd van zijn vader, gevoetbald bij Noad, maar vooral bij Hilvaria. Toen hij een beenbreuk opliep, moest hij het echte voetballen opgeven, maar niet zijn enthousiasme, en zijn kennis. Jarenlang heeft hij de jeugd begeleid, maar ook zijn Hilvaria 1. Henk en Marianne hebben hard voor hun kinderen en kleinkinderen gewerkt en gezorgd. Ze stonden altijd klaar, zoals ze ook altijd klaar stonden voor onze kerk aan de Trouwlaan. Mag hij dan nu ook verenigd zijn met zijn Marianne, jullie moeder en oma.

Mogen zij voor altijd gelukkig zijn, want heel zijn leven heeft hij niet aan zichzelf, maar aan de ander gedacht. En dat wordt nu beloond, want vanaf nu hoeft hij niet meer te bedienen, maar zal God hem bedienen. Henk rust nu maar uit, maar blijf wel je kinderen en kleinkinderen begeleiden op hun weg door het leven.

Henk woonde in Koningsvoorde.

Op donderdag 22 juni 2016 is te midden van allen die hem lief zijn rustig en vredig ingeslapen **WIM VAN DER SCHOOT**, sinds 25 oktober 1956 echtgenoot van Riet van der Schoot – van Gisteren. Wim was een lieve echtgenoot en vader en opa. Iemand die altijd heel hard heeft gewerkt voor zijn gezin, want

die mochten niets te kort komen. Wim zocht in heel zijn leven het positieve, het goede in de ander en straalde dit dan ook dubbel en dwars uit. Een vrolijk lachende vader en opa. Een vader die met twee benen in onze enerverende en harde wereld stond.

Die wist wat er van hem werd verwacht. In 1976 kreeg hij een zwaar ongeluk en iedereen dacht dat we onze pap en opa moesten afgeven. Maar opa was een doorzetter, die het gemaakt kreeg om na dat ongeluk nog 40 jaar met ons samen door het leven mocht gaan. Hoe hij van ons, maar ook van de

kleinkinderen en achterkleinkinderen mocht genieten. Hen mocht zien opgroeien. Zijn opgewekte, sterke en vrolijke karakter hebben voor die prestatie gezorgd. Tot op het laatst, onze pap was erg vergeetachtig geworden, maar hij bleef dit verbergen door zijn slimme opmerkingen, die altijd vergezeld ging met de voor hem o zo bekende knipoog. Hij deed dat zo



slim, dat zelfs de kinderen amper in de gaten hadden hoeveel hij niet meer wist. Sinds het ongeluk in 1976 heeft moeder hem met raad en daad bij gestaan en daar heeft onze pap haar het predicaat: “de eerwaarde moeder “ gegeven. Papa en opa, wij gaan u verschrikkelijk missen, maar mag jij nu horen: kom goede en getrouwe knecht kom binnen in mijn woning van vrede, nu ga Ik je belonen voor al jouw geploeter op deze wereld en vanaf nu zal Ik jou bedienen. Ga gezellig aan tafel. Papa en opa rust nu maar uit, maar blijf ons mam en ons allen

begeleiden op onze weg door het leven.
Wim en Riet woonde in Koningsvoorde.

Op 23 juli 2016 is te midden van allen die haar lief waren **ANNIE HOBBELEN – DOOMEN** in de leeftijd van 82 jaar van ons heen gegaan. Sinds 2005 was zij weduwe van Walther Hobbelen. Een hele bijzondere vrouw, moeder, oma en grutje. Luister eens.... Woorden van jullie moeder en oma, en dan wist je al dat er iets ging komen! Attent zijn, ja zo had jullie moeder en oma veel van die eigenheden, die geen kopieën zijn van een ander, neen die zijn echt van jullie moeder. Jullie moeder heeft als een van de 14 kinderen Doomen de handen uit de mouwen moeten steken en mee helpen aan het gezin. Het huishouden doen, de was, sokken stoppen, poetsen en boenen en maak de rij maar langer. Jullie moeder hield niet van altijd alles het zelfde. Neen wisselen dat was haar devies. Met de grote regelmaat van de klok moest er op diverse muren maandelijks een ander behangetje, en dan werd vader er weer voor gespannen. Meestal begon ze zelf en als er manvolk kwam, dan werden die met het karwei opgezadeld. Per seizoen moesten ook de meubels er aan geloven, of op een andere plek, of er uit en vervangen door anderen. Niet dat zij het zo breed had, neen maar dan zag ze een bankstelletje staan bij de opkoper. Zij informeerde naar de prijs en jullie moeder bood daar het een vijfde deel van, maar dan mocht zij ook haar bankstel meenemen en houden. En enige uren later hadden jullie weer een andere kamer of een ander huis. Jullie moeder en oma hield niet van ruzie en zij heeft er ook alles aan gedaan om de eenheid en begrip voor en onder elkaar te bewaren. Zij had voor zich zelf weinig nodig, maar des te meer wilde zij anderen

geven. Moeder en oma, dank je wel voor alles wat jij voor ons hebt gedaan, rust nu maar uit en kijk met onze pa en opa vanuit de hemel op ons allen en stuur ons in de goede richting! Rust zacht.

Annie Hobbelen – Doomen woonde in de Beneluxstraat 101.

Zaterdag 6 augustus 2016 is vrij plotseling **RIET WIJNANS – VAN DEN BROEK** in de leeftijd 81 jaar overleden. Enkele dagen tevoren had zij te midden van allen die haar lief zijn de Ziekenzalving mogen ontvangen, maar het liet zich niet aanzien dat zij heel snel zou overlijden. Riet is sinds 9 juni 1987 weduwe van Kees Wijnans. Riet, geboren tussen de twee Wereldoorlogen, in het gezin van de familie van den Broek was zij de jongste van de twee jongens en de twee meisjes. Thuis heeft geleerd wat er van mensen verwacht wordt: de waarden en de normen van het leven geleerd. Daar heeft zij geleerd wat werken is en dat je handen de hele dag moeten wapperen. Want werken kon ze als een van de besten. Toen zij jullie pap en opa mocht ontmoeten sloeg de vlam over en samen hadden zij de toekomst al duidelijk uitgetekend. Jullie ouders wilde een eigen bedrijf. Zij zijn voor ons allen de bekende winkel in kruidenierswaren en snoepgoed begonnen hier in de Pastoor Vroomansstraat 1. In 1961 werden ze samen verblijd met een zoon en weer 4 jaar later werd de tweede zoon geboren. 9 juni 1987 werd in de ogen van jullie moeder en van jullie een git zwarte dag. Vader kwam te overlijden en nu stond moeder er alleen voor om jullie op die weg naar zelfstandigheid te begeleiden. Maar ook dat heeft zij geklaard, met jullie medewerking. Bij jullie moeder kwamen heel veel buurvrouwen zo maar wat kopen, maar veel belangrijker was

dat zij hun verhaal kwijt konden aan jullie moeder. En dat was een vertrouwd persoon. Alles wat zij gehoord had ging niet verder. Dus vele uren van haar werk bestond uit luisteren naar het leed van anderen. Als je jullie moeder mag omschrijven, dan moet je zeggen; zij was een dienstbare vrouw, die voor iedereen een vriendelijk woord heeft en die heel sociaal bewogen is, die van gezelligheid hield, van de familie, samen zijn bij elkaar. Dolgelukkig was zij toen zij oma mocht worden. Dat wil zeggen lekker verwennen. De laatste 12 jaren heeft moeder in de Reeshof gewoond, eerst in de Keldonkstraat en daarna in de Reyshoeve. Jammer dat haar concentratie werd aangetast en dat zij eigenlijk niet alles meer kon volgen. Vreugdevolle momenten waren er als zij een teken liet blijken; jou ken ik en ik vind het leuk dat je gekomen bent. Mam en oma, dank je wel voor alles wat jij voor ons gedaan hebt, rust nu maar uit en ga samen onze pap en opa genieten van de hemel. Maar blijf je kinderen en kleinkinderen begeleiden op hun weg door het leven. Rust zacht. Riet woonde in de Reyshoeve.

Intenties in de Gerardus Majellakerk en Koningsvoorde



GM= Gerardus Majella
KV= Koningsvoorde
KND=Kindernevendienst

DK=Dameskoor
HK=Herenkoor
SK=Samenzang

Datum	Tijd	Locatie		Intentie
2 sept	10.30		GM	1^e Vrijdag van de maand
3 & 4 sept DK KND	17.30 19.00 10.00	KV	GM GM	Ineke Vugs – van Etten Frans en Rosa van Beurden – Diepstraten Loen van Dooren (sterfdag vader) Miep Buster Henk en Marianne Verburg - van Assouw Harrie van den Broek Geboortedag Jana van den Broek Geboortedag
10 & 11 sept HK	17:30 19:00 10:00	KV	GM GM	Ineke Vugs – van Etten Frans en Rosa van Beurden – Diepstraten Fien Hultermans – van Hautum Annie van Hautum v.w. Verjaardag Dolly Vrolijk v.w. 1 ^e Jaargetijde Jetje Lips – Maas v.w. 2 ^e Jaargetijde Rieta van Gool – Koos 2 ^e Jaargetijde
13 sept	10:30		GM	Pio ochtend Harry de Brouwer
17& 18 sept G	17:30 19:00 10:00	KV	GM GM	Toos Haers - v.d. Hout Trouwdag Ineke Vugs – van Etten Frans en Rosa van Beurden – Diepstraten Albert en Riet de Boer – Regtvoort Henk en Marianne Verburg – van

				Assouw Wil Smulders Jos Moeskops 10 ^e Jaargetijde
24 & 25 sept HK	17.30 19.00 10:00	KV	GM GM	Welslagen van onze ziekendag Loen van Dooren v.w. 1 ^e Jaargetijde Ineke Vugs – van Etten Frans en Rosa van Beurden – Diepstraten Fien Hultermans – van Hautum Cornelia van Riel – van der Zanden Ouders van Etten – de Koning v.w. Verjaardag Frans Bastings Harry de Brouwer v.w. Verjaardag Toos Haers – van den Hout 1 ^e Jaargetijde Eleanore Frans en Monique Marks vanwege Verjaardag

Geheugensteuntjes



Datum	Tijd.	Locatie		Activiteit
1 sept	16:00 20:00		GM GM	Stille aanbidding Bijbel Jan Sloot
2 sept	10:30		GM	1 ^e Vrijdag van de maand
4 sept	10:00		GM	Kindernevendienst

7 sept	20:00		GM	Doopvoorbereiding
8 sept	16:00 20:00		GM GM	Stille aanbidding Bijbel Hans
13 sept	10.30		GM	Pio morgen
15 sept	16:00		GM	Stille aanbidding
20 sept	10:00		GM	Redactie vergadering
22 sept	10:30 16:00		GM GM	Koffie ochtend Stille aanbidding
29 sept	16:00		GM	Stille aanbidding

EEN PELGRIMSTOCHT DOOR HET HEILIGE LAND.

Het is al weer 5 jaar geleden, dat wij als parochianen van de Goede Herder Tilburg, een pelgrimstocht naar het land van onze Heer Jezus Christus maakten. Ik krijg weer veel vragen over: en wanneer gaat u weer naar het Heilige Land voor een bedevaart. Wij zijn voornemens om in de tweede helft van de maand oktober 2017 een pelgrimstocht te maken naar Israël. De juiste datum wordt in onze eerste bijeenkomst vastgesteld. Het kan niet eerder daar we dan in het hoogseizoen van Israël zijn en er maar mondjesmaat



plaats is voor ons. Wij willen er een reis op maat van maken, dat wil zeggen we samen bepalen samen waar we allemaal naar toegaan, maar zeker naar die plekken die belangrijk zijn in ons geloof. Tijdens ons verblijf in het Heilige land hebben we een bus tot onze beschikking om ons naar alle plekken te brengen waar wij naar toe willen, *zie foto rechts*. We gaan zeker naar Bethlehem, Jeruzalem, Nazareth, de Jordaan met de plaats waar Johannes de Doper gedoopt heeft, het meer van Tiberias en maak de rij maar langer. We gaan in totaal 10 dagen. Maar er zijn nog kleine veranderingen in aan te brengen, gaan we wel of niet naar de dode zee? Of gaan we naar de plek waar de profeet Jesaya naar de hemel werd gevoerd? En er zijn nog meer mogelijkheden. Ook de definitieve prijs kan pas dan worden bepaald, want de prijs van de vliegtuigstoelen wordt pas 11 maanden tevoren bekend gemaakt. In de tijd naar onze pelgrimstocht toe willen we wel enkele malen bijeen komen om samen aan de hand van de Bijbel onze tocht te bespreken, zodat we weten wat we allemaal te zien krijgen en wat daarover in het Evangelie staat. Al die en nog vele andere vragen willen we in onze eerste bijeenkomst bespreken. Die bijeenkomst vindt plaats op woensdag 26 oktober 2016 om 20.00 uur in de Ontmoetingsruimte van de Gerardus Majella kerk aan de Wassenaerlaan 32, beter bekend al de Trouwlaankerk, te Tilburg. De koffie en thee staan klaar en wij proberen u zo volledig mogelijk te informeren en uiteraard is er voldoende tijd gereserveerd om onze vragen te stellen. Vanaf dat moment kunt u ook uw inschrijfformulier invullen. Ik hoop velen te mogen ontmoeten.



Tot woensdag 26 oktober 2016 om 20.00 uur.
Hans Vugs, diaken – pastor, tel: 0622453361.

Secretariaat : Gerardus Majella

Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg Tel.:(013) 542 34 55

Geopend elke morgen van 09.00 uur tot 12.00 uur.
behalve maandagmorgen. Op dit secretariaat kunt u terecht
voor allerlei sacramenten, aanvragen van een doopbewijs,
doop, huwelijk, jubileum, enz.

De bovengenoemde diensten kunt u ook regelen via onze

Website: www.hlgm.nl

Voor noodgevallen

Diaken J. Vugs, 06 - 22 45 33 61

Liturgische diensten

zaterdag. 17.30u

zondag. 10.00u

2^{de} dinsdag 10.30u

1^{ste} vrijdag 10.30u

Gerardus Majellakerk

Pio-kapel

Kerk waarna koffie

Pio-morgen

Pio-kapel

Koningsvoorde

zaterdag. 19.00u

Restaurant waarna koffie

Financiën: Giro (IBAN) NL94 INGB 0001 0688 20.

Bank (IBAN) NL64 RABO 0171 2002 17.

t.n.v. Parochie De Goede Herder (locatie Trouwlaan)

Contactblad “De Brug”

Kopij **vóór 19 september** middels e-mail adres: info@hlgm.nl
of in de brievenbus van de kerk.

Je kunt “de Brug” ook vinden op onze website: www.hlgm.nl

Redactie Parochieblad “De Brug”

M. Kolen – Gerrits, K. van Beijsterveldt, P. de Koning.