



Lidwina Gerardus Majella

Een dienstbare en levendige geloofsgemeenschap

<p>Aanbidding in de Pio-kapel op donderdag 7, 14, 21, 28 juli en 4, 11, 18 en 25 aug van 16:00 uur t/m 17:00 uur.</p> 	<p>Hebt u uw kerkbijdrage 2016 al overgemaakt? Dank u wel!</p> 
<p>Kindernevendienst op zondag 3 juli om 10:00 uur We zien elkaar weer in september.</p> 	<p>Koffieochtend op donderdag 21 juli en 18 augustus vanaf 10:30 uur tot 12:00 uur.</p> 

Augustus: Maria-maand.

15 en 22 augustus zijn Maria dagen, we vieren de 15de het sterven van Maria en haar ten Hemelopneming en op de 22ste dat Maria koningin is van hemel en aarde. Dit laatste feest is ingesteld in 1953 met de bedoeling dat Maria voor ons allen bij God een voorspreekster mag zijn.

Mag ons gebed tot haar zijn:
Bedankt Maria, dat U * ja * hebt gezegd,
terwijl u voelde dat er veel van U werd gevraagd.

Bedankt Maria, dat U * ja * hebt gezegd

en U zo tot een dienstmeisje hebt willen maken van God.
Bedankt Maria, dat U * ja * hebt gezegd en zo hebt gekozen voor de bedoelingen van God. Wij vragen U vandaag: help ook ons * ja * te zeggen, want uw verhaal is ons verhaal omdat ook wij in het kleine leven van elke dag de wereld mogen en moeten verlossen in de naam van Uw Kind Jezus.



Voor allen die op vakantie gaan: een hele goede en mooie tijd; voor hen die nog werken, werk met zin; voor onze jongeren een hele mooie vakantie en voor straks veel succes op school.

Hans Vugs,
diaken-pastor

UIT ONZE PAROCHIE AGENDA IN DE AFGELOPEN PERIODE ZIJN GEDOOPT:

Op zondag 12 juni 2016 werd onze prachtige Pio-kapel gevuld met heel veel blijde mensen om **CATO VAN BEURDEN** van harte welkom te heten in onze geloofsgemeenschap. Met Cato waren natuurlijk haar papa en mama, Eloy en Janneke van Beurden – Wouters, haar oudere zus, Veerle, haar peetoom, Jan Sommer, en peettante, Roos van Beurden, veel ooms en tantes, vriendjes en vriendinnetjes gekomen. Nadat we het kruisteken hadden gemaakt, stak Veerle met behulp van haar peetoom haar doopkaars nog eens aan. Papa en mama beloofden daarna plechtig dat zij Cato met heel veel warmte en liefde zullen omringen, om haar zo te begeleiden op die weg naar zelfstandigheid. Haar peetoom en peettante zeiden tegen Cato dat zij te allen tijde van harte welkom is bij hen en dat zij geen afspraak hoeft te maken. Voor Cato staat de deur altijd open. Daarna gaven we Cato het teken van Jezus: op haar voorhoofd, op haar mond en in haar hart. Ook papa en mama gaven haar dat kruisje op haar voorhoofd, peetoom en peettante en opa's en oma's gaven dat ook met liefde aan Cato. Van heel veel vriendjes en vriendinnetjes kreeg zij een kusje. Papa Eloy had ook voor zijn lieve dochter Cato een kruisje gesmeed, dat thuis op haar slaapkamer wordt gehangen. Daarna werd er goed geluisterd naar het verhaal van Jezus en werden de benodigdheden voor de doop bijeen gezet. Samen met alle kinderen, papa en mama, peetoom en peettante maakten we een dak boven Cato en baden tot God dat Hij haar mag beschermen en begeleiden op de weg door het leven. Na de geloofsbelijdenis werd Cato gedoopt en kreeg de namen: Cato Rosa Joanna, vernoemd naar opa's en oma's. Nadat zij een kruisje met het H. Chrisma had ontvangen, werd de doopkaars aangestoken en kregen alle

kinderen een beetje van dat nieuwe vuur. Heel duidelijk en luid werd het Onze Vader meegebeden, waarna we in een lange stoet naar het beeld van Moeder Maria gingen. Papa Eloy plaatste de doopschelp van Cato op het rek, we bedankten Maria voor al haar weldaden en haar gebeden dat zij Cato en ons allen wil beschermen op onze levensweg. Natuurlijk zongen we uit volle borst het lang zal ze leven, maar ook zongen we voor Veerle, die jarig was. De doopklok werd uitbundig geluid door heel velen, de paters op de Korvelseweg werden er allemaal wakker van uit hun dut. Cato, Veerle en papa en mama wonen in de Leenherenstraat 58.

Hierna werd onze Pio-kerk weer gevuld met vele mensen uit alle delen van ons Nederland om **FLEUR VERHAGEN** welkom te heten in onze geloofsgemeenschap. Fleur die door haar papa en mama, Bas en Morena Verhagen – van Lieshout, werd aangekondigd als: Welkom wonder! Natuurlijk was ook haar grote zus, Iris, meegekomen, haar peetoom en peettante, Joost en Judith van Zelst – Verhagen, opa's en oma's, ooms en tantes, vriendjes en vriendinnetjes. Te samen heetten zij Fleur welkom. Papa Bas had aan het begin van de viering hun huwelijkskaars aangestoken en Iris had met behulp van haar peetoom haar doopkaars aan gemaakt. Heel veel aanwezigen gaven Fleur een kruisje op haar voorhoofd. De kinderen zeiden haar dat zij, als ze straks groter is, met hen mee mag spelen. Naar het verhaal van Jezus werd heel goed geluisterd. Het doopwater was moeilijk te vinden, maar met behulp van de grote mensen kwamen we er wel uit. Water is voor de mensen, maar ook voor de bloemen en platen, de dieren en de vissen van levensbelang. Zonder water kan niemand. Gelukkig werd de nieuwe doopkaars van Fleur door iedereen mooi gevonden, maar hij was wel dezelfde als die Iris aan het begin had aangemaakt.

Het dak dat we samen, papa, mama, peetoom en peettante en alle kinderen, boven Fleur maakten, was wel heel dicht, zoveel handjes boven en naast elkaar. Nadat de grote mensen hun geloof in God hadden uitgesproken, werd Fleur gedoopt. Haar peetoom mocht haar ten doop houden. Bij de doop kreeg Fleur de namen: Fleur Antonia Francisca, namen van mensen die heel belangrijk voor Fleur kunnen en zullen zijn. Ook kreeg Fleur een kruisje met H. Chrisma olie en de peettante mocht haar nieuwe doopkaars aansteken. Van Fleur kregen we de opdracht om aan alle kinderen een klein beetje van dat nieuwe vuur te geven. Nadat we samen het Onze Vader hadden gebeden, zijn we in een grote optocht naar Moeder Maria gegaan, om haar dank je wel te zeggen voor dat grote en unieke wonder dat we hebben gekregen, maar ook om tot haar te bidden dat zij Fleur, maar ook ons allemaal mag begeleiden op die niet al te gemakkelijke weg door het leven. Na het lang zal ze leven en het luiden van de doopklok, zetten we het doopfeest thuis bij Iris en Fleur voort. Fleur en Iris wonen met hun papa en mama in de Lombardijenlaan 95.

Zondag 19 juni 2016 kwamen we met velen naar onze prachtige kerk om **ETHAN GIJSBERS** van harte welkom te heten in onze parochiegemeenschap. Met Ethan waren ook zijn papa en mama, Eric en Marggy Gijsbers – Velez Bonilla, zijn grotere zus, Elysa, zijn peetouders, William Timmermans en Kayleigh van Berkel, zijn opa's en oma's, ooms en tantes en heel veel vriendjes meegekomen. Ook Elysa mocht haar doopkaars weer eens aansteken en haar peettante hielp haar. Ethan kreeg bij zijn doop de namen Ethan Julian en zijn papa had voor die namen een hele mooie uitleg. Melody Elysa, zoals hun dochter heet, moest met de letter M beginnen en nu was papa aan de beurt en dus moest zijn naam met de letter E beginnen. Daar plaatste hij nog wat

letters achter en kwam tot de naam Ethan. Julian komt van de Heilige Julian, een naam die in Argentinië heel bekend is en zelfs een heel mooi meer heeft die naam gekregen. Mama wilde zo zijn enigszins Argentijns bloed aangeven. Peetoom en peettante beloofden plechtig aan Ethan dat hij altijd bij hen welkom is en dat hij niet eerst een afspraak hoeft te maken. Voor hem staat de deur altijd wagenwijd open. De aanwezige kinderen beloofden hem dat als hij groot is, hij ook met hen mee mag spelen. Darwin beloofde zelfs aan Eric en Marggy dat zij hem mogen vragen om op Elysa en Ethan te passen, als zij weg moeten en niemand anders op de kinderen kan letten. Zo hebben papa en mama te allen tijde een oppas. Ethan kreeg het teken van Jezus op zijn voorhoofd, op zijn mond en in zijn hart; daarbij kroop hij wel even ineem, maar het lukte iedereen daarna nog om hem een kruisje op zijn voorhoofd te geven. Ook werd er goed geluisterd naar het verhaal van Jezus, het verhaal van de wonderbaarlijke broodvermenigvuldiging. Iedereen beloofde aan het eind van het verhaal om steeds samen met elkaar te breken en te delen, ook als we spelen, want dan mag iedereen meedoen. Het doopwater was heel snel door de kinderen gevonden en we wisten allemaal waarom we water, licht en olie nodig hebben. Natuurlijk deed iedereen mee om een beschermend dak boven Ethan te maken en samen hebben we God gebeden dat Hij Ethan, zijn papa en mama, zijn peetouders en alle kinderen mag beschermen op hun weg door het leven. Oom William mocht Ethan ten doop houden en daar had hij zijn handen vol aan, want Ethan draaide alle kanten in toen hij dat koude water over zijn bolletje voelde lopen. Ook met de grootste moeite kon ik hem dat kruisje met olie geven, maar alles is goed gekomen. Zijn peettante mocht zijn prachtige nieuwe doopkaars aansteken en zij mocht aan alle kinderen een beetje van dat nieuwe vuur geven. Na het Onze Vader gingen we in een grote stoet naar

Moeder Maria en zeiden haar dank je wel voor onze Ethan, maar wij vroegen ook of Maria Ethan en ons allen wil beschermen. Natuurlijk zongen we het lang zal hij leven, want op 24 juni werd Ethan al twee jaar. Alle kinderen en grote mensen luidden met heel veel plezier de doopklok. Ethan en Elysa wonen met hun papa en mama in de Ruimelsingel 31.

IN DE AFGELOPEN PERIODE ZIJN IN HET HUWELIJK GETREDEN:

Op zaterdag 18 juni 2016 gaven **BJORN EN ANGELA WAGEMAKERS – VAN ROOIJ** in de Hasseltse kapel elkaar het ja-woord. Tevoren was het druilerig weer, maar toen bruid en bruidegom in hun heel oud wit Fordje aan kwamen, scheen de zon. Een stralende bruid, in een prachtige witte jurk, omgeven door twee grote bruiden in het heel licht groen en twee kleine bruidsmeisjes in het wit waren deze middag het decor van een hele vreugdevolle gebeurtenis. Papa en mama's, oma's en heel veel vrienden en vriendinnen waren meegekomen omdat zij getuigen wilden zijn van dit mooie feit. De Hasseltse kapel stond er op zijn mooist bij, prachtig versierd, het was een groot feest. Als je dan hele vreugdevolle, blije mensen bij je hebt, dan moet het feest wel slagen. Vele droegen hun steentje aan deze viering bij door een tekst voor te lezen. Bruid en bruidegom bekendden plechtig dat zij uit vrije wil gekomen waren en dat zij volledig achter deze daad stonden. Daarna zeiden zij dat ze elkaar aanvaardden zoals ze zijn, in goede en kwade dagen, bij ziekten en in blijde tijden, heel hun leven. Een van de bruidsmeisjes had het kussen met de ringen, maar zij kon aan de ringen geen begin en geen einde vinden, dat betekent dat zij voor altijd bij elkaar blijven. In de Hasseltse kapel ga je uiteraard Maria een groet brengen en wij baden samen in

stilte dat zij jullie, net als onze aardse moeder, steeds mag omringen met haar goedheid en nabijheid. Aan het einde werden bruid en bruidegom hartelijk gefeliciteerd door iedereen en toen het bruidspaar buiten kwam, begon het juist te regenen, maar dat weerhield de bruiloftsgasten niet om heel het plein voor de kapel vol te blazen met zeepbellen. Mag dat teken geen voorteken zijn voor hun huwelijk, maar mogen zij samen eensgezind door het leven gaan, altijd. Proficiat.

Intenties in de Gerardus Majellakerk en Koningsvoorde



GM = Gerardus Majella
KV = Koningsvoorde
KND = kindernevendienst

DK = dameskoor
HK = herenkoor
SZ = samenzang

Datum	Tijd	Locatie		Intentie
1 juli	10.30		GM	1^e vrijdag van de maand
2 juli 3 juli KND DK	17.30 19.00 10.00	KV	GM GM	Corry v.d. Heijden – v. Vugt v.w.1 ^e jaargetijde Frans en Rosa van Beurden-Diepstraten Ineke Vugs- van Etten Fien Hultermans – v. Hautum Henk en Marianne Verburg – v. Assouw Jeanne Verhagen – v. Tilborg v.w.6 ^e jaargetijde Wil Smulders Louis en zoon Louis Emmen
9 juli 10 juli HK	17.30 19.00 10.00	KV	GM GM	Frans en Rosa van Beurden-Diepstraten Ineke Vugs – van Etten An van Hautum v.w. jaargetijde Jo Hultermans v.w. jaargetijde
12 juli	10:30		GM	Pio morgen Harry de Brouwer
16 juli 17 juli Jeugd	17:30 19:00 10:00	KV	GM GM	Annie Raaijmakers – v. Hautum v.w.1 ^e jaargetijde Frans en Rosa v. Beurden – Diepstraten Ineke Vugs – v. Etten Fien Hultermans – v. Hautum Toon v. Hautum v.w. jaargetijde Ans v. Gerven – v. Lierop Ton Vugs v.w. jaargetijde

				Eleonore, Frans en Monique Marks v.w. verjaardag Albert en Riet de Boer – Regtvoort Henk en Marianne Verburg – v. Assouw Toos Haers – v.den Hout v.w verjaardag
23 juli 24 juli SZ	17.30 19.00	KV	GM GM	Ans van Gerven – v. Lierop v.w. 1 ^e jaargetijde Frans en Rosa van Beurden- Diepstraten Ineke Vugs- van Etten Harry de Brouwer v.w. familiedag Wil Smulders Albert van Lierop v.w. verjaardag
30 juli 31 juli SZ	17:30 19:00 10:00	KV	GM GM	Frans en Rosa v. Beurden – Diepstraten Ineke Vugs – v. Etten Ton Moeskops Fien Hultermans – v. Hautum Cornelia v. Riel – v. der Zanden Frans Bastings
				Augustus
5 aug	10:30		GM	1^e vrijdag van de maand
6 aug 7 aug SZ	17:30 19:00 10:00	KV	GM GM	Frans en Rosa v.Beurden – Diepstraten Ineke Vugs – v. Etten Rick Mutsaers v.w. jaargetijde Pierre Hultermans v.w. jaargetijde Kees v Hautum v.w. jaargetijde

				Toos Haers – v. den Hout Henk en Marianne Verburg – v. Assouw
9 aug	10:30		GM	Pio ochtend Harry de Brouwer
13 aug 14 aug SZ	17:30 19:00 10:00	KV	GM GM	Ton Moeskops v.w. 1 ^e jaargetijde Frans en Rosa v. Beurden – Diepstraten Ineke Vugs – v. Etten Fien Hultermans – v. Hautum Eleonore , Frans en Monique Marks v.w. verjaardag Alida v. Domburg - Pijnenburg
15 aug	10:30 19:00	KV	GM	Maria Ten Hemel Opneming
20 aug 21 aug DK	17:30 19:00 10:00	KV	GM GM	Frans en Rosa v. Beurden – Diepstraten v.w. verjaardag Ineke Vugs – v. Etten Loen van Dooren Ouders Vugs – Bullens v.w. verjaardag Albert en Riet d. Boer – Regtvoort v.w. trouwdag Henk en Marianne Verburg – v. Assouw
27 aug 28 aug HK	17:30 19:00 10:00	KV	GM GM	Frans en Rosa v. Beurden – Diepstraten Ineke Vugs – v. Etten Miet de Kroon v.w. jaargetijde Fien Hultermans – v. Hautum Cornelia v. Riel – v.d. Zanden Loen van Dooren v.w. verjaardag

				Miep Buster Frans Bastings Wil Smulders Ouders Langenhuijsen - Bertens
--	--	--	--	---

Geheugensteuntjes



Datum	Tijd.	Locatie		Activiteit
1 juli	10:30		GM	1 ^e vrijdag van de maand
3 juli	10:00		GM	kindernevendienst
6 juli	20:00		GM	doopvoorbereiding
7 juli	16:00		GM	stille aanbedding
7 juli	20:00		GM	bijbel Jan Sloot
12 juli	10:30		GM	Pio morgen
14 juli	16:00 20:00		GM	stille aanbedding bijbel Hans
21 juli	10:30 16:00		GM GM	koffieochtend stille aanbedding
28 juli	16:00		GM	stille aanbedding
				AUGUSTUS

Datum	Tijd.	Locatie		Activiteit
3 aug	20:00		GM	geen doopvoorbereiding
4 Aug	15:00		GM	stille aanbidding
5 aug	10:30		GM	1 ^e vrijdag van de maand
9 aug	10:30		GM	Pio morgen
11 aug	16:00		GM	stille aanbidding
15 aug	10:30 19:00	KV	GM	Maria Ten Hemel Opneming
18 aug	10:30 16.00		GM GM	koffieochtend stille aanbidding
23 aug	10.00		GM	redactie De Brug
25 aug	16:00		GM	stille aanbidding

ENKELE FEESTEN IN JULI EN AUGUSTUS:

3 JULI: H. THOMAS, APOSTEL

Thomas was een van de apostelen van Jezus. Wij kennen hem als de ‘ongelovige Thomas’.

Hoe komt dat? Na de dood van Jezus wilde hij niet geloven in de Verrijzenis. Pas nadat hij de handen van Jezus gezien had en zijn vingers de wond in zijn zijde had aangeraakt, kwam hij tot geloof.



Volgens de overlevering trok hij de wereld in en verkondigde het evangelie aan Parthen, Meden en Perzen. Ook is hij hoogstwaarschijnlijk in India geweest en daar ook gestorven. Een groep christenen noemen zich dan ook Thomaschristenen .

Aanvankelijk behoorden ze tot de Nestoriaanse kerk, maar sinds 1653 zijn ze aangesloten bij de Katholieke Kerk, maar wel met een heel eigen liturgie.

7 JULI: ZOETE LIEVE VROUW VAN DEN BOSCH



Jaarlijks trekken velen in de meimaand naar de St. Jan in Den Bosch om daar een kaarsje te branden bij Maria. Sinds 1380 wordt Maria daar vereerd en vele wonderen staan op haar naam. Ruim twee eeuwen is het beeld in veilige bewaring in Brussel geweest. Den Bosch was in 1629 in handen gevallen van de protestanten en deze wilden het beeld verbranden. Gelukkig kon het beeld in december 1853 weer terugkeren naar de St. Jan in Den Bosch.

15 JULI: H. BONAVENTURA, KERKLERAAR

Bonaventura werd in 1221 geboren. Onder de indruk van het leven van Franciscus van Assisi,

sloot hij zich aan bij de orde van de Minderbroeders Franciscanen. Hij studeerde in Parijs en doceerde daar ook later filosofie en theologie aan de Universiteit. In 1257 werd hij

generale overste van de Franciscanen. In 1273 benoemde paus Gregorius X hem tot kardinaal-bisschop en gaf hem de opdracht voorbereidingen te treffen voor het Algemeen Concilie te Lyon. Hij stierf echter in 1274 te Lyon.



25 JULI: H. JAKOBUS, APOSTEL



De vissers Jakobus en Johannes, beide zonen van Zebedeus, werden door Jezus geroepen tot apostel.

Jakobus was getuige van de vele wonderen van Jezus. Samen met Petrus en zijn broer Johannes zag hij ook

de gedaanteverandering van Jezus op de berg Tabor, maar ook de doodstrijd van Jezus in

Getsemane. Koning Herodus liet hem in het jaar 42 onthoofden. Hij wordt vereerd in Santiago de Compostela in Noord-Spanje.

26 JULI: H.H. JOACHIM EN ANNA

De heilige Anna is volgens de christelijke traditie de moeder van Maria. In de tweede eeuw van onze jaartelling wordt 'De

geboorte van Maria' beschreven. Deze tekst wordt later bekend als het proto- evangelie van Jakobus. Anna en haar man Joachim waren gehuwd, welgesteld, maar kinderloos. Ze leefden helemaal volgens de wetten van Mozes. Toch werd het offer van Joachim in de tempel geweigerd, omdat hij geen kinderen had. Hij vlucht dan met zijn kudde de woestijn in. Anna bidt tot God en vraagt om een kind. Haar gebed wordt verhoord. Joachim keert terug en ontmoet zijn vrouw weer bij de Gouden Poort te Jeruzalem. Anna geeft het leven aan een meisje en ze noemen het Maria.



11 AUG.: H. CLARA VAN ASSISI

Deze vrouw werd geboren in 1193/1194 in Assisi als dochter van de edelman Favarone di Offreduccio en vrouw Pica. Als jong meisje verliet ze het ouderlijk huis om evenals Franciscus in radicale armoede te gaan leven. Samen met Franciscus stichtte ze de Arme Vrouwen van San Damiano.



Haar volgelingen werden later Clarissen genoemd. Wij kennen ze ook van het klooster in de Lange Nieuwstraat, waar deze zusters in het verleden ook woonden. Clara leefde haar hele leven in de beslotenheid van het klooster San Damiano in Assisi, waar ze in 1253 is gestorven. Samen met haar

zusters leefden ze daar volgens de regel die ze zelf schreef - als

eerste vrouw in de geschiedenis. Pas op haar sterfbed is deze door paus Innocentius IV goedgekeurd. Twee jaar na haar dood is ze heilig verklaard.

15 AUG.: MARIA TEN HEMELOPNEMING; 22 AUG.:

MARIA KONINGIN De feestdag van Maria ten Hemelopneming is een van de belangrijkste van de Mariafeesten. Het feest is ontstaan in het Oosten: Keizer Mauritius voerde deze Mariafeestdag in de 6^{de} eeuw in Byzantium (het huidige Istanboel). Daar noemde men deze dag de



‘Dormitio Mariae’, de Ontslaping van Maria. Rome heeft deze feestdag in de 7de eeuw overgenomen als feest van Maria Tenhemelopneming. Op 1 november 1950 heeft paus Pius XII de opname van Maria in de hemel met ziel en lichaam tot dogma verklaard. Het feest van Maria Koningin is door Paus Pius XII in het jubeljaar 1953/1954 ingevoerd.

24 AUG.: H. BARTOLOMEÛS, APOSTEL

Bartolomeüs was ook een van de 12 apostelen. In het evangelie van Johannes wordt hij Natanaël genoemd.



Volgens een Romeins geschrift predikte hij in Armenië en India en stierf hij de marteldood in Derbend aan de Kaspische Zee. Hij is de patroon van leerlooiers, slaggers, boeren en kleermakers. Bekend is ook de ‘Bartolomeüsnacht’ van 24 augustus 1572. In Parijs werden toen ongeveer 8000 Hugenoten vermoord. Het was de tijd van de godsdienstoorlogen.

27 AUG.: H. MONICA

Monica werd in 332 te Thagaste geboren. Dit plaatsje ligt in het huidige Algerije. Op 18-jarige leeftijd werd ze uitgehuwelijkt aan Patricius. Monica schonk hem drie kinderen onder wie Augustinus. Ze probeerde haar kinderen vertrouwd te maken met de christelijke levensopvatting. Maar juist bij Augustinus merkte ze dat hij het karakter van zijn vader Patricius geërfd had, die alleen de Romeinse goden aanbad. Moeder Monica leed hier erg onder en vroeg aan een bisschop op doorreis met hem te praten. Zij overleed in 387 in de havenstad Ostia.



28.AUG.: H. AUGUSTINUS

Augustinus werd op 13 november 354 geboren in Thagaste, als zoon van de heidense vader Patricius en de christelijke moeder Monica. Hij was een hoogbegaafde jongeman en werd na zijn studies docent in de welsprekendheid te Carthago. Hij worstelde met de grote vragen van het leven en zocht zijn geluk bij allerlei filosofische en godsdienstige stromingen. Uiteindelijk bekeerde hij zich tot het christendom, beïnvloed door de preken van bisschop Ambrosius. Het verslag van zijn innerlijke zoektocht heeft hij vastgelegd in zijn boek: 'Belijdenissen'. Een tijd lang was hij een beroemd bisschop te Hippo. In 1295 werd hij door de paus tot kerkleeraar verheven. In 430 stierf hij op 76-jarige leeftijd.



KERKBIJDRAGE: EEN HERINNERING.

Het jaar 2016 is al weer half om. Hebt u nog gedacht aan het betalen van de kerkbijdrage voor dit jaar? U weet, u kunt het te betalen bedrag zelf bepalen en per maand, kwartaal of jaarlijks betalen. Het hoeft geen groot bedrag te zijn, elke cent is meegenomen. Hartelijk dank bij voorbaat.



Secretariaat : Gerardus Majella

Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg, tel.: (013) 542 34 55.

Geopend elke morgen van 09.00 uur tot 12.00 uur behalve maandagmorgen. Op dit secretariaat kunt u terecht voor allerlei sacramenten: aanvragen van een doopbewijs, doop, huwelijk of jubileum en opgeven van misintenties. De bovengenoemde diensten kunt u ook regelen via onze website.

Voor noodgevallen

Diaken J. Vugs, 06 - 22 45 33 61

Liturgische diensten Gerardus Majellakerk

za.	17.30u	Pio-kapel
zo.	10.00u	Kerk waarna koffie
2 ^{de} dinsdag	10.30u	Pio-morgen
1 ^{ste} vrijdag	10.30u	Pio-kapel

Koningsvoorde

za.	19.00u	Restaurant waarna koffie
-----	--------	--------------------------

Financiën: Giro (IBAN) NL94 INGB 0001 0688 20.

Bank (IBAN) NL64 RABO 0171 2002 17.

t.n.v. Parochie De Goede Herder (locatie Trouwlaan)

Contactblad “De Brug”

Kopij **vóór 20 augustus 2016** middels e-mail adres: info@hlgm.nl of in de brievenbus van de kerk. U kunt “de Brug” ook vinden op onze website: www.hlgm.nl

Redactie Parochieblad “De Brug”

M. Kolen – Gerrits, K. van Beijsterveldt, P. de Koning.