



Lidwina Gerardus Majella

Een dienstbare en levendige geloofsgemeenschap

<p>Kindernevendienst Zondag 5 februari Om 10:00 uur</p> 	<p>Koffie ochtend Donderdag 23 februari 10:30 tot 12:00 uur.</p> 
<p>Aanbidding in de Pio-kapel donderdag 2,9,16 en 23 februari van 16:00 t/m 17:00 uur</p> 	<p>Op woensdag 1 maart is er om 19:00 uur een Aswoensdag viering met uitreiking van het askruisje</p> 

VALENTIJNDAG, 14 FEBRUARI.

De legende van Valentijn gaat vele, vele eeuwen terug, naar het begin van onze jaartelling. Valentijn had de gaven om mensen te genezen, maar ook om te helpen en steeds gaf hij de betreffende persoon een bloem. Vandaar dat met Valentijn mensen elkaar bloemen, of een papieren bloem in de vorm van een briefje of kaartje geven.



Valentijn is bij ons bekend geworden om de liefde en de vriendschap eens even in de schijnwerpers te zetten. Vriendschap en liefde zijn niet aan tijd gebonden, maar daar moet je altijd aan werken. Vandaar dat het onmogelijk is om aan elke vinger tien of twintig vrienden of vriendinnen te hebben, daar kun je geen aandacht en tijd aan besteden. Want echte vriendschap, echte liefde spreekt uit de volgende gedachte:

Heb je me nodig?

Als je verdrietig bent, zou ik bij je willen zijn.
Als je moe wordt, hou ik mijn armen voor je klaar.

Als je iets wilt zeggen: mijn oren staan voor je open.
Zelf heb ik ook niet veel kracht.
Prikkelbaar ben ik, ongeduldig, onzeker;
maar wanneer jij me roept,
worden alle krachten in mij wakker.
Misschien heb je iemand nodig
om bij je te zijn als je niet wilt praten:
daar ben ik dan.
Je wilt niet in je eentje luisteren naar muziek:
mijn oren luisteren gretig mee.
Als je een schilderij bekijkt,
wil je me vertellen wat het je doet:
ik kijk er naar met jouw ogen.
Als je tegenstand zoekt,
zal ik je trotseren.
Als je weten wilt hoe je bent,
zal ik je een spiegel voorhouden.
Ik wil er zijn als je me nodig hebt.
Ik zal er zijn voor jou.

Maak van elke dag een Valentijndag.
Hans Vugs
diaken- pastor.

MARIA LICHTMIS: 2 FEBRUARI

Op 2 februari vieren we het feest van Maria Lichtmis.
We gedenken de opdracht van Jezus in de Tempel.
Volgens de joodse wet moest een vrouw 40 dagen na
de geboorte

van een jongen een reinigingsritueel in de Tempel ondergaan.

In het boek Leviticus 12 lezen we hier over:

“Wanneer de periode van haar reiniging is verstreken, moet Maria een eenjarige ram als brandoffer aanbieden en een jonge gewone duif of een tortelduif als reinigingsoffer.

Ze moet de offerdieren naar de priester brengen, bij de ingang van de ontmoetingstent.

Hij biedt de offers aan de HEER aan en voltrekt voor haar de verzoeningsrite.

Dan is ze, na haar bloedverlies, weer rein.

Als ze zich geen ram kan veroorloven, moet ze twee

tortelduiven meebrengen of twee jonge gewone duiven, één als brandoffer en één als reinigingsoffer.



De priester voltrekt

voor haar de verzoeningsrite en zij is weer rein.”

In Lucas 2, 22-24 staat beschreven dat Maria en Jozef met het kind Jezus

naar de tempel gingen voor dit **reinigingsritueel**.

Ze offerden een koppel tortelduiven.

Ook Simeon en Anna zijn bij dit gebeuren aanwezig.

Simeon had van God vernomen

dat hij niet zou sterven voordat

hij de Messias zou zien.

Na de ontmoeting kan hij dan ook bidden:
'Nu laat U, Heer, uw dienaar in vrede heengaan,
zoals U hebt beloofd,
want met eigen ogen heb ik de redding gezien'.
In de katholieke kerk is tot de jaren zestig
van de vorige eeuw het gebruik geweest
dat een moeder **haar kerkgang** deed,
wanneer zij na de geboorte van een kind
voor het eerst weer naar de kerk ging
om God te danken.
Met een brandende kaars in de hand
en het kind op de rechterarm,
sprak de priester dan een gebed uit,
wat herinnert aan het reinigingsritueel
en de opdracht van Jezus in de Tempel.

RESPECT VOOR DE OVERLEDENE

Bij het sterven van een dierbare
is de droefheid groot.
Maar er moet ook bijna meteen veel geregeld worden.
Familieleden moeten worden ingelicht;
er moeten allerlei instanties gebeld worden en
er moeten al heel gauw afspraken gemaakt worden
over de begrafenis.
Vaak belt men daarom zo gauw mogelijk de
begrafenisondernemer.
Die heeft tenslotte verstand van zaken en kan in
korte tijd heel veel dingen regelen waar je zelf niet
zo gauw aan zou denken. Heel fijn dat zo iemand er
dan is.

Maar het gebeurt nog al eens, dat dan alles geregeld is voordat de pastor hoort dat er iemand overleden is. Dat is op zich niet erg, want de pastor komt graag op een moment dat de eerste drukte voorbij is. Maar vaak komt hij dan tot de ontdekking dat alles al geregeld is: men heeft al gekozen voor een crematie en een korte plechtigheid in het crematorium. Natuurlijk respecteert de pastor de wens van de familie.

Maar soms lijkt het niet helemaal overeen te komen met de wens van de overledene... Soms is de familie misschien te vlug ingegaan op de suggestie van de begrafenisondernemer. Het komt nogal eens voor dat ook trouwe kerkgangers zonder kerkelijke plechtigheid begraven of gecremeerd worden. Dat lijkt ons niet in overeenstemming met de uitgesproken of onuitgesproken wens van de overledene.

Een kerkelijke uitvaart (met ook eventueel een avondwake) is bovendien een laatste



dienst die wij als parochie aan een gestorven parochiaan kunnen bewijzen. Het is uitdrukking van de eerbied die wij als christenen hebben voor de overledene waarvoor wij bidden, die wij eren met wierook en waarvan wij hopen dat hij/zij eeuwig leven mag bij God.

Daarom vragen wij u dringend om voordat u iets afspreekt met de begrafenisondernemer **eerst overleg te plegen met de pastor**. Dan kan er recht gedaan worden aan allen.

Namens de parochie De Goede Herder, Locatie Trouwlaan,
J. Vugs, diaken-pastor
Tel. 06-22453361

Intenties in de Gerardus Majella kerk & Koningsvoorde



GM= Gerardus Majella
KV= Koningsvoorde
KND=Kindernevendienst
DK=Dameskoor
HK=Herenkoor
SZ=Samenzang
JK= Jeugdkoor

	Tijd	Locatie		Intentie februari
28&29 jan JK	17.30 19:00 10:00	KV	GM	Wim van der Schoot
			GM	Ineke Vugs – v. Etten Fien Hultermans – v. Hautum Kees en Riet Wijnans – v. den Broek
4 & 5 febr KND JK	17:30 19:00 10:00	KV	GM	Ineke Vugs- v. Etten
			GM	Toos Haers- v. den Hout Frans Vos David Beerens Jan Graafmans Helena v. Gestel – Gieszez 16° Jaargetijde Marice Nouws
11& 12 febr HK	17:30 19:00 10:00	KV	GM	Nellie Spijkers – Claesen 1° Jaargetijde
			GM	Toon & Lia Vermeer – v. Loon Jaargetijde Ineke Vugs – v. Etten Annie Hobbelen – Doomen Fien Hulternams – v, Hautum Kees & Riet Wijnans – v. den Broek Jan van Lieshout
18&19 febr HK	17:30 19:00 10:00	KV	GM	Vent Damen 1° Jaargetijde
			GM	Ineke Vugs – v. Etten Mariette Adam – Dirken Jaargetijde Ouders Vugs – van Bullens Jaargetijde Frans Bastings Trouwdag
25&26 febr DK	17:30 19:00 10:00	KV	GM	Ineke Vugs – v. Etten
			GM	Wil Smulders Wim v.d. Schoot Fien Hultermans – v. Hautum Cees Reichwein Verjaardag

Geheugensteuntjes



Datum	Tijd.	Locatie		Activiteit
1 febr	15:00 20:00		GM	Communievoorbereiding Doopvoorbereiding
2 febr	16:00		GM	Stille Aanbidding Bijbelgroep Jan Sloot
3 febr	10:30		GM	1 ^{ste} Vrijdag van de Maand
5 febr	10:00		GM	Kindernevendienst
8 febr	15:00		GM	Communievoorbereiding
9 febr	16:00 20:00		GM GM	Stille aanbidding Bijbelgroep Hans
14 febr	10:30		GM	Pio morgen
15 febr	15:00		GM	Communievoorbereiding
16 febr	16:00		GM	Stille aanbidding
22 febr	15:00		GM	Communievoorbereiding
23 febr	10:30 16:00		GM GM	Koffie ochtend Stille aanbidding
	10.00		GM	Redactie de Brug

HUISPAASKAARSEN

Tijdens de Paaswake wordt elk jaar opnieuw een nieuwe paaskaars ontstoken als teken van de Verrezen Heer. Ook voor thuis is dezelfde kaars in een kleiner formaat te koop. Het reliëf op de kaars: **De Bijbel**, wijst ons naar het belangrijke boek van Jezus Christus. Daarin lezen wij heel nadrukkelijk wat de Blijde Boodschap van Hem inhoudt. Dat dit geen holle frases zijn, maar een leefregel voor elk mens. Jezus laat ons in dit Boek zien dat Hij graag met anderen wil omgaan en delen. U kunt deze kaars thuis branden als ondersteuning van uw gebed, als een licht in donkere dagen.

De prijzen van de huispaaskaarsen staan ook vermeld op de poster (in de kerk en in Koningsvoorde) U kunt uw bestelling opgeven op het formulier, dat in de ontmoetingsruimte van de kerk aanwezig is en in Koningsvoorde in het restaurant op zaterdag voor en na de viering. Doe dit **vóór 13 maart**, dan kunnen wij u vóór Pasen de kaars overhandigen.

Prijzen:

A (20 cm.): € 18,-

B (30 cm.): € 30,-

C (40 cm.): € 36,-

E (60 cm.): € 60,-

We hopen u hiermee een goede dienst te kunnen bewijzen.



EEN PELGRIMSTOCHT NAAR ALLE BELANGRIJKE PLAATSEN VAN ISRAËL.

Steeds vaker hoor je bij jong en oud: hoe zou het zijn geweest in de tijd dat Jezus hier over deze aarde rondliep. We willen best eens even proeven aan die situatie, ook nu wij samen gebracht worden tot een grote parochie van Tilburg-Zuid en Goirle.

De reis begint op 17 oktober en we komen weer terug op 26 oktober 2017.

Samen mogen we de weg van Jezus gaan en daarom nodig ik u van harte uit om ook samen eens te gaan kijken hoe het was zo'n 2000 jaar geleden. We gaan alle belangrijke plaatsen bezoeken. We bezoeken het noorden van



Israël en brengen een bezoek aan · Nazareth, de plek waar Jezus zijn jeugd heeft doorgebracht, we bezoeken Kana, daar waar Hij begon met zijn openbare leven en zijn eerste wonder stelde,
· we bezoeken de berg Tabor, daar waar Hij aan drie van zijn leerlingen de gedaanteverandering liet zien,

- de berg van de zaligsprekingen, het verhaal dat we kunnen lezen in Matteus hoofdstuk 5
- we brengen een bezoek aan de belangrijkste plaatsen rond het meer van Galilea
- we maken zelfs een boottocht op dat meer, daar waar de leerlingen geconfronteerd werden met de storm terwijl Jezus rustig lag te slapen
- we bezoeken Qumran, bekend door de Dode Zeerollen, en via Jericho gaan we naar Jeruzalem., waar we het Tempelplein, de Klaagmuur, de Olijfberg, de Via Dolorosa en de Grafkerk bezoeken.
- We bezoeken het holocaustmonument Yad Vashem,
- We gaan naar Betlehem en bezoeken de Geboortekerk en het Herdersveld.

We vertrekken op 17 oktober 2017 vanuit Amsterdam naar Tel Aviv. We beschikken in Israël de hele tijd over een eigen bus met chauffeur, we hebben een Nederlands sprekende gids en voor de verschillende vieringen is er een boekje voorradig. De prijs voor deze 10 dagen is € 1899,00. Alleen datgene wat u zelf buiten de maaltijden aan koffie en thee of iets anders wilt drinken zijn voor eigen rekening. Ook als u graag een glaasje wijn wilt drinken dan zijn dat uw kosten. In deze prijs zitten alle overnachtingen, vol pension en alle excursies met hun entreegelden en fooien. Als u interesse hebt om mee te gaan meldt u dit dan aan mij, dan nodig ik u daarna uit om samen deze unieke en prachtige reis goed voor te bereiden. (tel. 06-22453361)

Hans Vugs ,
diaken/pastor



Het thema van de kerkbalans is in 2017: **Mijn kerk verbindt**. We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en na ons. We houden elkaar vast in geloof en verbinden ons met mensen die steun nodig hebben. Nu het steeds vaker 'ieder voor zich' lijkt te zijn, is het de kerk die verbindt. Geef aan die verbinding. Geef aan Kerkbalans.

Kerkbalans is een jaarlijks terugkerende actie in de maand januari.

Dit jaar wordt deze al voor de 40ste keer gehouden.

Alle grote kerken,

zowel katholieke als protestantse, doen er aan mee. U weet dat ook

een parochie niet kan blijven bestaan zonder financiële middelen. Het

gaat ook niet louter om het gebouw, het gaat om de kerk en alles

waar de kerk voor staat, het hele pastorale gebeuren.

♦♦ De kerk is de plaats waar je samenkomt voor een viering in het weekend of door de week.

♦♦ Het is de plaats waar iedereen welkom is.

♦♦ Een plek van ontmoeting en inspiratie.

♦♦ We komen er samen voor de grote momenten in het leven, zoals doop en huwelijk, eerste communie en vormsel, en voor momenten van rouw en verdriet.

Dat alles kost geld. Denk maar aan de uitgaven voor

licht en verwarming, de boekjes voor de vieringen, het schoonmaken en onderhouden van: het gebouw, de administratie, het bezoeken van zieken en ga zo maar door.

Belangrijk genoeg om Kerkbalans te steunen, eenmalig of via een vaste kerkbijdrage.

Alle bij ons bekende parochianen uit onze parochie hebben een persoonlijke brief gekregen met de mogelijkheid om automatisch over te maken, daar hebt u geen computer voor nodig. Als u dit formulier invult, dan zorgen wij wel dat het verder bij uw bank of giro komt. **Weet in ieder geval dat elke bijdrage hoe groot of klein dan ook voor ons van het grootste belang is.**

HET IS ONZE KERK, ONZE PAROCHIE EN DAAR BETALEN WIJ AAN MEE.

LOURDESBEDEVAART 2017.

Onze bisschop Mgr. Dr. G, de Korte wil met het hele bisdom van zaterdag 14 oktober 2017 tot en met zaterdag 21 oktober 2017 een bedevaart maken naar Lourdes. Hij



schrijft ons persoonlijk: Mag ik u en de parochianen uitnodigen om met mij van 14 tot 21 oktober 2017 op

bedevaart te gaan naar Lourdes. Op onze bedevaart kunnen wij onze onderlinge band versterken en ons geloof verdiepen. Wij kunnen inspiratie opdoen voor onze inzet in onze eigen geloofsgemeenschappen. In vertrouwen op Christus kunnen wij samen de Kerk opbouwen. Daar kun je geen neen tegen zeggen, dus ook de parochie de Goede Herder gaat zich inzetten om met velen naar Lourdes te gaan. Er zijn weer mogelijkheden, zoals met bus en TGV, de snelle trein naar Lourdes. In dit laatste geval hebt u maar 1 reisdag heen en ook weer terug. Met de bus hebt u drie reisdagen en twee terug. We zullen in Lourdes gezamenlijk als Bisdom bijeen komen, maar er zijn ook vele mogelijkheden om ook samen als parochie De Goede Herder te zijn en te vieren.

De volgende Brug zullen wij meer details laten zien. Noteer deze data vast in uw agenda en weet iedereen mag mee. Financieel mag het geen probleem zijn.

Hans Vugs,
diaken-pastor.

**"Is het bos met St. Valentijn
in het wit gehuld,
dan zijn weiden en akkers van
vreugde vervuld."**

Secretariaat : Gerardus Majella

Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg Tel.:(013) 542 34 55
Geopend elke morgen van 09.00 uur tot 12.00 uur.
behalve maandagmorgen. Op dit secretariaat kunt u
terecht voor allerlei sacramenten, aanvragen van een
doopbewijs, doop, huwelijk, jubileum, enz.
De bovengenoemde diensten kunt u ook regelen via onze
Website: www.hlgm.nl

Voor noodgevallen

Diaken J. Vugs, 06 - 22 45 33 61

Liturgische diensten

zaterdag. 17.30u
zondag. 10.00u
2^{de} dinsdag 10.30u
1^{ste} vrijdag 10.30u

Gerardus Majellakerk

Pio-kerk
Kerk waarna koffie
Pio-morgen
Pio-kerk

Koningsvoorde

zaterdag. 19.00u Restaurant waarna koffie

Financiën: Giro (IBAN) NL94 INGB 0001 0688 20.
Bank (IBAN) NL64 RABO 0171 2002 17.
t.n.v. Parochie De Goede Herder (locatie Trouwlaan)

Contactblad “De Brug”

Kopij **vóór 22 februari** middels e-mail adres:
info@hlgm.nl of in de brievenbus van de kerk.
Je kunt “de Brug” ook vinden op onze website:
www.hlgm.nl

Redactie Parochieblad “De Brug”

M. Kolen – Gerrits, K. van Beijsterveldt, P. de Koning.