



Gerardus Majella

Een dienstbare en levendige geloofsgemeenschap

<p>Kindernevendienst Zondag 3 februari Om 10:00 uur</p> 	<p>Deze maand koffiedrinken op donderdag 21 februari om 10:30 uur</p> 
<p>Aanbidding in de Pio-kapel donderdag 7,14,21 en 28 februari 16:00 t/m 17:00 uur</p> 	<p>Eerste Communie voorbereiding Woensdag 6,13 20 en 27 februari 2019 om 15:00 uur</p> 

DANK U.

Dank U voor alle dingen waar ik van houd,
Die ik kan zien, horen, betasten, proeven en ruiken.
En ook voor alle onzichtbare en ontastbare dingen,
Die geen materiele vorm hebben, of geluid of oppervlak,
óf aroma of geur, maar die toch even echt zijn,
en het leven zo heerlijk maken,

Waar je ze ook vindt – dingen

als:

echte vriendschap

trouw

vriendelijkheid

begrip

tederheid

edelhoedigheid

geduld

moed

creativiteit

fantasie

hoop

geloof.



En boven alles:

dank U voor de liefde, die al deze zaken bevat en insluit.

In deze geest wens ik u allen een gezond en zonnig 2019 toe,
dat wij onze parochie op deze wijze mogen inspireren en elkaar
helpen en steunen.

Het gaat u allen heel goed..

Hans Vugs,
Diaken-pastor

KERKBALANS 2019



Het thema van de kerkbalans is:

Actie
Kerkbalans

2019

GEEF VOOR JE KERK.

Mede namens ons

parochiebestuur mag ik iedereen

die op enigerlei wijze heeft bijgedragen aan de Kerkbalans 2018 van harte danken. Het is een van de manieren om onze parochie te laten bestaan. Zeker in deze tijd moeten we de handen ineen slaan. Het is niet niets wat er allemaal in de kerk gebeurd is, daar mogen we niet te licht over doen. Er zijn toch ook heel veel goede dingen gebeurd ook in onze parochie. En dat geeft ons toch weer de mogelijkheid om het hoofd omhoog te houden en door te gaan. We hebben een mooi kerkgebouw, dat steeds mooier wordt, jammer dat er in de jaren 1970 zoveel weggebroken is, want de foto's die er nog zijn van die tijd laten zien hoe prachtig onze kerk is. In het afgelopen jaar is er onderhoud gepleegd moeten worden aan de daken van ons kerkgebouw. Wij zijn ook bezig om onze banken wat geriefelijker te maken, zodat ze niet zo hard zitten. Zoals we vorig jaar reeds hebben meegedeeld willen wij de banken waarop we zitten, knielen en met onze armen op leunen, bekleden met leer, zodat alles wat fijner wordt om de bank te gebruiken waar deze voor dient. Maar dat kost veel geld en dat hebben we nog niet bijeen gespaard. Toch weten we zeker dat we niet te royaal hebben rond gesprongen, maar de kerk moet wel verwarmd zijn als we bij elkaar komen, ook de lampen moeten branden, er moeten boekjes zijn zodat we mee kunnen lezen en bidden, en dat alles kost geld. In heel onze parochie hebben

we geen betaalde krachten, we zijn allemaal vrijwilliger, dus daar gaan de euro's niet aan op. Mag ik u allen vragen om uw aandeel aan onze parochie over te maken, zodat we en als parochie blijven bestaan en bijeen kunnen blijven komen om te vieren, te dopen en als het moet om iemand uitgeleide te doen. Bij voorbaat dank u wel en het gaat u allen goed.

J. Vugs, diaken - pastor.

UIT ONZE PAROCHIE AGENDA.

Op zondag 16 december 2018 zijn we met heel veel vrolijke en blijde mensen bijeen gekomen in de Piokapel om **MILAZ VAN DE VEN** in onze geloofsgemeenschap welkom te heten. Met Milaz waren natuurlijk zijn papa en mama, Kevin van de Ven en Lianne Strik, meegekomen en ook zijn broer Ravi. Naast deze belangrijke mensen waren er ook zijn peetoom en peettante, Roy en Juanita Kolen, zijn opa's en oma's zijn ooms en tantes en heel veel vriendjes en vriendinnetjes, waaronder zijn pas geboren nichtje Tess. Papa en mama zullen met heel veel liefde hun zoon begeleiden op zijn weg naar zelfstandigheid. Ook peetoom en peettante hebben heel duidelijk en luid tegen Milaz gezegd dat hij te allen tijde van harte welkom is bij hen en dat hij nimmer met zijn gsm'etje een afspraak hoeft te maken. Ook de kinderen hebben bijna allemaal beloofd dat Milaz met hen mag spelen, ook van de meisjes mag hij, als hij het wil, met hun poppen spelen, ja zelfs uitkleden en weer opnieuw aankleden. En van de jongens mag hij mee voetballen en hoeft niet alleen maar in de goal te



staan. Milaz is getekend met het kruis van Jezus op zijn voorhoofd, zijn mond en in zijn hart. Van papa en mama, peetoom en peettante en opa's en oma's heeft hij ook een heel lief kruisje gekregen. Toen papa en mama hun geloof hadden beleden, hebben we Milaz gedoopt. Bij de doop kreeg hij de namen Milaz, Gerardus, Johannes Marcellus, omdat zijn papa en mama die naam mooi vonden en om met heel veel mensen verbonden te blijven en niet een eenling te zijn. Ook kreeg Milaz een hele mooie doopkaars en alle kinderen kregen een beetje van dat nieuwe vuur. In een hele lange stoet zijn we, nadat we het Onze Vader hadden gebeden, naar Moeder Maria in de grote kerk gegaan. Daar hebben we ons lichtje neergezet en Maria dank je wel gezegd, maar ook gevraagd om Milaz en ons allen te begeleiden op onze weg door het leven. En toen werd de doopklok geluid, alle paters in het klooster waren ineens uit wakker!!!!

Milaz en Ravi wonen met hun papa en mama in de Oerlesestraat 29.

Op zondag 23 december 2018, vlak voor Kerstmis, kwamen heel veel mensen om **JAIVEY HANEVEER** van harte welkom te heten in onze parochie. Met Jaivey waren zijn papa en mama, Matthew Haneveer en Sabeyna de Wit, zijn peetoom en peettantes, Gijs van de Gevel, Shelly de Wit en Pricilla Braat - Windhaus, zijn opa's en oma's, ooms en tantes en vriendjes en vriendinnetjes meegekomen. Bij de doop zal Jaivey de namen: Jaivey Adrianus Petrus Gijsbert krijgen, namen die de papa en mama van hem mooi vinden, maar het zijn ook de namen van opa's en peetoom. En daarmee geven Matthew en Sabeyna aan dat hun lieve schat geen eenling is, maar met heel veel mensen verbonden.

Nadat ook hij het teken van Jezus had gekregen, hebben alle kinderen en grote mensen geluisterd naar het verhaal van Jezus. Daarna zijn we alles bijeen gaan zoeken wat we nodig hebben bij de doop van een kindje: water, handdoek, om het hoofdje af te drogen, schelp met de naam van Jaivey er in, heilige Olie en een echte mooie doopkaars. Toen we dat allemaal hadden klaar gezet, hebben we Jaivey gedoopt en ondanks dat het heel koud water was, gaf hij geen kik. Daarna kreeg hij een kruisje met Heilige Olie, ter bescherming en zijn nieuwe doopkaars. Peetoom Gijs heeft deze voor hem aangestoken en alle kinderen kregen een kaarsje met dat vuur van de doopkaars. Na het bidden van het Onze Vader zijn we in een grote optocht naar de grote kerk gegaan, naar Moeder



Maria om haar dank je wel te zeggen en om te vragen dat zij Jaivey en ons allen mag begeleiden op onze weg door het leven. Nadat we samen het Lang zal hij leven hebben gezongen, werd met heel veel vuur de doopklok geluid. Men kon er geen genoeg van krijgen, steeds weer iemand die even aan de klepel wilde trekken.

Jaivey woont met zijn papa en mama in de Godfried Schalckenstraat 1

Op donderdagmiddag 29 december 2018, zo vlak voor het oude en het nieuwe jaar kwamen met velen samen in onze kerk om **TESS VAN DE VEN**, geboren op 16 november 2018, 's morgens om 10 uur, 49 cm lang is en 3125 gram weegt, van harte welkom te heten in onze geloofsgemeenschap. Met Tess waren haar papa en mama,

Maikel van de Ven en Elle van Oorschot meegekomen, haar peetouders: Kevin van de Ven, Anne van Oorschot en Nicky Smits, haar opa's en oma's, en ooms en tantes en natuurlijk vriendjes en vriendinnetjes. Ook Milaz, die we pas hadden gedoopt, was er nu ook bij om zijn nichtje van harte welkom te heten. Papa en mama hebben op de geboorte aankondiging van hun allerliefste schat geschreven: het begin van een nieuw leven, zo heel erg mooi en klein, het is eigenlijk niet te omschrijven, hoe blij wij met jou zijn. Telkens weer is een geboorte van een kind een heel groot wonder, waar we allemaal stil bij worden. Een wonder waar we allemaal respect voor mogen en moeten hebben. Dat grote wonder hebben we betekend met het kruis van Jezus, die ons verlost heeft van de dood en ons allen ook Tess straks over heel veel jaren de hemel als beloning zal geven. We hebben geluisterd naar het verhaal van Jezus en om onze verbondenheid met Tess aan te geven, hebben we samen een dak boven Tess gemaakt en God gebeden dat Hij



haar en ons allen mag begeleiden op onze weg door het leven. Bij de doop kreeg Tess de namen: Tess Cornelia Antonia Maria, namen van heel veel mensen die in het leven van Tess heel belangrijk kunnen zijn. Natuurlijk ontving Tess een kruisje met Heilige Olie ter bescherming en een prachtige doopkaars. Maar peetoom Kevin heeft toen aan alle kinderen, groot en klein, een kaarsje met het pas ontstoken vuur van Tess gegeven. Ook Maria hebben we dank je wel gezegd, het lang zal zij leven hebben we gezongen en natuurlijk de doopklok geluid.

Tess woont met haar papa en mama in de Oerlesestraat 61.

Op de derde dag van het nieuwe jaar komt **VINNY VOS** met zijn mama Kimberley Vos, met zijn broer Jyvano, met zijn peetoom, Giovanni Wolsleger en zijn peettante Stephanie Duarte, met grootouders, ooms en tantes en heel veel vriendjes en vriendinnetjes naar onze kerk om opgenomen te worden in onze parochiegemeenschap. Mama belooft haar uiterste best te doen om Vinny te begeleiden op zijn weg naar zelfstandigheid. Zijn peetouders hebben heel nadrukkelijk beloofd dat Vinny te allen tijde van harte welkom is bij hen en dat hij nimmer een telefonische afspraak hoeft te maken. Zij zullen altijd voor hem klaar staan. De jongens beloven dat Vinny als hij straks groot is, dat hij dan met hen mag meespelen, ja zelfs ook mee mag voetballen. De meisjes hebben Vinny gezegd dat hij, als hij dat wil, met hen mee mag spelen, zelfs met de poppen. Als Vinny het kruisteken op zijn voorhoofd, op zijn lippen en in zijn hart heeft mogen ontvangen, geeft zijn mama hem graag een kruisje. Ook zijn peetouders geven hem een kruisje. Ook opa en oma geven hem hun zegen. Van de vriendjes en vriendinnetjes krijgt hij een lief kusje. Gespannen luisteren ze naar het verhaal van Jezus en daarna gaan we samen op zoek naar alles wat we voor de doop nodig hebben. Als Vinny gedoopt wordt krijgt hij de namen: Vinny Marco Johannes, namen die mama mooi vindt en die zij belangrijk vindt voor Vinny in zijn verdere leven. Nadat hij een kruisje met H. Chrisma olie heeft ontvangen, ter bescherming, steekt peetoom Giovanni de doopkaars van Vinny aan en geeft aan alle kinderen een beetje van dat nieuwe vuur. Nadat we het Onze vader hebben gebeden gaat Jyvano voorop naar het



beeld van Moeder Maria om haar dank je wel te zeggen, maar nog veel meer om haar hulp en steun te verkrijgen op onze moeilijke weg door het leven. Met zijn allen hebben we het lang zal hij leven gezongen en natuurlijk de doopklok geluid.

Vinny woont samen met Jyvano en hun moeder in de Cornelis Drebbelstraat 17

**Uit volle borst hebben we gezongen:
Lang zullen zij leven in de gloria.**



ONZE NIEUWE PAASKAARS 2019

Na de veertigdagentijd wordt het over de hele wereld Pasen, het feest van de Verrezen Heer, Hij die ons verlost heeft van de zonden, Hij die gezorgd heeft dat wij door de dood heen voor altijd blijven leven.

En om dat te vieren, steken we een hele nieuwe Paaskaars aan, het symbool van de verrezen Heer. Die grote Paaskaars in onze kerk wordt rijkelijk versierd met elementen uit onze godsdienst. Heel opvallend is het teken van de P en X door elkaar, het symbool voor de Man uit Nazareth Jezus Christus, natuurlijk het jaartal en een afbeelding van mensen die met elkaar verbonden zijn.

Meer dan ooit is het voor ons allen heel belangrijk dat wij met elkaar verbonden blijven. Van alle



kanten worden we bedreigd om uit elkaar te vallen. Mogen we in deze Paastijd God bidden dat we allemaal de kracht krijgen om elkaars arm te blijven vasthouden, dat we elkaar steeds weer opnieuw bevestigen in ons geloof, in de verrezen Heer en dat we samen de weg van Jezus Christus mogen en moeten gaan.

Een kopie van de grote Paaskaars kunt u ook kopen, om deze thuis in alle rust en op speciale momenten te laten branden. Een intekenlijst en voorbeeld is op het publicatiebord in de ontmoetingsruimte te vinden.

RESPECT VOOR DE OVERLEDENE

Bij het sterven van een dierbare is de droefheid groot. Maar er moet ook bijna meteen veel geregeld worden. Familieleden moeten worden ingelicht; er moeten allerlei instanties gebeld worden en er moeten al heel gauw afspraken gemaakt worden over de begrafenis. Vaak belt men daarom zo gauw mogelijk de begrafenisondernemer. Die heeft tenslotte verstand van zaken en kan in korte tijd heel veel dingen regelen waar je zelf niet zo gauw aan zou denken. Heel fijn dat zo iemand er dan is. Maar het gebeurt nog al eens, dat dan alles geregeld is voordat de pastor hoort dat er iemand overleden is. Dat is op zich niet erg, want de pastor komt graag op een moment dat de eerste drukte voorbij is. Maar vaak komt hij dan tot de ontdekking dat alles al geregeld is: men heeft al gekozen voor een crematie en een korte plechtigheid in het crematorium. Natuurlijk respecteert de pastor de wens van



de familie. Maar soms lijkt het niet helemaal overeen te komen met de wens van de overledene... Soms is de familie misschien te vlug ingegaan op de suggestie van de begrafenisondernemer. Het komt nogal eens voor dat ook trouwe kerkgangers zonder kerkelijke plechtigheid begraven of gecremeerd worden. Dat lijkt ons niet in overeenstemming met de uitgesproken of onuitgesproken wens van de overledene. Een kerkelijke uitvaart (met ook eventueel een avondwake) is bovendien een laatste dienst die wij als parochie aan een gestorven parochiaan kunnen bewijzen. Het is uitdrukking van de eerbied die wij als christenen hebben voor de overledene waarvoor wij bidden, die wij eren met wierook en waarvan wij hopen dat hij/zij eeuwig leven mag bij God. Daarom vragen wij u dringend om voordat u iets afspreekt met de begrafenisondernemer eerst overleg te plegen met de pastor. Dan kan er recht gedaan worden aan allen.

Namens de parochie Goede herder locatie Trouwlaan,
J. Vugs, diaken-pastor Tel. 06-22453361

Intenties in de Gerardus Majella kerk & Koningsvoorde

GM= Gerardus Majella

KV= Koningsvoorde

KND=Kindernevendienst

DK=Dameskoor

HK=Herenkoor

GK= Gemengd koor

SZ=Samenzang

FR=Friends

ZG=Zanggroep



	Tijd	Locatie		Intentie februari
2&3 febr. FR DK	17:30 19.00 10.00	KV	GM	Jan Sloot
			GM	Ineke Vugs – v. Etten Joos den Biesen-Veraart Walther den Biesen Emiel den Biesen Fien Hultermans Tonia Vrijhoeven David Beerens v.w JGT Henk van Kerckhoven Anja Diepenhorst Louis van Oekel Nel Vingerhoets -v.d Berg Attie Corbeels – Jansen Pastoor Jacques Schrauwen
9 &10 febr HK	17.30 19.00 10.00	KV	GM	Ineke Vugs – v.Etten
			GM	Jan Sloot Louis v. Oekel Jan Uyt de Haag Pastoor Jacques Schrauwen Marcia Nouws v.w. JGT
16&17febr ZG DK	17.30 19.00 10:00	KV	GM	Ineke Vugs – v. Etten
			GM	Jan Sloot Joos den Biesen- Veraart Walther den Biesen Emiel den Biesen Fien Hultermans – van Hautum Zus Trouw Jan v. Hautum v.w JGT Louis v. Oekel Mariette Adams – Dirken v.w. 5° JGT Pastoor Jacques Schrauwen Jan van Lieshout v.w. JGT

23&24 Febr HK	17:30 19:00 10:00	KV	GM GM	Sjef v. Bavel v.w. 1 ^e JGT Ineke Vugs – v. Etten Jan Sloot Will v. Lierop – Bakels Frans-Josef Oeijen Em Aarts – Aben Corrie Schoutens –v.Gulik Cees Reichwein Louis v. Oekel Wim en Nan Tilanus Pastoor Jacques Schrauwen
----------------------------	-------------------------	----	--------------	---

GEHEUGENSTEUNTJES



Datum	Tijd.	Locatie	Activiteit
1 febr	10:30	GM	1 ^{ste} vrijdag v.d. Maand
6 febr	15:00	GM	Communievoorbereiding
6 febr	20:00	GM	Doopvoorbereiding
7 febr	16:00	GM	Stille aanbidding
12 febr	10:30	GM	Pio Ochtend
13 febr	15:00	GM	Communievoorbereiding
14 febr	16:00	GM	Stille aanbidding
19 febr	10.00	GM	Redactievergadering Brug
20 febr	15:00	GM	Communievoorbereiding
21 febr	10:30	GM	Koffieochtend
21 febr	16:00	GM	Stille aanbidding
27 febr	15:00	GM	Communievoorbereiding
28 febr	16:00	GM	Stille aanbidding

KERSTCONCERT VAN 22 DECEMBER 2018

Ter afsluiting van het 75-jarig bestaan van het Zangkoor Trouwlaan vond in december het traditionele kerstconcert plaats. Samen met het Mannenkoor 1001 uit Gilze, Vocaal Ensemble Da Capo en het Zuiderwind Kwintet werden zowel eigentijdse,

alsmede enkele traditionele

kerstnummers uitgevoerd. Het

koor van de Trouwlaan en Gilze stond onder

leiding van Jo Adriaansen en

werd op piano begeleid door Iskander Zalialdinov. Ter afsluiting van het concert volgde een samenzang met het lied: "Eer zij God in onze dagen". Na afloop was het nog lang gezellig in de ontmoetingsruimte van de kerk. Wilt u nog een keer een stukje van dit concert terugkijken? Dat kan. Kijk dan op de Facebookpagina van de Parochie De Goede Herder-Gerardus Majella of op You Tube onder 'Trouwlaan'.

Harry Hendriks



50 JAAR DRIEKONINGEN ZINGEN DOOR ZANGKOOR TROUWLAAN

Op 6 januari 2019 trok het Zangkoor Trouwlaan onder de titel 'Singing in the living' voor de 50^e keer door de straten van Tilburg e.o. Deze traditie is ontstaan naar aanleiding van een diefstal van de kas van het koor bij de toenmalige penningmeester. In de loop van de jaren werd er steeds gezongen voor een goed doel, zoals de Voedselbank en het Steunfonds Trouwlaan. Deze keer werd gekozen voor de stichting Harapan. Deze stichting stelt zich als doel het

bevorderen en verbeteren van leefomstandigheden van kansarme families en personen in Indonesië (Omdat 6 januari dit jaar op een zondag viel), vielen er een aantal adressen af, maar deze konden tijdig worden aangevuld met nieuwe. De opbrengst was dan ook aanzienlijk. Binnenkort zal dit aan de stichting Harapan worden overgedragen.

www.harapan.dse.nl

Harry Hendriks



Op de website: www.hfgm.nl/

*Het laatste nieuws of
veranderingen van de Brug!
<https://www.hfgm.nl/agenda/>*

*Wil t U de geschiedenis van de
parochie bekijken?*

Kijk op

<https://www.hfgm.nl/parochie/gerardus-majella/>



Secretariaat: Gerardus Majella

Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg. Tel: 013-5423455
Geopend dinsdag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur. Op
dit secretariaat kunt u terecht voor allerlei sacramenten,
aanvragen van een doopbewijs, doop, huwelijk, jubileum, enz.
De bovengenoemde diensten kunt u ook regelen via onze
Website: www.hlgm.nl

Voor noodgevallen

Diaken J. Vugs, 06 - 22 45 33 61

Liturgische diensten		Gerardus Majellakerk
zaterdag.	17.30u	Pio-kapel
zondag.	10.00u	Kerk waarna koffie
2 ^{de} dinsdag	10.30u	Pio-morgen
1 ^{ste} vrijdag	10.30u	Pio-kapel
		Koningsvoorde
zaterdag.	19.00u	Restaurant waarna koffie

Financiën: Giro (IBAN) NL94 INGB 0001 0688 20.

Bank (IBAN) NL64 RABO 0171 2002 17.

t.n.v. Parochie De Goede Herder (locatie Trouwlaan)

Contactblad “De Brug”

Kopij **vóór 19 februari as.** middels e-mail adres: info@hlgm.nl of in
de brievenbus van de kerk.

Je kunt “de Brug” ook vinden op onze website: www.hlgm.nl. Volg
ons ook op Facebook: <https://www.facebook.com/parochiehlgm/>

Redactie Parochieblad “De Brug”

M. Kolen - Gerrits, K. van Beijsterveldt, J van de Zanden