



Gerardus Majella

Een dienstbare en levendige geloofsgemeenschap

<p>Kindernevendienst Zondag 4 maart Om 10:00 uur</p> 	<p>Koffie ochtend Donderdag 23 maart 10:30 tot 12:00 uur.</p> 
<p>Aanbidding in de Pio-kapel donderdag 9,16 , 23 en 30 maart van 16:00 t/m 17:00 uur</p> 	<p>Op woensdag 1 maart is er om 19:00 uur een Aswoensdag viering met uitreiking van het askruisje</p> 

Veertigdagentijd 2017.

Met Aswoensdag beginnen we aan de voorbereiding van het komende Paasfeest. Het feest, waarbij we gedenken dat Christus voor ons



gestorven, begraven, maar zeker voor ons verrezen is. Het feest dat de lichamelijke dood niet meer het laatste woord heeft. Voor alle Christenen is dit het belangrijkste feest, waarop jij je moet voorbereiden. Een voorbereiding waar we ons meer dan anders afvragen wat verlangt Jezus Christus nu van mij. Hij verlangt van u en mij dat we onze handen laten wapperen, niet met woorden ons geloof belijden, maar door te doen. En dan komt het er op aan dat ik de ander **kan vergeven**. Ja, wat is dan vergeven?

Vergeven is niet kwaad met kwaad vergelden.

Vergeven is de eerste stap zelf doen.

Vergeven is niet iemand om een fout afschrijven,

Vergeven is weer nieuwe kansen geven.

Vergeven is niet blijven wrokken om een kwetsend woord.

Vergeven is opnieuw vertrouwen schenken.

Vergeven moet je geen zevenmaal

Maar zeventig maal zeven.

Dat is dus altijd en aan iedereen.

Van harte een goede en blijde tijd, waarbij we ons geloof in de verrezen Heer centraal stellen.

Hans Vugs, diaken/pastor

UIT ONZE PAROCHIEAGENDA:

Op zondag 29 januari 2017 werd onze prachtige Piokapel druk bezocht door veel mensen die aanwezig wilde zijn bij de doop van **MEXY VAN GERWEN**. Met haar waren natuurlijk haar trotse papa en mama gekomen, haar grote zus Romy, haar peetoom Sjors van Gerwen en haar peettante Anja van Hilst, haar opa's en oma's en heel veel ooms en tantes. Romy stak met behulp van haar peetoom haar doopkaars weer eens aan. Papa en mama vertelde heel duidelijk de namen die hun lieve schat gaat krijgen: Mexy Elizabeth Annamaria Monica. Bij navraag bleek dat papa en mama de naam Mexy heel mooi vinden, ergens gehoord hebben en toen gezegd als wij een lieve schat krijgen dan krijgt die de naam Mexy. De naam Elizabeth en Annamaria komen van de over-oma's en Monica van de oma. Zo is Mexy met heel veel mensen verbonden en is zij geen eenling. Peettante en peetoom hebben ook duidelijk en luid tegen Mexy gezegd dat zij te allen tijde van harte welkom is bij hen en nimmer tevoren een afspraak hoeft te maken. Nadat het verhaal van Jezus was verteld, hebben we alles wat we nodig hebben bij een doop bij elkaar gehaald. Het water, de kaars en de olie. Natuurlijk hadden we de dopeling, een schelp en de handdoek. Nadat we ons geloof in Vader, Zoon en Geest hadden beleden, hebben we



Mexy gedoopt. De peetoom Sjors mocht haar ten doop houden en de peettante heeft haar met alle liefde en aandacht daarna afgedroogd. Alle ogen waren op haar gericht. Daarna kreeg Mexy een kruisje met olie en stak de peetoom de mooie nieuwe doopkaars aan. Ook Romy kreeg van dat nieuwe vuur een kaarsje. Nadat we het Onze vader hadden gebeden zijn we in een grote stoet naar Moeder Maria gegaan in de kerk. Daar hebben we haar dank je wel gezegd voor haar bescherming. Nadat we met zijn allen het Lang zal zij leven hebben gezongen, heeft Romy de doopklok geluid, om zo aan allen te laten weten dat er in onze kerk een kindje is gedoopt.

Mexy woont met haar zus Romy en haar papa en mama in de Korhoenstraat 18.

Op dezelfde zondagmiddag kwamen heel veel mensen in onze Piokapel om **MILLIYANA FRIESWIJK**, hartelijk welkom te heten in onze geloofsgemeenschap. Met haar waren haar grote broer Milano meegekomen, haar papa en mama, haar peettante, Bo Lammers, en peetoom Rene Koolen, haar opa's en oma's, ooms en tantes en heel veel vriendjes en vriendinnetjes. Mama vertelde heel duidelijk dat bij de geboorte van Milano, zij een geboortekaartjes heeft zien hangen van Milliyana. Dat vond zij zo mooi, dat ze tegen haar man zei, als wij een meisje krijgen dan krijgt die de naam Milliyana, dat hoort mooi bij Miliano. Milliyana kreeg bij de doop de namen Milliyana Cornelia Arnolda, namen van oma's.

Zo is Milliyana geen eenling, maar met heel veel mensen verbonden. Ook Rene en Bo, haar peetouders, hebben plechtig beloofd dat hun petekind altijd van harte welkom is. Het verhaal van Jezus ging over het wonder aan het meer, van de broodvermenigvuldiging, dat wij allen steeds alles met elkaar mogen delen en niemand moeten buiten sluiten. Al heel snel hadden we alles wat met de doop te maken heeft, bijeen gegaard. Papa en mama, peetoom en peettante hebben hun geloof in God uitgezegd en beloofd dat zij hun uiterste best zullen doen om Milliyana te begeleiden op haar weg naar zelfstandigheid. Mama hield haar lieve schat ten doop en peettante Bo heeft het hoofdje van haar petekind afgedroogd. Daarna kreeg zij een kruisje met olie en werd de doopkaars door haar peetoom aangestoken en aan alle kinderen werd een beetje van het nieuwe vuur gegeven. Nadat we samen hadden gebeden, zijn we in een grote optocht naar Moeder Maria gegaan en hebben haar hulp en steun gevraagd. Nadat we uit volle borst het lang zal zij leven hadden gezongen werd de doopklok geluid. Milliyana woont met haar broer Milano en haar ouders in de Korhoenstraat 60.

Op zondagmiddag 12 februari 2017 liep heel onze Piokapel vol met allemaal hele vrolijke mensen die gekomen waren om **MILAN VAN DE PAS** van harte welkom te heten in onze geloofsgemeenschap. Met Milan waren uiteraard zijn papa en mama, Robin van de Pas en Sharona Claassen, zijn peetoom, Jeroen

Mihalcea en peettante Priscilla Claassen, zijn opa's en oma's, zijn ooms en tantes en heel veel vriendjes en vriendinnetjes meegekomen. Milaan krijgt bij zijn doop de namen: Milan Adrianus Carolina Martinus, namen door zijn ouders gekozen omdat het een mooie naam was, de andere namen zitten in de voornamen van papa en mama en van een overleden opa. Papa en mama hebben beloofd dat zij Milan zo goed als zij kunnen zullen begeleiden op zijn weg naar



zelfstandigheid. Peetoom en peettante hebben plechtig Milan beloofd, dat als hij straks 14 - 15 jaar oud is en streken heeft uitgehaald, die hij niet aan zijn ouders wil vertellen, dat hij te allen tijde welkom bij hen is. Hij hoeft niet eerst een afspraak te maken. Milan kreeg van de doopheer een kruisje op zijn voorhoofd, zijn lippen en in zijn hart. Daarna kreeg hij een lief kruisje van zijn mama, van zijn papa, van zijn peettante en peetoom. Zijn mama Sharona is toen met hem naar de opa's en oma's gegaan om aan hen een kruisje te vragen. Milan was op zaterdag 1 jaar geworden en hij liep gezellig heel de kapel door. Regelmatig moest zijn mama hem vangen om even bij haar op de schoot te zitten. Iedereen luisterde heel aandachtig naar het verhaal van Jezus en daarna zijn we alle s bij elkaar gaan halen wat we nodig hebben voor de doop. Toen dat allemaal gebeurd was, hebben we samen met papa en mama, peetouders en alle kinderen een dak boven Milan gemaakt en God

gebeden dat Hij hem begeleid op zijn weg door het leven. Na de geloofsbelijdenis hebben we Milan gedoopt, hij vond het wel goed en gaf geen kick toen het koude water over zijn hoofdje stroomde. Milan kreeg een mooie nieuwe doopkaars en meteen heeft hij aan alle kinderen een beetje van dat nieuwe vuur gegeven. Daarna zijn we in een grote stoet naar Moeder Maria gegaan en hebben haar dank je wel gezegd, maar ook gebeden dat zij Milan en ons allen wil blijven beschermen op onze door het leven. Daarna hebben met zijn allen gezongen lang zal hij leven, en natuurlijk de doopklok geluid. Alle paters in de Korvelseweg werden er wakker van. Milan woont met zijn papa en mama in de van Musschenbroekstraat 24.



Daarna kwam de familie van **NOLA**

KOFFIE te samen in onze Piokapel. Het gezelschap was veel kleiner, maar met Nola waren haar broer Noni, haar papa en mama Tayron Koffie en Nicolle van den Hout, haar peetoom Gerald De Jesus en peettante Machella Peys, haar ooms en tantes en haar vriendje. Noni en zijn vriendje waren Bathman en Spiderman en hebben steeds weer momenten gevonden om even door de kapel te springen in een nieuwe gevechtshouding. Noni heeft met zijn peettante zijn doopkaars nog eens aangestoken. Daarna heeft Nola een kruisje op haar voorhoofd, lippen en in haar hartje gekregen en kreeg zij van alle

aanwezig en ook een heel lief kruisje. Van de beide kleine heren kreeg zij een lief kusje. We hebben alles wat er bij een doop nodig bij elkaar gezocht en daarover verteld. Wat waren onze twee jongsten trots toen ook zij hun hand boven Nola mochten uitsteken en samen hebben we gebeden dat God haar beschermt op haar levensweg. Papa en mama en peetoom en peettante hebben toen hun geloof uitgesproken en gezegd dat zij steeds voor Nola zullen zorgen en haar begeleiden op haar weg door het leven. Ook bij peetoom en peettante is zij altijd van harte welkom en hoeft zij met haar gsm-metje geen afspraak te maken. Bij de doop kreeg Nola de namen: Nola Maria Victoriana, mooie namen die verwijzen naar belangrijke mensen in haar leven. Ook Nola vond het goed dat het koude water over haar hoofdje mocht stromen. Daarna kreeg zij een kruisje met het H. Chrisma en heeft de peetoom haar nieuwe doopkaars aangestoken aan de grote Paaskaars. De twee jongens kregen van de peetoom ook een beetje van dat nieuwe vuur en plechtig in een stoet zijn we toen naar Moeder Maria gegaan. Daar hebben we haar dank je wel gezegd en haar gebeden dat zij Nola, maar ook ons allen wil begeleiden op onze weg door het leven. Natuurlijk hebben we samen het lang zal ze leven gezongen, want Nola was vrijdag 1 jaar geworden. Nola, Noni en hun ouders wonen in de van Speijkstraat 8.



Als laatste kwam vandaag in onze kapel **MARLY VAN DER KAA**. Marly die de laatste dagen heel erg verkouden was, maar is vandaag toch aan de betere hand. Met Marly waren haar papa en mama Geert-Jan van der Kaa en Mandy Boersma, haar peettante Suzanne de Bruijn en peetoom Roy Boersma, haar opa's en oma's, haar ooms en tantes en heel veel vriendjes en vriendinnetjes. De namen van onze dopeling en die van haar moeder lijken erg veel op elkaar en daarom haalde ik ze nog al eens door elkaar. Maar met de hulp van iedereen zijn we toch aan een goed einde gekomen. Aan het begin hebben papa en mama gezegd met welke namen hun lieve schat zal krijgen: Marly Elisa Johanna Adriana, mooie namen en namen naar heel belangrijke mensen voor Marly. Marly werd getekend met het teken van Jezus Christus, het kruis, op haar voorhoofd, op haar lippen en in haar hart. Daarna nam de papa haar over en ging hij bij alle oma's en opa's een kruisje vragen, die het haar met heel veel liefde gaven. Iedereen was heel aandachtig tijdens het vertellen van het verhaal van Jezus. Ja, we moeten niemand buiten sluiten, wat dat is helemaal niet leuk en iedereen wil best graag meedoen. Daarna hebben we samen gesproken over de doop attributen van water, schelp, kaars en olie. Met velen hebben we ook boven Marly een dak gemaakt en de goede God gebeden dat Hij Marly met heel veel liefde en aandacht mag begeleiden op haar weg door het leven. De gellofsbelijdenis werden door de ouders

en peetouders uitgesproken en werd Marly gedoopt. De peettante mocht haar ten doop houden en mama heeft daarna met heel veel liefde haar hoofdje afgedroogd. Toen waren alle ogen gericht op Marly, want zij kreeg een kruisje met H. Chrisma-olie. Olie die door onze Bisschop vorig jaar in de Goede Week is gewijd. Peetoom Roy heeft daarna aan de Paaskaars de doopkaars van Marly aangestoken en aan de kinderen, groot en klein, iets van dat nieuwe vuur gegeven. Daarna zijn we naar de grote kerk gegaan en Moeder Maria bedankt voor alles wat zij steeds voor ons doet en haar gebeden dat zij ook Marly mag blijven begeleiden op haar weg door het leven. Marly woont met haar papa en mama in de Ketelhavenplein 180.

**WE HEBBEN GEZONGEN:
LANG ZULLEN ZE LEVEN.**



We hebben uitgeleiden mogen doen van:

In de vroege wintermorgen van 24 januari 2017 hebben we toch nog vrij plotseling afscheid moeten nemen van **JOSE VAN PUIJENBROEK**. José was al jaren aan het sukkelen, zij liep met een tas met zuurstof aan haar hand door onze kerk, bij onze koor

repetities en thuis in haar veilige omgeving van huize Notre Dame. Op 23 januari 2017 was zij thuis gevallen en had haar heup gebroken. Zij is naar het ziekenhuis vervoerd en daar constateerden de artsen de heupbreuk, maar er waren geen specialisten die haar durfden te opereren. José heeft toen zelf aangegeven, dat zij geen verdere medische hulp meer wilde en dat zij menselijk wilde sterven. De volgende



morgen in alle vroegte is zij overgegaan naar het huis van de Vader. Het leven van José heeft vele kanten gekend. Zij heeft de mooie leeftijd van 88

jaar mogen bereiken, maar heeft in die periode ook vreugde en leed moeten dragen. In het grote gezin van Puijenbroek was zij een van de jongste kinderen, een veilig en katholiek gezin, waar de normen en waarden van het leven volledig werden gerespecteerd. Bij José tot op het laatste moment. Zij ergerde zich er aan dat mensen zo nonchalant met elkaar omgingen, respectvol was José en dat wilde zij ook van anderen. José, van huis een verpleegkundige, heeft haar beroep met heel veel zorg en aandacht vervuld. Zij was de zuster, die naast haar werk ook nog aandacht had voor de mens die zij mocht verzorgen. Toen zij 13 jaar geleden overkwam van het koor van de kerk Maria boodschap in Goirle naar ons Dameskoor heeft zij al har krachten ingezet voor alle dames van ons koor. Zij had een dragende stem en was voor vele alten een steun, maar ook eiste zij van allen 100% inzet. Er

mocht tijdens het zingen van haar geen leuteruurtje worden, daar was de koffietijd voor. José hield van organiseren. Alle uitstapjes van ons Dameskoor heeft zij begeleid en uitgevoerd, met alle zorg die in haar zijn. Bij de voorbereiding ging het organiserende comité uitvoerend rond, nam uiteindelijk een besluit. Enkele dagen voor het grote gebeuren controleerde zij alles of het geregeld was en dan mocht het feest beginnen. En als het voorbij was en alles was goed gegaan, dan genoot zij dat mensen een mooie dag hadden mogen meemaken. In een woord zij was hulpvaardig en zorgend voor iedereen die een beroep op haar deed. José had we; moeite met het klok lezen, op tijd komen was niet haar grootste eigenheid. Over eigenheid gesproken Jose was een eigenwijs, dat is ook wijs, eigenzinnig persoon, die heel doortastend door het leven ging, niets werd er aan toeval overgelaten. José dank je wel voor alles wat jij voor onze parochie hebt betekend, rust nu maar uit te midden van allen die jou zijn voorgegaan, maar wees ook een voorspreker voor ons allen bij God, de Vader. Jose woonde in huize Notre Dame, aan de Oloflaan.

DAT ZIJ IN VREDE MAG RUSTEN.

Intenties in de Gerardus Majella kerk & Koningsvoorde

M= Gerardus Majella
 KV= Koningsvoorde
 KND=Kindernevendienst
 DK=Dameskoor
 HK=Herenkoor
 SZ=Samenzang
 JK= Jeugdkoor



	Tijd	Locatie		Intentie februari
4 & 5 maart DK	17.30 19:00 10:00	KV	GM	Ineke Vugs – van Etten
			GM	Trees Thissen v.w. Verjaardag Jan Graafmans Albert van Lierop v.w. Jaargetijde Hein en Geertje Sparidans-Klop
11 &12 maart HK	17:30 19:00 10:00	KV	GM	Ton Antonissen – Coolen 1 ^e jaargetijde
			GM	Fien Hultermans – v. Hautum Wim v.der Schoot v.w. Verjaardag Ineke Vugs – v. Etten
18&19 maart HK	17:30 19:00 10:00	KV	GM	Ineke Vugs – v. Etten
			GM	Annie Hobbelen – Doomen Kees en Riet Wijnans – v.den. Broek
25&26 maart DK	17:30 19:00 10:00	KV	GM	Harry de Brouwer 1 ^e jaargetijde
			GM	Ineke Vugs – v. Etten Wil Smulders Fien Hultermans – v. Hautum Frans Bastings 3 ^e jaargetijde Frans Marks v.w. jaargetijde Eleonore en Monique Marks José van Puijenbroek

Geheugensteuntjes



Datum	Tijd.	Locatie		Activiteit
1 maart	19:00		GM	Aswoensdag viering
2 maart	16:00 20:00		GM GM	GEEN STILLE AANBIDDING Bijbelgroep Jan Sloot
3 maart	10:30		GM	1 ^{ste} Vrijdag van de Maand
5 maart	10:00		GM	Kindernevendienst
8 maart	15:00 20:00		GM GM	Communievoorbereiding Doopvoorbereiding
9 maart	16:00 20:00		GM GM	Stille aanbidding Bijbelgroep Hans
14 maart	10:30		GM	Pio morgen
15 maart	15:00		GM	Communievoorbereiding
16 maart	16:00		GM	Stille aanbidding
22 maart	15:00		GM	Communievoorbereiding
23 maart	10:30 16:00		GM GM	Koffie ochtend Stille aanbidding
29 maart	15:00 10:00		GM	Communievoorbereiding Redactie de Brug
30 maart	16.00		GM	Stille aanbidding

HEILIGEN IN MAART

17 MAART H. JOZEF VAN ARIMATEA

In de evangeliën lezen we dat Jozef van Arimatea aan Pilatus vroeg om het lichaam van Jezus mee te mogen nemen om Jezus na Hem gebalsemd te hebben en in doeken te hebben gewikkeld te mogen begraven. Jezus werd in een nieuw graf gelegd. Het was uitgehouwen in de rots en bestemd voor Jozef van Arimatea zelf.



19 MAART H. JOZEF (MAN VAN H. MARIA)



Jozef, de man van Maria, wordt meestal afgebeeld met het kind Jezus op de arm. Jozef was een timerman uit Nazareth in Galilea. Hij was de zoon van Jacob en behoorde tot het geslacht van koning David. We komen hem in het Nieuwe Testament tegen in de geboorteverhalen. Toen Maria zwanger was, probeerde hij in het geheim van haar te scheiden. In een droom verscheen hem een engel, die tegen hem zei: 'Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd uw vrouw tot u te nemen; het kind in haar schoot is van de Heilige Geest'. (Mt. 1,20) De H. Jozef wordt vereerd als patroon van de Kerk.

25 MAART MARIA BOODSCHAP

De engel Gabriël komt Maria vertellen dat ze moeder zal worden van een zoon, die heel belangrijk zal worden voor het hele volk Israël. Ze moet Hem de naam Jezus geven. Maria staat



verbaasd, omdat ze nog geen omgang met een man heeft gehad. De engel vertelt haar verder dat het Kind dat in haar schoot zal groeien van de H. Geest is. Ook vertelde de engel haar, dat ook haar nicht Elisabeth, die al hoogbejaard was, een zoon zou krijgen: Johannes. Deze gaat de geschiedenis in als de Voorloper van de Messias Jezus.

Al brengt Maria Boodschap lente in het land, koude krijgt nog vaak de overhand.

LOURDESBEDEVAART 2017.

Onze bisschop Mgr. Dr. G, de Korte wil met het hele bisdom van zaterdag 14 oktober 2017 tot en met zaterdag 21 oktober 2017 een bedevaart maken naar Lourdes. Hij schrijft ons persoonlijk: Mag ik u

(pastores) en de parochianen uitnodigen om met mij van 14 tot 21 oktober 2017 op bedevaart te gaan naar Lourdes. Op onze bedevaart kunnen wij onze onderlinge band versterken en ons geloof verdiepen. Wij kunnen inspiratie opdoen voor onze inzet in onze eigen geloofsgemeenschappen. In vertrouwen op Christus kunnen wij samen de Kerk opbouwen. Daar kun je geen neen tegen zeggen, dus ook de parochie de Goede Herder gaat zich inzetten om met velen naar Lourdes te gaan. Er zijn weer mogelijkheden, zoals met bus en TGV, de snelle trein naar Lourdes. In dit laatste geval hebt u maar 1 reisdag heen en ook weer terug. We worden vanuit Tilburg per touringcar naar het noordelijkste plaatsje van Frankrijk gebracht, Tourquin, daar stappen we in de trein en 's avonds zijn we rond de klok van 19.00 uur in Lourdes. Met de bus hebt u drie reisdagen en twee terug. Maar we bezoeken dan wel het plaatsje Nevers, waar Bernadette ligt opgebaard en de stad Lisieux, de bedevaartplaats van de heilige Theresia van Lisieux. We zullen in Lourdes gezamenlijk als Bisdom bijeen komen, maar er zijn ook vele mogelijkheden om ook samen als parochie De Goede Herder te zijn en te vieren.



Ook mensen die medische begeleiding moeten hebben, kunnen mee, zowel per Lance-bus als per TGV. In bus

en TGV is Nederlandssprekende medische verzorgers aanwezig. Uiteraard in Lourdes ook.

De kosten per bus en TGV zijn € 899,00, volpension. Het geldbedrag mag voor niemand een belemmering zijn, daar kunnen we met heel velen een mouw aanpassen, maar gratis kun je niet mee, daar is ons budget te ontoereikend voor. Wilt u meer informatie u mag mij bellen (06-22453361) of spreek uw pastor van de parochie aan.

Hans Vugs, diaken-pastor.



Het thema van de kerkbalans is in 2017: **Mijn kerk verbindt**. We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en na ons. We houden elkaar vast in geloof en verbinden ons met mensen die steun nodig hebben. Nu het steeds vaker 'ieder voor zich' lijkt te zijn, is het de kerk die verbindt. Geef aan die verbinding. Geef aan Kerkbalans.

Kerkbalans is een jaarlijks terugkerende actie in de maand januari. Dit jaar wordt deze al voor de 40ste keer gehouden. Alle grote kerken, zowel katholieke als protestantse, doen er aan mee. U weet dat ook een parochie niet kan blijven bestaan zonder financiële middelen. Het gaat ook niet louter om het gebouw, het gaat om de kerk en alles waar de kerk voor staat, het hele pastorale gebeuren.

♦♦ De kerk is de plaats waar je samenkomt voor een viering in het weekend of door de week.
♦♦ Het is de plaats waar iedereen welkom is.
♦♦ Een plek van ontmoeting en inspiratie.
♦♦ We komen er samen voor de grote momenten in het leven, zoals doop en huwelijk, eerste communie en vormsel, en voor momenten van rouw en verdriet. Dat alles kost geld. Denk maar aan de uitgaven voor licht en verwarming, de boekjes voor de vieringen, het schoonmaken en onderhouden van: het gebouw, de administratie, het bezoeken van zieken en ga zo maar door. Belangrijk genoeg om Kerkbalans te steunen, eenmalig of via een vaste kerkbijdrage. Alle bij ons bekende parochianen uit onze parochie hebben een persoonlijke brief gekregen met de mogelijkheid om automatisch over te maken, daar hebt u geen computer voor nodig. Als u dit formulier invult, dan zorgen wij wel dat het verder bij uw bank of giro komt. **Weet in ieder geval dat elke bijdrage hoe groot of klein dan ook voor ons van het grootste belang is.**

**HET IS ONZE KERK, ONZE PAROCHIE EN DAAR
BETALEN WIJ AAN MEE.**

**Dank je wel voor alles wat we al hebben ontvangen,
mocht u het vergeten hebben, doe het dan als nog.
DANK, DANK, DANK**

Hans Vugs, Diaken-pastor

Secretariaat : Gerardus Majella

Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg Tel.:(013) 542 34 55
Geopend elke morgen van 09.00 uur tot 12.00 uur.
behalve maandagmorgen. Op dit secretariaat kunt u
terecht voor allerlei sacramenten, aanvragen van een
doopbewijs, doop, huwelijk, jubileum, enz.
De bovengenoemde diensten kunt u ook regelen via onze
Website: www.hlgm.nl

Voor noodgevallen

Diaken J. Vugs, 06 - 22 45 33 61

Liturgische diensten

zaterdag. 17.30u

zondag. 10.00u

2^{de} dinsdag 10.30u

1^{ste} vrijdag 10.30u

Gerardus Majellakerk

Pio-kapel

Kerk waarna koffie

Pio-morgen

Pio-kapel

Koningsvoorde

zaterdag. 19.00u

Restaurant waarna koffie

Financiën: Giro (IBAN) NL94 INGB 0001 0688 20.
Bank (IBAN) NL64 RABO 0171 2002 17.
t.n.v. Parochie De Goede Herder (locatie Trouwlaan)

Contactblad “De Brug”

Kopij **vóór 19 maart** middels e-mail adres: info@hlgm.nl
of in de brievenbus van de kerk.

Je kunt “de Brug” ook vinden op onze website:
www.hlgm.nl

Redactie Parochieblad “De Brug”

M. Kolen – Gerrits, K. van Beijsterveldt, B. Mallens.