



Een dienstbare en levendige geloofsgemeenschap

<p><b>Deze maand Koffiedrinken</b> <b>Op donderdag 23 april om 10.30 uur</b></p> 	<p><b>In april is er vanwege Goede Vrijdag geen eerste vrijdagviering op 3 april</b></p>
<p><b>Eerste communieviering op zondag 19 april om 10.30 uur</b></p>	<p><b>Piomorgen op dinsdag 14 april om 10.30 uur</b></p> 

<b>Voorkant</b>	<b>1</b>
<b>Inhoudsopgave</b>	<b>2</b>
<b>Pasen 2026</b>	<b>3</b>
<b>Paaservaringen</b>	<b>4</b>
<b>Intenties</b>	<b>6</b>
<b>Goede week en Pasen</b>	<b>7</b>
<b>Geheugensteuntjes</b>	<b>7</b>
<b>OFS</b>	<b>9</b>
<b>Feesten in april</b>	<b>11</b>
<b>Lourdesbedevaart</b>	<b>12</b>
<b>Vrijwilligers bedankdagen</b>	<b>13</b>
<b>Nieuws uit de Torengroep</b>	<b>13</b>
<b>Vastenactie</b>	<b>14</b>
<b>Kledingactie</b>	<b>15</b>
<b>Achterkant</b>	<b>16</b>

## **PASEN 2026.**

De zon klimt elke dag weer hoger aan de hemel,  
hij krijgt meer kracht,  
de bladeren aan de bomen ontluiken uit hun winterverblijf,  
de krokussen en narcissen tonen hun volle pracht weer,  
het is lente,  
het is licht.

Mijn Paaswens voor u allen is:

Dat er licht mag zijn,  
licht in onze ogen:  
dat wij elkaar zullen  
zien zo goed als  
nieuw.

Licht in onze harten:  
dat wij ruimte  
scheppen,  
plaats maken voor  
velen.

Licht in onze  
gedachten:

dat wij komen tot nadenken  
en eerlijke besluiten.

Licht in onze huizen:

dat er vriendschap en gastvrijheid zullen heersen.

Licht in de omgang:

dat we te zien zijn,  
niet verborgen voor elkaar.

Licht op onze wegen:

dat wij niet dwalen  
en elkaar tot doolhof zijn.



Licht in alle uithoeken:  
dat we nergens het kleine vergeten,  
verdonkeremanen.

Licht op deze plaats  
om elkaar bij te lichten,  
elkander toe te schijnen  
met geloof in Hem die eens geroepen heeft:  
'Ik ben het licht der wereld.'

Zalig Pasen.  
Hans Vugs,  
diaken-pastor.

## PAASERVARINGEN

We kennen allemaal de vier evangeliën: van Matheüs, Marcus, Lucas en Johannes.

De climax van elk evangelie is de Opstanding, de verrijzenis van Jezus.

Alle vier schrijven over de verrijzenis van Jezus, de levende Heer.

Na zijn dood is zijn aanwezigheid zelfs sterker voelbaar en zijn kracht dieper dan daarvoor.

Wonderlijk en vreemd.  
Niet aanwijsbaar, wel  
ervaarbaar.

Marcus schreef als eerste het verhaal van Jezus op.

Hij heeft de minste woorden nodig om over de verschijning van Jezus na diens dood te verhalen.

Johannes is het laatst tot stand gekomen en heeft de meeste



woorden nodig.

Matheus en Lucas minder dan Johannes, maar meer dan Marcus. Niet vreemd: hoe jonger het evangelie, hoe meer er verteld en uitgelegd moest worden over de opstanding.

Voor de lezers van het Johannesevangelie was het einde van het leven van Jezus en zijn verrijzenis al bijna zestig jaar geleden.

Over de ontmoetingen met Jezus kort na zijn dood schrijven ze alle vier anders. 'Hoe kan dat' zal iemand misschien vragen, 'het is toch dezelfde gebeurtenis?'

Wel, de evangeliën geven geen historisch verslag van de verrijzenis, maar zij vertellen om verschillende bewoordingen over die grootse ervaring:

Jezus Christus lééft onder ons.

Zij gieten die boodschap in diverse beelden:

derde dag, afgewentelde steen, zitten op een steen, opkomende zon, vroege morgen, in het wit geklede figuren, eerste dag, leeg graf enzovoort.

Elk beeld heeft zijn eigen betekenis en zeggingskracht om het verhaal kleur te geven.

Hun persoon, de tijd waarin en de groep voor wie ze schrijven, hebben daar invloed op.

Jezus lééft! Dát vertellen ze alle vier.

Zijn kruisdood is niet het laatste.

Zijn verhaal gaat door om ook ons te laten delen in die Paaservaringen.



## INTENTIES GERARDUS MAJELLAKERK

	Tijd	Locatie	Intenties april 26
4&5&6 april GK GK SZ	21.00 10.00 10.00	GM GM GM	Ineke Vugs van Etten Jan Sloot Pater Ed vd Berge
11&12 april SZ SZ	21.00 10.00	GM GM	Ineke Vugs- van Etten Jan Sloot Pater Ed vd Berg Frans Hultermans Fien Hultermans
18&19 april SZ GK	17.30 10.00	GM GM	Ineke Vugs- van Etten Jan Sloot Pater Ed vd Berge
25&26 april SZ	17.30 10.00	GM GM	Ineke Vugs- van Etten Jan Sloot Pater Ed vd Berge Toon Antens vw verj

## GOEDE WEEK EN PASEN IN DE KERK

Maandag 30 maart: Boeteviering om 19.00 uur  
 Donderdag 2 april: Witte Donderviering om 19.00 uur met  
 Vrijdag 3 april: Goede Vrijdagviering om 19.00 uur met  
 dameskoor  
 Zaterdag 4 april: Paaswake om 21.00 uur met Gemengd Koor  
 Zondag 5 april: 1<sup>e</sup> Paasdag om 10.00 uur met Gemengd Koor  
 Maandag 6 april: 2<sup>e</sup> Paasdag om 10.00 uur met Samenzang

## GEHEUGENSTEUNTJES

1 april	14.00	GM	1 <sup>e</sup> communievoorbereiding
2 april	19.00	GM	Witte Donderdag
3 april	19.00	GM	Goede Vrijdag met dameskoor
4 april	21.00	GM	Paaswake met Gemengd Koor
5 april	10.00	GM	1 <sup>e</sup> Paasdag met Gemengd Koor
6 april	10.00	GM	2 <sup>e</sup> Paasdag met samenzang
8 april	14.00 20.00	GM GM	1 <sup>e</sup> communievoorbereiding Ouderavond 1 <sup>e</sup> communie
14 april	10.30	GM	Pio morgen
15 april	14.00	GM	1 <sup>e</sup> communievoorbereiding
18 april	10.00-12.00	GM	Sam' kledingactie
19 april	10.00	GM	Ie communieviering
22 april	11.00	GM	Redactie Brug
23 april	10.30	GM	Koffie ochtend



## *OFS Broederschap La Verna*

*Vrede en alle Goeds!  
Een*

*opdracht !*

*Kom erbij !*



### *Franciscaanse spiritualiteit vandaag*

Sinds de verhuizing van de broeders Kapucijnen naar Breda heeft de OFS-Broederschap een gastvrij onthaal in de ontmoetingsruimte van de kerk van de Trouwlaan.

Tegenwoordig leven we in een seculiere maatschappij. Kloosters verdwijnen, kerken worden gesloten, maar veel mensen hebben toch behoefte aan verdieping, aan religiositeit. Ze beseffen maar al te goed dat ze te midden van alle drukte en afleiding iets essentieels missen

Mensen zijn op zoek naar rust, naar zingeving en verbondenheid, iets wat verder reikt dan het materiële en oppervlakkige. Steeds vaker keren mensen zich daarom naar vormen van spiritualiteit, die

hen helpen om in contact te komen met zichzelf, met anderen en met het grotere geheel van het leven.

Aan die behoefte wil de Ofs-Broederschap La Verna wat doen. De leden van de Broederschap, waaronder Diaken Hans Vugs, komen een keer in de maand van 14.00 tot 16.00 uur bijeen op de eerste zaterdag van de maand in de ontmoetingsruimte van de Trouwlaan.

De leden van de nieuwe Broederschap in oprichting: **La Verna**, willen leven in de geest van Sint Franciscus en Clara, omdat hun eenvoud, vreugde en liefde voor mens en natuur ons inspireren om bewuster en liefdevoller in het leven te staan. Zij laten zien, dat het



mogelijk is om, midden in een hectische wereld, ruimte te maken voor stilte, aandacht en verbondenheid. Hun voorbeeld moedigt ons aan om niet alleen te kijken naar wat we bezitten, maar juist naar wie we zijn voor elkaar en hoe we kunnen bijdragen aan een meer hoopvolle en vreedzame samenleving.

Ook u bent van harte welkom op de eerste zaterdag van de maand om 14.00 uur. Of u nu jong bent of oud iedereen is van harte welkom.

Kom rustig eens snuffelen en beleef onze saamhorigheid. Misschien wordt ook u geraakt door het leven van Franciscus en Clara.

Hans Visser OFS

## FEESTEN IN APRIL

Op 16 april vieren we de feestdag van de H. Bernadette Soubirous. Wie was zij? Iedereen die wel eens mee gaat op bedevaart naar Lourdes, kent haar. Bernadette, een meisje van 14 jaar, was met haar zus en vriendin aan het hout sprokkelen. We zijn dan in het jaar 1858. Vanwege haar zwakke gezondheid bleef ze wat achter en wilde ze in haar eentje de rivier de Gave oversteken. Aan de overkant bevond zich de grot van Massabielle. Vandaar hoorde ze een geluid dat leek op het geruis van de wind, maar ze zag niets bewegen.

Daarna zag ze een verschijning van een vrouw, in het wit gekleed en met een rozenkrans in de hand. Op die plaats ontstond een bron. Nog vele malen kreeg Bernadette diezelfde verschijning en kreeg ze de vraag bij de grot een



kerk te laten bouwen, processies te houden en de rozenkrans te bidden. Bernadette had nog geen idee wie de verschijning was. Pas later kreeg ze te horen dat het moeder Maria was. Vanaf 1862 is Lourdes als officiële bedevaartsplaats door de kerk erkend. Bernadette zelf ging in 1866 naar een klooster van de 'Soeurs de la Charité' in Nevers. In 1925 is ze zalig verklaard en in 1933 heilig verklaard. Jaarlijks trekken mensen uit alle delen van de wereld naar Lourdes, naar Maria, maar bezoeken ook het klooster in Nevers, waar de H. Bernadette begraven ligt.

## **MAAGD MARIA VAN LOURDES LOURDESBEDEVAART 2026.**

Op 11 februari 1858 is de eerste verschijning van Maria aan Bernadette Soubirous, een eenvoudig meisje uit Lourdes. Ze kreeg vele verschijningen, die enkele jaren later als van bovennatuurlijke aard erkend werden. Ook werd haar de titel van Maria Onbevleete Ontvangenis gegeven. Van **woensdag 23 september 2026 tot en met maandag 28 september 2026** maken we als parochie een

bedevaart naar Lourdes. Op onze bedevaart kunnen wij onze onderlinge band versterken en ons geloof verdiepen. Wij kunnen inspiratie opdoen voor onze inzet in onze eigen geloofsgemeenschap. In vertrouwen op Christus kunnen wij samen de Kerk opbouwen. Lourdes de plek van Maria en van alle mensen. In Lourdes mag je zijn die je bent en hoef jij je voor niemand te schamen. In Lourdes mag ik tot gebed komen, mag ik dank je wel



zeggen voor alles wat ik heb en wat ik niet heb . Een plek waar ik tot rust kan komen, waar niets moet en alles mag. Je mag ook genieten van het prachtige bergland, want in die bedevaart gaan we ook op tocht naar de Pyreneeën, ervaren hoe hoog de bergen kunnen zijn, iets wat we in ons kikkerlandje niet kennen. Kortom een reis om van te genieten. Daar kun je geen neen tegen zeggen, dus ook de parochie de Goede Herder , locatie Trouwlaan, gaat zich inzetten om met velen naar Lourdes te gaan. Wij hebben gekozen voor een 6 daagse vliegreis. Kosten € 1.245,00 per persoon Zo hebben we maar 1 reisdag heen en ook weer terug. We zullen in Lourdes samen komen als parochie. Noteer deze data vast in uw agenda en meldt u

zich aan, zodat we onze reis en hotel kunnen reserveren. Iedereen die wil mag mee. Financieel mag het geen probleem zijn. De pater Piostichting heeft beloofd voor iedereen die dat nodig heeft, een ondersteuning te geven. . U kunt zich bij mij opgeven.

Hans Vugs Diaken-pastor

## **VRIJWILLIGERS BEDANKDAGEN**

Het bestuur van parochie De Goede Herder heeft besloten om twee bedankdagen voor vrijwilligers te houden in 2026.

Een vrijwilliger van onze parochie kan zich inschrijven **voor één** van deze bedankdagen.

Het bestuur biedt de volgende twee keuzemogelijkheden aan:

1. Zondag 3 mei in het bowlingcentrum Dolfijn van 15.00-17.00 uur bowlings en van 17.00-18.30 friet met een snack.

2. Zondag 17 mei in Plaza 't Hooge Veer van 15.00-19.00 uur een gevarieerd programma.

Dit betekent dat we afscheid nemen van de bedankdagen op de verschillende locaties.

Binnenkort krijgt dan iedereen een uitnodiging .

Het bestuur hoopt zo alle vrijwilligers iets te kunnen aanbieden wat hen aanspreekt.



## **NIEUWS UIT DE TORENGROEP**

Vorige maand hebben onze vrijwilligers hard gewerkt om, na de gedwongen sluiting van onze vieringen in Koningsvoorde door het parochiebestuur van parochie de Goede Herder, de spulletjes van Koningsvoorde naar onze kerk te brengen. Verschillende

voorwerpen, waaronder het altaar en het orgel, hebben een nieuwe plek gekregen in de kerk. Op deze manier willen we proberen om de pijn die de sluiting bij veel parochianen heeft veroorzaakt wat te verlichten.

De pastoraal werker van Koningsvoorde heeft de vrijwilligers van Koningsvoorde uitgenodigd om in de komende weken bij elkaar te komen onder het genot van koffie, thee en iets lekkers om de afgelopen sluiting met elkaar te bespreken. Wij zijn dankbaar voor dit gebaar, maar de hele situatie doet ons uiteraard nog altijd veel zeer.

## **VASTENACTIE 2026**

In de Afrikaanse staat Kameroen staat het centrum BAKHITA. Het centrum huisvest dertig kinderen uit moeilijke situaties, zoals

# **VASTENACTIE**

afwezigheid van ouders of ernstige gezondheidsproblemen. Daarnaast biedt het centrum hulp aan dertig kinderen in hun thuissituatie. Drie kloosterzusters zorgen voor de kinderen: eten, gezondheid en opvoeding. Kinders op schoolleeftijd gaan naar een katholieke school op ca 500 m afstand. Het centrum zal de kinderen steunen tot zij zelfstandig zijn.

Het doel van het project is het bebouwen van de grond bij het centrum met diverse groenten en fruitbomen en het aanleggen van

een visvijver, door lokale bedrijven. Dit alles om de kinderen te voorzien van goede voeding en hen ook zelf te leren om gewassen te verbouwen en vissen te kweken. De overschotten van de groenten en het fruit zullen op de lokale markt verkocht worden, om de kosten van het onderhoud van het centrum te dekken. In de ontmoetingsruimte staat de kist om uw gulle gaven te ontvangen. Hartelijk dank.

## **KLEDINGACTIE**

Op zaterdag 18 april kunt u tussen 10.00 uur en 12.00 uur uw overvloedige kleding afgeven in de kerk aan de Wassenaerlaan. Sam's kledingactie van Mensen in Nood komt deze daarna bij ons ophalen. Wat gebeurt er met uw kleding? Deze wordt uitgezocht en meestal verkocht. Het geld wordt besteed aan allerlei goede doelen. Zo werd € 100.000,- beschikbaar gesteld voor de wederopbouw van Haïti. Ook is met steun van Mensen in Nood een medisch traumateam actief geweest in Haïti in de dagen na de ramp. Een ander voorbeeld: De nomaden in Kenia kampen steeds meer met droogteperiodes en wordt vruchtbaar land steeds schaarser. Ondervoeding, ziekte en sterfte van mensen is het gevolg. Mensen in Nood draagt bij om hen te helpen door hen te leren andere gewassen te telen, die beter bestand zijn tegen droogte. Ook worden in de regentijd de waterreserves opgeslagen om later te kunnen gebruiken. U ziet, alles wat u niet meer draagt, komt op deze wijze goed terecht.



## **Secretariaat Gerardus Majella**

Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg. Tel: 013 542 34 55

Diaken Vugs: 06 12 81 15 02

Geopend dinsdag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur. Op dit secretariaat kunt u terecht voor vragen, allerlei sacramenten, aanvragen van een doopbewijs, doop, huwelijk, jubileum, enz. De bovengenoemde diensten kunt u ook regelen via onze Website: [www.hlgm.nl](http://www.hlgm.nl)

### **Voor spoedgevallen zoals een uitvaart of ziekenzalving.**

Een van de priesters is te bereiken op dit nummer: 06 39 68 85 31

#### **Liturgische diensten**

zaterdag 17.30u

zondag 10.00u

2de dinsdag 10.30u

1ste vrijdag 10.30u

#### **Gerardus Majella kerk**

In de kapel is geen livestream

[www.facebook.com/parochiehlgm/](http://www.facebook.com/parochiehlgm/)

Piomorgen in de kapel

1e vrijdag in de kapel

**Financiën:** Giro (IBAN) NL94 INGB 0001 0688 20.

Bank (IBAN) NL64 RABO 0171 2002 17.

t.n.v. Parochie De Goede Herder (locatie Trouwlaan)

### **Contactblad "De Brug"**

Kopij voor **21 april** as. middels e-mail adres: [info@hlgm.nl](mailto:info@hlgm.nl)

of in de brievenbus. Je kunt "de Brug" ook vinden op onze website:

[www.hlgm.nl](http://www.hlgm.nl). Volg ons op

Facebook: <https://www.facebook.com/parochiehlgm/>

### **Redactie Parochieblad "De Brug"**

Marie José Hulskramer en Koos van Beijsterveldt