



Gerardus Majella

Een dienstbare en levendige geloofsgemeenschap

**Deze maand Koffiedrinken
Op donderdag 20 februari
om 10.30 uur**



**Eerste Vrijdagviering op
7 februari om 10.30 uur**

**In februari is er geen stille
aanbedding**



**Piomorgen op dinsdag
11 februari om 10.30 uur**



Voorkant	1
Valentijnsdag	2
Uit de parochieagenda	4
Intenties	11
Geheugensteuntjes	13
Communie 2025	14
Jubileumzegel en Caritas 013	15
Achterkant	16

VALENTIJNDAG, 14 FEBRUARI.

De legende van Valentijn gaat vele, vele eeuwen terug, naar het begin van onze jaartelling. Valentijn had de gaven om mensen te genezen, maar ook om te helpen en steeds gaf hij de betreffende persoon een bloem. Vandaar dat met Valentijn mensen elkaar bloemen, of een papieren bloem in de vorm van een briefje of kaartje geven. Valentijn is bij ons bekend geworden om de liefde en de vriendschap eens even in de

schijnwerpers te zetten. Vriendschap en liefde zijn niet aan tijd gebonden, maar daar moet je altijd aan werken. Vandaar dat het onmogelijk is om aan elke vinger tien of twintig vrienden of vriendinnen te hebben, daar kun je geen aandacht en tijd aan besteden. Want echte vriendschap, echte liefde spreekt uit de volgende gedachte:

Heb je me nodig?

Als je verdrietig bent, zou ik bij je willen zijn.

Als je moe wordt, hou ik mijn armen voor je klaar.

Als je iets wilt zeggen: mijn oren staan voor je open.

Zelf heb ik ook niet veel kracht.

Prikkelbaar ben ik, ongeduldig, onzeker;



maar wanneer jij me roept,
worden alle krachten in mij wakker.
Misschien heb je iemand nodig om bij je te zijn
als je niet wilt praten: daar ben ik dan.
Je wilt niet in je eentje luisteren naar muziek:
mijn oren luisteren gretig mee.
Als je een schilderij bekijkt,
wil je me vertellen wat het je doet:
ik kijk er naar met jouw ogen.
Als je tegenstand zoekt, zal ik je trotseren.
Als je weten wilt hoe je bent, zal ik je een spiegel voorhouden.
Ik wil er zijn als je me nodig hebt.
Ik zal er zijn voor jou.
Maak van elke dag een Valentijndag.
Hans Vugs
diaken- pastor.

UIT ONZE PAROCHIE AGENDA

Op 26 december 2024 hebben we afscheid moeten nemen van
FRANS HULTERMANS.

Een heel bijzonder
mens, iemand die zijn
hart op de juiste plek
heeft zitten. die
ontzettend op zijn
vrouw Fien was gesteld,
die met zijn vrouw heel
veel van zijn
kinderen hield en later
van hun kleinkinderen
en van zijn achterkleinkinderen. Een man



die zijn opvoeding heeft ontvangen van de fraters van Tilburg en die heel veel aandacht hebben besteed aan het geloof. Frans heeft dat heel duidelijk overgenomen en op zijn beurt weer doorgegeven aan zijn kinderen. Een timmerman, die zijn werk in zijn hoofden in zijn hart had zitten, die een secuur en accuraat mens is. Frans een man die klaar stond om te helpen, elk jaar weer opnieuw was hij present om de winkel van zoon Frans om te bouwen voor het vuurwerk. Op die laatste dag en van het jaar was hij present om de helpende hand te geven. Het was een man die voor iedereen klaar stond. Ook voor de parochie was hij een man die zich hield aan zijn gegeven woord. Kortom een man uit een



stuk. Frans was geen heilige, hij stond niet te preken ook niet in de Cornelis Drebbelstraat, maar door zijn voorbeeld, door zijn doen en laten heeft hij zijn geloof aan iedereen handen en voeten gegeven. Frans heeft ook heel duidelijk geluisterd naar het evangelie van Mattheus. In de hemel hebben ze helemaal niets met onze gulden en ook niet met onze euro's. Ook wordt er aan de hemelpoort niet gevraagd: en heer Hultermans hebt u uw balans en nota van verlies en winst bij u? Hoeveel huizen en auto's bezit u? Daar hebben ze in de hemel geen enkel interesse in. Wel wordt er gevraagd en wat heb jij betekend voor jouw naasten? Ook wordt er gevraagd en wat heb jij met de jouw gegeven talenten gedaan, heb je die in de grond gestopt, of heb je daar heel kei

hard mee gewerkt. En dat staat hij nu allemaal te vertellen en hij mag net als die dienaar in het evangelie zeggen, hier Heer hebt U uw gegeven talenten terug en ik heb er nog twaalf bij verdiend. Als je daar iets over vertelde en vroeg, dan kreeg ik steevast als antwoord, dat is toch onze taak, daartoe zijn we mens geworden in deze wereld. Ja, en wat kun je dan nog zeggen. Het lange leven van jullie pa, opa en vriend is een bijzonder geweest. Op 2 jarige leeftijd verliest hij zijn moeder. Zijn vader gaat weer trouwen en Frans mocht weer thuis komen, maar op 6 jarige leeftijd sterft ook zijn vader en moet hij naar het weeshuis. Hij komt bij de fraters van Tilburg en krijgt een goede begeleiding, maar zonder enig greintje liefde. Iets wat wij mensen zo ontzettend nodig hebben. Want liefde is de levensader van elk mens. Wij kunnen niet zonder liefde. Toen hij oud genoeg was heeft hij een vak geleerd, en jullie pa en opa was heel goed met zijn handen, hij had de rust om niet gehaast te werken en kon alles tot in de puntjes verzorgen. Jullie hebben dat allemaal zelf meegemaakt. Jullie wisten allen dat als onze pa dat voor ons deed, dan was het tot in de puntjes verzorgd. Half werk, slordig werk, daar had hij een hekel aan. Veel innerlijke pijn heeft hij geleden toen hij



zijn lieve schat, zijn Fien moest afgeven. Daar is hij nooit volledig over heen gekomen.

Drie keer in de week ging hij naar het kerkhof om het graf te verzorgen en te voorzien van nieuwe bloemen. Hij heeft dat steeds vol liefde gedaan. Een heel moment in zijn

leven was het moment dat zijn kleindochter hem kwam vertellen dat zij gedoopt wil worden. Dat was voor hem een heerlijk moment. Maar jullie vader en opa kennende genoot hij van binnen en liet dat maar mondjesmaat aan de wereld zien. Veel heeft hij

inwendig op moeten knappen. Zo nu en dan als het heel hoog zat mocht ik komen en luisteren naar zijn verhaal. Mag hij nu van zijn en onze God horen: kom goede en getrouw knecht, kom binnen in mijn rijk van vrede, ga naast jouw Fien, naast jouw broers en

familieleden zitten en vanaf nu ga Ik jullie bedienen. Vader en opa rust zacht, maar wil met ons mam en oma ons allen begeleiden op die hele moeilijke weg door ons leven. Rust zacht.



Op 2 januari 2025 hebben we afscheid moeten nemen van een hele bijzondere vrouw,

TOOS VAN IERSEL - HEERKENS. Een hele bezorgde vrouw voor haar Sjef, maar ook voor haar dochter Niek en echtgenoot Ton. Door het voorbeeld dat zij had gekregen van haar ouders, zat die bezorgdheid van jullie mam, geboren tussen de twee

wereldoorlogen, heel diep. Dat werd er niet in geslagen, maar door het voorbeeld hoe haar ouders met elkaar omgingen, heeft wel degelijk indruk op haar gemaakt. En dat heeft zij op haar beurt weer, met behulp van jouw vader, weer doorgegeven aan jullie.

Steeds stond zij voor de ander klaar om te helpen. Ze leefde volledig mee met allen die

haar levensweg

waar dan ook

kruiste. Toos

straalde de

dienstbaar uit naar

iedereen. En

daarmee heeft zij

ook haar plaats in

de hemel verdiend.

Want zij staat aan

de goede kant van

God. Dan zal zij ook nu zeggen, ja maar waaraan heb ik het verdiend.

Ik heb U

nooit gezien, hoe kan ik u dan iets te eten hebben gegeven? Ja, wat

jij aan de ander hebt gegeven, dat heb je aan Mij gegeven. En met

alle liefde die in haar was, heeft zij

tot op allerlaatste stukje van haar leven aan jullie gegeven. Jullie

mam heeft altijd hard gewerkt voor het bedrijf Heerkens en thuis

voor haar gezin. Telkens als je haar mocht

ontmoeten in haar appartement of beneden in het atrium of als zij

in de stoel zat bij de

draai deur, dan waren dat altijd hele positieve momenten. Altijd was

het: hebt u trek in



een kopje koffie met een lekkere warme appelflap? En als je dan zei: wel een kopje koffie, maar geen appelflap. En dan ging zij daar altijd tegen in. Een appelflap is zo heerlijk lekker zoet en gezond. En nadat zij had verteld hoe het met haar gezondheid is, kwam automatisch de toestand van jou , Niek. En steeds stopte zij met de woorden:

maar morgen komt ze weer, heerlijk buurten en aandacht schenken aan elkaar. Omgaan met elkaar en dan luisteren en vertellen aan elkaar, was haar lust en haar leven. Zij was



dol gelukkig als zij mensen rondom zich had en gezellig kon praten. Een hele slechte tijd heeft zij gekend, toen zij haar lieve schat moest afgeven. Alleen zijn was niet de zijde van jullie moeder en nu zat zij alleen in haar appartement. En zeker de eerste tijd, trok zij zich terug, maar gelukkig kwam zij weer onder de mensen en ging weer naar beneden om mensen te ontmoeten. Want dat was wel haar lust en haar leven. Met elkaar door het leven gaan en aandacht hebben voor elkaar. Haar aandacht voor de ander liet zij mijn vooral blijken door kaarsjes te laten branden. Elke zaterdagavond bij de viering was zij

present en dan kwam er altijd de vraag wilt u morgen voor heel veel mensen in de kerk een kaarsje op te steken. Hetzij voor genezing, hetzij als een dank je wel, voor wat de ander voor haar had gedaan. Onlangs toen het slecht ging met haar dochter, zo spraakzaam als ze normaal was, zo stil in zich zelf gekeerd was zij toen. En telkens weer kreeg zij tranen in haar ogen, omdat zij met lege handen naar de ander toe stond, terwijl ze zo graag wil helpen. Laat de ander maar vlug beter worden en laat mij maar gaan, was dan steevast haar antwoord. We staan met lege handen en kunnen er alleen maar voor bidden. Toos dank je wel voor alles wat u gedaan en betekend hebt voor ieder van ons. Rust nu maar uit, maar wil ons allen hier op aarde blijven begeleiden op die hele moeilijke weg door dit leven.



MOGEN ZIJ RUSTEN IN VREDE.

INTENTIES GERARDUS MAJELLAKERK EN KONINGSVOORDE

GM= Gerardus Majella
KV= Koningsvoorde
KND=Kindernevendienst
DK=Dameskoor
HK=Herenkoor
GK= Gemengd koor
SZ=Samenzang
FR=Friends



	Tijd	Locatie		Intenties februari
1&2 februari				Ineke Vugs- Etten Jan Sloot
SZ	17.30	KV	GM	Pater Ed van de Berge
SZ	19.00		GM	Fien en Frans Hultermans- van Hautum
SZ	10.00			Ria van de Louw-Govers vw verj. Gina van Helvoort-vd Louw vw verj. en trouwdag Tonnie Denissen-vd Heuvel Ouders Denissen-Nouws Ouders vd Heuvel-Larmit
8&9 februari				Ineke Vugs- van Etten Jan Sloot
SZ	17.30	KV	GM	Annie Kocken-Jansen
DK	19.00			

SZ	10.00		GM	Tonnie Denissen- vd Heuvel Ouders Denissen-Nouws Ouders vd Heuvel-Larmit
15&16 februari SZ GK DK	17.30 19.00 10.00	KV	GM GM	Ineke Vugs- van Etten Jan Sloot Fien Hultermans van Hautum Frans van Hultermans Tonnie Denissen- vd Heuvel Ouders Denissen-Nouws Ouders vd Heuvel-Larmit
22&23 februari SZ SZ SZ	17.30 19.00 10.00	KV	GM GM	Jan Sloot Ineke Vugs- van Etten Pater Ed vd Berge Jan van Hautum Tonnie Denissen-vd Heuvel Ouders Denissen-Nouws Ouders vd Heuvel-Larmit

GEHEUGENSTEUNTJES



4 febr	15.30		GM	1 ^e communiebijeenkomst
6 febr	10.00		GM	Caritas 013
7 febr	10.30		GM	1 ^e vrijdagviering
11 febr	10.30 15.30		GM GM	Pio ochtend 1 ^e communiebijeenkomst
16 febr	10.00		GM	Presentatie 1 ^e communie
18 febr	15.30		GM	1 ^e communiebijeenkomst
19 febr	11.00		GM	Redactie Brug
20 febr	10.30		GM	Koffie ochtend
25 febr	15.30		GM	1 ^e communiebijeenkomst
27 febr	10.00		GM	Caritas 013

1^e

COMMUNIE 2025

De Eerste Heilige Communie op zondag 25 mei 2025 mag een prachtig feest worden, dat we stapsgewijs voorbereiden met lessen, spelletjes en vieringen.

De kinderen beginnen op dinsdag 4 februari 2025. Daarna volgen nog twaalf dinsdagmiddagen. Deze bijeenkomsten duren van 15.30 tot 16.45 uur.

Tijdens de mis op zondag 16 februari 2025 zullen de kinderen zich voorstellen aan de geloofsgemeenschap.

Voor de ouders/verzorgers zijn er drie avonden om de eerste Communie van uw kind inhoudelijk en

praktisch voor te bereiden: woensdag 22 januari 2025, woensdag 19 maart 2025 en woensdag 14 mei 2025. Deze ouderavonden beginnen om 20.00 uur en zijn alleen voor volwassenen (dus kinderen moeten dan thuisblijven).

Alle bijeenkomsten vinden plaats in de ontmoetingsruimte van de Gerardus Majellakerk (Wassenaerlaan 32, Tilburg).

Deze voorbereiding is voor kinderen die in groep 4 of hoger zitten.

Mocht uw kind nog niet gedoopt zijn, dan zal de doop in de voorbereiding worden opgenomen. Mochten de kosten (€ 65,-) of andere factoren een bezwaar zijn, dan valt daarover te spreken.

U kunt uw kind aanmelden via <https://parochiedegoedeherder.nl/ik-wil/eerste-heilige-communie/>



Kapelaan Cyrus van Vught

JUBILEUMZEGEL

In het kader van het 100-jarig jubileum van de Gerardus Majellakerk is er een unieke postzegel uitgegeven. Deze zijn per vel van 5 zegels à € 9,99 euro verkrijgbaar aan de balie van de ontmoetingsruimte van de kerk. Hiermee kan gewoon worden gefrankeerd. Het is een uniek verzamelitem; een must-have ook voor iedere postzegelverzamelaar! Met de opbrengst van de postzegels wordt een deel van het eeuwfeest bekostigd. Uw bijdrage is daarom van harte welkom! Alvast bedankt voor uw steun!



CARITAS 013

Om de mensen te bereiken, die in armoede leven of eenzaam zijn of zich zo voelen, worden posters opgehangen bij huisartsen, gezondheidscentrum, verzorgingshuizen e.d.

Graag ontvangen wij adressen van mensen, die bij U bekend zijn. Besloten is op de 1^e en de 4^e donderdag van de maand de inloop ochtend te organiseren.

Secretariaat Gerardus Majella

Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg. Tel: 013-5423455

Geopend dinsdag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur. Op dit secretariaat kunt u terecht voor vragen, allerlei sacramenten, aanvragen van een doopbewijs, doop, huwelijk, jubileum, enz. De bovengenoemde diensten kunt u ook regelen via onze Website: www.hlgm.nl

Voor spoedgevallen zoals een uitvaart of ziekenzalving.

Een van de priesters is te bereiken op dit nummer: 06 - 39 68 85 31

Liturgische diensten

zaterdag 17.30u

zondag 10.00u

2^{de} dinsdag 10.30u

1^{ste} vrijdag 10.30u

Gerardus Majella kerk

In de kapel is geen livestream

www.facebook.com/parochiehlgm/

Piomorgen in de kapel

1^e vrijdag in de kapel

Koningsvoorde

zaterdag 19.00u

Atrium, na de viering koffie.

Financiën: Giro (IBAN) NL94 INGB 0001 0688 20.

Bank (IBAN) NL64 RABO 0171 2002 17.

t.n.v. Parochie De Goede Herder (locatie Trouwlaan)

Contactblad "De Brug"

Kopij voor **19 februari 2025** as middels e-mail adres: info@hlgm.nl

of in de brievenbus. Je kunt "de Brug" ook vinden op onze website:

www.hlgm.nl. Volg ons op

Facebook: <https://www.facebook.com/parochiehlgm/>

Redactie Parochieblad "De Brug"

Marie Jose Hulskramer en Koos van Beijsterveldt