



Een dienstbare en levendige geloofsgemeenschap

Deze maand Koffiedrinken
Op donderdag 17 oktober
om 10.30 uur



Eerste Vrijdagviering op
4 oktober om 10.30 uur

In oktober is er geen stille
aanbidding.



Piomorgen op
dinsdag 8
oktober om
10.30 uur



Voorkant	1
Inhoud	2
Marimaand	3
Uit de parochie agenda	5
Torengroep	8
Intenties	9
Geheugensteuntjes	10
Mariaviering en Gerardus Majalla	11
Therese van Lisieux	12
Zuiderbazaar	14
Vrijwilligersavond	15
Achterkant	16

MARIAMAAND

Ook de maand oktober is een van de vele Mariamaanden. Op 7 oktober vieren wij het

feest van Maria van de Rozenkrans. Daarom kunnen we ook bidden:

Gelukkig bent U Maria, want God heeft neergezien

op uw geringheid en grote dingen aan U gedaan.

U hebt genade gevonden bij Hem



en zijn Zoon ontvangen in uw schoot:

Jezus, de Zoon van de Allerhoogste,
die de troon van zijn vader David kreeg.

De Heilige Geest is op U neergedaald,
zijn kracht heeft U overschaduwd,
en zijn Woord is vlees geworden in U.

Daarom heeft uw hart de Heer geprezen,
en heeft uw geest gejubeld van vreugde,
want de Machtige heeft U groot gemaakt:
Hij heeft U verheven, omdat gij klein was,
U met gaven overladen, omdat ge arm was,
U kracht gegeven, omdat gij zwak was.
Zie van nu af zullen U zalig prijzen
alle geslachten van de aarde
als gezegende onder de vrouwen
en de Moeder van Jezus, onze Heer. Amen.

Hans Vugs, diaken

UIT DE PAROCHIE AGENDA.

Op zaterdagmiddag 31 augustus 2024 liep onze kerk helemaal vol met hele blijde mensen die voor een bijzondere viering kwamen. Zij kwamen voor de doop van CIERRA-MAE en voor de Eerste H, Communie van haar zus JAYDY-SKY. Onder die heel vele mensen waren natuurlijk hun beide ouders, hun beide peetouders, opa's en oma's, ooms en tantes en heel veel vriendjes en vriendinnetjes.



Cierra-Mae is reeds 5 jaar en nog niet gedoopt en Jaydy-Sky is reeds 9 jaar en wel gedoopt, maar heeft haar eerste Communie nog niet gedaan. Papa en mam vonden dit niet goed en hebben nu een hele speciale viering voor hen gevraagd om daarin gedoopt en of de eerst Communie te doen. Na het welkom te hebben geheten, heeft Jaydy-Sky haar doopkaars weer eens aangestoken aan de Paaskaars, het symbool van de verrezen Heer. Daarna hebben de ouders de namen genoemd waarmee hun kind moet worden gedoopt : Cierra -Mae omdat dit een hele mooie en bijzondere naam is, Morgan, genoemd naar peetoom en Celeste een van de doopnamen van de mama en een veel voorkomende naam in de familie. Daarmee hebben de ouders aan willen geven dat Cierra-Mae geen eenling is, maar door heel veel mensen wordt begeleid. Daarna hebben zij samen plechtig beloofd dat zij hun best zullen doen om Cierra-Mae te begeleiden op haar

weg door het leven en een voorbeeld zullen zijn voor haar in het geloof. De peetouders, oom Morgan en tante Sunseahrae, hebben heel duidelijk voor iedereen uitgesproken dat Cierra-Mae te allen tijde van harte welkom is bij hen en dat zij nimmer een afspraak tevoren hoeft te maken. Daarna heeft Cierra-Mae een kruisje op haar voorhoofd ontvangen en op haar lippen en in haar hart. Daarna kreeg zij van mama en papa, van de peetoom en de peettante en alle opa's en oma's ook een kruisje op haar voorhoofd, soms kreeg zij er ook nog een kusje bij. Van heel veel vriendjes en vriendinnetjes kreeg zij ook een heel lief kusje. Daarna zijn we gaan luisteren naar wat de Apostel Lucas weet te vertellen vanuit de Handelingen van de Apostelen en vanuit het Evangelie. En daarna kregen we een kort woord hoe wij met elkaar het leven mogen gaan.



Wij mogen elkaar steeds weer bemoedigen en ondersteunen. Jezus vraagt aan ons allen om elkaar te helpen, de ander is belangrijker dan ik. Staande hebben we met zijn allen onze Geloofsbelijdenis uitgesproken. Daarna zijn we Cierra-Mae gaan dopen. Peetoom heeft haar ten doop gehouden en mama heeft met de handdoek heel lief haar hoofd afgedroogd. Daarna kreeg Cierra-Mae een kruisje met H. Chrisma-olie op haar voorhoofd en heeft peetoom haar kaars aan de Paaskaars aangestoken. Tijdens de voorbede hebben wij voor de dopeling, voor de eerste Communicant, voor papa en mama, de doopouders en alle

mensen gebeden. Iedereen, groot en klein, heeft aandachtig de H. Eucharistie gevolgd en nadat we het Onze Vader gebeden hebben, hebben we elkaar vrede en alle goeds gewenst en elkaar een hand gegeven. Toen brak er een belangrijk moment voor Jaydy-Sky aan, zij mocht mee in het priesterkoor, achter het altaar en kreeg daar voor het eerst een H. Hostie, het Lichaam van Jezus. Aan het einde van de viering zijn we met de dopeling, met onze Eerste Communicant, met papa en mam en de peetouders naar Moeder



Maria gegaan. Daar hebben Cierra-Mae en Jaydy-Sky hun doopkaarsen bij Maria gezet en hebben we samen gebeden dat Moeder Maria deze kinderen, maar ook ons allen mag beschermen en begeleiden op onze moeilijke weg door dit leven. We hebben ons bezoek bij Maria afgesloten met samen het Wees gegroet te bidden. Na de plechtige zegen hebben we allemaal ui volle borst het Lang zullen zij leven gezongen. Daarna zijn alle mensen meegegaan om samen dit grote feest te vieren.

Lang zullen ze leven

DE TORENGROEP VAN DE GERARDUS MAJELLA

In onze locatie is een Torengroep actief die zich samen met alle vrijwilligers inzet voor onze kerk. Velen weten misschien niet wie er allemaal lid zijn van de Torengroep, vandaar dat wij dit stukje hebben geschreven voor in de Brug.

Als Torengroep komen wij maandelijks bij elkaar om te praten over de zaken die spelen in onze locatie. Ook hebben wij contact met het pastoraal team en het bestuur. De onderwerpen die wij behandelen zijn heel gevarieerd, maar hebben allemaal betrekking tot onze kerk en Koningsvoorde.

De laatste tijd gaan er nogal wat geruchten de ronde over de toekomst van de kerk. Wij als Torengroep willen deze geruchten met klem weerleggen als onwaar. Mochten er dringende veranderingen zijn betreffende onze locatie, dan zullen wij u altijd daarover informeren. Mocht u zelf informatie willen over zaken, dan kunt u ten allen tijde contact opnemen met één van de leden van onze Torengroep.

Met vriendelijke groet,

Michel Kocken, voorzitter

m.kocken@hccnet.nl

Koos van Beijsterveldt,
aanspreekpunt Koningsvoorde

vanbeijsterveldtkoos@gmail.com

Marij Bastings, lid

cees.marij@planet.nl

Martijn Antens, lid

martijnantens@msn.com

Margu rite Sparidans, lid

m.sparidans@hccnet.nl

INTENTIES GERARDUS MAJELLAKERK EN KONINGSVOORDE

GM = Gerardus Majella
KV = Koningsvoorde
KND = Kindernevendienst
DK = Dameskoor
HK = Herenkoor
GK = Gemengd koor
SZ = Samenzang
FR = Friends



	Tijd	Locatie		Intenties oktober 24	
5&6 oktober SZ DK SZ	17.30 19.00 10.00	KV	GM	Ineke Vugs- Etten Jan Sloot Riet van Overbeek Pater Ed van de Berge	
			GM	Tonnie Denissen-vd Heuvel Ouders Denissen-Nouws Ouders vd Heuvel-Larmit Bertha van Diessen	
12&13 oktober SZ DK HK	17.30 19.00 10.00		KV	GM	Ineke Vugs- van Etten Jan Sloot Pater Ed vd Berge
				GM	Gerrit Voll Fien Hultermans- van Hautum Tonia Vrijhoeven Annie Kocken-Jansen Tonnie Denissen- vd Heuvel Ouders Denissen-Nouws

				Ouders vd Heuvel-Larmit
19&20 oktober SZ SZ DK	17.30 19.00 10.00	KV	GM GM	Ineke Vugs-van Etten Jan Sloot Riet van Overbeek Pater Ed van de Berge Theo van de Linden Frans de Regter Tonnie Denissen-vd Heuvel Ouders Denissen-Nouws Ouders vd Heuvel-Larmit
26&27 oktober SZ FR SZ	17.30 19.00 10.00	KV	GM GM	Jan Sloot Ineke Vugs van Etten Pater Ed vd Berge Marianne Verburg Piet Beekmans Fien Hultermans- van Hautum Vw trouwdag Tonnie Denissen-vd Heuvel Ouders Denissen-Nouws Ouders vd Heuvel-Larmit

GEHEUGENSTEUNTJE

3 okt	10.00		GM	Caritas 013
4 okt	10.30		GM	1 ^e vrijdagviering
7 okt	19.00	KV		Mariaviering
8 okt	10.30		GM	Pater Pio ochtend
16 okt	11.00		GM	Redactievergadering Brug

17 okt	10.30		GM	Koffie ochtend
24 okt	10.00		GM	Caritas 013

MARIAVIERING

Op maandag 7 oktober as vindt er een viering plaats ter ere van Maria van de Rozenkrans. U bent daarbij van harte welkom. In Koningsvoorde. Aanvang 19.00 uur.

GERARDUS MAJELLA

Zijn oorspronkelijke naam is Gerardo Maiella.

Gerardus Majella werd in 1726 in Muro Lucano , nabij Napels, geboren als zoon van een kleermaker. In 1749 meldde hij zich bij de Redemptoristen als lekenbroeder. Hier vervulde hij zonder tegenspraak eenvoudig werk. Hij werd bekend om het geduld waarmee hij beledigingen en pijnigingen onderging en om zijn liefdadigheidswerk.

Gerardus Majella had tijdens zijn leven vele visioenen. Verder staan verscheidene bovennatuurlijke verschijnselen, zoals genezingen, bilocatie (aanwezigheid op meerdere plaatsen tegelijkertijd), helderziendheid, profetieën en broodvermenigvuldigingen op zijn naam. Gerardus overleed in 1755 op 29-jarige leeftijd aan tuberculose in Caposele in Zuid-Italië. Gerardus Majella is de patroonheilige van kleermakers, portiers en zwangere vrouwen.

Hij werd in 1893 door paus Leo XIII zalig verklaard en in 1904 heilig verklaard door paus Pius X. Een aan hem gewijd Nederlands bedevaartsoord is het redemptoristenklooster van Wittem. In Overdinkel en het Drentse Barger-Oosterveld vindt elk jaar een processie ter ere van Gerardus Majella plaats. In Barger-Oosterveld is dat op de laatste zondag vóór het feest van Petrus en Paulus (29 juni). De naamdag van Gerardus Majella is 16 oktober.



THERESE VAN LISIEUX

Thérèse Martin wordt geboren in 1873 in een zeer vroom rooms-katholiek gezin. Twee van haar oudere zussen doen hun intrede in de Karmel van Lisieux. Therese volgt hen als zij 15 jaar oud is. Haar verlangen is 'heilig worden'. Het is een tijd waarin dit doel wordt nagestreefd door werkheligheid: ascese, offers brengen en versterving. De inspanning die een mens zelf levert staat hierbij centraal. Thérèse loopt echter stuk op haar eigen onvermogen en zwakte. Zij ontdekt dat zij een eigen weg moet zoeken, een nieuwe 'kleine weg'. Meer en meer geeft zij zich over aan Gods barmhartige liefde, waar zij in vertrouwen alles van leert verwachten: 'De lift die me tot de hemel moet brengen, dat zijn uw armen, Jezus! Ik hoef daarvoor niet groter te worden, ik moet juist klein blijven en steeds kleiner worden'. Deze genadige liefde ontdekt zij als het

hart van de Kerk. In die liefde ervaart zij ook haar roeping. Niet alleen tot een leven in de Karmel, maar ook tot profetes, lerares en missionaris.

Op Goede Vrijdag 1896 wordt duidelijk dat zij tuberculose heeft. Vanaf Paaszondag valt Therese in diepe, geestelijke duisternis: haar geloof in de hemel en het eeuwige leven is helemaal weg. Zo valt zij in de nacht van het geloof die zal aanhouden tot het moment dat zij sterft. Zij kan zich alleen nog maar in onvoorwaardelijk vertrouwen overgeven aan de liefde van God. Zij sterft op 30 september 1897. Haar laatste woorden zijn: 'Mijn God, ik hou van U'.

Haar heiligverklaring vindt plaats op 17 mei 1925. In 1997 wordt 'De kleine Theresia' tot kerklerares uitgeroepen.

JUBILEUMZEGEL

In het kader van het 100-jarig jubileum van de Gerardus Majellakerk is er een unieke postzegel uitgegeven. Deze zijn per vel van 5 zegels à € 9,99 verkrijgbaar aan de balie van de ontmoetingsruimte van de kerk. Hiermee kan gewoon worden gefrankeerd. Het is een uniek verzamelitem; een must-have ook voor iedere postzegelverzamelaar! Met de opbrengst van de postzegels wordt een deel van het eeuwfeest bekostigd. Uw bijdrage is daarom van harte welkom! Alvast bedankt voor uw steun



CARITAS 013

Om de mensen te bereiken, die in armoede leven of eenzaam zijn of zich zo voelen, worden posters opgehangen bij huisartsen, gezondheidscentrum, verzorgingshuizen e.d.

Graag ontvangen wij adressen van mensen, die bij U bekend zijn. Besloten is op de 1^e en de 4^e donderdag van de maand de inloop ochtend te organiseren.

ZUIDERBAZAAR

Terugblik 15 september 2024.

Op deze dag werd de Zuiderbazaar georganiseerd door het Zuiderkwartier.

Wij, als Gerardus Majella, hebben hier ook aan deelgenomen en stonden buiten met een kraam.

Men kon ook een bezoek brengen aan de kerk, daar is veel gebruik van gemaakt. Men heeft daar informatie en uitleg gekregen onder het genot van mooi orgelspel.



Er zijn ook veel kaarsjes aangestoken en we hopen natuurlijk ook wat mensen terug te zien in onze vieringen.

Bij de kraam buiten zijn ook veel mensen langs geweest. Wij kijken met veel voldoening terug op deze dag.

Deze dag is mede geslaagd dank zij de inzet van vele vrijwilligers.

DAARVOOR DANK!

Marie Jose Hulskramer.

VRIJWILLIGERSAVOND

Vrijwilligers van de Trouwlaan, noteer in de agenda;

Vrijdagavond 25 oktober a.s. in de ontmoetingsruimte,
aanvang 20.00 uur.

Binnenkort ontvangt U het aanmeldingsformulier.

Zegt het voort.

Gaarne uiterlijk 18 oktober aanmelden a.u.b.



Secretariaat Gerardus Majella

Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg. Tel: 013-5423455

Geopend dinsdag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur. Op dit secretariaat kunt u terecht voor vragen, allerlei sacramenten, aanvragen van een doopbewijs, doop, huwelijk, jubileum, enz. De bovengenoemde diensten kunt u ook regelen via onze Website: www.hlgm.nl

Voor spoedgevallen zoals een uitvaart of ziekenzalving.

Een van de priesters is te bereiken op dit nummer: 06 - 39 68 85 31

Liturgische diensten

zaterdag 17.30u

zondag 10.00u

2^{de} dinsdag 10.30u

1^{ste} vrijdag 10.30u

Gerardus Majella kerk

In de kapel is geen livestream

www.facebook.com/parochiehlgm/

Piomorgen in de kapel

1^e vrijdag in de kapel

Koningsvoorde

zaterdag 19.00u

Atrium, na de viering koffie.

Financiën: Giro (IBAN) NL94 INGB 0001 0688 20.

Bank (IBAN) NL64 RABO 0171 2002 17.

t.n.v. Parochie De Goede Herder (locatie Trouwlaan)

Contactblad "De Brug"

Kopij voor **16 oktober 2024** as middels e-mail adres:

m.hulskramer@kpnmail.nl

of in de brievenbus. Je kunt "de Brug" ook vinden op onze website:

www.hlgm.nl. Volg ons op

Facebook: <https://www.facebook.com/parochiehlgm/>

Redactie Parochieblad "De Brug"

Marie José Hulskramer en Koos van Beijsterveldt