



Een dienstbare en levendige geloofsgemeenschap

**Deze maand Koffiedrinken**  
Op donderdag 21 maart om  
10.30 uur



**Eerste Vrijdagviering op**  
1 maart om 10.30 uur

**In maart is er stille**  
aanbedding op  
donderdag 7,14,21  
maart



**Piomorgen op dinsdag**  
12 maart om 10.30 uur



<b>Voorkant</b>	<b>1</b>
<b>Op weg naar Pasen</b>	<b>2</b>
<b>Uit onze parochieagenda</b>	<b>4</b>
<b>Intenties</b>	<b>9</b>
<b>Geheugensteuntjes</b>	<b>12</b>
<b>In memoriam Harry Faes</b>	<b>13</b>
<b>St Jozef</b>	<b>14</b>
<b>2 naar 3 lezingen</b>	<b>15</b>
<b>Vormsel</b>	<b>17</b>
<b>Jubileumzegel</b>	<b>18</b>
<b>Vacatures</b>	<b>19</b>
<b>Achterkant</b>	<b>20</b>

## OP WEG NAAR PASEN

Eind maart vieren wij de Goede Week en Pasen. De veertigdagentijd gaat daaraan vooraf als voorbereiding. Dit jaar zullen wij in de paasnacht ook een volwassendoop hebben. Elke doop mag ons herinneren aan onze eigen doop, maar vooral het voorbeeld van een

volwassene die kiest voor de doop mag ons uitnodigen om stil te staan bij onze eigen doop. In de paasnacht hernieuwen wij ook onze eigen doopbelofte en wij worden daarna besprenkelt met wijwater. Het kunnen allemaal oude



rituelen lijken, maar als wij ons er voor open stellen dan is de paasnacht voor ieder van ons cruciaal. Soms vragen mensen wel eens om opnieuw gedoopt te worden, omdat zij na een bekering opnieuw tot geloof zijn gekomen. Binnen de katholieke kerk kunnen wij maar één keer gedoopt worden. Wel kunnen wij onze doopbelofte hernieuwen en daarmee uitspreken dat wij een bewuste keuze maken voor God en als christen (dat is een volgeling van Jezus) willen leven.

Laten wij onszelf als voorbereiding op Pasen eens de volgende vraag stellen:

Wie is God voor mij?

Kan ik aan een ander uitleggen waarom ik geloof en naar de kerk ga?  
Hoe wordt in mijn leven zichtbaar dat ik christen ben?

Misschien grootste vragen, maar christen zijn mag heel ons doen en laten invullen. Wij zijn geen christen alleen het uurtje op zondag in de kerk of wanneer het ons uitkomt. God wil graag elk moment in ons leven zijn en ons zijn hulp geven; willen wij elke dag christen zijn en antwoorden op Gods liefde die ons zendt naar de andere?

Deze veertigdagentijd mag ons allemaal uitnodigen om ons eigen geloof weer aan te wakkeren, dan kunnen wij ook in de paasnacht weer ons geloof met vuur hernieuwen. Gezegende weg naar Pasen.

kapelaan Harm Eskes

## UIT ONZE PAROCHIE-AGENDA

### CREMATIEDIENST TONNY JACOBS- BACKX

Op 31 januari 2024 hebben wij in het Crematorium van Tilburg plechtig afscheid genomen van Antonia Johanna Cornelia Wilhelmina Maria, zo staat jouw naam geschreven in de palm van Gods hand. Bij ons beter bekend onder de eenvoudige naam **Tonny Jacobs - Backx**. Het leven van jullie mam en oma heeft ups en downs gekend. Maar overal wist zij het positieve vast te houden en uit te dragen. Dienen was haar devies. Als zij kon helpen dat deed zij dat, niet omdat het moest, neen dat



had zij van haar ouders geleerd. Zij keek nimmer wie ze tegen kwam, maar groette iedereen en als het kon was zij een luisterend oor, maar moest ook haar verhaal kwijt. Vele mooie jaren heeft zij samen met haar Gerrit gehad. Samen met de kinderen trokken ze er op uit. Maar toen zij hem moest afgeven, was dat een hele zwarte bladzijde uit haar leven. Met vallen en opstaan heeft zij uiteindelijk de draad weer opgepakt. Toen zij enkele jaren geleden de eucharistievieringen op zaterdagavond om 19.00 uur in Koningsvoorde had ontdekt, was zij een vaste gast. Niet dat de viering zo bijzonder was, maar de mensen met wie zij kon spreken voor de viering en als klap op de vuurpijl dat er na de viering ruimte was om samen koffie te drinken, was zij van de partij. Zij was meestal de laatste die het pand verliet. Tonny was ook een doorzetter. Toen zij wat wankel werd in de benen, nam zij toch de fiets en zo kon zij overal nog heen. Jammer dat zij met de fiets gevallen was en in het ziekenhuis belanden. Maar dan komt de tijd dat je het ziekenhuis moet verlaten en als je alleen bent moet je hulp hebben. Dat heeft zij uiteindelijk gevonden in Oosterhout. Een heel mooi verzorgingshuis, maar daar wordt alleen maar naar de patiënt gekeken en naar hen zelf. Want je mocht pas op bezoek komen vanaf half vier tot 's avonds acht uur. En Tonny had het ongeluk, dat zij altijd om 16.00 uur therapie kreeg en dan was je niet welkom. Maar toen zij gerevalideerd was kreeg zij een plaatsje



in het Laar. Van daaruit is zij met hulp van haar dochter toch weer op de zaterdagavond in Koningsvoorde geweest. En je kon aan haar gezicht zien, dat zij weer dol gelukkig was, want hier werd geluisterd naar haar en kon zij ook luisteren naar de ander. Tonny is tot aan het einde van haar leven steeds dienende, helpende vrouw, moeder en oma gebleven. Dat heeft zij ondanks alle moeilijkheden steeds volgehouden. Op 22 januari is zij rustig ingeslapen. Mam en oma dank je wel voor alles wat je voor ons hebt gedaan en betekend. Rust nu maar met onze pap uit en blijf ons allen begeleiden op die moeilijke weg door het leven.

Op maandag 29 januari 2024 hebben we met velen afscheid genomen van **Harry Faes**, weduwnaar van Joke Faes - Smits. Na de dood van Joke is Harry verhuisd naar Torentjeshoef, waar hij liefdevol verzorgd is. Maar hij miste zijn Joke heel erg. Op dinsdag 23 januari 2024 hebben we Harry Faes te midden van zijn kinderen de ziekenzegen gegeven. Wij hebben hem dank je wel gezegd voor alles wat hij voor ieder van ons en voor onze parochie heeft gedaan. Harry was op, maar ondanks dat hij ernstig ziek was wilde hij doorvechten. Op dinsdagavond is hij gaan slapen en is niet meer wakker geworden. Op diezelfde dag is hij 's avonds te midden van zijn kinderen rustig ingeslapen. Harry is een heel bijzonder man op de eerste plaats natuurlijk voor zijn kinderen en kleinkinderen, maar ook voor onze parochie, waar hij heel zijn leven zich in thuis voelde. Zijn jeugd heeft hij doorgebracht in onze wijk en tijdens zijn studie was de Trouwlaan zijn veilige vesting. Toen hij met zijn schat Joke in het huwelijk trad, was dat in de



Trouwlaankerk. Toen de woning te klein werd voor zijn gezin, ging hij naar Berkel Enschot, maar hij bleef verbonden met de Gerardus Majellakerk. In al die tweeëntwintig jaren dat ik hier in de gemeenschap heb mogen werken, heb ik steeds van af de eerste dag een speciale verbinding met hem gehad. Toen pater Ed van den Berge in 2001 bekend maakte dat hij op 1 november wilde stoppen als pastoor van deze parochie, werd ik in september door de vicaris van het Bossche Bisdom aan het parochiebestuur voorgesteld. Op het eerste gezicht was men met mij niet gelukkig, want ik was geen priester, maar een diaken. Een heel nieuw beeld in deze parochie. Maar nadat ik mijn levensverhaal in het kort verteld



had, was Harry de eerste persoon die mede deelde, dat hij met mij wel in zee wilde gaan. Meerdere mensen volgden zijn beeld, en ook pater van den Berge gaf zijn fiat. Vanaf dat moment was er een speciale verhouding tussen Harry en mij. Met heel veel plezier heb ik hier al die tijd mogen werken. Heel veel jaren heeft Harry in het parochiebestuur gezeten als penningmeester. Tot 2012, toen onze parochie opging in de grote nieuwe parochie: de Goede Herder. Vanaf dat moment hadden we niets meer te vertellen, maar de vriendschap tussen jullie pap en opa zijn er steeds gebleven. Harry was met onze parochie begaan. Op de eerste plaats natuurlijk het gebouw. Dat moest er spik en span uitzien, maar ook onderhouden worden. Toen we de mededeling kregen dat we met ingang van het

nieuwe jaar 2012 op zouden gaan in een grote parochie, heeft hij alles op alles gezet om ons gebouw goed af te geven. Alle onderhoud was geschied, de hele kerk geverfd. Kortom we konden normaal gesproken er jaren tegen voor er iets moest gebeuren,. Ook daarna heb je onze kerk niet los kunnen laten en tot op je laatste verjaardag hebben we nog gesproken over onze kerk met alles daarop en daaraan.

Harry had van thuis uit een voorbeeld van een diep geloof gekregen. Niet dat hij de hele dag in de kerk zat, of geknield voor het kruisbeeld, neen hij heeft zijn geloof uitgedragen en doorgegeven op zijn manier van doen. Hij stond nooit op de voorgrond, maar hielp als het even kon. Wat vond hij het

moeilijk de laatste dagen om door mensen te worden geholpen, dat kende hij niet. Als hij naar de koorrepetitie wilde, dan moest iemand anders rijden, als hij zondagmorgen wilde komen zingen was hij weer van een ander afhankelijk. Wat was hij gelukkig dat ook Charles voor hem klaar stond om hem op te halen en weer thuis te brengen. Toen de pater Piostichting een lift in onze kerk bouwden, om mensen naar boven en naar beneden te brengen, was hij helemaal gelukkig, dit kost nu eens geen moeite, want over de korte ronde trap was voor hem geen lolletje. Gelukkig had hij van zijn ouders en van heel veel mensen rondom hem gekeerd, dat jij niet belangrijk bent, maar de man of vrouw aan de ander hebt gedaan, heb je aan Mij gedaan zegt Jezus in het evangelie. De ander was de belangrijkste.





Goede God, neem Harry in uw Rijk van vrede op, verenig hem met zijn lieve vrouw Joke en met allen die hen zijn voorgegaan. Beloon alles wat hij in zijn leven heeft gedaan, met u te mogen zien van aangezicht tot aangezicht. Harry, pap, opa, groot opa en vriend dank je wel voor alles wat jij voor ieder van ons hebt gedaan en betekend. Maar wil ons met ons mam en oma begeleiden op die niet eenvoudige weg door dit leven. Rust zacht.



## DAT ZIJ MOGEN RUSTEN IN VREDE

## INTENTIES GERARDUS MAJELLAKERK EN KONINGSVOORDE

- GM** = Gerardus Majella
- KV** = Koningsvoorde
- KND** = Kindernevendienst
- DK** = Dameskoor
- HK** = Herenkoor
- GK** = Gemengd koor
- SZ** = Samenzang
- FR** = Friends



	Tijd	Locatie		Intenties maart 24
2&3 maart SZ SZ SZ	17.30 19.00 10.00	KV	GM GM	Ineke Vugs- Etten Jan Sloot Riet van Overbeek Pater Ed van de Berge Jos Peeters Jan de Kuijer Tonnie Denissen-vd Heuvel Ouders Denissen-Nouws Ouders vd Heuvel-Larmit
9&10 maart SZ DK HK	17.30 19.00 10.00	KV	GM GM	Ineke Vugs- van Etten Jan Sloot Pater Ed van de Berge Ad van Engelen Fien Hultermans-van Hautum Tonnie Denissen- vd Heuvel Ouders Denissen-Nouws Ouders vd Heuvel-Larmit Annie Kocken-Jansen
16&17 maart SZ SZ DK	17.30 19.00 10.00	KV	GM GM	Ineke Vugs-van Etten Jan Sloot Pater Ed van de Berge Tonnie Denissen-vd Heuvel Ouders Denissen-Nouws Ouders vd Heuvel-Larmit

23&24 maart SZ SZ HK	17.30 19.00 10.00	KV	GM  GM	Jan Sloot Ineke Vugs van Etten Riet van Overbeek Pater Ed vd Berge Tonnie Denissen-vd Heuvel Ouders Denissen-Nouws Ouders vd Heuvel-Larmit
30&31 maart & 1 april <b>Pasen</b>	19.00 21.00 10.00 10.00	KV	GM GM GM	Toon Antens v.w. 1 <sup>e</sup> JGT Jan Sloot Ineke Vugs van Etten Pater Ed vd Berge Theresia de Regter Fien Hultermans Henk Lammers Francien Klijssen Wil Denissen Piet Beekmans Jan de Kuijer Tonnie Denissen-vd Heuvel Ouders Denissen-Nouws Ouders vd Heuvel-Larmit

## GEHEUGENSTEUNTJES



1 mrt	10.30		GM	1 <sup>e</sup> vrijdag van de Maand
7 mrt	16.00		GM	Stille aanbidding
11 mrt	20.00		GM	Ouderavond 1 <sup>e</sup> communie
12 mrt	10.30 20.00		GM GM	Pio ochtend Informatieavond Vormsel
13 mrt	16.00		GM	Kinderbijbel
14 mrt	10.00 16.00		GM GM	Caritas 013 Stille aanbidding
19 mrt	11.00		GM	Redactie de Brug
20 mrt	18.30		GM	Vormselvoorbereiding
21 mrt	10.00 10.30 16.00		GM GM GM	Caritas 013 Koffie ochtend Stille aanbidding
25 mrt	19.00	KV		Boeteviering
26 mrt	14.00		GM	Bijbelgroep <b>Geen boeteviering in de kerk</b>
28 mrt	19.00		GM	Witte Donderdag
29 mrt	15.00		GM	Goede vrijdag
30 mrt	19.00 21.00	KV	GM	Paaswake Paaswake
31 mrt	10.00		GM	1 <sup>e</sup> Paasdag en Kindernevendienst
1 apr	10.00		GM	2 <sup>e</sup> Paasdag

## In memoriam Harry Faes ((1936-2024)

Hij werd geboren op 4 januari 1936 te Tilburg in de Korveldwarsstraat aan de zijde van de familie Van Beurden. Hij werd gedoopt in de Korvelsekerk omdat toen zo de verschillende parochiegrenzen liepen. In 1942 ging hij naar de Gerardus Majella school in de parochie Trouwlaan. De parochie had toen een eigen kerk met een pastorie eraan vast, een jongensschool, geleid door de Fraters van Tilburg, en een meisjesschool geleid door de Zusters van Liefde uit 's Hertogenbosch.

Naast beide scholen beschikte de parochiekerk ook over een eigen patronaat. Kenmerkend voor het geheel waren de vier acacia's die voor de kerk stonden. Het geheel werd omsloten door de Wassenaerlaan en de Piet Heinstraat. Ook is er later een kleuterschool bij gekomen die een plek kreeg aan het einde van de speelplaats van de meisjesschool.



Dit alles was eigendom van de parochie. Harry ging bij het kinderkoor; het waren allemaal jongens van de parochie, waar de fraters de leiding hadden. Na een onderbreking van twee jaar konden de fraters maar met heel veel moeite het kinderkoor bijeen houden. Toen de St. Annakerk werd opgeheven, krijgt de parochie van de H. Gerardus Majella de kans om een mannenkoor op te richten. Ton IJpelaar, een van de vrienden van Ton van Huijkelom, heeft Harry overgehaald om bij het mannenkoor te komen.

Harry was lid van het herenkoor sinds 13 mei 1955. Hij vervulde diverse bestuursfuncties in het koor en was lid van het parochiebestuur. Hij heeft nog meegezongen in de mis t.g.v. het 80-jarig bestaan van het koor op 26 november 2023.

Harry L.M. Hendriks Peters

## SINT JOZEF

De maand maart is de maand die traditiegetrouw aan de heilige Jozef is toegewijd, veel bekender zijn natuurlijk de Mariamaanden: mei en oktober. Toch is het ook goed om af en toe stil te staan bij sint Jozef die wij op 19 maart vieren. Hij is de beschermer en begeleider van

Jezus en Maria, of met een oud-nederlands woord voedstervader van Jezus. Hij duikt maar een paar keer op in het evangelie



en steeds zwijgzaam, hij zegt geen woord maar handelt. Dat doet hij als de engel hem vertelt over de zwangerschap van Maria, hij gaat met Maria naar Betlehem, is bij de opdracht in de tempel maar neemt ook met de heilige familie de vlucht naar Egypte omdat Jozef door een engel werd gewaarschuwd in de nacht. Jozef laat daarmee zien dat hij in zijn daden, waaruit het geloof spreekt, zich opent voor Gods plan. Een mooi voorbeeld van echtgenoot, het vaderschap, beschermer van de kerk en als begeleider van Jezus op

zijn levensweg. Niet voor niks wordt Jezus later de zoon van een timmerman genoemd. Voor de mensen van buiten lijkt Jozef de vader van Jezus te zijn, terwijl Hij Gods zoon is.

Het voorbeeld van Jozef mag ook ons helpen om christen te zijn in het dagelijks leven, onze dingen met toewijding te doen. Ook verschillende pausen nemen aan de heilige Jozef een voorbeeld. Zo is bekend dat paus Franciscus op zijn bureau een beeldje heeft staan van de slapende Jozef. Zo vertrouwt de paus de problemen en moeilijkheden toe aan de slapende Jozef, zodat die "erover droomt" en helpt. Laten wij aan Jozef een voorbeeld nemen, onze zorgen ook aan zijn voorspraak toevertrouwen maar ons ook laten inspireren door zijn toewijding en eenvoud.

## **VAN 2 NAAR 3 LEZINGEN IN DE MIS VANAF ASWOENSDAG 14 FEBRUARI**

In elke mis lezen wij uit de Bijbel, wat wij ook de dienst van het Woord noemen. Op zondag zijn wij in onze kerk gewend dat er een eerste lezing, tussenzang, alleluia en evangelie is. Op bepaalde feesten lezen wij soms ook een extra lezing tussen de tussenzang (of psalm) en het alleluivers in. Maar zij die wel eens in een andere kerk zijn



geweest is het misschien opgevallen dat daar drie lezingen zijn in plaats van twee, zo staat het trouwens ook in ons misboekje.

Want sinds de liturgievernieuwing bij het Tweede Vaticaans concilie (1962-1965) kennen de zondagen namelijk standaard drie lezingen: één uit het Oude Testament, één uit het Nieuwe Testament (uit de brieven van de apostelen) en dan het Evangelie. Alleen in de paastijd is de 1<sup>e</sup> lezing uit het Nieuwe Testament namelijk de Handelingen van de Apostelen.

De keuze voor 3 lezingen is gemaakt om zo te benadrukken dat de gehele Bijbel betekenisvolle woorden voor ons dagelijks leven bevat. Vaak heeft de eerste lezing te maken met het evangelie en lijkt het thema van de 2<sup>e</sup> lezing er wat los van te staan, maar laat ons zien hoe de eerste kerkgemeenschappen leefden en is dus ook een inspirerend voorbeeld.

Bij de Torengroep in overleg met de lectoren is de vraag opgekomen of het niet mogelijk was om alle drie de lezingen te gaan lezen, in beide groepen was men het eens om deze stap te zetten. Een logisch moment in het kerkelijk jaar is om bij het wisselen van de kerkelijke periodes deze verandering in te voeren. Het eerstkomende moment is dan bij het begin van de Veertigdagentijd. Vanaf Aswoensdag en de 1e zondag van de veertigdagentijd (18 februari) wij zullen dan de stap maken naar 3 lezingen.

## **WITTE DONDERDAG: VOETWASSING**

Op Witte donderdag staan wij stil bij het laatste avondmaal van Jezus met zijn leerlingen. Één van de dingen die Jezus deed was de voeten wassen van zijn leerlingen. De liturgie geeft de mogelijkheid om dit ook in de mis te doen. Daarom zoeken wij 12 mensen die na de preek hun voet(en) willen laten wassen door de priester. Als u dit wilt laat het weten aan kapelaan Harm Eskes of een van de leden van de torengroep.



## GOEDE VRIJDAG: NEEM EEN BLOEM MEE

Op Goede Vrijdag staan wij stil bij Jezus lijden en sterven. Wij brengen dan ook een kruishulde, in de viering komen wij naar het kruis en danken Jezus voor zijn liefde voor ons. Andere jaren staken wij voor het kruis vaak een kaarsje aan, dit jaar willen wij u uitnodigen om voor die hulde een bloem mee te nemen om dit bij het kruis te leggen. Van de meegebrachte bloemen maken wij dan een bloemstuk voor Pasen.

## VORMSELVOORBEREIDING

Voor de kinderen in de brugklas is er de voorbereiding op het Vormsel. Het Vormsel wordt gevierd op 30 juni 2024 in de H. Gerardus Majellakerk (Trouwlaan). De voorbereiding bestaat uit acht woensdagavonden van 18.30 tot 20.00 uur. Waar deze worden gehouden zal afhangen van waar de meeste vormelingen zich aanmelden. Dit zal zijn ofwel in de zaal van de H. Gerardus Majellakerk (Wassenaerlaan 32, Tilburg) ofwel in de pastorie in Goirle (Kerkstraat 3, Goirle).



Deze route start op woensdag 20 maart 2024. De Power of Fire dag (zaterdag 6 april), hoort ook bij het programma. Op dinsdag 12 maart 2024 zal er een ouderavond zijn met meer praktische informatie. Degenen die zich aanmelden voor deze route ontvangen tegen die tijd een uitnodiging voor deze ouderavond. Voor meer informatie mail naar kapelaan Martijn Derks: [m.derks@parochiedegoedeherder.nl](mailto:m.derks@parochiedegoedeherder.nl).

## JUBILEUMZEGEL

In het kader van het 100-jarig jubileum van de Gerardus Majellakerk is er een unieke postzegel uitgegeven. Deze zijn per vel van 5 zegels à € 9,99 euro verkrijgbaar aan de balie van de ontmoetingsruimte van de kerk. Hiermee kan gewoon worden gefrankeerd. Het is een uniek verzamelitem; een must-have ook voor iedere postzegelverzamelaar! Met de opbrengst van de postzegels wordt een deel van het eeuwfeest bekostigd. Uw bijdrage is daarom van harte welkom! Alvast bedankt voor uw steun!



## CARITAS 013

Om de mensen te bereiken, die in armoede leven of eenzaam zijn of zich zo voelen, worden posters opgehangen bij huisartsen, gezondheidscentrum, verzorgingshuizen e.d. Graag ontvangen wij adressen van mensen, die bij U bekend zijn. Besloten is op de 1<sup>e</sup> en de 4<sup>e</sup> donderdag van de maand de inloop ochtend te organiseren.



#### **VACATURE:**

Helpende hand bij het schoonhouden van onze kerk. Op dinsdag en/of donderdagmorgen komen we bijeen om onze kerk prachtig en netjes te houden. Informatie bij: Marie-Jose Hulskramer. mail: [m.hulskramer@kpnmail.nl](mailto:m.hulskramer@kpnmail.nl)

#### **VACATURE:**

Voor de wekelijkse zaterdagavond viering in Koningsvoorde zijn wij op zoek naar een lector. De viering begint om 19.00 uur. Informatie te verkrijgen bij Koos van Beijsterveldt. Mail: [vanbeijsterveldtkoos@gmail.com](mailto:vanbeijsterveldtkoos@gmail.com)

## **Secretariaat Gerardus Majella**

Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg. Tel: 013-5423455

Geopend dinsdag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur. Op dit secretariaat kunt u terecht voor vragen, allerlei sacramenten, aanvragen van een doopbewijs, doop, huwelijk, jubileum, enz. De bovengenoemde diensten kunt u ook regelen via onze Website: [www.hlgm.nl](http://www.hlgm.nl)

## **Voor spoedgevallen zoals een uitvaart of ziekenzalving.**

Een van de priesters is te bereiken op dit nummer: 06 - 39 68 85 31

### **Liturgische diensten**

zaterdag 17.30u

zondag 10.00u

2<sup>de</sup> dinsdag 10.30u

1<sup>ste</sup> vrijdag 10.30u

### **Gerardus Majella kerk**

In de kapel is geen livestream

[www.facebook.com/parochiehlgm/](http://www.facebook.com/parochiehlgm/)

Piomorgen in de kapel

1<sup>e</sup> vrijdag in de kapel

### **Koningsvoorde**

zaterdag 19.00u

Atrium, na de viering koffie.

**Financiën:** Giro (IBAN) NL94 INGB 0001 0688 20.

Bank (IBAN) NL64 RABO 0171 2002 17.

t.n.v. Parochie De Goede Herder (locatie Trouwlaan)

## **Contactblad "De Brug"**

Kopij voor **18 maart 2024** as middels e-mail adres: [info@hlgm.nl](mailto:info@hlgm.nl)

of in de brievenbus. Je kunt "de Brug" ook vinden op onze website:

[www.hlgm.nl](http://www.hlgm.nl). Volg ons op

Facebook: <https://www.facebook.com/parochiehlgm/>

## **Redactie Parochieblad "De Brug"**

Marie José Hulskramer en Koos van Beijsterveldt