



Een dienstbare en levendige geloofsgemeenschap

**Deze maand geen
gezamenlijk Koffiedrinken**



**Viering 100 jaar bestaan
van de Gerardus Majellakerk
op 21 mei 2023 om 10.00
uur.**

**Deze maanden is er stille
Aanbedding op
donderdag 4, 11 en
25 mei**



**Piomorgen op dinsdag
9 mei om 10.30 uur**



Inhoudsopgave

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Voorkant | 1 |
| Pagina indeling | 2 |
| Mariamaand | 3 |
| Uit onze parochie agenda | 4 |
| 100 jaar Gerardus Majellakerk | 10 |
| Intenties | 12 |
| Geheugensteuntjes | 14 |
| Hemelvaart en Pinksteren | 15 |
| Moederdag | 16 |
| Dodenherdenking | 17 |
| Bevrijdingsdag | 18 |
| Jubileumzegel | 19 |
| Eerste Communie | 20 |
| Mariaviering | 21 |
| Gezamenlijke ziekenzalving | 22 |
| Opbrengst Vastenactie 2023 | 23 |
| Achterkant | 24 |

MEIMAAND - MARIAMAAND

In onze beperktheid durven wij tot u te spreken:

Gelukkig bent U Maria,
want God heeft op uw geringheid neergezien
en grote dingen aan U gedaan.

U heb genade gevonden bij Hem
en zijn Zoon in uw schoot ontvangen
Jezus, de Zoon van de Allerhoogste,
die zelfs de troon van zijn vader
David kreeg.

De H. Geest is op U neergedaald,
met zijn kracht heeft Hij U
overschaduwd
en zijn Woord is in U vlees
geworden.

Daarom heeft uw hart de Heer
geprezen
en heeft uw geest gejubeld van
vreugde

Want de Machtige heeft U groot gemaakt.
Hij heeft U verheven, omdat U klein was
God heeft U met gaven overladen omdat U arm was
U kracht gegeven omdat U zwak was.

Ik wil vanaf nu U zalig prijzen,
net zoals alle geslachten van de aarde
Want U bent de gezegende onder de vrouwen
en de Moeder van Jezus, onze Heer. Amen



Mogen wij in de komende 31 dagen
dit gebed vaak uitspreken en daarna ook nog.

Een mooie, gezonde en zonnige Mariamaand.
Hans Vugs,
Diaken - pastor

UIT ONZE PARACHIE-AGENDA.

Op 2 april 2023 kwamen papa en mama Dennis Leenes en Gitta Kneepkens met hun nieuwe kind **JAXX LEENES** en hun zoon Levi naar onze kerk om Jaxx te laten opnemen in onze

geloofsgemeenschap. Natuurlijk waren ook zijn peetoom Wybe en peettante Beau meegekomen en de opa's en oma's, ooms en tantes en veel kinderen. Jaxx krijgt bij zijn doop de namen Jaxx Hermanus Antonius, allemaal mooie namen en namen die verwijzen naar hele belangrijke personen in het leven van Jaxx. Nadat Jaxx een kruisje op zijn voorhoofd, zijn lippen en in zijn hartje had ontvangen kreeg hij ook een kruisje op de eerste



plaats van zijn vader en moeder, van zijn peetoom en peettante en van zijn opa's en oma's. Van de kinderen kreeg hij een lief kusje. Zijn papa en mama beloofde Jaxx, dat zij heel goed voor hem zouden zorgen, dat ze hem heel goed zullen begeleiden op die moeilijke weg door het leven. Maar ook beloofde zij dat ze hem christelijk zullen opvoeden. De peetoom en peettante hebben heel duidelijk in de kerk

gezegd, dat Jaxx te allen tijd van harte welkom was bij hen en dat hij nimmer tevoren een afspraak moet maken. Na de doop kreeg Jaxx een kruisje met H. Chrisma-olie op zijn voorhoofd. Zijn peetoom heeft toen zij doopkaars aangestoken en alle kinderen en opa's en oma's kregen een beetje van dat nieuwe vuur. Nadat we samen het Onze Vader hebben gebeden, zijn we in een lange stoet naar Moeder Maria gegaan en hebben haar gevraagd, dat ook zij de hemelse Moeder van Jaxx mag zijn. Nadat we het Wees gegroet hebben gebeden, hebben we het lang zal hij leven gezongen. En natuurlijk met heel veel verve de doopklok geluid.

Op diezelfde zondagmiddag kwam **JAILEY VAN BROEKHOVEN** met haar moeder Joella van Broekhoven, met haar peetoom Omar en peettante Kaylee, met opa's en oma's, met ooms en tantes en heel, heel veel vriendjes en vriendinnetjes naar onze kerk. De hele kerk was bijna helemaal gevuld met alle blijde mensen. Bij de doop krijgt zij de namen: Jailey Violette Johanna, namen die haar moeder heel mooi en betekend vindt. Jailey is al 8 jaar en kon toen zij het kruisteken van Jezus had ontvangen, zelf bij haar moeder, haar peetouders en haar opa's en oma's gaan vragen. Na het verhaal van Jezus hebben we met veel kinderen tesamen gezocht naar alles wat we bij een doop moeten gebruiken. We hadden het water gevonden in die hele grote doopbak, we hebben ook de doopschelp en de handdoek gevonden. Met de olie hadden we wel meer moeite, en wat zit er in die witte doos. Uiteindelijk kwam daar haar doopkaars uit.



Mama en de peetouers hebben Jailey plechtig beloofd, dat zij altijd voor haar er zullen zijn en haar zo goed mogelijk zullen begeleiden. Jailey vond het dopwater wel koud, maar gaf geen kick. Nadat haar doopkaars was aangemaakt en iedereen een beetje van dat nieuwe vuur had ontvangen, zijn we in een hele lange stoet naar Moeder Maria gegaan en hebben haar dank je wel gezegd en gevraagd ons allen te begeleiden op onze niet eenvoudige weg door dit leven. Na het Wees gegroet samen gebeden te hebben, mochten we uit volle borst het Lang zal zij leven zingen. Jailey zelf heeft als eerste de doopklok geluid en het was een lawaai daarna!!!!

Op zondag 9 april 2023 kwam **MAEVEN JACOBS** met zijn moeders, Rowana Jacobs en Amanda Jacobs - van Rooij, naar onze kerk om opgenomen te worden in onze geloofsgemeenschap. Met hem kwam ook zijn zus Lizzy mee, die het heel druk had met haar spelletje. Ook waren er natuurlijk haar peetoom Matthew en peettante Ashlee, haar opa's en oma's, ooms en tantes. Maeven krijgt bij zijn doop de namen: Maeven Levi, namen waar beide moeders heel trots op zijn. De moeders en de peetouders hebben Maeven heel plechtig beloofd, dat zij hun uiterste best zullen doen om hem te begeleiden, de peetoom en peettante hebben zelfs tegen hem gezegd dat hij nooit een afspraak hoeft te maken om bij hen te komen. Hij is altijd van harte welkom is bij hen en nooit vantevoen met zijn gsm-metje een afspraak hoeft te maken. De peettante van Lizzy heeft voor Lizzy de doopkaars weer eens aangestoken. De beide moeders en de peetoom en peettante hebben samen een dak boven Marven gemaakt en



gebeden dat de goede God hem altijd zal begeleiden op de hele moeilijke weg door dit leven. Ook hebben zij samen het geloof in God: Vader, Zoon en Geest beleden. Maeven reageerde wel even toen het koude doopwater over zijn hoofdje werd gestrooid, maar gaf geen geluid. Nadat hij een kruisje met heilige Chrisma-olie had ontvangen, werd de nieuwe doopkaars aangestoken en kregen alle mensen een beetje van dat nieuwe vuur. Na het bidden van het Onze Vader, zijn we allemaal in een lange rij naar Maria gegaan en hebben gebeden dat zij ook Maeven in haar zorg wil opnemen en hem wil begeleiden door dit leven. Na de zegenwens en het zingen van het lang zal hij leven, werd uiteraard de doopklok geluid. Daar heeft Maeven niet van genoten, dat was teveel lawaai.

LANG ZULLEN ZIJ LEVEN

WIJ HEBBEN UIT HANDEN MOETEN GEVEN

Op maandag 27 maart 2023 hebben we afscheid moeten nemen van **TOON ANTENS**. Zijn Hennie en hun jongens Martijn en Rick hebben hem bij gestaan in die laatste ogenblikken. Het hele leven van jullie vader is een leven van uiterste geweest. In een heel mooi gezin is hij opgegroeid, maar al heel jong heeft hij moeten mee maken, dat zijn vader en zijn moeder al vroeg zijn overleden. En of dat al niet voldoende was, moest hij ook zijn broer, als klein kind afgeven. Dan sta je daar als knul alleen in de wereld, afhankelijk van anderen. Toen hij in het huwelijksbootje stapte met zijn



Marlies, waren zij al snel in verwachting, maar het liep uit op een miskraam. En tot overmaat van ramp, moest hij zijn Marlies in de leeftijd van 40 jaar afgeven. Ga dan maar verder. Maar gelukkig kwam in zijn café aan het Korvelplein 91 een hele vriendelijke en behulpzame vrouw. Zij stak haar handen helpend naar hem uit en het antwoord was heel duidelijk.

In 1991 zijn ze samen getrouwd, Hennie en Toon, maar zij werden ook verblijd met een jongen en daarna nog een jongen. Toon was de koning te rijk, want nu werd zijn leven een feest, waar het goed ging met elkaar, maar waar

hij wel zijn principes, geleerd van zijn ouders, tot het einde toe gerealiseerd moesten worden. Toen hij

ervaarde dat zijn gezin door het leven in het café, niet tot zijn volle recht kwam, heeft hij



het café verkocht en trok met zijn Hennie en hun jongens naar de Nieuwstraat 166. Daar zaten zij knus bijeen, met hun katten Micky en Elmo. Tot aan zijn 67^{ste} jaar heeft hij gewerkt in de computer en logistieke wereld.

Daarna heeft hij **niet** van het zalig nietsdoen geprofiteerd. Hij hielp mee in het huisgezin, en om wat extra inkomsten te hebben, om er zeker van te zijn, dat hij zijn jongens alles kon geven om zich volledig te ontwikkelen, heeft hij jaren lang een krantenwijk in Tilburg gehad. Elke morgen was hij vroeg uit de veren en als het allemaal mee zit, kon hij toch nog een tukje doen voordat iedereen uit bed kwam. Toen er toch nog wat bij moest, ging hij bij de slager werken en bracht hij de bestellingen bij de mensen aan huis. Zo had hij op velerlei terrein toch contact met mensen. Op zijn tijd was

Toon wel eigenwijs, maar ja dat is ook wijs. Als jullie je druk maakte over zijn overvolle dagen, dan kreeg je van hem toch geen gelijk en ging hij op zijn manier zijn weg en zorgde en verzorgden. Om het heel kort door de bocht te zeggen, jullie pap was een man die altijd voor iedereen klaar stond, mits het hem mogelijk was. Toon heeft van zijn gezin met hun twee katten genoten, ja met volle teugen.

Samen bijeen zijn, samen erop uit trekken, het kon voor hem niet mooier. Datgene wat hij in zijn eigen jeugd zo jammerlijk heeft moeten missen, daar kreeg hij nu voor de volle 100% de gelegenheid voor. Alles bij elkaar genomen, heeft hij een prachtig gezin gehad aan de Nieuwstraat, en is hij God en iedereen heel dankbaar dat hij dit heeft mogen ervaren.

Toon, pap, dank je wel voor alles wat jij voor ieder van ons hebt gedaan en betekend, rust nu maar uit, maar alsjeblieft blijft ons mam, jouw trotse bezit van kinderen en hun vriendinnen begeleiden op hun niet al te gemakkelijke weg door dit leven.



Rust zacht.



Gerardus Majella

Een dienstbare en levendige geloofsgemeenschap



Op 3 mei 2023 bestaat ons kerkgebouw 100 jaar.

Deze mijlpaal willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Daarom gaan we op **zondag 21 mei 2023** dit groots vieren. Uiteraard beginnen we met een eucharistieviering, waarin onze bisschop Mgr. De Korte ons voorgaat.

Daarna, rond het genot van een kopje koffie of thee, met wat lekkers er bij, gaan we onze trotse verhalen aan elkaar vertellen.

Van harte nodig ik u uit om hierbij aanwezig te zijn. De eucharistieviering begint om 10.00 uur, waarbij ons gemengd koor zal zingen.

Ik hoop u allen hierbij te mogen ontmoeten, met vriendelijk groet.

Hans Vugs

diaken-pastor

INTENTIES GERARDUS MAJELLAKERK EN KONINGSVOORDE

GM= Gerardus Majella
KV= Koningsvoorde
KND=Kindernevendienst
DK=Dameskoor
HK=Herenkoor
GK= Gemengd koor
SZ=Samenzang
FR=Friends



| | Tijd | Locatie | | Intenties mei |
|-----------|-------|---------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6&7 mei | | | | Ineke Vugs- Etten Riet van Overbeek |
| SZ | 17.30 | KV | GM | Jan Sloot |
| SZ | 19.00 | | GM | Sandra Danklof |
| SZ | 10.00 | | GM | Fien Hultermans-van Hautum Tonnie Denissen-vd Heuvel Ouders Denissen-Nouws Ouders vd Heuvel-Larmit Jos van Empel 25 ^e JGT Wim van den Berg Jeanne Verhagen-van Tilborg |
| 13&14 | | | | Ineke Vugs- van Etten Jan Sloot |
| SZ | 17.30 | KV | GM | Antoon en Theo van der Wouw |
| DK | 19.00 | | GM | Ben Bastings |
| HK | 10.00 | | GM | Toos Bastings-Schellekens vw moederdag Tonnie Denissen-vd Heuvel Ouders Denissen-Nouws Ouders vd Heuvel-Larmit |

| | | | | |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | Moeders Basting-Bertens vw Moederdag Cornelia Verhagen- Verhoof vw moederdag Jeanne Verhagen-van Tilborg |
| 20&21 mei SZ FR GK | 17.30 19.00 10.00 | KV | GM GM | Uit dankbaarheid bij het 100jarig bestaan van ons kerkgebouw Jos Wijgerde vw 1 ^e JGT Nettie Wijgerde-Copal Ineke Vugs- van Etten Jan Sloot Riet van Overbeek Henri Muurmans Tonnie Denissen- vd Heuvel Ouders Denissen-Nouws Ouders vd Heuvel-Larmit Jeanne Verhagen-van Tilborg Ouders Vissers Maesen en dochter Truus |
| 27&28 mei SZ SZ HK | 17.30 19.00 10.00 | KV | GM GM | Uit dankbaarheid bij 11 jaar samen zijn Ineke Vugs-van Etten Jan Sloot Ouders Vugs-Bullens vw JGT Jose Mommers van Santvoort Jos Wijgerde. Nettie Wijgerde - Copal, Huub Wijgerde, Jose Wijgerde Mien Smeekens Jan Groothuis Tonnie Denissen-vd Heuvel |

| | | | | |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | Ouders Denissen-Nouws Ouders vd Heuvel-Larmit Jeanne Verhagen-van Tilborg |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------|

GEHEUGENSTEUNTJES



| | | | | |
|--------|-------|----|----|-------------------------------|
| 3 mei | 20.00 | | GM | Doopvoorbereiding |
| 4 mei | 10.00 | | GM | Caritas Inloop ochtend |
| | 16.00 | | GM | Stille aanbidding |
| 5 mei | 10.30 | | GM | 1 ^e Vrijdagviering |
| 7 mei | 10.00 | | GM | Kindernevendienst |
| 8 mei | 19.00 | KV | | Mariaviering |
| 9 mei | 10.30 | | GM | Pater Pio ochtend |
| | 13.30 | | GM | Bijbelgroep |
| 10 mei | 16.00 | | GM | Kinderbijbel |
| 17 mei | 19.00 | KV | | Hemelvaart Koningsvoorde |
| 18 mei | 10.00 | | GM | Hemelvaart kerk |
| 21 mei | 10.00 | | GM | Eeuwfeest Kerk |
| 23 mei | 11.00 | | GM | Redactie brug |
| | 13.30 | | GM | Bijbelgroep |
| 25 mei | 10.00 | | GM | Caritas inloop ochtend |
| | 16.00 | | GM | Stille aanbidding |
| 28 mei | 10.00 | | GM | 1 ^e Pinksterdag |
| 29 mei | 10.00 | | GM | 2 ^e Pinksterdag |
| 30 mei | 19.00 | KV | | Ziekenzalving |

HEMELVAART: DONDERDAG 18 MEI

Op de 40ste dag na Pasen vieren we de hemelvaart van Jezus. Na Pasen is Jezus vele malen verschenen aan zijn leerlingen en ze herkenden Hem aan het 'breken van het Brood'. Het meest bekende verhaal uit het Nieuwe Testament daarover is het verhaal van de Emmaüsgangers. Ook kennen we het verhaal van Thomas die pas wilde geloven als Hij Jezus kon aanraken. Dan komt het moment dat Jezus niet langer verschijnt aan de leerlingen en ze definitief afscheid van Hem nemen:

"terwijl de leerlingen naar boven kijken wordt Hij aan hun zicht onttrokken door een wolk", lezen we in het evangelie. Maar Jezus



heeft hen en ook ons niet aan ons lot overgelaten, maar beloofd de Heilige Geest te zenden, de Trooster. Dit gebeuren vieren we tien dagen later, met Pinksteren. Dit jaar op 28/29 mei.

PINKSTEREN, Een gebed

Stort uw Geest uit over jong en oud;
over man en vrouw;
over hoog en laag;
over oost en west.

Stort uw vuur uit in het hart
en de mond van de mensen;
in de ogen en handen van de mensen.
Zend uw adem neer over hen die geloven

en die twijfelen;
over wie liefhebben en wie eenzaam zijn.
Stort uw vuur uit over de woorden
en het zwijgen over de talen
en de liederen van de mensen.
Zend uw adem neer over allen
die aan de toekomst bouwen;
over hen die het goede bewaren;
over hen die het leven behoeden;
over allen die schoonheid scheppen.
Stort uw Geest uit die ons alles
in herinnering zal brengen
wat Christus ons geleerd heeft;
die ons doet bidden 'ABBA ', Vader.

Ik wens u allen heerlijke, vrede-en vreugdevolle en zonnige dagen
rondom de Hemelvaartsdag en met de Pinksterdagen.
Hans Vugs, Diaken-pastor

MOEDERDAG

Elk jaar op de tweede
zondag van mei, dit jaar
op 14 mei, worden alle
moeders in het
zonnetje gezet.
Zelfgemaakte
cadeautjes en ontbijt
op bed en de vaders
zullen op die dag alle
werkzaamheden



verrichten. Moederdag is een feest dat ontleend wordt aan het

gebruik van de moedercultus in het oude Griekenland. De katholieke kerk kent een lange traditie van de verering van Maria, de moeder van Jezus. Dit alles heeft te maken met onze Moederdag. Echter deze feestdag is voor het eerst geïntroduceerd in Amerika. Het was een dag die in het teken moest staan van pacifisme en ontwapening door vrouwen. Later werd die dag gepromoot als een dag van waardering voor moeders. Nederland kent Moederdag vanaf 1925. Momenteel wordt bijna overal ter wereld Moederdag gevierd, maar niet overal op dezelfde datum.

DODENHERDENKING 4 MEI

Jaarlijks worden op 4 mei de gevallen tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Om 20.00 uur wordt door het hele land twee minuten stilte in acht genomen. Ook bus, tram en trein staan stil. Ook bij de gevallen tijdens andere militaire (politieacties in Indonesië) conflicten en vredesoperaties (Oekraïne, Libanon, Bosnië en Afghanistan) wordt stilgestaan. Om ons eraan te herinneren worden tot een halve minuut vóór acht uur de klokken geluid. Ook mag op die dag de vlag halfstok worden uitgestoken. De herdenking op de Dam en in de Waalsdorpervlakte wordt op de televisie uitgezonden. Op vele andere plaatsen worden ook bloemen en kransen gelegd.



DODENHERDENKING

BEVRIJDINGSDAG: 5 MEI

Op 5 mei 1945 is Nederland bevrijd van de Duitse overheersing. Nu al weer 78 jaar geleden. Om de 5 jaar vieren we dit met een vrije dag. In hotel De Wereld in Wageningen werd de capitulatie van de Duitse troepen besproken in het bijzijn van Prins Bernhard. Op 6 mei is de capitulatie getekend in de aula van de Landbouwniversiteit.



WE KIJKEN TERUG OP DE FEESTDAGEN

De drukke tijd is weer achter de rug: de Goede Week en Pasen. Met zon en regen waren het mooie dagen. Druk in de stad om de nodige inkopen te doen: Nieuwe kleren voor Pasen, of is dit niet meer van deze tijd? De vieringen in de kerk en in Koningsvoorde zijn vrij behoorlijk bezocht. Alle betrokkenen hebben hun uiterste best gedaan om er mooie dagen van te maken. De kerk gepoetst en sfeervol versierd gaf iedereen een goed gevoel. In de liturgie hebben we heel uitgebreid het lijden en de opstanding van Jezus overwogen. We zijn ons meer dan anders bewust dat Jezus leeft en God met ons is, in alle omstandigheden van ons leven. Daar zijn we dankbaar voor en putten we kracht uit voor de toekomst.

In mei 2023 bestaat ons mooie gebouw 100 jaar.
Op de voorkant van de Brug en onze correspondentie is het logo al aangepast.
Dat gaan we groots vieren op zondag 21 mei 2023.



JUBILEUMZEGEL

In het kader van het 100-jarig jubileum van de Gerardus Majellakerk is er een unieke postzegel uitgegeven. Deze zijn per vel van 5 zegels à €9,99 euro verkrijgbaar aan de balie van de ontmoetingsruimte van de kerk. Hiermee kan gewoon worden gefrankeerd. Het is een uniek verzamelitem; een must-have ook voor iedere postzegelverzamelaar! Met de opbrengst van de postzegels wordt een deel van het eeuwfeest bekostigd. Uw bijdrage is daarom van harte welkom! Alvast bedankt voor uw steun!



WELKE HERINNERINGEN HEEFT U AAN DE KERK VAN DE TROUWLAAN ?

In het kader van de jubileumviering van de kerk zijn wij op zoek naar foto's en herinneringen van (oud)parochianen.

Dat kunnen bijzondere momenten zijn geweest, zoals een doop, een huwelijk of een uitvaart of een bijzondere viering of gelegenheid. Ook activiteiten die gerelateerd zijn aan de kerk zijn interessant. Als u foto's heeft of een leuke herinnering stuur dan een e-mail naar: info@hlgm.nl, dan komt er iemand bij u langs. De foto's kunnen ook worden gescand. Doet u mee?

EERSTE COMMUNIE

Op 23 april hebben in onze kerk zestien kinderen hun eerste communie gedaan. Een zonnige dag en een stemmige viering. Een feest voor ouders en kinderen en ook voor onze parochie. We wensen ze allen een welgemeend proficiat en hopen dat we iedereen nog vaak in ons midden mogen begroeten.



Hartelijk dank ook aan de begeleidsters en begeleider, die de afgelopen maanden elke week veel tijd hebben besteed aan de voorbereiding. Een hele klus omdat elk jaar weer te doen vol enthousiasme.

CARITAS 013

Om de mensen te bereiken, die in armoede leven of eenzaam zijn of zich zo voelen, worden posters opgehangen bij huisartsen, gezondheidscentrum, verzorgingshuizen e.d.

Graag ontvangen wij adressen van mensen, die bij U bekend zijn. Besloten is op de 1^e en de 4^e donderdag van de maand de inloop ochtend te organiseren. In de maand mei is de inloop ochtend op 4 mei en 25 mei. Van 10.00-12.00 uur in de ontmoetingsruimte van de kerk.

MARIAVIERING

'Gekomen is U lieve Mei, Maria'

Op maandag 8 mei is er om 19.00 uur in Koningsvoorde een

Mariaviering. Het is een goede gewoonte om jaarlijks in de meimaand Maria in het zonnetje te zetten. Veel mensen gaan dan op bedevaart naar Lourdes of komen samen in een kapel waar zij vereerd wordt. In Tilburg is hiervoor gelegenheid in de Hasseltse kapel. Niet iedereen is echter in de gelegenheid om daar



naar toe te gaan en zo bieden wij de mogelijkheid om op 8 mei samen te bidden en te zingen. Iedereen is hierbij van harte welkom, ook de mensen uit de wijk.

GEZAMENLIJKE ZIEKENZALVING

Op dinsdag 30 mei wordt in huize Koningsvoorde 's avonds om 19.00 uur een viering gehouden, waarin de Ziekenzalving wordt gegeven aan ieder die dit wenst. Je hoeft er niet ziek voor te zijn en kleine kwaaltjes hebben we allemaal. Het is een van de zeven sacramenten. U kent ze nog wel, maar toch wil ik ze even noemen: Doopsel, Vormsel, Eucharistie, Huwelijk, de Wijding, Ziekenzalving (H. Oliesel), de Vergeving (vroeger de biecht genoemd). Vroeger, vóór het Tweede Vaticaanse Concilie, werd dit sacrament alleen gegeven aan mensen die zeer

ernstig ziek waren en die spoedig zouden sterven. Gelukkig kijkt men er nu anders tegen aan, ook al wordt het nog wel gevraagd voor stervende mensen. Nu wordt het op veel plaatsen toegediend in een gemeenschappelijke viering. Vaak in verzorgingshuizen maar

ook wel in sommige parochiekerken. Een jaarlijks gebeuren, waarbij vooral oudere mensen aanwezig zijn. Je mag dit sacrament meerdere keren in je leven ontvangen. Het is een teken dat de goede God je niet in de steek laat en met je meetrekt in die laatste levensfase. Een teken van dankbaarheid en bemoediging, een liefdesteken. Maar naast deze gemeenschappelijke viering kan er ook altijd gevraagd worden om dit sacrament thuis te ontvangen, te midden van familie en vrienden. Hiervoor kunt u altijd contact op nemen met diaken Hans Vugs, pastor van de Gerardus Majella kerk. Zijn telefoonnummer is: 06-22453361).



VASTENACTIE - 2023

De opbrengst van de vastenactie, u weet wel om een woonruimte te bouwen, dat er onderwijzers en onderwijzeressen in Zambia kunnen lesgeven, heeft het mooie bedrag opgebracht van € 1680,00. namens alle ouders en kinderen van Zambia: HARTELIJK DANK.

VACATURE:

Helpende hand bij het schoonhouden van onze kerk. Op dinsdag en/of donderdagmorgen komen we bijeen om onze kerk prachtig en netjes te houden.

Informatie bij:

Marie-Jose

Hulskramer. mail:

m.hulskramer@kpnmail.nl



VACATURE:

Voor de wekelijkse zaterdagavond viering in Koningsvoorde zijn wij op zoek naar een lector. De viering begint om 19.00 uur.

Informatie te verkrijgen bij Koos van Beijsterveldt.

Mail: vanbeijsterveldtkoos@gmail.com of 06-20090426

Secretariaat: Gerardus Majella

Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg. Tel: 013-5423455

Geopend dinsdag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur. Op dit secretariaat kunt u terecht voor vragen, allerlei sacramenten, aanvragen van een doopbewijs, doop, huwelijk, jubileum, enz. De bovengenoemde diensten kunt u ook regelen via onze Website: www.hlgm.nl

Voor noodgevallen

Diaken J. Vugs, 06 - 22 45 33 61

Liturgische diensten

| | |
|--------------------------|--------|
| zaterdag. | 17.30u |
| zondag. | 10.00u |
| 2 ^{de} dinsdag | 10.30u |
| 1 ^{ste} vrijdag | 10.30u |

Gerardus Majellakerk

In de kapel en geen livestream
www.facebook.com/parochiehlgm/
Piomorgen in de kapel
1^e vrijdag in de kapel

Koningsvoorde

| | | |
|-----------|--------|-------------------------------|
| zaterdag. | 19.00u | Atrium, na de viering koffie. |
|-----------|--------|-------------------------------|

Financiën: Giro (IBAN) NL94 INGB 0001 0688 20.

Bank (IBAN) NL64 RABO 0171 2002 17.

t.n.v. Parochie De Goede Herder (locatie Trouwlaan)

Contactblad "De Brug"

Kopij vóór 20 mei 2023 as. middels e-mail adres: info@hlgm.nl

of mail: vanbeijsterveldtkoos@gmail.com of in de brievenbus.

Je kunt "de Brug" ook vinden op onze website: www.hlgm.nl.

Volg ons op Facebook: <https://www.facebook.com/parochiehlgm/>

Redactie Parochieblad "De Brug"

Marie Jose Hulskramer en Koos van Beijsterveldt