



Een dienstbare en levendige geloofsgemeenschap

Deze maand Koffiedrinken
Op donderdag 19 oktober
om 10.30 uur



Eerste Vrijdagviering op
6 oktober om 10.30 uur

In september is er stille
aanbidding op
donderdag 5,12,19
en 26 oktober.



Piomorgen op dinsdag
10 oktober om 10.30 uur



Voorkant	1
Indeling	2
Vrees niet	3
Uit onze parochie agenda	4
Intenties	8
Geheugensteuntjes	10
Eerste communievoorbereiding	11
Vormselvoorbereiding	12
Theresia van Lisieux	13
Vrijwilligersavond	14
Allerheiligen en Allerzielen	14
Jubileumzegel en Caritas 013	15
Achterkant	16

Vrees niet....

Half september was er vanuit de parochie de jaarlijkse Bedevaart naar Kevelaar (Duitsland). Dit jaar was het teken : "Vrees niet, Ik ben het." Het zijn de woorden van Jezus tegen Petrus op het moment van de storm op het meer. De leerlingen zijn bang en Jezus komt naar hen toe om bij hen in de boot te stappen en hen te begeleiden naar de overkant van het meer.

In de zomerperiode die achter ons ligt, is er voor onze geloofsgemeenschap ook een stormachtige tijd geweest rondom de start van het emeritaat van diaken Hans Vugs.

En wij herkennen ons dan in de leerlingen: angst, onbegrip, woede en onzekerheid voor de toekomst stormde in de harten.

Toch is de storm beetje bij beetje gaan liggen en zijn wij net als Petrus uitgenodigd om een stap naar voren te zetten.

Laten wij als geloofsgemeenschap met Christus en elkaar op weg gaan, ons niet laten tegenhouden door tegenwind, menselijk tekorten, maar zoeken naar wat God tot ons wil zeggen en in de ander ook een medechristen te zien en te ontmoeten.

Graag sluit ik dit voorwoord af met de woorden uit het lied: "Wat de toekomst brengen mogen": dat wij regelmatig zingen in onze kerk:

Wat de toekomst brengen moge,

Mij geleidt des Heeren hand;

moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land.

Laten wij met moed en met elkaar op weg gaan naar de toekomst onder Gods leiding.



Kapelaan Harm Eskes

UIT ONZE PAROCHIE-AGENDA.

Op zondag 3 september 2023 mocht ik **YARA LOURENSEN** van harte welkom heten in onze geloofsgemeenschap. Uiteraard werden ook haar papa en mama Richard Lourensen en Elvira Verhagen, haar zus Angeline, de peetoom en peettantes: Henk, Elvera en Angeline van harte welkom geheten. En niet te vergeten de opa's en oma's, ooms en tantes en de vele vriendjes en vriendinnetjes. Het was ook een hele bijzondere dag, want vandaag werd ook met allen haar eerste verjaardag gevierd. Bij de doop krijgt Yara de doopnamen: Yara, Elina, Hendrika. Allemaal mooie namen, maar ook namen van mensen die voor Yara van groot belang zijn en haar met raad en daad zullen bijstaan. Nadat papa en mama plechtig beloofd hebben, dat zij altijd voor Yara zullen zorgen en haar begeleiden, hebben de peetouders alle drie aan Yara gezegd, dat zij te allen tijde bij hen van harte welkom is. Zij hoeft nimmer een afspraak te maken. Nadat Yara een kruisje op haar voorhoofd en haar lippen heeft gekregen, kreeg zij ook met heel veel liefde en warmte een kruisje van papa en mama, peetouders, opa's en oma's. van de vriendinnetjes en vriendjes kreeg zij een lief kusje. Nadat iedereen geluisterd had naar het verhaal van Jezus, zijn alle kinderen de spullen bij elkaar gaan zoeken die we nodig hebben voor de doop van Yara. Met papa en mama, peetouders en alle kinderen hebben we toen een dak boven Yara gemaakt en God gebeden dat Hij haar en ons allen mag



begeleiden op onze niet eenvoudige weg door dit leven. De ouders en peetouders hebben samen hun geloof uitgesproken en werd Yara gedoopt. Zij schrok niet en gaf geen gilletje, toen dat koude doopwater over haar hoofd stroomde. De peetoom heeft de doopkaars van Yara aangemaakt en alle kinderen kregen een beetje van dat nieuwe vuur. Nadat we samen het Onze Vader hebben gebeden, zijn we in een grote opstoet naar moeder Maria gegaan in de kerk. Bij haar hebben we ons kaarsje neergezet, het Wees gegroet gebeden en tenslotte het lang zal ze leven gezongen. En toen werd de doopklok geluid, daar werden alle paters Kapucijnen wakker van.

Op 16 september 2023 is **ADRIANO VAN ASPERT** in onze kerkgemeenschap opgenomen.

Wij wensen de beide dopelingen en hun families Gods zegen toe en hopen dat zij als gezinnen kunnen groeien in geloof en liefde voor elkaar.

LANG ZULLEN ZIJ LEVEN

Op zaterdag 2 september vond in de kerk de uitvaartdienst plaats van **MEVROUW BETS DAMEN-HEESBEEN**. Zij was 64 jaar samen met haar man Gradus, trotste moeder van 5 kinderen en oma en overgrootmoeder.

De laatste jaren was ze ziek en toch kwam haar overlijden op 29 augustus onverwacht, zij mocht in de laatste weken erg op de zorg van haar man en kinderen steunen en kon zo tot het laatst thuis blijven. De



bloemenpracht in de kerk liet mooi zien hoezeer zij door de mensen uit haar omgeving werd bemind. Na de kerkdienst hebben wij haar begeleid naar de centrale begraafplaats west.

WIJ HEBBEN UIT HANDEN MOETEN GEVEN

Op 1 september 2023 is in alle rust overleden **BAS VINGERHOETS**. Bas geboren op 4 september 1934 op de boerderij, moest al gauw mee helpen waar het kon. Hij keek op school meer door het raam, naar buiten, het licht, de lucht, dan naar het zwarte schoolbord in de klas.

Geen "studiebol" dus en al gauw in de buurt aan 't werk als boeren- knecht om de kost mee te verdienen; zo ging dat in een groot gezin. Toen hij vast werk kreeg als tuinman, kwam het besef om diploma "vak - bekwaam hovenier" te halen om verder te



komen als kostwinner. Toen Bas op 27 December 1955 trouwden met zijn lieve Nel zijn ze in Goirle gaan wonen waar Marianne en Karel als Ballefrutter zijn geboren. In 1959 verhuisden ze naar Tilburg waar Arie, Annelies, Peter en José als kruikenzeiker werden geboren. Bas was een krachtige, strenge, rechtvaardige, eerlijke en betrouwbare vader die altijd voor ons klaar heeft gestaan. Hij heeft trouwens zijn gehele leven voor iedereen klaar gestaan. Of het nu ging om een tuintje aanleggen, aanbouw zetten of hulp op het sociale vlak, je hoefde maar te bellen en hij kwam. In de Simon Stevinstraat moest er een kamer worden bijgebouwd op de keuken. De kinderen lagen 's-avonds in bed en de metselaar zat op de rand van ons bed te metselen. Alles moest doorgaan en met wat improvisatie kon dat dus ook. Ook was Pa elftalleider van het voetbalelftal van de Publieke Werken. Arie en Karel zijn vaak mee geweest naar wedstrijden. De twee jongens konden redelijk goed voetballen maar mochten van Pa nooit meedoen omdat hij bang was dat de tegenpartij onze benen kapot zouden schoppen als we weer eens iemand zouden passeren. Ook hier heeft hij veel moois aan beleefd. Bas was een echt natuurmens. Zo ging hij in het weekend vaak heel vroeg op pad om dieren te filmen, fotograferen of geluiden op te nemen. Hiervoor bouwde hij vaak een hut in de bossen om onzichtbaar te zijn voor de dieren. Hij kende elk geluid in de bossen. Geregeld ging er ook een van de kinderen mee op zijn nachtelijke trips. Wim heeft nog ooit een parabole gemaakt om de geluiden beter op te kunnen vangen. In 1974 gingen de ouders voor het eerst naar Canada naar tante Sjaan en ome Jan woonden. Moeder had altijd geroepen dat ze nooit zou



vliegen vanwege haar vliegangst. Deze dus toch overwonnen want hierna zijn ze misschien wel 20 keer in Canada geweest. Na zijn pensionering zorgde pa samen met Toon Vromans voor de omheining van de Dongevallei waar de hooglanders grazen. Bas bracht zijn lieve schat overal naar afspraken toe omdat ze zelf geen rijbewijs had. Zelf ging hij dan wel even een wandeling door de wijk of in de natuur maken. Na het overlijden van moeder stond het leven van Bas stil. Het gemis van moeder aan zijn zijde was groot. Hij fietste of reed met de auto eerst 2 tot 3 x per week naar Oirschot en later naar het gedenkbos in de Moer. Door de wonden aan zijn voeten kon hij ook bijna de deur niet meer uit waardoor er veel contacten minder werden. Arie ging de laatste tijd geregeld bij Pa voetbal kijken om zijn alleen zijn momenten te verzachten. De laatste weken heeft hij vaak gezegd: Vroeger was ik zo sterk als een beer en kon ik alles en nu kan ik niks meer. Laten wij die sterke beer in hem herinneren.

MOGEN ZIJ RUSTEN IN VREDE.

INTENTIES GERARDUS MAJELLAKERK EN KONINGSVOORDE

GM= Gerardus Majella
KV= Koningsvoorde
KND=Kindernevendienst
DK=Dameskoor
HK=Herenkoor
GK= Gemengd koor
SZ=Samenzang
FR=Friends



	Tijd	Locatie		Intenties oktober
30 sept& 1 okt. SZ FR SZ	17.30 19.00 10.00	KV	GM	Ineke Vugs- Etten Riet van Overbeek Jan Sloot Toon Antens
			GM	Pater Ed van de Berge Tonnie Denissen-vd Heuvel Ouders Denissen-Nouws Ouders vd Heuvel-Larmit Fien Hultermans Wim van Hautum Jos Peeters
7&8 okt SZ DK HK	17.30 19.00 10.00	KV	GM	Ineke Vugs- van Etten Jan Sloot Ouders Vugs-Bullens vw verj.
			GM	Pater Ed van de Berge Bertha van Diessen Tonnie Denissen- vd Heuvel Ouders Denissen-Nouws Ouders vd Heuvel-Larmit
14&15 okt SZ SZ DK	17.30 19.00 10.00	KV	GM	Cor Werdekker-Coppens vw 1 ^e JGT Ineke Vugs-van Etten Jan Sloot
			GM	Riet van Overbeek Toon Antens Gerrit Voll Fien Hultermans Pater Ed van de Berge Tonnie Denissen-vd Heuvel Ouders Denissen-Nouws

				Ouders vd Heuvel-Larmit Ans Looijkens-van Gorp vw 15 ^e JGT
21&22 okt				Jan Sloot Ineke Vugs- van Etten
SZ	17.30	KV	GM	Pater Ed vd Berge
SZ	19.00			Tonia Verhoeven
HK	10.00		GM	Theo van de Linden
				Tonnie Denissen-vd Heuvel Ouders Denissen-Nouws Ouders vd Heuvel-Larmit
28&29 okt				Ineke Vugs-van Etten Riet van Overbeek
SZ	17.30	KV	GM	Jan Sloot
SZ	19.00			Toon Antens
DK	10.00		GM	Pater Ed van de Berge
				Frans de Regter Marian Verburg Tonnie Denissen-vd Heuvel Ouders Denissen-Nouws Ouders vd Heuvel-Larmit

GEHEUGENSTEUNTJES



4 okt	20.00		GM	Doopvoorbereiding
5 okt	10.00 16.00		GM GM	Caritas 013 Stille aanbidding
6 okt	10.30		GM	1e vrijdag van de maand
9 okt	19.00	KV		Mariaviering
10 okt	10.30 14.00		GM GM	Pater Pio ochtend Bijbelgroep volwassenen
11 okt	16.00		GM	Bijbelgroep Kinderen
12 okt	16.00		GM	Stille aanbidding
19 okt	10.30 16.00		GM GM	Koffie ochtend Stille aanbidding
24 okt	11.00 14.00		GM GM	Redactie De Brug Bijbelgroep volwassenen
26 okt	10.00 16.00		GM GM	Caritas 013 Stille aanbidding

EERSTE COMMUNIEVOORBEREIDING

De Eerste Communie is een bijzonder moment voor uw kind en voor het hele gezin. In parochie De Goede Herder bieden we drie routes aan om de Eerste Communie voor te bereiden. U mag zelf die route uitkiezen die het beste bij u en uw kind past. Deze drie routes zijn bedoeld voor kinderen die in groep 4 of hoger zitten. Mocht uw kind nog niet gedoopt zijn, dan zal de doop in de voorbereiding worden opgenomen. Mochten de kosten (€ 60,-) of andere factoren een bezwaar zijn, dan valt daarover te spreken.



Route Trouwlaan: De Eerste Heilige

Communie op zondag 21 april 2024 mag een prachtig feest worden, dat we stapsgewijs voorbereiden met lessen, spelletjes en vieringen.

De kinderen beginnen op dinsdag 16 januari 2024. Daarna volgen nog twaalf dinsdagmiddagen. In overleg met de ouders stellen we vast hoe laat de bijeenkomsten beginnen, zodat er voldoende tijd is om vanuit school naar de kerk te komen.

Tijdens een mis op een zondag zullen de kinderen zich voorstellen aan de geloofsgemeenschap.

Voor de ouders/verzorgers zijn er drie avonden om de eerste Communie van uw kind inhoudelijk en praktisch voor te bereiden:

Maandag 8 januari 2024, Maandag 11 maart 2024, Maandag 15 april 2024

Alle bijeenkomsten vinden plaats in de ontmoetingsruimte van de H. Gerardus Majellakerk (Wassenaerlaan 32, Tilburg). Aanmelden kan via de website: www.parochiedegoedherder.nl of door te bellen naar het secretariaat.

VORMSELVOORBEREIDING

Voor de kinderen in de brugklas is er de voorbereiding op het Vormsel. Het Vormsel gevierd op 30 juni 2024 in de H. Gerardus Majellakerk (Trouwlaan). De voorbereiding bestaat uit acht woensdagavonden van 18:30 tot 20:00 uur. Waar deze worden gehouden zal afhangen van waar de meeste vormelingen zich aanmelden. Dit zal zijn ofwel in de zaal van de H. Gerardus Majellakerk (Wassenaerlaan 32, Tilburg) ofwel in de pastorie in Goirle (Kerkstraat 3, Goirle).

Deze route start op woensdag 20 maart 2024. De Power of Fire dag (zaterdag 6 april), hoort ook bij het programma. Op dinsdag 12 maart 2024 zal er een ouderavond zijn met meer praktische informatie. Degenen die zich aanmelden voor deze route ontvangen tegen die tijd een uitnodiging voor deze ouderavond. Voor meer informatie mail naar kapelaan Martijn Derks: m.derks@parochiedegoedeherder.nl.



ALLERHEILIGEN - ALLERZIELEN.

Op 1 november, het feest van Allerheiligen, vieren wij in één feest alle heiligen die nu al bij God zijn in de hemel. Dit zijn natuurlijk de bekende heiligen, maar ook al diegene die nu al bij God zijn en nooit heilig zijn verklaard door de paus. Wij vieren om 10:30 de mis in de kerk en om 19.00 uur in Koningsvoorde.

Een dag later op 2 november gedenken wij al onze dierbare overledenen en vertrouwen wij hen aan Gods zorg toe. Speciaal noemen we alle overledenen met naam die het afgelopen jaar zijn overleden en voegen daar de namen van de andere overledenen aan toe voor wie wij willen bidden. De viering van donderdag 2 november is 's avonds om 19.00 uur zowel in de Gerardus Majella kerk als in Koningsvoorde.

VRIJWILLIGERSAVOND 2023

Op vrijdagavond 27 oktober as. Zet het in de agenda. Uitnodigingen volgen binnenkort. Zegt het voort.....



JUBILEUMZEGEL

In het kader van het 100-jarig jubileum van de Gerardus Majellakerk is er een unieke postzegel uitgegeven. Deze zijn per vel van 5 zegels à € 9,99 euro verkrijgbaar aan de balie van de ontmoetingsruimte van de kerk. Hiermee kan gewoon worden gefrankeerd. Het is een uniek verzamelitem; een must-have ook voor iedere postzegelverzamelaar! Met de opbrengst van de postzegels wordt een deel van het eeuwfeest bekostigd. Uw bijdrage is daarom van harte welkom! Alvast bedankt voor uw steun!



CARITAS 013

Om de mensen te bereiken, die in armoede leven of eenzaam zijn of zich zo voelen, worden posters opgehangen bij huisartsen, gezondheidscentrum, verzorgingshuizen e.d.

Graag ontvangen wij adressen van mensen, die bij U bekend zijn. Besloten is op de 1^e en de 4^e donderdag van de maand de inloop ochtend te organiseren.

Secretariaat Gerardus Majella

Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg. Tel: 013-5423455

Geopend dinsdag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur. Op dit secretariaat kunt u terecht voor vragen, allerlei sacramenten, aanvragen van een doopbewijs, doop, huwelijk, jubileum, enz. De bovengenoemde diensten kunt u ook regelen via onze Website: www.hlgm.nl

Voor spoedgevallen zoals een uitvaart of ziekenzalving.

Een van de priesters is te bereiken op dit nummer: 06 - 39 68 85 31

Liturgische diensten

zaterdag. 17.30u

zondag. 10.00u

2^{de} dinsdag 10.30u

1^{ste} vrijdag 10.30u

Gerardus Majella kerk

In de kapel is geen livestream

www.facebook.com/parochiehlgm/

Piomorgen in de kapel

1^e vrijdag in de kapel

Koningsvoorde

zaterdag. 19.00u

Atrium, na de viering koffie.

Financiën: Giro (IBAN) NL94 INGB 0001 0688 20.

Bank (IBAN) NL64 RABO 0171 2002 17.

t.n.v. Parochie De Goede Herder (locatie Trouwlaan)

Contactblad "De Brug"

Kopij voor **22 oktober** as middels e-mail adres: info@hlgm.nl

of in de brievenbus. Je kunt "de Brug" ook vinden op onze website:

www.hlgm.nl. Volg ons op

Facebook: <https://www.facebook.com/parochiehlgm/>

Redactie Parochieblad "De Brug"

Marie Jose Hulskramer en Koos van Beijsterveldt