



Gerardus Majella

Een dienstbare en levendige geloofsgemeenschap

<p>Koffiedrinken op Donderdag 16 maart 2023 om 10.30 uur</p> 	<p>1^e vrijdagviering op 3 maart om 10.30 uur</p>
<p>Deze maanden is er stille Aanbidding op donderdag 2, 9 en 16, 23 en 30 maart</p> 	<p>Piomorgen op dinsdag 14 maart om 10.30 uur</p> 

Voorkant	1
Pagina indeling	2
Vastentijd	3
Kerkbalans	4
Uit onze Parochie agenda	4
Misintenties	7
Geheugensteuntjes	8
Bijbelmiddag voor jongeren	10
Kledingactie	10
1^e Communie	11
Eeuwfeest	11
Huispaaskaarsen	17
Caritas 013	18
Vacatures	19
Achterkant	20



VASTENTIJD 2023.

Wij zijn sinds Aswoensdag bezig met onze voorbereiding op het komende Paasfeest. Velen spreken nog van vastentijd en bedoelen daarmee dat je jezelf iets moet ontzeggen.

Jezus Christus heeft aan zijn leerlingen

gezegd, vasten is niet openlijk, voor iedereen zichtbaar, je zelf iets

ontzeggen, maar

vasten is: iets doen voor een ander, die jij op jouw levensweg mag tegen komen.

Vasten is dus niet openlijk in lommen lopen, iets niet met heel veel bravoure zeggen: kijk eens ik eet niet of veel minder, want ik vast. Helemaal niet, vasten is in deze tijd heel speciaal de ander centraal stellen, zonder hem of haar te vertellen dat jij zo goed bent.

Vasten doe je in je eigen binnenste kamertje, niet voor het uiterlijk vertoon. Dus vasten is:

Donder niet zo, als ik mij vergis!

Schreeuw niet zo, als ik moe ben.

Praat niet zo, als ik me ellendig voel.

Vergeef me, als ik je om vergeving vraag.

Reik mij je hand, als ik niet verder kan.

Luister naar mij, als ik je iets zeggen wil.

Verstop je niet, als ik je zoek.

Trek je hand niet terug, als ik je wat wil geven.

Aarzel niet, als ik onzeker ben.



Heb je een momentje tijd?

Ik zou je zoveel willen zeggen.

Op deze wijze wordt vastentijd veel belangrijker voor jezelf, en ontzettend mooi voor de ander.

Maar dan niet vasten alleen vandaag, maar ook morgen, morgen en altijd.

U vast toch zo ook met ons mee? Een hele mooie vastentijd,

Hans Vugs, diaken-pastor.

KERKBALANS 2023

Onlangs zijn we samen het nieuwe jaar weer begonnen. Een jaar vol met nieuwe kansen en nieuwe mogelijkheden.

Op de eerste plaats wil ik u allen hartelijk danken voor uw steun en hulp die wij als parochie in het jaar 2022 hebben mogen ontvangen.

Het is verheugend om zoveel

positieve hulp te mogen ervaren. Ook wil ik iedereen hartelijk dank zeggen voor uw geldelijke steun en bijdrage, want jammer genoeg moet ik nog steeds zeggen dat ook de kerkschoorsteen niet op aardappelschillen brandt. We mogen de kachel niet volop laten branden, maar de kerk op een temperatuur van 16 graden brengen, kost heel veel geld. Daarom doe ik weer een dringend beroep op ons allen om ons steentje aan onze kerk bij te dragen. Ook als u vorig jaar om welke reden dan ook niet in staat bent geweest uw bijdrage te geven. Laten we samen onze verantwoordelijkheid weer opnemen en samen onze schouders onder onze kerkgemeenschap te zetten.



Heel hartelijk dank voor uw bijdrage.

Hans Vugs,
Diaken - pastor

UIT ONZE PAROCHIE-AGENDA

Op zaterdag 11 februari 2023 kwamen heel veel mensen samen in onze grote kerk om **JANNUS LUGTERS** van harte welkom te heten in onze geloofsgemeenschap. Natuurlijk waren zijn papa en mama, Jannus Lugters en Marissa Stuij met hem mee gekomen, maar ook zijn beide peettantes Liesbeth Konings - Lugters en Gilina Stuij. Ook waren er de trotse opa's en oma's bij. En niet te vergeten de overgrootvader en overgrootmoeder waren er beiden bij aanwezig.

Jannus is al twee en een half jaar oud en wist dus wel de aandacht te trekken. Hij kreeg een kruisje op zijn voorhoofd, op zijn lippen en in zijn hart. Toen hij van zijn papa en mama en zijn peettantes een kruisje op zijn voorhoofd kreeg werd dat wel ontvangen, maar toen ook zijn opa's en oma's en de overgrootouders dat ook nog eens gingen geven, werd dat wel teveel voor hem, maar hij heeft het kruisteken wel ontvangen. Papa en mama hebben hem plechtig beloofd dat zij hem altijd heel nabij zullen zijn en hem helpen op die vrij moeilijke weg door het leven. De peettantes hebben heel duidelijk gezegd dat Jannus nooit een afspraak hoeft te maken, als hij met hen wil



praten. Hij is te allen tijde van harte welkom. De kinderen beloofden, dat Jannus met hen mag mee spelen, ja en dat hij zelfs tegen de voetbal mag trappen. De jongeren hebben tegen Marissa en Jannus gezegd, dat als zij een oppas voor de kleine Jannus moeten hebben, dat een van hen altijd bereid is om babysit te zijn. Toen het koude water over het hoofdje van Jannus stroomde schrok hij wel even en sprong bijna uit de handen van de peettantes. Nadat Jannus het kruisje met gewijde olie had gekregen, heeft een van de peettantes zijn doopkaars aangemaakt n kregen alle kinderen een beetje van dat nieuwe vuur. We hebben moeder Maria begroet en gebeden dat ook zij voor Jannus een hemelse moeder mag zijn. Na het zingen van het lang zal hij leven, hebben de kinderen met heel veel verve de doopklok laten luiden. Gelukkig waren de paters Capucijnen wakker en werd er niemand boos.

Op zondag 12 februari 2023 kwamen er ook weer heel veel mensen om **DAILEY DIENJES**

van harte welkom te heten. Door het grote aantal mensen moesten we de doopviering houden in de grote kerk. Met Dailey waren Melanie Donders en Davey Dienjes, zijn papa en mama, meegekomen.



Zijn peetoom Milan Marcelis en peettante Romy Burger, opa's en oma's, broers en zussen en heel veel familie. Natuurlijk waren er ook veel kinderen. Een van de opa's was de fotograaf en heeft heel veel foto's gemaakt van de hele doopplechtigheid. Ook Dailey kreeg een kruisje op zijn voorhoofd, op zijn lippen en in zijn hart. En natuurlijk



ook van de ouders, peetouders en opa's en oma's.

Milan en Romy hebben Dailey duidelijk gezegd dat hij altijd welkom is bij hen en dat hij geen afspraak hoeft te maken met zijn mobieltje. Na het verhaal van Jezus zijn we met de kinderen alles bijeen gaan zoeken wat we nodig hebben bij de doop. Het water hadden we snel gevonden, maar de kaars was moeilijker, want die kreeg Dailey van zijn opa en oma als een mooi cadeau. Dailey kreeg bij de doop de namen: Dailey Hendrikus Mattheus Petrus, allemaal namen van papa en mama en dus weer van zijn grootouders. Samen hebben we God gebeden met het Onze Vader en daarna zijn we in een hele lange stoet naar Moeder Maria gegaan om ook ons allen te beschermen en zeker Dailey op onze hele moeilijke weg door het leven. Met zijn allen hebben we het lang zal hij leven gezongen en hebben een aantal kinderen de doopklok laten luiden. Sommige kinderen schrokken van het hard lawaai.

LANG ZULLEN ZE LEVEN.

INTENTIES GERARDUS MAJELLAKERK 7 KONINGSVOORDE

GM= Gerardus Majella
KV= Koningsvoorde
KND=Kindernevendienst
DK=Dameskoor
HK=Herenkoor
GK= Gemengd koor
SZ=Samenzang
FR=Friends



	Tijd	Locatie		Intenties maart
4 & 5 maart SZ SZ SZ	17.30 19.00 10.00	KV	GM	Ineke Vugs- Etten Riet van Overbeek Jan Sloot
			GM	Tiny Doesburg-van Hoof Sandra Danklof Fien Hultermans-van Hautum Tonnie Denissen-vd Heuvel Ouders Denissen-Nouws Ouders vd Heuvel-Larmit Theo van de Wouw v.w. 1e JGT
11 & 12 maart SZ DK HK	17.30 19.00 10.00	KV	GM	Albert de Jong vw 1 ^e JGT Ineke Vugs- van Etten Jan Sloot
			GM	Cees Bastings Mien Derickx-van Rooij Antoon en Theo van der Wouw Ad van Engelen Tiny van Doesburg-van Hoof Tonnie Denissen-vd Heuvel Ouders Denissen-Nouws Ouders vd Heuvel-Larmit
18 & 19 maart SZ FR DK	17.30 19.00 10.00	KV	GM	Ineke Vugs- van Etten Jan Sloot Riet van Overbeek
			GM	Theo vd Wouw vw verj. Tonnie Denissen- vd Heuvel Ouders Denissen-Nouws Ouders vd Heuvel-Larmit



25 & 26 maart				Ineke Vugs-van Etten Jan Sloot
SZ	17.30	KV	GM	Jos Wijgerde
SZ	19.00			Bart van Pelt 1 ^{ste} jrg
HK	10.00		GM	Ben Bastings vw 3 ^e JGT. Toos Bastings-Schellekens Tonnie Denissen-vd Heuvel Ouders Denissen-Nouws Ouders vd Heuvel-Larmit

GEHEUGENSTEUNTJES



1 mrt	20.00		GM	Doopvoorbereiding
2 mrt	10.00		GM	Caritas Inloop ochtend
	16.00		GM	Stille aanbidding
3 mrt	10.30		GM	1 ^e vrijdag
5 mrt	10.00		GM	Kindernevendienst
7 mrt	15.15		GM	1 ^e communievoorbereiding
8 mrt	16.00		GM	Kinderbijbel
9 mrt	16.00		GM	Stille aanbidding
14 mrt	10.30		GM	Piomorgen
	13.30		GM	Bijbelgroep
	15.15		GM	1 ^e communievoorbereiding
16 mrt	10.30		GM	Koffie-ochtend



	16.00		GM	Stille aanbidding
21 mrt	11.00		GM	Redactie de Brug
23 mrt	10.00 16.00		GM	Caritas Inloop ochtend Stille aanbidding
28 mrt	13.45 15.15		GM GM	Bijbelgroep 1 ^e communievoorbereiding
29 mrt	14.30		GM	Bijbelmiddag voor jongeren
30 mrt	16.00		GM	Stille aanbidding

BIJBELMIDDAG VOOR JONGEREN.

Op woensdagmiddag 29 MAART houden wij een speciale bijbelmiddag voor de grotere kinderen. We gaan aan de hand van de Bijbelverhalen puzzels oplossen, tekeningen kleuren, knutselen en wat eten en drinken.

Als jij mee wilt doen, meld je dan even aan bij het secretariaat van de kerk, tel : 013-5423455.

Tot de 29^{ste}.

Hans Vugs,
Diaken-pastor

KLEDINGSACTIE

Dit voorjaar organiseren wij weer een inzamelactie, deze keer ten behoeve van betere zorg voor moeder en kind in Ethiopië.

Met uw hulp kunnen we op deze manier heel veel mensen in nood ondersteunen.



Zaterdag 22 april van 09:00-12:00u kunt u de kleding inleveren in ons kerkgebouw.

Doet u weer mee?

ONZE EERSTE COMMUNICANTJES

Op de zondag 23 april zullen weer veel kinderen in onze kerk hun eerste communie gaan doen. Dit vraagt de komende tijd een goede voorbereiding. Wekelijks komen de kinderen samen in de



kerk om vertrouwd te geraken met een aantal verhalen uit de bijbel en wat te leren over de eucharistie. Wij hopen en bidden dat ze op zondag met hun ouders naar de kerk komen ter voorbereiding op de grote dag. Bidt u met ons mee??

In mei 2023 bestaat ons mooie gebouw 100 jaar.

Op de voorkant van de Brug en onze correspondentie is het logo al aangepast.

Dat gaan we groots vieren op zondag 21 mei 2023.



JUBILEUMZEGEL

In het kader van het 100-jarig jubileum van de Gerardus Majellakerk is er een unieke postzegel uitgegeven. Deze zijn per vel van 5 zegels à €9,99 euro verkrijgbaar aan de balie van de ontmoetingsruimte van de kerk. Hiermee kan gewoon worden gefrankeerd. Het is een uniek verzamelitem; een must-have ook voor iedere postzegelverzamelaar! Met de opbrengst van de postzegels wordt een deel van het eeuwfeest bekostigd. Uw bijdrage is daarom van harte welkom! Alvast bedankt voor uw steun!



GRAF PASTOOR VROOMANS

Op zondag 22 februari zijn we in het kader van ons Eeuwfeest met een aantal mensen naar de begraafplaats aan de Bredaseweg gegaan om daar het graf van onze bouwpastoor, Piet Vroomans,



te bezoeken en een bloemstuk te plaatsen namens onze parochie.
Wij hebben ook stilgestaan bij zijn leven en in gebed zijn voorspraak gevraagd bij God voor onze kerk en de toekomst.

JUBILEUMCONCERT 100 JAAR TROUWLAAN

T.g.v. het 100-jarig bestaan van parochie Trouwlaan is er op zondag 19 maart 2023 concert.

Aanvang 13.30 uur.

m.m.v. Orkest Hart van Brabant o.l.v. Maarten Jense, Zangkoor Trouwlaan en Mannenkoor 1001 uit Gilze, beide onder leiding van Jo Adriaansen. Als soliste treedt op de Oekraïense sopraansolist Anna Karnovska

Locatie: Gerardus MajellaKerk, Wassenaerlaan 32 Tilburg

Na afloop gezellig samenzijn in de ontmoetingsruimte van de kerk

Toegang gratis.
(Parkeren gratis)



VIERING EEUWFEEST

Op zondag 21 mei is het dan zover de viering van het 100-jarig bestaan van de kerk met een plechtige viering, o.l.v. Bisschop mgr. dr. Gerard de Korte m.m.v. Zangkoor Trouwlaan, het dameskoor Sursum Corda en het Mannenkoor 1001 uit Gilze.

BEDEVAART NAAR WITTEM

In het kader van het 100-jarig bestaan van de kerk werd er een bedevaart naar het Zuid Limburgse Wittem georganiseerd. Er meldde zich 35 liefhebbers om deze tocht per bus mee te maken. Het redemptoristenklooster Wittem is een klooster in het dorp Wittem. Het klooster staat onder meer bekend als bedevaartsoord van de heilige Gerardus Majella. Het klooster en de kloosterkerk, schuin tegenover Kasteel Wittem gelegen, zijn beide rijksmonumenten. Sinds 2005 is het klooster de zetel van een provincie van de congregatie der Redemptoristen, een provincie die Nederland, Vlaanderen en een deel van Duitsland en Zwitserland omvat.

De heilige Gerardus Majella werd in 1893 door paus Leo XIII zalig verklaard en wordt sindsdien in Wittem vereerd. Deze verering maakte Wittem vanaf de jaren 1920 tot een belangrijk bedevaartsoord.

Na een rondleiding volgde er een lof met Hans Vugs geassisteerd door Michel en Ton Kocken. Daarna volgde er een inleiding over de geschiedenis van de kapel en de redemptoristen door Henk Erinkveld, rector van het klooster Wittem. De dag werd afgesloten met koffie en Limburgse vlaai.





WELKE HERINNERINGEN HEEFT U AAN DE KERK VAN DE TROUWLAAN

In het kader van de jubileumviering van de kerk zijn wij op zoek naar foto's en herinneringen van (oud)parochianen.

Dat kunnen bijzondere momenten zijn geweest, zoals een doop, een huwelijk of een uitvaart of een bijzondere viering of gelegenheid. Ook activiteiten die gerelateerd zijn aan de kerk zijn interessant.

Als u foto's heeft of een leuke herinnering stuur dan een e-mail naar: info@hlgm.nl, dan komt er iemand bij u langs. De foto's kunnen ook worden gescand. Doet u mee?



koester je

HERINNERINGEN

DRAAG ZE

MEE IN JE

HART



HUISPAASKAARSEN 2023:

Zoals andere jaren kunt u ook weer een huispaaskaars kopen. Met hetzelfde embleem als de paaskaars die in de kerk en in Koningsvoorde in de Paaswake wordt ontstoken. Uiterlijk 19 maart moeten de bestellingen bij de kaarsenfabriek geplaatst worden. Een formulier ligt klaar op de balie

met daarop de grootte van de kaarsen en de prijzen. Ook in Koningsvoorde ligt een lijst bij de zaterdagviering. Uiterste besteldatum is zondag 19 maart 2023. De afbeelding is dit jaar Het Lam Gods, dat ons allen gelukkig wil maken niet in deze trubbelige wereld, maar straks in zijn eeuwige hemel. Hij vraagt van ons nu om met Hem door het leven van elke dag te gaan. Samen elkaar helpend, op elkaar mogen bouwen, samen vrede en vreugde brengen, Door elkaar te nemen zoals we zijn, met onze goede en mindere goede capaciteiten

Afmetingen en prijzen: Kaars van:
25 cm. lang € 25,-
30 cm. lang: € 33,-
40 cm. lang: € 45,-
60 cm. lang: € 70,-



CARITAS 013

Om de mensen te bereiken, die in armoede leven of eenzaam zijn of zich zo voelen, worden posters opgehangen bij huisartsen, gezondheidscentrum, verzorgingshuizen e.d.

Graag ontvangen wij adressen van mensen, die bij U bekend zijn. Besloten is op de 1^e en de 4^e donderdag van de maand de inloop ochtend te organiseren. In de maand maart is de inloop ochtend op 2 en 23 maart. Van 10.00-12.00 uur in de ontmoetingsruimte van de kerk.



VACATURE:

Op het secretariaat van de Trouwlaan is een vacature ontstaan op de woensdag , donderdag en vrijdagmorgen
Informatie te verkrijgen bij Hans Vugs.

VACATURE:

Helpende hand bij het schoonhouden van onze kerk.
Op dinsdag en/of donderdagmorgen komen we bijeen om onze kerk prachtig en netjes te houden.
Informatie bij: Marie-Jose Hulskramer. mail:
m.hulskramer@kpnmail.nl



VACATURE:

Voor de wekelijkse zaterdagavond viering in Koningsvoorde zijn wij op zoek naar een lector. De viering begint om 19.00 uur.
Informatie te verkrijgen bij Koos van Beijsterveldt.
Mail: vanbeijsterveldtkoos@gmail.com of 06-20090426

VACATURE:

We zijn nog steeds op zoek naar een collega vrijwilliger voor de redactie van de Brug.
Informatie bij Koos van Beijsterveldt
Mail: vanbeijsterveldtkoos@gmail.com 06-20090426



Secretariaat: Gerardus Majella

Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg. Tel: 013-5423455

Geopend dinsdag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur. Op dit secretariaat kunt u terecht voor vragen, allerlei sacramenten, aanvragen van een doopbewijs, doop, huwelijk, jubileum, enz. De bovengenoemde diensten kunt u ook regelen via onze Website: www.hlgm.nl

Voor noodgevallen

Diaken J. Vugs, 06 - 22 45 33 61

Liturgische diensten

zaterdag. 17.30u
zondag. 10.00u
2^{de} dinsdag 10.30u
1^{ste} vrijdag 10.30u

Gerardus Majellakerk

Ook via livestream te volgen
www.facebook.com/parochiehlgm/
Piomorgen in de kerk
1^e vrijdag in de kerk

Koningsvoorde

zaterdag. 19.00u Atrium, na de viering koffie.

Financiën: Giro (IBAN) NL94 INGB 0001 0688 20.

Bank (IBAN) NL64 RABO 0171 2002 17.

t.n.v. Parochie De Goede Herder (locatie Trouwlaan)

Contactblad "De Brug"

Kopij vóór 20 maart 2023 as. middels e-mail adres: info@hlgm.nl

of mail: vanbeijsterveldtkoos@gmail.com of in de brievenbus.

Je kunt "de Brug" ook vinden op onze website: www.hlgm.nl.

Volg ons op Facebook: <https://www.facebook.com/parochiehlgm/>

Redactie Parochieblad "De Brug"

M. Kolen - Gerrits en K. van Beijsterveldt

