



Een dienstbare en levendige geloofsgemeenschap

**Koffiedrinken op
Donderdag 20 oktober
10.30 uur**



**1^e vrijdagviering op
7 oktober om 10.30 uur**

**Deze maanden is er stille
Aanbidding op
donderdag 6, 13, 20
en 27 oktober.**



**Piomorgen op dinsdag
11 oktober om 10.30 uur**



Inhoud

Voorkant	1
Pagina indeling	2
Vakantieherinnering en Mariaviering	3
Uit onze parochie agenda	4
Intenties	7
Geheugensteuntjes	9
Allerzielen en Allerheiligen	10
Gerardus Majella	11
Bidden	13
Cursusnieuws	14
Vacatures	16
Eeuwfeest	17
Vrijwilligersavond	18
Achterkant	20



VAKANTIEHERINNERING

Een reisgids kwam op weg een bijbel tegen,
ze zaten beiden in een weekendtas.
De reisgids was een tikkeltje beduimeld,
de bijbel of hij pas gebonden was.
'Zeg', sprak de reisgids aarzelend tot de bijbel
- en uit zijn stem klonk zachtjes een verwijt -
'jij blijft zo nieuw ondanks het vele reizen,
terwijl ik bijna zienderogen slijt...
Ze moeten mij natuurlijk veel gebruiken;
op mijn gegevens kun je altijd aan.
De mens zegt waar hij heen wil reizen,
ik geef vertrek- en halteplaatsen aan.'
Toen sprak de bijbel en hij zuchtte even:
'Ik ben de mensen niet zo naar de zin.
Ik wijs wel de weg,
maar wat zij lastig vinden:
Bij mij staan er geen aankomsttijden in!'

MARIAVIERING

Op maandag 10
oktober om 19.00
uur
is er een
Mariaviering in
Koningsvoorde
Iedereen is van
harte welkom!
Koffie/thee na
de viering



UIT ONZE PAROCHIE-AGENDA

Op zondag 28 augustus 2022 kwam **GIOIA VAN IPERENBURG** met haar papa en mama Sander van Iperenburg en Sheila Cuperus, met haar peettantes Priscilla van Elten en Verona Fonken met zus Lyana, met ooms en tantes en heel veel vriendjes en vriendinnetjes naar onze kerk om opgenomen te worden in onze geloofsgemeenschap. Gioia krijgt bij haar doop de namen Gioia Johanna Valentina Maria, mooie namen maar ook namen van hele belangrijke mensen voor Gioia. Nadat we naar het verhaal van Jezus hadden geluisterd, zijn we op zoek gegaan naar alles wat we voor de doop nodig hebben. We hebben de schelp gevonden, de handdoek en het water. De olie was moeilijker te vinden want die zat in een busje. Nadat pap en mama en peettantes hun geloof hadden beleden, hebben we Gioia gedoopt. Een van de peettantes heeft haar nieuwe doopkaars aangemaakt aan de grote Paaskaars, het symbool van de verrezen Heer. Alle kinderen kregen wat van dat nieuwe vuur. We hebben Maria gegroet en daarna een lang zal zij leven gezongen. Alle kinderen hebben met verve de doopklok geluid.



Zondag 4 september 2022 kwamen heel veel mensen naar onze kerk om **YARA GROOTSWAGERS** van harte welkom te heten in onze parochie. Met Yara waren natuurlijk haar papa en mama Jan Willem Grootswagers en Kimberly van de Put, haar zus Divany. Haar peetouders zijn Roel Koolen en Pien van Haaren. Opa's en oma's waren er bij, ooms en tantes en vriendjes en vriendinnetjes. Toen



haar peetouders heel duidelijk en plechtig aan Yara hadden beloofd, dat zij te allen tijde van harte welkom is bij hen, kreeg Yara een kruisje op haar voorhoofd, op haar lippen en in haar hartje. Daarna hebben papa en mama, haar peetouders en alle opa's en oma's haar een kruisje op haar voorhoofd gegeven. Met papa en mama, de peetouders en alle kinderen hebben we daarna een dak boven Yara gemaakt en God gebeden dat Hij haar en ons allen mag beschermen op onze niet eenvoudige levensweg. Na de doop kreeg Yara een kruisje op haar voorhoofd, heeft de peetoom haar doopkaars aangestoken en alle kinderen een beetje van dat nieuwe vuur gegeven. Bij Moeder Maria hebben we gebeden en samen het lang zal zij leven gezongen. Alle paters en broeders van de Kapucijnen werden door de doopklok wakker gemaakt.



Op zondag 11 september 2022 kwam **JEVAYA BRUENS** met haar papa en mama Robert Bruens en Shurley Jansen met haar broer Rogiano, met haar peetouders Mitchelle Jansen en Brandon Bruens, met opa's en oma's en heel veel ooms en tantes, vriendjes en vriendinnetjes ja zoveel, dat er mensen moesten staan. Maar er waren wel eigenwijze mensen bij, want er waren nog 5 stoelen vrij, maar niemand ging daarop zitten. Jevaya krijgt bij haar doop de namen Jevaya Maria Bernadina, mooie namen en natuurlijk ook namen van opa en



oma. De dopeling kreeg een kruisje op haar

voorhoofd, op haar lippen en in haar hartje. Van heel veel mensen kreeg zij een heel lief kruisje en van de kinderen een lief kusje. Nadat de ouders en peetouders hun geloof hadden beleden heeft papa Bruens zijn dochter ten doop gehouden, mama heeft heel zacht haar hoofdje afgedroogd. Toen zij een kruisje met olie had ontvangen, de doopkaars aangestoken was, hebben we samen het Onze Vader gebeden en zijn naar Moeder Maria gegaan. We hebben haar dank je wel gezegd, een knallend lang zal zij leven gezongen.

Op diezelfde zondagmiddag kwamen **MITCH VAN ROOIJ** en **NINA VERMEER** met hun ouders naar de kerk. Het waren Joey van Rooij, Rachel van Herp en Martijn Vermeer

en Rachel van Herp. Zij hebben als peetouders: Robin Vermeer en Michelle van Herp, Mandy van Rooij en Michelle van Herp. Daarnaast waren alle opa's en oma's aanwezig, ooms en tantes en vriendjes en vriendinnetjes. Mitch is geboren op 16 november 2015 en Nina op 28 juni 2022, een groot leeftijdsverschil. Maar niet te min zijn ze beide van harte welkom in onze parochie. Na het verhaal van



Jesus hoefden de kinderen niet meer op zoek te gaan, want dat stond er nog van de voorgaande doop. Wel hebben we allen samen een dak boven Mitch en Nina gemaakt en gebeden dat de goede God hen en ons allen mag bewaren op onze niet gemakkelijke weg door dit leven. Toen Mitch gedoopt werd zette hij stevig zijn handen op de



rand van de doopvont, keek mij aan en schrok helemaal niet van het koude water. Nina werd heel lief door haar moeder ten doop gehouden . beiden kregen een kruisje met chrisma -olie en een hele

eigen doopkaars. Alle mensen kregen een beetje van het nieuwe vuur. Samen hebben we het Onze Vader gebeden en zijn in een hele lange stoet naar Moeder Maria gegaan, waar we een wees gegroet Maria hebben gebeden. Tot slot uit volle borst: lang zullen zij leven. Mitch heeft als eerste de doopklok mogen luiden en kreeg heel veel volgers.

DAT ZIJ NOG LANG MOGEN LEVEN



INTENTIES GERARDUS MAJELLA KERK & KONINGSVOORDE.

- GM= Gerardus Majella**
- KV= Koningsvoorde**
- KND=Kindernevendienst**
- DK=Dameskoor**
- HK=Herenkoor**
- GK= Gemengd koor**
- SZ=Samenzang**
- FR=Friends**
- ZG=Zanggroep**



	Tijd	Locatie		Intentie september
1 & 2 okt SZ FR SZ	17.30 19.00 10.00	KV	GM	Ineke Vugs- van Etten Jan Sloot
			GM	Riet van Overbeek Sandra Danklof v.w. Verj. Jose Mommers-van Santvoort Fien Hultermans Wim van Hautum Ben en Toos Bastings- Schellekens Tonnie Denissen- van de Heuvel Ouders Denissen -Nouws Ouders van de Heuvel-Larmit
8 & 9 okt SZ SZ HK	17.30 19.00 10.00	KV	GM	Ineke Vugs- van Etten, v.w. trouwdag
			GM	Jan Sloot Cees Bastings Mien Derickx- van Rooij Theo van de Wouw v.w. MGD Antoon van de Wouw v.w. MGD Ouders Vugs-Bullens v.w verj Bertha van Diessen Tonnie Denissen- vd Heuvel Ouders Denissen-Nouws Ouders van de Heuvel-Larmit
15 & 16 okt SZ ZG	17.30 19.00		GM	Ineke Vugs- van Etten Jan Sloot Riet van Overbeek Gerrit Voll



DK	10.00	KV	GM	Fien Hultermans vw JGT Tonia Vrijhoeven
22 & 23 okt SZ ZG HK	17.30 19.00 10.00	KV	GM GM	Ineke Vugs- van Etten Jan Sloot Bart van Pelt Tiny van Doesburg-van Hooff v.w. verj. van haar man Piet Theo van de Linden Frans de Regter Ben en Toos Bastings- Schellekens
29 & 30 okt SZ SZ SZ	17.30 19.00 10.00	KV	GM GM	Ineke Vugs- van Etten Herman Hopmans Jos Wijgerde Jan Sloot Marian Verburg

GEHEUGENSTEUNTJES



2 okt	10.00		GM	Kindernevendienst
5 okt	20:00		GM	Doopvoorbereiding
6 okt	16.00		GM	Stille aanbidding
7 okt	10.30		GM	1 ^e vrijdag van de maand
10 okt	19.00	KV		Maria viering
11 okt	10.30 14.00		GM GM	Piomorgen Bijbelgroep



12 okt	16.00		GM	Kinderbijbelgroep
13 okt	16.00		GM	Stille aanbidding
20 okt	10.30		GM	Koffie-ochtend
	16.00		GM	Stille aanbidding
25 okt	14.00		GM	Bijbelgroep
	14.00		GM	Redactie de Brug
27 okt	16.00		GM	Stille aanbidding

ALLERHEILIGEN - ALLERZIELEN.

Al onze dierbare overledenen willen wij bij de Allerheiligen- en Allerzielen-viering gedenken. Speciaal noemen we alle overledenen met naam en toenaam tijdens de viering van woensdag 2 november 2022 in de Allerzielenmis, die 's avonds om 19.00 uur begint in onze Gerardus Majella kerk en in Koningsvoorde.

Voor alle overledenen steken we een kaarsje op en noemen zijn of haar naam. Een heel mooi gedicht zegt ons namelijk:



je bent pas dood, als wij hier op aarde jouw naam niet meer noemen.

Want dan zijn we je vergeten.



Daarom schrijf de namen van al uw lieve doden op de lijst

en wij zullen die met veel eerbied en liefde vermelden op woensdagavond tijdens de viering.

De lijsten liggen in de ontmoetingsruimte van onze kerk. **Uiterlijk invullen voor 30 oktober as.**

Op zaterdagavond liggen ze ook in het Atrium van Koningsvoorde, bij de aanvang van die viering.

16 OKTOBER: FEEST VAN DE H.GERARDUS MAJELLA

Hij leefde ruim 200 jaar geleden.

Hij is geboren in 1726 te Muro in Italië, in de buurt van Napels en gestorven in 1755.

Gerardus Majella is een bekende volkshelige geworden. Veel kerken, scholen en zangkoren dragen zijn naam, zo ook onze kerk.

Dat is opmerkelijk, want hij leidde een onopvallend leven.

Maar zijn latere bekendheid heeft alles te maken met zijn inzet voor de armen in Zuid-Italië.

Op twaalfjarige leeftijd stierf zijn vader en Gerardus moest het vak van kleermaker leren om zo wat geld te verdienen voor het gezin.

Op een keer ontmoette hij zijn oom die pater Kapucijn was.



Die zag hem in versleten kleren en kreeg toen van zijn oom een nieuwe jas.

Dankbaar ging hij op weg naar huis.

Net buiten de kloosterpoort zag hij een bedelaar in lompen.

De bedelaar vroeg hem om geld maar dat had Gerardus niet.

Daarom gaf hij de bedelaar zijn nieuwe jas.

Gerardus wilde graag broeder of pater worden,

maar geen enkel klooster wilde hem opnemen

Ze vonden hem maar een hopeloos figuur.

Hij bleef echter aanhouden en trad uiteindelijk in bij de

Redemptoristen als lekenbroeder.

Hij werkte onder de armen, preekte en leidde een sober bestaan.

Tijdens zijn leven kreeg hij visioenen, was helderziend en kon op meerdere plaatsen tegelijk zijn(bilocatie).

Hij wordt vaak afgebeeld met een kruis in zijn handen.

Op andere afbeeldingen deelt hij brood uit aan kinderen.

Hij is de patroonheilige van

kleermakers,

portiers en

zwangere

vrouwen.

In 1893 is hij

door paus Leo

zalig verklaard

en in 1904 door

Pius X heilig

verklaard.

Een bekend bedevaartsoord is het Redemptoristenklooster te

Wittem.



BIDDEN.

Vaak wordt er zo maar terloops gezegd:
daar moet je voor bidden.

Maar wat is dat bidden?

Misschien is bidden

in alle rust je dag overdenken,
blij om het mooie dat je beleefde,
spijt om het domme, dat je deed,
en op het einde niet
vergeten te zeggen:
dank je wel.

Misschien is bidden samen
zoeken

naar helende kracht
om het morgen beter te
doen,
durven zeggen en laten
zeggen:

Mens ik houd van je.

Jammer dat ik het zo weinig
laat zien en voel.

Misschien is bidden
beseffen

hoe klein je bent, bang en hulpeloos,
aanvaarden dat je de andere zo nodig hebt,
en dat je zelf zo nodig bent,
en elkaar en God zeggen:

Dank je wel.



Misschien is bidden helemaal niets doen,

niets horen, niets zeggen, alleen maar zijn en geloven.



God, misschien leert U mij verder hoe ik bidden moet.

Hans Vugs,
diaken-pastor

CURCUSNIEUWS

KINDERBIJBELGROEP.

De kinderen die hun eerste Communie hebben gedaan,
gaan we verder begeleiden op hun weg naar het H. Vormsel,
met verhalen uit de Bijbel.

We gaan naar aanleiding van het verhaal een tekening of een mobiel
maken,

we drinken samen een glas limonade
en dan is de tijd al weer om.

We komen een keer per maand bijeen
en wel op de tweede woensdagmiddag om 16.00 uur tot 17.00 uur
en als de meesten op een andere tijd bijeen willen komen,
dan kunnen we alsnog wijzigen.

De eerste keer dat wij bijeenkomen is op woensdag 12 oktober.
Ik hoop dat er veel kinderen aan mee willen doen,
maar dan moeten de ouders hen wel stimuleren.

Als je mee doet, vraag dan aan je papa of mama,
dat zij jou even aanmelden bij de parochie,
dan kan ik zorgen dat ik voldoende verhalen klaar heb liggen,
tel 06 22453361.

Tot woensdag 12 oktober 16.00 uur

Hans Vugs,
diaken-pastor.



Samen de bijbel lezen?

De bijbel is niet één boek, maar een verzameling boeken. Soms zijn het verhalen, dan weer liederen en gebeden, dan weer preken. Maar toch is het ook één boek, het is één groot verhaal over hoe God met mensen omgaat, en hoe mensen met God omgaan, hoe ze hem zoeken, vinden en soms weer kwijt raken. Het begint bij het verhaal van Abraham, en loopt door, via Jezus, tot onze tijd. Want het verhaal van God met mensen gaat steeds verder. De bijbel lezen is daarom ook zoeken naar het verhaal van God in ons leven.

We lezen de bijbel in de kerk, als richtinggevend voor ons leven. Maar we kunnen daarnaast ook persoonlijk de bijbel ter hand nemen, om zo te ontdekken hoe wij in ons leven daar steun aan hebben.



We kunnen het ook in een groep doen, om zo elkaar te helpen de lijn van God in ons leven te ontdekken.

Bijbellezende is daarom meer dan studie van de bijbel, hoewel kennis van de bijbel en de bijbelse achtergrond wel nuttig is. Maar het is ook een religieus gebeuren, dat eindigt in gebed en misschien beetje bij beetje in verandering van leven.

Er is op dit moment een bijbelgroep die op de 2^{de} en 4^{de} dinsdagmiddag bijeenkomt. Maar als u interesse hebt om ook in de Bijbel te gaan groeien, nodig ik u uit om u te melden en bij voldoende deelname maken we samen een afspraak om een nieuwe bijbelgroep op te stellen.



U kunt zich hier voor opgeven op het secretariaat (tel. 013-5423455) of rechtstreeks bij diaken Hans Vugs: tel. 06-22453361 Ook via de website(www.hlgm.nl) kunt u zich aanmelden. U kunt ook een mailtje sturen naar info@hlgm.nl.

VACATURES

Helpende hand bij het schoonhouden van onze kerk. Op dinsdag en/of donderdagmorgen komen we bijeen om onze kerk prachtig en netjes te houden. Informatie bij: Marie-Jose Hulskramer. mail: m.hulskramer@kpnmail.nl



LECTOR

Voor de wekelijkse eucharistieviering in Koningsvoorde zijn we op zoek naar een lector. De viering begint op zaterdagavond om 19.00 uur. Informatie bij: Koos van Beijsterveldt Mailadres: vanbeijsterveldtkoos@gmail.com of Tel.nr: 06-20090426

REDACTIE DE BRUG

Voor ons maandelijks parochieblad De Brug zoeken we nog een redactielid. 1x per maand, voor de nieuwe maand, komen we op een dinsdag middag bij elkaar om 14.00 uur. Informatie bij: Koos van Beijsterveldt Mail: vanbeijsterveldtkoos@gmail.com of Telnr: 06-20090426



KERKGEBOUW GERARDUS MAJELLA 100 JAAR (Eeuwfeest)

In mei 2023 bestaat ons mooie gebouw 100 jaar. Op de voorkant van de Brug is het logo al aangepast.

Dat gaan we groots vieren op zondag 21 mei 2023.



Hierbij het programma voor het jubileumjaar van de Trouwlaan. Wijzigingen voorbehouden.

2022

- 28 oktober Vrijwilligersavond
- 18 december Kerstconcert

2023

- 22 januari Herdenking sterfdag Pastoor Vromans
- 29 januari Bedevaart naar Wittem
- 12 februari Eucharistieviering met gastkoor
- 5 maart Eucharistieviering met gastkoor
- 19 maart Voorjaarsconcert
- 29 maart Bijbelmiddag voor jongeren
- 21 mei Officiële viering 100 jaar Trouwlaan met Mgr. de Korte
- 22 november viering 80 jaar Zangkoor Trouwlaan

Tevens zijn er speciale postzegels te koop met het 100-jaar logo van onze kerk er op, ten behoeve van het eeuwfeest. Deze zegels zijn per 5 stuks te koop voor 10 euro in de ontmoetingsruimte.





KERKBIJDRAGE: EEN HERINNERING.

Het jaar 2022 is al weer 9 maanden om. Hebt u nog gedacht aan het betalen van de kerkbijdrage voor dit jaar? U weet dat u het te betalen bedrag zelf kunt bepalen per maand, kwartaal of jaarlijks. Het hoeft geen groot bedrag te zijn, elke eurocent is meegenomen.

Hartelijk dank bij voorbaat.

VRIJWILLIGERSAVOND

Op vrijdagavond 28 oktober as zijn alle vrijwilligers van de parochie welkom in de ontmoetingsruimte van de kerk. De parochie wil hen op die avond in het zonnetje zetten voor weer een jaar inzet. Zonder al deze actieve mensen zou het werk



in de parochie niet door kunnen gaan. Iedereen draagt zijn of haar steentje bij: de een zingt in het koor, leest de eerste lezing en de voorbede, de koster, de acolieten, poetst de kerk of schenkt op zondag de koffie in, brengen de Brug rond, en nog veel meer taken. Ook op zaterdagavond is een grote groep actief in Koningsvoorde om het atrium in orde te maken voor de liturgieviering en daarna weer alles op te ruimen.

Verschiedende werkgroepen hebben hun eigen begeleiders(sters), zoals de bijbelgroepen, eerste communie- en vormselvoorbereiding, doopvoorbereiding etc.

Het parochiestuur (ook allen vrijwilliger) is iedereen dankbaar voor al die werkzaamheden en wenst iedereen een fijne avond toe.

Meer informatie volgt....



Secretariaat: Gerardus Majella

Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg. Tel: 013-5423455

Geopend dinsdag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur. Op dit secretariaat kunt u terecht voor vragen, allerlei sacramenten, aanvragen van een doopbewijs, doop, huwelijk, jubileum, enz. De bovengenoemde diensten kunt u ook regelen via onze Website:

www.hlgm.nl

Voor noodgevallen

Diaken J. Vugs, 06 - 22 45 33 61

Liturgische diensten

zaterdag. 17.30u

zondag. 10.00u

2^{de} dinsdag 10.30u

1^{ste} vrijdag 10.30u

Gerardus Majellakerk

Ook via livestream te volgen

www.facebook.com/parochiehlgm/

Piomorgen in de kerk

1^e vrijdag in de kerk

Koningsvoorde

zaterdag. 19.00u

Atrium, na de viering koffie.

Financiën: Giro (IBAN) NL94 INGB 0001 0688 20.

Bank (IBAN) NL64 RABO 0171 2002 17.

t.n.v. Parochie De Goede Herder (locatie Trouwlaan)

Contactblad "De Brug"

Kopij **vóór 22 oktober as.** middels e-mail adres: info@hlgm.nl of in de brievenbus van de kerk.

Je kunt "de Brug" ook vinden op onze website: www.hlgm.nl.

Volg ons op Facebook: <https://www.facebook.com/parochiehlgm/>

Redactie Parochieblad "De Brug"

M. Kolen - Gerrits en K. van Beijsterveldt

