



Gerardus Majella

Een dienstbare en levendige geloofsgemeenschap

**Koffiedrinken op
Donderdag 21 juli en 18
augustus om
10.30 uur**



Fijne vakantie!

**Deze maanden is er stille
Aanbidding op
donderdag 7,14,21
en 28 juli en 4, 11,
18 en 25 augustus**



**Piomorgen op dinsdag
12 juli en 9 augustus om
10.30 uur**



Inhoud

VAKANTIE.	3
MARIA TEN HEMELOPNEMING.	4
UIT ONZE PAROCHIE.	5
INTENTIES GERARDUS MAJELLA KERK & KONINGSVOORDE	7
GEHEUGENSTEUNTJES	12
LOURDES	13
VAKANTIEPERIODE	14
CURSUSNIEUWS	15
PRO ECCLESIA ET PONTIFICE & VACTURE	17
KERKBIJDRAGE	18
	19
SECRETARIAAT	20



VAKANTIE.

Na 11 maanden aan een stuk werken,
klaar staan voor de ander,
heeft iedereen een mooie vakantie verdiend.
Een vakantie die op maat gemaakt is,
voor iedereen op zijn manier.

Voor de een wordt het een verre reis,
genieten van het landschap en de cultuur,
die zo heel anders is dan hier in ons landje.

Voor de ander is het rond 't huis,

om tot rust
te komen,
om zaken
waar we
nimmer aan
toe komen
eens af te
werken, om



zo maar eens zalig niets te doen,

om de familiebanden weer eens aan te halen,

noem maar op welke reden dat jij zou willen aanhalen. Alles is goed,
alles mag en kan in jouw vakantie. Elf maanden moesten we in het
gareel lopen, nu moet het even niet.

Mogen we een hele mooie, gezonde, zonnige tijd tegemoet gaan,
mogen we in die periode zo genieten dat we zelfs God weer in ons
leven tegen komen.

Mogen we voor elkaar oren en ogen zijn, mogen we onze handen lenen
aan elkaar en zelfs een eindje met elkaar optrekken. zo wordt onze
vakantietijd een tijd van veel geluk en vrede.

Prettige vakantie en tot ziens

Hans Vugs,
diaken-pastor



MARIA TEN HEMELOPNEMING: 15 AUGUSTUS

Gedurende het jaar vieren we heel wat feesten ter ere van Maria, zelfs twee maanden zijn Mariamaanden: mei en oktober. Ook kerken en kapellen zijn naar haar genoemd.

Misschien vindt u het wat overdreven, maar het toont wel aan dat de moeder van Jezus een grote rol speelt in onze christelijke geloofsbeleving.

In elke kerk en kapel worden veel kaarsjes gebrand om haar hulp in te roepen.

Het feest van Maria ten Hemelopneming is een van de grote feesten, vroeger zelfs een vrije dag. In veel landen is dat nog zo. In de bijbel is niets te vinden over de dood en de ten hemelopneming van Maria.

We weten ook niet waar ze is gestorven. Was het in Jeruzalem of mogelijk in Ephese, waar ze misschien

met de apostel Johannes na de dood van Jezus is heengegaan. Daar is nog altijd een kappelletje, wat gebouwd zou zijn op de plaats van het huisje van Maria.

Op het concilie van Ephese in 431 kreeg Maria de titel van Theotokos (Moeder van God).

In 582 werd de feestdag van het Ontslapen van Maria door keizer Mauritius officieel ingevoerd in Byzantium.

De Westerse kerk (Rome) heeft dit in de 7de eeuw overgenomen, maar met de naam Maria ten Hemelopneming. In 1950 kondigde Paus Pius XII het dogma van Maria ten Hemelopneming af.



UIT ONZE PAROCHIE-AGENDA

Op zondag 19 juni 2022 kwamen heel veel, heel blijde, mensen naar onze Piokapel om **HAILEY MASSUGER** van harte welkom te heten in onze geloofsgemeenschap. Natuurlijk waren haar papa en mama, Paul Massuger en Nicole Massuger-Jacobs meegekomen, haar peetoom Bas van Kaathoven en peettantes Sandra van de Nieuwenhuyzen en Rowena Jacobs, haar broer en zussen, haar opa's en oma's, ja zelfs een overgrootmoeder en heel veel vriendjes en vriendinnetjes. Bij haar doop krijgt Hayley de doopnamen Hayley Noelle. Papa en mama vonden dat een hele mooie naam en Noelle daar zij 9 dagen voor kerstmis is geboren. Nadat zij het kruis van Jezus op haar voorhoofd, op haar lippen en in haar hart had ontvangen, kreeg zij ook een kruisje op haar voorhoofd van papa en mama, peetouders en opa's en oma's. ook van haar vriendjes en vriendinnetjes kreeg zij een lief kusje. Na het verhaal van Jezus zijn we met zijn allen op zoek gegaan, wat we allemaal bij de doop gebruiken. Gelukkig hebben we al snel het water gevonden dat we nodig hebben en ook de schelp en de handdoek. Ook kwamen we de doopkaars tegen en die vonden de kinderen heel mooi. En er stond ook een heel mooi zilveren potje met iets er in. Met zelf er in, olie om alles goed te smeren en om iets lekkers te maken. En olie dringt overal in. Nadat pap en mam plechtig beloofd hadden dat zij heel goed voor Hayley zouden zorgen, hebben de peetoom en de peettantes heel duidelijk gezegd, dat Hayley nooit een afspraak hoeft te maken als zij bij hen op de thee wilde komen, of eens lekker door hen verwend te worden. Toen het hele koude water over



haar hoofdje stroomde, gaf ze geen gil, dat was zij gewend. Nadat we het Onze Vader hebben gebeden, zijn we in een grote opstoet naar Moeder Maria gegaan, hebben ons kaarsje bij haar neergezet en haar gebeden om Hayley en ons alle te begeleiden op onze weg door het leven. Uit volle borst hebben we Lang zal zij leven gezongen.

Op diezelfde zondagmiddag kwam **ALICIA PEDRO** en haar papa en mama, Ragoczy Perdo en Esther van Bommel, ook met haar peetoom Xandrick Statia en peettante Marlie Raijmakers, met opa's en familie naar onze kerk met de vraag dat zij ook mocht horen bij de groep van Jezus. Alicia zat als een prinses heerlijk in haar koninklijke wagen tijdens het grootste deel van de viering. En had het heel goed naar haar zin, want zij kon rond kijken en iedereen zien.

Natuurlijk kreeg zij het teken van Jezus op haar voorhoofd, op haar lippen en in haar hartje. Heel gul waren ook haar papa en mama, de peetoom en peettante en opa's want ook van hen allen kreeg zij heel bewust dat teken. Een neefje van Alicia heeft duidelijk tegen de vader en



moeder van Alicia gezegd dat als zij weg moesten, dat hij dan wel wilde oppassen. Samen hebben we een dak boven Alicia gemaakt en God gebeden dat Hij Alicia en ons allen wil beschermen op onze niet altijd gemakkelijke weg door dit leven. Papa en mama hebben Alicia beloofd om hun best te doen om Alicia heel goed op te voeden. De peetouders hebben tegen Alicia gezegd, dat zij helemaal geen afspraak hoeft te maken als zij bij hen wil komen praten of ons eens lekker verwend te worden. Bij de doop krijgt



Alicia de doopnamen: Alicia Michaela Henriette Helena, namen die papa en mama helemaal konden verklaren en aanwijzen van wie die kwamen. In ieder geval willen papa en mama duidelijk maken dat Alicia geen eenling is, maar met heel veel mensen verbonden. Ook Alicia heeft geen enkel teken van schrik gegeven, toen dat koude water over haar hoofdje stroomde. Alicia kreeg een kruisje met HI Chrisma olie en de peetoom heeft haar nieuwe doopkaars aangemaakt aan de grote Paaskaars. Bij moeder Maria hebben we samen gebeden, dat Maria Alicia en ons allen wil beschermen op onze weg door het leven. Opa heeft daar met zijn hele mooie basstem het weesgegroet gezongen. Alicia was op dat moment een en al oor voor die bijzondere opa. De neef van Alicia heeft toen de hele buurt laten weten dat er een kindje was gedoopt.



DAT ZIJ NOG LANG MOGEN LEVEN



INTENTIES GERARDUS MAJELLA KERK & KONINGSVOORDE.

GM= Gerardus Majella
KV= Koningsvoorde
KND=Kindernevendienst
DK=Dameskoor
HK=Herenkoor
GK= Gemengd koor
SZ=Samenzang
FR=Friends
ZG=Zanggroep



	Tijd	Locatie		Intentie april
2&3 juli				Ineke Vugs- van Etten Jan Sloot
SZ	17.30	KV	GM	Leo en Coleta Priems-Hendriks v.w. 1 ^e JGT
SZ	19.00		GM	Riet van Overbeek
SZ	10.00			Fien Hultermans- van Hautum Opa en Oma Hultermans Wim en Miet van Hautum Pierre Hultermans Jose Mommers- van Santvoort Jeanne Verhagen- van Tilborg v.w. 12 JGT Tonny Denissen- vd Heuvel Ouders van de Heuvel-Larmit Ouders Denissen-Nouws
9&10 juli				Ineke Vugs- van Etten Jan Sloot
SZ	17.30		GM	Cees Bastings



SZ SZ	19.00 10.00	KV	GM	Mien Derickx- van Rooij Theo van de Wouw v.w. MGD Antoon van de Wouw v.w. MGD Tonny Denissen- van de Heuvel Ouders Denissen-Nouws Ouders van de Heuvel- Larmit
16&17 juli SZ FR SZ	17.30 19.00 10.00	KV	GM GM	Ineke Vugs- van Etten Jan Sloot Riet van Overbeek Fien Hultermans- van Hautum Annie Raaijmakers Sjaan Voermans Toon van Hautum Frans Vos Herman Hopmans Henk van Kerckhoven v.w. Verj Tonny Denissen- van de Heuvel Ouders Denissen-Nouws Ouders van de Heuvel-Larmit
23&24 juli SZ SZ SZ	17.30 19.00 10.00	KV	GM GM	Ineke Vugs- van Etten Jan Sloot Ben en Toos Bastings- Schellekens Bart van Pelt Tiny van Doesburg-van Hooff v.w. dag voor hun trouwdag
30&31 juli SZ SZ	17.30 19.00	KV	GM	Ineke Vugs-van Etten Jan Sloot Riet van Overbeek



SZ	10.00		GM	Fien Hultermans-van Hautum Ans en Harrie Hultermans Theo van Hautum Henk Roijers Henrica Mutsaers Corne van Hautum Jose Mommers- van Santvoort
6&7 aug SZ SZ SZ	17.30 19.00 10.00	KV	GM GM	Ineke Vugs- van Etten Jan Sloot Joke Thijs-Kollau v.w. MGD Tiny van Doesburg- van Hooff v.w. dag voor haar verj. Theo van de Wouw Antoon van de Wouw v.w. JGT
13&14 aug SZ SZ SZ	17.30	KV	GM	Riet van Dongen-Remijsen v.w. 1 ^e JGT Ineke Vugs- van Etten Riet van Overbeek Jan Sloot Fien Hultermans - van Hautum Pierre Hultermans Cees van Hautum An Schepers Jose Donders Eli van Dintere Cees Bastings Theo van de Wouw MGD Antoon van de Wouw MGD
20&21 aug SZ SZ	17.30 19.00	KV	GM	Ineke Vugs- van Etten Ben en Toos Bastings- Schellekens



SZ	10.00		GM	Jan Sloot
27&28 aug SZ SZ SZ	17.30 19.00 10.00	KV	GM GM	Ineke Vugs- van Etten Jan Sloot Fien Hultermans-van Hautum Miet de Kroon Zus van Hautum-Trouw Jopie van Rijen-van Lent Jan van Lieshout Herman Hopmans Jose Mommers- van Santvoort Bart van Pelt Mien Derckx- van Rooij v.w Trouwdag 26/8 en nagedachtenis



GEHEUGENSTEUNTJES



1 juli	10.30		GM	1 ^e vrijdag
3 juli	10.00		GM	Geen Kindernevendienst
6 juli	20.00		GM	Doopvoorbereiding
7 juli	16.00		GM	Stille aanbidding
12 juli	10.30 14.00		GM GM	Piomorgen Bijbelgroep
14 juli	16.00		GM	Stille aanbidding
21 juli	10.30 16.00		GM GM	Koffie-ochtend Stille aanbidding
26 juli	14.00		GM	Bijbelgroep
28 juli	16.00		GM	Stille aanbidding
4 aug.	16.00		GM	Stille aanbidding
5 aug	10.30		GM	1 ^e vrijdag
9 aug	10.30		GM	Piomorgen
11 aug	16.00		GM	Stille aanbidding
15 aug	10.30		GM	Maria Ten Hemel Opn.
18 aug	10.30 16.00		GM GM	Koffie-ochtend Stille aanbidding
23 aug	10.00		GM	Redactie de Brug
25 aug	16.00		GM	Stille aanbidding



LOURDES

Van maandag 12 september 2022 tot en met zaterdag 17 september 2022 maken we weer een bedevaart naar Lourdes.

Lourdes de plek van Maria en van alle mensen.

In Lourdes mag je zijn die je bent
en hoef jij je voor niemand te schamen.

In Lourdes mag ik tot gebed komen, mag ik dank je wel zeggen
voor alles wat ik heb en wat ik niet heb.

Een plek waar ik
tot rust kan
komen,
waar niets moet
en alles mag.
Je mag ook
genieten van het
prachtige
bergland,
want in die



bedevaart gaan we ook op tocht naar de Pyreneeën,
ervaren hoe hoog de bergen kunnen zijn,
iets wat we in ons kikkerlandje niet kennen.
Kortom een reis om van te genieten.

Kosten € 895,00 per persoon

U kunt zich bij mij opgeven.

Hans Vugs

Diaken-pastor



VAKANTIEPERIODE

In de maanden juli en augustus gaan veel mensen op vakantie. Het kerkelijk werk gaat gewoon door, al zijn een aantal activiteiten niet gepland. In juli komen de Bijbelgroepen wel één keer bijeen, de kinderbijbelgroep niet. In augustus geen Bijbelbijeenkomsten. De koffieochtenden, Pio-morgen, en aanbidding op donderdag en natuurlijk de weekendvieringen gaan gewoon door. De doopvoorbereiding is wel in juli, maar niet in augustus. Houd daar rekening mee als u uw kindje in augustus/begin september wilt laten dopen. U bent dan welkom op de voorbereidingsavond op woensdag 6 juli. Alle zangkoren gaan na een heel gek jaar ook een maandje met vakantie. In september en sommigen al half augustus, zingen ze weer met volle borst. Natuurlijk trekken velen van u er ook enkele weken op uit: naar de camping in eigen land of een eindje over de grens. Maar ook de thuisblijvers wensen we een rustige tijd en zonnig weer om te kunnen genieten van een terrasje of met een kopje koffie in de tuin of op het balkon.



Samen de bijbel lezen?

De bijbel is niet één boek, maar een verzameling boeken. Soms zijn het verhalen, dan weer liederen en gebeden, dan weer preken. Maar toch is het ook één boek, het is één groot verhaal over hoe God met mensen omgaat, en hoe mensen met God omgaan, hoe ze hem zoeken, vinden en soms weer kwijt raken. Het begint bij het verhaal van Abraham, en loopt door, via Jezus, tot onze tijd. Want het verhaal van God met mensen gaat steeds verder. De bijbel lezen is daarom ook zoeken naar het verhaal van God in ons leven.

We lezen de bijbel in de kerk, als richtinggevend voor ons leven. Maar we kunnen daarnaast ook persoonlijk de bijbel ter hand nemen, om zo te ontdekken hoe wij in ons leven daar steun aan hebben. We kunnen het ook in een groep doen, om zo elkaar te helpen de lijn van God in ons leven te ontdekken.

Bijbel lezen is daarom meer dan studie van de bijbel, hoewel kennis van de bijbel en de bijbelse achtergrond wel nuttig is. Maar het is ook een religieus gebeuren, dat eindigt in gebed en



misschien beetje bij beetje in verandering van leven.

Er is op dit moment een bijbelgroep die op de 2^{de} en 4^{de} dinsdagmiddag bijeenkomt. Maar als u interesse hebt om ook in de Bijbel te gaan groeien, nodig ik u uit om u te melden en bij voldoende deelname maken we samen een afspraak om een nieuwe bijbelgroep op te stellen.



Ook wil ik weer gaan beginnen met een kinderbijbelgroep, met kinderen die hun eerste Communie hebben gedaan, een keer per maand op de woensdagmiddag, samen luisteren en kijken naar bijbelverhalen en daarna er met onze handen mee bezig zijn. U kunt zich hier voor opgeven op het secretariaat (tel. 013-5423455) of rechtstreeks bij diaken Hans Vugs: tel. 06-22453361 Ook via de website(www.hlgm.nl) kunt u zich aanmelden. U kunt ook een mailtje sturen naar info@hlgm.nl.

Kerkgebouw Gerardus Majella 100 jaar

In mei 2023 bestaat ons mooie gebouw 100 jaar. Op de voorkant van de Brug is het logo al aangepast. Dat gaan we groots vieren op zondag 21 mei 2023.



PAUSELIJKE ONDERSCHIEDING PRO ECCLESIA ET PONTIFICE

Al weer enige tijd geleden is aan Will Visser - Pelsma de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice toegekend.

Op zondag 29 mei 2022, na de mis van 10.00 uur zijn in de kerk van de Trouwlaan de versierselen hiervan aan haar uitgereikt door Diaken Hans Vugs.

Will is al meer als 25 jaar lid van de OFS. Zij ontvangt deze onderscheiding, onder andere, voor haar grote verdiensten voor de Orde van Franciscaanse Seculieren, het CIOFS, in de post communistische landen.



VACATURE:

Helpende hand bij het schoonhouden van onze kerk.
Op dinsdag en/of donderdagmorgen komen we bijeen om onze kerk prachtig en netjes te houden.
Informatie bij: Marie-Jose Hulskramer. mail: m.hulskramer@kpnmail.nl



KERKBIJDRAGE: EEN HERINNERING.

Het jaar 2022 is al weer half om. Hebt u nog gedacht aan het betalen van de kerkbijdrage voor dit jaar? U weet dat u het te betalen bedrag zelf kunt bepalen per maand, kwartaal of jaarlijks. Het hoeft geen groot bedrag te zijn, elke eurocent is meegenomen.

Hartelijk dank bij voorbaat.





Secretariaat: Gerardus Majella

Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg. Tel: 013-5423455

Geopend dinsdag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur. Op dit secretariaat kunt u terecht voor vragen, allerlei sacramenten, aanvragen van een doopbewijs, doop, huwelijk, jubileum, enz. De bovengenoemde diensten kunt u ook regelen via onze Website:

www.hlgm.nl

Voor noodgevallen

Diaken J. Vugs, 06 - 22 45 33 61

Liturgische diensten

zaterdag. 17.30u

zondag. 10.00u

2^{de} dinsdag 10.30u

1^{ste} vrijdag 10.30u

Gerardus Majellakerk

Ook via livestream te volgen

www.facebook.com/parochiehlgm/

Piomorgen in de kerk

1^e vrijdag in de kerk

Koningsvoorde

zaterdag. 19.00u

Atrium, na de viering koffie.

Financiën: Giro (IBAN) NL94 INGB 0001 0688 20.

Bank (IBAN) NL64 RABO 0171 2002 17.

t.n.v. Parochie De Goede Herder (locatie Trouwlaan)

Contactblad "De Brug"

Kopij **vóór 22 aug as.** middels e-mail adres: info@hlgm.nl of in de brievenbus van de kerk.

Je kunt "de Brug" ook vinden op onze website: www.hlgm.nl.

Volg ons op Facebook: <https://www.facebook.com/parochiehlgm/>

Redactie Parochieblad "De Brug"

M. Kolen - Gerrits en K. van Beijsterveldt

