



**Gerardus Majella**

Een dienstbare en levendige geloofsgemeenschap

**Koffiedrinken op  
Donderdag 16 juni om  
10.30 uur**



**26 juni om 10.00 uur viering  
60 jarig priesterfeest van  
Ad Kennes**

**Deze maand is er stille  
Aanbidding op  
donderdag 2, 9, 16,  
23 en 30 juni**



**Piomorgen op dinsdag  
14 juni om 10.30 uur**



## **PAGINA INDELING**

- 1. voorkant**
- 2. pagina indeling**
- 3. drie-eenheid**
- 4. recht uit het hart**
- 5. uit onze parochie-agenda**
- 11 Intenties**
- 13 geheugen steuntjes**
- 14 Lourdes reis**
- 15 wekelijks aanbidding**
- 16 Heiligen**
- 19 redactie**

## DRIE-EENHEID.

In juni vieren we het feest van de H. Drie-eenheid, om precies te zijn dit jaar op zondag 12 juni. Het feest zegt ons niet zo veel, zeker niet in vergelijking met het Kerstfeest en het Paasfeest. Toch is het feest van de H. Drievuldigheid een belangrijk feest.

Waarom in Godsnaam moeten alle goede dingen in drieën? Een vader had drie zonen, zo luidt het begin van duizend oude verhalen. De eerste deed dit, de tweede deed dat en bij de derde werd alles duidelijk.

Een mens zingt en zingt tot drie keer toe:

Lang zal hij leven en niet minder in de gloria.

Een mens huilt en huilt tot drie keer toe:

s.o.s. red mijn ziel, kom nou, ik vraag het je tot drie keer toe.

Natuurlijk, want drie is alles en alles is drie.

Drie maal drie is negen en dan mag iedereen zijn eigen lied pas zingen.

Drie keer mag je raden, want drie keer is genoeg,

drie keer mag je vragen, want drie keer is genoeg.

Drie keer mag je bidden, want drie keer is genoeg.

God, Vader, Zoon en Geest, drie maal God,

dat is genoeg om God te noemen naar zijn ware aard, want drie keer is genoeg.



Mogen die God ons allen begeleiden op onze levensweg,  
mag Hij ons begeleiden op onze bedevaart naar Lourdes  
die op maandag 12 september begint. Daar zullen wij ongetwijfeld  
Moeder Maria en de heilige Bernadette bidden om zegen voor  
onze parochie en wij steken ook een kaars op en bidden voor  
allen. Een hele mooie tijd!

Hans Vugs,  
Diaken-pastor.

### **GEBED RECHT UIT HET HART.**

Maak mij bereid alles te geven wat ik heb,  
waar mijn hart zo vol van is,  
wat mij zo dierbaar is,  
waar ik hartstochtelijk van  
houd,  
waar ik alles voor over heb,  
het geheim waar ik van leef,  
waar ik het meest mij zelf in  
ben,  
ik, die door u wordt gekend.  
God, maak mij bereid te delen  
wat ik heb,  
mijn vreugde en mijn verdriet,  
mijn dag en mijn nacht,  
mijn geloof en mijn  
onzekerheid,  
mijn kracht en mijn zwakheid,  
mijn woord en mijn stilte,  
mijn liefde en mijn eenzaamheid,  
ik, die door U wordt bemind.  
God, maak mij bereid mijn weg ten einde te gaan,



de weg van alle zaad,  
de weg van Jezus van Nazareth,  
en wil mij ontvangen, zoals Gij uw Zoon hebt aanvaard;  
wil mij roepen bij mijn naam,  
zoals Gij Hem een naam gegeven hebt hoog boven alle namen.  
Mag in de maand juni,  
de maand die toegewijd is aan het Heilig Hart van Jezus,  
ons bovenstaand gebed stof geven tot nadenken  
en misschien wel regelmatig voor ons zelf of tezamen bidden.

Een hartelijke groet,  
Hans Vugs,  
Diaken-pastor

## UIT ONZE PAROCHIE-AGENDA

Op zaterdag 23 april 2022 kwamen we met veel blijde mensen bijeen om **JAXX DE GOUW** van harte welkom te heten in onze parochie-gemeenschap. Uiteraard waren zijn papa en mama Joep de Gouw en Myeisha Alberto meegekomen zijn peetoom en peettante Romanick Alberto en Noelle Swaans, zijn opa's en oma's , zijn ooms en tantes en heel veel vriendjes en vriendinnetjes. Jaxx krijgt bij zijn doop de namen: Jaxx Jesaja, beide namen die in de familie heel bijzonder zijn. Nadat hij een kruisje op zijn voorhoofd, op zijn lippen en in zijn hartje heeft ontvangen, kreeg hij ook een



heel lief kruisje van zijn papa en mama, van zijn peetouders en van zijn opa's en oma's. Van verscheidene vriendjes en vriendinnetjes kreeg hij een heel lief zacht kusje. Na het verhaal van Jezus zijn we met verschillende kinderen alle spullen bijeen gaan zoeken, die we nodig hebben bij een doop. Natuurlijk hebben we doopschelp gevonden, de handdoek om zijn hoofdje af te drogen. Met het

vinden van het doopwater hadden ze meer moeite, ja maar die was ook verstopt in een grote bak, waar een deksel op lag. Ook vonden we een busje met H. Chrisma-olie en niet te vergeten de



doopkaars. Na de doopbelofte van papa, mama en peetouders werd Jaxx gedoopt. Het koude water kon hem niet verschrikken. Nadat zijn peetoom de nieuwe doopkaars had aangestoken, kregen alle kinderen een waxinelichtje met dat nieuwe vuur. In een grote opstoet zijn we naar moeder Maria gegaan en hebben haar bedankt en gevraagd om ook een hemelse moeder voor Jaxx te willen zijn. Uit volle borst hebben we het lang zal hij leven gezongen en de doopklok geluid.

Op zondag 24 april werd de Piokapel bevolkt door de familie van **ZOEY DONDERS**. Met haar waren haar papa Rico Donders, haar mama Joelle van Loon, haar peetoom Maickel Goorden en peettante Sabeyna de Wit meegekomen, haar familieleden en heel veel kindjes. Ze wilden allemaal getuigen zijn van de opname van Zoey in onze geloofsgemeenschap. Zoals alle kinderen krijgt

Zoey bij haar doop Doopnamen en wel: Zoey Anna Elisabeth Michielle. Namen die papa en mama mooi vonden en namen die reeds in de familie bestonden. Daarmee wilde haar papa en mama aangeven dat Zoey geen eenling is maar met heel veel mensen verbonden. Na het verhaal van Jezus hebben papa en mama heel duidelijk naar Zoey gezegd, dat zij haar zo goed mogelijk zullen begeleiden op haar weg door het leven. De peetouders hebben heel plechtig aan Zoey beloofd, dat zij te allen tijd van harte bij hen welkom is en dat zij nimmer tevoren een afspraak hoeft te maken. Ook hebben de ouders en peetouders hun geloof in God beleden door samen de Geloofsbelijdenis uit te spreken. Ook Zoey onderging heel gelaten dat het koude doopwater over



haar hoofdje werd uitgegoten. Nadat zij een kruisje met H. Chrisma -olie had ontvangen, werd haar doopkaars aangestoken. Met alle mensen hebben we samen de nieuwe Onze Vader gebeden en zijn toen naar Moeder Maria gegaan in de grote kerk. We hebben Maria gegroet met samen het Weesgegroeet te bidden, we kregen allemaal Gods zegen en hebben natuurlijk het lang zal zij leven gezongen en met heel veel mensen klein en groot de doopklok geluid, de paters in de Korvelse weg werden er wakker van.

Op haar eerste verjaardag kwam **LYANA MOLS** met haar ouders, Pascal Mols en Cindy Mols - Denissen, met haar twee peettantes Iresa Bambacht en Rowena van Puijenbroek, met broers en zussen, met opa's en oma's, ooms en tantes en heel veel vriendjes en vriendinnetjes naar onze Piokapel. Zij kwamen met velen om haar op te nemen in onze parochie-gemeenschap, maar ook om groots haar eerste verjaardag te vieren. Bij haar doop

krijgt zij de namen: Lyana Shayenna, namen waar papa en mama van zeggen, ja zo mag zij heten. Ook Lyana krijgt een kruisje op haar voorhoofd, op haar lippen en in haar hartje. En zoals altijd kreeg zij dat ook van haar ouders, haar peetouders, haar opa's en oma's. Van de kinderen waren er enkele die haar een kusje kwamen geven. Na het verhaal van Jezus zijn we met velen alle spullen bijeen gaan brengen die



we voor de doop nodig hebben. Het eerste wat er gevonden werd was de schelp, want die lag op het altaar, met daarnaast de handdoek om haar hoofd af te drogen. En

w

ie al meer in de kerk bij een doop was geweest, wist te vertellen dat het doopwater in die grote bak onder de deksel was. En ja hoor zo was het. Na de geloofsbelijdenis en de beloften van papa en mama en van de peettantes, werd Lyana gedoopt. En deze reageerde er wel heel duidelijk op, het was koud en zij sliep net. Na het kruisje met H. Chrisma-olie, mocht een van de peettantes van haar de doopkaars aanmaken en kregen alle kinderen een



beetje van dat nieuwe vuur. Samen hebben we het Onze vader gebeden en hebben we Moeder Maria bedankt en gebeden dat zij Lyana, maar ook ons allen mag beschermen op onze niet eenvoudige weg door dit leven. We hebben twee keer het lang zal ze leven gezongen, vanwege haar doop en haar verjaardag.

## DAT ZIJ NOG LANG MOGEN LEVEN



## WE HEBBEN UIT HANDEN MOETEN GEVEN

Op dinsdag 17 mei 2022 is vrij onverwacht **JOS WIJGERDE** in de leeftijd van 87 jaar overleden.

Na 64 huwelijksjaren met Nettie Wijgerde - Copal, heeft hij ons verlaten. Een lieve man, vader en opa, die alle aandacht had voor zijn gezin, die dag en nacht voor zijn schatten in de weer was en geld verdiende. Hij trad iedereen open tegemoet, hij genoot bijzonder van de natuur, had veel aandacht voor al wat leeft en groeit en bloeit. Die vooral bedacht was op de vele mijlpalen die er in zijn leven te we behalen waren. Een hartelijke en warme opa.



Dit allemaal kregen we te horen in de hele mooie en duidelijke in memoriam van Chantal. Jullie pap en opa was een heel bijzonder man. Iemand die zijn hart op de juiste plek heeft zitten. Iemand waar je niet mee ging spelen, want hij had een hele duidelijke mening; een ja is een ja en een neen blijft een neen. Maar hij heeft altijd heel veel respect gehad voor alle mensen die waar dan ook zijn levenspad mochten kruisen. Hij was bovenal een gelovig persoon. Ik haast me te zeggen, dat hij niet de persoon was die elke dag van 's

morgensvroeg tot 's avonds laat in de kerk zat. Hij was wel een regelmatige bezoeker van de kerk, met name bij de paters Kapucijnen. Maar hij stond niet op de hoeken van de straat of op de pleinen te preken.

Helemaal niet. Hij liet zijn geloof zien, door zijn doen en laten. Hij was er niet op uit om iemand te tergen, of ruzie te stoken, neen hij ging een ander niet heel bewust op zijn of haar

tenen staan, Als hem iets gevraagd werd en hij was in staat om daar positief op te reageren, dan stond hij klaar. Kortom hij liet iedereen, groot en klein, in zijn of haar waarde, hij stelde nimmer voorwaarden, iedereen was voor hem even belangrijk of onbelangrijk, en als jij normaal doet, kon je nooit met hem in de problemen komen. Hij heeft geleefd naar de woorden van Jezus: heb elkaar lief, zoals ik jullie lief heb. Hij heeft van thuis uit geleerd hoe mensen met elkaar omgaan en dat heeft hij zijn hele leven in praktijk proberen te brengen. Jullie vader en opa, heeft genoten van de natuur, uren kon hij er in rondlopen en genieten



van al die pracht en praal. En hij kon er over vertellen, hij kwam niet uitgesproken. Jammer dat zijn gehoor hem in de steek liet, maar zijn gezichtsveld bleef uitstekend. Om al die redenen kon hij niet afgeleid worden en had een en al aandacht voor alles wat leeft.

Jos, pap en opa rust nu maar uit, maar wil ons allen begeleiden op de niet eenvoudige weg door dit leven.

## DAT HIJ RUSTE IN VREDE

*Intenties in de Gerardus Majella kerk & Koningsvoorde.*

**GM= Gerardus Majella**

**KV= Koningsvoorde**

**KND=Kindernevendienst**

**DK=Dameskoor**

**HK=Herenkoor**

**GK= Gemengd koor**

**SZ=Samenzang**

**FR=Friends**

**ZG=Zanggroep**



	Tijd	Locatie		Intentie april
4&5 en 6 juni				Jo Zegveld-Haenen v.w. 1e JGT
<b>SZ</b>	17.30	KV	GM	Ineke Vugs- van Etten
<b>ZG</b>	19.00		GM	Jan Sloot
<b>HK</b>	10.00		GM	Leo en Coleta Priems-Hendriks
<b>SZ</b>	10.00		GM	v.w. MGD
				Riet van Overbeek
				Fien Hultermans- van Hautum
				Cees van de Wouw

				Mart van de Loo Annie Groothuis Annie Raaijmakers Jose Mommers- van Santvoort
11&12 Juni <b>SZ</b> <b>FR</b> <b>La</b> <b>Renaissance+DK</b>	17.30 19.00 10.00	KV	GM  GM	Gouden bruiloft Jan en Mieke Kennis Ineke Vugs- van Etten Joke Thijs-Kollau v.w. MGD Jan Sloot Cees Bastings Mien Derickx- van Rooij
18&19 juni <b>SZ</b> <b>SZ</b> <b>SZ</b>	17.30 19.00 10.00	KV	GM  GM	Ineke Vugs- van Etten Jan Sloot Riet van Overbeek Fien Hultermans- van Hautum Jo Hultermans Trees Beerens Cees Bastings v.w. vaderdag Ben Basting v.w. vaderdag Toos Bastings-Schellekens Bart van Pelt Piet van Doesburg v.w. Vaderdag ons vader Piet van Loon Uit dankbaarheid bij een 87ste verjaardag
23 juni <b>SZ</b>	10.30		GM	Ineke Vugs- van Etten Jan Sloot
24 juni <b>SZ</b>	10.30		GM	Ineke Vugs-van Etten Jan Sloot

25&26 juni SZ SZ HK	17.30 19.00 10.00	KV	GM GM	Marietje van Overbeek v.w. 1 <sup>e</sup> JGT Ineke Vugs- van Etten Jan Sloot Herman Hopmans
---------------------------------	-------------------------	----	----------	--

## GEHEUGENSTEUNTJES



1 juni	20.00		GM	Doopvoorbereiding
2 juni	16.00		GM	Stille aanbidding
3 juni	10.30		GM	1 <sup>e</sup> Vrijdag
4 juni	17.30		GM	Pinksterviering
4 juni	19.00	KV		Pinksterviering met ZG
5 juni	10.00		GM	1 <sup>e</sup> Pinksterdag
6 juni	10.00		GM	2 <sup>e</sup> Pinksterdag
9 juni	16.00		GM	Stille aanbidding
12 juni	10.00		GM GM	Eucharistieviering met koor "La Renaissance" en Dameskoor
14 juni	10.30 14.00		GM GM	Pater Pio ochtend Bijbelgroep
16 juni	10.30 16.00		GM GM	Koffie-ochtend Stille aanbidding
21 juni	10.00		GM	Redactie de Brug
23 juni	10.30 16.00		GM GM	Johannes de Doper Stille aanbidding
24 juni	10.30		GM	Hart van Jezus

26 juni	10.00		GM	60 jarig Priesterfeest van Ad Kennes
28 juni	14.00		GM	Bijbelgroep
29 juni	10.30		GM	Petrus & Paulus
30 juni	16.00		GM	Stille aanbidding

## LOURDES

Van maandag 12 september 2022 tot en met zaterdag 17 september 2022 maken we weer een bedevaart naar Lourdes. Lourdes de plek van Maria en van alle mensen.

In Lourdes mag je zijn die je bent en hoef jij je voor niemand te schamen.

In Lourdes mag ik tot gebed komen,  
mag ik dank je wel zeggen voor alles wat ik heb en wat ik niet heb.



Een plek waar ik tot rust kan komen, waar niets moet en alles mag.

Je mag ook genieten van het prachtige bergland, want in die bedevaart gaan we ook op tocht naar de Pyreneeën, ervaren hoe hoog de bergen kunnen zijn, iets wat we in ons kikkerlandje niet kennen.

Kortom een reis om van te genieten.

Kosten € 895,00 per persoon

U kunt zich bij mij opgeven.

Hans Vugs

Diaken-pastor

## Mariaviering in Koningsvoorde

Maandag 8 mei jl.  
hebben we in een druk  
bezochte viering Maria  
vereerd. Met veel  
liedjes hebben we de  
Moeder Gods toe  
gezongen.  
Ave Maria!



## WEKELIJKSE AANBIDDING.

Communicatie is een belangrijk begrip in 2022.

Communiceren, met elkaar spreken kan via taal, via gebaren,  
met het medium computer, facebook,

Ipads en maak de rij maar langer,

want elke dag worden er wel nieuwe communicatiemiddelen  
uitgevonden.

Maar communiceren met God is nog vanouds her het bidden.

Om te kunnen bidden moet je de stilte op zoeken,  
Jezus deed dat elke avond, wanneer Hij met zijn leerlingen  
gegeten en gedronken had, dan trok Hij zich terug in de stilte.  
Dan nam Hij de tijd om met zijn Vader in de hemel te praten.  
Ook wij mogen stil zijn en  
bidden

Graag nodig ik u uit om met  
ons een uur,  
of een gedeelte van een uur,  
zolang als u tijd hebt, even  
stil te zijn  
en onze gedachten en harten  
tot bij God te brengen.  
Van harte aanbevolen, u hoeft  
er niet voor in te schrijven,  
maar een ieder is op  
donderdagmiddag om vier uur  
van harte welkom.

Hans Vugs,  
diaken-pastor.



## JOHANNES DE DOPER

Donderdag 23 juni vieren we het Hoogfeest van Johannes de Doper, de achterneef van Jezus en zijn Voorloper. Eigenlijk is zijn feest op 24 juni, maar omdat dit jaar het Hoogfeest van het H. Hart op 24 juni valt, wordt het feest van Johannes de Doper een dag eerder gevierd.



Johannes de Doper was ten tijde van Jezus een boeteprediker in de woestijn van Juda. Hij doopte mensen met water om hen van zonden te reinigen. Hij was de eerste mens die Jezus aanwees als de Messias, de langverwachte redder van het volk van Israël. Daarom wordt hij de Voorloper van Christus genoemd. Johannes werd onthoofd op last van een koning die hij van overspel had beschuldigd. Hij is een van de grootste heiligen van de katholieke en orthodoxe Kerk. Zoon van Zacharias en Elisabeth. Johannes was volgens het evangelie van Lucas de zoon van de priester Zacharias en Elisabeth, de nicht van Jezus' moeder

Maria. Hoewel Elisabeth niet meer vruchtbaar was, zou zij op last van God toch een kind krijgen. Dat werd haar beloofd door de aartsengel Gabriël. Deze was aan Zacharias verschenen terwijl hij een reukoffer bracht in de tempel van Jeruzalem. Gabriël zei: "Schrik niet, Zacharias, want uw gebed is verhoord; uw vrouw Elisabeth



zal u een zoon baren, die u de naam Johannes moet geven. Hij zal u vreugde en blijdschap brengen. Om zijn geboorte zullen zich velen verheugen, want hij zal groot zijn in de ogen van de Heer. Hij trad op als boeteprediker. Door zijn prediking vergaarde hij een groep leerlingen, onder wie enkelen die later door Jezus als Apostel werden aangesteld. Johannes had een verwilderd uiterlijk, hij droeg een kleding van kamelenhaar en at sprinkhanen. Hij werd De Doper genoemd omdat hij zondaars wees op het Laatste Oordeel en hen een uitweg bood door zich te laten

reinigen in het water van de rivier de Jordaan. Ook Jezus liet zich door Johannes dopen. Daarmee verklaarde Christus zich solidair met allen die verlossing nodig hebben.

## FEEST VAN HET HEILIG HART.

Vrijdag 24 juni  
2022 vieren wij  
het Hoogfeest van  
het Heilig Hart. In  
de vorige eeuw  
hielden we op die  
dag de grote  
processie naar het  
H. Hartbeeld voor  
de Heuvelse kerk.



Voor ons mensen  
van 2022 is dat voorbij tijd. Maar toch heb ik nog wat losse  
gedachten die ons een dezer dagen kunnen aanspreken: Jezus  
Christus,

Je noemt Mij Meester En je gehoorzaamt Mij niet;

Je noemt Mij Licht En je ziet Mij niet;

Je noemt Mij de Weg Maar jij bewandelt Mij niet;

Je noemt Mij het Leven Maar je begeert Mij niet;

Je noemt Mij de Waarheid Maar je volgt Mij niet;

Je noemt Mij Goed Maar je houdt niet van Mij;

Je noemt Mij Rijk Maar je vraagt Mij niets;

Je noemt Mij Eeuwig Maar je zoekt Mij niet;

Je noemt Mij Barmhartig Maar je vertrouwt Mij niet;

Je noemt Mij Almachtig Maar je eert Mij niet;

Je noemt Mij Rechtvaardig Maar je vreest Mij niet.

Verwonder je dan niet Als Ik je afwijs!

Op vrijdagmorgen 24 juni zullen we om 10.30 uur een Eucharistieviering houden waarbij u bent uitgenodigd. Daarna drinken we koffie.

Hans Vugs,  
diaken-pastor

### VACATURE:

Helpende hand bij het schoonhouden van onze kerk. Op dinsdag en/of donderdagmorgen komen we bijeen om onze kerk prachtig en netjes te houden.

Informatie bij: Marie-

Jose Hulskramer. mail: [m.hulskramer@kpnmail.nl](mailto:m.hulskramer@kpnmail.nl)



Binnenkort is de uitgave van het parochieblad "Goede Herder Nieuws" betreffende mei-juni-juli weer klaar.

Benieuwd hierna ?

Begin juni 2022 ligt het blad in de ontmoetingsruimte van de kerk en in Koningsvoorde om mee te nemen.

## **Secretariaat: Gerardus Majella**

Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg. Tel: 013-5423455

Geopend dinsdag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur. Op dit secretariaat kunt u terecht voor vragen, allerlei sacramenten, aanvragen van een doopbewijs, doop, huwelijk, jubileum, enz. De bovengenoemde diensten kunt u ook regelen via onze Website:

[www.hlgm.nl](http://www.hlgm.nl)

## **Voor noodgevallen**

Diaken J. Vugs, 06 - 22 45 33 61

### **Liturgische diensten**

zaterdag. 17.30u

zondag. 10.00u

2<sup>de</sup> dinsdag 10.30u

1<sup>ste</sup> vrijdag 10.30u

### **Gerardus Majellakerk**

Ook via livestream te volgen

[www.facebook.com/parochiehlgm/](http://www.facebook.com/parochiehlgm/)

Piomorgen in de kerk

1<sup>e</sup> vrijdag in de kerk

### **Koningsvoorde**

zaterdag. 19.00u Atrium, na de viering koffie.

**Financiën:** Giro (IBAN) NL94 INGB 0001 0688 20.

Bank (IBAN) NL64 RABO 0171 2002 17.

t.n.v. Parochie De Goede Herder (locatie Trouwlaan)

### **Contactblad "De Brug"**

Kopij **vóór 21 juni as.** middels e-mail adres: [info@hlgm.nl](mailto:info@hlgm.nl) of in de brievenbus van de kerk.

Je kunt "de Brug" ook vinden op onze website: [www.hlgm.nl](http://www.hlgm.nl).

Volg ons op Facebook: <https://www.facebook.com/parochiehlgm/>

### **Redactie Parochieblad "De Brug"**

M. Kolen - Gerrits en K. van Beijsterveldt