



**Koffiedrinken op
Donderdag 19 mei om
10.30 uur**



**1^e vrijdagviering op
6 mei
Om 10.30 uur**

**Deze maand is er stille
Aanbedding op
donderdag 5, 12 en
19 mei**



**Piomorgen op dinsdag
10 mei om 10.30 uur**



PAGINA INDELING

1. voorkant
2. pagina indeling
- 3 meimaand Mariamaand
- 4 uit onze parochie agenda
- 11 intenties
- 13 geheugensteuntjes
- 14 een nieuwe nederlandse heilige
- 15 Mariaviering
- 16 gezamenlijke ziekenzalving
- 17 Hemelvaart
- 17 Lourdesreis
- 19 onderscheiding Wick van Pijenbroek
- 20 achterkant

Meimaand - Mariamaand

In de meimaand willen we graag de Hasseltse kapel bezoeken, een voettocht naar de Zoete Moeder van Den Bosch maken, naar de H. Eik in Spoordonk (Oirschot) en maak de rij maar langer. Misschien bidden we tijdens onze tocht er naar toe al, maar zeker voor haar beeltenis. Als we bidden is het vaak alleen voor onszelf, voor de kinderen en kleinkinderen, maar er is nog meer.

MARIA, BID VOOR ONS.

Maria, moeder van de Heer, maar ook onze moeder,

Wij vragen U, om uw
voorspraak bij onze lieve
Heer,

Want Hij kan U niets
weigeren.

Bid voor ons, dat wij
sterker gaan geloven,

Bid voor ons, dat wij
dienstbaarder zijn aan de
ander,

Bid voor ons, dat wij ons
niet afsluiten van de nood van anderen Bid voor ons, dat ons hart
wijsheid leert,

Bid voor ons, dat we meer blijdschap uitstralen.

Bid voor ons, dat de vrede van Christus in ons mag wonen

Bid voor ons, dat wij uitdragen wat de Heer van ons verlangt,

Bid voor ons, dat wij tot het eeuwig heil mogen komen.



Een mooie, zonnige en gezonde Mariamaand!

Hans Vugs,
diaken-pastor.

UIT ONZE PAROCHIE AGENDA

Op zaterdagmiddag komen Sebastiaan Schaufeli en Samantha Schaufeli - van der Minne met hun dopeling **ELENA SCHAUFELI** naar onze kerk. Met hen komen ook hun andere kinderen mee om getuigen te zijn van de doop van hun zus. Bij de doop krijgt zij de namen: Elena Maria Margaretha. Namen die papa en mama mooi vonden en namen van mensen uit de familie. Zo willen zij aangeven dat hun Elena geen eenling is maar met heel veel mensen verbonden. Nadat Elena het kruis van Jezus op haar voorhoofd, haar lippen en in haar hart heeft ontvangen, krijgt zij ook een kruisje van haar papa en mama, van haar peetoom Dennis en peettante Marina en van de opa's en oma's, van de broertjes en zusjes en de vriendjes en vriendinnetjes, krijgt zij een heel lief kusje. Iedereen luisterde heel aandachtig naar het verhaal van Jezus. Hierna hebben we alles bijeen gebracht



wat we nodig hadden voor de doop. Papa en mama en de peetoom en de peettante hebben hun geloof in God vader, Zon en heilige Geest uitgesproken en papa en mama hebben beloofd dat zij ook Elena zullen begeleiden op haar weg naar God. Peetoom en peettante hebben alle twee heel plechtig, zodat iedereen het kon horen gezegd: dat Elena te allen tijde welkom is bij hen en dat zij nimmer een afspraak hoeft te maken. Na de doop, die zij heel gelaten over zich heen liet komen, kreeg Elena een kruisje met H. Chrisma-olie. Daarna heeft de peetoom haar nieuwe doopkaars

aan de paaskaars aangemaakt en kregen alle kindjes een beetje van dat vuur in hun kaarsje. Samen hebben we het Onze Vader gebeden en zijn we in een lange stoet naar Moeder Maria gegaan in de kerk. Daar heeft papa haar doopschelp in het rek gezet, hebben we Moeder Maria dank je wel gezegd en gevraagd dat zij ook Elena en ons allen wil beschermen op onze vrij moeilijke weg door dit leven. Uit volle borst hebben we het lang zal zij leven gezongen en de doopklok geluid.

Op zondagmiddag 23 maart 2022 kwam er een grote familie met allemaal blijde mensen onze kerk binnen. Papa, Sylvester Klasen en mama, Shirley van Horen hadden hun lieve schat **SYLVESTER JUNIOR KLASEN** bij zich om voor hem het doopsel te vragen. Ook

waren haar zus Shavienna, haar broers Sylvano en Silvian meegekomen om mede getuigen te zijn dat hun broer gedoopt werd. Ook had Sylvester junior een peetoom, Joris Kox en peettante Miranda Kerkhofs, gekregen en die hebben hem heel duidelijk gezegd dat Sylvester junior nooit een afspraak bij hen hoeft te maken, maar dat hij te allen tijde van



harte welkom is. Sylvester junior krijgt bij de doop de namen Sylvester junior Paulus Amandus. Ook dit kind moest een naam krijgen met een S en dat werd Sylvester. Dat is ook de naam van papa en daarom kreeg hij er junior bij. Sylvester junior kreeg een kruisje op zijn voorhoofd, op zijn lippen en in zijn hart. Daarna kreeg hij ook een kruisje van papa en mama en van zijn peetouders. Van alle kinderen kreeg hij een kusje. Het verhaal

van Jezus was voor iedereen nieuw en ze luisterde echt naar wat er verteld werd. Daarna zijn we met velen naar het water, de doopschelp en de kaars gaan zoeken. Want water heeft elk mens nodig om in leven te blijven, met de doopschelp kunnen we het water voorzichtig over het hoofdje laten lopen en de kaars geeft licht en warmte, maar ook gezelligheid. Na de geloofsbelijdenis en de heilige Doop, ontving Sylvester junior ook een kruisje met H. Chrisma olie. Peetoom Joris mocht de nieuwe doopkaars aanmaken en gaf aan alle kinderen een beetje van dat nieuwe vuur en alle kinderen hadden een brandende kaars in hun handen. In een hele lange stoet zijn we naar Moeder Maria gegaan en hebben haar dank je wel gezegd en gevraagd om Sylvester junior en ons allen te begeleiden op onze vrij moeilijke weg door dit leven. Natuurlijk klonk het lang zal hij leven en werd met heel veel kracht de doopklok geluid.



LANG ZULLEN ZIJ LEVEN

WIJ HEBBEN UIT HANDEN MOETEN GEVEN

Op 20 maart 2022 hebben we vrij onverwacht **BART VAN PELT**, in de leeftijd van 90 jaar uit handen moeten geven. Bart was 54 jaar getrouwd met zijn Hermien van Pelt - de Ruijter Heb je het over Bart van Pelt, dat heb je het over een klein vriendelijk mannetje, die als hij kon helpen, iedereen zou helpen;

Dan heb je het over een lieve bescheiden maar zeer bezorgde echtgenoot; Die altijd voor zijn kinderen opkwam; Die jou wanneer dan ook, kwam ophalen, hoe laat het ook mocht zijn; Die dolgelukkig was toen hij opa mocht worden; Die een vriend ten volle uit was, gemeend en oprecht; Die je pas aannam als schoonzoon, als hij zelf gezien had dat zijn dochter heel waardevol werd bejegend en omringd; Kortom een man en opa die zijn hart op de juiste plek had.

Jullie pap en opa is een zorgzame pap, maar die heeft ook zijn eigen moeder tot het einde toe helemaal verzorgd. Hij was zijn vader al vrij vroeg kwijt, maar zijn aandacht ging uit naar haar. Een hele sterke band was tussen hen gegroeid. Bart was een buitenmens, als boerenzoon is dat niet te verwonderen.

Maar hij is wel tussen de twee

Wereldoorlogen geboren en dat heeft hem toch wel getekend. Hij was een ondernemende echtgenoot, vader en opa. Overal ging hij op de fiets naar toe, maar vooral meerdere keren per dag naar zijn moestuin. Toen hij met zijn Hermien in het bekende huwelijksbootje stapte, hij kende haar al jaren, was hij van mening dat hij een beroep moest hebben. Hij werd chauffeur op een grote vrachtwagen en heeft zo de kost voor zijn gezin bijeen geraapt. Van zijn moeder had hij zijn geloof gekregen. Niet dat Bart dagelijks in de kerk stond, noch op de Berkdijk, noch in Steve Bikohof heeft hij staan te preken. Neen, dat kwam bij hem niet op. Maar wel heeft hij zijn geloof uitgedragen door zijn doen en laten. Hij stond klaar om te helpen, waar dat moest gebeuren, hij deelde heel veel van zijn moestuin



uit, iedereen mocht mee eten. Toen de familie de Ruijter ging verhuizen van de Korveldwarsstraat naar de Berkdijk, wie heeft hen geholpen? Ja Bart en er was toen nog niets tussen hen beiden. Maar het liefst ging hij met zijn Hermien naar buiten, de bossen in, Gods prachtige natuur. En later met zijn kinderen en kleinkinderen. Dio, zijn achterkleinkind kan er uren van vertellen hoe hij alles wat de natuur betreft, van zijn opa heeft geleerd. Bart was de bescheidenheid zelve, hij wilde niet in het middelpunt staan, maar hij wilde er wel bij horen. Hij heeft 90 jaren geprobeerd om met mensen in vrede te leven. Niet dat hij daar groot op ging, helemaal niet, maar dat zat erin geboetseerd. Hij roddelde ook helemaal niet mee met anderen, dan hield hij zijn mond en dacht er het zijne van.

Pap dank je wel voor alles wat jij voor ieder van ons hebt gedaan en betekend, rust nu maar uit, maar wil ons allen hier op deze wereld ons begeleiden op die vrij moeilijke weg door dit leven.

Op 3 april 2022 is **MIEN DERICKX - VAN ROOIJ**, rustig ingeslapen. Zij is 63 jaar gelukkig getrouwd geweest met haar Piet. Jullie moeder en oma, geboren tussen de twee Wereldoorlogen, is een kind van haar tijd.

Geboren in Boxtel in een spoorweggezin, wat inhoudt dat het gezin met de regelmaat van de klok moest verhuizen naar een andere plek.

Geboren uit katholieke ouders van die tijd, zij heeft geloof met de paplepel in gekregen. Steeds levend volgens de toenmalige katholieke regels: luisteren, doen wat papa en mama zeggen, een



ja is een ja en geen neen, klaar staan voor de ander zonder vragen te stellen. Toen zij 7 jaar mocht worden, verhuisde het gezin naar Oisterwijk, want papa kreeg een nieuwe betrekking aan het spoor in Oisterwijk.

Na haar schoolperiode moest zij gaan werken in de schoenindustrie en schoenstikster worden. Zij kwam in het schoenfabriek te werken en heeft dat gedaan tot dat zij met haar Piet in 1959 in het huwelijksbootje stapten. Toen Henri en Jody geboren werden kregen zij een warme opvoeding, maar wel zoals zij het zelf geleerd had bij haar thuis. Dat was best moeilijk, zeker toen zij op school kwamen en ondervonden dat het thuis ook op een andere manier kan.

Gaandeweg de tijd werd het contact beter, er mocht zo nu en dan ook over gevoelens gesproken worden, de sfeer werd minder star, maar ons moeder is wel altijd de open, directe vrouw gebleven. Zij maakte van haar hart geen moordkuil en ze liet meteen zien hoe zij er over



dacht. Zij heeft ons allen ons geloof bij gebracht, maar ook dat dit geloof betekent: klaar staan voor de ander. En dan wel iedere ander, geen voorkeur maken, als iemand om hulp vroeg dan ook meteen helpen. Op heel veel terreinen heeft jullie moeder en oma klaar gestaan. Toen zij oma mocht worden, waren haar kleinkinderen de belangrijkste. Als zij mocht oppassen, dan was zij gelukkig en deed dat met heel veel liefde. Maar ook voor de jeugdbeweging heeft zij haar sporen verdiend. Toen haar Piet bij de harmonie Asterius was, ging zij langs de deur om donateurs te

zoeken, die de harmonie financieel konden ondersteunen. Zij was vrijwilligster in het bejaardenhuis en alle voorkomende klusjes werden door haar met heel veel liefde opgeknapt. Voor het hele vele dat zij voor een ander heeft gedaan, daarvoor heeft zij een koninklijke onderscheiding ontvangen; zij werd lid in de Orde van Oranje Nassau. Maar ondanks al die bekendheid, bleef Mien, jullie moeder en oma, de bescheidenheid zelve. Ze ging echt niet naast haar schoenen lopen, maar zette zich nog meer voor die ander in. Zij was altijd druk in de weer en dat wilde zij ook van de ander. Toen je in de familie kwam, kwam je niet feestvieren, maar klaar staan voor de ander, je handen laten wapperen, en zo moest jij je plekje in haar gezin verdienen.

Maar bovenal heeft zij jullie haar geloof doorgegeven. Dat was niet het geloof om de hele dag op je knieën te zitten in de kerk, je hoefde van haar ook niet op de hoeken van



de straat te staan te preken, neen dat niet, maar wel kijken en helpen van je naasten. Graag ging zij naar Maria in Lourdes, maar ook dichterbij zag je haar regelmatig, als zij even een moment voor zich zelf wilde hebben. In deze kerk was zij graag, zeker als het herenkoor zong, want daar genoot zij van. Zij luisterde naar de ander, maar stond ook steeds klaar om het de ander en haar zelf naar de zin te maken. Kortom een bijzondere moeder en oma, die ontzettend gelukkig was met jullie pap, maar ook met haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Moeder en oma, dank je wel voor alles wat jij voor ieder van ons hebt gedaan en betekend, rust nu maar uit, maar wil ons allen begeleiden op die niet eenvoudige weg door dit leven.

Intenties in de Gerardus Majella kerk & Koningsvoorde.

GM= Gerardus Majella
KV= Koningsvoorde
KND=Kindernevendienst
DK=Dameskoor
HK=Herenkoor
GK= Gemengd koor
SZ=Samenzang
FR=Friends
ZG=Zanggroep



	Tijd	Locatie		Intentie april	
30 apr & 1 mei SZ SZ JK	17.30 19.00 10.00	KV	GM	Antoon van de Wouw v.w. 1 ^e JGT Ineke Vugs- van Etten Jan Sloot Riet van Overbeek v.w. MGD Cees Bastings v.w. Trouwdag Henk en Marianne Verburg- Van Assouw Jose Pijnappels- van de Zanden Bart van Pelt v.w. Trouwdag	
7&8 mei SZ FR HK	17.30 19.00 10.00		KV	GM	Ineke Vugs- van Etten Joke Thijs-Kollau v.w. MGD Wil Dusee v.w. MGD Leo Priems en Coleta Priems- Hendriks v.w. MGD Jan Sloot Fien Hultermans-van Hautum

				Frans van Beurden Wim van de Berg Henri Moormans Francien Klijssen Annie Moormans Riet van Dongen-Remeijssen Cees Bastings Toos Bastings - Schellekens v.w. moederdag Jose Mommers -van Santvoort
14&15 mei SZ SZ	17.30 19.00 10.00	KV	GM GM	Ineke Vugs- van Etten Jan Sloot Riet van Overbeek Uit dankbaarheid 50 jarig huwelijk Frans en Ria van den Hout-Dona
21&22 mei SZ ZG HK	17.30 19.00 10:00	KV	GM	Ineke Vugs- van Etten Jan Sloot Fien Hultermans- van Hautum Mien Smekens Jan Groothuis Opa en Oma van Hautum Zus Trouw Herman Hopmans Ben en Toos Bastings- Schellekens Jan Graafmans Bart van Pelt v.w. verj.
25&26 mei DK? HK	19.00 10.00	KV	GM	Ineke Vugs-van Etten Jan Sloot

28&29 mei SZ SZ SZ	17.30 19.00 10.00	KV	GM GM	Ineke Vugs- van Etten Jan Sloot Riet van Overbeek v.w. MGD Uit dankbaarheid voor 10 jaar samenzijn
---	-------------------------	----	----------	--

GEHEUGENSTEUNTJES



1 mei	10.00		GM	1 ^e communieviering
4 mei	20.00		GM	Doopvoorbereiding
5 mei	16.00		GM	Stille aanbidding
6 mei	10.30		GM	1 ^e vrijdag
9 mei	19.00	KV		Mariaviering
10 mei	10.30 14.00		GM GM	Pio ochtend Bijbelgroep
12 mei	16.00		GM	Stille aanbidding
19 mei	10.30 16.00		GM GM	Koffie ochtend Stille aanbidding
24 mei	10.00 14.00		GM GM	Redactievergadering Brug Bijbelgroep
25 mei	19.00	KV		Hemelvaart
26 mei	10.30		GM	Hemelvaart
30 mei	19.00	KV		Ziekenzalving

EEN NIEUWE NEDERLANDSE HEILIGE.

Op zondag 15 mei zal Paus Franciscus op het Sint Pietersplein een Nederlandse priester heilig verklaren en wel Titus Brandsma.

Titus werd geboren op 23 februari 1881 in een sober levend katholiek boerengezin in Oegeklooster, een heel klein plaatsje nabij Bolsward in Friesland. Hij was het vierde kind van de zes en kreeg de namen: Anno Sjoerd. Toen hij 11 jaar was verliet hij het Friese platteland en ging naar het Noord Brabantse Megen in het seminarie van de paters

Franciscanen. Ook zijn drie oudere zussen waren alle drie ingetreden in een zuster klooster. Toen hij 18 jaar was besloot hij om de paters Franciscanen te verlaten en over te stappen naar de paters Karmelieten in Boxmeer. Toen hij bij de Karmelieten intrad koos hij de naam Titus. Anno had een zwakke gezondheid en de armoede en onthechting zoals de Franciscanen dat vroegen was voor hem te zwaar en daarom gaat hij verhuizen. Naast zijn kloosterling zijn, was hij ook heel maatschappelijk bezig.

In 1905 werd hij in 's Hertogenbosch tot priester gewijd. Hij gaat drie jaar naar Rome om daar aan de universiteit filosofie, astronomie en wis- en scheikunde te studeren. In 1909 promoveert hij tot doctor. Hij gaat lesgeven aan de nieuw opgerichte Katholieke Universiteit van Nijmegen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog reist hij naar alle directie en hoofdredacteurs van de katholieke dagbladen en dringt er in zijn contacten met hen op aan om geen nazi- of NSB-propaganda



in hun kranten op te nemen. Hij wordt vastgezet in het kamp Amersfoort. Hij was een zeer gelovig man en heeft heel vaak zijn medegevangenen nabij gestaan in al hun moeilijke tijden. Op 13 mei 1942 gaat hij op transport naar Dachau. Daar wordt hij lichamelijk zo afgemat dat hij op 26 juli 1942 de dodelijke injectie kreeg toegediend. Titus zegt tegen u en mij: mens neem het leven zoals het is. Ga je eigen weg. In jouw innerlijk kun je de kracht van God vinden.

MARIAVIERING

'Gekomen is U lieve Mei, Maria'
Op maandag 9 mei is er om 19.00 uur in Koningsvoorde een Mariaviering. Het is een goede gewoonte om jaarlijks in de meimaand Maria in het zonnetje te zetten. Veel mensen gaan dan op bedevaart naar Lourdes of komen samen in een kapel waar zij vereerd wordt. In Tilburg is hiervoor gelegenheid in de Hasseltse kapel. Niet iedereen is echter in de gelegenheid om daar naar toe te gaan en zo bieden wij de mogelijkheid om op 9 mei samen te bidden en te zingen. Iedereen is hierbij van harte welkom, ook de mensen uit de wijk.



GEZAMELIJKE ZIEKENZALVING

Op maandag 30 mei wordt in huize Koningsvoorde 's avonds om 19.00 uur een viering gehouden, waarin de Ziekenzalving wordt gegeven aan ieder die dit wenst. Je hoeft er niet ziek voor te zijn en kleine kwaaltjes hebben we allemaal. Het is een van de zeven sacramenten. U kent ze nog wel, maar toch wil ik ze even noemen: Doopsel, Vormsel, Eucharistie, Huwelijk, de Wijding, Ziekenzalving (H. Oliesel), de Vergeving (vroeger de biecht genoemd).

Vroeger, vóór het Tweede Vaticaanse Concilie, werd dit sacrament alleen gegeven aan mensen die zeer ernstig ziek waren en die spoedig zouden sterven. Gelukkig kijkt men er nu anders tegen aan, ook al wordt het nog wel gevraagd voor stervende mensen.



Nu wordt het op veel plaatsen toegediend in een gemeenschappelijke viering. Vaak in verzorgingshuizen maar ook wel in sommige parochiekerken. Een jaarlijks gebeuren, waarbij vooral oudere mensen aanwezig zijn. Je mag dit sacrament meerdere keren in je leven ontvangen. Het is een teken dat de goede God je niet in de steek laat en met je meetrekt in die laatste levensfase. Een teken van dankbaarheid en bemoediging, een liefdesteken.

Maar naast deze gemeenschappelijke viering kan er ook altijd gevraagd worden om dit sacrament thuis te ontvangen, te midden van familie en vrienden. Hiervoor kunt u altijd contact op nemen met diaken Hans Vugs, pastor van de Gerardus Majella kerk. Zijn telefoonnummer is: 06-22453361)

HEMELVAART: DONDERDAG 26MEI

Op de 40ste dag na Pasen vieren we de Hemelvaart van Jezus. Na Pasen is Jezus vele malen verschenen aan zijn leerlingen en ze herkenden Hem aan het 'breken van het Brood'. Het meest bekende verhaal uit het Nieuwe

Testament daarover is het verhaal van de Emmaüsgangers. Ook kennen we het verhaal van Thomas die pas wilde geloven als Hij Jezus kon aanraken. Dan komt het moment dat



Jezus niet langer

verschijnt aan de leerlingen en ze definitief afscheid van Hem nemen: "terwijl de leerlingen naar boven kijken wordt Hij aan hun zicht onttrokken door een wolk", lezen we in het evangelie. Maar Jezus heeft hen en ook ons niet aan ons lot overgelaten, maar beloofd de Heilige Geest te zenden, de Trooster. Dit gebeuren vieren we tien dagen later, met Pinksteren. Dit jaar op 5 en 6 juni

LOURDES

Van maandag 12 september 2022 tot en met zaterdag 17 september 2022 maken we weer een bedevaart naar Lourdes.

Lourdes de plek van Maria en van alle mensen.

In Lourdes mag je zijn die je bent en hoef jij je voor niemand te schamen.

In Lourdes mag ik tot gebed komen,

mag ik dank je wel zeggen
voor alles wat ik heb en wat ik niet heb.

Een plek waar ik tot rust kan komen,
waar niets
moet en alles
mag.

Je mag ook
genieten van
het prachtige
bergland,
want in die
bedevaart
gaan we ook



op tocht naar de Pyreneeën,
ervaren hoe hoog de bergen kunnen zijn,
iets wat we in ons kikkerlandje niet kennen.
Kortom een reis om van te genieten.

Kosten € 895,00 per persoon

U kunt zich bij mij opgeven.

Hans Vugs

Diaken-pastor

PRO ECCLESIA ET PONTIFICE



Op zondag 17 april ontving de 74-jarige Wick van Puijzenbroek uit Goirle, uit handen van diaken Hans Vugs van De Parochie de Goede Herder, de Pauselijke Onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice. Hij ontving deze onderscheiding voor zijn grote verdienste en jarenlange toewijding voor de kerkmuziek.

VACATURE:

Helpende hand bij het schoonhouden van onze kerk. Op dinsdag en/of donderdagmorgen komen we bijeen om onze kerk prachtig en netjes te houden.

Informatie bij: Marie-

Jose Hulskramer. mail: m.hulskramer@kpnmail.nl



Secretariaat: Gerardus Majella

Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg. Tel: 013-5423455

Geopend dinsdag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur. Op dit secretariaat kunt u terecht voor vragen, allerlei sacramenten, aanvragen van een doopbewijs, doop, huwelijk, jubileum, enz. De bovengenoemde diensten kunt u ook regelen via onze Website:

www.hlgm.nl

Voor noodgevallen

Diaken J. Vugs, 06 - 22 45 33 61

Liturgische diensten

zaterdag. 17.30u

zondag. 10.00u

2^{de} dinsdag 10.30u

1^{ste} vrijdag 10.30u

Gerardus Majellakerk

Ook via livestream te volgen

www.facebook.com/parochiehlgm/

Piomorgen in de kerk

1^e vrijdag in de kerk

Koningsvoorde

zaterdag. 19.00u Atrium, na de viering koffie.

Financiën: Giro (IBAN) NL94 INGB 0001 0688 20.

Bank (IBAN) NL64 RABO 0171 2002 17.

t.n.v. Parochie De Goede Herder (locatie Trouwlaan)

Contactblad "De Brug"

Kopij **vóór 23 mei as.** middels e-mail adres: info@hlgm.nl of in de brievenbus van de kerk.

Je kunt "de Brug" ook vinden op onze website: www.hlgm.nl.

Volg ons op Facebook: <https://www.facebook.com/parochiehlgm/>

Redactie Parochieblad "De Brug"

M. Kolen - Gerrits en K. van Beijsterveld