



Gerardus Majella

Een dienstbare en levendige geloofsgemeenschap

 <p>DE GOEDE WEEK</p>	<p>Koffiedrinken op Donderdag 21 april om 10.30 uur</p> 
<p>Deze maand is er stille Aanbedding op donderdag 7, 21 en 28 april</p> 	<p>Piromorgen op dinsdag 12 april om 10.30 uur</p> 

PAGINA INDELING

1. voorkant
2. pagina indeling
3. Pasen
4. uit onze parochie agenda
11. Goede week en Pasen
13. intenties
15. geheugensteuntjes
16. Heiligen in april
17. postzegel met Nederlandse paus
18. van de redactie
19. weerspreuken in april en mei
20. achterkant

Pasen 2022.

Weer gaan we met Jezus de grote Stad Jeruzalem binnen en mogen ook wij zwaaien met palmtakken, die daar zo rijkelijk groeien. Met alle aanwezigen mogen we roepen Hosanna, Hij is onze Koning. Maar in diezelfde stad mogen ook wij, amper vijf dagen later, schreeuwen: aan het kruis met Hem, om ook weer met allen enkele dagen later te juichen: Alleluia! Zo gaat het met ons mensen anno 2022, dat

ervaar je als je in Jeruzalem rondloopt en deze Bijbelteksten worden voorgelezen, dan krijg je een hoog rode kleur van schaamte, dat ook jij tot die groep behoort. Maar ook wordt je in die prachtige heilige Grafkerk gelukkig, dat ook jij bij Hem mag horen, die ons allen heeft bevrijd van de eeuwige dood. En dan kun je alleen maar stamelen en zachtjes bidden: Heer geef mij vandaag en telkens weer een nieuw hart dat nederig is en vriendelijk voor alle mensen.

Heer, geef mij vandaag en alle dagen nieuwe ogen, die U mogen herkennen in al wat er geschiedt.

Heer, geef mij vandaag en steeds weer een nieuw geloof, dat elk goed begin van U verwacht.

Heer, geef mij nieuwe hoop niet alleen vandaag, maar altijd weer, die uitzielt naar de onmogelijke vrede.



Heer, geef mij vandaag en ook al mijn levensdagen een nieuwe liefde, die sterk is als de dood.

Zegen mij vandaag en al mijn levensdagen, dat ik troost en vrede mag brengen bij allen die vertwijfelen.

Heer, geef mij en allen vandaag en al onze levensdagen nieuwe moed, dat we altijd weer opnieuw beginnen, maar dan wel steeds met U aan onze zijde. Amen.

Zalig Pasen,

Hans Vugs, diaken pastor

UIT ONZE PAROCHIE AGENDA

Wij hebben mogen dopen.

Op zondag 20 maart 2022 hebben wij in onze Piokapel, onze eerste doop van het jaar 2022 mogen doen. Heel trots kwam **RAILEY PANKOW**, met zijn papa en mama: Niels en Riekie Pankow - van Netten, met zijn broer Tony, met peetoom Hector Sanchez, met opa en oma Pankow, met ooms en tantes en een vriendin, naar de kerk. Bij de doop krijgt hij de namen Railey Hermano, Franciscus. Railey is omdraaiing van de naam van tante Ria en de uitgang van de naam Tony. Hermano en Franciscus zijn de namen van de opa en oma van Netten, in een maand na elkaar



overleden. Beide foto's hebben we op het altaar geplaatst en er twee kaarsjes bijgezet. Tony had zijn Doopkaars meegebracht en die heeft hij samen met zijn peettante Ria aangemaakt. Nadat

Railey het teken van Jezus op zijn voorhoofd, zijn mond en in zijn hart had ontvangen, kreeg hij van zijn papa en mama en peetoom ook een kruisje op zijn voorhoofd. Ook opa en oma hebben hem een kruisje op zijn voorhoofd gegeven. Na het verhaal van Jezus hebben we alles bijeen gezocht dat we nodig hebben voor de doop. Ook hebben papa en mama en peetoom Railey mee de handen opgelegd en hebben we gebeden dat de goede God hem zijn hele leven mag begeleiden en beschermen. Na de doop heeft zijn mama liefdevol zijn hoofd afgedroogd, heeft zijn peetoom de nieuwe doopkaars voor hem aangemaakt en aan iedereen een beetje van dat vuur gegeven. Samen zijn we naar Moeder Maria gegaan, hebben haar dank je wel gezegd en gevraagd om ook Railey als haar kind op te nemen. Mag zij hem altijd sturen en begeleiden. Natuurlijk hebben we de doopklok geluid en het lang zal hij leven gezongen.

LANG ZAL HIJ LEVEN

WIJ HEBBEN UIT HANDEN MOETEN GEVEN

Op 21 februari 2022 hebben we in zijn eigen kamer afscheid genomen van **THEO VAN DE WOUW**, die in de leeftijd van 86 jaar rustig is overleden. Theo komt uit een gezin met drie kinderen te weten Theo, Anton en Annie. Zij groeide in een heel katholiek gezin op, waar hun alle drie geleerd werd dat het geloof niet zat in woorden en op je knieën zitten, maar vooral op doen. Dat hebben ze alle drie geleerd en tot op hoge leeftijd toegepast. Hun ouders waren er voor hun kinderen en alles werd samen gedaan. Dat was leuk en gezellig,



daar werd de liefde eerlijk en oprecht uitgestrooid. Theo was een bijzonder persoon, die als het kon en mocht heel graag zijn eigen zin deed. Zo nu en dan liet hij het wel weten en vroeg hij: Mag ik dit, maar meestal kwam hij met het gezegde: dat moet ik hebben. En dan trok hij daar een heel beslist gezicht bij. Als Theo mocht doen wat hij wilde, dan zag je hem helemaal ontspannen, dan kwam hij tot rust. En als er dan plakjes kaas en lekkere koeken bij kwamen, was hij helemaal in zijn element. En als slagroom op zijn gebakje: met een bus een ritje maken, dan kon hij glunderen over zijn hele gezicht. Maar mopperen kon hij als de beste, dat deed hij heel vaak, zeker als het niet ging zoals hij het gewild had. Als hij met iets bezig was dan had hij niet graag dat hij gestoord werd; ik ben druk bezig. Hij liet duidelijk weten wat hij wel en niet wilde. En dan was hij de broer en medebewoner om van te houden. Met zus Annie en zijn begeleiders hebben we hem de ziekenzalving mogen geven, en is hij daarna rustig ingeslapen. Mag hij met Anton en zijn ouders samen voor Annie, Gust, Corné en Petra blijven zorgen hier op die moeilijke weg door dit leven.



Amper 3 maanden nadat zijn zus Diny is begraven, hebben we **ALBERT DE JONG** plotseling uit handen moeten geven.

In de vorige eeuw, de eeuw van jullie oom en tante waren er heel specifieke regels. De meisjes moesten zo vlug mogelijk komen werken in en rondom het huis en de jongens moesten als het kon leren en doorstuderen. Toen tante Diny de lagere school had

afgemaakt, kreeg zij het advies om door te studeren, maar jullie oma besliste anders, neen ons Diny komt naar huis om het huishouden te leren en te doen en om de winkel over te nemen. Toen oom Albert de school had afgemaakt werd er niet gesproken, hij ging door naar de MULO, want hij moest een vak leren en een toekomst opbouwen. Dat heeft hij zeer stipt gedaan en een baan voor het leven gevonden op een kantoor. Albert, een van de zeven kinderen, is door zijn ouders heel katholiek opgevoed. Hij was een regelmatige bezoeker van de kerk, maar bovenal liet hij zijn geloof zien door zijn daden. Op zijn werk liet hij dat zien door zijn accuratesse, door zijn omgang met zijn collega's, maar ook door zijn warme interesse voor Burkina Fasso, een stad in Afrika, die zijn interesse had. Hij heeft daar alles voor op touw gezet en ten uitvoer gebracht. Gelukkig heeft hij ook genoten van de jaarlijkse uitstapjes naar dat mooie land, dat zo om hulp van ons allen smeekte. Daarnaast had hij ook veel interesse in de scouting. Vele jaren heeft zijn hulp en daadwerkelijke steun bijgedragen aan al die groepen. Daarvoor werd hij beloond met de St. Jacobsstaf, een onderscheiding van de scouting voor hen die heel veel inzet hebben gegeven aan de scouting. Maar naast al deze inzet, heeft vooral de Korvelse kerk en de Korvelse parochie heel veel steun van hem ontvangen. Ruim 25 jaar, tot aan de opheffing van de Korvelse parochie, heeft hij alle aandacht besteed aan het parochieblad. Hij is heel veel jaren lid geweest van het parochiebestuur, met name de functie van penningmeester. Zijn jaarlijkse balans en vooruitzichten klopte altijd tot in de puntjes.



Hij was heel stipt op het geld, en heeft de parochie rijkelijk achtergelaten. Zijn omgang met pastoor Schrauwen was ook heel hartelijk, wekelijks kwamen zij bijeen en werden alle zaken besproken. Daar was een speciale vriendschap uit ontstaan. Albert werd door de parochie bedankt met een pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice.

Albert heeft zijn geloof vooral uitgedragen in zijn doen en laten.

Nooit was iets teveel en steeds stond hij voor degene die naast hem stond klaar. Mag hij nu van zijn en onze Schepper

vernemen: kom goede en getrouwe knecht kom binnen in mijn rijk van vrede, ga aanzitten naast je ouders, naast je broers

je zussen, naast Diny die jij 3 maanden geleden uit handen hebt moeten geven en die jij zo vlug hebt gevolgd en vanaf nu ga ik jullie allen bedienen.

Albert, dank je wel voor alles wat jij hier in deze wereld voor ons allen hebt gedaan en betekend, rust nu maar uit, maar wil ons allen begeleiden op onze niet eenvoudige weg door het leven.. Rust nu maar uit en dank je wel.



Op 11 maart 2022 hebben de kinderen afscheid genomen van hun moeder en oma **TINY VAN DOESBURG - VAN HOOFF**. Zij overleed in de leeftijd van 97 jaar en was weduwe van Piet van Doesburg. Jullie mam en oma komt uit een heel katholiek gezin 7 kinderen, te weten 1 zoon en 6 dochters. Van die 7 kinderen werden 2 dochters een eerwaarde zuster Oblaten en de enige broer ging het klooster in bij de broeders Penitenten. Jullie opa en oma waren heel trots dat zij zoveel kinderen hadden gegeven aan de kerk. Van haar ouders heeft zij haar geloof gekregen, niet

dat zij de hele dag in de kerk zat, ook niet dat zij de hele dag liep te preken in jullie huis voor jullie allemaal, neen, maar zij liet haar geloof blijken door haar doen en laten. Jullie mam was een hele grote uitzondering op vele meisjes van haar leven. Zij mocht als een zeldzaamheid door studeren, de meeste meisjes moesten na de lagere school van school af en gaan werken. Jullie mam was heel intelligent en gelukkig mocht zij van haar ouders en van de school doorstuderen. Na het behalen van haar diploma, ging zij op

een kantoor werken. Zij werd een administratief beambte. Maar wilde haar vak nog graag verder uitbreiden en ging vele cursussen doen



voor boekhouden en steno. Steeds wilde zij nog meer en de mensen in haar omgeving te hulp komen. Maar toen zij haar Piet had ontmoet en daarmee in het bekende huwelijksbootje stapte, moest zij haar baan opgeven en het huishouden runnen. Dat vond ze ontzettend jammer, maar dat was nu eenmaal de regel. Met heel haar hart heeft zij zich gegeven aan haar gezin. Ze heeft zich ingezet voor haar kinderen en die moesten gestimuleerd door haar, hun eigen talenten goed ontwikkelen. Zij had aandacht, warmte en liefde voor ieder van haar kinderen op een hele eigen manier, die hebben dat mogen ervaren en zich eigen mogen maken. Om op hun beurt dat weer door te geven aan hun kinderen en kleinkinderen. Een bekend gezegde in het gezin van Doesburg is: wat je zaait, dat zul je ook oogsten. Moeder en oma was ook een rechtvaardige vrouw, geleerd van haar ouders. Zij stond er

op dat je eerlijk en open bent, dat je een ander rechtvaardig en eerlijk behandelt, want Jezus Christus heeft in zijn Blijde Boodschap gezegd, met het oordeel dat jij over een ander spreekt, zul jij ook geoordeeld worden of nog erger.

Moeder en oma regelde thuis alles zelf. Ja tot op het laatst van haar leven, belde zij wekelijks de boodschappen door, die jullie dan voor haar mochten doen. Jullie mam hield ook van spelletjes spelen, maar dan niet alleen maar voor de gezelligheid, ja dat ook wel, maar steeds deed zij haar uiterste best om te winnen. Als zij in Koningsvoorde mee ging sjoelen, dan stond ze er niet bij en keek er naar, neen dan wilde zij wel dat goed doen en winnen.

Ook in huize van Doesburg klonk ook vaak het gezegde: Zeg, luister eens.. en dan keek ze rond dat ieder die

aanwezig was, aandacht voor haar had, want zij wilde niet voor de stoelen en tafel spreken. Luisteren naar de ander en naar elkaar. Geef aandacht aan de ander, met alle talenten die je hebt.

Nu zij gestorven is, hoeft zij bij de hemel niet haar balans of nota van verlies en winst te laten zien, daar hebben zij in de hemel geen enkele interesse in, maar daar moet zij wel vertellen en wat heb jij voor de ander gedaan, heb je die geholpen, of heb je hem of haar naar de pomp laten lopen. Mam en oma dank je wel voor alles wat jij voor ieder van ons hebt gedaan en betekend, rust nu maar uit, maar blijf met ons pap en opa ons begeleiden op die niet eenvoudige weg door dit leven.



DAT ALLEN RUSTEN IN VREDE.

GOEDE WEEK EN PASEN IN DE KERK

*zondag 10 april: Palmzondagviering:
om 10.00 uur
m.m.v het Herenkoor*

*dinsdag 12 april: Boeteviering
om 19.00 uur*

*donderdag 14 april: Witte Donderdagviering
om 19.00 uur*

*vrijdag 15 april: Goede Vrijdagviering
om 15.00 uur*

*zaterdag 16 april: Paaswake om 21.00 uur
m.m.v. het Herenkoor*

*zondag 17 april: Paasviering om 10.00 uur
m.m.v het Herenkoor*

*maandag 18 april: Tweede Paasdag
10.00 uur
samenzang*



GOEDE WEEK EN PASEN IN KONINGSVOORDE

***zaterdag 9 april: Palmzondagviering
Om 19.00 uur
Samenzang***

maandag: 11 april: Boeteviering om 19.00 uur

***donderdag: 14 april: Witte Donderdagviering
om 19.00 uur
samenzang***

***vrijdag: 15 april: Goede Vrijdagviering
om 19.00 uur
samenzang***

***zaterdag:16 april: Paaswake
om 19.00 uur
m.m.v.de Zanggroep***



Intenties in de Gerardus Majella kerk & Koningsvoorde.

GM= Gerardus Majella
KV= Koningsvoorde
KND=Kindernevendienst
DK=Dameskoor
HK=Herenkoor
GK= Gemengd koor
SZ=Samenzang
FR=Friends
ZG=Zanggroep



	Tijd	Locatie		Intentie april
2&3 april SZ	17.30 19.00 10.00	KV	GM	Jacob Verbeucken 1 ^e JGT
			GM	Antoon van de Wouw 1 ^e JGT Ineke Vugs-van Etten Leo Priems en Coleta Priems- Hendriks v.w. MGD Jan Sloot Riet van Overbeek Jose Mommers-van Santvoort Fien Emmen- van Gog v.w. JGT in liefdevolle herinnering
9&10 april SZ HK	17.30 19.00 10.00	KV	GM	Joke Thijs-Kollau 1 ^e JGT
			GM	Ineke Vugs-van Etten Jan Sloot Fien Hultermans-van Hautum v.w. verj. Theo van Hautum

				Wil Denissen Wil Dusee Jan van Huigenvoort Wim van Hautum Cees Bastings Jose Mommers - van Santvoort
16&17&18 april HK ZG HK	21.00 19.00 10.00	KV	GM GM	Ineke Vugs- van Etten Jan Sloot Riet van Overbeek v.w. verj Herman Hopmans Ben en Toos Bastings- Schellekens Jose Mommers - van Santvoort Anja Diepenhorst- van Kerckhoven v.w. Verj.
23&24 apr HK	17.30 19.00 10:00	KV	GM	Ineke Vugs- van Etten Jan Sloot Fien Hultermans- van Hautum Tina Snoeren Jeanne Hultermans-van Oosterhout Trees van de Linden-Maas
30&31 April SZ	17.30 19.00 10.00			Ineke Vugs-van Etten Jan Sloot Riet van Overbeek Cees Bastings v.w. trouwdag

GEHEUGENSTEUNTJES



1 april	10.30		GM	1 ^e vrijdag
3 april	10.00		GM	Kindernevendienst
6 april	15.00 20.00		GM	Communievoorbereiding Doopvoorbereiding
7 april	16.00		GM	Stille aanbidding
9 april	10.00		GM	Sam's Kleding inzameling
9 april	19.00	KV		Palmzondagviering
10 april	10.00		GM	Palmzondag met kindernevendienst
11 april	19.00	KV		Boeteviering
12 april	10.30 14.00 19.00		GM GM GM	Pio ochtend Bijbelgroep Boeteviering
13 april	15.00		GM	Communievoorbereiding
14 april	19.00 19.00	KV	GM	Witte Donderdag Witte Donderdag
15 april	15.00 19.00	KV	GM	Goede vrijdag Goede vrijdag
16 april	19.00 21.00	KV	GM	Paaswake Paaswake
17 april	10.00		GM	1 ^e Paasdag
18 april	10.00		GM	2 ^e Paasdag

20 april	15.00		GM	Communievoorbereiding
21 april	10.30			Koffie ochtend
	16.00		GM	Stille aanbidding
26 april	14.00		GM	Bijbelgroep
27 april	15.00		GM	Communievoorbereiding
28 april	16.00		GM	Stille aanbidding

HEILIGEN IN APRIL

Op 16 april vieren we de feestdag van de H. Bernadette Soubirous. Wie was zij? Iedereen die wel eens mee gaat op bedevaart naar Lourdes, kent haar. Bernadette, een meisje van

14 jaar, was met haar zus en vriendin aan het hout sprokkelen. We zijn dan in het jaar 1858. Vanwege haar zwakke gezondheid bleef ze wat achter en wilde ze in haar eentje de rivier de Gave oversteken. Aan de overkant bevond zich de grot van Massabielle. Vandaar hoorde ze een geluid dat leek op het geruis van de wind, maar ze zag niets bewegen. Daarna zag ze



een verschijning van een vrouw, in het wit gekleed en met een rozenkrans in de hand. Op die plaats ontstond een bron. Nog vele malen kreeg Bernadette diezelfde verschijning en kreeg ze de vraag bij de grot een kerk te laten bouwen, processies te houden en de rozenkrans te bidden. Bernadette had nog geen idee wie de verschijning was. Pas later kreeg ze te horen dat het moeder

Maria was. Vanaf 1862 is Lourdes als officiële bedevaartsplaats door de kerk erkend. Bernadette zelf ging in 1866 naar een klooster van de 'Soeurs de la Charité' in Nevers. In 1925 is ze zalig verklaard en in 1933 heilig verklaard. Jaarlijks trekken mensen uit alle delen van de wereld naar Lourdes, naar Maria, maar bezoeken ook het klooster in Nevers, waar de H. Bernadette begraven ligt.

Vaticaan geeft postzegel met 'Nederlandse paus' Adrianus VI uit

Het Vaticaan heeft een postzegel uitgegeven ter gelegenheid van de 500e verjaardag van de verkiezing van de in Utrecht geboren paus Adrianus VI. De postzegel heeft een waarde van twee euro en kan sinds dinsdag zowel in het Vaticaan worden gekocht als via de [internetsite](#). Op de postzegel staat een 17e eeuws schilderij van een anoniem gebleven schilder. Dat is een kopie van een verloren gegaan origineel. Het schilderij is in bezit van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en hangt sinds 1993 in de residentie van de ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden bij de Heilige Stoel.



VACATURE:

Helpende hand bij het schoonhouden van onze kerk. Op dinsdag en/of donderdagmorgen komen we bijeen om onze kerk prachtig en netjes te houden.

Informatie bij: Marie-

Jose Hulskramer. mail: m.hulskramer@kpnmail.nl



KLEDING INZAMELING

Op Zaterdag 9 april 2022 van 10.00 uur tot 12.00 uur kunt U de nieuwe en gebruikte kleding in leveren bij de

Gerardus Majellakerk. Bewoners van Koningsvoorde dienen hun kleding uiterlijk vrijdagavond 8 april as. uiterlijk om 19.00 uur klaar te zetten bij de draaideur.

Gaarne in een gesloten grijze zak aanbieden.



WEERSPREUKEN IN APRIL EN MEI

April 04 - Is Isidoor voorbij, dan is ook de noordenwind voorbij.

April 10 - Zaait ge op Sint Ezechiël, zeker lukt de vlasgaard wel.

April 14 - Op Sint Tuburtius na de noen, worden alle velden groen.

April 15 - Op Sint Justijn, dood de kou het venijn.

April 23 - Valt voor Sint Joris geen regen, dan komt erna hem des te meer.

April 25 - Zolang voor Sint Markus warm, zolang na hem koud.

April 28 - Als het vriest op St.

Vitaal, vriest het nog veertig maal.

Mei 01 - Als het op Sint Filippus regent, is de oost gezegend.

Mei 11-14- Pankraas, Servaas en Bonifaas, zij geven vorst en ijs helaas. Voor IJsheiligen de bloemen buiten, wacht af tot ze zijn voorbij, de bloemen zijn u daarvoor blij.

Mei 13 - Voor nachtvorst ben je niet beschermd, totdat Servatius zich ontfermt.

Mei 14 - Tot Bonifaas, die strenge baas, wees voor vrucht, op vorst beducht.

Mei 25 - Sint Urbanus en de zon, wijn in de ton.

Mei 31 - Is het klaar met Petronel, dan meet men vlas met een el.



Secretariaat: Gerardus Majella

Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg. Tel: 013-5423455

Geopend dinsdag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur. Op dit secretariaat kunt u terecht voor vragen, allerlei sacramenten, aanvragen van een doopbewijs, doop, huwelijk, jubileum, enz. De bovengenoemde diensten kunt u ook regelen via onze Website:

www.hlgm.nl

Voor noodgevallen

Diaken J. Vugs, 06 - 22 45 33 61

Liturgische diensten

zaterdag. 17.30u

zondag. 10.00u

2^{de} dinsdag 10.30u

1^{ste} vrijdag 10.30u

Gerardus Majellakerk

Ook via livestream te volgen

www.facebook.com/parochiehlgm/

Piomorgen in de kerk

1^e vrijdag in de kerk

Koningsvoorde

zaterdag. 19.00u Atrium, na de viering koffie.

Financiën: Giro (IBAN) NL94 INGB 0001 0688 20.

Bank (IBAN) NL64 RABO 0171 2002 17.

t.n.v. Parochie De Goede Herder (locatie Trouwlaan)

Contactblad "De Brug"

Kopij vóór 18 april as. middels e-mail adres: info@hlgm.nl of in de brievenbus van de kerk.

Je kunt "de Brug" ook vinden op onze website: www.hlgm.nl.

Volg ons op Facebook: <https://www.facebook.com/parochiehlgm/>

Redactie Parochieblad "De Brug"

M. Kolen - Gerrits en K. van Beijsterveldt.