



Een dienstbare en levendige geloofsgemeenschap

<p>1^e vrijdagviering op vrijdag 4 februari om 10.30 uur</p>	<p>Koffiedrinken op Donderdag 17 februari om 10.30 uur (afhankelijk van coronatijd)</p> 
<p>Deze maand is er stille Aanbedding op donderdag 3,10,17, 24 februari.</p> 	<p>Piomorgen op dinsdag 8 februari om 10.30 uur</p> 

PAGINA INDELING

- 1 Voorkant**
- 2 Pagina indeling**
- 3. Carnaval en Aswoensdag**
- 4. Kerkbalans 2022**
- 6 Wij hebben uit handen moeten geven**
- 12 Intenties**
- 13 Geheugensteuntjes**
- 14 Heiligen in februari**
- 17 Respect voor een overledene**
- 18 Van de redactie**
- 20 Achterkant**

CARNAVAL EN ASWOENSDAG

De komende maand februari gaan we samen weer, voor zover dat mogelijk is, de bloemetjes met Carnaval buiten zetten. We mogen even alle leed en droefheid vergeten, om daarna met volle overtuiging het askruisje op Aswoensdag te ontvangen. Op die dag zal er 's morgens om 10.30 uur een viering in onze kerk, waarbij u dat teken op uw



voorhoofd ontvangt. In Koningsvoorde zal dat 's avonds om 19.00 uur zijn, mits de regels ons dat toestaan.

Dat is niet zo maar een teken, maar als je let op de woorden die daarbij worden uitgesproken: 'gedenk mens dat gij van stof zijt en tot stof zult wederkeren.', dan is dat niet niets, maar een aansporing aan ons allen om het belangrijkste van heel ons leven in de gaten te houden. Daar mag ook vrolijkheid en gein bij zijn, maar ook dat we met elkaar rekening houden en elkaar nemen zoals we zijn met onze vele goede eigenschappen, en ja jammer genoeg hebben we ook allemaal onze stekels. Wanneer we rekening houden met elkaar, worden we een licht voor elkaar, en dat mogen we in de komende Veertigdagentijd ons eigen maken.

Dat er licht mag zijn, licht in onze ogen:

dat wij elkaar zullen zien zo goed als nieuw.

Licht in onze harten:

dat wij ruimte scheppen, plaats maken voor velen.

Licht in onze gedachten:

dat wij komen tot nadenken en eerlijke besluiten.

Licht in onze huizen:

dat er vriendschap en gastvrijheid zullen heersen.

Licht in de omgang:

dat we te zien zijn, niet verborgen voor elkaar.

Licht op onze wegen:

dat wij niet dwalen en elkaar tot doolhof zijn.

Licht in alle uithoeken:

dat we nergens het kleine
vergeten, verdonkeremanen.

Licht op deze plaats,
om elkaar bij te lichten,
elkander toe te schijnen met
geloof in Hem..



Een gezellige Carnaval en een
goede voorbereiding op ons
Paasfeest.

Hans Vugs, diaken-pastor

KERKBALANS 2022

Het thema van de kerkbalans is: **GEEF VOOR JE KERK.**

Mede namens ons parochiebestuur mag ik iedereen die op enigerlei wijze heeft bijgedragen aan de Kerkbalans 2021 van harte danken. Het is een van de manieren om onze parochie te laten bestaan. Zeker in deze tijd moeten we de handen ineen slaan. Het is niet niets wat er allemaal in de kerk gebeurd is, daar mogen we niet te licht over doen. Er zijn toch ook heel veel goede dingen gebeurd ook in onze parochie. En dat geeft ons toch weer de mogelijkheid om het hoofd omhoog te houden en door te gaan.

We hebben een mooi kerkgebouw, dat steeds mooier wordt, jammer dat er in de jaren 1970 zoveel weggebroken is, want de foto's die er nog zijn van die tijd laten zien hoe prachtig onze kerk is. In het afgelopen jaar is er onderhoud gepleegd moeten worden aan de daken van ons kerkgebouw. Wij zijn ook bezig om



Actie

Kerkbalans

onze banken wat geriefelijker te maken, zodat ze niet zo hard zitten. Zoals we vorig jaar reeds hebben meegedeeld willen wij de banken waarop we zitten, knielen en met onze armen op leunen, bekleden met leer, zodat alles wat fijner

wordt om de bank te gebruiken waar deze voor dient. Maar dat kost veel geld en dat hebben we nog niet bijeen gespaard. Toch weten we zeker dat we niet te royaal hebben rond gesprongen, maar de kerk moet wel verwarmd zijn als we bij elkaar komen, ook de lampen moeten branden, er moeten boekjes zijn zodat we mee kunnen lezen en bidden, en dat alles kost geld. Volgend jaar 3 mei 2023 bestaat onze prachtige kerk 100 jaar en dat willen we op zondag 7 mei 2023 vieren. Daar leven we naar toe om dat groots te gedenken. In heel onze locatie Trouwlaanparochie hebben we geen betaalde krachten, we zijn allemaal vrijwilliger, dus daar gaan de euro's niet aan op. Mag ik u allen vragen om uw aandeel aan onze parochie over te maken, zodat we en als parochie blijven bestaan en bijeen kunnen blijven komen om te vieren, te dopen en als het moet om iemand uitgeleide te doen. Bij voorbaat dank u wel en het gaat u allen goed.

Hans Vugs, diaken - pastor.

WE HEBBEN UIT HANDEN MOETEN GEVEN

Op 18 december 2021 werd **Diny de Jong** plotseling ernstig ziek en heeft zij het sacrament van de Zieken mogen ontvangen. Op zondag 19 december is zij in de leeftijd van 95 jaar rustig ingeslapen. Als je de liefde niet hebt, dan ben je maar een schallend bekken. Woorden uit de Bijbel. Liefde is dus heel

belangrijk in ons mensenleven. We zijn geen eenlingen, die alleen maar aan onszelf denken, neen we mogen samen door het leven gaan, we mogen samen optrekken. Dat heeft Diny heel haar leven waar gemaakt. Toen zij de Antonius van Padua school hier in de



parochie Korvel had afgemaakt, kreeg zij het advies van de directrice van de school om door te studeren. Dat zat in haar. Maar moeder de Jong was een andere mening toegedaan: neen zuster, wij hebben een gezin van 9 personen en daar de winkel in kruidenierswaren nog bij, ik heb ze zelf nodig en ik houd ze thuis. De jaren 1926 en nog vele jaren daarvoor en lang daarna, waren de jaren van de grote gezinnen, 7, 12 of nog meer kinderen was toen geen uitzondering. In zo'n huishouden had je dan ook bijna altijd een huishoudster, al dan niet voor dag en nacht. Ja en elke gulden moest toen door werken verdiend worden, dus als ons Diny nu thuis komt, dan kan de huishoudster er uit, dan kan Diny zo nodig in springen in de winkel en uit eindelijk zelf de winkel gaan leiden. Diny leerde heel snel van haar moeder hoe het huishouden

verliep, wat er allemaal moest gebeuren. Een betere lerares was er niet. Waren de huishoudelijke karweitjes gedaan, het eten gekookt, dan was er nog wel tijd over om achter op de Rielseweg de boodschappenboekjes op te halen. En in die tijd mocht je zeker niet in ledigheid des duivels oor kussen. Neen die handen moesten constant in beweging zijn. Kwam ze thuis met de boodschappenboekjes, ga jij maar al die boodschappen bijeen zoeken, doet ze maar in tassen, maak de rekening maar klaar en fiets maar weer terug om al die boodschappen thuis te brengen. Maar wel meteen afrekenen. En met veel plezier ging zij door weer en wind naar de mensen. En voor haar was het belangrijkste dat zij een goed woord van de mensen kreeg. Diny was ook een gelovige vrouw. Geleerd van haar ouders en dat heeft tot het einde van haar leven



volgehouden. Diny een echte Tilburgse, was ook een grote fan van Peerke Donders. Peerke is al vrij jong naar de missie gegaan in Suriname, waar hij vooral de missionaris van de melaatsen werd. Hij heeft al die melaatsen verzorgd en geholpen. Hij had ook zijn hart op de goede plek. Uiteindelijk is hij te midden van al die melaatsen ook daar overleden.

Dat beeld had hele grote indruk op Diny gemaakt. Op 23 mei 1982 was zij met vele Tilburgers in Rome aanwezig waar de Paus Peerke Zalig verklaarden. Zij hadden een busreis van Tilburg naar Rome gemaakt en ook weer terug. Er kwam voor Peerke een kapel in het Peerke Donderspark, waar wekelijks op de dinsdagmiddag een Smeekuur werd gehouden.



Natuurlijk gingen broer en zus de laatste jaren dagelijks er op uit, een tour de village maken of zelfs naar het buitenland. Elke dag genoten zij samen van het leven en kwamen niets te kort. Diny was een eenvoudige vrouw, die nimmer in het middelpunt van de belangstelling wilde staan, maar die er wel bij wilde horen. Haar laatste verjaardag zondag 18 april 2021 verbleef zij in het verzorgingshuis de Vleugel. Daar zei ze kort voor die verjaardag tegen Albert: ik heb nooit mijn hele leven lang in het middelpunt van de belangstelling gestaan. Dat werd voor kennisgeving aangenomen. Het viel haar ook moeilijk dat mede gelet op de coronamaatregelen en de situaties van haar zelf, dat zij op haar verjaardag niet naar de kerk kon. We hebben haar opgehaald en zij kon op haar verjaardag toch naar de kerk en ter communie. Uiteraard hadden we bij de

voorbede voor de jarigen gebeden en daar hebben we haar met naam en toenaam genoemd, en na de mis zette de organist het lang zal zij leven in. En ieder zong uit volle borst en ze werd in de ontmoetingsruimte door vele gelukkigewent. Dus toch in het middelpunt van de belangstelling gestaan. Diny dank je wel voor alles wat jij voor ieder van ons hebt gedaan, rust nu maar uit, maar blijf Albert, jouw neven en nichten en ons allen begeleiden op onze niet eenvoudige weg door het leven.

Op 10 januari 2022 hebben toch nog op een vrij plotselinge wijze in de leeftijd van 77 jaar afscheid moeten nemen van **Jose Mommers - van Santvoort**, echtgenote van Leo Mommers. Jose geboren op 13 december 1944 in Tilburg aan de Burgermeester van de Mortelplein, is het enige kind en dochter van papa en mama van Santvoort. Nu zou je denken die wordt tot in de grond toe verwend, maar dat is niet waar.

Zij heeft een hele warme jeugd gehad, maar werd wel opgevoed als een hele dienstbare en liefhebbende dochter. Zij heeft mogen studeren wat zij wilde en toen zij haar studies voltooid had is zij gaan werken bij de Kamer van Koophandel in Tilburg als stenotypiste. Dat heeft zij 6 mooie jaren mogen doen. Inmiddels was zij bevriend geraakt

met de zus van Leo. Toen de zus van Leo jarig was en een feestje aan huis mocht geven, vroeg zij aan Jose of Leo de grammofooninstallatie mocht op halen, dan konden ze 's avonds ook wat dansen. En zo is het gekomen. Kenmerkend voor het gezin



Mommers is: lezen en praten. Eindeloos, maar niet oppervlakkig, maar tot in de diepte toe. Na hun huwelijk gaan ze in Den Brielle wonen en werken. Daar ontmoeten zij een hele mooie en gezellige parochie met mensen die graag met elkaar door het leven willen gaan. Jose en Leo zetten in die geloofsgemeenschap hun beste beentje voor en helpen op school, maar ook in de parochie. Waar zij kunnen helpen, daar zijn ze aanwezig. Zelfs met de voorbereiding van de Eerste Communie als wel met het Vormsel steken zij hun beste beentje uit. Een hele slechte periode in hun leven is de tijd die zij door gebracht hebben in Brakel. Zo goed en leuk en gelovig als het in Den Brielle was, zo slecht was het daar. Dat was voor hen

beide een grote afknapper. Maar dat hebben ze ruimschoots weer in mogen halen hier in Tilburg. Hier heeft zij haar diensten belangeloos aangeboden. Zij heeft het zelfs zover gebracht dat zij de vrijwilliger van het

jaar 2018 is geworden. En die was niet zo maar gegeven, maar echt verdiend. Zij heeft de verjaardagskaarten die er elke maand met bosjes uitgaan, rondgebracht, zij is lector in Koningsvoorde en ook in de kerk, zij haalde mensen op in Koningsvoorde voor de viering, deed hand en spandiensten voor en na de viering, kortom zij heeft onze parochie geholpen en daarvoor heeft zij de vrijwilligers trofee ontvangen. Die dienstbaarheid was gemeend, nimmer wilde zij daar voor geëerd worden, en bedankt, dat was niet nodig. Van haar gezicht straalde de vreugde en de blijdschap om dit werk te mogen doen. Vaak zijn Jose met Leo op vakantie gegaan, maar die begon altijd



met een bezoek aan Rick en de kleinkinderen. Ook is Jose mee gegaan op onze parochiebedevaart naar Israël en daar heeft zij genoten. Waar zij heel haar leven al over gelezen en gehoord had, mocht zij nu met eigen ogen zien en ervaren. Het laatste jaar is voor Jose niet het fijnste jaar geweest, want die dienstbaarheid zo eigen aan haar, kon zij niet meer opbrengen. Leo heeft toen grotendeels het rondbrengen van de kaarten overgenomen, ze was vermoeid, moest hoesten, maar geen enkele dokter kon haar helpen. Op een moment had men eierstokkanker gevonden en werd er chemo gegeven. De week daarop kwam ze in het ziekenhuis en werd er aan de longen iets gevonden. Toen ging het bergafwaarts, er was niets meer aan te doen. Toen Jose dat hoorde, en een toekomst hoorde van 2 of 3 dagen, besloot zij met haar Leo om naar huis te gaan. Op vrijdag 24 december is zij thuis gekomen en vanaf dat moment ging het met haar steeds beter. Zij begon wat kleine beetjes te eten, genoot van alles wat er rondom haar gebeurden. De kaarten kregen de aandacht, de bloemen, de telefoontjes maar ook het samen zijn van haar en Leo, het waren hoogte punten van haar laatste dagen. Op 9 januari, de verjaardag van Leo en haar professie in de Orde van de Franciscaanse Seculieren waren zo mooi en zo fijn en heel groots!! Van de weerom stuit moest zij op 10 januari om half een 's nachts braken en dat was het begin van het einde. In de middag om half twee is zij rustig ingeslapen. Jose dank je wel voor alles wat jij voor jouw Leo, jouw Rick en Ivana, jouw kleinkinderen en ons allen hebt gedaan en betekend, rust nu maar uit, maar blijf alsjeblieft Leo, jouw kinderen en



kleinkinderen begeleiden op de niet eenvoudige weg door dit leven.

RUST ZACHT.

Intenties in de Gerardus Majella kerk & Koningsvoorde.

GM= Gerardus Majella
 KV= Koningsvoorde
 KND=Kindernevendienst
 DK=Dameskoor
 HK=Herenkoor
 GK= Gemengd koor
 SZ=Samenzang
 FR=Friends
 ZG=Zanggroep



	Tijd	Locatie		Intentie maart
5&6 febr SZ	17.30 19.00 10.00	KV	GM	Ineke Vugs-van Etten
			GM	Joke Thijs-Kollau v.w. MGD Leo Priems en Coleta Priems-Hendriks v.w. MGD Jan Sloot Riet van Overbeek Moeder Bastings v.w. verj.
12&13 febr SZ	17.30 19.00 10.00	KV	GM	Bets van Iersel-Hollanders
			GM	Wil Dusee v.w. MGD Ineke Vugs-van Etten Jan Sloot Fien Hultermans-van Hautum Pierre Maas Wil Kolen

				Jan van Lieshout Sjan Voermans Cees Bastings
19&20 febr SZ	17.30 19.00 10.00	KV	GM GM	Ineke Vugs- van Etten Jan Sloot Riet van Overbeek Mariette Adams- Dirken Herman Hopmans Ben en Toos Bastings- Schellekens
26&27 febr SZ	17.30 19.00 10:00	KV	GM	Ineke Vugs- van Etten Annie van Etten Bets van Iersel-Hollanders Jan Sloot Riet van Overbeek v.w. MGD Fien Hultermans- van Hautum Jan van Hautum Pastoor Jac. Schrauwen Jo van Helvert Frans Vos

GEHEUGENSTEUNTJES



Datum	Tijd.	Locatie	Activiteit
2 febr	10.30	GM	Maria Lichtmis
	15.00	GM	Communievoorbereiding
	20.00	GM	Doopvoorbereiding
3 febr	16.00	GM	Stille aanbidding
4 febr	10.30	GM	1 ^e vrijdag
6 febr	10.00	GM	Kindernevendienst

8 febr	10.30		GM	Piomorgen
9 febr	15.00		GM	Communievoorbereiding
	16.00		GM	Kinderbijbel
10 febr	16.00		GM	Stille aanbidding
11 febr	15.30		GM	Kinderbijbel
16 febr	15.00		GM	Communievoorbereiding
17 febr	10.30		GM	Koffiedrinken
17 febr	16.00		GM	Stille aanbidding
22 febr	11.00		GM	Redactie de Brug
23 febr	15.00		GM	Communievoorbereiding
24 febr	16.00		GM	Stille aanbidding

HEILIGEN IN FEBRUARI

MARIA LICHTMIS: 2 februari

Op 2 februari vieren we het feest van Maria Lichtmis. We gedenken de opdracht van Jezus in de Tempel. Volgens de joodse wet moest een vrouw 40 dagen na de geboorte van een kind een reinigingsritueel in de Tempel ondergaan. In het boek Leviticus 12 lezen we hier over: "Wanneer de periode van haar reiniging is verstreken, moet Maria een eenjarige ram als brandoffer aanbieden en een jonge gewone duif of een tortelduif als reinigingsoffer. Ze moet de offerdieren naar de priester brengen, bij de ingang van de ontmoetingstent. Hij biedt de offers aan de Heer aan en voltrekt voor haar de verzoeningsrite. Dan is ze, na haar bloedverlies, weer rein. Als ze zich geen ram kan veroorloven, moet ze twee tortelduiven meebrengen of twee jonge gewone duiven, één als brandoffer en één als reinigingsoffer. De priester voltrekt voor haar de verzoeningsrite en zij is weer rein." In Lucas 2, 22-24 staat

beschreven dat Maria en Jozef met het kind Jezus naar de tempel gingen voor dit reinigingsritueel. Ze offerden een koppel tortelduiven. Ook Simeon en Anna zijn bij dit gebeuren aanwezig. Simeon had van God vernomen dat hij niet zou sterven voordat hij de Messias zou zien. Na de ontmoeting kan hij dan ook bidden: 'Nu laat U, Heer, uw dienaar in vrede heengaan, zoals U hebt beloofd, want met eigen ogen heb ik de redding gezien'.



In de katholieke kerk is tot de jaren zestig van de vorige eeuw het gebruik geweest dat een moeder haar kerkgang deed, wanneer zij na de geboorte van een kind voor het eerst weer naar de kerk ging om God te danken. Met een brandende kaars in de hand en het kind op de rechterarm, sprak de priester dan een gebed uit, wat herinnert aan het reinigingsritueel en de opdracht van Jezus in de Tempel

H. BLASIUS:

Hij zou bisschop geweest zijn van de Armeense stad Sebaste. Hij is de beschermheilige van hen die lijden aan keelaandoeningen. Op 3 februari wordt op veel plaatsen in de R.K. Kerk de Blasiuszegen gegeven door kaarsen om de hals van de gelovige te leggen. Deze kaarsen zijn gewijd op Maria Lichtmis - 2 februari.

H. MAAGD MARIA VAN LOURDES

In 1858, op 11 februari, is de eerste verschijning van Maria aan Bernadette Soubirous, een eenvoudig meisje uit Lourdes. Ze kreeg vele verschijningen, die enkele jaren later als van bovennatuurlijke aard erkend werden. Ook werd haar de titel van Maria Onbevleete Ontvangenis meegedeeld-.



VALENTIJNSDAG

Op 14 februari is het Valentijnsdag. Dan kan men een bloemengroet of een kaartje sturen aan mensen die men dankbaar is of op wie men bijzonder gesteld of zelfs verliefd is. Valentijn was een heilige uit de derde eeuw, die om zijn geloof gedood werd. Historisch is er weinig over hem bekend. Het zou een Romeins priester geweest zijn en mogelijk bisschop van Terni. Wel bestaan er legenden over deze heilige. Een jong paar kwam bij bisschop Valentijn met het verzoek hen te trouwen. De man was een



heidense soldaat, de vrouw een Christen. Valentijn vond de liefde zwaarder wegen dan de wetten van de keizer en huwde het stel. Al gauw kwamen meerdere paren met hetzelfde verzoek. Hij werd aangegeven en gearresteerd. Toen hij voor de keizer moest verschijnen probeerde hij deze te bekeren. Echter zonder resultaat. Valentijn werd gemarteld en onthoofd, maar voor zijn dood zag hij nog kans om het dochttertje van de gevangenisbewaarder een briefje toe te stoppen met daarop: Van je Valentijn!

RESPECT VOOR DE OVERLEDENE

Bij het sterven van een dierbare is de droefheid groot. Maar er moet ook bijna meteen veel geregeld worden. Familieleden moeten worden ingelicht; er moeten allerlei instanties gebeld worden en er moeten al heel gauw afspraken gemaakt worden over de begrafenis. Vaak belt men daarom zo gauw mogelijk de begrafenisondernemer. Die

heeft tenslotte verstand van zaken en kan in korte tijd heel veel dingen regelen waar je zelf niet zo gauw aan zou denken. Heel fijn dat zo iemand er dan is.

Maar het gebeurt nog al eens, dat dan alles geregeld is voordat de pastor hoort

dat er iemand overleden is. Dat is op zich niet erg, want de pastor komt graag op een moment dat de eerste drukte voorbij is. Maar vaak komt hij dan tot de ontdekking dat alles al geregeld is: men heeft al gekozen voor een crematie en een korte plechtigheid in het crematorium. Natuurlijk respecteert de



pastor de wens van de familie. Maar soms lijkt het niet helemaal overeen te komen met de wens van de overledene... Soms is de familie misschien te vlug ingegaan op de suggestie van de begrafenisondernemer. Het komt nogal eens voor dat ook trouwe kerkgangers zonder kerkelijke plechtigheid begraven of gecremeerd worden. Dat lijkt ons niet in overeenstemming met de uitgesproken of onuitgesproken wens van de overledene. Een kerkelijke uitvaart (met ook eventueel een avondwake) is bovendien een laatste dienst die wij als parochie aan een gestorven parochiaan kunnen bewijzen. Het is uitdrukking van de eerbied die wij als christenen hebben voor de overledene waarvoor wij bidden, die wij eren met wierook en waarvan wij hopen dat hij/zij eeuwig leven mag bij God.

Daarom vragen wij u dringend om voordat u iets afspreekt met de begrafenisondernemer eerst overleg te plegen met de pastor. Dan kan er recht gedaan worden aan allen.

Hans Vugs, diaken-pastor

WIJZIGING AANVANGSTIJD VIERINGEN

Vanwege het verschuiven van de lockdown, begint de viering in de kerk op zaterdag vanaf 29 januari 2022 weer op de vertrouwde tijd om 17.30 uur.

In Koningsvoorde start de viering vanaf zaterdag 29 januari 2022 weer om 19.00 uur.



PARKEREN IN ONZE WIJK.

Sinds 1 maart 2021 is onze wijk een betaald parkeergebied. Tot aan de Oerlesestraat wordt alles betaald parkeren van maandag t/m zaterdag 's morgens tot 's avonds 22.00 uur. Parkeren op het kerkplein voor de kerk is gratis tijdens de vieringen door de week en op zaterdag. **Op zondag kunt u vrij in de omgeving van de kerk parkeren.**



Maar op andere momenten moet u betalen, of u moet uw auto in de Oerlesestraat parkeren.

Houd u hier rekening mee, want een verbaal kost veel geld.

KLEDING INZAMELING

Noteer zo vast in de agenda:
Zaterdag 9 april 2022 van 10.00
uur tot 12.00 uur.
Gerardus Majellakerk.



Secretariaat: Gerardus Majella

Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg. Tel: 013-5423455

Geopend dinsdag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur. Op dit secretariaat kunt u terecht voor allerlei sacramenten, aanvragen van een doopbewijs, doop, huwelijk, jubileum, enz. De bovengenoemde diensten kunt u ook regelen via onze Website:

www.hlgm.nl

Voor noodgevallen

Diaken J. Vugs, 06 - 22 45 33 61

Liturgische diensten

zaterdag. 17.30u

zondag. 10.00u

2^{de} dinsdag 10.30u

1^{ste} vrijdag 10.30u

Gerardus Majellakerk

Ook via livestream te volgen

www.facebook.com/parochiehlgm/

Piomorgen in de kerk

1^e vrijdag in de kerk

Koningsvoorde

zaterdag. 19.00u Atrium

Financiën: Giro (IBAN) NL94 INGB 0001 0688 20.

Bank (IBAN) NL64 RABO 0171 2002 17.

t.n.v. Parochie De Goede Herder (locatie Trouwlaan)

Contactblad "De Brug"

Kopij **vóór 20 februari as.** middels e-mail adres: info@hlgm.nl of in de brievenbus van de kerk.

Je kunt "de Brug" ook vinden op onze website: www.hlgm.nl.

Volg ons op Faxcebook: <https://www.facebook.com/parochiehlgm/>

Redactie Parochieblad "De Brug"

M. Kolen - Gerrits en K. van Beijsterveldt.