



Gerardus Majella

Een dienstbare en levendige geloofsgemeenschap

<p>Op dinsdag 11 januari om 10.30 uur Piomorgen in de kerk.</p> 	<p>Door de coronamaatregelen is het mogelijk, dat de genoemde tijden in de Brug kunnen afwijken.</p>
<p>Deze maand is er stille Aanbidding om 16.00 uur in de Piokapel 23 en 30 dec. 6,13,20,27 Jan</p> 	<p>Op donderdag 20 jan is er weer koffieochtend. (1,5 meter van elkaar!) aanvang 10:30 uur.</p> 

PAGINA INDELING:

1. Voorkant
2. Pagina indeling
3. Geloofsbelijdenis op het Kerstfeest
4. Uit onze parochie agenda
6. Kindje wiegen
7. Intenties
10. Geheugensteuntjes
11. Kerstprogramma
12. Ouderavond 1^e communie 2022
12. Enkele feesten en heiligen
15. Kerkbalans

GELOOFSBELIJDENIS OP HET KERSTFEEST.

Wij willen vandaag onze Kerstwens uitspreken in de geloofsbelijdenis.

Ik geloof in God, die zoveel van de mensen houdt dat Hij met ons wilde meegaan door het leven van elke dag in zijn Zoon, het Kind van Bethlehem.

Ik geloof in het Kind van Bethlehem dat ook genoemd wordt Emmanuël, God met ons, Kind van de vrede, Verlosser van de wereld.

Ik geloof in dit Kind voor wie geen plaats was in de herberg, maar dat met zijn ouders samen een gezin vormde. Bij Hem is plaats voor allen.

Ik geloof in zijn leven voor alle mensen, waardoor Hij verlossing bracht uit de donkerte van het kwaad.

Ik geloof dat wij de Kerstboodschap verder kunnen dragen door de kracht van de Geest, welke Hij ons heeft geschonken.

Ik geloof in het Kerstfeest, elk jaar opnieuw en daarom in een wereld van vrede. Amen.

U allen wens ik van harte een
**ZALIG KERSTFEEST EN EEN
ZALIG NIEUWJAAR.**

Hans Vugs
Diaken-pastor



UIT ONZE PAROCHIE-AGENDA:

Op woensdagmorgen 24 november 2021 is te midden van allen die hem lief zijn, rustig ingeslapen: Cees Bastings, echtgenoot van Marij Loijmans. Cees is 78 jaar jong mogen worden.

Cees groeide op in de Rembrandstraat en ging daar naar school. Daar is Cees lid geworden van het jongenskoor De Westend zangertjes. Hij zong daar van de eerste tot de zesde klas. Dat koor van zo'n 30 jongens mocht op zaterdagmiddag bij de KRO komen zingen voor de radio. Met de bus naar Hilversum, dat was een hele reis.

Tot het laatst was Cees daar trots op. Hij heeft een mooie jeugd gehad.

Cees heeft samen met zijn Pa, je broer Joost en je Zwagers. Hun eigen huis gebouwd aan de Gen. De Wetstraat.

Op 1 mei 1970 zijn ze getrouwd. Christel, Iwan en Charles hebben hen met hun komst verblijd.

In 1974 is Cees en Marij, met Christel en Iwan naar Kuwait gegaan? Drie jaar hebben we daar gewoond. Cees heeft daar een radio- en televisiestation en aan een nieuw vliegveld meegebouwd.

In 1979 ging hij naar Jeddah in Saoedie Arabie. Ook ben je in Irak geweest voor 1 jaar, maar het werden 3 jaar. Daar heb je de oorlog van Irak tegen Iran meegemaakt. Best hevig zowel voor jou als voor het thuisfront. Daar heb je ook alles gezien waar het aards paradijs is begonnen dat in de bijbel staat. In Nigeria heb je het Akura Hotel mee afgebouwd. Daar noemden ze je Mr. Livingston, vanwege alle uitstapjes naar de jungle die jij organiseerde.



In 1995 gingen jullie samen met Charles naar Curaçao. Op Curaçao heb je ook weer mooi werk afgeleverd. Na 2 jaar ben je naar Aruba gegaan. In november 1998 zijn jullie definitief terug naar Nederland gegaan.

In april 2018 kregen we te horen dat Cees de ziekte van Kahler had. Je kreeg dagelijks chemotabletten. Ze raadden Cees aan zoveel mogelijk te gaan wandelen, want dan zou de chemo eerder uit jou lichaam gaan. Cees heeft dat gedaan. Iedere dag, 's morgens vroeg.



In februari kregen we te horen dat je de ziekte ALS had. Dat was heel heftig. Vooral toen ze zeiden dat je in maanden moest denken en niet in jaren. Vanaf dat moment waren je kleinkinderen erg met je begaan. Ze deden dat met praten, telefoontjes, appjes, kleurplaten, een brooddeegplaatje met Cees hartje Marij en zelfs een zelf gemaakt gouden kistje van hout met daarop onze gouden momenten. Daarin zitten fotootjes met opa samen. Op een gegeven moment moest je lopen met de rollator.

Cees, het ga je goed op je laatste reis. Wij zullen je missen. Doe iedereen de groeten daar boven en vooral onze kleinzoon Jasper.

Rust zacht, maar blijf ons allen begeleiden op onze niet eenvoudige weg door dit leven.

KINDJE WIEGEN

'Kling, klokjes, klingelingeling....'

Op eerste kerstdag (25 december) is om 15.00 uur de kerk open om met uw kinderen de kerststal te bekijken.

We beginnen met een mooi verhaal en een lied.

Daarna is er ruim de gelegenheid om naar de stal te gaan en misschien een kaarsje te branden.



We hopen dat veel ouders, opa's en oma's met hun kinderen en kleinkinderen hier bij willen zijn.

Iedereen is van harte welkom.

GM= Gerardus Majella
KV= Koningsvoorde
KND=Kindernevendienst
DK=Dameskoor
HK=Herenkoor
GK= Gemengd koor
SZ=Samenzang
FR=Friends
ZG=Zanggroep
JK=Jongerenkoor



	Tijd	Locatie		Intentie december
24&25dec				Ineke Vugs -v. Etten
SZ	15.00	KV		Jan Sloot
	21.00		GM	Henk Verburg
SZ	10:00		GM	Marianne Verburg - v. Assouw
				Joos den Biesen-Veraart
				Angela den Biesen
				Walter den Biesen
				Emiel den Biesen
				Pastoor Jacques Schrauwen
				Ben Bastings
				Annie van Etten
				Ad Emmen in liefdevolle herinnering
				Bets van Iersel-Hollanders
				Joke Thijs-Kollau
				Leo en Coletta Priems-Hendriks

				Riet van Overbeek v.w. MGD Henk en Anja van Kerckhoven
26 dec SZ	10.00		GM	Anja den Biesen v.w. 1 ^e JGT Fien Emmen - v. Gog, vw verj Ineke Vugs - v. Etten Wil Dusee Ben en Toos Bastings- Schellekens Piet van Loon
Januari 2022				
1 jan 22 SZ SZ	16.00 10.00		GM GM	Ineke Vugs - van Etten Jan Sloot Joos den Biesen-Veraart Angela den Biesen Walter den Biesen Emiel den Biesen Bets van Iersel-Hollanders
2 jan 22 SZ	10.00		GM	Ineke Vugs - v. Etten Jan Sloot Leo en Coleta Priems-Hendriks v.w. MGD Riet van Overbeek Jan van Oudheusden Fien Hultermans - v. Hautum Jan van Huigenvoort Nelly Verhagen Dirk Berkhof Wim Hultermans Frater Jocordes Jo van Helvert Ben en Toos Bastings-

				Schellekens
8&9 jan SZ	17:30 19:00 10:00	KV	GM GM	Ineke Vugs - v. Etten Jan Sloot Frie Govers v.w. JGT Joke Thijs-Kollau v.w. MGD Wil Dusee v.w. MGD Anja Diepenhorst-van Kerckhoven v.w. 5 ^e JGT Cees Bastings
15&16 jan SZ	17:30 19:00 10:00	KV	GM GM	Ad Emmen v.w. 1 ^{ste} JGT Annie van Etten v.w. 1 ^e JGT Ineke Vugs - v. Etten Jan Sloot Fien Hultermans - v. Hautum Riet van Overbeek Corne van Hautum Mart van de Loo Jose Donders Eli van Dinter
22&23jan SZ	17:30 19:00 10:00	KV	GM GM	Ineke Vugs - v. Etten Jan Sloot Ben en Toos Bastings- Schellekens 88 ^e verjaardag uit dankbaarheid
29&30 jan SZ	17:30 19:00 10:00	KV	GM GM	Ineke Vugs - v. Etten Annie van Etten Jan Sloot Riet Overbeek v.w. MGD Fien Hultermans - v. Hautum Doret van de Gevel

				Frans Vos Leon van Bergen Henk Roijers Louis Klijssen
--	--	--	--	--

GEHEUGENSTEUNTJES



Datum	Tijd.	Locatie		Activiteit
23 dec	10.30	GM		Koffie-ochtend
23 dec	16.00	GM		Stille aanbidding
24 dec	15.00	KV		Eucharistieviering
24 dec	21.00		GM	Alleen Live stream
25 dec	10:00	GM		Eucharistieviering SZ
25 dec	15:00	GM		Kindje wiegen
26 dec	10:00	GM		2 ^e Kerst / Orgel
31 dec	16.00	G.M.		Eucharistieviering
1 jan	10:00	GM		Nieuwjaar
5 jan	20:00	GM		Doopvoorbereiding
6 jan	16:00	GM		Stille aanbidding
11 jan	10:30	GM		Pio morgen
13 jan	16:00	GM		Stille aanbidding
20 jan	10:30	GM		Koffie ochtend
20 jan	16:00	GM		Stille aanbidding
25 jan	11.00	GM		Redactievergadering
27 jan	16.00	GM		Stille aanbidding

ONS KERSTPROGRAMMA

VRIJDAG 24 DECEMBER

15.00 uur: Eucharistieviering voor de bewoners van Koningsvoorde

21.00 uur: alleen te volgen via de livestream

ZATERDAG 25 DECEMBER:

10:00 uur: Eucharistieviering met samenzang

15:00 uur: Kindje wiegen in de kerk

ZONDAG 26 DECEMBER:

10:00 uur: Eucharistieviering met samenzang

VRIJDAG 31 DECEMBER

16.00 uur: Eucharistieviering met samenzang

ZATERDAG 1 JANUARI 2021:

10.00 uur: Eucharistieviering met samenzang

ZONDAG 2 JANUARI:

10.00 uur: Eucharistieviering met samenzang

Alle vieringen in de kerk zijn te volgen via livestream:

www.facebook.com/parochiehlgm/

DRIEKONINGEN

Dit jaar wordt in de liturgie het feest van Driekoningen gevierd op zondag 2 januari. De wijzen geven goud, wierook en mirre, kostbare geschenken - die eigenlijk verwijzen naar de eredienst in de tempel - aan een arm en bedreigd mensenkind.

Dit is een teken dat de ware godsdienst ook altijd mensendienst is.



Belangrijker dan materiële geschenken is wat je geeft van jezelf.

Mensen zitten niet te wachten op mooie cadeaus, maar wel op aandacht en medeleven. Begrip tonen en een goed woord geven. Opbeuren, aandacht schenken en tijd; dat is veel moeilijker dan iets afkopen met een bos bloemen. Het goud van het hart, De wierook van de toewijding. De mirre van het offer.

OUDERAVOND 1STE COMMUNIE: 10 januari 2022 20.00 uur.

Ouderavond eerste communie

Op zondag 1 mei 2022 doen de kinderen van groep 4 hun eerste communie in onze kerk. Om de kinderen goed voor te bereiden komen ze een aantal woensdagmiddagen bijeen in de ontmoetingsruimte van de kerk. De kinderen van basisschool 'De Triangel' krijgen (of hebben gekregen) een brief voor de informatieavond op maandag 10 januari om 20.00 uur in de kerk. Kinderen van andere scholen kunnen zich aanmelden op het secretariaat van de parochie (tel. 542 34 55)
werkgroep Eerste communie

Enkele feesten en heiligen:

1 januari: Maria, moeder van God

5 januari: H.Karel Houben Afkomstig uit Munstergeleen. Geboren in 1821 en overleden in 1893. Hij behoorde tot de orde van de paters Passionisten en werkte in Ierland. Daar werd hij 'de man met de Zegenende handen' genoemd. Hij is in 2007 heilig verklaard.

6 januari: Driekoningen

14 januari: Zalige Peerke Donders, een Tilburgse 'heilige', die gewerkt heeft onder de melaatsen in Suriname. Voor veel Tilburgers is hij al een heilige.

15 januari: H. Arnold Janssen, stichter van de paters S.V.D. (= Dienaren van het Goddelijk Woord) en van de zusters Dienaressen van de H. Geest. In 2003 is hij heilig verklaard.

24 januari: Franciscus van Sales Franciscus van Sales, geboren in Annecy, Frankrijk; bisschop, stichter & kerkleraar; gestorven in 1622. Hij werd op 21 augustus 1567 geboren op slot Sales bij Thorens in de Zuid-Franse landstreek Savoye. Hij deed zijn

studie theologie, eerst in Parijs, vervolgens aan de universiteit van Padua.

Hij was een warm voorstander van de hervormingen die door het Concilie van Trente werden ingevoerd. Hij had een mild en bescheiden karakter. Sint Vincentius a Paolo schijnt eens gezegd te hebben: "God moet wel heel goed zijn, als je ziet hoe goed zijn dienaar Franciscus al is." Daarnaast bezat Franciscus een grote eruditie. Dat maakte het hem mogelijk



vele bekeringen te bewerkstelligen onder de Calvinisten van zijn geboortestreek Savoye. In 1602 werd hij bisschop van Genève, maar omdat hij niet tot de stad werd toegelaten, resideerde hij in Annecy. Tezamen met Sint Jeanne Françoise Frémiot de Chantal stichtte hij de Orde van de Zusters Visitandinnen. Net als Jezus in het evangelie, keek hij met veel liefde om zich heen, en probeerde overal de diepere betekenis van te peilen.

28 januari: Thomas van Aquino Thomas van Aquino, kerkleraar ('doctor angelicus' = 'engelachtige leraar'); gestorven in 1274. Hij werd rond 1225 geboren in het Italiaanse plaatsje Roccasecca bij Aquino. Hij was de jongste zoon van graaf Landulfo van Aquino.

Voor zijn vorming werd hij toevertrouwd aan de benedictijner monniken van het nabijgelegen klooster Monte Cassino. Maar na enige tijd voelde hij zich aangetrokken tot de zojuist door de Spanjaard Dominicus Guzmán gestichte orde der predik-heren, de Dominicanen.

31 januari: Don Bosco Johannes (ook Don) Bosco, geboren in Turijn, Italië; overleden in 1888.. Hij werd op 16 augustus 1815 vlakbij Turijn geboren in het Noord-Italiaanse stadje Castelnuovo d'Asti (nu: Castelnuovo Don Bosco). Voor zijn tijd

had hij bijzondere opvattingen over zending en apostolaat. Hij maakte gebruik van alle menselijke middelen om het hart van anderen open te maken voor het evangelie. Hij kon goochelen, was acrobaat en atleet: voor een priester destijds bepaald ongewone eigenschappen. Maar hij was ervan overtuigd, dat de kerk van zijn dagen zich teveel richtte tot het verstand van de mensen en te weinig tot het hart. Vanaf zijn priesterwijding in 1841



werkte hij in de achterbuurten van Turijn. Hij ontpopte zich als een geniaal pedagoog, wist door zijn onvermoeibare hartelijkheid en optimisme jongens aan zich te binden, maakte ze vertrouwd met de waarde van het evangelie en stichtte een plaatselijk bibliotheek, die uit zou groeien tot de Italiaanse jeugdbibliotheek. Hij schreef in die tijd een boek, getiteld 'De verstandige jongen' Hij stichtte de Congregatie der Salesianen (1859) en voor vrouwen de Dochters van Maria (1872). Na een liefdevol leven vol 19 inspanning, stierf hij op 72-jarige leeftijd. Hij kreeg de eretitel mee van 'koning van de straatjongens en

apostel van de verwaarloosde jeugd'. Naar hem zijn de Don-Boscohuizen voor jongeren genoemd. In 1934 werd hij heilig verklaard.

KERKBALANS 2022

Willen wij onze kerk blijven behouden dan zullen wij daar de middelen voor moeten aanreiken om dat te doen. Dat doen we door de Kerkbijdrage.

Dank u wel als u al jaren uw bijdrage op welke manier dan ook geeft.

Bent u nog niet in staat geweest, mag ik u dan vragen om eens te kijken om een kleine bijdrage te geven, of voor de degenen die reeds geven of de mogelijkheid bestaat om dit bedrag te verhogen. Laten we trots op onze kerk zijn, die willen en kunnen we niet missen. Dank u wel voor uw milde gaven.

Hans Vugs,
diaken - pastor.



ING: NL94INGB0001068820

Bank: NL64RABO0171200217

t.n.v. Parochie De Goede Herder, locatie Trouwlaan, Tilburg
Onder vermelding van Kerkbijdrage

SECRETARIAAT: GERARDUS MAJELLA

Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg. Tel: 013-5423455

Geopend dinsdag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur. Op dit secretariaat kunt u terecht voor allerlei sacramenten, aanvragen van een doopbewijs, doop, huwelijk, jubileum, enz. De bovengenoemde diensten kunt u ook regelen via onze Website: www.hlqm.nl

Voor noodgevallen

Diaken J. Vugs, 06 - 22 45 33 61

Liturgische diensten

Zaterdag 17.30u

Zondagen 10.00u

1^e vrijdag 10.30u

2^e dinsdag 10.30u

Gerardus Majellakerk

Ook via de live stream te volgen

www.facebook.com/parochiehlqm/

1^e vrijdag

Piomorgen

Zaterdag 19.00u

Koningsvoorde, Atrium, waarna koffie

Financiën: Giro (IBAN) NL94 INGB 0001 0688 20.

Bank (IBAN) NL64 RABO 0171 2002 17.

t.n.v. Parochie De Goede Herder (locatie Trouwlaan)

Contactblad "De Brug"

Kopij **vóór 23 januari 2022** middels e-mail adres: info@hlqm.nl of in de brievenbus van de kerk.

Je kunt "de Brug" ook vinden op onze website: www.hlqm.nl. Volg ons ook op Facebook: <https://www.facebook.com/parochiehlqm/>

Redactie Parochieblad "De Brug"

M. Kolen - Gerrits, K. van Beijsterveldt.