



Een dienstbare en levendige geloofsgemeenschap

<p><b>Allerheiligen viering op maandag 1 november om 10.30 uur</b> <b>Allerzielenviering op dinsdag 2 november om 19.00 uur</b></p>	<p><b>Piomorgen op Dinsdag 9 november om 10.30 uur</b></p> 
<p><b>Deze maand is er Stille Aanbidding in kerk op 4,11,18 en 25 november</b></p> 	<p><b>Op donderdag 18 november is er koffieochtend. aanvang 10:30 uur.</b></p> 

## Indeling Pagina's:

- 1 voorkant
- 2 pagina indeling
- 3. Allerheiligen en Allerzielen
- 4 uit onze parochie agenda
- 10 intenties
- 12 geheugensteuntjes
- 13 heiligen in november
- 15 Mijn weg naar God door Rob Knobbe
- 16 verslag uitstapje misdienaars
- 18 mededelingen
- 20 achterkant

## ALLERHEILIGEN - ALLERZIELEN.

Al heel veel jaren vieren de christenen van over heel de wereld op 1 en 2 november de feesten van Allerheiligen en Allerzielen. Ook dit jaar vieren wij in onze parochiegemeenschap deze feesten weer. Op 1 november vieren we Allerheiligen, dat zijn de ontelbaar velen die of ze nu heilig of niet heilig verklaard zijn in Gods Vaderhuis mogen wonen, Waar zij altijd God van aangezicht tot aangezicht mogen zien. Het is van geen belang of de Paus hen nu heilig verklaard heeft of niet. Van belang is dat zij in hun leven hier op aarde hun best hebben gedaan om de blijde Boodschap, die Jezus Christus hier heeft komen brengen en die we allemaal kunnen lezen in de Bijbel, om die



Boodschap handen en voeten te geven.

En het kleinste wat we gedaan hebben, is in de ogen van God al heel belangrijk. En blijft steeds voor Hem tellen. Grote feesten hebben we over twee dagen uitgesmeerd zo ook het feest van Allerheiligen en Allerzielen. En dan zijn het weer die twijfelaars die zeggen, maar als hij of zij nu nog niet in Gods Vaderhuis zijn, kunnen zij er dan nog komen? Uiteraard kunnen we hier op aarde de goede God bidden dat Hij, ook hen nog in zijn Huis opneemt. Dat doen de meeste mensen op de tweede novemberdag. Zij steken dan een kaarsje op en bidden dat al onze dierbaren

opgenomen worden bij God in zijn Rijk van Vrede. En daar kunnen we ons best bij aansluiten. Velen gaan in deze dagen dan ook naar het kerkhof om het graf schoon te maken, om er een bloemetje te plaatsen, om nog even heel intens met al onze dierbaren bezig te zijn, hun herinneringen weer op te halen, hen allen weer tot leven brengen. Mogen wij zo samen Allerheiligen en Allerzielen gedenken.

Hans Vugs, diaken-pastor

## UIT ONZE PAROCHIE AGENDA

Op zondag 26 september kwamen we met velen bijeen om **EVY NYS** welkom te heten in onze geloofsgemeenschap. Met haar waren natuurlijk haar ouders: Tom Nys en Eunise Simmon. haar broers Jamie en Jaylen, haar peetoom Pieter Nys en Querida Bruinhard, opa's en oma's en heel veel vriendjes en vriendinnetjes mee gekomen.

Evy krijgt bij haar doop de namen Evy Elena, omdat dit een mooie naam is en omdat deze naam al heel vaak in de familie voorkomt. En daarmee geven papa en mama aan dat Evy geen eenling is, maar met velen verbonden.

Na het verhaal van Jezus gaan we met alle kinderen alles bijeen halen dat we nodig hebben voor de doop. Het water, de schelp, de heilige Olie en natuurlijk de doopkaars. Na de doop krijgt Evy een kruisje met olie en maakt peetoom Pieter haar doopkaars aan, aan de Paaskaars. Daarna krijgen alle



kinderen een kaarsje met het vuur van haar doopkaars. Samen bidden we het Onze Vader en gaan we in een lange stoet naar Moeder Maria om haar hulp en steun te vragen voor Evy, maar ook voor ons allen. We zingen uit volle borst het lang al zij leven en heel veel kinderen willen de doopklok luiden.

Op zondag 3 oktober 2021 komt de grote familie Van Rees in onze mooie kerk bijeen om hun lieve schat **RICK VAN REES** welkom te heten in onze parochie. Papa Reinald steekt aan het begin hun trouwkaars weer aan, daarna komt Zoë met haar

peettante om aan de trouwkaars haar doopkaars aan te steken. Rick krijgt bij zijn doop de namen: Rick Antonius Laurentius Maria, en samen verklaren zij: Rick dat vinden wij een mooie stoere naam, Antonius van zijn papa, Laurentius van zijn peetoom en Maria van zijn moeder. Daarmee geven ook zij aan dat Rick geen eenling is, maar met vele mensen verbonden. Heel veel vriendjes en vriendinnetjes



beloven Rick, dat zij met hem zullen spelen. Twee vrienden beloven Reinald en Marieke dat als zij eens omhoog zitten met een oppas voor Rick, dat zij hen wel mogen bellen en dan komen zij oppassen. Met zijn allen vinden we het doopwater, waarmee Rick gedoopt moet worden, ook de doopschelp, ja zelfs aan de handdoek wordt gedacht, de H. Olie en de doopkaars. Op die doopkaars staat het kruis van Jezus en een blauw golfje van de letter W, van water, zo kun je deze altijd herkennen. Met zijn allen hebben we het lang zal hij leven gezongen.

Op zaterdag 9 oktober 2021 komen 's middags veel mensen in de Pio-kapel bij elkaar om **ESMEE VAN DRAANEN** in onze parochie gemeenschap welkom te heten. Esmee krijgt van haar papa en mama twee peettantes, die goed voor haar mogen zorgen en verwennen. Maar die peettantes zijn er speciaal voor Esmee, als

zij eens wat wil vertellen, dat papa en mama niet hoeven te weten, maar dat zij wel met iemand wil delen. Esmee krijgt bij haar doop de namen: Esmee Henricus Cornelius Martina. Papa en mama geven als verklaring hiervoor: Esmee is een prachtig naam, komt niet zo heel veel voor en Henricus komt van haar vader, Cornelius



van haar opa en Martina van mama. Papa en mama en de beide peettantes hebben Esmee plechtig beloofd om haar te begeleiden op haar weg door het leven en dat zij Esmee ook gaan vertellen van de weg van Jezus. Samen hebben zij hun geloof gezegd en is Esmee gedoopt. Nadat zij een kruisje met Chrisma-olie had ontvangen heeft een van de peettantes haar doopkaars ontstoken aan de Paaskaars. In een hele lange stoet zijn we naar Moeder Maria gegaan, hebben haar steun en hulp gevraagd en samen het Weesgegroot gebeden. Heel hard hebben we het lang zal zij leven gezongen. Tot slot hebben we de doopklok geluid, zo hard, dat de paters Kapucijnen er wakker van werden.

Op zondagmiddag 10 oktober 2021 werd de Piokapel tot op de laatste plaats bezet door de familie van **GUILLIANO VAN SPAENDONK**. Voor Guilliano was het een bijzondere dag want de dinsdag daarop zou hij een jaar worden, dus een grote feestdag vandaag. Ook voor hem hadden zijn papa en mama twee peettantes Romy en Dyanthe uitgezocht. Samen hebben zij Guilliano beloofd om goede ouders en peetouders te zijn. Toen Guilliano een kruisje op zijn voorhoofd, zijn lippen



en in zijn hart had ontvangen, hebben zijn papa en mama, zijn peetouders en grootouder een kruisje op zijn voorhoofd gegeven. Van heel veel vriendjes en vriendinnetjes kreeg hij een lief kusje. Bij zijn doop krijgt hij de namen: Guilliano Hubertus Adrianus. Guilliano is een naam in de geest van zijn vader, Hubertus van zijn opa en Adrianus van zijn moeder. Na zijn doop zijn we in een hele lange stoet naar Moeder Maria in de kerk gegaan, hebben daar ons kaarsje neergezet, hebben haar om hulp en steun gevraagd voor Guilliano en ons allen. Tot slot hebben we tweemaal het lang zal hij leven gezongen, een vanwege zijn doop en eenmaal vanwege zijn eerste verjaardag.

**Lang zullen zij leven in de gloria**



## WIJ HEBBEN UIT HANDEN MOETEN GEVEN

Op 23 september 2021 is vrij plotseling in de leeftijd van 43 jaar overleden **LEON TIJSSENS**. Partner van Jose van Huijgevoort, vader van Twan en Johan en zoon van mevrouw Tijssens. Hij hield van gezelligheid, met mensen samen te zijn, daar ervaarde hij heel veel vreugde en nabijheid in. Hij was zeker geen heilige, maar een mens zoals wij allemaal, met onze goede en slechte eigenschappen. Elk mens weet, dat wij samen gezellig door het leven mogen gaan. Alle grote en kleine mensen hebben hun stekeltjes, waarmee hij of zij een ander pijn kan doen of kan raken. Maar hij bezit ook veel liefde, waarmee een ander plezier mag ervaren. Leon is een heel bijzondere man. Hij was de huisman en Jose ging werken om de kost te verdienen. Leon werkte ook op zijn manier, niet thuis in huis, want moeder Tijssens kookte vier dagen in de week het warme eten, want alleen zij kon de aardappels heerlijk koken. En als Jose moest koken, ging zij ook wel eens de aardappelen bij oma halen, maar toch kreeg zij niet het predicaat dat zij heerlijker gekookt had als zijn moeder. Rond de klok van vier uur, belde moeder Tijssens Jose op, die ging dan vanuit het werk het eten op halen en werd er thuis gegeten. Leon had het thuis wel druk. Leon was een handelaar, die zijn tijd stak in het repareren van oude spullen, of kapotte spullen, die boten weer oplapte en dan natuurlijk als het enigszins kon, weer wilde verkopen, natuurlijk met winst. Gelukkig





had Leon een hele goede babbel, en alles raakte hij steeds weer kwijt.

Wat Leon het liefst deed met een motor rondcrossen, maar dan wel met heel veel lawaai. De nieuwe Go-tjes, die er nu allemaal in de stad op allerlei hoeken en plekken staan, die hadden niet zijn aandacht, want die gaan wel hard genoeg, maar zij maken geen lawaai. Leon is echt een jongen uit onze wijk. Daar heeft hij zijn Jose ook leren kennen, samen spelen op straat. Heerlijk ravotten, maar Jose moest wel 's

avonds op tijd thuis zijn, ja maar dan ging Leon nog graag de stad in met Jeroen en of vrienden. En werd er niet de stad in gegaan, dan nam Leon stiekem de auto



van Jeroen en ging een hele tijd door stad en land rondrijden en uiteindelijk zette hij de auto weer voor de deur, maar wel met een bijna lege tank. Leon heeft een hele mooie tijd gehad, heeft het heel gezellig gehad met zijn Jose en was apentrots dat hij vader mocht worden. En tot zijn vreugde mocht hij onlangs vaststellen: twee duplicaten van hem zelf, was zijn trotse uitdrukking.

De laatste jaren ging zijn gezondheid achteruit, het laatste jaar was een jaar van veel eenzaamheid, hij kwam zijn huis bijna niet meer uit, had geen zin in herstellen van iets en zat en peinsde uren lang. Gelukkig kwam er een einde aan zijn lijden en werd hij toch nog vrij plotseling opgeroepen om voor de Heer van alle leven te verschijnen. Mag hij nu te horen krijgen: kom goede en getrouwe knecht, kom in mijn rijk van vrede, ga aanzitten aan mijn tafel, naast je vader en je broer Johan en vanaf nu zal Ik

jullie bedienen. Leon, dank je wel voor alles wat je voor ons gedaan en betekend hebt, rust nu maar uit, geniet van al het moois daar , maar blijf ons allen hier op aarde steeds begeleiden op die vrij moeilijke weg door het leven.

**Dat hij mag rusten in vrede.**

**Intenties in de Gerardus Majella kerk.**

**GM= Gerardus Majella**

**KV= Koningsvoorde**

**KND=Kindernevendienst**

**DK=Dameskoor**

**HK=Herenkoor**

**GK= Gemengd koor**

**SZ=Samenzang**

**FR=Friends**

**ZG=Zanggroep**

**JK=Jongerenkoor**



	Tijd	Locatie		Intentie september
6&7 nov	17:30 19.00 10.00	KV	GM	Ineke Vugs- van Etten Jan Sloom
			GM	Joos den Biesen-Veraart Walter den Biesen Angela den Biesen Emiel den Biesen Joke Thijs-Kollau v.w MGD Leo en Coleta Priems-Hendriks v.w. MGD Riet van Overbeek Fien Hultermans-van Hautum Jac Hultermans Marianne Verburg

				Doret van de Gevel Mart van de Loo Jeanne Verhagen-van Tilborg v.w. verj
13&14 nov sept	17:30 19.00 10.00	KV	GM  GM	Riet van der Schoot- van Gisteren v.w. 1 <sup>e</sup> JGT Ineke Vugs- van Etten Jan Sloot Ad Emmen in liefdevolle herinnering Bets van Iersel-Hollanders v.w. MGD Wil Dusée v.w. MGD Riet van Dongen-Remeijzen v.w.verj. Gina van Helvoort-v.d. Louw v.w. MGD
20&21 nov FR	17:30 19.00 10:00	KV	GM  GM	Fam. Geerts-van Asten .v.w. JGT Ineke Vugs- van Etten Annie van Etten Jan Sloot Frie Govers Riet van Overbeek Fien Hultermans-van Hautum Annie Groothuis Opa en Oma van Hautum Pierre Hultermans Jac. van Gool Piet Robben v.w. verj.
27&28nov ZG	17:30 19.00	KV	GM	Ineke Vugs- van Etten Pastoor Jacques Schrauwen

HK	10:00		GM	Gina van Helvoort vd Louw v.w. verj. Ben en Toos Bastings - Schellekens v.w. MGD Jose Pijnappels- vd Zanden v.w. verj. Jan Sloot Riet van Overbeek v.w. MGD Pierre Snels v.w. verj.
----	-------	--	----	--

### GEHEUGENSTEUNTJES

Datum	Tijd.	Locatie		Activiteit
1 nov	10.30 19.00		GM KV	Allerheiligen
2 nov	19.00	KV	GM	Allerzielen
3 nov	20.00		GM	Doopselvoorbereiding
4 nov	16.00		GM	Stille aanbidding
5 nov	10.30		GM	1 <sup>e</sup> vrijdag
7 nov	10.00		GM	Heilige Willibrord Kindernevendienst
9 nov	10.30		GM	Piomorgen
11 nov	16.00		GM	Stille aanbidding
18 nov	10.30 16.00		GM GM	Koffie ochtend Stille aanbidding
23 nov	11.00		GM	Redactie de Brug
25 nov	16.00		GM	Stille aanbidding
28 nov	10.00		GM	1 <sup>e</sup> Advent

## HEILIGEN DIE WE EREN IN NOVEMBER

3 november: H. Hubertus

7 november: H. Willibrordus

10 november: H. Paus Leo de Grote

11 november: H. Martinus van Tours ( St. Maarten)

21 november: Opdracht van Maria in de Tempel

22 november: H. Cecilia

29 november: Onze Lieve Vrouw van Beauraing

30 november: H. apostel Andreas

## FEEST VAN CHRISTUS KONING

Zondag 21 november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, vieren we het feest van Christus Koning. Dit feest werd in 1925

ingesteld door paus Pius XI. Het werd een feest in een sfeer van triomf.

Met wapperende vlaggen en tromgeroffel werd er door katholieke bewegingen in



processies rondgetrokken. Standbeelden van Christus Koning werden opgericht en in veel huiskamers werd een beeld neergezet. In onze tijd echter kijken we anders tegen dit feest aan: Jezus, de Christus, was geen triomfale koning, maar een Dienaar van mensen.

## SINT-HUBERTUS

Hubertus was een zoon van de hertog van Aquitanië en leidde een werelds leven. Op Goede Vrijdag van het jaar 683 ging hij op jacht, hoewel dat een zeer oneerbiedige activiteit was op die dag. Hubertus bespeurde een groot hert, en joeg er achteraan met zijn honden. Toen hij het hert bijna te pakken had en het dier zich naar hem toekeerde wilde hij het neerschieten.

Op dat moment verscheen er een lichtend kruis tussen het gewei. Een stem zei hem naar Lambertus van Maastricht te gaan.



Sint Hubertus staat nu bekend als patroonheilige van de jacht. Hubertus ging in de leer bij de heilige Lambertus van Maastricht, die op dat moment de bisschop van die stad was. Uiteindelijk volgde hij deze op. Maastricht en Tongeren waren in die tijd onveilig, daarom verplaatste hij zowel de bisschoppelijke zetel als het gebeente van de heilige Lambertus naar Luik (rond 718). Hij verkondigde het geloof in Brabant en de Ardennen, vandaar dat in het zuiden van Nederland en in heel België vele kerken naar hem zijn vernoemd.

Naamdag en patroonheilige.

Omdat hij eens een man van hondsdolheid genas, wordt hij speciaal aangeroepen tegen deze ziekte. Daartoe wordt ook tegenwoordig nog het zogenaamde hubertusbrood gezegend. Zijn naamdag is 3 november.

Lieve mensen,

"mijn weg naar God" .....

Mijn ouders zeiden me als klein kind al: "je gaat alle kanten op!" Dat heb ik feitelijk tot ruim drie jaar geleden gedaan, zoekend naar innerlijke vervulling en rust, "wat het ook moge zijn" om zo mijn geluk te vinden. Ik heb hiervoor allerlei inspirerende wegen (spirituele wegen, meditaties) bewandeld, maar "het was het niet". Ik werd er wel iets rustiger door, enkel het vulde m'n hart niet; er bleef een onuitgesproken leegte in me. Ik was daarnaast de afgelopen jaren eigenlijk alleen maar kennis aan het vergaren, las spirituele boeken en de één had nog een mooier sausje dan de andere. Het bleef steken in mijn koppie en daalde niet naar m'n gevoel. Ik had nog niet het besef na te gaan bij mezelf of hetgeen ik gelezen had wel met mij resoneerde. Was het wel mijn waarheid?



Uiteindelijk trok op een wonderlijke manier het katholieke geloof aan mij, de mystieke verbinding met Jezus Christus en vooral niet te vergeten met Maria, wat niet uit te leggen valt maar je hebt te voelen, te ervaren. Ook de diepe inzichten van de heilig verklaarde kapucijnen monnik Pater Pio spraken me enorm aan. Via Frans Hendrikx die ik ken van de Mariakapel te Netersel kwam ik in gesprek met diaken Hans Vugs. Hij begeleide me met een aantal fijne gesprekken naar de viering van het heilig doopsel, heilig vormsel en de eerste heilige communie welke op 22 augustus jl tijdens de Eucharistieviering plaatsvond in de Gerardus Majellakerk te Tilburg. Ik vind steeds beter m'n rust en innerlijke vervulling door me met God te verbinden. Het verbinden met God is een groeiproces. Ik hoop stellig dat velen

het punt bereiken deze stap te zetten. Ik realiseer me dat we allemaal gelijken zijn ongeacht ras of maatschappelijke positie en dat we broeders en zusters zijn en belangeloos elkaar meer kunnen helpen. Het is fijn een parochie te hebben, voor mij in dit geval locatie Trouwlaan, waar ruimte is voor iedereen. Ik dank de geloofsgemeenschap, diaken Hans Vugs, priester Ad Kennes voor deze mogelijkheid, voor de inzet en zorg en het "welkome warme ontvangst" die mijn vrouw en ik hebben ervaren tijdens de viering. Deze plek aan de Trouwlaan maakt de gastvrijheid echt waar, een fijne sfeer en na de viering onder het genot van "een bakkie" even bijpraten met z'n allen.

Rob Knobbe

## Verslag uitstapje misdienaars & acolieten

Zaterdag 18 september zijn we met de groep misdienaars en acolieten naar attractiepark Toverland in Sevenum geweest voor een welverdiend uitstapje.



Ondanks alle

corona perikelen heeft iedereen gedurende de afgelopen anderhalf jaar zijn of haar beste beentje voorgezet en daardoor is er geen enkele viering geweest zonder inzet van onze misdienaars. En dat mag beloond worden!



's Morgens vroeg zijn we met een busje richting het attractiepark gegaan en de sfeer zat er al goed in. Eenmaal daar aangekomen konden velen niet wachten om in allerlei achtbanen en klimtoestellen te gaan, hoewel sommige wat ouderen onder ons zich ook prima konden vermaken op een terrasje. Het weer zat ons mee en de zon lachte ons de hele dag toe. Iedereen heeft met volle teugen kunnen genieten van een welverdiend uitstapje.

Nogmaals  
dank aan  
alle  
misdienaars  
en acolieten  
voor hun  
inzet en we  
gaan ervoor  
om ook  
komend  
jaar ons  
weer  
helemaal in



te zetten voor onze kerk. Samen staan we sterk!

P.S. Mocht jij ook geïnteresseerd zijn om misdienaar of acoliet te worden in onze kerk, of ken jij iemand die wellicht interesse heeft, schroom dan niet om contact op te nemen met het secretariaat van de kerk of met diaken Hans Vugs. Ons team mag altijd uitgebreid worden!

Martijn Antens

## KERKBIJDRAGE

Het jaar 2021 loopt al weer op een eindje. Allen die dit jaar hun kerkbijdrage hebben overgemaakt daarvoor heel hartelijk dank.

Mocht u nog niet in de gelegenheid geweest zijn om uw bijdrage te betalen, wilt u dit dan nog even doen. Allen die nog niet jaarlijks, maandelijks of per kwartaal betalen, kunnen dit nog

altijd gaan doen. De gegevens van onze bank vindt u bij de algemene gegevens op de laatste bladzijde van deze 'Brug'. Dank u wel.



Het parochiebestuur

## EERSTE COMMUNIE IN 2022

Voortdurend komen er mensen vragen wanneer volgend jaar de eerste communie gevierd wordt. We kunnen u nu mededelen dat deze feestelijke



viering is op zondag 1 mei 2022. De kinderen die de basisschool De Triangel bezoeken en in groep 4 zitten, krijgen daarvoor begin december een brief thuis voor ouderavond en opgave.

Kinderen van elders kunnen zich melden middels onze website: [www.hlgm.nl](http://www.hlgm.nl) of in het secretariaat van de parochie.

Zorg tijdig voor een doopbewijs als de kinderen in een andere parochie gedoopt zijn.

Communiewerkgroep

## PARKEREN IN ONZE WIJK



Vanaf 1 maart 2021 is onze wijk een betaald parkeergebied. Tot aan de Oerlesestraat wordt alles betaald parkeren van maandag t/m zaterdag 's morgens tot 's avonds 22.00 uur. Te betalen bij parkeerzone 51480. Staat aan de overzijde van Zuiderkwartier.

**Dus op zondag kunt u vrij in de omgeving van de kerk parkeren, maar op andere momenten moet u betalen, of u moet uw auto**

in de Oerlesestraat parkeren.

Houd u hier rekening mee, want een verbaal kost veel geld.

## CROWDFUNDING

U kunt ook digitaal uw bijdrage leveren aan de verlichting van het Maria-raam via deze link:

<https://www.doneeractie.nl/actie-verlichting-maria-raam/-51121>

en uiteraard ook via een contante bijdrage.

## **SECRETARIAAT: GERARDUS MAJELLA**

Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg. Tel: 013-5423455

Geopend dinsdag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur. Op dit secretariaat kunt u terecht voor allerlei sacramenten, aanvragen van een doopbewijs, doop, huwelijk, jubileum, enz. De bovengenoemde diensten kunt u ook regelen via onze Website: [www.hlgm.nl](http://www.hlgm.nl)

### **Voor noodgevallen**

Diaken J. Vugs, 06 - 22 45 33 61

### **Liturgische diensten**

Zaterdag 17:30u

Zondagen 10.00u

2<sup>de</sup> Dinsdag 10.30u

1ste Vrijdag 10:30

Zaterdag 19.00

### **Gerardus Majellakerk**

**Ook via de live stream te volgen**  
[www.facebook.com/parochiehlgm/](http://www.facebook.com/parochiehlgm/)

Waarna koffie

Piomorgen

1<sup>e</sup> vrijdagviering

**Koningsvoorde**, waarna koffie

**Financiën:** Giro (IBAN) NL94 INGB 0001 0688 20.

Bank (IBAN) NL64 RABO 0171 2002 17.

t.n.v. Parochie De Goede Herder (locatie Trouwlaan)

### **Contactblad "De Brug"**

Kopij **vóór 22 november** as. middels e-mail adres: [info@hlgm.nl](mailto:info@hlgm.nl) of in de brievenbus van de kerk.

Je kunt "de Brug" ook vinden op onze website: [www.hlgm.nl](http://www.hlgm.nl). Volg ons ook op Facebook: <https://www.facebook.com/parochiehlgm/>

### **Redactie Parochieblad "De Brug"**

M. Kolen - Gerrits, K. van Beijsterveldt.