



**1^{ste} vrijdag viering op 2 juli
en 6 augustus om 10:30 uur
in de kerk**



**Deze maand is er stille
Aanbedding in kerk op
1,8,15,22 & 29 juli
5,12,19 & 26
augustus**



**Op donderdag 22 juli & 19
augustus is er
koffieochtend. (1,5 meter
van elkaar!)
aanvang 10:30
uur.**



Indeling Pagina's:

- 1 voorkant
- 2 pagina indeling
- 3 Mariadagen
- 4 Uit de parochie agenda
- 8 Voorstellen van de nieuwe pastoor en kapelaans
- 11 Intenties
- 14 Geheugensteuntjes
- 15 Kattelijk Tilburg
- 17 Willem Pijnappels loopt
- 18 De Livestream
- 20 Mededelingen
- 21 Gedachten van Hanneke
- 24 Achterkant

MARIA-DAGEN.

De komende maanden komen er voor ons katholieken weer enkele belangrijke Mariadagen aan onze horizon:

7 juli: H. Maagd Maria, zoete Moeder van Den Bosch

16 juli: H. Maagd Maria van de Berg Karmel

15 augustus: Maria ten Hemelopneming

22 augustus: H. Maagd Maria, koningin.

Feesten over dezelfde vrouw, maar steeds roepen we haar aan op een ander thema van ons geloof. Maria, de moeder van Jezus, is voor ons allen een voorspreekster bij God. Kan een Zoon zijn Moeder iets weigeren als die wat vraagt? Daarom bidden wij: Maria, Moeder van de Heer en ook onze Moeder, wij vragen om uw voorspraak bij de Heer: Hij kan U niets weigeren.



Bid voor ons: dat wij vaster gaan geloven,
Bid voor ons: dat we met meer graagte dienstbaar zijn,
Bid voor ons: dat we ons niet afsluiten voor de nood van anderen
Bid voor ons: dat ons hart wijsheid leert,
Bid voor ons: dat wij veel meer blijdschap uitstralen
Bid voor ons: dat de vrede van Christus in ons moge wonen
Bid voor ons: dat we leven zoals de Heer dat van ons verlangt
Bid voor ons: dat we eens mogen komen tot uw eeuwig heil.
Amen.

Voor allen die op vakantie gaan een hele goede en mooie tijd,
voor hen die nog werken, werk met zin,
voor onze jongeren een hele mooie vakantie
en voor straks veel succes op school.

Hans Vugs,
diaken-pastor

UIT ONZE PAROCHIE-AGENDA

Op zondagmiddag 30 mei 2021 hebben we met velen **BREGJE** welkom geheten in onze geloofsgemeenschap. Een hele bijzondere en spannende dag was het voor haar. Bregje was er al lang mee bezig. Toen jij bijna 21 jaar geleden jou papa en mama met jouw komst kwam verblijden, zeiden ze tegen elkaar: onze lieve schat moet straks zelf weten of zij gedoopt wenst te worden of niet.

In die tijd was dat een heel vooruitstrevende gedachten. Gelukkig had jij een opa en oma, die jou zonder al te veel woorden een voorbeeld hebben gegeven, waar jij mee vooruit kon en een mening in deze kon maken. Dat stille



voorbeeld heeft jou tot nadenken gebracht en jij hebt vragen geformuleerd, waar jij van opa een eenvoudig antwoord op kreeg. Op een gegeven moment mocht ik aan de horizon verschijnen en samen hebben we gesproken, wat ons geloof in houdt. Gelukkig zag je in dat ons geloof geen gedwongen geloof is, maar dat het vol zit met liefde. En wie kan er zonder liefde, we hebben dat onlangs vanwege de Covid-19 allemaal meegemaakt. Wij zijn

allemaal geschapen door onze God, heel mooi en vol met talenten. In elk mens, zonder een uitzondering, zit een ikke, als ik maar niets tekort kom. Onze God wil heel graag dat wij allen met onze talenten werken om het de ander naar de zin te maken. Zo krijgen we er talenten bij. Vanuit deze gedachte heeft Bregje gekozen voor Jezus Christus en heeft zij het heilig Doopsel en het heilig Vormsel mogen ontvangen. Ook heeft zij met ons allen voor de eerste keer het Brood van Jezus Christus mogen breken en delen. Jezus Christus vraagt aan jou Bregje en aan ons allen, zonder een uitzondering dat we met elkaar door het leven gaan, elkaar helpen en steunen. Bregje wij wensen jou alle goeds en weet dat we als Christenen achter je staan.

Op zondag 13 juni 2021 kwamen heel veel mensen bijeen om **LIZZY** van harte welkon te heten in onze parochiegemeenschap. Met Lizzy waren haar mama's meegekomen Amanda en Rowana, maar ook haar peetoom Mitchel en haar peettante Nicole, haar opa's en oma's, ooms en tantes en vriendjes en vriendinnetjes. Bij de doop kreeg zij de namen: Lizzy Djelena, namen die haar ouders al heel lang heel mooi vonden en nu aan hun lieve schat wilde schenken. De beide mama's hebben overduidelijk aan Lizzy gezegd, dat zij samen hun



liefste schat zullen begeleiden op haar niet altijd eenvoudige weg door dit leven. Haar peetouders hebben heel duidelijk aan Lizzy laten weten, dat zij ten alle tijden van harte bij hen welkom is, ja zelfs, zij hoeft geen afspraak te maken. De deur staat voor haar altijd open. Ook was er een van de aanwezigen die heeft gezegd:

als de ouders van Lizzy weg moeten en er is niemand om op haar te passen, dat zij dan wel gebeld mag worden en komt zij wel oppassen. Nadat Lizzy het teken van Jezus had ontvangen, kreeg zij van haar mama's, van haar peetouders en van alle opa's en oma's ook een kruisje op haar voorhoofd. Een van de opa's mocht Lizzy ten doop houden en een van de mama's heeft met heel veel liefde haar hoofdje afgedroogd. Nadat Lizzy een kruisje met het Heilige Chrisma had ontvangen, heeft de peetoom haar doopkaars aan de Paaskaars aangemaakt. Daarna kregen alle aanwezigen een beetje van dat nieuwe vuur. Samen hebben we het gebed dat Jezus ons gegeven heeft, gebeden en zijn toen in een grote stoet naar onze hemelse Moeder gegaan. Daar hebben we ons lichtje neergezet, we hebben Maria bedankt voor alles wat zij voor ieder van ons betekent, maar hebben ook gevraagd dat zij Lizzy met haar moederlijke liefde mag omringen. Daarna hebben we heel vrolijk het lang zal zij leven gezongen.



Lang zullen zij leven in de gloria

Op 4 juni 2021 in de hele vroege morgen hebben we **JO ZEGVELD - HAENEN**, uit handen moeten geven. Een heel bijzonder moment was dat, want het was juist de dag dat zij 98 jaar mocht worden. Jullie moeder en oma was een hele bijzondere vrouw, die er altijd tot in de puntjes toe verzorgd uit zag, die altijd tegen iedereen heel vriendelijk was, als zij iemand kon helpen, dan deed ze dat. Een sterke vrouw, die jullie pap



en opa heeft ontdekt en heel veel jaren met haar het leven heeft gedeeld, in vreugdevolle momenten, maar ook in droevige tijden. Maar jullie moeder en oma, was ook een hele gelovige vrouw, net als jullie pap en opa. Zij stond in Koningsvoorde, of op de straat niet te preken, ze sprak ook niemand persoonlijk aan, maar door haar doen en laten, straalde zij haar geloof in Jezus Christus uit. Zoals Jezus Christus, Gods boodschap kwam brengen, door vooral te doen, door zijn voorbeeld, vraagt Hij dat ook aan ieder van ons. En wat is dan belangrijk, niet ik, maar de ander. Zoals Jezus iedereen hielp waar Hij maar kon, niemand afsnauwde, niemand openlijk te schande zetten, maar voor iedereen die Hij mocht ontmoeten een bemoedigend woord had, hem of haar groette en als het nodig was, stil hield om een praatje te maken, want die ander die was belangrijk, niet ik. Dat is jullie moeder en oma ten voeten uit.



Mag de Heer haar opnemen in zijn eeuwige glorie, haar geploeter hier in de wereld belonen met Hem te mogen zien van aangezicht tot aangezicht. Mag zij verenigd worden met haar Jo, met hun zonen Jan en Jozef-Jan en allen die haar zijn voorgedaan. Moeder en oma dank u wel voor alles wat u voor hebt gedaan en betekend, en rust nu maar uit, maar blijf ons allen vanuit Gods eeuwige woning begeleiden op onze vrij moeilijke weg door het leven.

Dat zij moge rusten in vrede.

Met ingang van 1 juli zijn pastoor Jeroen Miltenburg en kapelaan Karel Loodts overgeplaatst. Ons nieuwe team bestaat nu uit:

PASTOOR ROBERT VAN AKEN

Vrij vroeg in mijn studententijd stelde ik mij allerlei levensvragen. Door de schoonheid van de dingen en de goedheid van dierbaren kwam ik tot de belangrijkste ontmoeting van het leven. Ik stelde mij de vraag: 'God, als u bestaat, laat het mij zien'. Vanaf dat moment was niets meer hetzelfde. Ik ontdekte de grootste hoop van de mensheid: Gods barmhartigheid is tastbaar geworden in de menswording van Jezus. Zo werd de bijbel een levend



boek en zo werd God een persoon. Iemand die bevrijdt, heelt, geneest, vreugde geeft en diepe vrijheid. Na enkele jaren filosofie en theologie gestudeerd te hebben in Aix en Provence, Paray le Monial en s'-Hertogenbosch, heb ik aan de verkondiging van deze hoop, mijn leven gewijd door de priesterwijding op 29 mei 1999.

Vervolgens heb ik het genoeg gehad om in diverse afwisselende te mogen werken; in Nijmegen, Namen (B), Rosmalen, 's-Hertogenbosch en in Sint-Oedenrode, Son en Breugel. Ik ben graag in de natuur en hou van bergsport en mountainbiken. Recentelijk heeft de bisschop mij gevraagd een nieuwe taak op mij te nemen. Ik zie er naar uit om, samen met u, van de parochie ons thuis te maken, de drempel van de kerk te verlagen en de boodschap van Gods barmhartigheid te beleven en te verkondigen.

KAPELAAN CYRUS VAN VUGHT

Geboren (1972) en getogen in Boxtel, is Tilburg mij niet onbekend. Ik heb hier zelfs drie jaar theologie gestudeerd, alhoewel ik daarbij vooral de route van het toenmalige station Tilburg-West naar de Academielaan heb leren kennen en niet zozeer de cafés in de binnenstad. Al op jonge leeftijd was bij mij het verlangen naar boven gekomen om priester te worden, gevoed door het besef dat God van mij houdt en aangewakkerd door de indruk die de Eucharistie op mij maakte. De priesteropleiding heb ik voortgezet aan het Sint-



Janscentrum. In 1997 mocht ik - nog steeds erg jong - de priesterwijding ontvangen. In die periode heb ik me aangesloten bij de Gemeenschap Emmanuel, een internationale katholieke geloofsgroep. Daarin vond ik namelijk een geestelijk thuis bij mensen van verschillende levensstaten en leeftijden, voor wie ik niet op de eerste plaats als pastor moet functioneren, maar met wie ik een broer in het geloof mag zijn.

Na mijn wijding heb ik eerst enkele jaren als kapelaan ervaring opgedaan in twee parochies in 's-Hertogenbosch. Vervolgens mocht ik in Altötting (Zuid-Duitsland) een jaar meewerken in het team van de *Emmanuel School of Mission*, een vormingsjaar voor jongeren. Na terugkeer in Nederland (2001) ben ik zeventien jaar in Nijmegen pastoraal actief geweest in meerdere functies. De afgelopen drie jaar was ik opnieuw gastarbeider in Duitsland, maar dan iets dichterbij huis, namelijk in een parochie in Münster. Op al die plekken heb ik samen met priesters en andere leden van de Gemeenschap Emmanuel kunnen leven en werken.

Dat heeft altijd een extra kracht aan mijn inzet voor de parochie gegeven.

Rond de vieringen kom ik graag in contact met mensen. Ik vind het erg leuk om met kinderen de mis te vieren. Ook heb ik altijd veel genoeg beleefd aan de persoonlijke begeleiding van volwassenen in hun geloof, bijvoorbeeld op weg naar het doopsel. En ik vind het een mooie uitdaging om nieuwe wegen te vinden om mensen met het evangelie te bereiken. Helaas heb ik de neiging een beetje een workaholic te zijn, ofschoon ik in de laatste jaren geprobeerd heb mijn leven te beteren. Als ontspanning mag ik graag een (strip)boek lezen of een stukje cabaret bekijken op YouTube. In mijn parochie in Münster sta ik bekend om mijn oranje fietshelm. Of ik die ook in Nederland ga dragen, weet ik nog niet, wel dat ik ook hier graag op de fiets naar u toe kom. Ik zie er naar uit om mijn steentje bij te dragen aan de verspreiding van de vreugde van de kinderen Gods in "de schônste stad van 't laand".

KAPELAAN HARM ESKES

Geboren in Arnhem (1985) ben ik opgegroeid in Lobith. Halverwege de havo was voor mij al duidelijk dat het geloof betekenis gaf aan mijn leven en zocht ik naar een weg om hier vorm aan te geven en beetje bij beetje groeide het verlangen naar het priesterschap. Toch ben ik eerst naar de Pabo gegaan maar na één studiejaar heb ik in 2003 de overstap gemaakt naar het seminarie in Den Bosch. Van hieruit heb ik vervolgens mijn studie in Namen en Brussel voortgezet. Tussen de studieblokken van



filosofie en theologie heb ik als verbreding twee jaar rechten gestudeerd in Leiden en Nijmegen.

In mei 2013 ben ik door monseigneur Hurkmans in de Sint Jan tot priester gewijd en per september van dat jaar benoemd als priester in de Maria Geboorteparochie die later opging in de fusieparochie Heilige Stefanus in Nijmegen. Na 7 jaar in Nijmegen ben ik vanaf oktober 2020 drie maanden in het Franse Dinard geweest om daar in een parochie mee te werken die toevertrouwd is aan de gemeenschap Emmanuel en zo ook weer een nieuwe internationale ervaring van "kerk-zijn" op te doen. Per 1 januari 2021 volgde mijn benoeming als kapelaan in de Petrus Stoel parochie met aandacht voor catechese, al wetende dat er in juli nog een verhuizing zou gaan komen. Afgelopen maand ben ik door de bisschop gevraagd om naar Tilburg en Goirle te komen om benoemd te worden in de Goede Herder parochie. Ik kijk er naar uit om te beginnen en de eerste contacten zijn veelbelovend en ik hoop dan ook om ieder van u in de komende weken te ontmoeten.

Intenties in de Gerardus Majella kerk.

GM= Gerardus Majella

KV= Koningsvoorde

KND=Kindernevendienst

DK=Dameskoor

HK=Herenkoor

GK= Gemengd koor

SZ=Samenzang

FR=Friends

ZG=Zanggroep



	Tijd	Locatie		Intentie juli
3 juli 4 juli	17:30 19.00 10.00	KV	GM	Ineke Vugs- van Etten vw verj
			GM	Jan Sloot Fien Hultermans-van Hautum Jan van Lieshout Annie van Hautum Pierre Maas Gerrit Voll Joos den Biesen-Veraart Angela den Biesen Walter den Biesen Emiel den Biesen Jeanne Verhagen-v. Tilborg 11 jrg
10 juli 11 juli	17:30 19.00 10.00	KV	GM	Bert Pelders vw 1 ^e JGT
			GM	Ineke Vugs- v. Etten Jan Sloot Gina van Helvoort v.d. Louw vw MGD Ad Emmen in liefdevolle herinnering Bets van Iersel-Hollanders vw MGD Joke Thijs-Kollau vw MGD
17 juli 18 juli	17:30 19.00 10:00	KV	GM	Fien Hultermans - v. Hautum
			GM	Ineke Vugs - v. Etten Jan Sloot Jan van Oudheusden Jo Hultermans Frans Vos

24 juli 25 juli	17:30 19.00 10:00	KV	GM GM	Ineke Vugs- van Etten Jan Sloot Dhr Moeskops vw JGT Gina van Helvoort-v.d. Louw Pastoor Jacq. Schrauwen Ben Bastings vw MGD Annie van Etten
AUGUSTUS				
31 juli 1 aug	17:30 19.00 10:00	KV	GM GM	Ineke Vugs - v. Etten Jan Sloot Fien Hultermans-van Hautum Henk Lammers Trees Beerens Annie van Hautum Toon van Hautum Joos den Biesen -Veraart Angela den Biesen Walter den Biesen Emiel den Biesen
7 aug 8 aug	17:30 19.00 10:00	KV	GM GM	Ineke Vugs - v. Etten Jan Sloot Fien Hultermans-v.Hautum Sjaan Voermans Jan van Hautum Harrie Hultermans Cees v.d. Wouw Gina van Helvoort-v.d. Louw vw MGD Bets van Iersel-Hollanders Vw MGD Joke Thijs-Kollau vw MGD

14 aug 15 aug	17:30 19.00 10.00	KV	GM GM	Ineke Vugs - v. Etten Jan Sloot
21 aug 22 aug	17:30 19.00 10.00	KV	GM GM	Ineke Vugs- van Etten Annie van Etten Fien Hultermans-van Hautum Pierre Hultermans Riekie Mutsaers Annie Scherpers Cees van Hautum Gina van Helvoort- van de Louw Pastoor Jacq. Schrauwen Ad Emmen in liefdevolle herinnering Ouders Vugs-Bullens vw verj Jan Sloot
28 aug 29 aug	17:30 19.00 10.00	KV	GM GM	Doortje de Kort-van Lierop vw 1 ^e JGT Ineke Vugs van Etten Jan Sloot Sjef de Kort Ben Bastings vw MGD Jopie Adriaansen- van Gool vw verj



GEHEUGENSTEUNTJES

Datum	Tijd.	Locatie		Activiteit
1juli	16:00		GM	Stille aanbidding

2 juli	10:30		GM	1 ^{ste} Vrijdag v. d maand
4 juli	10.00		GM	Kindernevendienst
8 juli	16.00		GM	Stille aanbidding
13 juli	10.30		GM	Pio ochtend
15 juli	16.00		GM	Stille aanbidding
18 juli	10.00		GM	Jeugdkoor
22 juli	10.30 16.00		GM	Koffieochtend Stille aanbidding
29 juli	16.00		GM	Stille aanbidding
				AUGUSTUS
1 aug	10.00		GM	Vakantie kindernevendienst
5 aug	16.00		GM	Stille aanbidding
6 aug	10:30		GM	1 ^e vrijdag
10 aug	10.30		GM	Pio ochtend
12 aug	16.00		GM	Stille aanbidding
19 aug	10.30 16.00		GM	Koffie ochtend Stille aanbidding
24 aug	11.00		GM	Redactie de Brug
26 aug	16:00		GM	Stille aanbidding

KATTELIEK TILBÖRG (uit de historie)



In de twintiger jaren was er in de Capucijnenstraat de Witte Bioscoop, opgericht in 1913 door Kapelaan Verschuuren. Hij was kapelaan op Sint Anna,

later werd hij Pastoor Verschuuren in de Trouwlaan. Na de Witte Bioscoop werd dat gebouw de Tilburgse Brandweerkazerne. Ook heeft er in de zeventiger jaren een onderkomen in gezeten van de Scouting Jan Baptist (St. Anna). De Witte Bioscoop gaf geen Pola Negri (vrouw met temperament) te zien maar wel brave films. In die tijd was het ook gebruikelijk



dat er een explicateur en een pianist aanwezig waren, om de stomme film te begeleiden. Op zekere dag verschenen op het witte doek in zwart/wit twee vrouwtjes. De explicateur (Fonske Vermeer) zei : "Deez zèn Adje en Batje van Zjamin". De snoepwinkel van Jamin zat op de hoek van de Heuvelstraat en de Oude Markt, waar ook de Heikese kerk staat. De explicateur werd berispt (krêeg op zonne kop) want de dames, die deze snoepwinkel bemanden, vonden het niet leuk. De volgende dag draaide de film weer, en toen zei hij: "Deez zèn Adje en Batje van Zjamin nie!"

Jean Smits, † 2017

Iedereen een fijne vakantie en kom gezond weer terug!

WILLEM PIJNAPPELS LOOPT 500 KILOMETER

Willem had zich altijd voorgenomen om na zijn werkzame leven een voettocht te maken naar Santiago de Compostela. Door de ziekte van zijn vrouw Jose kwam het er maar steeds niet van. Na haar overlijden, 1,5 jaar geleden, wilde hij toch een keer een grote tocht maken. Het werd uiteindelijk het Pieterpad. Van Pieterburen in Groningen naar de St. Pietersberg in Maastricht. Met behulp van zijn dochter Corina werd een schema opgezet met alle verblijfadressen voor de tocht van 27 dagen. Het werd een soort pelgrimstocht langs vele kappelletjes, waar ook altijd



een kaarsje werd opgestoken. Onderweg volgden interessante de gesprekken met reisgenoten over het leven. Overnacht werd er op campings, in blokhutten, hotels en bij particulieren. Willem liep, afhankelijk van de afstand, van 9.00 uur tot max. 17.00 uur. De eerste weken was het weer dramatisch, veel regen en het was koud. Zijn rugzak, met 15 kilo bagage, werd elke dag lichter. Overdag leefde hij op krentenbollen en cola. 's Avonds at hij meestal een salade of bestelde wat bij de lokale horeca. Willem heeft Nederland op zijn mooist gezien, nl. te voet. De honderden foto's zullen voor hem een blijvende herinnering zijn aan deze bijzondere tocht. Van de tocht naar Santiago ziet hij af. Wel is hij van plan om meerde tochten te gaan lopen, o.a. 'Ons Kloosterpad'.

Harry L.M. Hendriks

LANG LEVE DE LIVESTREAM

Sinds maart 2020 is de eucharistieviering van de Gerardus Majellakerk (Trouwlaan) via Internet/facebook te volgen. Door het



uitbreken van het coronavirus was dit voor vele gelovigen een uitstekend alternatief. De livestream ademt het gevoel van isolatie, maar te gelijk ook een gevoel van verbondenheid. Uit de kijkcijfers blijkt dat veel (ex)parochianen de livestream volgen. Gemiddeld zo'n 150 kijkers. De vieringen worden sinds geruime tijd ook met orgelmuziek opgeluisterd. Hopelijk dat het dames- en herenkoor ook in het najaar weer kunnen zingen. De livestream is ons door corona als het ware in de schoot geworpen, maar zal naar verwachting nooit meer verdwijnen. Het levert veel toegevoegde waarde op. Bij bv. uitvaarten wordt soms ook een verzoek ingediend om de livestream in te schakelen. Bijgaand enkele reacties van parochianen.

Hans Visser

'Ook in Turnhout wordt regelmatig afgestemd op de livestream van de Trouwlaan. Maar wat zijn het veel diensten: Niet alleen op zondag, maar ook zaterdagavond wordt er gestreamd. Daarnaast nog de Eerste vrijdag, de Pio-morgen en de vele rouwdiensten. Ik volg ze lang niet allemaal, zeker niet als er, zoals nu op de eerste Pinksterdag, er een schitterende uitvoering met prachtige

muziek te volgen is op de Nederlandse en Belgische Televisiezenders. Maar meer dan groter bewondering voor onze diaken Hans Vugs en zijn team. Elke keer is de dienst tot in de puntjes verzorgd en voorbereid. Een goede zaak is, dat er ook aandacht is voor slachtoffers en de problemen van de Covid-19 pandemie. Een hele verbetering was het moment waarop het orgel werd ingeschakeld.'



Foto: Hans Visser

Marie-Jose Wijnans

'Goed initiatief. Ik volg al een tijdje de livestream. Graag geef ik de oudere mensen voorrang om de diensten zelf bij te wonen. Ik zal zeker, na corona, de vieringen weer zelf bezoeken'.

Agnes van Raak

'Ik werk in de zorg en kan niet altijd de livestream volgen. Ik voel mij wel hierdoor verbonden met de kerk. Ik mis wel het zingen met ons dameskoor.'

U kunt de viering op internet volgen via:
<https://www.facebook.com/parochiehlgm/>

Foto Initiatiefnemers van de livestream: Michel Kocken en Martijn Antens.



Harry L.M. Hendriks



KERKBIJDRAGE:

Een herinnering.

Het jaar 2021 is al weer half om. Hebt u nog gedacht aan het betalen van de kerkbijdrage voor dit jaar? U weet u kunt het te betalen bedrag zelf bepalen en per maand, kwartaal of jaarlijks betalen. Het hoeft geen groot bedrag te zijn, elke euro is meegenomen. Hartelijk dank bij voorbaat.



Zone 51480

PARKEREN IN ONZE WIJK.

Per 1 maart 2021 wordt onze wijk een betaald parkeergebied. Tot aan de Oerlesestraat wordt alles betaald parkeren van maandag t/m zaterdag 's morgens tot 's avonds 22.00 uur. Te betalen bij parkeerzone 51480. Staat aan de overzijde van Zuiderkwartier.

Dus op zondag kunt u vrij in de omgeving van de kerk parkeren, maar op andere momenten moet u betalen, of u moet uw auto in de Oerlesestraat parkeren.

Houd u hier rekening mee, want een verbaal kost veel geld.

Crowdfunding

U kunt ook digitaal uw bijdrage leveren aan de verlichting van het Maria-raam via deze link:

<https://www.doneeractie.nl/actie-verlichting-maria-raam/-51121>

en uiteraard ook via een contante bijdrage.

Vrijwilligersavond

Noteer vrijdagavond 29 oktober as alvast in de agenda.

Op zondag 18 juli as zal ons jeugdkoor tijdens de viering van 10.00 uur zingen.

Lieve zusters, en broeders,

ik spreek u graag zo aan, want wat zou het mooi zijn als we allen zusters en broeders zouden zijn. U hebt inmiddels een aantal van mijn gedachten en overwegingen in uw parochieblad de Brug kunnen lezen. En zo vind ik het de tijd om me eens aan u voor te stellen. Ik ben Hanneke ter Voert, 56 jaar. Na mijn kunststudie

ben ik in Tilburg blijven wonen. Inmiddels ben ik met mijn man Bert, een zestal kippen, en cavia Pietertje, woonachtig in wijk Korvel. Ik schrijf sinds jaar en dag. Het is zelfs zo dat ik me schriftelijk beter uit kan drukken dan mondeling. Zo houd ik dagelijks een blog bij, waarin ik mijn dagelijkse leven beschrijf, mijn gedachtes orden, en mijn gedichten publiceer op een website van Wordpress. Mijn werk bestaat uit het dragen van mijn dag. Ik heb vele depressies achter de rug, en ik heb een complexe posttraumatische stressstoornis (PTSS). Waar ik sinds kort adequate hulp voor krijg. En dit is grote winst. Dat stelt mij bijvoorbeeld in staat om plaats te nemen in de redactie van uw blad, en het blad bij u thuis te bezorgen. En ook dat is winst. Ik ben graag, al is het zijdelings, betrokken bij de katholieke kerk. Mijn levenshouding blijft positief, ik ben een notoire optimist, al grenst dat soms aan een onmogelijkheid. Klagen vind ik jammer van mijn kostbare tijd, en het helpt niemand vooruit, en ik ga graag vooruit. Ook letterlijk. Ik blijf graag in beweging, wandelend in de, al dan niet, frisse buitenlucht, of fietsend op de hometrainer. Het middelpunt van mijn bestaan is mijn geloof, of beter God, liever noem ik Hem de Onnoembare, omdat Hij al mijn begrip en kennis te boven gaat. En niet alleen met het leven moet ik vechten, ook met het geloof, en dat is goed. Want twijfel is inherent aan geloven, en het houdt me scherp. En daar schrijf ik dus graag over. Ja, ik ben een vrouw van het geschreven woord; 'en gij zult niet leven van brood alleen, maar van ieder woord dat God geschreven heeft' (Mattheus, hoofdstuk vier). God kan niet schrijven, hij geeft wel het vermogen om te schrijven. En mijn



schrijven, het moeten schrijven zelfs, het zal niets anders zijn, dan een getuigenis van God, althans dat is wat ik hoop. En misschien is dat ijdele hoop, bovenmenselijk ook. Ik kan niet bovenmenselijk zijn, misschien is het meer een verlangen, dat mijn schrijven altijd reikt naar Zijn woord. En daarin ligt mijn drijfveer, en mijn missie. Dat is mijn leven. Ik wens u allen ook een leven waarin u uw drijfveer en missie vindt, én volgt, lieve groet, Hanneke ter Voert.

Mocht u willen reageren op mijn stukjes, of vragen hebben, voel u vrij om mij te mailen; hanvoert@gmail.com

God is verzonnen, en daarmee kan Hij toch bestaan. Ook dingen die ik verzijn zijn een realiteit. Ook in dat wat ik verzijn kan een waarheid leven. Om met Herman Finkers te spreken; 'Jacques Brel heeft prachtige liederen verzonnen, en om nou te zeggen dat die liedjes niet bestaan.....'. Ik geloof dat God mij het vermogen geeft om te verzinnen, omdat verbeelding tot het oneindige kan reiken, tot Zijn oneindigheid. Maar ik ken God niet, alles wat ik van Hem denk te kennen is aangeleerd. En natuurlijk, God spreekt mij aan, maar het is zeer de vraag of God spreekt. Kan God praten? Ik kan Hem zien, en voelen, omdat ik Zijn beeld projecteer op al die wonderen die ik ervaar, hier in dit aardse bestaan, de natuur spreekt voor Hem. Ik zie daarin dat God wonderen verricht, hier op aarde. Ik geloof dat God geneest, ook vandaag nog, net zoals ik dat in de Bijbel kan lezen. God geeft echter nooit meer van het goede dan we aankunnen, en zo mag ik ziek-zijn. Jezus hield juist van zieke en zwakke broeders en zusters. Het is zaak dat we ons lot leren te accepteren, en onszelf, in ons ziek-zijn, omarmen, daarin ligt de werkelijke genezing. Dus ja, ik mag ziek zijn, en weten, én voelen, dat God in iedere vezel van mijn bestaan aanwezig is.'

SECRETARIAAT: GERARDUS MAJELLA

Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg. Tel: 013-5423455

Geopend dinsdag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur. Op dit secretariaat kunt u terecht voor allerlei sacramenten, aanvragen van een doopbewijs, doop, huwelijk, jubileum, enz. De bovengenoemde diensten kunt u ook regelen via onze Website: www.hlgm.nl

Voor noodgevallen

Diaken J. Vugs, 06 - 22 45 33 61

Liturgische diensten

Zaterdag 17:30u

Zondagen 10.00u

2^{de} Dinsdag 10.30u

1^{ste} Vrijdag 10:30

Zaterdag 19.00

Gerardus Majellakerk

Ook via de live stream te volgen
www.facebook.com/parochiehlgm/

Waarna koffie

Piomorgen

1^e vrijdagviering

Koningsvoorde, waarna koffie

Financiën: Giro (IBAN) NL94 INGB 0001 0688 20.

Bank (IBAN) NL64 RABO 0171 2002 17.

t.n.v. Parochie De Goede Herder (locatie Trouwlaan)

Contactblad "De Brug"

Kopij **vóór 22 aug as.** middels e-mail adres: info@hlgm.nl of in de brievenbus van de kerk.

Je kunt "de Brug" ook vinden op onze website: www.hlgm.nl. Volg ons ook op Facebook: <https://www.facebook.com/parochiehlgm/>

Redactie Parochieblad "De Brug"

M. Kolen - Gerrits, K. van Beijsterveldt, H. ter Voert