



**Gerardus Majella**

Een dienstbare en levendige Geloofsgemeenschap

<p><b>Piomorgen op dinsdag 11 mei om 10.30 uur</b></p> 	<p><b>Hemelvaart</b> 12 mei Koningsvoorde 19.00 13 mei Kerk 10.00 uur</p>
<p><b>Deze maand is er stille Aanbidding op donderdag 6, 20 &amp; 27 mei</b></p> 	<p><b>Pinksteren</b> 22, 23 &amp; 24 mei</p> 

## **Indeling Pagina's:**

- 1 voorkant
- 2 pagina indeling
- 3 meimaand Mariamaand
- 4 Wij hebben uit handen moeten geven
- 8 Intenties
- 10 geheugensteuntjes
- 11 Mariaviering
- 12 ziekenzalving
- 13 Hemelvaart en Pinksteren
- 14 moederdag
- 15 Heiligen in mei
- 18 gedachte van Hanneke
- 19 mededelingen
- 20 achterkant

**Jezus wandelt over het water;**

**Jij hoeft niet te wandelen over het water;**

**Maar het gaat om jouw wandel over deze aarde.**

## Meimaand - Mariamaand

In onze beperktheid durven wij tot U te spreken:

Gelukkig bent U Maria,  
want God heeft op uw geringheid neergezien  
en grote dingen aan U gedaan.  
U hebt genade gevonden bij Hem  
en zijn Zoon in uw schoot ontvangen  
Jezus,  
de Zoon van de Allerhoogste,  
die zelfs de troon van zijn vader David  
kreeg.

De H. Geest is op U neergedaald,  
met zijn kracht heeft Hij U  
overschaduw  
en zijn Woord is in Uw vlees geworden.

Daarom heeft Uw hart de Heer geprezen  
en heeft uw geest gejubeld van vreugde. Want de Machtige  
heeft U groot gemaakt. Hij heeft U verheven, omdat U klein was  
God heeft U met gaven overladen omdat U arm was  
U kracht gegeven omdat U zwak was.

Ik wil vanaf nu U zalig prijzen,  
net zoals alle geslachten van de aarde  
Want U bent de gezegende onder de vrouwen  
en de Moeder van Jezus, onze Heer. Amen



Mogen wij in de komende 31 dagen dit gebed vaak uitspreken en  
daarna ook nog. Een mooie, gezonde en zonnige Mariamaand.

Hans Vugs,

Diaken - pastor

**UIT ONZE PAROCHIE-AGENDA:  
WE HEBBEN UIT HANDEN MOETEN GEVEN:**

Op 6 april 2021 is **JACOB VERBEUCKEN**, weduwnaar van Pieta Verbeucken - Huikes, rustig overleden. Jullie pap en opa heeft zijn lieve schat in 's Hertogenbosch mogen ontmoeten. En op 15 april 1964 is hij met haar in dat wel heel bekende schuitje gestapt. Al vrij snel werden zij verblijd met een hele lieve dochter, daarna kwamen er nog een dochter, een zoon en tot slot een dochter. Vier kinderen waar zij beiden heel gelukkig mee zijn. Jullie pap heeft alles op alles gezet, dat jullie maar een mooie en goede toekomst zouden tegemoet gaan.



Jullie ouders vulden elkaar aan, het waren levensgenieters van de bovenste plank, maar de kinderen kwamen wel op de eerste plek. Een van de kinderen tekende haar vader met de kernachtige zin: een ruwe bolster, met een zachte, warme pit. Hij liet niet met zich spelen, maar was doodeerlijk, dat had hij van zijn ouders geleerd en dat ook zijn hele leven toegepast. Elk pondje gaat wel door het mondje, zo ook bij jullie pa en opa. Hij zag er heel robuust uit, en zo deed hij ook wel, maar door dik en dun, was hij een hele lieve eerlijke man, met een heel klein hartje. Zelf zei hij heel vaak: ik ga liever 1000 keer naar de bakker, dan 1 keer naar de dokter. Vele dagen en jaren heeft hij doorgebracht in de manege. Hij was in en in een paardenliefhebber en moeder vergezelden hem daarbij, wetende dat we na afloop samen gezellig gaan eten bij de Bokkenrijder. Daar waren ze samen en de hele familie kind aan huis. Lekker eten was een van de

gezelligste dingen die hij deed. Samen hebben zij steeds door het land getrokken van caravan, woonwagen en een huis. Maar beide waren niet de mensen die zich thuis voelden in zo'n stenen gebouw, waar je in een keurslijf werd gedrukt. Steeds trokken ze weer naar zo'n mobiele situatie. Lekker vrij zijn. Toen zij in de Pater Geurtjesweg woonden en de ruimte te klein werd, waren zij de eersten die zich aanboden om te gaan verhuizen en wel naar een hele gezellige, fijne plek aan de Bloemisterijstraat 55 en daarna 51, waar zij nu 33 jaar wonen. Een fijne gezellige plek waar iedereen van harte welkom was en zich thuis mocht voelen. Daar hoef je geen bel te gebruiken, je mocht zo binnen lopen of we zaten voor de deur en de stoel stond klaar. Wat was hij blij en trots toen hij 33 jaar geleden opa mocht worden; opa en oma waren heel gelukkig en als het even kon dan moest daar op gedronken worden. Leve de lol. Ja, steeds hebben zij van het leven genoten. Carnaval was geen feest van drie dagen, maar het begon op de vrijdag er voor en duurde tot en met de vrijdag daarna. Heel gezellig met elkaar feesten, dat was zijn motto, daar hield hij van. Ook was hij blij als je de hele bups bij elkaar was. Samen op vakantie ver weg en dicht bij, met de caravan er op uit. Als de kinderen het naar hun zin hadden en later de kleinkinderen, dan was jullie pap en opa dolgelukkig. Jullie pap was een knappe verzorgde man en dat heeft hij tot zijn einde steeds weer volgehouden.

Sinds de dood van moeder ging het bij jullie pap en opa achteruit. Hij miste haar, elke dag ging hij naar het kerkhof, om even bij zijn Pieta te kunnen zijn. Maar ook de mobiliteit ging achteruit, in de Bloemisterijstraat 51 werden aanpassingen gedaan, opdat het leven gemakkelijk zou zijn. Maar het gemis werd met de dag groter, voor hem hoefde het niet meer.

Op vrijdag 9 april 2021 is heel plotseling van ons heengegaan **JOKE THIJS - KOLLAU**, sinds 9 april 1956 echtgenote van Herman Thijs.

Jullie moeder en oma, onlangs 90 jaar geworden, was een hele gezellige moeder en oma.

Geboren in een vrij groot gezin, heeft zij het altijd gezellig en leuk gehad, volgens de normen van die tijd. Zij had van haar

ouders geleerd, dat je tevreden moet zijn met wat je bent en hebt. Ze heeft geleerd, dat jezelf heel veel van je leven kunt en mag maken, als je er maar aan denkt dat je niet alleen op de wereld bent. Vandaar dat zij het predicaat: gezelligheid krijgt. Heel haar doen en laten was gericht op die eigenschap. Thuis al met het gezin; toen zij op de dansles Herman heeft mogen ontmoeten en daar 65 jaar mee getrouwd mocht zijn. Heel veel geven aan gezelligheid en nabijheid en zo nu en dan eens wat nemen. Met haar kinderen tezamen zijn was haar grootste zorg de gezelligheid. Iedereen moet zich thuis voelen en gewaardeerd. Ondanks dat er wel regelmatig gebekvecht werd door de kinderen, werd het toch steeds weer opgelost. Jullie mam en oma liet geen gelegenheid voorbij gaan of er moest gefeest worden. Elke verjaardag kreeg zijn of haar aandacht, Sinterklaas en Kerstmis werden altijd met veel vreugde gevierd.



En de jubilea zo klein of groot, het werd een subliem feest. Jullie mam en oma was heel veel jaren lid van ons dameskoor. Hun repetitie-avond was op dinsdagavond om half acht. En elke dinsdagavond kwamen om vijf voor half acht Joke en Herman vanuit de Pastoor Vroomanstraat de hoek van de Wassenaerlaan om en stapte Joke de kerk binnen. Herman nam de kortste weg terug naar huis om op tijd voor het journaal te zijn. En om vijf voor half tien was hij weer terug, maar moest dan altijd op zijn Joke wachten, want ze moest die nog spreken en dat nog vertellen. En Herman stond gedwee te wachten. Niet een keer, maar alle avonden. Want Joke genoot van het samen zijn met vriendinnen. Als er een feestelijk moment voor het koor was, dan kwam er koffie met wat extra's er bij en als klap op de vuurpijl, ook nog een advocaatje met slagroom. En Joke was de koning te rijk, heerlijk smullen en samen zijn. Mooi momenten waren het ook toen zij verblijd werden met kleinkinderen. Ze waren al oma soep, maar dat was van de burens, maar nu echt opa en oma. Heel graag was zij met hen bezig en als het kon verwenden zij hen graag. Als ze naar de camping gingen dan was zij gelukkig als ook de kleinkinderen er kwamen, dan had ze weer eens de gelegenheid om hen te verwennen. Ook had zij van haar ouders geleerd, dat de handen van de meisjes en dames niet stil mogen liggen. Als 's avonds de afwas was gedaan, het rozenhoedje was gebeden, dan moesten die handen nog steeds bezig zijn. Daar heeft zij haar handwerken geleerd. Smyrna, kaarten maken. Joke is ook een gelovige vrouw.



Niet dat zij in de Willem Barendszstraat stond te preken, helemaal niet, maar wel door haar doen en laten heeft zij laten zien dat zij een Christen was. Zij stond voor de ander klaar; kon zij haar naaste helpen, dan stond zij paraat; zij had respect. Haar devies was: als ik kan helpen, dan help ik. Dat is ook de boodschap die Christus ons steeds weer voorhoudt.

**Intenties in de Gerardus Majella kerk & Koningsvoorde.**

- GM= Gerardus Majella**
- KV= Koningsvoorde**
- KND=Kindernevendienst**
- DK=Dameskoor**
- HK=Herenkoor**
- GK= Gemengd koor**
- SZ=Samenzang**
- FR=Friends**
- ZG=Zanggroep**



	Tijd	Locatie		Intentie mei
1 &2 mei	17.30	KV	GM	Ineke Vugs - v. Etten
SZ	19.00			Jan Sloom
	10.00		GM	Joos den Biesen - Veraart Angela den Biesen Walter den Biesen Emiel den Biesen



8&9 mei SZ	17.30 19.00 10.00	KV	GM  GM	Ineke Vugs - v. Etten Jan Sloot Fien Hultermans -v. Hautum Pastoor Schrauwen Cornelia Dirken Frans v. Beurden Eli v. Dinter Theo v. Hautum Henri Muurmans Gina v. Helvoort - v.d. Louw v.w. Moederdag & MGD Doortje de Kort - v. Lierop v.w. Moederdag Sjef de Kort v.w. Verj José Pijnappels - v.d. Zanden v.w Moederdag Ad Emmen In Liefdevolle herinnering Fien Emmen - v. Gog Louis Emmen Sr Louis Emmen Jr Jos van Empel 23 jrg Bets van Iersel - Hollanders Moederdag Frans v.Iersel
12 &13 mei SZ	19.00 10.00	KV	GM	Annie v. Etten Jan Sloot Ineke Vugs- v. Etten
15&16 mei SZ	17.30 19.00 10.00	KV	GM  GM	Ineke Vugs - v. Etten Jan Sloot

22&23& 24 mei SZ	17.30 19:00 10.00 10.00	KV	GM GM GM	Ineke Vugs- van Etten Jan Sloot Fien Hultermans-v. Hautum Albert de Beer Cor Heessels Mien Smeekens Leon v. Bergen Pastoor Schrauwen Annie v. Etten Ouders Vugs-Bullens vw JRG
29&30 mei SZ	17:30 19:00 10:00	KV	GM GM	Ineke Vugs - v. Etten Jan Sloot Ben Bastings v.w. MGD Uit dankbaarheid Bets van Iersel-Hollanders MGD Frans v. Iersel



## GEHEUGENSTEUNTJES

Datum	Tijd.	Locatie	Activiteit
2 mei	10:00		GM Kindernevendienst
3 mei	19.00	KV	Mariaviering
5 mei	20:00		GM Dooptvoorbereiding
6 mei	16.00		G.M. Stille aanbidding
7 mei	10.30		GM 1 <sup>e</sup> vrijdag
11 mei	10:30		GM Pio morgen
12 mei	19:00	KV	Hemelvaart

13 mei	10:00		GM	Hemelvaart
20 mei	10:30		GM	Koffie ochtend (onder voorbehoud corona)
	16:00		GM	Stille aanbidding
22 mei	17.30	KV	GM	Pinksteren
	19.00			
23 mei	10:00			
24 mei	10.00			
25 mei	11.00		GM	Redactie de Brug
27 mei	16.00		GM	Stille aanbidding
31 mei	19.00	KV		Gezamenlijke Ziekenzalving

## MARIAVIERING

'Gekomen is U lieve Mei, Maria'

Op maandag 3 mei is er om 19.00 uur in Koningsvoorde een Mariaviering. Het is een goede gewoonte om jaarlijks in de meimaand Maria in het zonnetje te zetten. Veel mensen gaan dan op bedevaart naar Lourdes of komen samen in een kapel waar zij vereerd wordt. In Tilburg is hiervoor gelegenheid in de Hasseltse kapel. Niet iedereen is echter in de gelegenheid om daar naar toe te gaan en zo bieden wij de mogelijkheid om op 3 mei samen te bidden en te zingen. Iedereen is hierbij van harte welkom, ook de mensen uit de wijk.



## GEZAMELIJKE ZIEKENZALVING

Op maandag 31 mei wordt in huize Koningsvoorde 's avonds om 19.00 uur een viering gehouden, waarin de Ziekenzalving wordt gegeven aan ieder die dit wenst. Je hoeft er niet ziek voor te zijn en kleine kwaaltjes hebben we allemaal. Het is een van de zeven sacramenten. U kent ze nog wel, maar toch wil ik ze even noemen: Doopsel, Vormsel, Eucharistie, Huwelijk, de Wijding, Ziekenzalving (H. Oliesel), de Vergeving (vroeger de biecht genoemd).

Vroeger, vóór het Tweede Vaticaanse Concilie, werd dit sacrament alleen gegeven aan mensen die zeer ernstig ziek waren en die spoedig zouden sterven. Gelukkig kijkt men er nu anders tegen aan, ook al wordt het nog wel gevraagd voor stervende mensen. Nu wordt het op veel plaatsen toegediend in een gemeenschappelijke viering. Vaak in verzorgingshuizen maar ook wel in sommige

parochiekerken. Een jaarlijks gebeuren, waarbij vooral oudere mensen aanwezig zijn. Je mag dit sacrament meerdere keren in je leven ontvangen. Het is een teken dat de goede God je niet in de steek laat en



met je meetrekt in die laatste levensfase. Een teken van dankbaarheid en bemoediging, een liefdesteken. Maar naast deze gemeenschappelijke viering kan er ook altijd gevraagd worden om dit sacrament thuis te ontvangen, te midden van familie en vrienden. Hiervoor kunt u altijd contact op nemen met diaken Hans Vugs, pastor van de Gerardus Majella kerk. Zijn telefoonnummer is: 06-22453361).

## HEMELVAART: DONDERDAG 13 MEI

Op de 40ste dag na Pasen vieren we de hemelvaart van Jezus. Na Pasen is Jezus vele malen verschenen aan zijn leerlingen en ze herkenden Hem aan het 'breken van het Brood'. Het meest bekende verhaal uit het Nieuwe Testament daarover is het verhaal van de Emmaüsgangers. Ook kennen we het verhaal van Thomas die pas wilde geloven als Hij Jezus kon aanraken. Dan komt het moment dat Jezus niet langer verschijnt aan de leerlingen en ze definitief afscheid van Hem nemen: "terwijl de leerlingen naar boven kijken wordt Hij aan hun zicht onttrokken door een wolk", lezen we in het evangelie. Maar Jezus heeft hen en ook ons niet aan ons lot overgelaten, maar beloofd de Heilige Geest te zenden, de Trooster. Dit gebeuren vieren we tien dagen later, met Pinksteren. Dit jaar op 23/24 mei.



## PINKSTEREN,

Een gebed

Stort uw Geest uit over jong en oud;  
over man en vrouw;  
over hoog en laag;  
over oost en west.

Stort uw vuur uit in het hart en de mond van de mensen;  
in de ogen en handen van de mensen.

Zend uw adem neer over hen die geloven

en die twijfelen;  
over wie liefhebben  
en wie eenzaam  
zijn.

Stort uw vuur uit  
over de woorden en  
het zwijgen  
over de talen en de  
liederen van de  
mensen.



Zend uw adem neer over allen die aan de toekomst bouwen;  
over hen die het goede bewaren;  
over hen die het leven behoeden;  
over allen die schoonheid scheppen.

Stort uw Geest uit die ons alles in herinnering zal brengen  
wat Christus ons geleerd heeft;  
die ons doet bidden 'ABBA ', Vader.

Ik wens u allen heerlijke, vrede-en vreugdevolle en zonnige dagen  
rondom de Hemelvaartsdag en met de Pinksterdagen.

Hans Vugs, Diaken-pastor

## **MOEDERDAG**

Elk jaar op de tweede zondag van mei, dit jaar op 9 mei,  
worden alle moeders in het zonnetje gezet.

Zelfgemaakte cadeautjes en ontbijt op bed en de vaders zullen  
op die dag alle werkzaamheden verrichten.

Moederdag is een feest dat ontleend wordt aan het gebruik van de moedercultus in het oude Griekenland. De katholieke kerk kent een lange traditie van de verering van Maria, de moeder van Jezus. Dit alles heeft te maken met onze Moederdag. Echter deze feestdag is voor het eerst



geïntroduceerd in Amerika. Het was een dag die in het teken moest staan van pacifisme en ontwapening door vrouwen. Later werd die dag gepromoot als een dag van waardering voor moeders. Nederland kent Moederdag vanaf 1925. Momenteel wordt bijna overal ter wereld Moederdag gevierd, maar niet overal op dezelfde datum.

## HEILIGEN IN MEI

- 1 mei: H. Jozef, arbeider
- 10 mei: H. Damiaan de Veuster
- 12 mei: H. Pancratius, ijsheilige
- 13 mei: H. Servatius, ijsheilige
- 14 mei: H. Bonifatius van Tarsus, ijsheilige
- 30 mei: H. Jeanne d' Arc
- 31 mei: Maria Visitatie

## H. JEANNE D' ARC

Ze is op 6 januari 1412 geboren in Domrémy en op 30 mei 1431 gestorven te Rouen (Frankrijk). Ze is geboren tijdens de Honderdjarige Oorlog tussen Engeland en Frankrijk. Als tiener hoorde ze stemmen van de heiligen Catharina en Margaretha, van de aartsengel Michaël en van God, die zeiden dat Frankrijk bevrijd moest worden van de Engelsen. In 1429 ging Jeanne verkleed als man naar de hertog, om hem te overtuigen om die strijd te voeren. Als 17-jarig



meisje gaf ze vertrouwen aan het Franse leger en vocht mee in de strijd tegen de Engelsen. Reims, de stad waar koningen gekroond werden, werd onder haar leiding veroverd. Op 17 juli kon de dauphin daar tot koning Karel VII gekroond worden. In 1430 werd Jeanne d'Arc door de Bourgondiërs gevangen genomen en verkocht aan de Engelsen. Deze brachten haar voor de kerkelijke rechtbank, de Inquisitie, om haar als heks en ketter te beschuldigen. Verklaringen over het horen van stemmen trok ze in. Omdat ze in gevangenschap weer mannenkleden droeg werd het proces opnieuw geopend en werd ze uiteindelijk veroordeeld tot de brandstapel. Op de oude markt te Rouen werd ze op 30 mei 1431 verbrand. Haar as werd in de Seine gestrooid. Later is de veroordeling wegens 'ketterij' nietig verklaard door paus Calixtus III. Op 16 mei 1920 is ze door paus Benedictus XV heilig verklaard.



## MARIA VISITATIE.

We vieren deze feestdag momenteel op 31 mei. Vroeger was dit op 2 juli, maar omdat het feest van Johannes de Doper op 24 juni wordt gevierd, wilde men deze feestdag er voor plaatsen. Het bezoek van Maria aan haar nicht Elisabeth staat beschreven in het eerste hoofdstuk van het evangelie van Lucas.

Beide vrouwen waren zwanger. Toen Maria gehoord had van de engel dat haar nicht een kind verwachtte, ging ze in grote haast naar het bergland,

naar een stad in Juda, waar Elisabeth met haar man Zacharias woonde. Toen Elisabeth de groet van Maria hoorde sprong het kind dat ze droeg op in haar schoot en werd vervuld van de heilige Geest. Ze sprak: 'De meest gezegende ben je van alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van je schoot'.

Maria heeft daarna haar Magnificat uitgesproken, een lofzang om God te prijzen voor hetgeen haar is overkomen. Maria bleef ongeveer drie maanden bij Elisabeth en ging toen terug naar huis.

Elisabeth kreeg een zoon en hij werd Johannes genoemd.



## Gedachte van Hanneke

'Vandaag mag ik aanschuiven bij een ingelaste redactievergadering van uw parochieblad 'de Brug'. Ik kom in het kloppend hart van de kerk, wat een mooie mensen zijn hier. Als nieuwkomer word ik bijgepraat over



de ins en outs van de kerk, en dat voelt als een warm welkom. Wat me altijd weer verbaast, is de gemiddelde leeftijd van de parochianen. Ik ben een vijftigplusser, en in die zin een jonkie. Al geloof ik dat we allen jong zijn, of toch zeker kunnen zijn, zelfs al heb ik ook al last van de gebreken die de ouderdom met zich meebrengt. Het is niet erg, we kunnen jong blijven. Dat is wat ons geloof in Onze Lieve Heer ons brengt. Hij maakt iedere dag nieuw, en deze boodschap zou toch ook jonge mensen moeten aanspreken, juist bij jongeren is er zo'n behoefte aan 'nieuw'. God maakt alles nieuw. En natuurlijk zijn wij het ook zelf die daar ontvankelijk voor moeten zijn. Ik denk niet dat God ongevraagd in een leven ingrijpt. Laten we toch vooral zelf openstaan, voor onszelf en de ander, om zo de ruimte te creëren voor elkaar. We hebben elkaar nodig. En daarvoor zal het nodig zijn om te vergeven, zoals de Heer dat kan. En ik weet dat vergeven soms ver boven de menselijke maat ligt, wanneer we gekwetst zijn. Zeker wanneer we ons gekwetst voelen door anderen, die die kwetsuren ontkennen. Dan is vergeven bijna een onmogelijke taak, en kan vergeven niet mogelijk zijn. En dan toch is het zaak om open te blijven staan voor elkaar, en elkaar niet te ontlopen, juist in deze tijd hebben we armen nodig die omhelzen.'

Hanneke ter Voert.



## **PARKEREN IN ONZE WIJK.**

Per 1 maart 2021 wordt onze wijk een betaald parkeergebied. Tot aan de Oerlesestraat wordt alles betaald parkeren van maandag t/m zaterdag 's morgens tot 's avonds 22.00 uur. Te betalen bij betaalpaal 51480. Staat aan de overzijde van Zuiderkwartier.

**Dus op zondag kunt u vrij in de omgeving van de kerk parkeren**, maar op andere momenten moet u betalen, of u moet uw auto in de Oerlesestraat parkeren.

Houd u hier rekening mee, want een verbaal kost veel geld.

### **Crowdfunding**

U kunt ook digitaal uw bijdrage leveren aan de verlichting van het Maria-raam via deze link:

<https://www.doneeractie.nl/actie-verlichting-maria-raam/-51121>

en uiteraard ook via een contante bijdrage.

**Tussenstand opbrengst Mariaraam: € 1.916,18**

**Opbrengst vastenactie 2021: € 2.210,05**

## **Gerardus Majella**

Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg. Tel: 013-5423455

Geopend dinsdag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur. Op dit secretariaat kunt u terecht voor allerlei sacramenten, aanvragen van een doopbewijs, doop, huwelijk, jubileum, enz. De bovengenoemde diensten kunt u ook regelen via onze Website:

[www.hlgm.nl](http://www.hlgm.nl)

### **Voor noodgevallen**

Diaken J. Vugs, 06 - 22 45 33 61

### **Liturgische diensten**

zaterdag. 17.30u

zondag. 10.00u

2<sup>de</sup> dinsdag 10.30u

1<sup>ste</sup> vrijdag 10.30u

### **Gerardus Majellakerk**

Ook via livestream te volgen

[www.facebook.com/parochiehlgm/](http://www.facebook.com/parochiehlgm/)

Piomorgen in de kerk

1<sup>e</sup> vrijdag in de kerk

### **Koningsvoorde**

zaterdag. 19.00u

Atrium

**Financiën:** Giro (IBAN) NL94 INGB 0001 0688 20.

Bank (IBAN) NL64 RABO 0171 2002 17.

t.n.v. Parochie De Goede Herder (locatie Trouwlaan)

### **Contactblad "De Brug"**

Kopij vóór 24 mei as. middels e-mail adres: [info@hlgm.nl](mailto:info@hlgm.nl) of in de brievenbus van de kerk.

Je kunt "de Brug" ook vinden op onze website: [www.hlgm.nl](http://www.hlgm.nl).

Volg ons op Facebook: <https://www.facebook.com/parochiehlgm/>

### **Redactie Parochieblad "De Brug"**

M. Kolen - Gerrits, K. van Beijsterveldt & H. ter Voert