



**Gerardus Majella**

Een dienstbare en levendige geloofsgemeenschap

<p>Piomorgen op dinsdag 13 april om 10.30 uur</p> 	<p>Koffiedrinken op Donderdag 22 april om 10.30 uur (afhankelijk van coronatiid)</p> 
<p>Deze maand is er stille Aanbidding op donderdag 1,8,15,22 &amp; 29 april</p> 	 <p><b>SAMS KLEDINGSACTIE IS OP ZATERDAG 18 APRIL</b></p> <p><b>Sam's</b> KLEDINGACTIE</p>

## Pasen 2021.

De zon klimt elke dag weer hoger aan de hemel, hij krijgt meer kracht, de bladeren aan de bomen ontluiken uit hun winterverblijf, de krokussen en narcissen tonen hun volle pracht weer is het lente, het is licht. Mijn Paaswens voor u allen is:

Dat er licht mag zijn, licht in onze ogen:

dat wij elkaar zullen zien zo goed als nieuw.

Licht in onze harten: dat wij ruimte scheppen, plaats maken voor velen.

Licht in onze gedachten: dat wij komen tot nadenken en eerlijke besluiten.

Licht in onze huizen: dat er vriendschap en gastvrijheid zullen heersen.

Licht in de omgang: dat we te zien zijn, niet verborgen voor elkaar.

Licht op onze wegen: dat wij niet dwalen en elkaar tot doolhof zijn.

Licht in alle uithoeken:

dat we nergens het kleine vergeten, verdonkeremanen.

Licht op deze plaats om elkaar bij te lichten, elkander toe te schijnen met geloof in Hem die eens geroepen heeft:

'Ik ben het licht der wereld.'

**Zalig Pasen.**

Hans Vugs,  
diaken-pastor





Een hand vol kaarsen  
stuur ik je voor alle donkere uren, |  
als angst je leven binnensluipt  
dat die niet te lang gaan duren.

En als de honger aan je knaagt  
naar liefde, goedheid, vrede  
wil ik er altijd voor je zijn  
met kaarsen en gebeden.

Ik steek een kaarsje voor je aan  
op dagen kil en koud,  
|opdat je toch maar heel goed weet  
hoeveel ik van je houd.

Ook als de eenzaamheid je treft  
met dagen zonder kleur,  
wil ik je helpen licht te zien  
te midden van de sleur.

Een hand vol kaarsen stuur ik  
je als wens maar ook als teken,  
dat, als het licht onder ons komt  
wij voor elkaar een kaars ontsteken.

Fietn Rasv:g

## UIT ONZE PAROCHIE-AGENDA

### WIJ HEBBEN UIT HANDEN MOETEN GEVEN

Op 10 maart 2021 hebben we totaal onverwacht **BETS VAN IERSEL - HOLLANDERS** in de leeftijd van 81 jaar uit handen moeten geven. Die mooie woensdagmiddag, nog vrolijk met Bets gesproken te hebben, nog samen wat zitten te puzzelen, ruimte gemaakt voor de kapster, nog uitgewaaid zo lang als het mogelijk was en dan dat nare bericht op donderdagmorgen om kwart over acht: ons moeder is overleden. Dat kan niet want ik ben er gisteren middag nog geweest en er was geen vuiltje aan de lucht. Als ik dood ga, vertrouwde zij mij in dat gesprek nog, dan zijn het niet mijn longen, maar mijn hart. Was dat een voorteken??



Bij mij dringt het zo langzamerhand door, dat zij het zo heeft gewild. Ik wil alleen dood gaan, ik mag dat mijn kinderen niet aan doen, die hebben het te druk met hun werk en hun gezin. Woorden die ik heel vaak uit haar mond hebben mogen horen en als ik dan zei: jij hebt altijd voor hen klaar gestaan en je staat er nog steeds voor klaar, mogen zij nu ook eens iets naar jou terugdoen, ja maar dat is anders, ik ben hullie moeder. En hoe ik er tegen in ging, het veranderde niet, jullie mochten met haar sores niet besmeurd zijn, ik los en draag het zelf wel. Dat is jullie moeder, oma en zus ten voeten uit. Ik wil niemand tot last zijn. Toen zij op 16 april 1963 met haar Frans in het bekende huwelijksbootje stapte, begon haar gezin met klaar staan voor man en kinderen. Dat heeft zij zo thuis geleerd en ook ten uitvoer gebracht. Hun gezin werd vier kinderen groot en met zijn

zessen moest zij er voor zorgen dat zij niets te kort kwamen. Vader moest voor de centen zorgen en zij voor het gezin thuis. Zij is een hele goede moeder en oma, met veel liefde en geduld. Iemand die altijd klaar stond om te helpen, of om te luisteren naar het verhaal van een ander. Als jullie uit school kwamen, dan was zij thuis en had de thee en een koekje klaar staan. Jullie, haar kinderen en daarna haar kleinkinderen mochten niets tekort komen. Maar zo stond zij ook in het leven naar haar broers en zussen, naar haar hele vele vrienden en vriendinnen. Zij had graag met mensen te doen en wilde graag al pratend en handwerkend met de ander bezig zijn. Zij hield ook in deze coronatijd contact met vrienden en vriendinnen middels de telefoon en elk gesprek werd afgesloten als we weer bij elkaar mogen komen, dan spreken we dat zo vlug mogelijk af. Ook deze week stonden er enkele bezoeken gepland. Afgezien van die onverwachte bezoeken zoals ik doe. Jou had ik nu niet verwacht, goed, dan ben ik weg, neen blijf alsjeblieft. Zo gingen wij samen door het leven en als ik bij haar was, dan had ik even rust, want zij was constant aan het woord om haar verhaal te vertellen. Maar zij sloot altijd af, ik heb veel gesproken en nu mag jij. En dan mocht ik mijn boodschap vertellen. Jullie moeder, zo mogen wij dat op zijn Nederlands zeggen, was een bezige bij. Dolce far niente, zalig niets doen, dat had zij niet geleerd, want dat is des duivels oor kussen.



Neen, bezig zijn, toen zij nog jong was, moesten ze 's avonds na de afwas en het rozenhoedje, kousen stoppen, borduren of breien, maar die handen moesten bezig zijn.

Dat heeft ze tot aan haar einde volgehouden.

Want naast het huishouden, de was en de strijk en natuurlijk opruimen en poetsen, deed zij graag puzzelen, de krant lezen, raadsels oplossen, maar zo maar niets doen, daar was Bets niet voor in de wieg gelegd. Ze was gelukkig als zij te midden van mensen mocht



verblijven om samen te werken, te handwerken, knutselen, te praten en samen eten. Ook was zij een grote liefhebber van bloemen, die ontving ze graag en die sprak ze dagelijks liefdevol toe. Jullie moeder en oma was ook een gelovige vrouw. Wekelijks op zondagmorgen was zij present en als het moeilijk ging, vooral met het lopen en je durfde dan tegen haar te zeggen, Bets zal ik je ophalen en weer thuisbrengen, dan was het steevast neen dat kan ik zelf wel, dat hoeft niet, jij hebt het al druk genoeg. En je was uitgesproken.

Wel vertrouwde zij mij toe: Hans ik kom voor de mis, maar veel meer voor de koffie, om weer met mensen te kunnen praten en te luisteren naar hun verhalen. Een heerlijke en open vrouw, die van haar hart geen moordkuil maakte, maar oprecht. Moeder, oma, zus, vriendin, Bets dank je wel voor alles wat je voor ons gedaan en betekend hebt, rust nu maar uit. Maar blijf ons wel leiden op die niet eenvoudige weg door het leven.

## **GOEDE WEEK EN PASEN IN DE KERK**

*zondag 28 maart: Palmzondagviering: om 10.00 uur*

*dinsdag 30 maart: Boeteviering om 19.00 uur*

*donderdag 1 april: Witte Donderdagviering om 19.00 uur*

*vrijdag 2 april: Goede Vrijdagviering om 15.00 uur*

*zaterdag 3 april: Paaswake om 20.00 uur*

*zondag 4 april: Paasviering om 10.00 uur*

*maandag 5 april: Tweede Paasdag 10.00 uur*



## **GOEDE WEEK EN PASEN IN KONINGSVOORDE**

*zaterdag 27 maart: Palmzondagviering Om 19.00 uur*

*maandag: 29 maart: Boeteviering om 19.00 uur*

*donderdag: 1 april: Witte Donderdagviering om 19.00 uur*

*vrijdag: 2 april: Goede Vrijdagviering om 19.00 uur*

*zaterdag: 3 april: Paaswake om 18.30 uur*

## Intenties in de Gerardus Majella kerk & Koningsvoorde.

GM= Gerardus Majella  
 KV= Koningsvoorde  
 KND=Kindernevendienst  
 DK=Dameskoor  
 HK=Herenkoor  
 GK= Gemengd koor  
 SZ=Samenzang  
 FR=Friends  
 ZG=Zanggroep



	Tijd	Locatie		Intentie maart
3-4-5	18.30			Anny Voogd - Zwaans 1 <sup>ste</sup> jgt
april	20.00		GM	Fien Emmen-van Gog
SZ	10.00		GM	Louis Emmen Sr Louis Emmen jr Ad Emmen In liefdevolle herinnering Ad v d'n Broek Ineke Vugs -v. Etten Annie v. Etten Jan Sloot Gina v. Helvoort- v.d. Louw MGD Joos den Biesen - Veraart Angela den Biesen Walter den Biesen



				Emiel den Biesen
10 & 11 april <b>SZ</b>	17.30 19.00 10.00	KV	GM  GM	Joke Krieken- v. Berkel 1 <sup>ste</sup> jgt Fien Emmen van Gog 1 <sup>e</sup> JGT Ineke Vugs - v. Etten Jan Sloot Fien Hultermans-van Hautum Anna Koopmans Jopie van Rijen Henk Lammers Wil Dennisen Louis Emmen Sr Louis Emmen Jr Ad Emmen In liefdevolle herinnering
17 & 18 april <b>SZ</b>	17.30 19.00 10.00	KV	GM  GM	Jos Hensen 1 <sup>ste</sup> jgt Ineke Vugs - v. Etten Jan Sloot Gina v. Helvoort-v.d. Louw
24 & 25 april <b>SZ</b>	17.30 19:00 10.00	KV	GM	Ineke Vugs- van Etten Jan Sloot Fien Hultermans-v. Hautum Theo v. Hautum Jan v. Huigenvoort Ria v.d. Louw Wim v.d. Berg Pastoor Jac Schrauwen Ben Bastings



## GEHEUGENSTEUNTJES

Datum	Tijd.	Locatie	Activiteit
29 mrt	19.00	KV	Boeteviering
30 mrt	19.00	GM	Boeteviering
1 apr	19.00	KV	Witte Donderdag
1 apr	19:00	GM GM	Witte Donderdag Stille aanbidding na de Witte Donderdag viering
2 apr	15.00 19.00	KV	Goede Vrijdag Goede Vrijdag
3 apr	18.30 20.00	KV GM	Paaswake
4 apr	10:00	GM	Pasen
5 apr	10:30	GM	2 <sup>de</sup> Paasdag
7 apr	19:00	GM	Doopvoorbereiding
8 apr	16.00	GM	Stille aanbidding
13 apr	10.30	GM	Pio morgen
15 apr	16:00	GM	Stille aanbidding
17 apr	10:00	GM	Sams Kledingsactie van 10.00 uur tot 12.00 uur
20 apr	10.00	GM	Redactie vergadering Brug
22 apr	10:30	GM	Koffie ochtend
22 apr	16:00	GM	Stille aanbidding
29 apr	16:00	GM	Stille aanbidding

## **PETRUS:**

**Ik durf Hem nooit meer recht  
in de ogen te kijken.**

**Drie jaar lang dichtbij Hem  
zag ik wonderen**

**en hoorde zijn woorden.**

**Elke dag raakte zijn liefde  
mij meer.**

**Vooraf deze avond, toen Hij brood en wijn nam**

**Dit is mijn Lichaam,**

**dit is mijn Bloed.**

**Heb elkaar lief,**

**zoals Ik jullie heb liefgehad.**

**Maar nu is Hij opgepakt**

**en heb ik Hem verloochend.**

**Zelfs de haan scheldt mij uit.**



## **ZO GAAT WITTE DONDERDAG OVER IN GOEDE VRIJDAG.**

**Wij mensen hebben God opzij gezet.**

**Verloochend.**

**Verwond door de zonde,**

**kunnen we niet verder.**

**Maar Hij is naar ons toegekomen,**

**Jezus Christus, de ware Barmhartige Samaritaan.**

Hij omgordt zich op Witte Donderdag  
met een witte doek  
om de voeten te wassen van zijn leerlingen.  
Hij viert voor het eerst de Eucharistie.  
Daarna volgen Goede Vrijdag,  
Stille Zaterdag en Pasen.



## **PILATUS:**

Oogluikend heb ik het toegelaten.  
Ze gaan Hem kruisigen.  
Ik was bereid  
hun tegemoet te komen:  
Hem geselen,  
Barabbas vrijlaten,  
een doornenkroon,  
Zie de Mens.  
Het was hen niet genoeg.  
Maar ik heb mijn handen  
in onschuld gewassen.

**JEZUS DRAAGT HET KRUIS, DE STAD UIT EEN BERG OP, TOT ZE HALT HOUDEN EN ER HAMERSLAGEN KLINKEN.**

**Waarom is Goede Vrijdag goed?  
Vernedering, mishandeling,  
kruisiging,  
een gruwelijk sterven.  
Daarom niet.**



**Zoveel bloed, zoveel pijn.  
Zoveel houdt God van ons. Zoveel draagt Hij voor ons.  
Ons lijden, onze zonden draagt Hij. Zoveel liefde voor jou,  
voor mij. Daarom is de vrijdag goed.  
We volgen de kruisweg mee bij een viering in de kerk  
en vereren de gekruisigde Jezus. In het sacrament van  
Boete en Verzoening, de biecht, geven we Hem onze zonden  
en geeft Hij ons zijn vergeving. Wat een bevrijding !**

**MARIA.**

**Met betraande ogen sta ik hier.  
Toch kijk ik telkens naar Hem, mijn  
Zoon.  
Even ontmoeten onze ogen elkaar.  
Dat is genoeg. Als spiegels van de ziel,  
spreken ze van Zijn liefde.  
Hij sterft uit liefde. En ik bewaar al  
wat ik zie  
in mijn hart. Voor later, voor anderen, voor de Kerk.**



## GOEDE VRIJDAG GAAT OVER IN STILLE ZATERDAG.

Het wordt stil na de plechtigheden. We verlaten de kerk, we verlaten het graf. Een dag en weer een nacht. Alles is nog stil, doodstil. Jezus is de dood ingegaan, de diepe duisternis, om juist daar een uitweg te maken.

Naar het eeuwig leven toe.

's Avonds wordt in de kerk de Paaskaars gezegend en aangestoken.



Het licht van Christus verspreidt zich. Buiten begeleiden de klokken het Gloria. Dan klinkt het alleluja: Jezus is verrezen! Hij is de levende Heer!

## JEZUS

Ik ben de verrijzenis en het Leven

## PASEN !

### MARIA MAGDALENA

Ik sla mijn ogen op en zie Hem, levend, verrezen. Rabbi, mijn meester. Hij noemt mij bij mijn



naam: Maria.

**THOMAS**

Na een week  
vol van mijn twijfel en ongelooft  
staat Hij voor mij,  
oog in oog.  
Ik zie en geloof.  
Mijn Heer en mijn God.

## HEMELVAART EN PINKSTEREN.

Veertig dagen lang laat Jezus zien dat Hij leeft.  
Dan zien ze Hem naar de hemel gaan, terug naar zijn  
Vader.

Op Pinksteren  
daalt de heilige  
Geest  
neer op de  
leerlingen.



Door de heilige  
Geest ervaren zij dat de Heer onzichtbaar bij hen blijft.  
Zo gaat het de eeuwen door. Telkens weer merken mensen  
dat de Heer leeft. In het gebed en bij het ontvangen  
van de Sacramenten, door het vieren in de kerk,  
door in de Bijbel te lezen en door oog te hebben voor  
elkaar. Zo kunnen we Hem van hart tot hart ontmoeten.  
Hij heeft immers gezegd:

**ZIE IK BEN MET JULLIE ALLE DAGEN TOT AAN DE  
VOLEINDING VAN DE WERELD**

## PAASERVARINGEN

We kennen allemaal de vier evangeliën: van Matheus, Marcus, Lucas en Johannes. De climax van elk evangelie is de Opstanding, de verrijzenis van Jezus. Alle vier schrijven over de verrijzenis van Jezus, de levende Heer. Na zijn dood is zijn aanwezigheid zelfs sterker voelbaar en zijn kracht dieper dan daarvoor. Wonderlijk en vreemd. Niet aanwijsbaar, wel



ervaarbaar. Over de ontmoetingen met Jezus kort na zijn dood schrijven ze alle vier anders. 'Hoe kan dat' zal iemand misschien vragen, 'het is toch dezelfde gebeurtenis?' Wel, de evangeliën geven geen historisch verslag van de verrijzenis, maar zij vertellen in verschillende bewoordingen over die grootse ervaring: Jezus Christus *lééft* onder ons. Zij gieten die boodschap in diverse beelden: derde dag, afgewentelde steen, zittend op een steen, opkomende zon, vroege morgen, in het wit geklede figuren, eerste dag, leeg graf enzovoort. Elk beeld heeft zijn eigen betekenis en zeggingskracht om het verhaal kleur te geven. Hun persoon, de tijd waarin en de groep voor wie ze schrijven, hebben daar invloed op. Jezus *lééft*!

Dát vertellen ze alle vier. Zijn kruisdood is niet het laatste. Zijn verhaal gaat door om ook ons te laten delen in die Paaservaringen.

## OORSPRONG VAN PASEN



De oorsprong van onze christelijke paasviering ligt in de joodse liturgie. De Joden vierden met Pasen ( Pesach) de herdenking van de bevrijding uit Egypte, de tocht door de woestijn naar het Beloofde Land. Aan deze gebeurtenis worden de Joden telkens weer herinnerd wanneer zij Pasen vieren. De christelijke Paasviering herdenkt dezelfde geschiedenis van God met zijn volk, maar dan in de persoon van



Jezus, die het nieuwe paaslam werd. Jezus vierde tijdens het paasmaal met zijn apostelen het laatste avondmaal. Hierop gaat de viering van de eucharistie terug. In de loop van de tijd zijn er verschillende accenten gelegd: Vóór 313 lag het accent op de herdenking van het lijden van Jezus. Na de kerkvrede van 313 werd het Paasmysterie uiteengelegd in drie dagen: Goede Vrijdag( lijden en sterven van Jezus), Paaszaterdag (grafrust) en Paaszondag. Vanaf de Middeleeuwen: omvatte het triduum: Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag. Het was een voorbereiding op Paaszondag. Herziening van de liturgie: In 1955 werd de liturgie van de Goede Week herzien. Wanneer vieren we Pasen? De datum van de eerste Paasdag valt op de eerste zondag na de volle maan na het begin van de lente( 21 maart) Pasen kan dus vallen tussen 22 maart en 25 april. Zo vieren we dit jaar Pasen op 4 april en in 2022 op 17 april.



## **PARKEREN IN ONZE WIJK.**

Per 1 maart 2021 wordt onze wijk een betaald parkeergebied. Tot aan de Oerlesestraat wordt alles betaald parkeren van maandag t/m

zaterdag 's morgens tot 's avonds 22.00 uur. Te betalen bij betaalpaal 51480. Staat aan de overzijde van Zuiderkwartier.

**Dus op zondag kunt u vrij in de omgeving van de kerk parkeren**, maar op andere momenten moet u betalen, of u moet uw auto in de Oerlesestraat parkeren.

Houd u hier rekening mee, want een verbaal kost veel geld.

### **Gedachte**

Geloven is raadselachtig. Raadselachtig mooi. Het stelt me zelfs in staat om niet te geloven, en ook dat vind ik moeilijk. Tussen geloven en niet-geloven ligt een flinterdun laagje, wat ik, menselijkerwijs, niet uit de weg kan en mag gaan. Ik filosofer vaak over de waarheid van geloven, die in mij ligt, en dat ik daar niet over kan vertellen, niet alleen omdat eenieder zijn eigen waarheid moet vinden, - daarin ligt meer belang dan een waarheid die zich opdringt door wie dan ook, en het instituut de kerk heeft daar een plank misgeslagen - Ik



geloof ook dat God de laatste zal zijn die het geloven opdringt, juist omdat Hij de Verlosser is, in die zin verlost Hij ons zelfs van iedere waarheid. En toch moet ik geloven, omdat ik niets anders kan. Geloof is voor mij sterk verbonden met mystiek. Ik ben maar een kleingelovige, ik ben de Thomas, ik moet God ervaren om in Hem te geloven, en daarin is God mij zeer genadig. En dat is wat me ook bindt aan die katholieke kerk, met zijn mooie rijke geschiedenis van tradities, rituelen, en mystiek. En ik weet ook wel dat elke geschiedenis stinkt, ik hoef niet eens ver terug te gaan in het verleden van de kerk. Ook in mijn eigen leven

was een stinkende kerk aanwezig. En toch kan ik de kerk blijven omarmen, omdat ik kan blijven inzien dat een kerk mensenwerk is. God is niet de schuldige, ook niet als wij dat van Hem maken. God is verheven van schuld, en dat bovenmenselijke te ervaren, dat wat mijn eigen leven overstijgt, ja op die momenten is het onmogelijk om niet te geloven.

Hanneke ter Voer



Zaterdagmorgen 17 april 2021 van 10.00 uur tot 12.00 uur kunt U uw gebruikte kleding en schoeisel in gesloten plastic zakken aanleveren in de Gerardus Majellakerk aan de Wassenaerlaan 32 in Tilburg. Deze is bestemd voor Congo om de klaslokalen op te knappen en schoolborden en bankjes aan te schaffen en WC' s te bouwen.

Hartelijk dank voor uw donatie.

### **Crowdfunding**

U kunt ook digitaal uw bijdrage leveren aan de verlichting van het Maria-raam via deze link:

<https://www.doneeractie.nl/actie-verlichting-maria-raam/-51121>

### **Gerardus Majella**

Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg. Tel: 013-5423455

Geopend dinsdag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur. Op dit secretariaat kunt u terecht voor allerlei sacramenten, aanvragen van een doopbewijs, doop, huwelijk, jubileum, enz. De

bovengenoemde diensten kunt u ook regelen via onze Website:  
[www.hlgm.nl](http://www.hlgm.nl)

### Voor noodgevallen

Diaken J. Vugs, 06 - 22 45 33 61

### Liturgische diensten

zaterdag. 17.30u

zondag. 10.00u

2<sup>de</sup> dinsdag 10.30u

1<sup>ste</sup> vrijdag 10.30u

### Gerardus Majellakerk

Ook via livestream te volgen

[www.facebook.com/parochiehlgm/](http://www.facebook.com/parochiehlgm/)

Piomorgen in de kerk

1<sup>e</sup> vrijdag in de kerk

### Koningsvoorde

zaterdag. 19.00u

Atrium

**Financiën:** Giro (IBAN) NL94 INGB 0001 0688 20.

Bank (IBAN) NL64 RABO 0171 2002 17.

t.n.v. Parochie De Goede Herder (locatie Trouwlaan)

### Contactblad "De Brug"

Kopij **vóór 20 april as.** middels e-mail adres: [info@hlgm.nl](mailto:info@hlgm.nl) of  
in de brievenbus van de kerk.

Je kunt "de Brug" ook vinden op onze website: [www.hlgm.nl](http://www.hlgm.nl).

Volg ons op Facebook: <https://www.facebook.com/parochiehlgm/>

### Redactie Parochieblad "De Brug"

M. Kolen - Gerrits, K. van Beijsterveldt & H. ter Voert