



Een dienstbare en levendige geloofsgemeenschap

<p>Kindernevendienst op Zondag 7 maart om 10.00 uur</p>	<p>Koffiedrinken op Donderdag 18 maart om 10.30 uur (afhankelijk van coronatijd)</p> 
<p>Deze maand is er stille Aanbedding op donderdag 4,11,18 en 25 maart.</p> 	<p>Piomorgen op dinsdag 9 maart om 10.30 uur</p> 

FEEST MARIA BOODSCHAP

Op donderdag 25 maart gedenkt onze wereldkerk het feest van Maria Boodschap. Negen maanden voordat Christus geboren wordt, vieren we het feit dat de engel Gabriël namens God aan Maria de vraag stelt, wilt u de moeder van Jezus worden. Haar antwoord is kort maar krachtig: zie de Dienstvaagd des Heren. Daarom willen wij haar zeggen:

Gelukkig zijt gij Maria, want God heeft neergezien op uw geringheid, en grote dingen aan U gedaan. Gij hebt genade gevonden bij Hem; en zijn Zoon ontvangen in uw schoot: Jezus, de Zoon van de



Allerhoogste, die de troon van zijn vader David kreeg. De heilige Geest is op U neergedaald, zijn kracht heeft U overschaduwd, en zijn Woord is vlees geworden in U. Daarom heeft uw hart de Heer geprezen, en heeft uw geest gejubeld van vreugde, want de Machtige heeft U groot gemaakt: Hij heeft U verheven, omdat gij klein waart U met gaven overladen, omdat ge arm waart U kracht gegeven omdat ge zwak waart.

Zie van nu af zullen U zalig prijzen alle geslachten van de aarde als gezegende onder de vrouwen en de Moeder van Jezus, onze Heer. Amen.

Omdat Maria Boodschap al vanouds een Hoogfeest is binnen onze wereldkerk zullen wij op die donderdag 's morgens om 10.30 uur samen Eucharistie vieren. U bent van harte uitgenodigd.

Hans Vugs, diaken.

VEERTIG DAGENTIJD 2021

Met Aswoensdag zijn we aan de voorbereiding begonnen van het komende Paasfeest. Het feest, waarbij we gedenken dat Christus voor ons gestorven, begraven, maar zeker voor ons verrezen is. Het feest dat de lichamelijke dood niet meer het laatste woord heeft. Voor alle Christenen is dit het belangrijkste feest, waarop jij je moet voorbereiden. Een voorbereiding waar we ons meer dan anders afvragen: **wat verlangt Jezus Christus nu van mij?**



Hij verlangt van u en mij dat we onze handen laten wapperen,

niet met woorden ons geloof belijden, maar door te doen. En dan komt het er op aan dat ik de ander kan vergeven. Ja, wat is dan vergeven?

IK *vergeef*

Vergeven is niet kwaad met kwaad vergelden.
Vergeven is de eerste stap zelf doen.

Vergeven is niet iemand om een fout afschrijven,
Vergeven is weer nieuwe kansen geven.
Vergeven is niet blijven wrokken om een kwetsend woord.
Vergeven is opnieuw vertrouwen schenken.
Vergeven moet je geen zevenmaal
Maar zeventig maal zeven.
Dat is dus altijd en aan iedereen.

Van harte een goede en blijde tijd, waarbij we ons geloof in de
verrezen Heer centraal stellen

Hans Vugs,
diaken/pastor

BLAD DE GOEDE HERDER

Het blad van Parochie De Goede Herder zal drie maal per jaar
verschijnen. In de eerst komende
uitgave (maart) vindt U een
enquête. Hierin kunt U aangeven
wat U van het parochieblad vindt.
Voor de redactie van het blad is dit
heel belangrijk om te horen. Zodat
er rekening kan worden gehouden
met Uw opmerkingen.



Wij verzoeken U de ingevulde vragen bij het secretariaat van de
Trouwlaan af te geven of te mailen naar:
vanbeijsterveldtkoos@gmail.com, zodat wij deze kunnen
verzamelen en bij de redactie van het blad af te geven.
Alvast bedankt voor Uw medewerking.

WE HEBBEN UIT HANDEN MOETEN GEVEN

Op maandag 1 februari 2021 is rustig overleden **ANNIE VAN ETTEN**, in de leeftijd van 87 jaar. Annie, geboren tussen de twee Wereldoorlogen, is in Tilburg ter wereld gekomen, als oudste dochter van een "sporman". In die tijd was het heel

normaal, dat je woonde in de plaats waar jij werkte, auto's en verdere mobiliteiten waren er toen nog niet. Omdat spormensen over heel Nederland mogen en kunnen werken, werden zij met enige regelmaat overgeplaatst. Dat hield in, dat het hele gezin, zijn en haar koffers pakte en naar die andere plek verhuisden. Zo ook de familie van Etten. Zij woonden sinds 1931 in Tilburg en moesten in 1939 verhuizen naar Rotterdam. Daar heeft Annie, als klein kind, in 1940 het

bombardement van Rotterdam heel bewust meegemaakt. Dat heeft zij haar hele leven megedragen. Angstig en gespannen als zij was. Op school bij elke onverwachte klap, wilde zij onder de banken verdwijnen, als zij iets spannend op een dag had, dan was zij vroeg in de morgen al ziek, moest overgeven en zat te bibberen als een riet. Haar vakanties begonnen altijd met ziek zijn, zich niet prettig voelen. Maar haar omgeving hielp haar en zo zette zij door. Annie was een behulpzame tante, als er iets moest gebeuren, dan stond zij als eerste klaar om te helpen. Het



maakte haar niet uit wat en waar en hoe. Kwam er een berichtje vanuit Boxtel, dat haar zus hulp nodig had, onmiddellijk nam ze de fiets of de trein, zij had vrij reizen, en ging helpen. Ja, zelfs naar Zevenaar te gaan daar draaide zij haar hand niet voor om., want haar stelregel was, als ik kan helpen, bij wie dan ook, dan kun je op mij rekenen. Als zij op zondag bij de familie was dan stond zij bij de eerste teken dat er iets gedaan ging worden, op om te helpen. De laatste jaren, toen zij in Amaliazorg, de gesloten afdeling woonde, haalde wij ze gewoonte



getrouw op. En daar stond ze op te kijken, je komt toch straks nadat we naar de kerk waren geweest toch wel ophalen? Vele keren zat ze op de bank, tv te kijken en dan viel ze in slaap. Maar stond er iemand op, dan was zij wakker: moet ik iets doen? Annie genoot om samen op stap te gaan, op vakantie. Door de jaren heen had zij met haar moeder, een groep opgebouwd, die samen met de bus naar het buitenland ging om te genieten van de natuur en van de mensen, de dorpen en de steden. Ook daar was zij steeds de An, die alles voor de ander deed, niet alleen maar voor de groep, maar voor alle mensen die in de bus zaten. En waren ze dan thuis dan werd er een lijvig verslag gemaakt van de reis, voorzien met foto's en met de hele groep werd dat dan, wanneer zij weer samenkwamen, bekeken. Toen haar moeder in 1987 overleed was ook het op vakantie gaan voorbij. Zij heeft het nog

wel geprobeerd, maar door de leeftijd was de groep uiteen gevallen en weer een nieuwe groep vormen, dat was te veel voor haar. Na haar pensioen kwam ze weer naar Oisterwijk, want in Geldrop zat ze helemaal alleen en in Oisterwijk woonden haar moeder en haar jongste zus. Dan konden ze samen optrekken. En dat heeft ze tot het einde toe gedaan. Annie was ook een hele gelovige vrouw, niet dat zij op straten en pleinen stond te preken, nee, door haar doen en laten liet zij zien dat zij geloofde in God, Vader, Zoon en heilige Geest. Toen ik in Tilburg mijn draai gevonden had, na de dood van Ineke, was ook zij die zei: ik ga met jou mee. En zij burgerde helemaal in de Trouwlaan, werd lid van het dameskoor en van de gastvrouwen. Zij keek elke dinsdagavond uit om weer naar Tilburg naar de repetitie te kunnen, dat was een uitje voor haar. Veertien dagen geleden kreeg zij een hartinfarct en dat was de intrede naar haar einde. Het hoefde daarna niet meer voor haar, zij weigerde haar medicijnen en eten. Onder de goede verzorging van Amaliazorg is zij op maandagmiddag 1 februari om kwart over vijf rustig ingeslapen. Ineens was het stil.



RUST ZACHT.

Intenties in de Gerardus Majella kerk & Koningsvoorde.

GM= Gerardus Majella
KV= Koningsvoorde
KND=Kindernevendienst
DK=Dameskoor
HK=Herenkoor
GK= Gemengd koor
SZ=Samenzang
FR=Friends
ZG=Zanggroep



	Tijd	Locatie		Intentie maart
6&7 maart SZ	17.30 19.00 10.00	KV	GM	Ineke Vugs- van Etten Jan Sloot
			GM	Gina van Helvoort- vd. Louw v.w. MGD Joos den Biesen-Veraart Angela den Biesen Emiel den Biesen Walter den Biesen Hein Geertje Sparidans-Klop vw JGT
13&14 maart SZ	17.30 19.00 10.00	KV	GM	Ineke Vugs - v. Etten Jan Sloot
			GM	Fien Emmen-van Gog Fien Hultermans-van Hautum

				Frans van Beurden Jan van Hautum Trees Beerens Ad van Engelen Ad Emmen in liefdevolle herinnering
20&21 maart SZ	17.30 19.00 10.00	KV	GM GM	Ineke Vugs - v. Etten Jan Sloot Gina van Helvoort-v.d. Louw
27&28 maart SZ	10:00		GM	Ad van den Broek Ineke Vugs- van Etten Annie van Etten Jan Sloot Fien Hultermans-v. Hautum Trees de Regter Pierre Maas Nelly van Hautum-Verhagen Pastoor Jac. Schrauwen Ben Bastings v.w. 3 ^e JGT Harrie de Brouwer v.w. 5 ^e JGT

GEHEUGENSTEUNTJES



Datum	Tijd.	Locatie	Activiteit
4 mrt	16.00	GM	Stille aanbidding
5 mrt	10.30	GM	1 ^e vrijdag
7 mrt	10.00	GM	Kindernevendienst
9 mrt	10.30	GM	Piomorgen

10 mrt	20.00		GM	Doopvoorbereiding
11 mrt	16.00		GM	Stille aanbidding
18 mrt	10.30		GM	Koffiedrinken
18 mrt	16.00		GM	Stille aanbidding
19 mrt	10.30		GM	Hl. Jozef
23 mrt	10.00		GM	Redactie Brug
25 mrt	10.30		GM	Maria Boodschap
25 mrt	16.00		GM	Stille aanbidding

VASTENACTIE 2021

Elk jaar tijdens de 40-daagse vastentijd vraagt de parochie uw steun voor een project. Dit jaar is dat een project in Oeganda, Afrika. Daar is een vluchtelingenkamp met zo'n 148 duizend vluchtelingen uit het buurland Zuid-Soedan.

Een jonge Brabantse Missionaris Sander Kessler is daaraan verbonden en heeft de leiding over een project met de naam

"Landbouwtraining voor vrouwen en vluchtelingen".

Dit project leert vrouwen en vluchtelingen

gewassen verbouwen zodat ze economisch zelfstandig worden en de lokale voedselproductie weer op gang komt.

Dit project beoogt ook de vrede te bevorderen tussen de lokale gemeenschap en de mensen in het vluchtelingenkamp. Op de website van de Vastenactie kunt u onder "projecten" meer lezen over dit project.



Tijdens de burgeroorlog in het noorden van Oeganda stortte de landbouwsector in. De bevolking was jarenlang afhankelijk van voedselhulp. De parochie van Kitgum leert lokale vrouwen en vluchtelingen uit Zuid-Soedan gewassen verbouwen. Dat maakt hen economisch zelfstandig en brengt de lokale voedselproductie weer op gang.

Wat is er aan de hand?

In het noorden van Oeganda werd tussen 1985 en 2006 een uiterst gewelddadige burgeroorlog gevoerd tussen de regering en een rebellengroep onder leiding van Joseph Kony, die verantwoordelijk was voor talloze gruweldaden. Meer dan 85 procent van de bevolking werd uit huis verdreven. Zij verbleven jarenlang in vluchtelingenkampen en waren in hoge mate afhankelijk van voedselhulp. Vanaf 2006 keerden zij geleidelijk aan terug naar hun dorpen. De totale verwoesting van huizen en land, de armoede en hun afhankelijkheid van voedselhulp, maakten het moeilijk hun oude leven weer op te bouwen. De parochie van Kitgum werkt nauw samen met de overheid op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg,



landbouw en opvang en ondersteuning van vluchtelingen. De parochie onderhoudt ook nauwe contacten met het nabijgelegen

vluchtelingenkamp Paluda, waar Zuid-Sudanese vluchtelingen verblijven.

Wat willen we bereiken?

Dit project richt zich op het verbeteren van de economische positie van lokale vrouwen en vluchtelingen in het kamp, zodat zij zichzelf kunnen onderhouden. Ook beoogt het project een gevoel van eenheid en vreedzaamheid te bevorderen tussen de lokale gemeenschap en de mensen in het vluchtelingenkamp.

Hoe doen we dat?

De Nederlandse regering startte in 2015 een agrarisch trainingsprogramma in Oeganda, waarbij de deelnemers gedurende vijf maanden kennis opdoen op het gebied van visserij, varkenshouderij, melkveehouderij of landbouw. Ze betalen hiervoor een kleine



bijdrage en verblijven intern. De parochie in Kitgum wil hier twintig vrouwen laten opleiden, die naderhand hun kennis kunnen delen met de andere vrouwen die deelnemen aan het project. Ook is het de bedoeling in het tweede jaar docenten in te huren om wekelijks landbouwlessen te geven. Op deze manier vergroten

lokale vrouwen en vluchtelingen samen de voedselproductie in hun gemeenschap en verdienen zij een eigen inkomen.

U kunt priester Sander Kessler helpen met een financiële bijdrage via beide rekeningen: NL94INGB0001068820 of NL64RABO0171200217

In de ontmoetingsruimte staat een collectebus voor Uw contante bijdrage.

Dank voor uw bijdrage !

HEILIGEN IN MAART

17 maart H. Jozef van Arimatea

In de evangeliën lezen we dat Jozef van Arimatea aan Pilatus vroeg om het lichaam van Jezus mee te mogen nemen om Jezus na Hem gebalsemd te hebben en in doeken te hebben gewikkeld te mogen begraven. Jezus werd in een nieuw graf gelegd. Het was uitgehouwen in de rots en bestemd voor Jozef van Arimatea zelf.



19 maart H.Jozef (man van H.Maria)

Jozef, de man van Maria, wordt meestal afgebeeld met het kind Jezus op de arm. Jozef was een timmerman uit Nazareth in Galilea. Hij was de zoon van Jacob en behoorde tot het geslacht van koning David. We komen hem in het Nieuwe Testament tegen in de geboorteverhalen. Toen Maria zwanger was, probeerde hij in het geheim van haar te scheiden. In een droom verscheen hem een engel, die tegen hem zei: 'Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd uw vrouw tot u te nemen; het kind in haar schoot is van de Heilige Geest'. (Mt. 1,20) De H. Jozef wordt vereerd als patroon van de Kerk.



25 maart Maria Boodschap

De engel Gabriël komt Maria vertellen dat ze moeder zal worden van een zoon, die heel belangrijk zal worden voor het hele volk Israëel. Ze moet Hem de naam Jezus geven. Maria staat verbaasd, omdat ze nog geen omgang met een man heeft gehad. De engel vertelt haar verder dat het Kind dat in haar schoot zal groeien van de H. Geest is. Ook vertelde de engel haar, dat ook haar nicht Elisabeth, die al hoogbejaard was, een zoon zou krijgen: Johannes. Deze gaat de geschiedenis in als de Voorloper van de Messias Jezus.

PARKEREN IN ONZE WIJK.

Per 1 maart 2021 wordt onze wijk een betaald parkeergebied. Tot aan de Oerlesestraat wordt alles betaald parkeren van maandag t/m zaterdag 's morgens tot 's avonds 22.00 uur. **Dus op zondag**



kunt u vrij in de omgeving van de kerk parkeren, maar op andere momenten moet u betalen, of u moet uw auto in de Oerlesestraat parkeren.

Houd u hier rekening mee, want een verbaal kost veel geld.

100 JARIG BESTAAN KERKGEBOUW.

Op 7 mei 2023 bestaat ons prachtige gebouw 100 jaar. Dat gaan we met zijn allen vieren op grootse wijze. Wij hebben een prachtig glas in lood raam in onze kerk aan de oostzijde van het gebouw. Als wij in de kerk zitten, dan kan de zon nooit op dat raam schijnen en zien we de schoonheid van dat raam niet. Een goede verlichting zou voor dit pronkstuk heel mooi zijn, want dan kun je pas genieten van wat de kunstenaar heeft gemaakt. U kunt Uw bijdrage voor het glas in lood raam, apart van Uw kerkbijdrage, graag contant afgeven in de daarvoor bestemde collectebus in de ontmoetingsruimte.



Alvast bedankt voor Uw bijdrage.

Secretariaat: Gerardus Majella

Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg. Tel: 013-5423455

Geopend dinsdag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur. Op dit secretariaat kunt u terecht voor allerlei sacramenten, aanvragen van een doopbewijs, doop, huwelijk, jubileum, enz. De bovengenoemde diensten kunt u ook regelen via onze Website:

www.hlgm.nl

Voor noodgevallen

Diaken J. Vugs, 06 - 22 45 33 61

Liturgische diensten

zaterdag. 17.30u

zondag. 10.00u

2^{de} dinsdag 10.30u

1^{ste} vrijdag 10.30u

Gerardus Majellakerk

Ook via livestream te volgen

www.facebook.com/parochiehlgm/

Piomorgen in de kerk

1^e vrijdag in de kerk

Koningsvoorde

zaterdag. 19.00u

Atrium

Financiën: Giro (IBAN) NL94 INGB 0001 0688 20.

Bank (IBAN) NL64 RABO 0171 2002 17.

t.n.v. Parochie De Goede Herder (locatie Trouwlaan)

Contactblad "De Brug"

Kopij **vóór 23 maart as.** middels e-mail adres: info@hlgm.nl of in de brievenbus van de kerk.

Je kunt "de Brug" ook vinden op onze website: www.hlgm.nl.

Volg ons op Facebook: <https://www.facebook.com/parochiehlgm/>

Redactie Parochieblad "De Brug"

M. Kolen - Gerrits, K. van Beijsterveldt, en J van de Zanden.