



Gerardus Majella

Een dienstbare en levendige geloofsgemeenschap

<p>Dinsdag 9 februari om 10:30 uur Pater Pio eucharistieviering</p> 	<p>Zondag 7 februari om 10:00 uur</p>  <p>kindernevendienst</p>
<p>Deze maand is er stille Aanbedding om 16.00 uur in de Piokapel 4,11,18 & 25 februari</p> 	<p>Aswoensdagviering op 17 februari om 19.00 uur.</p> 

KERKBALANS 2021

Onlangs zijn we samen het nieuwe jaar weer begonnen. Een jaar vol met nieuwe kansen en nieuwe mogelijkheden. Op de eerste plaats wil ik u allen hartelijk danken voor uw steun en hulp die wij als parochie in het jaar 2020 hebben mogen ontvangen.

Het is verheugend om zoveel positieve hulp te mogen ervaren.

Ook wil ik iedereen hartelijk dank zeggen voor uw geldelijke steun en bijdrage,

want jammer genoeg moet ik nog steeds zeggen dat ook de kerkschoorsteen niet op aardappelschillen brandt.

Daarom doe ik weer een dringend beroep op ons allen om ons steentje aan onze kerk bij te dragen. Ook als u vorig jaar om welke reden dan ook niet in staat bent geweest uw bijdrage te geven. Laten we samen onze verantwoordelijkheid weer opnemen en samen onze schouders onder onze kerkgemeenschap te zetten.

Heel hartelijk dank voor uw bijdrage.

Hans Vugs,

Diaken - pastor



UIT ONZE PAROCHIE-AGENDA

Op zondag 13 december 2020 kwamen heel veel mensen naar onze kerk om **YENTL SNOEREN** van harte welkom te heten in onze geloofsgemeenschap. Met Yentl waren natuurlijk haar papa en mama meegekomen: Dennis Snoeren en Babette de Koning, haar zus Jasmijn, haar peetoom Hans Rekkers en peettantes Dini Rekkers, Majella Nooijens, de opa's en oma's, ooms en tantes en heel veel vriendjes en vriendinnetjes. Aan het begin van de viering heeft Jasmijn met behulp van haar peetoom haar doopkaars weer eens aangestoken aan de grote paaskaars. Mama en papa hebben hun schat de namen **YENTL ELISABETH MARIA**



GERDINA gegeven. Omdat het mooie namen zijn, maar ook een vernoeming naar opa's en oma's en peetouders. Hiermee geven zij aan dat Yentl geen eenling is in onze grote wereld, maar met heel veel lieve mensen verbonden. De peetouders hebben heel duidelijk tegen Yentl gezegd dat zij te allen tijd bij hen welkom is en nimmer tevoren een afspraak hoeft te maken. De aanwezige vriendjes en vriendinnetje hebben beloofd, dat als Yentl groot is met hen mee mag voetballen, en de vriendinnetjes hebben gezegd, dat zij ook met hun poppen mag spelen, ja zelfs mag zij ze uitkleden en andere kleren aan geven. Nadat papa en mama en peetouders hun geloof hadden beleden, werd Yentl gedoopt en een van peettantes heeft met heel veel liefde haar hoofdje afgedroogd. Nadat zij een kruisje met H. Chrisma-olie had ontvangen, heeft haar peetoom haar nieuwe doopkaars

aangemaakt aan de Paaskaars en meteen aan alle kinderen een beetje van dat nieuwe licht gegeven. Samen hebben we het Onze Vader gebeden en zijn daarna in een hele lange stoet naar Moeder Maria gegaan. Daar hebben we onze kaarsje neergezet en Maria gevraagd dat zij Yentl en ons allen wil begeleiden op onze vrij moeilijke weg door ons leven. Papa Dennis heeft de doopschelp van Yentl op het rek geplaatst. Na de zegen van God hebben we het lang zal zij leven gezongen en de klok geluid.



Lang zal zij leven in de gloria.

Op 1^{ste} Kerstdag 2020 is in het ziekenhuis te Nijmegen vrij plotseling **ANGELA DEN BIEZEN** in de leeftijd van 58 jaar overleden. Als je de naam Angela noemt dan heb je het over een moeder en oma die zielsveel van je houdt, die zich steeds voor jou heeft ingezet, die vanuit de opvoeding van haar vader en moeder heeft geleerd wat voor waarde een mens heeft in ieders leven, die dolgelukkig was toen zij oma mocht worden van Denis. Kortom een hartelijke vrouw, moeder en oma was, die een vriend voor iedereen wilde zijn, die met jou meetrok door het leven, steeds dienend, steeds helpend, steeds jou op de eerste plek stelde. Die graag tezamen met mensen was, die hield van het Licht en de warmte, ontzettend accuraat was tot het einde toe, die kort en krachtig: haar hart op de juiste plek had zitten.



Sinds januari 2007, bij de plotselinge dood van Emiel op zondagmorgen, heb ik een hele speciale band

met de familie Den Biezen. Wat mij vanaf dat moment opviel, was het grote geloof bij de familie den Biezen. Vanaf dat moment komen Angela, oma en Quinten bij ons in de kerk. Zij dronken altijd na de eucharistieviering koffie in onze ontmoetingsruimte. Aanvankelijk zat zij keurig bij haar moeder, maar al snel na het eerste kopje koffie was zij aan het rondlopen, om alle bekenden en onbekenden te groeten en te informeren hoe het met hen ging.

Want dat was haar met de paplepel door haar ouders ingegoten.

De ander is belangrijker dan jij. Zij was diep gelovig, niet dat zij op de hoeken van de straten of pleinen stond te preken, neen, maar door haar doen en laten was zij de dienende mens.



Zij straalde dat geheel uit. Dat heeft ze volgehouden tot het einde van haar leven. De laatste tijd was zij niet meer in staat om naar Tilburg te komen, maar zij was wel helemaal met ons verbonden en wel door de livestream. Daarna had zij altijd nog enkele opmerkingen en of vragen en dan nam ik met haar contact op. En voor ik maar iets kon zeggen of vragen, was zij al aan het woord om te informeren hoe het met mij en in onze parochie was. Ten diepste had zij de woorden van Jezus Christus in haar leven opgeslagen. Christus die altijd de minste wilde zijn, zijn naasten willen dienen, door hen te genezen, door hen eten te geven, door mensen te bemoedigen. Dat heeft deze moeder, oma en vriendin in heel haar leven willen realiseren met vallen en opstaan. Angela dank je wel voor alles wat jij voor ons hebt gedaan,

rust nu maar uit, maar wil ons allen begeleiden op onze hun niet gemakkelijke weg door het leven.

Op 8 januari 2021 is in de leeftijd van 69 jaar **FRIE GOVERS** overleden. Frie is een van onze gastheren, die op zondagmorgen de koffie na de Eucharistieviering verzorgen. Frie, iemand van de Trouwlaan, die graag in onze parochie verbleef. Jammer dat hij ziek werd, maar hij heeft super lang zich verzet en gehoopt en gebeden op genezing. Het heeft niet zo mogen zijn.

Frie, een persoon die steeds gereed staat voor de ander en hielp waar hij kon. Dat had hij thuis geleerd, zo waren zijn vader en moeder ook. Hij genoot als hij kon vertellen



over zijn gezin, hoe iedereen zijn best deed om het de ander naar zijn zin te maken. Hoe hij steeds door zijn hele familie werd geholpen en bemoedigd. Maar ook zijn kameraden vanuit zijn jeugd, waar hij nog steeds mee verbonden was, het was een grote gezellige familie. Regelmatig werden we op de hoogte gehouden als er weer een medische controle had plaats gevonden. En steeds weer was zijn antwoord: wij vechten door. Frie genoot als hij samen was met mensen, samen drinken, samen eten, samen er op uit trekken, dan was hij in zijn element. Zijn hele omgeving bestond uit diezelfde mensen, die altijd klaar stonden op te helpen en te genieten. Met zijn Nella, en of kinderen werd er regelmatig op uit getrokken, een weekend, een weekje, of zelf veertien dagen op vakantie. Dan genoot hij elk moment van de dag. Kortom een man die zijn hart op de goede plek had zitten en dat graag uitdroeg naar alle mensen met wie hij in aanraking kwam. Frie, dank je wel voor alles wat hebt gedaan en betekend

voor de parochie Trouwlaan en haar mensen. Rust nu maar uit, maar blijf ons allen begeleiden op onze moeilijke weg door het leven.

Op zijn 67^{ste} verjaardag is heel plotseling overleden **AD EMMEN**. Ad woonde in Almere, maar had zijn wens om vanuit zijn oude parochie begraven te worden. Zijn Leslie en zijn zusters hebben heel keurig deze wens vervuld. Ad, het tweede kind in het gezin Emmen, had van zijn moeder geleerd om voor de ander klaar te staan. Dat heeft hij geprobeerd tot het einde van zijn leven. Zijn leven, ook als kleinkind, is niet altijd over rozen gegaan, of beter zijn leven heeft vaak stormen gekend.

Als kind had hij vaak hoge koorts en als hij ziek was. Op een gegeven moment moet hij op doktersadvies naar de zorgopvang in Bunde, Zuid-Limburg, daar zou hij de verzorging krijgen die zo brood nodig voor hem zou zijn. Toen men Ad meenam, had zijn moeder zijn koffer klaar gemaakt en had daarin 6 kaarten gedaan met postzegels, dan kon hij elke week aan zijn ouders laten weten hoe het met hem was. Toen hij in Bunde was aangekomen werd hij door zijn verzorgers en verzorgsters opgewacht, hij werd naar zijn kamertje gebracht en zijn koffer werd uitgepakt. De kaarten werden voor zijn ogen verscheurd, want dat was in het geheel niet nodig. Nu moet je weten dat de band met zijn moeder een hele innige was, dus dat deed pijn. Nog meer stormen heeft hij in zijn leven moeten ervaren. Gelukkig heeft hij zich heel goed kunnen bevestigen in zijn muziek en in de wetenschap, met namen de natuur. Maar zijn Brabantse wortels heeft hij nimmer losgelaten. Hij was ook een gezelschapsmens en als het hem te



veel werd, ging hij spoorlags naar zijn Leslie en samen maakten ze er heerlijke dagen van. Vanuit Almere ging hij ook regelmatig naar Tilburg om zijn ouders, met name zijn moeder te bezoeken. Hij heeft het ook heel moeilijk gehad met het sterven van zijn moeder, daar ging hij met hele grote regelmaat naar toe. Zonder het uitdrukkelijk te zeggen heeft hij zich regelmatig in zijn leven vergeleken met die mensen daar op dat meer. Als het voor hem moeilijk werd, als hij diep in de put zat, als hij zag hoe men met de natuur omging, dan voelde hij zich midden op dat meer. Hoe komen we er uit, hoe krijgen we meer verantwoordelijkheid bij alle mensen. Ook in de covid-19 periode heeft hij zich mateloos geïrriteerd hoe men met dit ongemak omging. Als hij dan zijn luit nam, of de hand van zijn Leslie voelde, zijn moeder of zusters hoorden, dan kwam hij weer tot rust en kon hij op zijn manier plagen, zijn humor laten zien of horen. Aan gezelligheid had hij grote aandacht en als hij dan mocht koken dan genoot hij van dat samenzijn.



Ad dank je wel voor alles wat je voor ieder van ons hebt gedaan, rust nu maar uit, speel nu maar op de luit die daar links in de hoek staat, maar blijf met ons pap en mam en onze Louis ons allen begeleiden op onze vrij moeilijke weg door het leven.

Dat zij allen mogen rusten in vrede.

GM= Gerardus Majella
KV= Koningsvoorde
KND=Kindernevendienst
DK=Dameskoor
HK=Herenkoor
GK= Gemengd koor
SZ=Samenzang
FR=Friends
ZG=Zanggroep
JK=Jongerenkoor



	Tijd	Locatie		Intentie februari
6&7 febr SZ	17.30 19.00 10:00	KV	GM	Ad v. den Broek
			GM	Ineke Vugs v. Etten Jan Sloot Gina v. Helvoort - v.d. Louw MGD Angela den Biesen Joos den Biesen - Veraart Walter den Biesen Emiel den Biesen
13&14febr SZ	17:30 19:00 10:00	KV	GM	Ineke Vugs - v. Etten
			GM	Jan Sloot Fien Hultermans-v. Hautum Eli v. Dinter Cor Heessels Pierre Maas Jan v. Lieshout

20&21 febr SZ	17:30 19:00 10:00	KV	GM GM	Ineke Vugs - v. Etten Jan Sloot Gina v. Helvoort- v.d. Louw Ouders Vugs - Bullens, JGT.
27&28febr SZ	17:30 19:00 10:00	KV	GM GM	Ineke Vugs - v. Etten Jan Sloot Ad Stoffels 1 ^{ste} JGT Fien Hultermans -v. Hautum Frans Vos Wil Kolen Nelly Verhagen Doret v.d. Gevel Cor Dirken Pastoor Schrauwen Ben Bastings MGD

GEHEUGENSTEUNTJES



Datum	Tijd.	Locatie		Activiteit
3 feb	20:00		GM	Doopvoorbereiding
4 feb	16:00		GM	Stille aanbidding
5 feb	10:30		GM	1 ^{ste} vrijdag v.d. maand
7 feb	10:00		GM	Kindernevendienst
9 feb	10:30		GM	Pio morgen
11 feb	16:00		GM	Stille aanbidding
17 feb	19.00		GM	Aswoensdag
17 feb	19.00	KV		Aswoensdag
18 feb	10.30		GM	Koffie ochtend

18 feb	16.00		GM	Stille aanbidding
23 feb	10.00		GM	Redactie de Brug
25 feb	16:00		GM	Stille aanbidding

NA KERST KOMT AL WEER SNEL DE VOORBEREIDING OP PASEN.

Nu de kerststallen weer naar de zolder verhuisd zijn kijken we even terug. Een hele aparte kerstmis 2020. De nachtmissen mochten niet doorgaan met mensen in de kerk, de dagmissen op Kerstmis mochten maar door hooguit 30 personen bezocht worden. Al bij al een hele bijzondere ervaring, zowel voor de gelovigen als wel de priesters en diaken. Jammer was het voor de mensen in Koningsvoorde, want die konden kerstavond niet naar de viering. Zij moesten het doen met een viering op het beeldscherm. En of dit al niet genoeg was, mogen we elkaar nog steeds niet knuffelen en er mogen maar 1 of 2 mensen bij je op bezoek komen. Al met al een hele gekke en vervelende tijd.

Met rasse schreden gaan we weer op weg naar Pasen. Op 17 februari 2021 is het al weer Aswoensdag en beginnen we aan de voorbereidingstijd op Pasen: de Veertigdagentijd.



Ook wordt in die periode uw aandacht weer gevraagd voor mensen ver van hier, die leven in armoedige omstandigheden,

geteisterd worden door oorlog en geweld, op de vlucht zijn en geen thuis meer hebben. Voor al die mensen is de Vastenactie bedoeld. Tijdens de veertigdagentijd kunt u uw bijdrage geven in de bus die dan voor U klaar staat.

"Mens, gedenk dat gij stof zijt, en tot stof zult wederkeren".

Woorden die op Aswoensdag gezegd worden, wanneer u het askruisje ontvangt. De viering is op die dag om 19.00 uur, zowel in de kerk als in Koningsvoorde. Van harte welkom.

ENKELE FEESTEN IN FEBRUARI

2 februari Maria Lichtmis

3 februari H. Blasius

11 februari H. Maagd Maria van Lourdes

Maria Lichtmis:

Een herdenkingsdag van de opdracht van Jezus in de tempel.

Zoals elk joods jongetje wordt Jezus opgedragen aan God.

Maria moest volgens de Joodse wet een zuiveringsoffer

brengen. In verschillende kerken komen vrouwen na de geboorte van een kind naar de kerk voor hun kerkgang.



De feestdag van Maria Lichtmis valt 40 dagen na Kerstmis. Op veel plaatsen worden op die dag kaarsen gewijd en is er een kaarsenprocessie.

H. Blasius:

Hij zou bisschop geweest zijn van de Armeense stad Sebaste. Hij is de beschermheilige van hen die lijden aan keelaandoeningen. Op 3 februari wordt op veel plaatsen in de R.K. Kerk de Blasiuszegen gegeven door kaarsen om de hals van de gelovige te leggen. Deze kaarsen zijn gewijd op Maria Lichtmis - 2 februari.

H. Maagd Maria van Lourdes

In 1858, op 11 februari, is de eerste verschijning van Maria aan Bernadette Soubirous, een eenvoudig meisje uit Lourdes. Ze kreeg vele verschijningen, die enkele jaren later als van bovennatuurlijke aard erkend werden. Ook werd haar de titel van Maria Onbevleete Ontvangenis meegedeeld.



VALENTIJNDAG, 14 FEBRUARI.

De legende van Valentijn gaat vele, vele eeuwen terug, naar het begin van onze jaartelling. Valentijn had de gaven om mensen te genezen, maar ook om te helpen en steeds gaf hij de betreffende persoon een bloem.

Vandaar dat met Valentijn mensen elkaar bloemen, of een papieren bloem in de



vorm van een briefje of kaartje geven. Valentijn is bij ons bekend geworden om de liefde en de vriendschap eens even in de schijnwerpers te zetten.

Vriendschap en liefde zijn niet aan tijd gebonden, maar daar moet je altijd aan werken.

Vandaar dat het onmogelijk is om aan elke vinger tien of twintig vrienden of vriendinnen te hebben, daar kun je geen aandacht en tijd aan besteden.

Want echte vriendschap, echte liefde spreekt uit de volgende gedachte:

Heb je me nodig?

Als je verdrietig bent, zou ik bij je willen zijn.

Als je moe wordt, hou ik mijn armen voor je klaar.

Als je iets wilt zeggen: mijn oren staan voor je open.

Zelf heb ik ook niet veel kracht.

Prikkelbaar ben ik, ongeduldig, onzeker;

maar wanneer jij me roept,
worden alle krachten in mij
wakker.

Misschien heb je iemand
nodig om bij je te zijn
als je wilt praten: daar ben ik
dan.

Je wilt niet in je eentje
luisteren naar muziek:
mijn oren luisteren gretig
mee.

Als je een schilderij bekijkt,
wil je me vertellen wat het je
doet:

ik kijk er naar met jouw ogen.

Als je tegenstand zoekt, zal ik je trotseren.

Als je weten wilt hoe je bent, zal ik je een spiegel voorhouden.

Ik wil er zijn als je me nodig hebt.

Ik zal er zijn voor jou.

Maak van elke dag een Valentijndag.

Hans Vugs
diaken- pastor.

ou make my heart smile



HUISPAASKAARSEN 2021:

Zoals andere jaren kunt u ook weer een huispaaskaars kopen. Met hetzelfde embleem als de paaskaars die in de kerk in de Paaswake wordt ontstoken.

Vóór 1 maart moeten de bestellingen bij de kaarsenfabriek geplaatst worden. Een formulier ligt klaar op de balie met daarop de grootte van de kaarsen en de prijzen. Ook in Koningsvoorde ligt een lijst bij de zaterdagviering. Uiterste besteldatum is zondag 14 maart 2021.



De afbeelding is dit jaar de EMMAUSGANGERS, dat zijn

wij, wij trekken ook vaak samen op met heel veel vragen en vraagtekens. Ook wij blijven tobben, net als die twee leerlingen die van Jeruzalem naar Emmaus lopen. De moed is in hun schoenen gezonken, hoe met je nu verder? Tot die Derde persoon komt, die luistert en dan zegt: jongens wat jammer van jullie dat jullie nu twijfelen, want die man die aan het kruis gestorven is, is dezelfde als die nu met jullie meeloopt. En als ze thuis zijn en die Vreemdeling breekt het Brood, zoals Hij dat op die avond voor zijn lijden gedaan heeft, dan gaan hun ogen open en zij rennen terug naar hun vrienden in Jeruzalem. Wij hebben de Heer gezien.

Afmetingen en prijzen:

Kaars van:

20 cm lang € 10,-

25 cm. lang € 21,-

30 cm. lang: € 33,-

40 cm. lang: € 44,-

60 cm. lang: € 65,-

EEN HAND VOL KAARSEN

Een hand vol kaarsen
stuur ik je voor alle donkere uren
als angst je leven binnensluipt,
dat die niet lang gaat duren.
En als de honger aan je knaagt
naar liefde, goedheid, vrede
wil ik er altijd voor je zijn
met kaarsen en gebeden.



Ik steek een kaarsje voor je

aan
op dagen kil en koud,
opdat je toch maar heel goed weet
hoeveel ik van je houd.
Ook als de eenzaamheid je treft
met dagen zonder kleur,
wil ik je helpen licht te zien
te midden van de sleur.

Anoniem

EEN RECEPT

Men neemt 12 maanden
ontdoet deze van nare gebeurtenissen
teleurstellingen en angsten.
Snij deze in porties van 30 of 31 stukken
zodat de voorraad precies
voor een jaar genoeg is.
Iedere dag voegt men hier aan toe:
1 lepeltje werk
1 eetlepel humor
3 eetlepels optimisme
1 portie
godsvertrouwen.

Het geheel werkt men
af met
1 theelepel tolerantie
1 korreltje geduld
1 snufje tactgevoel.

De hele portie wordt
nu
met een flinke scheut liefde overgoten.
Nu het gerecht klaar is
kan men het nog versieren
met een klein takje begrip.
Men serveert dit gerecht
iedere dag met vriendelijke woorden
en een stralende lach.
Smakelijk eten!



Nieuwsbrief Parochie De Goede Herder

Met ingang van maart verschijnt de maandelijkse nieuwsbrief van Parochie De Goede Herder. U kunt deze rechtstreeks op Uw e-mailadres ontvangen. Indien dit e-mailadres nog niet bij ons bekend is, verzoeken wij U dit aan ons door te geven. U gelieve Uw e-mailadres door te geven bij het secretariaat of mailen naar: info@hlgm.nl. Voor de parochianen zonder e-mailadres zullen in de ontmoetingsruimte exemplaren van de nieuwsbrief komen te liggen.



Daarnaast zal het blad van Parochie De Goede Herder drie maal per jaar verschijnen. In de eerst komende uitgave (maart) vindt U een enquête. Hierin kunt U aangeven wat U van het parochieblad vindt. Voor de redactie van het blad is dit heel belangrijk om te horen. Zodat er rekening kan worden gehouden met Uw opmerkingen.

Wij verzoeken U de ingevulde vragen bij het secretariaat van de Trouwlaan af te geven of te mailen naar: vanbeijsterveldtkoos@gmail.com, zodat wij deze kunnen verzamelen en bij de redactie van het blad af te geven. Alvast bedankt voor Uw medewerking.

SECRETARIAAT: GERARDUS MAJELLA

Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg. Tel: 013-5423455

Geopend dinsdag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur. Op dit secretariaat kunt u terecht voor allerlei sacramenten, aanvragen van een doopbewijs, doop, huwelijk, jubileum, enz. De bovengenoemde diensten kunt u ook regelen via onze Website: www.hlgm.nl

Voor noodgevallen

Diaken J. Vugs, 06 - 22 45 33 61

Liturgische diensten

Gerardus Majellakerk

Zaterdag 17.30u

Ook via de live stream te volgen

Zondagen 10.00u

www.facebook.com/parochiehlgm/

1^e vrijdag 10.30u

1^e vrijdag

2^e dinsdag 10.30u

Piomorgen

Zaterdag 19.00u

Koningsvoorde, Atrium.

Financiën: Giro (IBAN) NL94 INGB 0001 0688 20.

Bank (IBAN) NL64 RABO 0171 2002 17.

t.n.v. Parochie De Goede Herder (locatie Trouwlaan)

Contactblad "De Brug"

Kopij vóór **23 februari** as. middels e-mail adres: info@hlgm.nl

of in de brievenbus van de kerk.

Je kunt "de Brug" ook vinden op onze website: www.hlgm.nl. Volg ons

ook op Facebook: <https://www.facebook.com/parochiehlgm/>

Redactie Parochieblad "De Brug"

M. Kolen - Gerrits, K. van Beijsterveldt, J van de Zanden