



Gerardus Majella

Een dienstbare en levendige geloofsgemeenschap

<p>1^{ste} vrijdag viering op 4 december om 10:30 uur in de kerk. Op dinsdag 8 december om 10.30 uur Pimorgen in de kerk.</p>	<p>Adventskalender Gratis te downloaden van de website: www.hlgm.nl</p>
<p>Deze maand is er stille Aanbidding om 16.00 uur in de kerk op 3, 10 en 17 december.</p> 	<p>Op donderdag 17 december is er weer koffieochtend. (1,5 meter van elkaar!) aanvang 10:30 uur.</p> 

Vier kaarsen branden op de adventskrans
en buiten was het heel stil,
zodat je kon horen hoe de kaarsen met elkaar spraken.

De eerste kaars zuchtte en zei:
ik heet Vrede, mijn licht
geeft zekerheid.
Toch de mensen hadden geen
vrede.
Zij willen mij niet.
Het licht werd kleiner en
kleiner
en ging langzaam uit.



De tweede kaars was onrustig
aan het branden en zei:
Ik heet Geloof,
maar voel me overbodig.
De mensen geloven aan niets meer,
het heeft geen enkele zin dat ik nog brand.
En ook de tweede kaars ging uit.

Heel zachtjes meldde zich de derde kaars en zei:
ik heet Liefde.
Ik heb geen kracht meer om te branden,
want de mensen zijn egoïsten geworden.
Ze zien alleen nog maar zichzelf
en zijn niet meer bereid om elkaar gelukkig te maken.
De kaars deed nog een laatste poging
en ook hier ging het licht uit.

Toen kwam er een kind de kamer binnen,
keek verbaasd de kaarsen aan en zei:
Jullie moeten toch branden en niet uitgaan.

Toen melde zich de vierde kaars.
Heb geen angst want zolang ik brand,
kunnen de anderen kaarsen nog aangestoken worden,
want ik heet Hoop.
Met een klein stuk hout
nam het kind licht van deze kaars
en bracht Vrede, Geloof en Liefde weer tot leven.

Mag de komende tijd van voorbereiding op het naderende
kerstfeest voor ons allen een tijd zijn om de Vrede, Liefde,
Geloof en Hoop in ons leven tot bloeit te laten komen.

Hans Vugs,
diaken-pastor

CORONATIJD

Een beladen tijd, een tijd van eenzaamheid, van ongezelligheid,
van stilte. Mag de volgende gedachte ons alle helpen om de
moed niet te verliezen:

HOUD MOED

Soms lijkt het alsof
er geen uitzicht is
de toekomst duister is
het niet meer goed kan komen.

Soms lijkt het alsof
de wereld stilstaat
deuren dichtgaan
er geen dromen meer
zijn
om te dromen.

Toch komt er een dag
een glimlach
onverwacht
Het donker zal
verdwijnen.

Houd moed
het komt goed
durf te geloven
de zon zal weer gaan schijnen

Moge de Adventstijd, maar bovenal de Komst van het
Kerstkind, ons kracht en steun geven,
om **samen** door het leven te gaan.



UIT ONZE PAROCHIE AGENDA

Op zondag 22 november 2020 kwamen we met heel veel blijde mensen bijeen om **RAVI VAN DE PAS** welkom te heten in onze geloofsgemeenschap. Met hem waren natuurlijk zijn papa en mama, Robbin van de Pas en Sharona Claassen meegekomen, zijn broer Milan, zijn peetoom en peettante Jeroen Mihalcea en Priscilla Claassen, zijn opa's en oma's, ooms en tantes en heel veel vriendjes en vriendinnetjes. Ravi kreeg bij zijn doop de namen: Ravi Adrianus Carolina Martinus. Ravi want papa en mama vonden dat een mooie naam, Adrianus is een van de doopnamen van papa, Carolina is de tweede doopnaam van mama en Martinus is een van de doopnamen van een opa. En daarmee hebben Robbin en Sharona aangegeven dat hun Ravi geen eenling is, maar door heel veel mensen met elkaar verbonden. Peetoom en peettante hebben heel duidelijk gezegd, dat Ravi te allen tijde welkom is bij hen.



Hij hoeft tevoren geen afspraak te maken, maar altijd bij hen binnenkomen. Nadat Ravi het kruisteken heeft ontvangen, heeft hij datzelfde teken ook van zijn papa en mama mogen ontvangen en van zijn peetoom en peettante. Ook alle opa's en oma's hebben dat teken bij hem met heel veel liefde op zijn voorhoofd gegeven. Daarna mochten alle kindjes hem een kusje geven. Natuurlijk was Milan de eerste, even kwam er

niemand, maar toen het eerste vriendinnetje op stond , volgde de rest. Het was een drukte van jewelste. Nadat iedereen geluisterd had naar het verhaal van Jezus, zijn we *samen* bij elkaar gaan sprokkelen wat we nodig hebben om een kindje te dopen. Alles hadden we gelukkig gevonden.

Natuurlijk wilde iedereen meedoen om een beschermend dak boven Ravi te maken. Na zijn doop kreeg Ravi een



kruisje met H, Chrisma-olie en daarna maakte de peetoom zijn nieuwe doopkaars aan. Alle kinderen kregen toen een kaarsje met het nieuwe vuur dat Ravi zo juist had ontvangen. In een grote stoet zijn we naar Maria gegaan en hebben haar dank je wel gezegd en gevraagd, dat ook zij Ravi en ons allen mag begeleiden op onze niet eenvoudige weg door het leven. Tot slot hebben we tweekeer het lang zal hij leven gezongen, eenmaal voor zijn doop en eenmaal voor zijn verjaardag op maandag 23 november.

LANG ZAL HIJ LEVEN IN GLORIA



WIJ HEBBEN UIT HANDEN MOETEN GEVEN:

Op zondag 15 november 2020 is rustig en kalm overleden **RIET VAN DER SCHOOT - VAN GISTEREN**. Zij mocht de mooie leeftijd van 90 jaren bereiken en wel in een goede gezondheid. Zaterdag 19 september 2020 tijdens de Eucharistieviering in Koningsvoorde hebben we een kaasje voor haar 90^{ste} verjaardag aangestoken. Na de viering kwam ze naar mij, dat was nu de eerste keer dat je voor mij een kaarsje hebt



aangestoken. Ze was heel trots en dankte God dat zij 90 jaren jong heeft mogen halen. Helaas is dit iets anders gelopen, dan zij zich had voorgesteld. De dag voor haar verjaardag is zij, door een ongelukje in de lift van Koningsvoorde, haar goede zelfstandige en gecontroleerde leven totaal veranderd. Dat heeft er uiteindelijk voor gezorgd, dat zij eerder afscheid van ons heeft moeten nemen. Jullie mam en oma was vooral een gelovige vrouw en dat heeft zij 90 jaren mogen uitdragen. Zij wilde niet opvallen, zij wilde te midden van ons allen zijn, hand in hand. Zij was een gelukkig vrouw met jullie pap en opa. Zij was maar wat trots op haar drie schatten en apentrots dat zij zeven kleinkinderen mocht verwennen. En als klap op de vuurpijl heeft zij ook nog elf achterkleinkinderen in haar armen mogen dragen. Kortom een super rijke vrouw en dat stak ze niet onder stoelen of banken. Minder leuke momenten waren er ook, toen vader en opa ziek werd, en een hele zware tijd was het jaar 2016. Toen hij naar de Vleugel ging en zij

hem elke dag ging opzoeken en samen wandelen, maar het contact werd steeds minder en uiteindelijk heeft zij hem uit handen moeten geven. Dat was keihard. Maar met jullie steun en hulp hebben jullie die tijd voor haar enigszins draagbaar gemaakt. Gelukkig heeft zij de kracht ontvangen om het grote verdriet, het gemis, dat meestal voor zichzelf te houden, maar zo nu en dan werd het teveel en moest het er uit. Maar ja ook wij staan dan met lege handen en kunnen alleen maar zeggen, dit gemis gaat nooit over, daar hebben jullie veel te veel van elkaar gehouden. Haar geloof was echt en puur, ingegeven door haar. Wat jij niet wilt dat jou geschied doet dat ook een ander niet. Gun ieder zijn geluk en warmte, gun iedereen dat hij of zij mag leven in vrede, wees respectvol voor al die mensen die jij op jouw levenspad mag tegenkomen. Haar voorbeeld voor ons allen mag ons steeds bij blijven en mogen wij op onze beurt met allen die wij mogen ontmoeten respectvol en vreedevol mee door het leven gaan. Mam, oma, zus en vriendin dank je wel voor alles wat jij voor ons hebt gedaan, rust nu maar uit, maar wil ons samen met ons pap en opa begeleiden op onze niet gemakkelijke weg door het leven. Rust zacht.



DAT ZIJ RUSTEN IN VREDE



H. VORMSEL

Al vele jaren is er geen Vormselviering meer geweest in onze kerk. De oorzaak hiervan was de fusie van onze kerken tot Parochie de Goede Herder. Alles moest centraal gebeuren. Velen van onze parochianen wilden echter hun kinderen in onze kerk gevormd zien.

Daarom heeft de vice voorzitter van ons parochiebestuur ons de toestemming gegeven om weer in onze kerk ook een Vormselviering te mogen houden. Ook de voorbereiding gebeurt hier in de gemeenschapsruimte van de kerk door diaken Hans Vugs en Martijn Antens. Alle jongelui, die in groep 8 zitten of al in het Voortgezet Onderwijs, gedoopt zijn en hun communie hebben gedaan, komen



er voor in aanmerking en krijgen binnenkort een uitnodiging, maar als je nu al weet dat jij ook mee wilt doen, meld je dan maar vast aan. Mochten wij iemand vergeten zijn, dan kunt u dat melden op het secretariaat of bij diaken Hans Vugs(06-22453361). Verdere uitwerking van het geheel, daar krijgt u dan zo snel mogelijk bericht over, maar ook wanneer het H. Vormsel zal worden toegediend.

Ik hoop dat we met velen aan deze viering meedoen. Tot spoedig ziens.

GK=Gemengd koor

SZ=Samenzang

FR=Friends

ZG=Zanggroep

HK=Herenkoor

DK=Dameskoor

JK=Jongerenkoor

Data	Tijd	Locatie		Intenties
5&6 dec SZ SZ	17.30 19:00 10.00	KV	GM GM	Jose Pijnappels-van de Zanden v.w. 1 ^e JGT Ineke Vugs van Etten Joos den Biesen-Veraart Walter den Biesen Emiel den Biesen Jan Sloot Fien Hultermans-van Hautum Bennie Muurmans Harrie Hultermans Ans van Gommeren
12&13 dec SZ SZ	17.30 19.00 10.00		KV	GM GM

19&20 dec SZ SZ	17.30 19.00 10.00	KV	GM GM	Ineke Vugs- van Etten Ad Stoffels Jan Sloot Fien Hultermans- van Hautum Tina Snoeren Trees van de Linden Wil Denissen Francien Klijsen Piet Robben v.w. JGT
24&25&26 Dec SZ JK SZ SZ SZ	10.00 10.00	KV	GM GM GM GM	Jan Formanoij Ineke Vugs- Van Etten v.w. jgt Jan Sloot Henk Verburg Marianne Verburg- van Assouw Piet van Loon Wil Dusee Pierre Snels Past. Jac. Schrauwen Frans Vos Jeanne Horsten Ad van Engelen Theo van Hautum Mart van de Loo Ria van de Louw
27 dec SZ	10.00		GM	Fien Emmen-van Gog v.w. verj. Ineke Vugs- van Etten Jan Sloot

31 dec & 1 jan 21 SZ SZ	19.00 10.00	KV	GM	Ben Bastings Wil Dusee Ineke Vugs - van Etten Jan Sloot
--	----------------	----	----	--



GEHEUGENSTEUNTJES

Datum	Tijd.	Locatie	Activiteit
2 dec	20.00	GM	Doopvoorbereiding
3 dec	16.00	GM	Stille aanbidding
4 dec	10.30	GM	1e vrijdag
8 dec	10.30	GM	Piomorgen
10 dec	16.00	GM	Stille aanbidding
15 dec	10.00	KV	Redactie Brug
17 dec	10.30 19.00	GM GM	Koffieochtend Stille aanbidding
21 dec	19.00	KV	Boeteviering
22 dec	19.00	GM	Boeteviering
24 dec		KV GM GM	Kerstviering Kerstviering met Jongerenkoor Kerstviering met orgel
25 dec	10.00	GM	1e Kerstdag met

			eucharistieviering en orgel
25 dec	15.00	GM	Kindje Wiegen
26 dec	10.00	GM	2e Kerstdag met eucharistieviering en orgel
27 dec	10.00	GM	Eucharistieviering
31 dec	17.30 19.00	GM KV	Eucharistieviering Oudejaarsviering
1 jan 2021	10.00	GM	Eucharistieviering

ONS KERSTPROGRAMMA

MAANDAG 21 DECEMBER

19:00 uur Boeteviering
Koningsvoorde

DINSDAG 22 DECEMBER

19:00 uur Boeteviering in de
kerk



DONDERDAG 24 DECEMBER:

kerstviering Koningsvoorde
kerstviering met jongerenkoor
kerstnacht mis met orgel

De juiste tijden van de vieringen op kerstavond komen in het komende kerstnummer.

VRIJDAG 25 december:

10:00 uur: eucharistieviering 1^e Kerstdag met orgel

15:00 uur: Kindje wiegen

ZATERDAG 26 december

10:00 uur: Eucharistieviering 2^e Kerstdag met orgel

ZONDAG 27 DECEMBER:

10.00 uur Eucharistieviering met orgel

DONDERDAG 31 DECEMBER:

17.30 uur Oudejaarsviering

19:00 uur Oudejaarsviering Koningsvoorde

VRIJDAG 1 JANUARI 2021:

10:00 uur Eucharistieviering met orgel

ZATERDAG 2 JANUARI:

17:30 uur Eucharistieviering

19.00 uur Eucharistieviering Koningsvoorde

ZONDAG 3 JANUARI:

10:00 uur Eucharistieviering met orgel

ENKELE BEKENDE EN MINDER BEKENDE HEILIGEN

Elke dag zijn er op de liturgische kalender een aantal heiligen aangegeven, soms bij ons bekend, van anderen hebben we nooit gehoord.

Hieronder een greep uit de heiligen waarvan wij in december hun feestdag vieren:

2 december: Zalige Jan van Ruusbroec, mysticus (afkomstig uit België)

3 december: Heilige Franciscus Xaverius, priester-missionaris

6 december: H. Nicolaas van Myra, bisschop

8 december: Feest van de Onbevleete Ontvangenis van Maria

12 december: H. Callixtus II, paus

13 december: H. Lucia, maagd en martelares

14 december: H. Johannes van het Kruis, priester en kerkleraar

17 december: H. Begga, abdis (afkomstig uit België)

21 december: H. Petrus Canisius, priester en kerkleraar (Nederlander)

25 december: Geboorte van Jezus (Kerstmis)

26 december: H. Stefanus, diaken en eerste martelaar

27 december: H. Johannes, Apostel en Evangelist

28 december: HH. Onnozele Kinderen

31 december: H. Catharina Labouré, religieuze

31 december: H. Silvester I, paus

De zalige Jan van Ruusbroec is een Belg, die ook in Nederland zijn sporen heeft nagelaten,

de H. Petrus Canisius is een Nederlander. Een van onze Bijbelvertalingen is naar hem genoemd. Hij heette gewoon Peter Kanis (hond)



VAN DE REDACTIE

In dit nummer van de Brug treft u wel de gegevens van kerstmis.

In de week vóór Kerstmis verschijnt een speciaal KERSTNUMMER.

Het is tegelijk het januari-nummer, met ook mededelingen over Kerkbalans.

Daarmee bouwen we een BRUG naar het nieuwe jaar!

En nog even dit:

Ontvangt u regelmatig De Brug?

Maar doet u ook mee aan de kerkbijdrage? NEE???

Geef u dan nu op.

Een telefoontje naar het secretariaat is voldoende (elke morgen, behalve maandag, bereikbaar: 5423455).

U kunt ook zelf een bedrag overmaken op Gironummer NL94INGB 0001068820 of op banknummer NL64 RABO 0171200217 t.n.v parochie de Goede Herder, locatie Lidwina Gerardus Majella te Tilburg.

U kunt ook opdracht geven bij uw eigen bank om automatisch een bedrag per maand, kwartaal of jaarlijks over te laten boeken op een van de bovengenoemde rekeningnummers.



ONDERWEG

Een man en een vrouw gaan langs de
wegen
De lucht is koud, de wind zit tegen
Geen Dickens-sfeer, geen welbehagen
En af en toe hoor je haar vragen met
zachte stem:
Is het nog ver naar Bethlehem?
Ja, 't is nog ver naar Bethlehem



Opnieuw een jaar van vluchtelingen
Die schamel langs de wegen gingen
Opnieuw een jaar van oorlogsrampen
Van hongersnoden en van kampen; en requiem.
Is het nog ver naar Bethlehem?
Ja, het is nog ver naar Bethlehem
Van de verloren Hof van Eden
Naar de onmogelijke vrede
Zo trekt de mens over de wegen
En soms komt hij die ezel tegen ,
met haar en hem
Is het nog ver naar Bethlehem?
Ja, ja 't Is nog heel ver naar Bethlehem

Ivo de Wijs

ADVENTSKALENDER 2020.

Heel bekend zijn de diverse adventskalenders waar we met heel veel plezier en vol verwachting elke avond een nieuw deurtje mogen openmaken en kijken en proeven wat er in zit. Dit jaar bieden wij een adventskalender aan, helemaal gratis, maar die voor de kinderen en ik hoop ook voor de papa en of mama, een mooi bezigheidsmoment is. Samen kunnen we knutselen, genieten en iets ten tonele brengen. Het is een goede vulling van de avond, of middag.

U kunt deze adventskalender gratis downloaden vanaf de website van de parochie: www.hlqm.nl/nieuws



Veel plezier.

Secretariaat: Gerardus Majella

Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg. Tel: 013-5423455

Geopend dinsdag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur. Op dit secretariaat kunt u terecht voor allerlei sacramenten, aanvragen van een doopbewijs, doop, huwelijk, jubileum, enz. De bovengenoemde diensten kunt u ook regelen via onze

Website: www.hlgm.nl

Voor noodgevallen

Diaken J. Vugs, 06 - 22 45 33 61

Liturgische diensten

zaterdag. 17.30u

Gerardus Majellakerk

via livestream te volgen

www.facebook.com/parochiehlgm

zondag. 10.00u

kerk

2^{de} dinsdag 10.30u

Pio-morgen in de kerk

1^{ste} vrijdag 10.30u

kerk

Koningsvoorde

zaterdag. 19.00u

Atrium

Financiën: Giro (IBAN) NL94 INGB 0001 0688 20.

Bank (IBAN) NL64 RABO 0171 2002 17.

t.n.v. Parochie De Goede Herder (locatie Trouwlaan)

Contactblad "De Brug"

Kopij voor **15 december as.** middels e-mail adres:

info@hlgm.nl of in de brievenbus van de kerk.

Je kunt "de Brug" ook vinden op onze website: www.hlgm.nl. Volg ons ook op Facebook: <https://www.facebook.com/parochiehlgm/>

Redactie Parochieblad "De Brug"

M. Kolen - Gerrits, K. van Beijsterveldt, J. van de Zanden