



Gerardus Majella

Een dienstbare en levendige geloofsgemeenschap

<p>1^{ste} vrijdag viering op 4 september om 10:30 uur in de kerk. Op dinsdag 8 september om 10.30 uur Pimorgen in de de kerk.</p>	<p>Zondag 20 september Om 10.00 uur 1^e Communieviering</p>
<p>Deze maand is er stille Aanbidding om 16.00 uur in de kerk op 3,10,17 en 24 september</p> 	<p>Op donderdag 17 september is er weer koffieochtend. (1,5 meter van elkaar!) aanvang 10:30 uur.</p> 

IK WOU JE VRAGEN

Wij leven in een tijd van jachten en jagen.
Velen hebben geen tijd meer voor elkaar
lopen door de haast en de werkdruk elkaar voorbij.
Voor ons allen een gedachte:

Ik wou je vragen:
Donder zo niet als ik me vergis.
Schreeuw zo niet als ik moe ben.
Praat zo niet als ik me ellendig voel.

Ik wou je vragen:
Vergeef me als ik je
om vergeving vraag.
Reik me je hand als ik
niet verder kan.
Luister wat als ik je
iets zeggen wil.



Ik wou je vragen:
Verstop je niet als ik
je zoek.
Trek je hand niet terug als ik je wat wil geven.
Aarzel niet als ik onzeker ben.

Ik wou je vragen:
Heb je een momentje tijd?
Ik zou je zoveel willen zeggen.

Gaan we weer een mooie maand tegemoet
waar we voor elkaar mens mogen zijn,

elkaar mogen helpen en steunen.

Breng zo bij elkaar vrede en vreugde

Hans Vugs

diaken - pastor.

UIT ONZE PAROCHIE AGENDA

Op zaterdagmiddag 25 juli 2020 kwamen we, vanwege de Coronabesmetting samen in de grote kerk, om met hele veel liefde en warmte JOAZ LIGTENBERG van harte welkom te heten in onze geloofsgemeenschap. Met Joaz kwamen zijn papa en mama Robert en Petrouska Ligtenberg - Smulders, zijn peetoom Eschwin Smulders en peettante Manon Nijkamp, zijn opa's en oma's en enkele

familieleden. Bij de doop krijgt Joaz de namen: Joaz Esch.

Papa en mama vonden Joaz een hele bijzondere, maar ook mooie naam voor hun zoon en de naam Esch; is



een verkorting van de naam van zijn peetoom. Zijn peetouders hebben Joaz heel duidelijk beloofd dat hij bij zijn peetoom en peettante steeds van harte welkom is en dat hij nimmer een afspraak hoeft te maken. Nadat Joaz het teken van Jezus op zijn voorhoofd, zijn mond en in zijn hart had ontvangen, kreeg hij van zijn ouders en peetouders en alle aanwezigen een kruisje op zijn voorhoofd. Nadat papa en mama en de peetouders hun geloof in God, Vader, Zoon en Geest hadden uitgesproken hebben

we Joaz gedoopt. Hij heeft ook nog een kruisje met H. Chrisma-olie op zijn voorhoofd ontvangen. Zijn peetoom heeft de nieuwe doopkaars aangestoken aan de Paaskaars en allen kregen een beetje van dat nieuwe vuur. We hebben Moeder Maria dank je wel gezegd en haar gevraagd om voor Joaz en voor ons allen een goede beschermer te zijn.

Op zondag 9 augustus 2020 kwamen we met heel veel mensen samen om **JOSJE DONDERS** van harte welkom te heten in onze parochiegemeenschap. Met Josje was natuurlijk haar vader en moeder Bartje Donders en Angela Pankow meegekomen, haar zusje Faya, haar peetoom en peettante Ricardo Donders en Joylien Kuckulus, haar oma's en opa's, ooms en tantes en heel veel vriendjes en vriendinnetjes. Papa en mama hebben ons allen verteld met welke namen zij hun dochter wilden laten dopen: Josje Maria Magdalena. Namen die zij mooi vinden en komen van hele belangrijke mensen van Josje.



Nadat haar ouders en peetouders haar een kruisje hadden gegeven, kreeg zij van heel veel vriendjes en vriendinnetje een lief kusje. De vriendjes en vriendinnetjes hebben Josje beloofd dat zij met hen mag mee spelen en zelfs hebben enkele grotere kinderen aangegeven dat zij in tijd van nood best op Josje willen passen. Heel duidelijk hebben ouders en peetouders hun geloof in God uitgesproken. Na de doop van Josje, die helemaal geen kick gaf van dat koude water, heeft de peetoom haar nieuwe doopkaars aangemaakt aan de Paaskaars. Alle kinderen kregen toen een beetje van dat

nieuwe vuur. Nadat we het Onze Vader hadden gebeden, zijn we allemaal in een grote stoet naar Moeder Maria gegaan en haar gevraagd Josje en ons allen te begeleiden. Natuurlijk hebben we uit volle borst het lang zal zij leven gezongen en de doopklok werd goed geluid.

Op zondag 16 augustus 2020 kwam **JAVINA VOGELSANG** met haar ouders Johan Vogelsang en Samantha van de Hoek, met haar peetouders Frans Netten en Mien Staps, met haar zussen Rochana en Chenoveva, met opa's en oma's, met heel veel ooms en tantes en vriendjes en vriendinnetjes, naar onze kerk om door het H. Doopsel opgenomen te worden in onze geloofsgemeenschap. Haar peetoom en peettante hadden van de



dokter enkele dagen geleden een heel slecht nieuws boodschap ontvangen en papa en mama wilden toch graag dat zij nog peetoom en peettante konden zijn van hun jongste dochter. Alle kinderen hebben beloofd dat Javina met hen mee mag spelen en enkele grotere kinderen hebben aan Johan en Samantha beloofd om op Javina te passen, als dat moet. Men luisterde

aandachtig naar het verhaal van Jezus en daarna zijn we samen op zoek gegaan voor alle spullen die we bij een doop nodig hebben. En ja hoor, alles hebben we gevonden. Het water, de kaars, de olie en de handdoek, ook nog niet vergeten de schelp. Bij de doop kreeg Javina de namen: Javina Johanna Petronella.

Javina omdat papa en mama dat een mooie naam vonden en Johanna en Petronella dat zijn de namen van de vader. Peetoom Frans heeft haar nieuwe doopkaars aangemaakt en aan alle kinderen een beetje van dat nieuwe vuur gegeven. Dat nieuwe vuur hebben we samen bij Moeder Maria gebracht en haar tevens gevraagd om voor ons allen te blijven zorgen en begeleiden. We hebben gezongen en de doopklok geluid.

OP zondag 23 augustus 2020 kwamen heel veel mensen van heinde en ver bijeen om in onze kerk **ANNE VAN KOLLENBURG** van harte welkom te heten in onze geloofsgemeenschap. Met haar waren papa en mama Rens van Kollenburg en Laura Weerweg meegekomen, haar peetoom en peettante Tony Raaijmakers en Femke Raaijmakers, haar heel vele opa's en oma's, ooms en tantes, vriendjes en vriendinnetjes. Bij de doop krijgt Anne de

namen: Anna Maria Femme. Anna Maria naar haar overleden oma en Femme naar haar peettante. Haar peetoom en peettante hebben heel duidelijk naar hun petekind gezegd, dat zij te allen tijde van harte welkom is en dat zij geen afspraak hoeft te maken. Ook Anne kreeg het teken van Jezus Christus op haar voorhoofd, op haar mond en in haar hart. Daarna gaven papa en mama, de peetouders en de opa's en oma's allemaal een kruisje op haar voorhoofd. Van bijna alle kinderen

kreeg zij een lief kusje. Alle kinderen hebben gezegd, dat als straks Anne groot is, dat zij dan met hen mee mag spelen. Een van de grotere kinderen heeft aan Rens en Laura gezegd, als er



niemand is om op Anne te passen, dat zij dan wel wil komen. Na het verhaal van Jezus hebben we naar het water gezocht en de kaars en de olie. De peettante heeft Anne ten doop gehouden en mama heeft heel liefdevol haar hoofdje afgedroogd. Nadat Anne een kruisje met H. Chrisma-olie had ontvangen, heeft haar peetoom Tony haar nieuwe doopkaars aangemaakt. Alle kinderen kregen een beetje van dat nieuwe vuur. We hebben samen het Onze Vader gebeden en zijn daarna in een lange stoet naar Maria gegaan. We hebben ons kaarsje daar neergezet en Maria gebeden om Anne en ons allen te begeleiden op onze niet altijd simpele weg door het leven.

Tot slot hebben we het lang zal zij leven gezongen en hebben de kinderen de doopklok geluid.

LANG ZULLEN ZIJ LEVEN

WIJ HEBBEN UIT HANDEN MOETEN GEVEN

Op 16 juni 2020 hebben we afscheid moeten nemen van een hele goede moeder, oma en overgrootoma **ANNIE GORTER - OERLEMANS**. Zij overleed in de leeftijd van 97 jaar. Zestig jaar lang was zij heel gelukkig getrouwd geweest met haar Willem. Maar haar doorzettingsvermogen en haar krachten hebben haar steeds weer geholpen om alle tegenslagen van het leven te overwinnen. Ons moeder en oma was een zorgzame vrouw, die haar hart op de juiste plek had. Haar opvoeding van haar ouders heeft had dat zo bepaald. Heel eigen van haar was, dat zij graag de tweede plaats in wilde nemen, zij hoefde niet vooraan te staan, maar wilde er wel bij horen. Door die houding was zij nimmer voor iemand tot last. Haar grootste hobby was het werken met naald en draad. Ze was een zeer creatieve vrouw, die er altijd tot in de puntjes uit zag. Maar dat wilde zij ook

heel graag voor haar dochter en weer later voor haar kleinkinderen en achterkleinkinderen. Door haar zelfstandigheid kon zij tot haar dood in haar eigen appartement blijven wonen en sterven. Zij heeft ook de last van het Corona virus mee gemaakt. Niet dat zij besmet was, maar door de maatregelen door de overheid uitgevaardigd, kon je haar de laatste maanden niet dagelijks bezoeken. En als je bij haar wilde komen, moesten aan alle voorzorg maatregel voldaan zijn. Maar zij heeft van elk bezoek genoten. Zelfs dat zij op haar sterfbed haar allerjongste achterkleinkind heeft mogen zien en vasthouden, waren voor haar heel bijzonder. Toen Joost haar kwam vertellen dat zij weer overgrootmoeder was geworden, heeft zij alles op alles gezet, om die schat, Novi, nog te mogen zien en vasthouden. Annie was in Koningsvoorde een zeer geziene vrouw, die daar heel veel vrienden en vriendinnen had. Zij had ook steeds voor iedereen een goed woord, en als zij kon helpen, dan was zij daar niet te lui voor. Moeder, schoonmoeder, oma en overgrootoma dank je wel voor alles wat je voor ieder van ons hebt gedaan, rust nu maar uit, maar blijf met onze pap en opa ons allen begeleiden op onze niet makkelijke weg door het leven. Rust zacht.



Op woensdag 8 juli 2020 hebben we heel onverwacht in de leeftijd van 72 jaar, afscheid moeten nemen van onze pap en opa **BERT PELDERS**.

Sinds 10 augustus 2014 was hij weduwnaar van Henny Pelders - van Drunen.

Je wordt wel stil als je 's morgens je vader nog tot straks wenst en je komt aan het eind van de middag thuis en hij zit overleden in zijn stoel. Dan kun je alleen maar vragen stellen, waarop je nimmer een

antwoord krijgt.

Naar het hoe en waarom kunnen we alleen maar gissen.

Opa dank je wel voor alles wat jij in heel jouw leven voor ieder van ons hebt gedaan en betekend.



Jij hebt het predicaat beste opa van de wereld verdiend, want alle kleinkinderen zonder een uitzondering, maar ook wij, kunnen alleen maar zeggen: wij wisten ons bij onze pa en opa altijd thuis. Jij straalde gezelligheid uit, maar ook warmte naar ons alle drie, hoe verschillend wij ook zijn. Jij luisterde naar ons verhaal, van vreugde en verdriet, wij konden dat jou vertellen, want jij ging er niet de straat mee op. Jij volgde ons bij onze sporten, naar ons leren, naar onze ontwikkeling. Jij bent een echte OPA, die er steeds voor ons was. Dank je wel daarvoor.

Onze opa ging ook graag biljarten op maandag- en donderdagmiddag, maar zeker op de vrijdagavond. Dan bracht Monique hem weg en haalde hem weer op, zodat hij het biljarten met een glaasje bier kon vereren.

Vader en opa rust nu maar uit, maar wil met ons moeder en oma vanuit de hemel ons allemaal blijven begeleiden op onze niet altijd gemakkelijke weg door het leven. En blijf steeds roepen: HALLELUJIA!!!

DAT ZIJ RUSTEN IN VREDE.

GM= Gerardus Majella
KV= Koningsvoorde
KND=Kindernevendienst
DK=Dameskoor
HK=Herenkoor
GK= Gemengd koor
SZ=Samenzang
FR=Friends
ZG=Zanggroep
JK=Jongerenkoor



	Tijd	Locatie		Intentie juni
5&6sept	17.30 19.00 10.00	KV SZ	GM SZ SZ	Zus van Hautum-Trouw v.w. JGT Jan van Hautum v.w. JGT Pierre Snels Ineke Vugs- van Etten Jose Pijnappels - van de Zanden v.w. MGD Joos den Biesen- Veraart Walter den Biesen Emiel den Biesen Jan Sloot Anny Voogd- Zwaans
12&13 sept	17.30 19.00 10.00	KV SZ	GM SZ SZ	Wil Dusee v.w. 1 ^e JGT Leon van Bergen v.w. JGT Fien Hultermans- van Hautum Ineke Vugs- van Etten Ben Bastings v.w. Verj. Jan Sloot Anny Voogd- Zwaans

19&20 sept	17.30 19.00 10.00	KV SZ	GM SZ JK	Pieta Verbeucken-Huiskes v.w. 1 ^e JGT Opa en Oma van Hautum Opa en Oma Hultermans Pierre Snels Ineke Vugs van Etten Jose- Pijnappels- van de Zanden v.w. verj. Echtgen. Ad van den Broek Fien Emmen- van Gog v.w. MGD Jan Sloot
26&27 sept	17.30 19.00 10:00	KV SZ	GM SZ SZ	Fien Hultermans- van Hautum Annie Muurmans Wil Dusee Jan Formannoij Ineke Vugs- van Etten Jose Pijnappels- van de Zanden v.w. Trouwdag Jan Sloot Anny Voogd- Zwaans

GEHEUGENSTEUNTJES



Datum	Tijd.	Locatie		Activiteit
2 sept	20.00		GM	Doopvoorbereiding
3 sept	16.00		GM	Stille aanbidding
4 sept	10:30		GM	1 ^{ste} Vrijdag v.d maand
8 sept	10.30		GM	Pio morgen
10 sept	16:00		GM	Stille aanbidding

17 sept	10:30		GM	Koffie ochtend
17 sept	16:00		GM	Stille aanbidding
20 sept	10.30		GM	1 ^e Communieviering
22 sept	10.00		GM	Redactie de Brug
24 sept	16.00		GM	Stille aanbidding

Jeugdkoor Trouwlaan i.o.

Onlangs is een kleine groep jeugdzangers gestart met de repetities met het doel om te komen tot de oprichting van een jeugdkoor. Elke maandagavond van 18.30 uur wordt er in de kerk van de Trouwlaan gerepeteerd onder de bezielende leiding van de dirigent Nick van Kuipers. De pianobegeleiding is in handen Jop Gennip. Beide heren hebben hun sporen verdient in de muziekwereld, dus kwaliteit



verzekerd. Het doel is om elke twee maanden een kinderdienst te houden waarbij het jeugdkoor de muzikale omlijsting verzorgt. Op 20 september bij de viering van de Eerste Heilige Communie wordt de eerste uitvoering verwacht. Voor Kerstmis wordt gewerkt aan een speciale uitvoering van het jeugdkoor. Het repertoire bestaat uit traditionele (kerk)liederen alsmede hedendaagse muziek. Ook zin in zingen?

Sluit je dan aan bij het jeugdkoor van de Trouwlaan. Iedereen is welkom. Kom eens langs tijdens de repetities, of meld je aan bij Michel Kocken: 06 -22775466 of via: m.kocken@hccnet.nl

Harry L.M. Hendriks

Foto: dirigent Nick van Kuipers en pianist Jop Gennip

Pater Pio.

Op 23 september 1968 is Pater Pio in zijn klooster in San Giovanni Rotondo in Italië overleden. Wij willen daar dit jaar in het weekend van 26 en 27 september aandacht aan besteden. In de Eucharistievieringen van het weekend, we denken even aan het leven van Pater Pio, wat hij ons als voorbeeld geeft en we zijn stil om zelf even te bidden.

Heel toepasselijk is het gebed tot God op voorspraak van Pater Pio:

Heer God en Vader,
wij danken U van ganser harte
voor uw grote genegenheid van
pater Pio.

U hebt hem laten delen in het lijden van uw Zoon Jezus.

Met een grootmoedige liefde hebt U door hem
vele mensen bevrijd van zonden en kwaad, van pijn en lijden.

Mogen ook wij, zoals pater Pio,
uw verlossende aanwezigheid ervaren,
wanneer wij de Eucharistie en Verzoening gelovig en bewust
belevan.

Laat onze liefde tot u groeien:
maak biddende mensen van ons.
Versterk onze diepste verlangens
om goed en hartelijk te zijn voor elkaar.



Sta ons bij in elke nood
en geef ons een grote mildheid voor arme en zieke medemensen.

Schenk ons de deemoed
om naar het voorbeeld van onze Moeder Maria,
ja te zeggen op de Blijde Boodschap,
die uw Zoon Jezus ons heeft gebracht.

Dan leven wij tot eer en glorie van U,
die onze God en Vader bent
en leeft in alle eeuwigheid. Amen.

DE VAKANTIE IS WEER VOORBIJ

Voor de meeste mensen is de vakantie weer voorbij
en wacht hun weer een nieuw werkjaar.

Met nieuw elan kunnen we weer aan de slag.

De kinderen gaan weer naar school
en thuis is er weer rust voor

degene

die niet naar zijn of haar werk
moet.

Geniet er van!

Allerlei activiteiten passeren weer
de revue.

In september beginnen we met de vredesweek.

In oktober krijgen de kinderen weer een weekje vrij van school.

Ook is oktober de maand van de Nederlandse missionaris.

November biedt de gelegenheid om onze overleden geliefden te
gedenken.



IK WEET IETS GOEDS VAN JOU

Zou niet de wereld beter zijn,
als iedereen die ik ontmoet zeggen zou:
ik weet iets goeds van jou!
En dan spontaan mij dat goed deed?
Zou het niet fantastisch heerlijk zijn
als elke handdruk zou zeggen:
- van harte en oprecht gemeend - zeg kind,
ik weet iets goeds van jou!

Zou niet het leven blijer zijn
als men het goede steeds prijzen zou;
want werkelijk,
bij al het kwaad is zoveel goeds in mij en jou.

Zou het niet een fijne houding zijn
als iedereen zo denken zou:
jij weet een beetje goed van mij;
en ik, ik weet iets goeds van jou!

Nu de vakantie weer achter de rug is,
wanneer we allemaal er weer flink tegen aan gaan,
is zo'n houding als hierboven beschreven
een begin van een mooiere en blijere wereld
waarin het voor iedereen, rijk en arm, man en vrouw, prettig is
om te leven.
Mogen wij allen ons daarvoor inzetten.

Veel goeds toegewenst,
Hans Vugs
diaken - pastor

FEESTEN IN SEPTEMBER

5 september: Moeder Theresa

8 september: Maria Geboorte

12 september: Naamdag van Maria

13 september: H. Johannes Chrysostomus

14 september: Kruisverheffing

15 september: O.L.V. van Zeven Smarten

23 september: H. Pater Pio

*Mooi weer op Maria's geboorte,
dit weer gaat nog vier of acht weken voort.*

Gerardus Majellakerk (Trouwlaan) blijft de eucharistieviering ook na Corona rechtstreeks via internet uitzenden.

Sinds het uitbreken van de coronacrisis in ons land is de samenleving op allerlei gebieden in een lockdown-situatie verzeilt geraakt. Zo ook de katholieke kerken en de verschillende parochies. De afstandsregel van 1,5 meter, het ontsmetten van de handen en het hanteren van looproutes zijn ook in de Gerardus Majellakerk te Tilburg aan de orde van de dag. Vrijwilligers hebben sinds Maart hard gewerkt om de kerk coronaproof te maken, en met resultaat. In snel tempo zijn er van allerlei initiatieven ontstaan om op afstand toch de gemeenschap te kunnen blijven dienen en vorm te geven

Eén van de initiatieven voor gemeenschapsvorming in de coronatijd is het ontstaan van de livestream. Zeker in het begin toen er nog maar 30 mensen bij een viering aanwezig mochten zijn, was er de behoefte vanuit de parochianen om toch verbonden te kunnen blijven met de parochie.



Van het één kwam het ander en na het installeren van een camera, afstellen van systemen en meerdere tests was de eerste live uitzending van de Zondagsmis op 22 maart een feit. Via Facebook zendt de Gerardus Majellakerk iedere viering digitaal uit en kunnen de mensen die niet fysiek naar de kerk kunnen komen toch op afstand met de gemeenschap meevieren. Helaas is het nog niet mogelijk om het heren- en dameskoor te laten zingen, maar de reacties vanuit de parochie zijn lovend en uiterst positief. Zo positief zelfs dat de livestream een blijvende plek heeft gevonden in de parochie; ook na de coronacrisis zullen de vieringen blijvend worden uitgezonden via internet. Het is een mooie aanvulling voor evangelisatie in het jaar 2020.

Dit initiatief staat niet op zichzelf en vele parochies hebben een vergelijkbare livestream opgestart. De website Isimedia.nl heeft met de Paaswake een peiling gedaan naar de kijkcijfers en daaruit komt de Gerardus Majellakerk naar voren op plek 37 landelijk met 165 kijkers. Dit laat zien dat er dankbaar gebruik gemaakt is van de livestreamdienst. Hopelijk blijft het in de toekomst ook een manier om als parochie vooruit te kunnen blijven gaan. U kunt de viering op internet volgen via:

<https://www.facebook.com/parochiehlgm/> Martijn Antens



**OP ZATERDAG 3 OKTOBER 2020 KLEDINGINZAMELING.
TILBURG 10.00 -12.00 UUR
GERARDUS MAJELLA KERK**

Ook dit jaar is er weer de kledinginzamelingsactie van Sam's Kledingactie voor Mensen in nood. ca. 5.000 mensen voorzien van schoon drinkwater en sanitair.

U kunt uw kleding in gesloten plastic zakken inleveren op de bovenstaande locatie.

**HARTELIJK DANK VOOR UW DONATIE EN GRAAG TOT
ZIENS!**

Vrijwilligersavond

I.v.m. de coronacrisis is er dit jaar **helaas geen** vrijwilligersfeest avond!
Gezondheid gaat boven alles !

Volgend jaar hopen we het weer uitgebreid te vieren !
Wij danken alle vrijwilligers voor hun tomeloze inzet voor onze parochie.



SECRETARIAAT: GERARDUS MAJELLA

Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg. Tel: 013-5423455

Geopend dinsdag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur. Op dit secretariaat kunt u terecht voor allerlei sacramenten, aanvragen van een doopbewijs, doop, huwelijk, jubileum, enz. De bovengenoemde diensten kunt u ook regelen via onze Website: www.hlgm.nl

Voor noodgevallen

Diaken J. Vugs, 06 - 22 45 33 61

Liturgische diensten

Zaterdag 17.30u

Zondagen 10.00u

1^e vrijdag 10.30u

2^e dinsdag 10.30u

Gerardus Majellakerk

Ook via de live stream te volgen

www.facebook.com/parochiehlgm/

1^e vrijdag

Piomorgen

Zaterdag 19.00u

Koningsvoorde, Atrium, waarna koffie

Financiën: Giro (IBAN) NL94 INGB 0001 0688 20.

Bank (IBAN) NL64 RABO 0171 2002 17.

t.n.v. Parochie De Goede Herder (locatie Trouwlaan)

Contactblad "De Brug"

Kopij **vóór 22 september as.** middels e-mail adres: info@hlgm.nl of in de brievenbus van de kerk.

Je kunt "de Brug" ook vinden op onze website: www.hlgm.nl. Volg ons ook op Facebook: <https://www.facebook.com/parochiehlgm/>

Redactie Parochieblad "De Brug"

M. Kolen - Gerrits, K. van Beijsterveldt, J van de Zanden