



<p>1^{ste} vrijdag viering op 5 juni om 10:30 uur in de grote kerk</p>	<p>Vrijdag 19 juni feest van het H. Hart van Jezus om 10.30 uur Eucharistieviering.</p>
<p>Deze maand is er wel stille Aanbedding in de grote kerk op 4,11,18 en 25 juni</p> 	<p>Op donderdag 18 juni is er weer koffieochtend. (1,5 meter van elkaar!) aanvang 10:30 uur.</p> 

GEBED RECHT UIT HET HART.

Maak mij bereid alles te geven wat ik heb,
waar mijn hart zo vol van is,
wat mij zo dierbaar is,
waar ik hartstochtelijk van houd,
waar ik alles voor over heb,
het geheim waar ik van leef,
waar ik het meest mij zelf in ben,
ik, die door u wordt gekend.

God, maak mij bereid te delen wat ik heb,
mijn vreugde en mijn verdriet,
mijn dag en mijn nacht,
mijn geloof en mijn onzekerheid,
mijn kracht en mijn zwakheid,
mijn woord en mijn stilte,
mijn liefde en mijn eenzaamheid,
ik, die door U wordt bemind.

God, maak mij bereid mijn weg ten einde te gaan,
de weg van alle zaad,
de weg van Jezus van Nazareth,
en wil mij ontvangen,
zoals Gij uw Zoon hebt aanvaard;
wil mij roepen bij mijn naam,
zoals Gij Hem een naam gegeven hebt
hoog boven alle namen.



Mag in de maand juni, de maand die toegewijd is aan het Heilig Hart van Jezus, ons bovenstaand gebed stof geven tot nadenken en misschien wel regelmatig voor ons zelf of tezamen bidden.

Een hartelijke groet,
Hans Vugs,
Diaken-pastor

UIT ONZE PAROCHIE AGENDA

Sinds november 2001 is dit nu de eerste keer dat ik geen melding mag maken van kinderen die in onze geloofsgemeenschap zijn opgenomen. Niet omdat er geen kinderen meer worden geboren, geboren, maar door het corona-virus dat heerst over de hele wereld. Je moet een afstand van 1,5 m houden, er mogen niet meer dan 30 mensen in een viering zijn en je mag niet met meer mensen gaan feesten. Dat alles heeft er voor gezorgd, dat de papa's en mama's hebben besloten dat de doop van hun lieve schat uitgesteld wordt tot een later tijdstip.



Zo ook zijn er in de afgelopen maand geen uitvaarten gedaan vanuit de kerk. Parochianen die uitgeleiden gedaan moesten worden, gingen rechtstreeks naar het Crematorium, want je mocht toch maar met een heel klein gezelschap bijeen zijn en er mocht daarna toch geen koffie of thee geschonken worden, om zo met elkaar nog heel veel herinneringen van de overledenen op te halen en elkaar te vertellen.

Het Corona virus heeft heel wat te weeg gebracht in onze samenleving. Veel droefheid en angst, maar ook veel eenzaamheid en we hebben ervaren, dat onze leefgemeenschap op het verkeerde pad was beland. We hadden alleen maar oog en oor voor onszelf en niet voor de man of vrouw naast ons. Dat hebben we gemerkt.

Onze Bisschop Mgr. De Korte heeft voor het Corona virus, zijn zieken en overledenen een gebed gemaakt. Als we in de kerk samenkomen op zondag of door de week, dan bidden wij dat samen. Ik wil het u niet onthouden en hieronder staat het gebed tegen het Coronavirus.

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
 vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgekomen corona-virus.
Wees een Beschermmer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen
die aan de gevolgen van dit virus zijn overleden,
dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen
die werkzaam zijn in de gezondheidszorg
en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren
in hun werk ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is
voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt



nu wij de kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen
overgeven aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer.
Amen.

Wij hebben ons geloof en dat speken we in de kerk elke zondagmorgen uit in onze Geloofsbelijdenis. Een heel mooi gebed met hele moeilijke woorden en begrippen. Ik maak van de gelegenheid gebruik om die geloofsbelijdenis met heel eenvoudige woorden te vertalen:

Ik geloof,
dat ik nooit alleen ben;
God is bij mij,
Hij is mijn Vader.
Hij heeft alles geschapen, ook mij.
Ik geloof
dat God de wereld in zijn hand houdt
Hij heeft zijn Zoon Jezus Christus
op aarde gezonden.
Ik geloof, dat Hij de Zoon van God is;
Hij werd aan het kruis geslagen
en ging door de dood
om ons te bevrijden van schuld.
Hij is opgestaan,
Hij is mijn broeder.
Ik geloof,
dat ik ook onder de mensen niet alleen ben.



Intenties in de Gerardus Majella kerk.

GM= Gerardus Majella

KV= Koningsvoorde

KND=Kindernevendienst

DK=Dameskoor

HK=Herenkoor

GK= Gemengd koor

SZ=Samenzang

FR=Friends

ZG=Zanggroep



	Tijd	Locatie		Intentie juni
7 juni	10.00		GM	Fien Hultermans - v. Hautum Ans van Gommeren Ad Janssen v.w. JGT Wil Dusée v.w. MGD Ineke Vugs - v. Etten José Pijnappels v.d. Zanden v.w. MGD Joos den Biesen - Veraart Walter den Biesen Emiel den Biesen Fien Emmen - v. Gog v.w. MGD Jan Sloot
14juni	10.00		GM	Ad Venmans v.w 1 ^{ste} JGT Riet Smulder v.w.1 ^{ste} JGT Ineke Vugs - v. Etten Pierre Snels Ad v. den Broek Jan Sloot Ouders v. Etten - d. Koning v.w. V.J tonny Dennisen - v. d'n Heuvel v.w 2 JGT

21 juni	10:00		GM	Ineke Vugs - v. Etten Fien Hultermans - v. Hautum Harrie Leenaarts v.w JGT Henk Royers v.w JGT Wil Dusée v.w Vaderdag Ben Bastings v.w. Vaderdag Piet v. Loon v.w Vaderdag Ad Stoffels v.w Vaderdag Jan Sloot Ouders v. Etten - d. Koning v.w. JGT
28 juni	10:00		GM	Riekie Mutsaers v.w JGT Clasino Ammerdorfer v.w JGT Jan Formannoj Pierre Snels Ineke Vugs - v. Etten Wim v. der Schoot v.w JGT Ad Stoffels v.w Verjaardag zoon Nico Jan Sloot Uit dankbaarheid v.w. 85 verj.

GEHEUGENSTEUNTJES



Datum	Tijd.	Locatie		Activiteit
4 juni	16:00		GM	Stille aanbidding
5 juni	10:30		GM	1 ^{ste} Vrijdag v.d maand
9 juni	10.30		GM	GEEN Pio morgen
11 juni	16:00		GM	Stille aanbidding
18 juni	10:30		GM	Koffie ochtend

18 juni	16:00		GM	Stille aanbidding
19 juni	10.30		GM	Feest H. Hart van Jezus
23 juni	10.00		GM	Redactie de Brug
25juni	16.00		GM	Stille aanbidding

VADERDAG

Op zondag 21 juni vieren we Vaderdag. Net als Moederdag is ook Vaderdag komen overwaaien uit de Verenigde Staten. Een vrouw, Sanora Smart Dodd, uit Washington kwam in 1909 op het idee. Haar moeder was gestorven bij de geboorte van het zesde kind en Sanora werd opgevoed door haar vader. Toen Sanora zelf volwassen was wilde ze haar vader laten weten hoe bijzonder hij voor haar was en ze realiseerde zich ook hoe zwaar het voor hem geweest was om zes kinderen alleen groot te brengen. Ook wilde ze aangeven dat vaders zich meer met de opvoeding van hun kinderen moesten bezig houden. Het duurde echter nog tot 1966 voordat deze dag uitgeroepen werd tot nationale feestdag. Al is de aandacht voor deze dag nog altijd minder dan voor Moederdag. Alle vaders, zeker die ook zorg hebben voor hun kinderen, verdienen op deze dag wel iets extra's. Niet overal wordt Vaderdag op de derde zondag van juni gevierd. In Spanje is Vaderdag op 19 maart, de sterfdag van St. Jozef. In Luxemburg op de eerste zondag van oktober en in Duitsland op Hemelvaart.



Heiligenkalender in juni

5 juni: H. Bonifatius

13 juni: H. Antonius van Padua

14 juni: H. Lidwina

19 juni: Allerheiligst Hart van Jezus

24 juni Geboorte van de H. Johannes de Doper

29 juni: H.H. Petrus en Paulus

DE LAATSTE BLADZIJDE VAN DE BIJBEL

Plak dit boek niet met zegels af

Zet de bijbel niet in de kast tot slot op slot.

Sla hem niet dicht, hij is nog niet uit.

Laat hem voor altijd

opengeslagen.

Het laatste woord is nog

niet gezegd.

Er zit nog meer in dan je

dacht. Laten we gauw

beginnen. Verzegel de

toegang nog niet.

Sla de deur van de kerk niet

achter je dicht; hij hoort niet gesloten, want sluit niemand uit.

Laat de poorten voor altijd wijd open

ook als buiten het stormen dreigt.

Er staat nog veel te doen en te beleven.

Wij maken alvast snel een begin



Karel Eykman

HEILIGE LIDWINA

Lidwina werd geboren op Palmzondag in 1380 en groeide op in een gezin met acht broers. Op 12-jarige leeftijd werd ze ten huwelijk gevraagd, maar ze wees dit aanbod resoluut af omdat ze haar leven aan God wilde wijden.

Op 15-jarige leeftijd ging ze samen met vriendinnen schaatsen op de dichtgevroren Maas. Ze viel en brak daarbij een rib, waarna ze koudvuur opliep. Ze bleef hierdoor de rest van haar



leven verlamd en aan bed gekluisterd. Toen ze een paar jaar later weer eens opstandig was over haar lijden, beval haar biechtvader, Jan Pot, haar aan de passie van Jezus te overwegen. Toen dat geen troost opleverde, zag ze ervan af. Nadat haar geestelijk leidsman haar aanmoedigde, probeerde ze het opnieuw, en deze keer kreeg ze daardoor zoveel voldoening, dat ze haar ziekte nog niet wilde ruilen voor een wees gegroet. Door deze houding maakte ze grote indruk op de vele bezoekers die zij kreeg en vooral op chronisch zieken voor wie zij een grote troost was. Velen kwamen opgemonterd bij haar vandaan. Haar lijden uitte zich in stigmata en zij was een voorbeeld van heldhaftig lijden en de liefde van God tot de mensen. Lidwina beleefde visioenen, waarin zij samen met haar engelbewaarder, Rome, het Heilig Land, hemel, hel en vagevuur bezocht. Tijdens één van haar reizen naar het paradijs zag zij een rozenstruik. Haar engelbewaarder gaf haar een tak en vertelde haar, dat ze niet zou sterven voordat alle rozen ontloken waren. Pas na achtendertig jaar lijden kwam er een eind aan haar leven. Ze zag in haar laatste visioen een bloeiende

rozenstruik en stierf. Op 17 april 1433 werd Lidwina op het kerkhof van de Sint-Janskerk in Schiedam begraven. De kist werd niet in de aarde gezet en ook niet met aarde bedekt, maar stond op balken die dwars over de bodem van het graf lagen.

Lidwina had uitdrukkelijk verzocht haar stoffelijk overschot niet met aarde in contact te brengen, omdat zij zelf lange tijd geen voet op de grond had gezet. Op haar sterfplek werd een kapel gebouwd. Haar naam was verbonden



aan het "Witte Kerkje". De Lidwinakerk werd afgebroken en de parochie ging samen met Gerardus Majella. In deze kerk bevinden zich o.a. nog de kerkklok en het tableau van Lidwina.

CORONAPROOF

Het kerkgebouw is coronaproof gemaakt!
Maximaal 30 parochianen mogen de viering bijwonen.
Vanaf 1 juli 100 mensen! Let op de aanwijzingen!



Nieuwsbrief Parochie De Goede Herder

Onlangs is nieuwsbrief nr.2 verstuurd. Indien U deze niet via de mail heeft ontvangen; Gelieve Uw mailadres te sturen naar: info@hlgm.nl.

SECRETARIAAT: GERARDUS MAJELLA

Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg. Tel: 013-5423455
Geopend dinsdag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur. Op dit secretariaat kunt u terecht voor allerlei sacramenten, aanvragen van een doopbewijs, doop, huwelijk, jubileum, enz. De bovengenoemde diensten kunt u ook regelen via onze Website: www.hlgm.nl

Voor noodgevallen

Diaken J. Vugs, 06 - 22 45 33 61

Liturgische diensten	Gerardus Majellakerk	
zondagen	10.00u	Ook via de live stream te volgen
		www.facebook.com/parochiehlgm/
5 juni 2020	10.30u	1 ^e vrijdag in de kerk
9 juni 2020	10.30u	piomorgen in de kerk

Financiën: Giro (IBAN) NL94 INGB 0001 0688 20.
Bank (IBAN) NL64 RABO 0171 2002 17.
t.n.v. Parochie De Goede Herder (locatie Trouwlaan)

Contactblad "De Brug"

Kopij vóór **23 juni as.** middels e-mail adres: info@hlgm.nl of in de brievenbus van de kerk.

Je kunt "de Brug" ook vinden op onze website: www.hlgm.nl. Volg ons ook op Facebook: <https://www.facebook.com/parochiehlgm/>

Redactie Parochieblad "De Brug"

M. Kolen - Gerrits, K. van Beijsterveldt, J van de Zanden