



Gerardus Majella

Een dienstbare en levendige geloofsgemeenschap

2 maart start het nieuwe jeugd koor.

**Aanvang is om
18:30 t/m
19:30**



**Deze maand koffiedrinken op
Donderdag 19 maart om**

10:30 uur



**Aanbidding in de
Pio-kapel donderdag
5,12,19, en 26 maart
16:00 t/m 17:00 uur**



**Communie voorbereiding
4,11,18 en 25 maart
om 15:00
uur**



VASTENTIJD 2020.

Wij zijn sinds Aswoensdag bezig met onze voorbereiding op het komende Paasfeest. Velen spreken nog van vastentijd en bedoelen daarmee dat je jezelf iets moet ontzeggen.

Jezus Christus heeft aan zijn leerlingen gezegd, vasten is niet openlijk, voor iedereen zichtbaar, je zelf iets ontzeggen, maar vasten is: iets doen voor een ander, die jij op jouw levensweg mag tegen komen.

Vasten is dus niet openlijk in lompen lopen, iets niet met heel veel bravoure zeggen: kijk eens ik eet niet of veel minder, want ik vast. Helemaal niet, vasten is in deze tijd heel speciaal de ander centraal stellen, zonder hem of haar te vertellen dat jij zo goed bent.

Vasten doe je in je eigen binnenste kamertje, niet voor het uiterlijk vertoon.

Dus vasten is:

Donder niet zo, als ik mij vergis!

Schreeuw niet zo, als ik moe ben.

Praat niet zo, als ik me ellendig voel.

Vergeef me, als ik je om vergeving vraag.

Reik mij je hand, als ik niet verder kan.

Luister naar mij, als ik je iets zeggen wil.

Verstop je niet, als ik je zoek.

Trek je hand niet terug, als ik je wat wil geven.

Aarzel niet, als ik onzeker ben.

Heb je een momentje tijd?

Ik zou je zoveel willen zeggen.



Op deze wijze wordt vastentijd veel belangrijker voor jezelf, en ontzettend mooi voor de ander.

Maar dan niet vasten alleen vandaag,
maar ook morgen, overmorgen en altijd.
U vast toch zo ook met ons mee?
Een hele mooie vastentijd,

Hans Vugs,
diaken-pastor

UIT ONZE PAROCHIE AGENDA.

Op zaterdag 25 januari 2020 stroomde om 16.00 uur onze
Piokapel helemaal vol met hele vriendelijke en blijе mensen. Zij



waren allemaal gekomen om

ANGELINA VAN ASPERT,

die tezamen met haar mama
Angelique van Aspert, met haar
peetoom Hendry van Aspert en haar
peettante Melissa Verkaik, met haar
opa's en oma's en haar ooms en
tantes en natuurlijk ook met haar
vriendjes en vriendinnetjes

hartelijk welkom te heten in onze parochie gemeenschap.

Angelina kreeg bij haar doop de namen: Angelina Petronella
Catharina Elisabeth Maria. Angelina is een afleiding van mama's
naam Angelique en alle andere namen kwamen van grootouders en
heel goede mensen in het leven van Angelique. Peetoom en
peettante hebben plechtig uitgesproken dat Angelina altijd
welkom was bij hen en dat ze nimmer tevoren een afspraak moest
maken, De deur staat altijd voor haar wagenwijd open. Nadat
Angelina een kruisje op haar voorhoofd, mond en in haar hartje
had ontvangen, kreeg zij een liefdevol kruisje van mama, peetoom

Hendry, peettante Melissa en van alle opa's en oma's. Van heel veel vriendjes en vriendinnetjes kreeg zij een heel vriendelijk kusje. Na het verhaal van Jezus hebben we met zijn allen gezocht naar die spullen die we nodig hebben bij een doop. Natuurlijk was er een doopschelp met de naam van Angelina er in, de handdoek, de bak met doopwater stond er en er lag een hele mooie kaars in een doos. En niet te vergeten het busje met H. Chrisma-olie. Samen hebben we een dak boven Angelina gemaakt en God gevraagd om haar te beschermen op haar weg door het leven. Nadat mama en de peetouders hun geloof hadden beleden, hebben we Angelina gedoopt. De peettante heeft met heel veel zorg en liefde haar hoofdje afgedroogd. Peetoom Hendry heeft haar nieuwe doopkaars aan de Paaskaars aangemaakt en daarna kregen alle kinderen een beetje van dat nieuwe vuur van Angelina. Natuurlijk hebben we samen het Onze Vader gebeden . Toen zijn we in een grote stoet naar Moeder Maria in de grote kerk gegaan. Daar hebben we Maria dank je wel gezegd en haar gevraagd om Angelina, maar ook ons allemaal te begeleiden op onze vaak moeilijke weg door het leven. Spontaan hebben we het lang zal ze leven gezongen en de doopklok geluid.

Op zondag 9 februari 2020 stroomde de grote kerk bijna helemaal vol met hele blijde mensen om **DANILO VAN YPEREN** welkom te heten in onze

geloofsgemeenschap. Met Danilo waren zijn mama Kimberly van Gorp en zijn papa Ricardo van Yperen, met zijn peetooms Brian en Robert, met zijn opa's en oma's en zelfs overgrootouders, heel veel ooms en tantes en veel vriendjes en vriendinnetjes mee gekomen. Alle



mensen waren allemaal dicht bij elkaar gaan zitten, zodat het een grote familie was. Iedereen deed goed mee en ze moesten alles goed zien. Ricardo en Kimberly hebben aan Danilo gezegd, dat zij steeds heel goed voor hem zullen zorgen en dat zij hem begeleiden op zijn weg naar zelfstandigheid. De beide peetooms hebben hem van harte welkom geheten en Danilo had zelfs al de sleutel van een van de peetooms, dus hij kan altijd binnen. De kinderen vonden de doopkaars die Danilo kreeg heel mooi, maar we moesten nog even wachten om hem aan te maken. Danilo krijgt bij zijn doop de namen: Danilo Gerardus Andreas Dirkus. Danilo omdat papa en mama dat een hele mooie naam vonden, die ze nog nimmer gehoord hebben, Gerardus naar de overgrootvader van Kimberly, Andreas naar de andere opa en Dirkus naar de opa van Ricardo. En daarmee hebben Ricardo en Kimberly aangegeven, dat hun zoon Danilo geen eenling is in onze wereld, maar met heel veel belangrijke mensen verbonden. Toen Danilo het ijskoude water over zijn hoofdje voelde stromen, moest hij wel even schrikken, maar huilen ho maar, dat was er niet bij. De vriendinnetjes die bij de doopvont stonden waren het allemaal met hem eens, het was heel koud!! Nadat hij een kruisje met H. Chrisma-olie had gekregen, mocht een van de peetooms zijn doopkaars aanmaken aan de grote Paaskaars, het symbool van de verrezen Heer. Heel veel mensen kregen een beetje van dat nieuwe vuur en toen we het Onze vader hadden gebeden zijn we naar Moeder Maria gegaan. Daar hebben we met zijn allen dank je wel Maria gezegd en hebben we uit volle borst gezongen; Lang zal hij leven. En de



doopklok werd met heel veel verve geluid, zelfs door de allerkleinste.

Lang zullen ze leven



WIJ HEBBEN UIT HANDEN MOETEN GEVEN:

Op 84 jarige leeftijd hebben wij **HARRIE VAN WANROOIJ** uit handen moeten geven. Geboren op 2 april 1935, heeft hij al op hele jeugdige leeftijd zijn mogelijk toekomstige echtgenoot mogen tegen komen. Samen hebben jullie gespeeld in het kamp aan de Pater Geurtjesweg. Op 10 juli 1952 nu 67 en een half geleden zijn jullie in het hele bekende huwelijksbootje gestapt. Samen hebben jullie jullie gezin gesticht. En voor onze begrippen van vandaag een heel groot gezin. Jullie hebben en jongens en meisjes ontvangen om samen jullie gezin te vormen. Samen hebben jullie op jullie eigen manier voor hen gezorgd. Jullie pap zorgde voor de centen en jullie mam voor het huishouden. Hij was een lieve, maar bovenal een eerlijke vader, die zijn kinderen door dik en dun die eigenschappen wilde voorleven. Een ja was bij hem een ja en werd geen neen, maar ook omgekeerd een neen werd nooit een ja. Hij werkte in de bouw en kwam ook heel graag slopen. Hij was nergens bang voor en nam alles aan wat op zijn weg kwam. Hij was



een grote liefhebber van heerlijk eten, dat was eigenlijk zijn hobby. Maar hij was wel van de klok, 's morgens om half 7, om 11.00 uur en om 16.00 uur moest er gegeten worden, niet tien minuten later, maar juist op tijd. 27 december 1981 is een hele zwarte dag in zijn leven geworden en gebleven. Zijn oudste zoon komt door een auto-ongeluk om het leven. Dat verlies heeft hij nimmer geheel kunnen verwerken. Jan werd te rusten gelegd op het kerkhof van Broekhoven. Elke



morgen was zijn eerste daad om te voet van de Sweelincklaan naar de professor Lorentzstraat te gaan om even bij het graf van Jan te staan, al het blad op te ruimen en elke ongerechtigheid weg te gooien. In de familie van Wanrooij was het een ongeschreven regel, maar elke zondagmorgen kwam iedereen naar huis en werd er samen gegeten. Elke zondag een heerlijke soep en dan een vers gekookte pudding met heel veel slagroom na. Dat was vaste prik en niemand ontbrak op dat moment. Daar heeft jullie pap steeds weer opgeteerd naar de volgende zondag. Pap en opa blijf vanuit de hemel ons mam, en ons allen begeleiden op onze hele moeilijke weg door het leven. Rust zacht.

Op 27 januari 2020 hebben we **AD OPPERMANS** in de leeftijd van 79 jaar uit handen moeten geven. Ad was 54 jaar in liefde getrouwd met Han Oppermans - van Berkel. Onze pap en opa was een eenvoudig mens, niet gecompliceerd, maar recht door zee. Iedereen wist wat je aan hem had en hij stond voor iedereen klaar om te helpen, waar dat nodig was. Hij was een keiharde

werker, die overdag bij zijn baas werkte en 's avonds na het eten toch nog altijd een karwei had om wat bij te verdienen, opdat hij zijn vrouw en zijn kinderen kon geven wat zij nodig hadden. Ons pap hield niet van veranderingen, als het goed is, laat het dan zo. Als timmerman en later als uitvoerder en tenslotte als hoofd van de technische dienst, heeft hij blijk gegeven een goed vakman te zijn. Maar hij was ook een hele

bijzondere vader. Hij gaf ons alle drie de ruimte en de vrijheid om ons te ontwikkelen tot wat wij nu zijn. Bij hem kon alles en nooit moest iets. Zijn gezin, zijn familie was zijn alles. Hij was ontzettend trots op zijn kinderen en genoot van alles wat er in het gezin binnen kwam en aan sloot. Er was altijd voor



iedereen plaats. Een man die van gezelligheid hield met zijn gezin, maar ook met de familie. Elk jaar gingen de broers en zus met hun partner ergens samen eten om zo hun verjaardag te vieren. En zo kwamen ze elkaar elke twee maanden per jaar in alle rust en gezelligheid tegen. Ad, onze vader en opa heeft zich altijd weggecijferd, de ander was altijd belangrijker dan hij. Maar zijn allerliefste schat, ons mam had de ereplek. Daar heeft hij altijd voor klaar gestaan, ook in tijden dat het niet zo goed ging. Hij is een mantelzorger van de bovenste plank. Ad, pap en opa dank je wel voor alles wat jij voor gedaan hebt, rust nu maar uit.

GONY VAN HEST, jullie moeder geboren tussen de twee Wereldoorlogen, heeft al het wel en wee van die tijd meegedragen. Ze heeft dat door haar doen en laten ons

doorgegeven. Zij was een en al zorg dat haar kinderen en later haar kleinkinderen maar niets te kort zouden komen. Zij heeft zich steeds voor hen en nog heel veel anderen ingezet. Vanuit haar ouders heeft zij de dienstbaarheid geleerd. En dat zij voor niemand tot last mocht zijn.

Gelukkig heeft zij 5 kinderen mogen ontvangen, waarmee zij heel intens begaan was. Zij mochten niets te kort komen. Maar zij stond er ook op dat er een goede ontwikkeling van de kinderen zou zijn, in alle opzichten. Een hele creatieve vrouw en moeder, die haar kwaliteiten niet onder stoelen of banken stak, maar daar jullie deelgenoot van heeft gemaakt. Zij genoot om kinderen te mogen begeleiden op hun weg door



het leven. Maar jullie moeder en oma was ook een natuurmens. Zij verbleef graag in Gods vrije natuur en doolde daar maar al te graag door. Het was zeker geen vrouw die je op een appartement moet zetten 27 etages hoog. Neen zij moest tussen de planten en bomen en bloemen mogen leven. Dat heeft zij ook heel graag gedaan in haar laatste huis "Samen Verder". Al ze even tijd had kon je haar daar vinden, al wroetend tussen de planten of heerlijk op een stoeltje te midden van de planten en bloemen met een heel goed boek in de hand. Oma was een bezige bij, die nimmer stil kon zitten, maar dat had ze thuis geleerd, zat je 's avonds in de kamer niets te doen, dan kreeg je van je moeder of vader wel de opmerking; kun je helemaal niets doen, dan ga maar borduren of breien, maar die handen moesten in beweging zijn. Niets doen is des duivels oor kussen. Ook haar gezondheid had haar aandacht, want ze wilde wel gezond en goed door het leven

gaan. Dus in beweging blijven, door te sporten, zwemmen. Zij stond open voor alles wat er nieuw in het leven kwam. Want ook daar had zij een spreekwoord voor: je bent nooit te oud om te leren. Een sterke, integere en bescheiden vrouw. Mam en oma wil ons allen begeleiden op die hele moeilijke weg door dit leven. Rust zacht.

Op 6 februari 2020 hebben wij afscheid moeten nemen van

HARRY CORBEELS, weduwnaar van Attie Corbeels -

Janssen. Zijn kinderen beschrijven hem onder meer: Pap, opa en overgrootvader, -je was

een intelligente man: je

was tot op hoge leeftijd

goed op de hoogte van

alles wat er in de wereld
speelde, je las de krant,

keek TV en volgde de

politiek op de voet. Je

was een nederige man:

klagen deed je zelden. Je was een bescheiden man: Zo

bescheiden dat je ridder in de orde van Oranje-Nassau werd en

eigenlijk slechts weinigen dit weten. Je benoemde enkel dat je

het wel graag op je bidprentje wilde. Je was een gesloten

man: Waar we maar moeilijk "binnen" kwamen. Dat liet je maar

zelden toe. Je was een eigenwijze man: Je deed de dingen zoals

jij dat wilde. Je was een man van eenvoud in vele opzichten. Je

wilde nooit iemand tot last zijn, zelfs als dit ten koste van jezelf

zou gaan en zelfs ná je dood niet eens. Je had geen volle

kledingkast of luxe spullen, goed was goed. Je was een

humoristische man. Je had stiekem meer humor dan je op het

eerste gezicht zou denken. Als je een grappig verhaal vertelde

bevestigde je het verhaal altijd met de slotwoorden:"goeie



bak". Je had de Belgische nationaliteit, en wat was je dáár trots op. Iedereen moest dat weten. Je praatte hier váák over. Je vereenzelvigde je met alle mensen die niet Nederlander waren. "Ik ben een buitenlander" vertelde je vaak aan de buitenlandse verzorgsters van Het Laar. Dat vond je leuk. Je was géén grote prater. Althans, dat dáchten we. Na het overlijden van ons mam heb je dit met vlag en wimpel ingehaald. Niet te stoppen was je. Je sprak soms zó veel dat je in je enthousiasme maar amper luisterde naar wat wij er tussendoor probeerden te vertellen. 92 wat een enorme leeftijd! Héél bijzonder, dat zowel ons mam als jij de leeftijd van 92 hebben gehaald.



Wat bijzonder dat wij jullie als kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind in dit leven zo lang hebben mogen meemaken. Heel dankbaar zijn we daarvoor! Het leven gaat verder, toch zou ik heel graag de woorden die je regelmatig herhaalde, door willen geven. Je gaf ons dan als conclusie mee van dat gesprekje: "Wat is uiteindelijk het belangrijkste..." "Liefde en respect" Als slotwoord willen we graag jouw eigen standaard eindgroet uitspreken: "Leuk dat je er was en tót kijk! Pap, opa en overgrootvader dank je wel en rust nu maar uit.

Dat zij rusten in vrede.



Het thema van de kerkbalans is in 2020:

Mijn kerk verbindt. We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en na ons. We houden elkaar vast in geloof en verbinden ons met mensen die steun nodig hebben. Nu het steeds vaker 'ieder voor zich' lijkt te zijn, is het de kerk die verbindt. Geef aan die verbinding. Geef aan Kerkbalans. Kerkbalans is een jaarlijks terugkerende actie in de maand januari-februari. Alle grote kerken, zowel katholieke als protestantse, doen er aan mee. U weet dat ook een parochie niet kan blijven bestaan zonder financiële middelen. Het gaat ook niet louter om het gebouw, het gaat om de kerk en alles waar de kerk voor staat, het hele pastorale gebeuren.

◆◆ De kerk is de plaats waar je samenkomt voor een viering in het weekend of door de week.

◆◆ Het is de plaats waar iedereen welkom is.

◆◆ Een plek van ontmoeting en inspiratie.

◆◆ We komen er samen voor de grote momenten in het leven, zoals doop en huwelijk, eerste communie en vormsel, en voor momenten van rouw en verdriet.

Dat alles kost geld. Denk maar aan de uitgaven voor licht en verwarming, de boekjes voor de vieringen, het schoonmaken en onderhouden van: het gebouw, de administratie, het bezoeken van zieken en ga zo maar door. Belangrijk genoeg om Kerkbalans te steunen, eenmalig of via een vaste kerkbijdrage. Alle bij ons bekende parochianen uit onze parochie hebben of krijgen binnenkort een persoonlijke brief.

Weet in ieder geval dat elke bijdrage hoe groot of klein dan ook voor ons van het grootste belang is.

**HET IS ONZE KERK,
ONZE PAROCHIE
EN DAAR BETALEN WIJ AAN MEE.**

Dank je wel voor alles wat we al hebben ontvangen, mocht u het vergeten hebben, doe het dan als nog.

DANK, DANK, DANK

Hans Vugs,
Diaken-pastor

Intenties in de Gerardus Majella kerk & Koningsvoorde.

- GM= Gerardus Majella**
- KV= Koningsvoorde**
- KND=Kindernevendienst**
- DK=Dameskoor**
- HK=Herenkoor**
- GK= Gemengd koor**
- SZ=Samenzang**
- FR=Friends**
- ZG=Zanggroep**



	Tijd	Locatie	Intentie maart
29 febr.&1 maart.			Tina Snoeren v.w. JGT Henk Lammers v.w.JGT

DK	19.00 21.00 10.00	KV	GM GM	Netty v. Gorp –v.d. Pluijm Ineke Vugs –v. Etten Jan Sloot Wil Dusée Pierre Snels Joos den Biesen - Veraart Walter den Biesen Emiel den Biesen
7&8 maart HK	17.30 19.00 10.00	KV	GM GM	Fien Hultermans – v. Hautum Ad van Engelen v.w. JGT Ineke Vugs – v. Etten Jan Sloot José Pijnappels-v.d. Zanden
14&15 maart DK	17.30 19.00 10:00	KV	GM GM	Ad v. Drunen v.w. 1 ^{ste} JGT Ria v.d. Loo – Govers v.w. JGT Oma van Hautum v.w. JGT Ineke Vugs – v. Etten Jan Sloot Pierre Snels Wim v. d’r Schoot v.w. VERJ.
21&22 maart HK	17:30 19:00 10:00	KV	GM GM	Bruur Stuiver v.w. 1 ^{ste} JGT Fieke v. Oekel –v .d’n Heuvel v.w. 1 ^{ste} JGT Ineke Vugs – v. Etten Jan Sloot Fien Hultermans – v. Hautum Jo Hultermans v.w. JGT Pierre Snels
28&29 maart DK	17:30 19:00 10:00	KV		Paula Erkeland – d. Regter v.w. 1 ^{ste} JGT Theresia d. Regter- v. Hautum v.w. JGT

				Francien Kleijssen v.w JGT Wil Dusée Ben Bastings v.w. 2 ^e JGT Ineke Vugs – v. Etten Harrie de Brouwer v.w. 4 ^e JGT Frans Bastings v.w. 6 ^e JGT
--	--	--	--	---

GEHEUGENSTEUNTJES



Datum	Tijd.	Locatie	Activiteit
1 maart.	10:00		GM kindernevendienst
2 maart	18:30		GM 1 ^{ste} repetitie jeugdkoor
4 maart	15:00		GM Communievoorbereiding
4 maart	20:00		GM Doopvoorbereiding
5 maart	16:00		GM Stille aanbidding
6 maart	10:30		GM 1 ^{ste} Vrijdag v de maand
9 maart	18.30		GM Repetitie Jeugdkoor
9 maart	20:00		GM Knutselavond Ouders communicanten
10 maart	10:30		GM Pio ochtend
11 maart	15:00		GM Communievoorbereiding
12 maart	16:00		GM Stille aanbidding
16 maart	18.30		GM Repetitie Jeugdkoor
18 maart	15:00		GM Communievoorbereiding
19 maart	10:30		GM Koffieochtend
19 maart	16:00		GM Stille aanbidding
23 maart	18.30		GM Repetitie Jeugdkoor

24 maart	10.00		GM	Redactie de Brug
25 maart	10:30		GM	Maria Boodschap
25 maart	15:00		GM	Communievoorbereiding
26 maart	16:00		GM	Stille aanbidding
29 maart	10:00		GM	Palmpasentak maken communiekanten
30 maart	18.30		GM	Repetitie Jeugdkoor

ONZE NIEUWE PAASKAARS 2020

Na de veertigdagentijd wordt het over de hele wereld Pasen, het feest van de Verrezen Heer, Hij die ons verlost heeft van de zonden, Hij die gezorgd heeft dat wij door de dood heen voor altijd blijven leven. En om dat te vieren, steken we een hele nieuwe Paaskaars aan, het symbool van de verrezen Heer. Die grote Paaskaars in onze kerk wordt rijkelijk versierd met elementen uit onze godsdienst. Heel opvallend is het jaartal en een afbeelding van de regenboog. Toen God alle mensen en de dieren door de vloedgolf had verdelgd, omdat ze God alleen maar pijn deden, door hun gevloek en hun eerbied voor alle andere goden, heeft Hij met Noach een belofte gedaan in de vorm van een regenboog. Steeds als die regenboog aan de hemel staat wil dat zeggen dat God zijn gegeven woord met de mensen niet vergeet. Mogen we in deze Paastijd God bidden dat we allemaal de kracht krijgen om onze God steeds te prijzen en te loven en dat wij geen andere goden gaan aanbidden. Een kopie van de grote Paaskaars



kunt u ook kopen, om deze thuis in alle rust en op speciale momenten te laten branden. Een intekenlijst en voorbeeld is op het publicatiebord in de ontmoetingsruimte te vinden.

De prijzen van de huispaaskaars zijn:

25 cm groot kost € 22,50

30 cm groot kost € 29,00

40 cm groot kost € 35,00

60 cm groot kost € 60,00

25 MAART:

Maria Boodschap Annunciatie, Verkondiging,
Maria-Boodschap of Aankondiging van de Heer is het hoogfeest ter gedachtenis van de aankondiging van de geboorte van Jezus aan Maria. In de Orthodoxe Kerk en Rooms-katholieke Kerk valt deze feestdag op 25 maart, dus negen maanden voor Kerstmis. In de ikonen die er in de loop van de jaren zijn gemaakt, verwijst het woord naar de voorstelling van de aartsengel Gabriël die volgens Luc. 1:26-35 Maria in haar huis te Nazareth een bezoek brengt en haar meldt dat God haar uitverkoren heeft om de moeder van zijn Zoon te worden.

Er bestaan talloze schilderijen van dit tafereel. Het thema was reeds in de oud-Christelijke kunst (catacomben) geliefd. Het fresco van Fra Angelico in het Museo di San Marco in Florence is wellicht één van de meest bekende



versies. De Germanen hadden een feest: de voorjaarsevening. Rond 21 maart werd met een gewijde ploeg de eerste voor in een akker getrokken, waarna met een godenbeeld en offerdieren een ommevang om het veld werd gemaakt. Het geheel ging gepaard met een feest. Dit feest is gekerstend als Mariaverkondiging.

JAARLIJKSE KLEDING ACTIE:

Op zaterdag
25 april 2020
kunt U weer de
gebruikte
kleding en
schoeisel



inleveren. Dit jaar bestemd voor schoon drinkwater en sanitair in Ethiopie.

Gelieve uw kleding in gesloten plastic zakken in te leveren

bij de Gerardus Majella kerk (Trouwlaan) aan de Wassenaerlaan 32 in Tilburg. **Van 10.00 uur tot 12.00 uur.**

Namens Sam's kledingactie alvast bedankt voor Uw Donatie !

VACATURES:

Helpende hand bij het schoonhouden van onze kerk. Uren vast te stellen in overleg.

Informatie bij: Marie-Jose Hulskramer. Telefoonnummer: 06-20843166, of mail: m.hulskramer@kpnmail.nl

Laat even weten als er meer vacatures zijn.

Dan kunnen deze vermeld worden in De Brug van april 2020.

Graag voor 24 maart 2020 doorgeven.



Secretariaat: Gerardus Majella

Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg. Tel: 013-5423455

Geopend elke morgen van 09.00 uur tot 12.00 uur. Van doop of huwelijk, enz. behalve op maandagmorgen. Op dit secretariaat kunt u terecht voor allerlei sacramenten, aanvragen van een doopbewijs, doop, huwelijk, jubileum, enz. De bovengenoemde diensten kunt u ook regelen via onze Website: www.hlqm.nl

Voor noodgevallen

Diaken J. Vugs, 06 - 22 45 33 61

Liturgische diensten

zaterdag. 17.30u

zondag. 10.00u

2^{de} dinsdag 10.30u

1^{ste} vrijdag 10.30u

Gerardus Majellakerk

Pio-kapel

Kerk waarna koffie

Pio-morgen

Pio-kapel

Koningsvoorde

zaterdag. 19.00u

Restaurant waarna koffie

Financiën: Giro (IBAN) NL94 INGB 0001 0688 20.

Bank (IBAN) NL64 RABO 0171 2002 17.

t.n.v. Parochie De Goede Herder (locatie Trouwlaan)

Contactblad "De Brug"

Kopij vóór **24 Maart as.** middels e-mail adres: info@hlqm.nl of in de brievenbus van de kerk.

Je kunt "de Brug" ook vinden op onze website: www.hlqm.nl.

Volg ons op Facebook: <https://www.facebook.com/parochiehlqm/>

Redactie Parochieblad "De Brug"

M. Kolen - Gerrits, K. van Beijsterveldt, en J van de Zanden.