



**Gerardus Majella**

Een dienstbare en levendige geloofsgemeenschap

<p>1<sup>ste</sup> vrijdag viering op 6 november om 10:30 uur in de kerk. Op dinsdag 10 november om 10.30 uur Piomorgen in de de kerk.</p>	<p>Zondag 1 november Allerheiligen 10:00 uur Maandag 2 november Allerzielen 19:00 uur in de Gerardus Majella Kerk en om 19.00 uur Koningsvoorde</p>
<p>Deze maand is er stille Aanbedding om 16.00 uur in de kerk op 5, 12,19 en 26 november</p>	<p>Op donderdag 19 november is er weer koffieochtend. (1,5 meter van elkaar!) aanvang 10:30 uur.</p>



Indien hij terugkeerde?

In deze donkere maanden denken we aan onze geliefde overledenen terug. Door de grote veranderingen in onze tijd, denk ik wel eens; wat zouden die geliefde overledenen zeggen als zij nu terug komen?

Zo dacht ik ook aan Jezus Christus:

Indien Hij terugkeerde; wat zou Hij dan tegen ons zeggen?

Wat zou Hij in deze wereld aanvangen?

Bij wie zou Hij uitgenodigd worden?

Tegen welke Farizeeërs zou Hij tekeer gaan?

Wie zou Maria Magdalena willen zijn, die zijn lieve woorden ontving?



Uit welke sociale laag zou Hij geboren worden?

Wat zou zijn Jeruzalem uitmaken?

Wie zouden zijn marginalen zijn?

Voor wie zou Hij levend water betekenen?

Welke vissers zou Hij uitnodigen om Hem te volgen?

Wat zou Hij tot zijn priesters en diakens zeggen?

Wat zou Hij aan zijn bisschoppen onderwijzen?

Welke raad zou Hij geven aan kardinalen en Paus?

Welke zou zijn houding zijn tegenover religieuzen?

Welke kinderen zou Hij omarmen?

Hoe zou Hij zijn Vader kenbaar maken?

Welke tempel zou Hij zuiveren?

Wat zou zijn boodschap zijn?

Wat zou zijn vreugde uitmaken?

Wat zou Hem met blijdschap vervullen na tweeduizend jaar?  
Zou drie jaar genoeg zijn?  
Mogen wij zo met elkaar omgaan dat Hij op ieder van ons zijn  
Hand mag leggen en zeggen:  
Kom goede en getrouwe vriend,  
Ik was arm en jij hebt Mij geholpen,  
Ik had dorst en jij hebt mij een koud glas water gegeven.

Hans Vugs,  
diaken-pastor

## UIT ONZE PAROCHIE-AGENDA

Op donderdag 24 september is te midden van haar lieve Peter en haar schatten van kinderen, Gina van Helvoort - van de Louw, in de leeftijd van 61 jaar, rustig ingeslapen. Het ging zo goed met haar, kreeg steeds van de specialist te horen het gaat goed mevrouw! Een midweek vakantie was gepland met de kinderen en het kleinkind Quin. Toen zij zondagavond ineens van de trap valt en het ziekenhuis in moet. Daar wordt geconstateerd dat de longkanker in alle hevigheid weer was terug gekeerd. Opname op de i.c. Tot op donderdag het bericht komt: wij kunnen voor jouw vrouw, jullie mam en oma niets meer doen. Gina heeft de ziekenzalving nog mogen ontvangen en daarna is zij heel rustig ingeslapen. Het is niet te bevatten. Door haar opvoeding thuis, van haar vader en moeder, heeft zij geleerd hoe je met mensen mag en moet



omgaan. Ja dat heeft zij geleerd, maar gelukkig niet naast zich neergelegd. Zij heeft het haar eigen gemaakt en in praktijk gebracht. Zij heeft geen moeilijke woorden gebruikt, zij heeft ook niet op de hoek van de Oerlesestraat staan preken, helemaal niet, maar wel heeft zij door haar leven ons allen een voorbeeld gegeven. Een echte moeder, die haar hart op de juiste plek had zitten, die geen verschil maakte tussen mensen, maar iedereen die zij op haar weg tegenkwam, met respect en liefdevol tegemoet trad. Op de eerste plaats haar Peter. De vlam was snel overgesprongen en ondanks alle kriebels, was zij de liefste die er op Gods aardbodem bestond. Samen zijn jullie aan een gezinnetje begonnen en hoe wonderlijk, jullie gebed werd verhoord en wel met een hele mooie gezonde tweeling. Samen hebben jullie ze groot gebracht, ieder op zijn eigen manier, jij zorgde voor de kost en de centen en Gina was de moeder die thuis alles regelde. Gelukkig lag het in Peters aard om dat te accepteren. Jullie hebben samen lief en leed gedeeld, maar ook zeker genoten van alle goede zorgen die zij voor ieder van jullie had. Wat genoot zij, maar ook jullie van het samenzijn, bij gelukkige momenten, maar ook als het even moeilijk was. Kenmerkend voor Gina was het dat zij altijd probeerde het positieve te zien in alles wat het leven bracht. Maar zeker moet het gezegd worden, Gina dacht alleen maar aan haar gezin, familie en alle anderen. Vroeg je haar: **Gina hoe is het met jou**, dan kreeg je stevast, het gaat wel. Nooit en te nimmer klaagde zij over zichzelf. En als zij de oorzaak was, dat iets niet door kon gaan, dan wist ze niet hoe vaak zij haar sorry moest zeggen. Zoals de laatste week, toen zij nog voor het weekend de



krentenbollen en bolussen ging halen, terwijl ze best voelde het gaat niet zo goed met mij. Maar we gaan, ik doe het wel kalm aan. Het liep echter anders af en zij werd opgenomen in het ziekenhuis. Gina, mam, oma, zus, vriendin dank je wel voor alles wat jij voor ieder van ons hebt gedaan. Rust nu maar uit.

- GM= Gerardus Majella**
- KV= Koningsvoorde**
- KND=Kindernevendienst**
- DK=Dameskoor**
- HK=Herenkoor**
- GK= Gemengd koor**
- SZ=Samenzang**
- FR=Friends**
- ZG=Zanggroep**
- JK=Jongerenkoor**



	<b>Tijd</b>	<b>Locatie</b>		<b>Intentie november</b>
31&1 nov	17.30	KV	GM	Wil Dusée
	19.00		SZ	Pierre Snels
	10.00	SZ		Ineke Vugs - v. Etten
			SZ	Joos den Biesen-Veraart Walter den Biesen Emiel den Biesen Jan Sloot
7&8 nov	17.30	KV	GM	Ineke Vugs- v. Etten
	19.00		SZ	José Pijnappels - v.d. Zanden v.w. MGD
	10.00	SZ		Jan Sloot
			SZ	Marianne Verburg- v. Assouw Henk Verburg Fien Hultermans - v. Hautum

				Annie Groothuis Harrie Raaijmakers Jac Hultermans Wilbert Surtel
14&15 nov	17.30 19.00 10.00	KV SZ	GM SZ SZ	Marie Kivits 1 <sup>ste</sup> JGT Fam. Geerts - v. Asten JGT Pierre Snels Ineke Vugs - v. Etten Ben Bastings Ad v den Broek Fien Emmen -v. Gog MGD Jan Sloot Cisca Christ - Erkeland 4 <sup>de</sup> JGT
21&22 nov	17.30 19.00 10:00	KV SZ	GM SZ SZ	Pierre Snels 1 <sup>ste</sup> JGT Ineke Vugs - v. Etten Jan Sloot Fien Hultermans - v. Hautum Pastoor Schrauwen Eli v. Dinter Jan v. Huigenvoort Lois Klijssen
28&29 nov	17:30 19:00 10:00	KV SZ	GM SZ SZ	Jan Formannoij Pierre Snels v.w Verj. Ineke Vugs - v. Etten José Pijnappels -v.d. Zanden v.w. Verj. Jan Sloot

# GEHEUGENSTEUNTJES



Datum	Tijd.	Locatie		Activiteit
1 nov	10:00		GM	Allerheiligen
2 nov	19:00		GM	Allerzielen
2 nov	19.00	KV		Allerzielen
4 nov	20:00		GM	Doopvoorbereiding
5 nov	16:00		GM	Stille aanbidding
6 nov	10:30		GM	1 <sup>ste</sup> Vrijdag v.d. maand
10 nov	10:30		GM	Pio morgen
12 nov	16:00		GM	Stille aanbidding
19 nov	10.30		GM	Koffie ochtend
19 nov	16:00		GM	Stille aanbidding
24 nov	10.00		GM	Redactie de Brug
26 nov	16.00		GM	Stille aanbidding



Met Trots mogen we mededelen dat wij de parochie Trouwlaan maar liefst **650 kilo** aan kledingstukken hebben verzameld. Dank u wel voor uw gulle gave.

## HEILIGEN DIE WE EREN IN NOVEMBER

3 november: H. Hubertus

7 november: H. Willibrordus

10 november: H. Paus Leo de Grote

11 november: H. Martinus van Tours ( St. Maarten)

21 november: Opdracht van Maria in de Tempel

22 november: H. Cecilia

29 november: Onze Lieve Vrouw van Beauraing

30 november: H. apostel Andreas

## HEILIGE WILLIBRORDUS

Willibrord, een Angelsaksische monnik, kwam met 12 andere monniken uit Ierland naar ons land om hier te missioneren. Hij kon voortbouwen op het werk van vroegere Angelsaksische priesters zoals Servatius en Lambertus. In Utrecht liet hij een kerk bouwen, misschien wel op de plaats waar nu de Domtoren staat. In Rome werd hij op 38 jarige leeftijd tot bisschop gewijd. Zijn zendingstochten door het gebied wat nu de Benelux heet, namen in intensiteit toe. Op veel plaatsen werden kerken gebouwd. In Berkel-Enschot is ook een Willibrorduskerk. Nabij de spoorlijn tussen Oisterwijk en Boxtel ( in de wijk Luissel) is in 1940 een Willibrorduskapel gebouwd. Willibrordus stierf op 7 november 739 te Echternach.





## H. MARTINUS VAN TOURS ( ST. MAARTEN)

Op 11 november vieren we de sterfdag van St. Maarten. In 397 is hij op 81jarige leeftijd overleden. In het Westers

Christendom is hij één van de meest vereerde heiligen. Rond 316 is hij geboren in een gebied dat momenteel tot Hongarije behoort. In de Italiaanse stad Pavia ontving hij zijn militaire opleiding en werd ingelijfd bij het Romeinse leger. Enkele jaren later wordt hij gedoopt en stapt uit het leger. Samen met bisschop Hilarius stichtte



hij in Poitiers een klooster en wordt tien jaar later bisschop van Tours. Een van zijn leerlingen Sulpicius Severus schreef rond 420 zijn levensbeschrijving, gekleurd door veel legenden. Een van die verhalen is zeer bekend: Hoe Martinus zijn mantel deelde met een bedelaar. Het was midden in de winter. Veel mensen stierven van de kou. Op een dag moest Martinus in Amiens zijn, hij was toen soldaat in het Romeinse leger en had pas kort van Christus gehoord. Onderweg kwam Martinus veel mensen tegen en gaf alle kleren die hij kon missen aan hen. Zo bereikte hij de stadspoort van Amiens met alleen nog zijn soldaten mantel en zijn wapens. In de poort zat een bedelaar, die helemaal geen kleren aan had. Martinus zag dat hij hulp nodig had en dat iedereen aan hem voorbij liep. Martinus pakte zijn zwaard en sneed zijn mantel doormidden. Die ene helft gaf hij aan de bedelaar. In een droom zag hij dat het Christus was die de helft van zijn mantel droeg. Op afbeeldingen wordt Martinus vaak afgebeeld terwijl hij zijn halve mantel aan een bedelaar geeft.

## MARIA PRESENTATIE

Op 21 november: Maria Presentatie vieren we feest van de Opdracht van de Heilige Maagd Maria in de tempel of Maria Presentatie viert de Kerk dat de ouders van Maria haar opdroegen in de tempel. Daarmee viert de Kerk dat Maria, vervuld van de heilige Geest, vanaf haar Onbevleete Ontvangenis geheel aan de Heer was toegewijd. Het feest is niet gebaseerd op Bijbelse geschriften maar op het Proto-Evangelie van Jacobus. Daarin wordt verhaald dat Joachim en Anna uit dankbaarheid voor haar miraculeuze geboorte Maria toewijden aan God in de tempel, waar ze bleef tot haar puberteit. Het is in de katholieke kerk een gedachtenis die valt op 21 november.

## FEEST VAN CHRISTUS KONING

Zondag 22 november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, vieren we het feest van Christus Koning. Dit feest werd in 1925 ingesteld door paus Pius XI.

Het werd een feest in een sfeer van triomf. Met wapperende vlaggen en tromgeroffel werd er door katholieke bewegingen in processies rondgetrokken.

Standbeelden van Christus Koning werden opgericht en in veel huiskamers werd een beeld neergezet.

In onze tijd echter kijken we anders tegen dit feest aan: Jezus, de Christus, was geen triomfale koning, maar een Dienaar van mensen.



## KERKBIJDRAGE

Het jaar 2020 loopt al weer op een eindje.  
Allen die dit jaar hun kerkbijdrage hebben overgemaakt  
daarvoor hartelijk dank.  
Mocht u nog niet in de  
gelegenheid geweest zijn  
om uw bijdrage te betalen,  
wilt u dit dan nog even  
doen.

Allen die nog niet  
jaarlijks, maandelijks of  
per kwartaal betalen,  
kunnen dit nog altijd gaan  
doen.

Wanneer u dit bedrag automatisch wilt gaan betalen, dient U dit  
schriftelijk door te geven bij Uw eigen bank.  
De gegevens van onze bank vindt u bij de algemene gegevens  
op de achterzijde van deze 'Brug'.

Hans Vugs,  
Diaken- Pastor



## LOURDES.

In het jaar 2021 wil ik met de parochianen die met mij mee  
willen, van dinsdag 21 september 2021 tot en met zondag 26  
september 2021 per vliegtuig naar Lourdes gaan. Er bestaan ook  
de mogelijkheid om bij deze bedevaart aan te sluiten maar dan  
met de bus echter wel bij voldoende deelname; vertrek op  
zondag 19 september en thuiskomst op maandag 27 september

2021. In beide bedevaarten zitten we in hetzelfde hotel, dicht bij het heiligdom. Het vliegtuig vertrekt vanaf het vliegveld Maastricht met opstapplaats Stappegoor in Tilburg en de bus vanaf de opstapplaats Stappegoor in Tilburg. Iedereen die wil mag mee; er zijn geen voorwaarden. Maar gaat u met de bus dan moet u valide zijn, want je moet de bus in en uit, je hebt op de heenreis twee

overnachtingen in een hotel, mogelijk met trappen. Met het vliegtuig zijn geen beperkingen. Lourdes is een stadje tegen de Pyreneeën aan en is dus niet Nederlands vlak. Het is voor



mensen die slecht ter been zijn dan ook aan te raden om een rolstoel, of een rollator te nemen. Daar hoeft je zelf niet voor te zorgen, want die zijn er genoeg in Lourdes. Ik heb op dit moment een reservering gemaakt bij de Nationale bedevaarten in Den Bosch, waarmee ik elk jaar ga. De verzorging van de reis en in de hotels is goed, de bedevaart wordt geheel verzorgd, dat wil zeggen: je krijgt drie keer per dag een maaltijd voorgeschoteld, het ontbijt als een buffetontbijt; de middag- en de avondmaaltijd zijn altijd warme maaltijden. Je krijgt een programma aangeboden, maar dat is geheel vrijblijvend, niets is verplicht. We lopen één keer mee met de bekende Lichtprocessie, één keer met de Sacramentsprocessie, we hebben een Nederlandse mis aan de Grot, we gaan als je dat wilt naar de Pyreneeën, er is een Nederlandse hotelverpleegkundige aanwezig en als er Nederlandse zieken in het ziekenhotel liggen is er ook een Nederlandse arts. Graag had ik dat u mij zo spoedig

mogelijk wilt laten weten of u interesse hebt om mee te gaan, zodat ik mijn reservering kan vastleggen of dat ik het op moet zeggen. De kosten bedragen zo ongeveer € 900,00, maar dat is wel all-inn, inclusief verzekering en annulering. Maar de financiën mogen geen spelbreker zijn.

Hans Vugs,  
Diaken- pastor

Aanmeldingsformulier voor Lourdesreis( afgeven aan diaken Vugs of inleveren op het secretariaat van de parochie.)

Naam:.....

Adres:.....

Postcode en woonplaats:.. ..

Telefoonnummer:.....

Ik ga mee met het vliegtuig van 21 september 2021 t/m 26 september 2021

Ik ga mee met de bus van 19 september 2021 t/m 27 september 2021

### **JEUGDKOOR TROUWLAAN.**

Onlangs is een kleine groep jeugdzangers gestart met de repetities met het doel om te komen tot de oprichting van een jeugdkoor. Elke maandagavond van 18.30 uur wordt er in de kerk van de Trouwlaan gerepeteerd onder de bezielende leiding van de dirigent Nick van Kuipers. De pianobegeleiding is in handen Jop Gennip. Beide heren hebben hun sporen verdient in de muzikwereld, dus kwaliteit verzekerd. Het doel is om elke



twee maanden een kinderdienst te houden waarbij het jeugdkoor de muzikale omlijsting verzorgd. Voor Kerstmis wordt gewerkt aan een speciale uitvoering van het jeugdkoor, als er dan gezongen mag worden. Het repertoire bestaat uit traditionele (kerk)liederen alsmede hedendaagse muziek. Ook zin in zingen? Sluit je dan aan bij het jeugdkoor van de Trouwlaan. Iedereen is welkom. Kom eens langs tijdens de repetities, of meld je aan bij Michel Kocken: 06 -22775466 of via: [m.kocken@hccnet.nl](mailto:m.kocken@hccnet.nl)

## ALLERHEILIGEN - ALLERZIELEN.

Al onze dierbare overledenen willen wij bij de Allerheiligen- en Allerzielen-viering gedenken. Speciaal noemen we alle overledenen met naam en toenaam tijdens de viering van Maandag 2 november 2020 tijdens de Allerzielenmis, die 's avonds om 19.00 uur begint in onze Gerardus Majella kerk en ook om 19.00 uur in



Koningsvoorde. Voor alle overledenen steken we een kaarsje op en noemen zijn of haar naam. Een heel mooi gedicht zegt ons namelijk: **je bent pas dood, als wij hier op aarde jouw naam niet meer noemen. Want dan zijn we je vergeten.**

Daarom schrijf de namen van al uw lieve doden op de lijst en wij zullen die met veel eerbied en liefde vermelden op die maandagavond tijdens de viering. De lijsten liggen vanaf 3

oktober in de ontmoetingsruimte van onze kerk, op zaterdagavond liggen ze ook in het restaurant van Koningsvoorde, bij de aanvang van die viering.

## **BLAD PAROCHIE DE GOEDE HERDER**

Begin december 2020 verschijnt de laatste driemaandelijke uitgave van het parochieblad. Vanaf maart 2021 komt er weer een nieuwsbrief. De reden hiervan is, dat het parochieblad niet uitgebreid gelezen werd en het daarom ook te duur werd.

De redactie heeft gekozen voor de nieuwsbrief, zoals die enige tijd geleden is verschenen.

Hierin komen o.a. de vieringen in de diverse locaties, berichten vanuit het bestuur te staan en andere belangrijke zaken vanuit de locaties.

De nieuwsbrief wordt verstuurd naar de bekende

e-mailadressen. Het is daarom belangrijk, dat uw e-mailadres bij ons bekend wordt.

Wij verzoeken U vriendelijk dit aan door te geven, bij de administratie. Uiteraard komt in de ontmoetingsruimte, voor diegenen die niet over een e-mailadres beschikken, de nieuwsbrief te liggen om mee te nemen.



## **SECRETARIAAT: GERARDUS MAJELLA**

Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg. Tel: 013-5423455

Geopend dinsdag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur. Op dit secretariaat kunt u terecht voor allerlei sacramenten, aanvragen van een doopbewijs, doop, huwelijk, jubileum, enz. De bovengenoemde diensten kunt u ook regelen via onze Website: [www.hlgm.nl](http://www.hlgm.nl)

### **Voor noodgevallen**

Diaken J. Vugs, 06 - 22 45 33 61

### **Liturgische diensten**

Zaterdag 17.30u

Zondagen 10.00u

1<sup>e</sup> vrijdag 10.30u

2<sup>e</sup> dinsdag 10.30u

### **Gerardus Majellakerk**

**Ook via de live stream te volgen**

[www.facebook.com/parochiehlgm/](http://www.facebook.com/parochiehlgm/)

1<sup>e</sup> vrijdag

Piomorgen

Zaterdag 19.00u

**Koningsvoorde**, Atrium, waarna koffie

**Financiën:** Giro (IBAN) NL94 INGB 0001 0688 20.

Bank (IBAN) NL64 RABO 0171 2002 17.

t.n.v. Parochie De Goede Herder (locatie Trouwlaan)

### **Contactblad "De Brug"**

Kopij vóór **24 november** as. middels e-mail adres: [info@hlgm.nl](mailto:info@hlgm.nl) of in de brievenbus van de kerk.

Je kunt "de Brug" ook vinden op onze website: [www.hlgm.nl](http://www.hlgm.nl). Volg ons ook op Facebook: <https://www.facebook.com/parochiehlgm/>

### **Redactie Parochieblad "De Brug"**

M. Kolen - Gerrits, K. van Beijsterveldt, J van de Zanden