



## Gerardus Majella

Een dienstbare en levendige geloofsgemeenschap

1<sup>ste</sup> vrijdag viering op  
2 oktober om 10:30 uur  
in de kerk.

Op dinsdag 13 oktober om  
10.30 uur Pimorgen in de  
de kerk.

Kindernevendienst  
Zondag 4 oktober  
om 10:00 uur

Deze maand is er  
stille  
Aanbidding om 16.00  
uur in de kerk op 1,  
8,15 22 en 29  
oktober



Op donderdag 22 oktober is  
er weer koffieochtend. (1,5  
meter van elkaar!)  
aanvang 10:30  
uur.



## OKTOBERMAAND - ROZENKRANSMAAND.

Al heel veel jaren is de oktobermaand de rozenkransmaand. Wat is eigenlijk de rozenkrans en hoe wordt die gebeden. De rozenkrans is een kralensnoer met een "staartje" er aan. Onderaan hangt een kruisje, dan komt er een grote kraal, dan 3 kleine kraaltjes en dan weer een grote kraal.

Dan gaan we over naar de cirkel die bestaat uit 5 x 10 kleine kraaltjes met daartussen in steeds een grote kraal.

Bij de grote kralen bidden we een Onze Vader

en bij die kleine kraaltjes een Weesgegroet.

De rozenkrans is een groot

bloemenboeket van Weesgegroeten ter ere van Maria, maar zonder de Vader zijn we nergens, dus ook worden de Onze Vaders gebeden.

Zo zou het een saai bedoeling zijn, daarom geven we elkaar de tijd

om tijdens dat bidden ook wat na te denken over God en Maria.

Bij de eerste 3 kleine kraaltjes wordt er gezegd:

Wij groeten U, dochter van God de Vader,

bij het tweede kraaltje:

Wij groeten U moeder van God de Zoon,

en bij het derde kraaltje:

Wij groeten U bruid van God de Heilige Geest.



Voor de 5 groepen van 10 kraaltjes hebben we de geheimen, te weten:

**De blijde geheimen:**

De engel Gabriël brengt de blijde Boodschap aan Maria;  
Maria bezoekt haar nicht Elisabeth;  
Jezus wordt geboren in de stal te Betlehem;  
Jezus wordt in de tempel opgedragen;  
Jezus wordt in de tempel wedergevonden.



**De droevige geheimen:**

Jezus bidt in de Hof van Olijven;  
Jezus wordt gezeseld;  
Jezus wordt met doornen gekroond;  
Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië;  
Jezus sterft aan het kruis.

**De glorievolle geheimen:**

Jezus verrijst uit de doden;  
Jezus stijgt op ten hemel;  
De heilige Geest daalt neer over de Apostelen;  
Maria wordt ten hemel opgenomen;  
Maria wordt in de hemel gekroond.

Paus Johannes Paulus II was van mening dat met die geheimen de eerste 12 levensjaren van Jezus overdacht worden, dan zijn laatste levensdag en als derde de dagen nadat hij gestorven en begraven was.

Maar die belangrijkste drie jaren dat Hij door Palestina rondtrok daar waren geen overdenkingen van.

Daarom heeft hij er een nieuwe serie aan toegevoegd:

### **De geheimen van het Licht:**

Jezus wordt in de Jordaan gedoopt;

Jezus openbaart zich bij de bruiloft van Kana;

Jezus verkondigt het Koninkrijk Gods en roept op tot bekering;

Jezus verandert op de berg Tabor van gedaante;

Jezus nodigt ons in zijn Eucharistie als maaltijd van de geloofsgemeenschap.

De rozenkrans helpt ons bidden wanneer we geen woorden kunnen vinden en steeds met onze gedachten ergens anders zijn. Juist door steeds eenzelfde gebedsformule uit te spreken komen we in een sfeer waarin onze gedachten zich biddend richten op onze zorgen en onze pijn. Zo brengen we alles wat we met ons meedragen, ook onze vreugde, onder de aandacht van onze Heer en de Moeder Gods. Kunnen we zo in de komende maand onze rozenkrans eens bidden in een verloren uur.

Hans Vugs,  
diaken - pastor.

### **MARIAVIERING**

Op maandag 5 oktober om 19.00 uur is er een Mariaviering in Koningsvoorde. Iedereen is van harte welkom! Koffie na de viering.



## UIT ONZE PAROCHIE-AGENDA

Op 6 september 2020 kwamen in onze kerk **INDY FRIESWIJK**, haar mama Angela Frieswijk, haar beide peettantes Carmen Girgori en Romy Bastings, opa's en oma's ooms en tantes en vriendjes en vriendinnetjes bij elkaar voor de opname in onze geloofsgemeenschap. Vanwege de corona pandemie, kunnen we in onze knusse, kleine Pio-kapel niet terecht. Maar met enige goede wil om toch binnen de regels van het RIVM te blijven, wilden iedereen wel enigszins bij elkaar zitten. Indy krijgt bij haar doop de namen: Indy Martina Ryan. Indy omdat mama dat een hele mooie naam vond en Martina en Ryan naar hele belangrijke mensen uit haar leven. Zo geeft mama aan, dat haar lieve schat geen eenling is, maar met heel veel mensen verbonden.



Indy heeft een kruisje, het teken van Jezus Christus op haar voorhoofd ontvangen, op haar lippen en in haar hart. Daarna kreeg zij dat teken van Jezus door haar moeder op haar voorhoofd en daarna van haar beide peettantes. Ook hebben de aanwezige opa's en oma's dat teken van Jezus ook op haar hoofdje gegeven, soms nog met een kusje of een aai over haar hoofdje. Na het verhaal van Jezus hebben mama, haar peetouders een dak gemaakt boven het hoofdje van Indy en hebben we God gebeden dat Hij haar mag beschermen op haar weg door dit niet eenvoudige leven. Ook hebben Angela, Carmen en Romy aan Indy gezegd, dat zij hun best zullen doen om haar zo goed mogelijke te begeleiden op de weg door het leven. Ook hebben de peettantes aan Indy gezegd, dat zij altijd van harte

welkom is bij hen en dat zij nimmer een afspraak hoeft te maken. Na de doop kreeg Indy een kruisje met het gewijde Chrisma-olie, ter bescherming. Een van de peettantes heeft haar nieuwe doopkaars aangemaakt en hebben enkele mensen een beetje van dat nieuwe vuur ontvangen. Na het Onze Vader zijn we in een grote stoet naar Moeder Maria gegaan, hebben haar dank je wel gezegd, voor alles wat zij steeds heeft gedaan voor ons, maar we hebben haar ook gevraagd om Indy op haar levensweg te beschermen en met haar liefde te omringen. Natuurlijk hebben we het lang zal zij leven gezongen en is de doopklok geluid.

Nadat we met 6 Eerste Communicanten hun grote feest hadden gehad, kwam een hele grote familie van **ROXY DE PINA** in onze kerk bijeen om in onze

geloofsgemeenschap te worden opgenomen. Met Roxy kwamen natuurlijk de trotse papa en mama Jesse de Pina en Romy Pistorius, haar beide jonge peetouders, Roy de Pina en Finn Zijlmans, haar opa's en oma's, ooms en tantes en heel veel vriendjes en vriendinnetjes. Een deel van onze grote kerk was goed, volgens de regels, gevuld. Nadat we iedereen van harte welkom hadden geheten,



hebben we een kaarsje aangestoken voor de vader van Jesse, die op 30 december 2017 is overleden. Bij de doop krijgt Roxy de namen: Roxy Amy Lianne. Namen van de overleden opa, maar ook van andere belangrijke mensen van Roxy. Nadat zij het teken van Jezus op haar voorhoofd, haar lippen en op haar hartje had ontvangen, kreeg zij ook een kruisje van mama, van papa, van de

peetoom en de peettante en toen ging mama naar alle opa's en oma's een kruisje voor Roxy vragen en heeft zij natuurlijk van harte gekregen. En vaak nog wat meer. Na het verhaal van Jezus hebben de kinderen samen alle spullen gezocht die we nodig hebben voor de doop. Daarna gingen we met zijn allen een dak boven Roxy maken en hebben we de goede God



gebeden, dat Hij Roxy, maar ook ons allen mag beschermen op onze weg door het leven. Opa Pistorius mocht zijn kleindochter te doop houden en oma mocht met heel veel liefde het hoofdje afdrogen. Peetoom Roy heeft haar nieuwe doopkaars aangemaakt aan de Paaskaars en alle kinderen hebben wat van dat nieuwe vuur van Roxy mogen ontvangen. In een hele lange stoet zijn we naar Maria gegaan en hebben haar gebeden dat zij Roxy, maar ook ons allen mag begeleiden op onze weg door het leven. Uiteraard werd de doopklok geluid en het lang zal zij leven gezongen. Daarna zijn de hele familie thuis het feest verder gaan voortzetten.

**LANG ZULLEN ZIJ LEVEN.**



**WIJ HEBBEN UIT HANDEN MOETEN GEVEN**

Op 25 augustus 2020 is in alle rust overleden **DOORTJE DE KORT - VAN LIEROP**. Sinds 5 augustus 1952 is zij de lieve schat van Sjef de Kort. Moeder en oma werden de gelukkige

ouders van Jef, Ton en Giny, die alle drie gelukkig getrouwd zijn met hebben hun schatten te weten: Joke en Brigitte en Hans. Doortje en Sjef werden de trotse opa en oma van Linda, Mark, Gert-Jan en Carola. Oma heeft zelfs nog mee mogen maken dat zij overgrootmoeder van Jill werd.

Ons moeder en oma was is een lieve zorgzame vrouw, die wel eens te overbezorgd was voor haar lievelingen. Ons moeder en oma was een mens die haar hart op de tong had en zei wat zij dacht.

Creatief op het gebied van handwerken, maar ging ook graag op vakantie in Zeeland of met de bus naar Spanje. Ons moeder en ons pap hadden het goed



met elkaar, zij waren elkaars grote liefde en onafscheidelijk.

Daardoor was de klap die zij moest incasseren dubbel zwaar, want in augustus 2008 moest zij hem uit handen geven. Ook haar gezondheid bracht haar in moeilijkheden, maar in haar geloof en in de Hemelse Moeder Maria vond zij kracht en steun om dat kruis te kunnen dragen. Gelukkig werd zij steeds omringd door haar kinderen en kleinkinderen, waardoor zij zich gesteund werd. De tijd werd wel steeds moeilijker en zelf zei ze, dat het kaarsje zachtjes ging doven. Op 25 augustus, op 89 jarige leeftijd is zij in alle rust naar de Heer van hemel en aarde gegaan. Mag zij daar door God voor al haar geploeter hier op aarde worden beloond, met Hem voor altijd te mogen zien van aangezicht tot aangezicht, mag zij weer heerlijk naast haar Sjef zitten en mogen zij nu beide door God worden bediend. Moeder en oma, dank je wel voor



alles wat jij voor ons hebt gedaan, rust nu maar uit, maar willen jullie ons allen altijd blijven begeleiden. Dank jullie wel.

Op zondagmorgen 13 september 2020, heel vroeg, hebben we afscheid moeten nemen van **NEL VAN BRUNSCHOT - VAN DE VEN**. Zij is het jongste kind van een gezin met 11 kinderen. In het "Wit Paardje" heeft zij haar Wil ontmoet en vanaf de dansvloer zijn zij voor altijd bij elkaar gebleven, Samen hebben zij een levensmiddelen bedrijf opgezet en tot 1992 hebben zij samen daar een hele mooie, gelukkige tijd gehad. In augustus 1992 kwam haar Wil te overlijden en kordaat, zoals zij was, heeft zij besloten de winkel te sluiten en haar woning te vinden in Berkel - Enschoot. Ons moeder en oma heeft kei hard gewekt voor ons allen, maar heeft haar 2 jongens wel een vrije opvoeding gegeven. Alles kon en mocht binnen alle redelijkheid. Een zelfstandige vrouw, waar geen werk te veel was. Zij was een moeder en oma, die er was voor de ander, dat had ze van thuis uit meegekregen. Haar eigen gezegde was dan ook: nie vur mén hor.....de kinderen en kleinkinderen zullen alle heerlijke hapjes en snoepjes danig missen. Een gelovige vrouw, moeder, om en zus hebben wij uit handen moeten geven en hebben wij gelegd in de handen van haar en onze God, mag zij nu voor altijd voor haar inzet beloond worden met een plaats in Gods eeuwige woning, Mag zij nu weer met haar Wil verenig zijn en mogen zij samen voor altijd gelukkig zijn. Moeder en oma dank je wel voor alles wat jij voor ons gedaan en betekend hebt, wil je met onze



pap en opa samen ons allen blijven op die niet altijd gemakkelijke weg door het leven. Rust zacht.

### DAT ZIJ RUSTEN IN VREDE.

**GM= Gerardus Majella**

**KV= Koningsvoorde**

**KND=Kindernevendienst**

**DK=Dameskoor**

**HK=Herenkoor**

**GK= Gemengd koor**

**SZ=Samenzang**

**FR=Friends**

**ZG=Zanggroep**

**JK=Jongerenkoor**



	Tijd	Locatie		Intentie juni
3&4 okt	17.30	KV	GM	Pierre Snels
	19.00		SZ	Ineke Vugs -v. Etten
	10.00	SZ		Joos den Biesen - Veraart
			SZ	Walter den Biesen
			Emiel den Biesen	
			Ad v. den Broek	
			Jan Sloot	
			Anny Voogd - Zwaans	
			Wim van Hautum	
			Berta van Diessen	
			Gerrit Voll	
10&11 okt	17.30	KV	GM	Netty v. Gorp- v. d'r Pluijm
	19.00		SZ	v.w. Verj & 1 <sup>ste</sup> Jgt
	10.00	SZ		Fien Emmen - v. Gog v.w. Mgd
			SZ	Jan Sloot

				Anny Voogd - Zwaans Ineke Vugs - v. Etten José Pijnappels - v.d. Zanden Fien Hultermans- van Hautum Tonia Vrijhoeven
17&18 okt	17.30 19.00 10.00	KV SZ	GM SZ JK	Wil Dusée Ineke Vugs - v. Etten Pierre Snels Ben Bastings Jan Sloot Anny Voogd - Zwaans Theo van der Linden Frans de Regter Marianne Verburg- van Assouw
24&25 okt	17.30 19.00 10:00	KV SZ	GM SZ SZ	Jan Formannoiij 1 <sup>ste</sup> Jgt Jan Verweijmeren 1 <sup>ste</sup> Jgt Ineke Vugs - van Etten Jan Sloot Fien Hultermans- van Hautum Opa van Hautum

## GEHEUGENSTEUNTJES



Datum	Tijd.	Locatie		Activiteit
1 okt	16:00		GM	Stille aanbidding
2 okt	10:30		GM	1 <sup>ste</sup> Vrijdag van de maand
3 okt	10:00		GM	Sam's Kledingactie
7 okt	20.00		GM	Doopvoorbereiding
8 okt	16.00		GM	Stille aanbidding

13 okt	10:30		GM	Pio morgen
15 okt	16:00		GM	Stille aanbidding
20 okt	10:00		GM	Redactie de Brug
22 okt	10.30		GM	Koffie ochtend
22 okt	16.00		GM	Stille aanbidding
29 okt	16:00		GM	Stille aanbidding

## ALLERHEILIGEN - ALLERZIELEN.

Al onze dierbare overledenen willen wij bij de Allerheiligen- en Allerzielen-viering gedenken. Speciaal noemen we alle

overledenen met naam en toenaam tijdens de viering van Maandag 2 november 2020 tijdens de Allerzielenmis, die 's avonds om 19.00 uur begint in onze Gerardus Majella kerk en in Koningsvoorde. Voor alle overledenen steken we een kaarsje op



en noemen zijn of haar naam. Een heel mooi gedicht zegt ons namelijk: **je bent pas dood, als wij hier op aarde jouw naam niet meer noemen. Want dan zijn we je vergeten.**

Daarom schrijf de namen van al uw lieve doden op de lijst en wij zullen die met veel eerbied en liefde vermelden op die maandagavond tijdens de viering. De lijsten liggen vanaf 3 oktober in de ontmoetingsruimte van onze kerk, op zaterdagavond liggen ze ook in het restaurant van Koningsvoorde, bij de aanvang van die viering.

## FEESTEN IN OKTOBER

- 1 oktober: Kleine H Theresia
- 2 oktober: H.H. Engelbewaarders
- 4 oktober: H. Franciscus van Assisi
- 7 oktober: H .Maria van de Rozenkrans
- 15 oktober: H. Theresia van Avila
- 16 oktober: H. Gerardus Majella
- 18 oktober: H .Lucas, evangelist

### 1 OKTOBER H. THERESIA VAN HET KIND JEZUS,

Theresia werd geboren in Alençon als dochter van Louis Martin en Marie-Azélie Guérin. Op haar tiende werd ze ernstig ziek totdat het Mariabeeld op 13 mei boven haar bed naar haar glimlachte, waarna ze volledig genas. Al op jonge leeftijd voelde ze dat het haar roeping was God te dienen. Ze was uitzonderlijk vroom, maar stond ook bekend om haar wilskracht en gevoel voor humor. Ze besloot in te treden bij de orde van de Ongeschoeide Karmelietessen in Lisieux (Normandië) waar twee zussen van haar, onder wie haar lievelingszus Pauline, al eerder waren ingetreden (een derde zus zou in 1894 ook volgen). Op haar vijftiende trad zij, na zelfs tot bij paus Leo XIII om een



uitzondering gevraagd te hebben (de paus antwoordde "Als God het wil"), met toestemming van haar bisschop en moeder-overste daadwerkelijk in bij de orde. In 1890 deed zij haar professie en in 1893 kreeg zij de zorg over de novicen toebedeeld. Op aanwijzingen van haar zus, die op dat moment tevens overste was, begon zij in 1895 met het opschrijven van haar levensverhaal. In 1896 werd tuberculose bij haar geconstateerd. Ze stierf op 24-jarige leeftijd aan die ziekte.

## 2 OKTOBER HH. ENGELBEWAARDERS

Ieder mens heeft een engel De Engelbewaarders of Beschermengelen zijn volgens de christelijke traditie de engelen die zijn aangesteld om de mensen te behoeden voor het kwaad.

Geloofd wordt dat God aan iedere mens, dus niet alleen aan de gelovige, een eigen beschermengel heeft toegewezen. De Katholieke Kerk heeft het bestaan van deze engelbewaarders nooit tot dogma uitgeroepen. Het is echter wel door de meeste gezagvolle theologen uit de katholieke traditie voor waar gehouden. In het Oude Testament wordt nergens duidelijk gesteld dat aan iedere ziel een beschermengel is



toegewezen. Een tekst die het dichtst bij het huidige katholieke standpunt komt is Psalm 91. Over de mens die zijn vertrouwen op God heeft gesteld zegt de psalmist: 'Hij heeft zijn engelen last

gegeven op al uw wegen u te bewaken. Zij zullen u op hun handen dragen, geen steen zal uw voeten kwetsen'. De meest duidelijke tekst van het Nieuwe Testament die met engelbewaarders in verband kan worden gebracht is hoofdstuk 18, vers 10 van het Matteüs-evangelie. Daar zegt Jezus tegen zijn leerlingen: 'Pas op dat je niet op één van deze kleinen neerkijkt, want Ik zeg jullie: hun engelen in de hemel zien

voortdurend het gelaat van mijn Vader in de hemel.' Met 'deze kleinen' bedoelt Jezus de kinderen. Uit deze tekst is afgeleid dat alle kinderen engelen hebben en dat hun hemelse voogden in nauw contact met



God staan. Veel katholieken zijn opgevoed in het besef dat een engel hun terzijde staat. Er zijn tal van kindergebedjes die dit besef voeden. Het bekendste gebed tot de Engelbewaarder dat vroeger werd aangeleerd luidt: Engel van God die mijn bewaarder zijt, aan wie de goddelijke goedheid mij heeft toevertrouwd, verlicht, bewaar, geleid en bestuur mij. Amen.

## **FEEST VAN FRANCISCUS: 4 OKTOBER**

Op 4 oktober herdenken we de sterfdag van de H. Franciscus van Assisi. Wij denken dan direct aan Dierendag en geven onze

honden en katten iets extra's. Toch is de verbinding van Franciscus met dierendag niet vreemd. Franciscus hield van alles wat groeide en bloeide, van planten, van dieren en van mensen. Veel verhalen over hem gaan over zijn liefde voor dieren. Denk maar aan het verhaal van

Franciscus en de wolf van Gubbio.

Ook zijn vogelpreek is erg bekend. Een ander verhaal wil ik hier in het kort weergeven. Op zekere dag zag Franciscus een man met een ezel. De ezel moest een zwaarbeladen kar omhoog trekken naar de stadspoort van Assisi. De ezel ziet er ondervoed en mager uit en het tuig heeft een gat gemaakt in zijn ene zijde. Hij is uitgeput en kan de kar bijna niet de heuvel opslepen. De man die er naast loopt slaat het dier met zijn zweep, zodra het even stil wil staan. Dan komt Franciscus de poort uit. Hij ziet de man met de ezel en de kar. Hij gaat naar de ezel toe en neemt voorzichtig het tuig van zijn gewonde rug en laat de ezel van de planten langs de weg eten. Dan spant Franciscus zichzelf voor de kar en trekt die de poort in. En de man, die verbaasd toekeek, gooit opeens de zweep van zich af en begint de kar van achteren met beide handen voort te duwen. Goed voorbeeld doet goed volgen!

Hij is uitgeput en kan de kar bijna niet de heuvel opslepen. De man die er naast loopt slaat het dier met zijn zweep, zodra het even stil wil staan. Dan komt Franciscus de poort uit. Hij ziet de man met de ezel en de kar. Hij gaat naar de ezel toe en neemt voorzichtig het tuig van zijn gewonde rug en laat de ezel van de planten langs de weg eten. Dan spant Franciscus zichzelf voor de kar en trekt die de poort in. En de man, die verbaasd toekeek, gooit opeens de zweep van zich af en begint de kar van achteren met beide handen voort te duwen. Goed voorbeeld doet goed volgen!

Goed voorbeeld doet goed volgen!

Naar verhalen uit de Fioretti





## 7 OKTOBER H. MAAGD MARIA VAN DE ROZENKRANS

Rond 1570 bedreigden de oprukkende Turken het christelijke westen. Met de grootst mogelijke moeite wist paus Pius V de christenstaten te bewegen de krachten te bundelen en een

gezamenlijk leger op de been te brengen. Zo voer op 7 oktober 1571 een Spaans-Italiaanse vloot, onder leiding van Don Juan van Oostenrijk de Turken tegemoet voor een beslissend treffen. Deze zeeslag is de geschiedenis ingegaan als de Slag bij Lepanto (= het huidige Navpaktos, ten noorden van de Griekse stad Patras aan de Golf van Korintie). Intussen had de paus de christenen opgeroepen het gebed van de heilige rozenkrans te bidden en daarbij Maria's voorspraak af te smeken. Als de christenen zouden



winnen - zo beloofde hij - zou hij een officieel feest van de rozenkrans instellen. En zo geschiedde. Het feest werd nog eens door paus Clemens XI voor de hele kerk bekrachtigd, toen Prins Eugen op 5 augustus 1716 nogmaals een schitterende overwinning behaalde op de Turken bij Peterwardein (bij Neusatz aan de Donau ten noordwesten van Belgrado); hij plaatste het op de eerste zondag van de maand oktober. Paus Pius X plaatste het feest op 7 oktober. Op aanraden van de heilige karmelietes Katharina Filtjung wijdde paus Leo XIII de maand oktober toe aan Maria als Koningin van de Heilige Rozenkrans. Overigens was de rozenkrans als gebedsnoer al veel ouder. Het waren vooral de

dominicanen die de devotie voor de rozenkrans verspreidden. Bekend is de afbeelding dat Maria vanuit de hemel het gebedssnoer toevertrouwt aan Sint Dominicus. De Rozenkrans is een gebedssnoer, samengesteld uit vijftien keer tien kralen, telkens afgewisseld met één aparte, meestal grotere kraal. De series van tien kralen noemt men 'tientjes'. Terwijl men de kralen door de vingers laat glijden, bidt men telkens een Weesgegroet; bij de grotere kraal tussen de tientjes in bidt men een Eer aan de Vader en een Onze Vader. Aan het begin van elk tientje wordt een geloofsgeheim uitgesproken om tijdens het ritmische bidden van de Weesgegroeten te overwegen.

## 9 OKTOBER H. DIONYSIUS, PATROON VAN DE HEIKESEKERK

Het lijdensverhaal van Dionysius, werd geschreven door abt Hildwin van St-Denis tussen 835 en 840. Daarmee krijgt Dionysius' heiligenleven zijn definitieve vorm. Nu is Dionysius van Parijs dezelfde als Dionysius de Areopagiet, die door Paulus tijdens zijn bezoek aan Athene werd bekeerd (Handelingen 17,34). Eerst is hij bisschop van Athene. Maar als hij hoort dat Petrus en Paulus zijn gearresteerd, besluit hij hen in Rome te gaan opzoeken. Bij zijn komst blijken de twee reeds de marteldood gestorven te zijn. Nu hoort hij dat Gallië nog in de duisternis van het heidendom is gehuld. Hij vraagt aan paus Clemens toestemming om er het evangelie te preken. De bekeringen die hij in Parijs weet te



bewerkstelligen, wekken de woede van Domitianus. Op last van een speciale gezant van de keizer wordt hij voor de rechter gedaagd en met zijn beide gezellen op een berg buiten de stad, de Mercuriusberg, ter dood gebracht. Sindsdien heet die berg de Martelarenberg ('Mons Martyrum' wordt Montmartre). Maar Dionysius richt zich op en met zijn hoofd in de handen loopt hij twee mijl verder tot hij stilstaat op de plek waar hij begraven wenst te worden. Daar draagt vrouwe Catula zorg voor. Op die plek bevindt zich nu de basiliek van St Denis. Wat in ieder geval overblijft is het feit dat minstens reeds in de 5e eeuw Dionysius in Parijs werd vereerd; daar bewaarden de gelovigen waarschijnlijk op goede gronden de herinnering aan zijn martelaarschap dat plaats moet hebben gevonden tijdens een van de christenvervolgingen in de tweede helft van de derde eeuw.'

## 16 OKTOBER: FEEST VAN DE H.GERARDUS MAJELLA

Hij leefde ruim 200 jaar geleden. Hij is geboren in 1726 te Muro in Italië, in de buurt van Napels en gestorven in 1755. Gerardus Majella is een bekende volksheilige geworden. Veel kerken, scholen en zangkoren dragen zijn naam, zo ook onze kerk. Dat is opmerkelijk, want hij leidde een onopvallend leven. Maar zijn latere bekendheid heeft alles te maken met zijn inzet voor de armen in Zuid-Italië. Op twaalfjarige leeftijd stierf zijn vader en Gerardus moest het vak van kleermaker leren om zo wat geld te verdienen voor het gezin. Op een keer ontmoette hij zijn oom die pater Kapucijn was. Die zag hem in versleten



kleren en kreeg toen van zijn oom een nieuwe jas. Dankbaar ging hij op weg naar huis. Net buiten de kloosterpoort zag hij een bedelaar in lompen. De bedelaar vroeg hem om geld maar dat had Gerardus niet. Daarom gaf hij de bedelaar zijn nieuwe jas. Gerardus wilde graag broeder of pater worden, maar geen enkel klooster wilde hem opnemen. Ze vonden hem maar een hopeloos figuur. Hij bleef echter aanhouden en trad uiteindelijk in bij de Redemptoristen als lekenbroeder. Hij werkte onder de armen, preekte en leidde een sober bestaan. Tijdens zijn leven kreeg hij visioenen, was helderziend en kon op meerdere plaatsen tegelijk zijn (bilocatie). Hij wordt vaak afgebeeld met een kruis in zijn handen. Op andere afbeeldingen deelt hij brood uit aan kinderen. Hij is de patroonheilige van kleermakers, portiers en zwangere vrouwen. In 1893 is hij door paus Leo zalig verklaard en in 1904 door Pius X heilig verklaard. Een bekend bedevaartsoord is het Redemptoristenklooster te Wittem.

## **JEUGDKOOR TROUWLAAN.**

Onlangs is een kleine groep jeugdzangers gestart met de repetities met het doel om te komen tot de oprichting van een jeugdkoor. Elke maandagavond van 18.30 uur wordt er in de kerk van de Trouwlaan gerepeteerd onder de bezielende leiding van de dirigent Nick van Kuipers. De pianobegeleiding is in handen Jop Gennip. Beide heren hebben hun sporen verdient in de muzikwereld, dus kwaliteit verzekerd. Het doel is om elke twee maanden een kinderdienst te



houden waarbij het jeugdkoor de muzikale omlijsting verzorgd. Op 20 september bij de viering van de Eerste Heilige Communie wordt de eerste uitvoering verwacht. Voor Kerstmis wordt gewerkt aan een speciale uitvoering van het jeugdkoor. Het repertoire bestaat uit traditionele (kerk)liederen alsmede hedendaagse muziek. Ook zin in zingen?

Sluit je dan aan bij het jeugdkoor van de Trouwlaan. Iedereen is welkom. Kom eens langs tijdens de repetities, of meld je aan bij Michel Kocken: 06 -22775466 of via: [m.kocken@hccnet.nl](mailto:m.kocken@hccnet.nl)

## JOODSE FEESTEN IN OKTOBER

8 oktober: **Jom Kipoer** (Grote verzoendag) Jom Kipoer is de belangrijkste dag op de Joodse kalender, ook een vastendag. Men hoopt op die dag vergeving van zonden te ontvangen. Er wordt voorgelezen o.a. uit het boek Jona en delen van Leviticus. Alleen op deze dag ging de hogepriester, toen de tempel er nog was, dat deel van de tempel binnen waar de ark met het Allerheiligste stond. Hij noemde daar de naam van de onuitsprekelijke God en besprenkelde het verzoendeksel met bloed. Zo werden de zonden van het volk bedekt. ( kipoer = bedekken ).

13 t/m 19 oktober: **Soekot** (Loofhuttenfeest) Het

Loofhuttenfeest is een van de drie oogstfeesten of ook wel pelgrimsfeesten genoemd. In het boek Leviticus in hoofdstuk 23 staat beschreven dat de mensen 7 dagen in hutten moeten wonen.



Het herinnert aan de uittocht uit Egypte toen het volk verbleef in de woestijn. Dit feest sluit de vruchtenoogst af. In deze periode wordt het bijbelboek Prediker gelezen om de betrekkelijkheid van het bestaan te benadrukken. We leven in de woestijn, eigenlijk is de hele wereld een woestijn en zijn wij vreemdelingen en ontheemden. 'Alles is ijdelheid en najagen van de wind', zegt Prediker.

21 oktober : **Simchat Tora** (Vreugde der Wet) Dit feest is een afsluting van het Loofhuttenfeest. De Tora vormt het hart van het Jodendom. Op die dag leest men het begin van het boek Genesis over de schepping van hemel en aarde en het einde van het boek Deuteronomium waar de dood van Mozes wordt vermeld. Op de avond voorafgaande aan dit feest worden de Torarollen zingend en dansend de synagoge binnengedragen. Het lijkt op een huwelijksfeest. Israël is als het ware getrouwd met de Tora en wordt geacht de Wet na te leven.

## GERARDUSKALENDER

Elk jaar wordt er ook een Gerarduskalender uitgegeven in Witten. Een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk, die aanzet tot nadenken. Op de achterkant staan puzzels, grapjes e.d. Ook voor 2021 is hij te koop bij Diaken Vugs ad € 7,95.



## ZEGENWENS

Dat je handen vol vrede zijn,  
je voeten de goede kant opgaan,  
je ogen licht en donker zien,  
je oren in de stilte God verstaan.  
Dat je stem met elke nieuwe klank  
de oude wereld kleur en inhoud geeft,  
je hart altijd plaats voor liefde heeft.  
Zij zo door God gezegend.

**OP ZATERDAG 3 OKTOBER  
2020 KLEDINGINZAMELING.  
TILBURG 10.00 -12.00 UUR  
GERARDUS MAJELLA KERK**

Ook dit jaar is er weer de  
kledinginzamelingsactie van Sam's  
Kledingactie voor Mensen in nood.  
ca. 5.000 mensen voorzien van  
schoon drinkwater en sanitair.



U kunt uw kleding in gesloten plastic zakken inleveren op de  
bovenstaande locatie.

**HARTELIJK DANK VOOR UW DONATIE EN GRAAG TOT  
ZIENS!**

## **SECRETARIAAT: GERARDUS MAJELLA**

Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg. Tel: 013-5423455

Geopend dinsdag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur. Op dit secretariaat kunt u terecht voor allerlei sacramenten, aanvragen van een doopbewijs, doop, huwelijk, jubileum, enz. De bovengenoemde diensten kunt u ook regelen via onze Website: [www.hlgm.nl](http://www.hlgm.nl)

### **Voor noodgevallen**

Diaken J. Vugs, 06 - 22 45 33 61

#### **Liturgische diensten**

Zaterdag 17.30u

Zondagen 10.00u

1<sup>e</sup> vrijdag 10.30u

2<sup>e</sup> dinsdag 10.30u

#### **Gerardus Majellakerk**

Ook via de live stream te volgen

[www.facebook.com/parochiehlgm/](http://www.facebook.com/parochiehlgm/)

1<sup>e</sup> vrijdag

Piomorgen

Zaterdag 19.00u

**Koningsvoorde**, Atrium, waarna koffie

**Financiën:** Giro (IBAN) NL94 INGB 0001 0688 20.

Bank (IBAN) NL64 RABO 0171 2002 17.

t.n.v. Parochie De Goede Herder (locatie Trouwlaan)

### **Contactblad "De Brug"**

Kopij vóór 20 oktober as. middels e-mail adres: [info@hlgm.nl](mailto:info@hlgm.nl) of in de brievenbus van de kerk.

Je kunt "de Brug" ook vinden op onze website: [www.hlgm.nl](http://www.hlgm.nl). Volg ons ook op Facebook: <https://www.facebook.com/parochiehlgm/>

### **Redactie Parochieblad "De Brug"**

M. Kolen - Gerrits, K. van Beijsterveldt, J van de Zanden