



| | |
|---|--|
| <p>De 1^e vrijdag viering en de Piomorgen gaan <u>niet</u> door deze maand.</p> | <p>Op donderdag 21 mei, Hemelvaartsdag  is er om 10.00 uur een stille viering, die via livestream te volgen is.</p> |
| <p>Deze maand is er wel stille Aanbedding in de grote kerk op 7,14,28 mei</p>  | <p>Vanwege het corona-virus is er deze maand <u>geen</u> koffiedrinken</p>  |

MEIMAAND - MARIAMAAND

In onze beperktheid durven wij tot u te spreken:
Gelukkig bent U Maria,
want God heeft op uw geringheid neergezien
en grote dingen aan U gedaan.
U heb genade gevonden bij Hem
en zijn Zoon in uw schoot ontvangen Jezus,
de Zoon van de Allerhoogste,
die zelfs de troon van zijn
vader David kreeg.
De H. Geest is op U
neergedaald,
met zijn kracht heeft Hij U
overschaduwd
en zijn Woord is in U vlees
geworden.
Daarom heeft uw hart de
Heer geprezen
en heeft uw geest gejubeld
van vreugde
Want de Machtige heeft U
groot gemaakt.
Hij heeft U verheven,
omdat U klein was
God heeft U met gaven overladen
omdat U arm was
U kracht gegeven omdat U zwak was.
Ik wil vanaf nu U zalig prijzen,
net zoals alle geslachten van de aarde
Want U bent de gezegende onder de vrouwen
en de Moeder van Jezus, onze Heer. Amen



Mogen wij in de komende 31 dagen
dit gebed vaak uitspreken en daarna ook nog.
Een mooie, gezonde en zonnige Mariamaand.

Hans Vugs,
Diaken - pastor

UIT ONZE PAROCHIE-AGENDA:

Op zondag 12 april 2020, Paaszondag, hebben we **DJAILEY KLIJSEN**, van harte welkom geheten in onze

geloofsgemeenschap. Djailey was met twee mama's gekomen, Shirley Klijsen en Tamara Klijsen - Mieloo, met haar peetoom en peettante Quincy Klijsen en Miranda Pankow en met opa's en oma's naar onze kerk gekomen. Heel knus met enkele mensen die allemaal de 1,5 meter van Corona in acht hebben genomen. De mama's hebben beloofd dat zij samen hun uiterste best gaan doen om Djailey met heel veel liefde en



aandacht te begeleiden op haar weg door het leven. De peetouders hebben heel duidelijk aan Djailey gezegd, dat zij te allen tijd van harte welkom bij hen is en dat zij geen afspraak van te voren hoeft te maken. Natuurlijk heeft Djailey het kruisteken van Jezus ontvangen, maar ook met heel veel liefde van haar beide mama's, haar peetoom en peettante en haar opa's en oma's. Op deze eerste paasdag hebben we het verhaal van Pasen vertelt, te beginnen bij het laatste Avondmaal, via Goede Vrijdag

naar Pasen. Jezus geeft ons allen een voorbeeld, dat wij op onze beurt moeten overnemen naar Djailey. Dailey krijgt bij haar doop de doopnamen: Djailey Nadina Louisa, de eerste naam omdat de mama's dat een mooie naam voor haar vonden en de andere namen zijn van haar grootouders. Daarmee geven de ouders aan dat Djailey geen eenling is maar met heel veel mensen verbonden, waarop zij altijd een beroep mag doen. Toen Dailey het koude doopwater over haar hoofdje kreeg, gaf ze geen enkele kick. Na het ontvangen van het H. Chrisma-olie kruisje, heeft de peetoom haar mooie, nieuwe doopkaars aan de pas ontstoken Paaskaars aangemaakt. En allen kregen een beetje van dat nieuwe vuur. In een kleine stoet zijn we naar Moeder Maria gegaan, daar hebben we dank je wel gezegd voor de lieve schat en haar gevraagd om ook Djailey en ons allen te beschermen op onze weg door het leven. Natuurlijk hebben we allemaal uit volle borst het lang zal ze leven gezonden. Peetoom heeft de doopklok geluid en dat vond Djailey niet zo fijn.

WE HEBBEN UIT HANDEN MOETEN GEVEN:

Op vrijdag 3 april 2020 hebben we rustig **ANNIE VOOGD - ZWAANS**, echtgenoot van Tijn Voogd, in de leeftijd van 73 jaar uit handen moeten geven. Een echte moeder die vanuit haar geloof haar man en kinderen en later haar kleinkinderen heeft mogen begeleiden op een heel speciale manier. Als evangelie hebben we genomen die twee leerlingen die op weg waren naar Emmaus. Jullie mam en oma, kan zich helemaal inleven in dit tafereel. Door haar opvoeding, door haar omgaan met mensen heeft zij haar geloof versterkt en



uitgedragen. Door haar voorbeeld, door haar omgaan met anderen, heeft zij haar geloof uitgedragen. Jezus vraagt aan allen om in Hem te geloven, om te doen zoals Hij doet. En hoe leeft Jezus, door met de ander om te gaan als een dienaar. De ander mag voorgaan, mag eerst kiezen, mag niets te kort komen. Dan kom ik pas. Zo heeft ook oma gedaan, met haar lieve schat, met haar kinderen, met haar kleinkinderen en met allen die op haar weg kwamen. Zij heeft steeds interesse in de ander gehad en geholpen, waar geholpen moest worden. Jullie maakte zorgen om haar en haar antwoord was steeds: ik heb geen pijn, ik eet goed en ik slaap goed. Met andere woorden; maak als je blijft geen zorgen om mij. Nu staat zij voor de hemelpoort en mag zij vertellen wat zij op deze aarde heeft gedaan. Er wordt wel gevraagd; en moeder en oma wat heb jij gedaan voor de persoon naast jou, heb je hem of haar naar de pomp laten lopen, een trap onder zijn achterste gegeven, of heb je haar of hem daadwerkelijk geholpen? Daar is jouw Annie en jullie moeder en oma nu mee bezig.



Annie, mam en oma dank je wel voor alles wat jij voor ieder van ons hebt gedaan en betekend, rust nu maar uit.

Op 2 april 2020 is rustig en kalm overleden **FIEN EMMEM - VAN GOG**, in de leeftijd van **92 jaar**. Sinds 1984 was zij weduwe van Louis Emmen. Fien is een hele bijzondere vrouw. Niet alleen maar vanwege haar hoge leeftijd, maar vooral met al haar hele bijzondere eigenschappen. Het zijn er te veel en ik kan nu al zeggen dat ik ze niet allemaal zal benoemen. Een moeder zoals die door God op een hele bijzondere wijze is geschapen. Voor

jullie moeder waren jullie allemaal zonder enige uitzondering belangrijk. Daar stond ze dag en nacht voor klaar, want dat was een eer en die naam heeft zij tot op de dag van vandaag met eren gedragen. Haar lievelingen waren voor haar een feest van de bovenste plank, lekker spelen met die kleintjes, lekker verwennen, ze iets meer geven, dan hun eigen papa en mama hun gaven, daar genoot zij ten diepste van. Was je bij haar op bezoek, of kwam je ze in de ontmoetingsruimte van de kerk of op straat tegen, dan moest zij vertellen over haar schatten van kinderen, maar nog meer van de kleinkinderen. Een moeder en oma die zich betrokken wist met heel veel mensen, zij was ook heel vaak bezig met mensen. Ze was altijd aan het zorgen voor de ander, hoe zou het toch zijn met die of die, die heb ik al even niet gezien, gehoord of gesproken. Jullie mam, oma en omi was een moeder die heel graag met jullie rond de tafel zat om naast het lekkers dat jullie dan kregen, ook nog gezellig samen een spelletje te spelen. En was ze even alleen, dan kon je haar vinden in een hele gemakkelijke stoel met een heerlijk boek in haar handen. Neen oma verveelde zich nooit. Want was het goed weer en was haar huiswerk klaar en had ze volgens haar geen verplichtingen naar een ander, dan vond je haar in haar tuin, met zorg werden alle plantjes bekeken en verzorgd. Het was dan ook een donkere tijd toen zij in 1984 haar Louis uit handen moest geven. Het jaar 1998 werd voor haar een heel naar jaar, want toen moest zij haar lieve zoon afgeven dat is voor een moeder bijna ondraagbaar, want negen maanden heeft zij hem in haar mogen dragen, heeft zij hem met zorg mogen omgeven en nu



afgeven, neen dat is heel zwaar. Maar het zal jullie moeder niet zijn, met jullie hulp en steun heeft zij deze mokerslag enigszins een plekje in haar leven kunnen geven. Mam, oma en oma, dank je wel, maar blijf ons allen wel begeleiden op onze weg door het leven.

Op 4 april, 5 dagen voor dat hij 74 jaar jong zou worden, is **AD VAN DEN BROEK**, echtgenoot van

Nel van de Sande overleden

Uw man, jullie pa en opa heeft kei en kei hard moet werken voor de kost.

En dat heeft hij met heel veel liefde gedaan. Hij was een zorgzaam mens, op de eerste plek voor zijn lieve schat, maar toen zij twee dochters kregen, waren ook zij van harte welkom en kregen volop aandacht en liefde. Toen hij opa mocht worden, was dat voor hem

het einde. Met heel veel liefde, warmte en aandacht heeft hij hen begeleid op hun weg door het leven. Ad heeft door zijn inzet, door zijn aandacht voor de ander, het predicaat: een toffe gast, gekregen. Hij was niet moeilijk, maar hij was ten diepste eerlijk, een sociale man, iemand die voor iedereen die op hem een beroep deed, stond hij klaar. Niet zeuren maar wel eerlijk en oprecht. Ja dat hebben jullie in je kinderjaren meegemaakt, maar ook nog enkele maanden geleden. Een ja was een ja en een neen, werd nimmer, hoe lief je ook was, hoe lang je het ook aanhield, een ja. Wat dat betreft was hij standvastig, eerlijk en oprecht. Maar had je hem bedonderd, had je hem dwars op zijn voeten gestaan, dan had je het voor altijd verbruid. Kom hem dan maar niet ergens tegen,



want hij neemt om jou heen een kolossaal grote bocht. Kortom hij was in alles rechtvaardig, dat had hij van zijn ouders thuis geleerd. Ad, jullie pap en opa hield niet van zeuren, als hij je in zo'n situatie tegenkwam, dan was steevast zijn antwoord: niet zeuren en doorgaan. De moed niet laten zakken, met vereende krachten komen we overal. Hij is ook vele jaren zanger geweest van het mannenkoor La Renaissance, toen hij het om gezondheidsredenen moest opgeven is hij tot op dit moment nog wel rustend lid van dat koor gebleven. Hij heeft het vechten tegen de corona-virus pandemie opgegeven. Hij heeft gevochten, je zou zelfs zeggen hij heeft gevochten als een leeuw, want hij wilde samen met zijn Nel hun 50-jarig huwelijksfeest vieren. Zevenentwintig dagen voor die grote gebeurtenis, de voorbereidingen waren al mijlen ver, is hij jammer genoeg overleden.



Ad, pap en opa dank je wel voor alles wat jij hebt gedaan en betekend voor ons, rust nu maar uit, maar blijf ons asjeblijft van uit de hemel ons allen begeleiden.

Op 12 april 2020, 1^{ste} Paasdag, is in de leeftijd van 88 jaar **JOKE VAN KRIEKEN - VAN BERKEL** overleden. Zij was sinds 2006 weduwe van Frans van Krieken. Joke is haar leven dienstbaar geweest aan haar ouders en aan allen die een beroep op haar hebben gedaan. Zo is zij opgevoed door haar ouders, haar moeder was de liefste moeder die er op Gods aardbodem rondliep. Samen gezellig en fijn door het leven gaan, er op uit trekken, genieten van wat de Schepping van God ons mensen te bieden heeft. En

daar heeft ze van genoten. Genoten heeft ze van de muziek, samen naar een muziekuitzending gaan, muziek op de kiosk beluisteren ja en dan genoot ze ervan tot in de punten van haar tenen. Maar Joke had ook zo haar eigen streken, alles moest er piek fijn uit zien, haar Frans, ook zij moest er door een ringetje te halen zijn en dat heeft ze gehouden tot aan haar dood. Toen zij haar Frans moest afgeven was dat een hele zware tijd. Nu was zij alleen en moest nog verder en of dat niet genoeg was, werd ze in de loop van de tijd ,toch nog op vrij korte termijn blind. Zij moest verhuizen naar

een andere woning, die zij niet zelf kon uitzoeken. Het werd Koningsvoorde en omdat ze blind was, en omdat ze niets zag met wie zij daar verplicht werd moest leven, was dat een hele moeilijke tijd. Enige rust kreeg zij toen zij die grote nieuwe kamer kreeg, waarin zij verloren liep. Maar nu hoorde zij veel



minder van de burens. Daar konden ook meer eigen spulletjes staan, die op de kleine kamer geen plaatsing konden krijgen. Joke was ook een heel gelovige vrouw, maar zij had ook voor moeder Maria een hele grote verering, zij bad nog vaak de rozenkrans, zo maar stilletjes in zichzelf, als ze alleen was, als ze de slaap niet kon vatten, als ze even niets te doen had, dan werd de ene Weesgegroet na de andere gebeden, wetende dat zij de hulp van Moeder Maria hard nodig had.

Joke dank je wel voor alles wat je voor ons mensen hebt gedaan, rust nu maar uit.

Op 14 april 2020 is nog vrij plotseling **JOS HENSEN** in de leeftijd van 78 jaar overleden. Jos was in het ziekenhuis beland met een forse longontsteking, maar toen deze , dacht men, voorbij was, kwam nummer twee en daarna nummer drie. En dat was teveel voor de al labiele gezondheid van Jos.

Jos heeft zo veel als het mogelijk was, mensen geholpen, dat had hij geleerd van zijn ouders. Hij heeft een moeder gehad, die heel veel van hem hield en hij van haar. was de liefste moeder die er op Gods aardbodem rondliep. Samen

gezellig en fijn door het leven gaan, er op uit trekken, genieten van wat de Schepping van God ons mensen te bieden heeft. En daar heeft hij van genoten. Op zijn vele vakanties die hij mocht maken naar Duitsland, was hij geheel bezeten van die Duitse muziek. En als hij weer in ons landje was, dan wilde hij thuis, maar



als het kan ook bij zijn familie die muziek horen, of jij dat nu wilde of niet. Overal waar mensen bijeen waren, daar wilde Jos ook wel bij zijn. Bij alle evenementen en middagen die er in Koningsvoorde gehouden werden, daar was Jos bij en hij zat overal en bij iedereen.

Jos is ook een vrijwilliger van de parochie in Koningsvoorde geweest. Door de week hield hij alles nauwlettend in de gaten en had heel veel zorg over de eigendommen van de parochie. Voor zover hij het kon hielp hij met het klaar zetten van het atrium en ging daarna mee koffie drinken met de aanwezige vrijwilligers. Ook bij de parochiële vrijwilligersavond was Jos aanwezig en hij genoot van alle aandacht die hij dan kreeg. Een keer per jaar gingen de vrijwilligers van de parochie van Koningsvoorde uit eten

en daar ontbrak Jos nooit. Keurig netjes werd hij dan opgehaald en natuurlijk weer thuis gebracht, mijnheer Hensen.

Graag ging hij naar de dagbesteding in Goirle en was elke woensdagmiddag bij de dagbesteding in Koningsvoorde. In die tijd heeft hij Corrie leren kennen en is daar al die jaren mee bevriend gebleven. Maar Jos had ook zijn streken. Als hij meende dat hij te weinig aandacht kreeg, ging hij keurig netjes de tuin van de Riethoorn op ruimen en heel speciaal rondom het verblijf van de directeur. Hij haalde het zelfs uit, als hij geen complimenten van de directeur kreeg, hij het vuil dat hij zo juist bijeen had geharkt weer op de grond gooide. Zo kon hij weer opnieuw beginnen, in de hoop dat de directeur hem nu wel zou zien en een compliment zou geven.

Jos, dank je wel en rust nu maar uit.

DAT ZIJ ALLEN RUSTEN IN VREDE.

Intenties in de Gerardus Majella kerk & Koningsvoorde.

GM= Gerardus Majella
KV= Koningsvoorde
KND=Kindernevendienst
DK=Dameskoor
HK=Herenkoor
GK= Gemengd koor
SZ=Samenzang
FR=Friends
ZG=Zanggroep



| | Tijd | Locatie | | Intentie mei |
|---------|-------|---------|----|---|
| 2&3 mei | 10.00 | | GM | Harrie Muurmans v.w. JGT Mien Smeeken v.w. JGT |

| | | | | |
|--------------|-------|--|----|---|
| | | | | Pierre Snels Ineke Vugs- v. Etten Joos den Biesen - Veraart Walther den Biesen Emiel den Biesen Jos v. Empel v.w. JGT Frans & Rosa van Beuren- Diepstraten |
| 9&10 mei | 10.00 | | GM | Fien Hultermans - v. Hautum Cees v.d. Wouw v.w. JGT Ineke Vugs- v. Etten José Pijnappels - v. d Zanden v.w. MGD+ Moederdag |
| 16&17 mei | 10:00 | | GM | Jo Hultermans v.w. JGT Annie Raaymakers v.w. JGT Wil Dusée Pierre Snels Ineke Vugs - v. Etten |
| 23&24 mei | 10:00 | | GM | Netty v. Gorp - v. d'r Pluijm v.w. 1 ^{ste} JGT Fien Hultermans - v. Hautum Trees Beerens v.w. JGT Ineke Vugs - v. Etten Ben Bastings |
| | | | | Pinsteren |
| 30&31 mei | 10:00 | | GM | Leon v. Bergen v.w. JGT Harrie Hultermans v.w. JGT Jo v. Helvert Wil Dusée Jan Formannoij Pierre Snels Ineke Vugs - van Etten |

| | | | | |
|--|--|--|--|------------------------------|
| | | | | José Pijnappels- v.d. Zanden |
|--|--|--|--|------------------------------|

GEHEUGENSTEUNTJES



| Datum | Tijd. | Locatie | Activiteit |
|--------|-------|---------|-------------------------------|
| 7 mei | 16.00 | | GM Stille aanbidding |
| 14 mei | 16.00 | | GM Stille aanbidding |
| 19 mei | 10.00 | | GM Redactieverg. Brug |
| 21 mei | 10.00 | | GM Hemelvaart |
| 28 mei | 16.00 | | GM Stille aanbidding |
| 31 mei | 10:00 | | GM 1 ^e Pinksterdag |
| 1 juni | 10.00 | | GM 2 ^e pinksterdag |

DODENHERDENKING 4 MEI

Jaarlijks worden op 4 mei de gevallen tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Om 20.00 uur wordt door het hele land twee minuten stilte in acht genomen. Ook bus, tram en trein staan stil. Ook bij de gevallen tijdens andere militaire (politioenele acties in Indonesië) conflicten en vredesoperaties (Libanon, Bosnië en Afghanistan) wordt stilgestaan. Om ons eraan te herinneren worden tot een halve minuut vóór acht uur de klokken geluid.



Ook mag op die dag de vlag halfstok worden uitgestoken. De herdenking op de Dam en in de Waalsdorpervlakte wordt op de

televisie uitgezonden. Op vele andere plaatsen worden ook bloemen en kransen gelegd.

BEVRIJDINGSDAG: 5 MEI

Op 5 mei 1945 is Nederland bevrijd van de Duitse overheersing. Nu al weer 75 jaar geleden. Om de 5 jaar vieren we dit met een vrije dag. In hotel De Wereld in Wageningen werd de capitulatie van de Duitse troepen besproken in het bijzijn van Prins Bernhard. Op 6 mei is de capitulatie getekend in de aula van de Landbouwwuniversiteit.

HEMELVAART: DONDERDAG 21 MEI

Op de 40ste dag na Pasen vieren we de Hemelvaart van Jezus. Na Pasen is Jezus vele malen verschenen aan zijn leerlingen en ze herkennen Hem aan het 'breken van het Brood'. Het meest bekende verhaal uit het Nieuwe Testament daarover is het verhaal van de Emmaüsgangers. Ook kennen we het verhaal van Thomas die pas wilde geloven als Hij Jezus kon aanraken. Dan komt het moment dat Jezus niet langer verschijnt aan de leerlingen en ze definitief afscheid van Hem nemen:



"terwijl de leerlingen naar boven kijken wordt Hij aan hun zicht onttrokken door een wolk", lezen we in het evangelie. Maar Jezus heeft hen en ook ons niet aan ons lot overgelaten, maar beloofd de Heilige Geest te zenden, de Trooster.

Dit gebeuren vieren we tien dagen later, met Pinksteren. Dit jaar 31 mei/1 juni.

VIERINGEN VIA FACEBOOK

Vanwege de aangescherpte maatregelen van de overheid tegen de verspreiding van het corona-virus, hebben de Nederlandse bisschoppen aanvullende maatregelen getroffen. Alle publieke vieringen in onze kerk en Koningsvoorde zijn tot en met Pinksteren afgelast.



Alle besloten vieringen (zonder parochianen)in de Gerardus Majella kerk zijn live te volgen via een livestream op onze Facebookpagina.

Uitleg;

U gaat hiervoor naar onze Facebookpagina en scrolt naar beneden en ziet vervolgens een video verschijnen met daarbij een datum en een livestream, klik hierop en u wordt verbonden met ons kerkgebouw en kunt u de dienst volgen. U kunt Facebook gebruiken op een computer, Ipad en een mobiele telefoon. Hopelijk mogen wij iedereen begroeten zondags op onze livestream.

Secretariaat: Gerardus Majella

Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg. Tel: 013-5423455

Geopend elke morgen van 09.00 uur tot 12.00 uur. Van doop of huwelijk, enz. behalve op maandagmorgen. Op dit secretariaat kunt u terecht voor allerlei sacramenten, aanvragen van een doopbewijs, doop, huwelijk, jubileum, enz. De bovengenoemde diensten kunt u ook regelen via onze Website: www.hlgm.nl

Voor noodgevallen

Diaken J. Vugs, 06 - 22 45 33 61

Liturgische diensten Gerardus Majellakerk

zondag. 10.00u Stille mis in de Kerk

Financiën: Giro (IBAN) NL94 INGB 0001 0688 20.

Bank (IBAN) NL64 RABO 0171 2002 17.

t.n.v. Parochie De Goede Herder (locatie Trouwlaan)

Contactblad "De Brug"

Kopij **vóór 19 mei as.** middels e-mail adres: info@hlgm.nl of in de brievenbus van de kerk.

Je kunt "de Brug" ook vinden op onze website: www.hlgm.nl.

Volg ons op Facebook: <https://www.facebook.com/parochiehlgm/>

Redactie Parochieblad "De Brug"

M. Kolen - Gerrits, K. van Beijsterveldt, en J van de Zanden.