



Een dienstbare en levendige geloofsgemeenschap

<p><b>Maria Ten Hemelopneming</b> Woensdag 14 aug om 19:00 uur KV donderdag 15 aug 2019 om 10.30 uur GM</p>	<p><b>Komende maanden koffiedrinken</b> op donderdag 18 juli en 22 augustus om 10:30 uur</p>
<p><b>Aanbidding in de Pio-kapel</b> donderdag 4,11,18,25 juli en 1,15,22 en 29 augustus 2019</p>	<p><b>Piomorgen op</b> Dinsdag 9 juli en 13 augustus 2019 om 10.30 uur</p>



Voor u ligt het vakantie nummer van ons parochieblad. Voor velen is de tijd aangebroken om even alles achter ons te laten en te genieten van alles wat ons op onze weg wordt geboden.

Ik wens u heel veel pret en geluk, maar dat wil niet zeggen dat we onze leefregels met elkaar even aan de zijkant mogen zetten. Die gelden altijd. Daarom geef ik ze u nogmaals, maar wel op de manier van 2019:

## TIEN LEEFREGELS.

1. Ik ben je God, jouw geluk. Houd mij voor ogen en zoek geen vervangingsmiddelen voor Mij.
2. Misbruik mijn naam niet voor alles en nog wat.
3. Houd één dag per week vrij voor Mij en voor elkaar om samen te komen en feest te vieren.
4. Heb eerbied voor je vader en moeder.
5. Heb eerbied voor het leven.
6. Blijf trouw aan elkaar.
7. Wees eerlijk.
8. Vertel geen kwaad van elkaar en zeker geen leugens.
9. Verlang niet naar iemand die al bij een ander hoort.
10. Verlang niet te hebben, wat een ander heeft.



Voor allen die op vakantie gaan een hele goede en mooie tijd, voor hen die nog werken, werk met zin, voor onze jongeren een hele mooie vakantie en voor straks veel succes op school.

Hans Vugs,  
diaken-pastor

## UIT ONZE PAROCHIE AGENDA:

### DOOR HET DOOPSEL IN ONZE PAROCHIE OPGENOMEN:

Op zondag 19 mei hebben 17 kinderen in onze kerk hun Eerste Heilige Communie gedaan en na die viering is **JOLINA PIGMANS** met haar mama Tamara Pigmans, met haar zus die zo juist haar Eerste Heilige Communie heeft gedaan, Diaylana, met haar peetoom en peettante Kees Pigmans en Trien Werdekker, met ooms en tantes en vriendjes en vriendinnetjes weer bijeengekomen om haar te laten dopen. Jolina krijgt bij haar doop de namen: Jolina Cornelia Catharina. Een naam die mama mooi vindt en namen van de peetouders en daarmee wil zij aangeven dat Jolina geen eenling is, maar met heel veel mensen verbonden. Nadat de dopeling het teken van Jezus had ontvangen, heeft haar mama en de peetouders haar ook een kruisje op haar voorhoofd gegeven. Van haar zus en de vriendjes en vriendinnetjes kreeg Jolina een kusje. Na het verhaal van Jezus aandachtig te hebben beluisterd, hebben we samen een dak boven Jolina gemaakt en de goede God gebeden dat Hij haar en ons allen wil beschermen op onze weg door het leven. Nadat mama en de peetouders hun geloof hebben uitgesproken hebben we Jolina gedoopt en daarna haar een kruisje met H. Chrisma-olie gegeven. Opa Kees heeft toen haar nieuwe doopkaars aangemaakt aan de prachtige Paaskaars en kregen alle kindjes een beetje van dat nieuwe vuur. Nadat we het Onze Vader hadden gebeden, zijn we in een lange stoet naar Moeder Maria gegaan. Daar hebben we ons lichtje neergezet en hebben we samen gebeden dat Maria, onze hemelse Moeder, ook



Jolina en ons allen mag begeleiden op onze door het leven. Natuurlijk hebben we het lang zal zij even gezongen en is de doopklok met heel veel lawaai geluid.

Op diezelfde zondag is MIKAELA MAN te samen met haar papa en mama, Chau Kar Man en Brenda van den Eijnden, met haar broer Robin, met haar peetoom en peettante Gradus van Lieshout en Stefanie Damen, met opa's en oma's en zelfs overgrootouders, oom en tantes en vriendjes en vriendinnetjes naar onze kerk gekomen om door de doop opgenomen te worden in onze parochie-gemeenschap. Mikaela krijgt bij haar doop de namen: Gui Ying Mikaela Maria Elisabeth, met als roepnaam Mikaela. Papa en mama hebben deze namen samen gesteld, zo willen zij dat hun lieve schat door het leven gaat. Ook zij kreeg van haar ouders, haar peetouders en alle opa's en oma's en overgrootouders een kruisje op haar voorhoofd. Gelukkig waren er ook enkele kinderen die haar een kusje wilde geven. Samen hebben we geluisterd naar het verhaal van Jezus en zijn toen de spulletjes die we voor de doop nodig hebben, bijeen te halen. We hebben het water gevonden, maar ook de handdoek om haar hoofdje af te drogen, de mooie doopkaars en de H. Chrisma-olie. Toen dat gebeurd was, hebben we met papa en mama en de peetouders en de kinderen een dak boven Mikaele gemaakt en God gebeden dat Hij haar en ons allen mag beschermen op onze weg door het leven. Nadat de mama en de peetouders hun geloof hebben uitgesproken, hebben we Mikaela gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De prachtige doopkaars werd door de peetoom aangemaakt en alle kinderen hebben een beetje van



dat nieuwe vuur ontvangen. Natuurlijk hebben we het Onze Vader gebeden en zijn we in een lange stoet met heel veel brandende kaarsjes naar Moeder Maria in de grote kerk gegaan. Die hebben we daar neergezet en ook daar zijn we even stil geweest en hebben onze kaarsjes bij Maria laten opbranden. Samen hebben we het lang zal zij leven gezongen en de doopklok geluid.

Op zaterdag 15 juni liep heel de pater Pio-kapel vol met allemaal blijde mensen die gekomen waren om **DAVI MOLS** in onze parochie-gemeenschap welkom te heten. Met Davi waren natuurlijk zijn papa en mama: Pascal Mols en Cindy Denissen, zijn broers en zussen, zijn peettantes: Jolanda Swaans en Babs Vervaart, zijn opa's en oma's, ooms en tantes en heel veel vriendjes en vriendinnetjes. Voor oma Tonnie hebben we een kaarsje aangestoken, zo was zij ook van uit de hemel bij de doop van Davi aanwezig. Bij de doop krijgt Davi de namen: Davi Antonius, de naam Davi vonden de papa en mama heel mooi voor hem en Antonius, als een eerbetoon aan zijn pas overleden oma Tonnie. Na het verhaal van Jezus hebben we met velen alles bijeen gezocht wat we nodig hebben om Davi te dopen. Toen dat klaar was, hebben we met velen een dak boven Davi gemaakt en de goede God gebeden, dat Hij hem en ons allen mag beschermen op onze weg door het leven. De 3 maanden oude dopeling, had er geen enkele moeite mee, dat er koud water over zijn hoofdje stroomde. Hij gaf geen kick. Nadat de doopooronde getekend was, kreeg Davi een kruisje met H. Chrisma-olie en heeft een van de peettantes zijn nieuwe doopkaars aangemaakt. Alle grote en kleine jongens en meisjes



kregen allemaal een klein beetje van dat nieuwe vuur. Na het Onze Vader te hebben gebeden, zijn we naar Moeder Maria gegaan, hebben bij haar ons kaarsje neergezet en hebben haar gevraagd, als onze hemelse Moeder, Davi en ons allen te begeleiden op onze weg door het leven. Ontzettend hard werd het lang zal hij leven gezongen en nog harder klonk de doopklok. **Met zijn allen hebben we uit volle borst gezongen:**

**LANG ZAL ZE LEVEN.**

**WIJ HEBBEN UIT HANDEN MOETEN GEVEN.**

Op 6 juni 2019 is in alle rust **AD VENMANS** in de leeftijd van 92 jaar overleden. Binnen een maand en je moeder en je vader uit handen moeten geven, maakt wel op een robuuste wijze wezen van jullie. Jullie vader en opa en broer is een hele lieve pap en opa, die als het mogelijk was voor jullie en iedereen klaar stond om te helpen. Ja, hij was bovenal een heel gelovig persoon. Geboren tussen de twee

Wereldoorlogen had hij een opvoeding van zijn ouders gehad die klonk als een klok: God dienen en de naasten. Dat heeft hij tot het einde toe vol gehouden. Door zijn beroep als administratief beambte was hij een zeer geordend persoon. Hij was een verzamelaar en wist dat alles te rubriceren zodat het geen puinhoop werd en hij het gemakkelijk kon terug vinden. Hij las de krant elke dag volledig van voor naar achter en knipte uit wat voor hem belangrijk was. Ook was hij een fervent liefhebber van boeken. Heel wat leesvoer heeft hij verorberd en al zijn boeken en mappen waren vol met krantenknipsel, stukken die hij gelezen



had en wilde bewaren voor later. Informatief wilde hij alles onthouden en had daarvoor zijn eigen opzet. Alle informatie van een onderwerp moest bij elkaar blijven, dus hij knipte en plakte bij het leven en borg dat goed op.

Op 24 juni 1960 in de kerk van de Hoefstraat is hij met jullie moeder in dat bekende huwelijksbootje gestapt. Bijna 59 jaar hebben zij lief en leed gedragen. Maar hij was met jullie moeder heel blij dat zij papa en mama mochten worden, en weer later zelfs opa en oma en overgrootvader en overgrootmoeder



mochten zijn. Daar hebben zij samen van genoten en hij vertelde maar wat trots over zijn kinderen en kleinkinderen en achterkleinkinderen. Als jullie hem vroegen: pap wat wil je voor je verjaardag, voor Sinterklaas hebben, dan was zijn antwoord steevast: niets! Hij was naar de buitenkant een heel eenvoudig, niets eisend persoon, maar wat je hem dan ook gaf: hij was er dolblij mee, niet gemaakt, maar echt! Voor vader was het altijd of zwart of wit een grijsgekleurd iets bestond bij hem niet. Hij wilde dan ook niet twifelen,. Zo moet het en niet anders. Hij was ook een natuur mens, die zich over de kleinste zaken in de natuur kon verwonderen. Hij zag de ontwikkeling van alles wat groeit en bloeit en kon daar niet over uitgesproken komen. Maar hij was ook zeer geïnteresseerd in de ander. Hij luisterde naar de ander en nam dat serieus op en kon de volgende keer dat hij jou weer zag weer informeren en hoe staat het er mee? Bij jullie vader mocht iedereen zijn zoals hij of zij was. Hij accepteerde de eigenheid van elk persoon.

Hij had zelf ook een groot plichtsbefef, waar hij maar niet onder uit kon komen. Dit moet gebeuren, dat moet men laten. Zo was hij groter gegroeid. Kortom een man om trots op te zijn, die niet met zich liet spotten, maar een mens was waar je op

mocht en kon bouwen. Die stond voor zijn principes en daar niet af te brengen was. Vader en opa, rust nu maar uit, maar blijf ons allen begeleiden op onze weg door het leven. Dank je wel.

Op 11 juni is in de leeftijd van 93 jaar **RIET SMULDERS** overleden. Een moeder en trotse oma die van ons hield, lief en aanhankelijk zo liet zij ons merken dat zij helemaal van ons was. Maar nimmer heeft zij ons dat lieflijk laten voelen, dat had moeder Riet niet geleerd in haar jeugdijaren. En wat je niet hebt kun je ook niet geven. Heel blij kon ze genieten van alle bezoeken die zij kreeg van kinderen, en kleinkinderen en allen die zo maar even willen binnen lopen. Een moeder en oma waar de blijheid en opgewektheid, dwars door haar verdriet heen uitstraalde, kortom een vrouw die ondanks alles de zonzijde van het leven zocht. Die gelukkig werd toen zij het predicaat oma mocht ontvangen en vanaf dat moment ook een echte oma mocht zijn. Tegen anderen kon zij haar geluk niet genoeg uiten, jammer dat zij het de kleinkinderen niet heeft laten merken. Een vrouw met een sterke wil, die tegen de stroom op kon roeien en haar aanzette om te doen wat moest. Haar vreugde om weldoende rond te gaan. Zij stond altijd voor anderen klaar, tot zij niet meer kon en daarmee heel veel moeite heeft gehad. Een moeder die hield van het samenzijn te midden van haar familieleden, waarmee zij vrede en vreugde mocht brengen voor iedereen. Maar ook om haar te zeggen dat zij nimmer te veel was voor ons allemaal. Een bescheiden vrouw, die haar hele leven zo geleefd is. Een moeder en oma die altijd klaar stond met koffie en thee, maar wel door de tijd getekend werd. Stormen heeft zij doorstaan, maar nimmer heeft zij met al haar armoede een nee tegen haar kinderen en kleinkinderen moeten zeggen. Riet was





een gelovige vrouw, die haar hart op de juiste plek had. Een vrouw, moeder en oma, geboren tussen de twee Wereldoorlogen en daar echt de revenuen van heeft meegekregen. Een moeder en oma van die tijd, die niet geleerd had om de liefdestaal te uiten, laat staan bij een ander toe te passen. Een moeder en vrouw, die recht door zee was en van haar hart nimmer een moordkuil maakte. Je wist altijd wat je aan haar had. Zij heeft een niet eenvoudig en gemakkelijk leven gehad. Heel haar leven heeft haar getekend in haar doen en laten. De vele zware stormen die in heel haar lange leven hebben gewoed, hebben haar tot deze vrouw, moeder en oma gemaakt. Maar ondanks alle tegenwind, bleef zij een positieve vrouw, die heel hard gewerkt heeft voor haar gezin en ieder, die een beroep op haar deed. Ondanks alles wat in haar leven kwam, bleef zij, misschien een beetje eigenwijs, maar wel een dienstbare vrouw. Maar zij heeft tot op het laatst, ondanks alle belemmeringen, het predicaat moeder en oma, waar gemaakt. Wat heeft ze genoten om met jullie allen een heerlijke en gezellige Paasbrunch te hebben, samen met elkaar aan tafel zitten, genieten van elkaars stem, aanwezigheid, en er werd in een mum van tijd weer bij gepraat over het reilen en zeilen van haar kinderen en kleinkinderen. Heel dankbaar was zij daarvoor! Een hele zware last was het overlijden van haar dochter Wilma. Dat was teveel, dat kon zij niet meer meesjouwen. Zienderogen ging haar hele lichamelijke toestand achteruit. Een sterke vrouw, dat was zij niet alleen maar in woord, maar bovenal in daden, je armoede een plek geven en daar nimmer over klagen, maar alles heeft mogen doen voor haar schatten.



Moeder dank je wel voor alles wat jij voor ons allen gedaan hebt, maar rust nu maar uit.

## DAT ZIJ MOGEN RUSTEN IN VREDE

### Intenties in de Gerardus Majella kerk & Koningsvoorde

**GM= Gerardus Majella**  
**KV= Koningsvoorde**  
**KND=Kindernevendienst**  
**DK=Dameskoor**  
**HK=Herenkoor**  
**GK= Gemengd koor**  
**SZ=Samenzang**  
**FR=Friends**  
**ZG=Zanggroep**



Data	Tijd	Locatie		Intenties
6&7 juli				
<b>SZ</b>	17:30	KV	GM	Ineke Vugs - v. Etten
<b>SZ</b>	19.00		Fien Hultermans	
<b>DK</b>	10.00		GM	Jo Hultermans
<b>KND</b>				Trees van Helderer
				Annie Raaijmaker vw JGT
				Henk en Anja van Kerckhoven
				Pastoor Jacques Schrauwen
				Jeanne Verhagen-v. Tilborg
				vw 9 JGT
				Bijzondere intentie

13&14 juli <b>SZ</b> <b>FR</b> <b>HK</b>	17.30 19.00 10.00	KV	GM  GM	Ineke Vugs - v. Etten Jan Sloom Pastoor Jacques Schrauwen EM Aarts-Aben Ben Bastings Leonie van den Bosch-van Dijk Mevr. Van Gorp- van der Pluim
20&21 juli <b>SZ</b> <b>SZ</b> <b>SZ</b>	17.30 19.00 10.00	KV	GM  GM	Jan Sloom Ineke Vugs - v. Etten Pastoor Jacques Schrauwen Fien Hultermans Toon van Hautum Wim Denissen v.w. JGT Henk van Kerckhoven v.w. Verj.
27&28 juli <b>SZ</b> <b>SZ</b> <b>SZ</b>	17.30 19.00 10.00	KV	GM  GM	Corrie de Bont-Jansen v.w. 1 <sup>e</sup> JGT Ineke Vugs- van Etten Pastoor Jacques Schrauwen Jan Sloom Corrie Schoutens-van Gulik Netty van Gorp-v.d. Pluijm
<b>Augustus</b>				
3&4 aug <b>SZ</b> <b>SZ</b> <b>SZ</b>	17.30 19.00 10.00	KV	GM  GM	Ineke Vugs - van Etten Pastoor Jacques Schrauwen Jan Sloom Fien Hultermans

				Riky Mutsaers Cees van Hautum Pierre Hultermans Henk en Anja van Kerckhoven
10&11 aug SZ SZ SZ	17:30 19:00 10:00	KV	GM  GM	Ineke Vugs - van Etten Pastoor Jacques Schrauwen Ben Bastings Jan Sloot
17&18 aug SZ SZ SZ	17:30 19:00 10:00	KV	GM  GM	Ineke Vugs - van Etten Fien Hultermans Miet de Kroon Zus van Hautum Pastoor Jacques Schrauwen Leonie van den Bosch - v. Dijk Jan Sloot
24&25 aug SZ SZ SZ	17:30 19:00 10:00	KV	GM  GM	Ineke Vugs - v. Etten Corrie Schoutens - v. Gulik Pastoor Jacques Schrauwen Ouders Vugs - Bullens v.w. Verjaardag Jan Sloot Netty v. Gorp - v.d. Pluijm Ouders Langenhuijsen - Bertens v.w. JGT
31 aug & 1 sept SZ	17:30 19:00	KV	GM	Ineke Vugs - v. Etten Fien Hultermans Cees v. Hautum Miet de Kroon v.w. JGT

DK	10:00		GM	Pastoor Jacques Schrauwen Ben Bastings v.w. Trouwdag Leonie v.d. Bosch - v. Dijk Jan Sloot Netty v. Gorp - v.d. Pluijm
----	-------	--	----	--

## GEHEUGENSTEUNTJES



Datum	Tijd.	Locatie	Activiteit
3 juli	20:00	GM	Geen doopvoorbereiding
4 juli	16:00	GM	Stille aanbidding
5 juli	10:30	GM	1 <sup>ste</sup> vrijdag v.d. maand
7 juli	10.00	GM	kindernevendienst
9 juli	10:30	GM	Pio Ochtend
11 juli	16:00	GM	Stille Aanbidding
18 juli	10:30	GM	Koffie ochtend
	16:00	GM	Stille Aanbidding
25 juli	16:00	GM	Stille Aanbidding
1 aug	16:00	GM	Stille Aanbidding
2 aug	10:30	GM	1 <sup>e</sup> Vrijdag v.d. maand viering
4 aug	10:00	GM	<b>Geen Kindernevendienst</b>
8 aug	16:00	GM	<b>Geen Stille aanbidding</b>
13 aug	10:30	GM	Pio Ochtend
14 aug	19:00	KV	Maria-ten-Hemel-Opneming
14 aug	20:00	GM	Doopvoorbereiding
15 aug	10:30	GM	Maria-ten-Hemel-Opneming

15 aug	16:00	GM	Stille Aanbidding
20 aug	10.00	GM	Redactievergadering de Brug
22 aug	10:30	GM	Koffie ochtend
	16:00	GM	Stille aanbidding
29 aug	16:00	GM	Stille aanbidding

## **KERKBIJDRAGE:**

### **EEN HERINNERING.**

Het jaar 2019 is al weer half om. Hebt u nog gedacht aan het betalen van de kerkbijdrage voor dit jaar? U weet, u kunt het te betalen bedrag zelf bepalen en per maand, kwartaal of jaarlijks betalen. Het hoeft geen groot bedrag te zijn, elke cent is meegenomen. Hartelijk dank bij voorbaat. U kunt overmaken op rekeningnummer: NL64RABO0171200217

### **GEBED TOT DE HEILIGE CHRISTOFFEL**

Heer God, ga gunstig in op onze smeekbede, en zegen dit voertuig met uw heilige kracht.

Moge mijn Engelbewaarder mij beschermen op alle gevaarlijke bochten van mijn levensweg.



Moge hij mij te hulp komen, wanneer de snelheidsduivel mij bekoort tot dwaasheden, die mijzelf en anderen in gevaar brengen.

Toon ook aan ons uw dienaren, de weg van het heil, zodat wij na alle kruisingen op onze levensweg, de eeuwige vreugde verwerven, door Christus, onze Heer. Amen

## **HET VERHAAL VAN JEZUS....**

Als er voldoende mensen zijn die het verhaal van Jezus, zoals dat verteld wordt in de Bijbel, ook willen kennen, dan willen we met ingang van september 2019 een groep starten.

Elk jaar bieden wij onze Eerste Communicanten aan om wat meer te weten te komen van het verhaal van Jezus, de Bijbel. Zij komen een keer per maand onder leiding van de diaken bijeen en zij gaan spelenderwijs door Gods Blijde Boodschap. Als er voldoende kinderen zijn die dat ook willen gaan doen, dan willen we met ingang van september 2019 een nieuwe groep starten.

Steeds vaker komt het voor dat we mensen ontmoeten, die weinig of niets van ons geloof weten. Die het Onze Vader niet meer kennen, van het Weesgegroet wel eens gehoord hebben, maar verder niets. Wij willen iedereen uitnodigen, papa's en mama's, opa's en oma's en iedereen die interesse heeft om weer eens wat meer te weten en weer het geleerde te willen ophalen, voor een cursus van enkele keren.

Voor ouders van dopelingen, communicanten en vormelingen willen we samen rond de tafel om over eigen geloven en gelovige opvoeding van de kinderen te praten. Eind september willen we beginnen en zes keer bij elkaar komen. U kunt zich reeds aanmelden.

Wanneer u in één cursus of in meerdere cursussen belangstelling hebt, meldt u zich dan aan middels onderstaand formulier. Wel graag vóór 1 september 2019.

Hans Vugs,

diaken - pastor

Opgave-formulier: \_

1. Bijbel algemeen

2. Kinderbijbelgroep

3. Onze Vader \_

4. Ouders, kind en geloven

Naam.....

adres:.....

Postcode en woonplaats.....

Telefoonnummer:.....

Ik kom alleen / we komen met tweeën ( doorstrepen wat niet van toepassing is.) Handtekening:

opsturen naar:

Parochiesecretariaat, Wassenaerlaan 32 5021 VS Tilburg  
of in de brievenbus van de kerk stoppen.

## **ZANGKOOR TROUWLAAN NA 55 JAAR NOG STEEDS ACTIEF**

We schrijven augustus 1963. Binnen het herenkoor van de parochie Gerardus Majella (Trouwlaan) is bekend dat binnenkort de dirigent Harrie van de Sanden zal vertrekken en in de loop van 1964 zal worden opgevolgd door Jan van Wees, de huidige leerling organist, ondersteund door Janus Struijk. Enkele jongeren van het voormalige





jongenskoor nemen contact op met Jan van Wees en gaan aan de slag om het Gregoriaans eigen te maken. Dit was koren op de molen van Jan van Wees en hij stoomde het groepje (inmiddels 8 personen) klaar voor aansluiting bij het parochieel mannenkoor. Tijdens de jaarvergadering in januari 1964 werden deze jongens voorgesteld aan de koorgemeenschap, samen met nog 2 andere personen. In totaal 10 mensen die het koor zouden komen versterken. Nu, na 75 jaar, zijn we in afwachting wat er ons nog te beurt valt. We zijn als Zangkoor Trouwlaan een zelfstandige vereniging en hebben een prachtige thuishaven in de parochie. We zijn op dit moment nog met 19 actieve leden.

Van de in 1964 tien geballoteerde leden zijn er nog 3 overgebleven en hebben op dit moment zelfs bestuurlijke functies. Om kort te gaan, wij willen Piet Beekmans, Ton van Huijkelom en Wil Dusee, ook namens de parochie, en met de medewerking van de diaken Hans Vugs van harte bedanken voor jullie inzet gedurende de afgelopen 55 jaren.



Het is geen jubileum maar een gedenkwaardig feit. Een bescheiden aandenken hebben we vervat in een draagspeld, dat we speciaal en uniek voor deze gelegenheid hebben laten aanmaken. Meer leuke weetjes en feiten over het koor, de kerk en de wijk, zijn te vinden in het jubileumboek te verkrijgen voor slechts 10 euro bij Piet Beekmans ([beekmanspa@msn.com](mailto:beekmanspa@msn.com))

Harry Faes & Eloy van Beurden

## ZUIDERPLEZIER FESTIVAL

Feest! Waarom? Daar kunnen we duidelijk over zijn: Het wijkcentrum Zuiderkwartier bestaat dit jaar 10 jaar, de



herstructurering van de wijk is ook alweer 10 jaar een feit en ook voor de Zuiderbazaar is er een reden voor feest, dit wordt voor de vijftiende keer georganiseerd. Zin in meer plezier in het Zuiderkwartier? Kom met ons het jubileum vieren tijdens het Zuiderplezier Festival.

Vier dagen lang, van donderdag 22 augustus t/m zondag 25 augustus schudt het wijkcentrum. Spetterende activiteiten zoals o.a. film, sport games, workshops, muziek optredens, dansavond, club Flyzz, Bingo de Luxe. De spits wordt afgebeten met een wijkontbijt en afgesloten met de vijftiende editie van de Zuiderbazaar! Het Zuiderplezier Festival is bedoeld voor alle wijkbewoners. Houdt de wijkkrant in de gaten voor al het festivalnieuws. Nog niet alles staat vast, dus heb je een goed idee; laat het horen! Het Zuiderplezierfestival is nog op zoek naar bekende en verborgen talenten. Wil je die aan de wijk laten zien? Zit je in een (cover) band, dansgroep of denk je dat je in je eentje wel een publiek kunt entertainen en van je laten horen? Neem dan contact op via mail, telefoon of facebook. Mail naar [Zuiderplezier@contourdetwern.nl](mailto:Zuiderplezier@contourdetwern.nl).

Noteer maar alvast 22 t/m 25 augustus in je agenda.

*Op de website:  
[www.hfgm.nl/](http://www.hfgm.nl/)*



*Het laatste nieuws  
of veranderingen  
van de Brug! Zie agenda  
<https://www.hfgm.nl/agenda/>*

*Wil t U eens uitleg over de Sacramenten  
met film!  
Kijk op*

*<https://www.hfgm.nl/leren/sacramenten/>*



**Fijne vakantie!!**

**Secretariaat: Gerardus Majella**

Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg. Tel: 013-5423455

Geopend dinsdag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur.

Op dit secretariaat kunt u terecht voor allerlei sacramenten, aanvragen van een doopbewijs, doop, huwelijk, jubileum, enz. De bovengenoemde diensten kunt u ook regelen via onze Website: [www.hlgm.nl](http://www.hlgm.nl)

**Voor noodgevallen Secretariaat: Gerardus Majella**

Diaken J. Vugs, 06 - 22 45 33 61

<b>Liturgische diensten</b>		<b>Gerardus Majellakerk</b>
zaterdag.	17.30u	Pio-kapel
zondag.	10.00u	Kerk waarna koffie
2 <sup>de</sup> dinsdag	10.30u	Pio-morgen
1 <sup>ste</sup> vrijdag	10.30u	Pio-kapel
		<b>Koningsvoorde</b>
zaterdag.	19.00u	Restaurant waarna koffie

**Financiën:** Giro (IBAN) NL94 INGB 0001 0688 20.

Bank (IBAN) NL64 RABO 0171 2002 17.

t.n.v. Parochie De Goede Herder (locatie Trouwlaan)

**Contactblad "De Brug"**

Kopij voor **20 augustus as.** middels e-mail adres:

[info@hlgm.nl](mailto:info@hlgm.nl)

of in de brievenbus van de kerk.

Je kunt "de Brug" ook vinden op onze website: [www.hlgm.nl](http://www.hlgm.nl). Volg ons ook op Facebook: <https://www.facebook.com/parochiehlgm/>

**Redactie Parochieblad "De Brug"**

M. Kolen - Gerrits, K. van Beijsterveldt, J. van de Zanden