



<p><b><u>Allerheiligen.</u></b> 10:30 Gerardus Majella 19:00 Koningsvoorde <b><u>Allerzielen</u></b> 19:00 Gerardus Majella 19:00 Koningsvoorde</p>	<p><b>Koffiedrinken</b> op donderdag 21 november om 10:30 uur</p> 
<p><b>Aanbidding in de Pio-kapel</b> donderdag 7&amp;14&amp;21 en 28 2019</p> 	<p><b>Piomorgen op</b> Dinsdag 12 november 2019 om 10.30 uur</p> 

God onze Vader,

Met schroom en dankbaarheid  
noemen wij de namen  
van onze lieve doden...  
want wij willen niet  
dat ze ooit  
uit onze  
geest  
en ons hart  
verdwijnen:  
daarvoor  
hebben wij  
van hen  
teveel  
gehouden.



Wij geloven dat ook  
Gij hen in uw liefde bewaart  
en hun thans een geluk schenkt,  
rijker dan de mooiste  
droom op aarde.  
Uit respect voor wat  
zij deden en waren,  
zullen wij het  
goede en het schone  
dat wij bij hen waardeerden,  
ook waar maken  
in ons eigen leven.  
Help ons met hart en ziel  
ons in te zetten

voor uw mensen,  
dag na dag  
en zo hopen we  
na een vervuld bestaan,  
samen met onze geliefden  
bij U te zijn,  
voorgoed.

## **ALLERHEILIGEN - ALLERZIELEN.**

Op 1 en 2 november herdenken we onze heiligen en alle lieve mensen waarvan we afscheid hebben moeten nemen. Dit jaar valt Allerheiligen op vrijdag en zijn de vieringen in de kerk 's morgens om 10.30 uur en in Koningsvoorde 's avonds om 19.00 uur. Allerzielen op zaterdag om 19.00 uur in de kerk en ook in Koningsvoorde op zaterdag om 19.00 uur.

*Wij roepen U in herinnering  
hen  
die ons zijn voorgegaan,  
onze ouders en voorouders,  
de velen die het beloofde  
land niet zagen,  
maar geloofden in de zin van  
de tocht.*



*O God, bewaar hun namen bij u!  
Wij denken in dit uur aan al de naamlozen voor ons,  
maar bekend en geliefd bij anderen,  
slachtoffers van genocide, marteling, onderdrukking en  
uithongering:  
O God, herinnert U zich hun namen?*

## UIT ONZE PAROCHIE-AGENDA:

Op zondag 6 oktober 2019 hebben we met velen **CLOE VAN TRICHT** welkom geheten in onze parochiegemeenschap. Met Chloe waren natuurlijk haar papa en mama: Rob van Tricht en Suzanne Kocken meegekomen, haar peetoom en peettante Daniel Kocken en Wendy Bogaerts, haar opa's en oma's en zelfs haar overgrootmoeder, haar ooms en tantes en veel vriendjes en vriendinnetjes. Chloe krijgt bij haar doop de namen: Chloe Rolanda Annie Francis Toos, namen die voor haar papa en mama heel mooi en bijzonder zijn. En zij geven daarmee aan dat Chloe met heel veel goede en belangrijke mensen verbonden is. Nadat de peetoom en de peettante heel duidelijk naar Chloe hadden beloofd, dat zij te allen tijd bij hen van harte welkom is, en

dat zij nimmer tevoren een afspraak hoeft te maken, krijgt Chloe een kruisje op haar voorhoofd, op haar lippen en in haar hartje. Dat teken van Jezus krijgt zij natuurlijk ook van haar papa en mama, haar peetouders en alle opa's en oma's en overgrootmoeder. Nadat alle kinderen en grote mensen heel goed naar het verhaal van Jezus hadden geluisterd, zijn we op zoek gegaan naar het water, de olie, de doopkaars, de schelp en de handdoek. Alles werd door de kinderen gevonden en samen hebben we aan de grote mensen verteld, waarom we dit



gebruiken bij de doop. Daarna hebben alle kinderen met papa en mama en peetoom en peettante een dak boven Chloe gemaakt, ten teken van bescherming. En we hebben God gebeden, dat Hij Chloe en ons allen mag beschermen op die hele moeilijke weg naar zelfstandigheid. Rob en Suzanne, Daniel en Wendy hebben toen heel duidelijk naar alle aanwezigen en naar God gezegd, dat zij hun uiterste bet zullen doen om Chloe met heel veel liefde en aandacht te begeleiden op de weg door het leven. En ook hebben zij gezegd in God, Vader, Zoon en heilige Geest te geloven en het aan haar voor te leven.



Nadat Chloe gedoopt was, heeft zij een kruisje met Heilig Chrisma-olie ontvangen, en heeft haar peetoom de doopkaars aangemaakt aan de Paaskaars. Alle kinderen kregen toen een klein kaarsje met het nieuwe vuur van de doopkaars van Chloe. Samen hebben we het onze Vader gebeden en zijn we met zijn allen naar Moeder Maria gegaan om haar dank je wel te zeggen en te vragen om voor Chloe en ons allen een hemelse Moeder te willen zijn die ons door het leven wil leiden. Na het lang zal zij leven, werd heel hard en duidelijk de doopklok geluid.

Op zondag 13 oktober 2019 kwamen de papa en mama Jeffrie van de Put en Mariska Weel met hun lieve schatten Mila van Weel en **JARA VAN WEEL** naar onze kerk om Jara in onze geloofsgemeenschap op te nemen.

Met hen kwamen ook de peetoom en peettante: Patrick van Weel en Evy van Oers mee, opa's en oma's en heel vriendjes en vriendinnetjes.

Mila heeft aan het begin van de doopviering haar doopkaars nog een mogen aanmaken. Gelukkig kreeg zij hulp van haar peetoom Patrick. Papa en mama hebben voor de naam Jara



gekozen omdat deze heel mooi klinkt, maar ook betekent: vrolijke vlinder. Bij de doop krijgt Jara de namen: Jara Amelia, Amelia is de naam die haar moeder in haar doopnamen heeft zitten, maar ook heel veel oma's van mama. Peetoom en peettante hebben de gelukwensen in ontvangst genomen. Maar toen zij hoorden, dat zij er ook moeten zijn als Jara in de problemen zit, of streken heeft uitgehaald die elk mens uithaalt, maar nimmer tegen pap en mama wil vertellen. Dan mag zij altijd zonder dat zij tevoren moet bellen, bij hen binnen. Zij is altijd welkom. Alle vriendjes en vriendinnetjes hebben Jara beloofd dat zij met hen mee mag spelen en Dillen, een vriendje van Jara heeft aan de papa en mama van Jara beloofd, dat als zij weg moeten en niemand kan op de kindjes passen, dat zij hem mogen bellen en dan zal hij komen oppassen. Met heel velen hebben we een dak boven Jara gemaakt en de goede God gevraagd om haar en ons allen op onze weg door het leven te begeleiden. Mama heeft Jara ten

doop gehouden en de peettante Evy heeft heel lief haar hoofd afgedroogd, nadat zij gedoopt was. Ook Jara heeft een kruisje met H. Chrisma-olie gekregen en daarna heeft peetoom Patrick haar nieuwe doopkaars aangemaakt. Alle kinderen kregen een beetje van dat nieuwe vuur van de doopkaars van Jara. Daarna zijn we in een lange stoet naar Moeder Maria in de kerk gegaan. Daar heeft mama de doopschelp op het rek geplaatst en hebben we samen Maria gebeden om Jara en ons allen te beschermen. Heel hard hebben we het lang zal zij leven gezongen en Mila en Dillen hebben voorzichtig de doopklok geluid.

## **LANG ZULLEN ZIJ LEVEN IN GLORIA**



## **WIJ HEBBEN UIT HANDEN MOETEN GEVEN:**

Op 10 september 2019 waren we samen in het Twee Steden ziekenhuis om Wil Dusee, jullie vader en opa de ziekenzalving te geven. Een inspirerende viering, die door iedereen voor de volle 100 % werd beleefd. De volgende dag is hij te midden van zijn lieve schat en hun kinderen heel rustig ingeslapen. Een hele bijzondere echtgenoot, pap en opa, voor zijn kinderen en kleinkinderen. Hij was een man, vader en echtgenoot, die 73 jaar jong mocht worden, maar die op zijn manier voor iedereen klaar mocht staan. Samen met jullie mam en oma heeft hij genoten hoe zijn kinderen opgroeiden en zich ontwikkelden.

Maar ook toen ze allen waren uitgevloegen bleef hij zijn interesse houden voor al het wel en wee van zijn grote gezin. Samen er op uit trekken, samen genieten op belangrijke dagen in het leven, dan was Wil in zijn nopjes. Waar hij helpen kon, daar stond hij paraat en hij keek niet wie het was die een beroep op hem deed. Hier moest geholpen worden, nou dan deed jullie pa dat. Tijden de afscheidsviering hebben de kinderen en kleinkinderen hun vader en opa met heel veel liefde beschreven.



Op 11 september 2019 mocht ik een aantal mensen begeleiden op hun bedevaart naar Fatima, een Maria oord, waar de rozenkrans centraal staat. Daar mocht ik tijdens een vrij half uur een tekst onder ogen krijgen die mij niet meer los gelaten heeft: **de roos kent geen waarom; zij bloeit omdat zij bloeit; zij denkt niet aan zichzelf, en vraagt ook niet of men haar ziet.**

Jullie pa en opa was iemand die niet steeds vroeg naar het waarom. In ons leven komt alles zoals het komt en dat kon Wil accepteren. Wil ken ik pas 19 jaar, de tijd dat ik hier in de Trouwlaan mag werken. Iemand die je ziet, waar je niet omheen kijkt, maar die zich nimmer opdringt. Iemand die zijn steentje bijdroeg aan het Zangkoor Trouwlaan. Die mij met hoogtij dagen altijd een kaartje stuurde, niet met hartelijk



gefeliciteerd Wil Dusee, neen, daar had hij tijd en aandacht aan besteed. Elke keer werd het een heel aangekleed kaartje, met natuurlijk op de eerste plaats zijn verontschuldiging dat hij te laat was. Een man, die zijn hart op de juiste plek had zitten, voor zijn Francien, voor jullie kinderen en natuurlijk de kleinkinderen, de man die klaar stond met raad en daad. Niet omdat het moest, hij stelde geen waarom,. Maar hij deed het. Hij vond het de gewoonste zaak van de wereld, zo was hij groter gegroeid. De ander is belangrijk. Wil dank je wel voor alles wat jij voor onze parochie hebt gedaan, blijf jouw gezin en onze parochie vanuit Gods eeuwige woning begeleiden. Rust zacht.



Op 20 september 2019 is in de leeftijd van 75 jaar overleden: **PIETA VERBEUCKEN - HUISKES**, echtgenote van Jacob Verbeucken en moeder van 4 kinderen, veel kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Een moeder uit duizenden, iemand die haar hart op de enig juiste plek had zitten. Iemand die je niet voor de gek kon houden, want ze zag precies aan jullie gezicht, wat er waar was en wat niet. Een moeder die met je mee dacht en je hielp waar zij kon. Maar ze deed niet alles voor jullie, je kreeg de vrijheid om zelf op ontdekkingsstocht te gaan, maar ging het mis en stootte jij je hoofd, dan vond je altijd een luisterende en liefhebbende moeder, die je troostte en hielp.

Jullie mam was een vrouw van goud, eerlijk door dik en dun, die

lief en aardig voor iedereen was, die waar dan ook haar levenspad mocht kruisen. Jullie pap op de eerste plaats, samen hebben zij jullie groot mogen brengen en begeleiden. Jullie pap heeft jullie mam mogen vinden in 's Hertogenbosch. Ook zij was een persoon die bij jullie pap hoorde. Samen hebben zij steeds door het land getrokken van caravan, woonwagen en een huis. Maar beide waren niet de mensen die zich thuis voelde in zo'n stenen gebouw, waar je in een keurslijf werd gedrukt. Steeds trokken ze weer naar zo'n mobiele situatie. Lekker vrij zijn. Toen zij in de Pater Geurtjesweg woonden en de ruimte te klein werd, waren zij de eersten die zich aanboden om te gaan verhuizen en wel naar een hele gezellige, fijne plek aan de Bloemisterijstraat 51, waar zij nu 31 jaar wonen. Een fijne gezellige plek waar iedereen van harte welkom was en zich thuis mocht voelen. Daar hoef je geen bel te gebruiken, je mocht zo binnen lopen of we zaten voor de deur en de stoel stond klaar. Jullie mam was heel gelukkig met jullie pap, zij zorgde op de eerste plaats steeds voor hem en voor jullie. Zorgen dat was in haar gegoten. Jullie mam hield van mooie dingen, kon graag uren lezen en breien, maar ook een puzzeltje op zijn tijd was altijd heel welkom. Ze kon uren winkelen, boodschappen doen en het liefst op de markt, snuffelen tussen alles wat te koop was. De laatste jaren was ze echt verliefd geworden op de Jumbo, elke dag, hoe laat dan ook, moest zij er even naar toe. Met de scooter, zo was ze van niemand afhankelijk en kon ze gaan en staan waar zij wilde. Wat was zij blij en trots toen zij 31 jaar geleden oma mocht worden, opa en oma waren heel gelukkig en als het even kon dan moest daar op gedronken worden, natuurlijk bij Bet Kolen. Zo stond jullie pa zich op een zeker moment te scheren, jullie moeder kwam met rollers in het haar hem tegen en zijn vraag

was: waar gade naar toe. Ik ga naar Bet Kolen zei jullie pa en meteen gingen alle rollen uit en jullie mam was eerder klaar dan jullie pap en samen trokken zij er op uit. Leven de lol. Ja steeds hebben zij van het leven genoten. Carnaval was geen feest van drie dagen, maar het begon op de vrijdag er voor en duurde tot en met de vrijdag daarna. Heel gezellig met elkaar feesten, dat was jullie motto, daar hebben jullie van genoten. Ook waren jullie blij als je de hele bups bij elkaar had. Samen op vakantie ver weg en dicht bij, met de caravan er op uit. Als de kinderen het naar hun zin hadden en later de kleinkinderen, dan waren jullie pap en mam heel gelukkig. Jullie mam heeft genoten hoe zij de kinderen en kleinkinderen en achterkleinkinderen mocht zien opgroeien, hoe zij steeds groter werden. Dat was haar lust en haar leven. Wat je van jullie mam en oma nimmer hoorden waren klachten. Als je vroeg mam hoe gaat het: het was altijd

goed. Met klagen kom je niet verder, wordt je niet gelukkiger en een ander kan je toch niet helpen. Mam en oma dank je wel voor alles wat je voor ons gedaan en betekend hebt, rust nu maar uit, maar blijf vanuit Gods eeuwige woning ons allen begeleiden op die niet gemakkelijke weg door het leven. Rust zacht.



## Intenties in de Gerardus Majella kerk & Koningsvoorde

**GM= Gerardus Majella**

**KV= Koningsvoorde**

**KND=Kindernevendienst**

**DK=Dameskoor**

**HK=Herenkoor**

**GK= Gemengd koor**

**SZ=Samenzang**

**FR=Friends**

**ZG=Zanggroep**



Data	Tijd	Locatie		Intenties
2&3 nov <b>SZ</b> <b>SZ</b> <b>DK/KND</b>	19:00 19.00 10.00	KV	GM	<b>Allerzielen</b> Ineke Vugs-v. Etten Pastoor Jacques Schrauwen Ben Bastings Jan Sloot Netty van Gorp - v.d. Pluijm Ad Venmans Joos den Biesen - Veraart Walter den Biesen Emiel den Biesen Jac Hultermans v.w. JGT
9&10 nov <b>SZ</b> <b>SZ</b> <b>HK</b>	17.30 19.00 10.00		KV	GM GM

16&17 nov <b>SZ</b> <b>HK</b> <b>DK</b>	17.30 19.00 10.00	KV	GM  GM	Louis van Oekel 1 <sup>ste</sup> JGT Ineke Vugs- v. Etten Pastoor Jacques Schrauwen Leonie v.d. Bosch - v. Dijk Jan Sloot Harrie Raaymakers v.w. JGT Pa v. Hautum v.w. JGT Cisca Christ- v. Erkeland v.w. 3 <sup>e</sup> JGT
23&24 nov <b>SZ</b> <b>SZ</b> <b>HK</b>	17.30 19.00 10.00	KV	GM  GM	Ineke Vugs - v. Etten Pastoor Jacques Schrauwen Jan Sloot Fien Hultermans - v. Hautum Wilbert Surtel v.w. JGT Annie Groothuis v.w. JGT Louis Klijssen v.w. JGT

## GEHEUGENSTEUNTJES



Datum	Tijd.	Locatie	Activiteit
1 nov	10:30	GM	1 <sup>ste</sup> vrijdag van de maand
1 nov	19:00	KV	Allerheiligen
2 nov	19:00	GM	Allerzielen
2 nov	19:00	KV	Allerzielen
6 nov	20:00	GM	Doopvoorbereiding
7 nov	16:00	GM	Stille aanbidding
12 nov	10:30	GM	Pio morgen
14 nov	16:00	GM	Stille aanbidding

19 nov	10.00	GM	Redactie de Brug
21 nov	10:30	GM	Koffie ochtend
21 nov	16:00	GM	Stille aanbidding
28 nov	16:00	GM	Stille aanbidding

## SINT MARTINUS

Elk jaar op 11 november vieren we het feest van St. Martinus.  
Wie was hij?

Een zware vrachtauto, geladen met ongeveer 15 ton huiden, is gisteren van de weg geslibd en verongelukt. De chauffeur van de wagen heeft 4 uur lang beklemd gezeten in de cabine.

De **eerste** automobilist zag het wrak in de berm en dacht:  
als ik stop mis ik mijn afspraak.

De **tweede** automobilist zag het wrak in de berm en dacht:  
als ik stop moet ik misschien getuigen en dat is zo'n gedoe.

De **derde** automobilist zag het wrak in de berm en dacht:  
stel je voor dat er nog iemand in zit - doodeng - en reed door.

De **vierde** automobilist zag het wrak in de berm en dacht:  
ik zou me geen raad weten met een dode of zwaargewonde.

De **vijfde** automobilist zag het wrak in de berm en dacht:  
helemaal niets !

De **zesde** automobilist zag het wrak in de berm en stopte:  
belust op een sensationeel verhaal,  
dat hij straks thuis zou kunnen vertellen.

De **zevende** automobilist zag het wrak in de berm en stopte.

Hij wrikte een verwrongen portier open  
en trok voorzichtig de zwaar gewonde naar buiten.

Hij miste een afspraak.

Hij maakte zijn handen en  
kleden vuil.

Hij moest nog eens komen  
om te getuigen.

Wat een gedoe, zeg!

Zou jij dat doen voor

iemand, die je niet kent?

Dat deed nu Martinus van  
Tours in de vierde eeuw.

Mogen wij ook zo dienstbaar  
en respectvol voor elkaar

zijn.

Dat is mijn wens voor de komende periode.

Hans Vugs,  
diaken-pastor

## Enkele feesten in november

### 3 november: H. Hubertus

Hubertus was een zoon van de hertog van Aquitanië en leidde een werelds leven. Op Goede Vrijdag van het jaar 683 ging hij op jacht, hoewel dat een zeer oneerbiedige activiteit was op die dag. Hubertus bespeurde een groot hert, en joeg er achteraan met zijn honden. Toen hij het hert bijna te pakken had en het dier zich naar hem toekeerde wilde hij het



neerschieten. Op dat moment verscheen er een lichtend kruis tussen het gewei. Een stem zei hem naar Lambertus van Maastricht te gaan. Sint Hubertus staat nu bekend als patroonheilige van de jacht. Omdat hij eens een man van hondsdolheid genas, wordt hij speciaal aangeropen tegen deze ziekte. Daartoe wordt ook tegenwoordig nog het zogenaamde hubertusbrood (hupkesbrood) gezegend. Het zou helpen tegen hondsdolheid. Zijn naamdag is 3 november.

### **7 november: H. Willibrordus**

Willibrord werd in 658 in Echternach geboren als zoon van pas bekeerde ouders en werd als zevenjarige jongen door zijn vader Wilgis als oblaat toevertrouwd aan het klooster van Ripon nabij York in Engeland, voordat zijn vader zelf als kluizenaar ging leven. In Ripon groeide Willibrord op onder invloed van Sint-

Wilfridus (Egbert), de bisschop van York. Wilfrid verzette zich tegen de toen heersende Keltische-katholieke traditie en was een voorstander van de Romeinse ritus. Op zijn 20e vertrok Willibrord naar



Ierland. In de Abdij van Rathmelsigi onderwierp hij zich aan een regime van strenge tucht. Tien jaar later, hij was toen 30 jaar oud, werd hij daar in 688 tot priester gewijd. In 690 reisde Willibrord met elf of twaalf gezellen naar Friesland om



daar de boodschap van Christus te verkondigen. Door Paus Sergius I werd hij vijf jaar later tot aartsbisschop van de Friezen gewijd en ging in Utrecht wonen. Hij stierf op 81-jarige leeftijd en werd op zijn verzoek in Echternach begraven. Hij is de patroonheilige van de Nederlandse kerkprovincie.

## **21 november: Maria Presentatie**

Op het feest van de Opdracht van de Heilige Maagd Maria in de tempel of Maria Presentatie viert de Kerk dat de ouders van Maria haar opdroegen in de tempel. Daarmee viert de Kerk dat Maria, vervuld van de heilige Geest, vanaf haar Onbevleete Ontvangenis geheel aan de Heer was toegewijd. Het feest is niet gebaseerd op Bijbelse geschriften maar op het Proto-Evangelie van Jacobus. Daarin wordt verhaald dat Joachim en Anna uit dankbaarheid voor haar miraculeuze geboorte Maria toewijden aan God in de tempel, waar ze bleef tot haar puberteit. Het is in de katholieke kerk een gedachtenis die valt op 21 november.

## **22 november: H. Cecilia**

Ze is een Romeins martelares en stierf in 230. Haar geboortjaar is ons niet bekend. Als jong meisje werd ze gedwongen te trouwen met Valerianus. Vond troost in de muziek. Beide zijn de marteldood gestorven tijdens een christenvervolging. Veel muziekverenigingen en koren hebben



haar als patrones en vieren nog steeds haar feestdag op 22 november.

## Feest van Christus Koning

**Zondag 24 november**, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, vieren we het feest van Christus Koning. Dit feest werd in 1925 ingesteld door paus Pius XI. Het werd een feest in een sfeer van triomf. Met wapperende vlaggen en tromgeroffel werd er door katholieke bewegingen in processies rondgetrokken. Standbeelden van Christus Koning werden opgericht en in veel huiskamers werd een beeld neergezet. In onze tijd echter kijken we anders tegen dit feest aan: Jezus, de Christus, was geen triomfale koning, maar een Dienaar van mensen.



## Kerkbijdrage

Het jaar 2019 loopt al weer op een eindje. Allen die dit jaar hun kerkbijdrage hebben overgemaakt daarvoor hartelijk dank. Mocht u nog niet in de gelegenheid geweest zijn om uw bijdrage te betalen, wilt u dit dan nog even doen. Allen die nog niet jaarlijks, maandelijks of per kwartaal betalen, kunnen dit nog altijd gaan doen. De gegevens van onze bank vindt u bij de algemene gegevens op de laatste bladzijde van deze 'Brug'.  
Het parochiebestuur



## Kerkelijk jaar

Op 1 december begint het nieuwe kerkelijk jaar met de eerste zondag van de Advent, de voorbereidingstijd op Kerstmis.

"Hemel laat gerechtigheid neerregenen,  
laat haar neerstromen uit de wolken,  
en laat de aarde zich openen." (Jesaja 45,

## PAROCHIE BEDEVAART LOURDES 2019

Op donderdag 26 September zijn we met 16 bedevaartgangers vertrokken vanaf luchthaven Schiphol naar Lourdes. De vlucht is voorspoedig verlopen en na een lange busreis waren we eindelijk aangekomen in hotel Gloria, waar we even de gelegenheid hadden om onze koffers op de kamer te zetten. Daarna zijn we naar de Bernadettekerk gegaan voor de



welkomstviering, waar we ook voor het eerst de andere Nederlandse pelgrims hebben ontmoet. Meteen na de viering zijn we in processie naar de grot gelopen. Na het eten was er tijd voor jezelf en dat heeft iedereen goed in weten te vullen. De volgende morgen hebben we samen met onze groep het heiligdom bekeken. Voor de mensen die het fysiek aankonden was er na de lunch ook de grote kruisweg, die door de steile beklimming via de berg best een uitdaging vormde. Om 15u was er een gezamenlijke boeteviering in de ondergrondse Pius X basiliek. Het hoogtepunt van de dag was toch wel de lichtjesprocessie 's avonds om 21u. Met een brandende kaars

in de hand trokken we als een grote groep over de esplanade terwijl er werd gebeden en gezongen.

Zaterdag was het al vroeg dag met om 8.30u 's morgens de Mis aan de grot, met aansluitend een kopje koffie. Onze groep heeft toen de kleine kruisweg gelopen, dit



keer met meer deelnemers aangezien de kleine kruisweg helemaal vlak is zonder beklimmingen. Om 17.00u was er voor degenen die wilden de sacramentsprocessie die begon vlak bij de Bernadettekerk en eindigde in de ondergrondse basiliek.

Op zondag hebben we allemaal deelgenomen aan de internationale Hoogmis met een Spaanse bisschop die de Mis deed. Een aantal van onze koorleden hebben ook in Lourdes in het gelegenheidskoor meegezongen. 's Middags om 16u was er een viering met handoplegging in de Rozenkransbasiliek. In de avond was er weer ruimte voor eigen invulling, die een aantal



van ons heeft ingevuld door te zingen in het gelegenheidskoor bij de lichtjesprocessie en door voor te bidden.

's Maandags was het excursiedag naar de Pyreneeën; via de groene vallei van Argeles naar Gavarnie. Onderweg hebben we de brug van Napoleon bekeken die boven een diepe kloof hangt. Het eindpunt van de reis was het laatste Franse dorpje vlakbij de Spaanse grens genaamd Gavarnie. Daar hebben we een heel mooi oud kerkje bekeken dat op de route ligt naar Santiago de Compostella. Er waren nog drie andere excursies mogelijk die dag, want iedereen kon kiezen wat hij of zij wilde gaan doen.

Dinsdag was alweer de laatste dag met om 8.15u 's morgens de zendingsviering in de Jozefkapel. Na nog een paar laatste dingen en het aansteken van de laatste kaarsen zijn we na de lunch weer met de bus op weg gegaan naar het vliegveld in Toulouse. De terugvlucht is goed verlopen zoals de heenvlucht, al was het wel een nat ontvangst in Amsterdam; we moesten allemaal weer wennen aan het slechte weer hier thuis.

We vormden onderling een leuke groep en het was erg gezellig samen. We hebben veel gelachen, maar ook op momenten serieuze gesprekken gevoerd. Hierbij willen we Hans ook bedanken voor zijn goede begeleiding in het Lourdes dat voor hem zo bekend is, over zijn waken over ons, zijn schapjes, en voor de mooie reis.

Hennie en Martijn Antens.





## VACATURES:

**Helpende hand** voor het klaarzetten en opruimen van de zaken, die horen bij de wekelijkse zaterdagavondviering in het verzorgingshuis Koningvoorde. Tijdstip van 17.30 uur tot 20.30 uur (in overleg) op zaterdagavond. Informatie bij: Koos van Beijsterveldt, telefoonnummer: 06-20090426 of mail: [vanbeijsterveldtkoos@gmail.com](mailto:vanbeijsterveldtkoos@gmail.com)

**Lector** voor de viering op zaterdagavond in Koningsvoorde. Tijdstip van 19.00 uur tot 20.00 uur. Informatie bij Koos van Beijsterveldt, telefoonnummer: 06-20090426 of mail: [vanbeijsterveldtkoos@gmail.com](mailto:vanbeijsterveldtkoos@gmail.com)

**Helpende hand** bij het schoonhouden van onze kerk. Uren vast te stellen in overleg.

Informatie bij: Marie-Jose Hulskramer. Telefoonnummer: 06-20843166, of mail: [m.hulskramer@kpnmail.nl](mailto:m.hulskramer@kpnmail.nl)

Laat even weten als er meer vacatures zijn.  
Dan kunnen deze vermeld worden in De Brug van december 2019.



## **Secretariaat: Gerardus Majella**

Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg. Tel: 013-5423455

Geopend dinsdag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur. Op dit secretariaat kunt u terecht voor allerlei sacramenten, aanvragen van een doopbewijs, doop, huwelijk, jubileum, enz.

De bovengenoemde diensten kunt u ook regelen via onze

Website: [www.hlgm.nl](http://www.hlgm.nl)

## **Voor noodgevallen Secretariaat: Gerardus Majella**

Diaken J. Vugs, 06 - 22 45 33 61

<b>Liturgische diensten</b>		<b>Gerardus Majellakerk</b>
zaterdag.	17.30u	Pio-kapel
zondag.	10.00u	Kerk waarna koffie
2 <sup>de</sup> dinsdag	10.30u	Pio-morgen
1 <sup>ste</sup> vrijdag	10.30u	Pio-kapel
		<b>Koningsvoorde</b>
zaterdag.	19.00u	Restaurant waarna koffie

**Financiën:** Giro (IBAN) NL94 INGB 0001 0688 20.

Bank (IBAN) NL64 RABO 0171 2002 17.

t.n.v. Parochie De Goede Herder (locatie Trouwlaan)

## **Contactblad "De Brug"**

Kopij voor **22 november** as. middels e-mail adres:

[info@hlgm.nl](mailto:info@hlgm.nl)

of in de brievenbus van de kerk.

Je kunt "de Brug" ook vinden op onze website: [www.hlgm.nl](http://www.hlgm.nl). Volg

ons ook op Facebook: <https://www.facebook.com/parochiehlgm/>

## **Redactie Parochieblad "De Brug"**

M. Kolen - Gerrits, K. van Beijsterveldt, J. van de Zanden