



Gerardus Majella

Een dienstbare en levendige geloofsgemeenschap

<p>Vrijwilligersavond Op Donderdag 24 oktober om 20.00 uur in de ontmoetingsruimte.</p> 	<p>Koffiedrinken op donderdag 17 oktober om 10:30 uur</p> 
<p>Aanbidding in de Pio-kapel donderdag 3&10&17&24 en 31 oktober 2019</p> 	<p>Piomorgen op Dinsdag 8 oktober 2019 om 10.30 uur</p> 

OKTOBERMAAND ROZENKRANSMAAND.

Al jaar en dag heeft de maand oktober de mooie naam:
Rozenkransmaand.

De maand waarin wij worden uitgenodigd om
onze hemelse Moeder Maria, de Sterre der
Zee,

eer en dank te brengen.

Hoe kunnen we dat beter doen dan haar
een boeket van 50 fleurige rozen aan te
bieden,

door onze Rozenkrans te bidden.

Tijdens dat bidden van onze rozenkrans
bieden wij Maria onze dank en eer aan,
maar ook brengen wij al onze zorgen
en vragen tot bij Haar.

Aan het einde van de dag doen we
dat nog eens voorzichtig over

door bijvoorbeeld het bidden van het volgende gebed:

Maria, lieve Moeder,

Dankbaar kijk ik terug op deze dag.

Mijn zorgen en mijn werken,

Mijn verdriet en mijn vreugde,

Ze worden bedekt met de stilte van de nacht.

Waak over mij en allen die mij lief zijn,

Bescherm uw kinderen, waar ter wereld ook.

Wacht op ons, als de ochtend aanbreekt,

Opdat we ook de nieuwe dag weer mogen leven

Onder uw Hoede. Amen.

Een mooie en gezinsvolle tijd toegewenst

Hans Vugs, diaken-pastor



Mariaviering

Op maandag 7 oktober om 19.00 uur

is er een Mariaviering in Koningsvoorde



Iedereen is van harte welkom!

Koffie na de viering.

DOOR HET H. DOOPSEL OPGENOMEN IN ONZE PAROCHIEGEMEENSCHAP:

Op zaterdag 24 augustus 2019 om 16.00 uur stroomde onze Piokapel vol met hele blijde mensen om **GIDEON SIMONS** van harte welkom te heten. Met Gideon waren zijn papa en mama: Maikel en Samantha Simons - van Hees mee gekomen, zijn beide peettantes Kim Dicou en Mitchella van Hees zijn opa's en oma's en zelfs zijn

overgrootoma en opa, zijn ooms en tantes en heel veel vriendjes en vriendinnetjes. Het was een hele gezellige groep. Gideon krijgt bij zijn doop de namen: Gideon

Henrikus Martinus Dionysius en wel omdat papa en mama een tv serie hadden gevolgd en zij het samen eens waren onze zoon die gaat

Gideon heette. Henrikus is de naam van papa, Martinus en Dionysius van zijn beide opa's. En daarmee hebben de ouders aangegeven dat Gideon geen eenling is , maar met heel veel mensen verbonden. Zijn beide peettantes hebben heel duidelijk gezegd, dat Gideon geen afspraak bij hen hoeft te maken, maar dat hij altijd van harte welkom is. Bijna alle vriendjes en vriendinnetjes hebben beloofd, dat zij samen met Gideon gaan spelen, als hij groter gegroeid is. Een van de grotere kinderen heeft zelfs beloofd, dat als Maikel en Samantha weg moeten en niemand van de grote mensen kan op Gideon oppassen, dat zij dan wel willen komen oppassen. Na het verhaal van Jezus hebben we alles bijeen gezocht wat we nodig hebben voor de doop. Samen met alle kinderen hebben



we met peettantes en papa en mama een dak boven de dopeling gemaakt en God gebeden dat Hij Gideon en ons allen mag beschermen op de weg door het leven. Papa heeft Gideon ten doop gehouden en mama heeft heel voorzichtig, maar wel lief het hoofdje van Gideon afgedroogd.

Nadat hij een kruisje H. Chrisma olie had ontvangen, heeft peettante Mitchella de doopkaars aangemaakt en aan alle kinderen een beetje van dat nieuwe vuur gegeven. Samen, groot en klein, hebben het Onze vader gebeden en daarna zijn we in een lange stoet naar Moeder Maria in de kerk gegaan. Daar hebben we ons kaarsje neergezet, Maria dank u wel gezegd en na de zegen hebben we het lang zal hij leven gezongen en natuurlijk de doopklok met heel veel lawaai geluid.

Op zondag 25 augustus 2019 stroomde de Piokapel bomvol met vriendelijke en lieve mensen. Zij waren allemaal gekomen om **JAYDEN DRIESSEN** welkom te heten. Jayden was op 10 januari 2019 geboren en vandaag kwamen zijn papa en mama Brian en Wendy Driessen - de Kock tezamen met zijn zus Evy, met zijn peetoom Bram Vermetten en zijn peettante Sabine van de Wou, met opa's en oma's en ook hier waren overgrootouders



aanwezig, om met zijn allen getuigen te zijn van de doop van Jayden. Gelukkig hebben peetoom en peettante beloofd, dat Jayden altijd welkom is en dat hij nimmer tevoren hoeft te bellen. Evy heeft met haar peetoom haar doopkaars weer eens opnieuw aangemaakt. Nadat Jayden het teken van Jezus had ontvangen op zijn voorhoofd, zijn lippen en in zijn hart, kreeg

hij ook een lief kruisje van zijn papa en mama, van zijn peetoom en peettante en van alle opa's en oma's, ook de overgrootopa en overgrootoma. In eerste instantie wilde niemand van de kinderen Jayden een kusje geven, maar toen Evy haar broer een kusje wilde geven, toen werd de rij heel erg lang, want nu wilde zij dat wel. Gelukkig waren er enkele kinderen, die graag alles wat we nodig hebben voor de doop, om dat bijeen te gaan zetten. Alle vriendjes en vriendinnetjes wilden wel met Jayden straks gaan spelen, en er waren ook kinderen die wel wilden oppassen. Heel blij. Nadat we met zijn allen een dak boven Jayden hebben gemaakt, hebben papa en mama en de peetouders plechtig beloofd, dat zij hun uiterste best zullen doen om Jayden gelovig op te voeden. Jayden kreeg bij zijn doop de namen: Jayden Hendrikus Joannes. Hierna ontving Jayden een kruisje met H. Chrisma-olie om hem te beschermen op zijn levensweg en had oom Bram voor hem de mooie nieuwe doopkaars aangemaakt. En ook hij gaf aan alle kinderen een beetje van dat nieuwe vuur. Iedereen ging mee naar Moeder Maria om haar dank je wel te zeggen en hun kaarsje daar neer te zetten om ons gebed voort te zetten als we dadelijk naar het feest gaan. Na het lang zal hij leven, werd heel luid de doopklok geluid en alle mensen die op de Zuiderbazaar markt waren keken even op, wat is dit nu?

Op zaterdag 31 augustus 2019 kwamen heel veel mensen samen in onze parochie gemeenschap. Met Liv waren natuurlijk haar papa en mama: Tim Snijders en Demi van Wanrooij, meegekomen, haar peetoom en peettante: Sven van Wanrooij en Fleur Snijders, haar opa's en oma's en heel veel ooms en tantes. Liv krijgt bij haar doop de namen: Liv Brigitte Fleur Svennia. Liv omdat het een mooie naam was volgens papa en

mama en Brigitte een naam van oma, Fleur de naam van haar peettante en Svennia de naam van haar peetoom. Zo hebben Tim en Demi aangegeven dat hun allerliefste schat geen eenling is, maar met heel veel mensen verbonden. Haar peetoom en peettante hebben Liv heel plechtig beloofd, dat zij te allen tijde van harte welkom bij hen is en nimmer tevoren een afspraak hoeft te maken. Nadat Liv een kruisje op haar voorhoofd, haar lippen en in haar hartje had ontvangen, toen ze dat ook nog van haar ouders, peetouders en grootouders had ontvangen, vond ze het wel voldoende op die schoot van haar moeder en wilde graag de wijde wereld in. Tijdens het verhaal van Jezus, had zij van alles



gevonden, waarmee zij haar kon vermaken en de mensen rondom haar. Het verhaal van Jezus was ook voor deze tijd: mensen, man en vrouw, zijn beide even belangrijk. Niemand is meer voor God en mensen met geld hebben zeker geen voorrang bij God, krijgen zeker om dat geld geen betere plaats in de hemel. God beloont elk mens om hetgeen hij of zij hier in deze wereld voor de ander heeft betekend. Aan u en mij zal niet gevraagd: en hoeveel huizen, hoeveel automobielen, hoeveel landerijen bezit u allemaal. In het geheel niet, maar wel wordt er gevraagd: wat heb jij voor de ander gedaan en betekend. Heb je hem geholpen, of hem of haar aan hun lot overgelaten en geen enkele rekening met hem of haar gehouden. Daar zal jouw beloning in de hemel mee worden vereffend. Daarna hebben papa en mama en peetouders samen

een dak boven Liv gemaakt en de goede God gebeden dat Hij haar en ons allen mag beschermen op onze weg door het leven. Papa en mama hebben Liv plechtig beloofd, dat zij hun uiterste best zullen doen om haar te begeleiden op haar weg naar zelfstandigheid. Daarna hebben zij met de peetouders hun geloof in Vader, Zoon en Geest beleden en hebben we Liv gedoopt. Moeder Demi heeft haar dochter ten doop gehouden en peettante Fleur heeft heel lief haar hoofdje afgedroogd. Nadat Liv een kruisje met H. Chrisma-olie had ontvangen, heeft peetoom Sven haar doopkaars aangestoken aan de Paaskaars. Heel duidelijk hebben we met zijn allen het Onze Vader gebeden en zijn daarna in een lange stoet naar Moeder Maria gegaan om haar dank je wel te zeggen en te bidden dat zij Liv en ons allen wil begeleiden op onze weg door het leven. Nadat we samen het Lang zal zij leven hebben gezongen is de doopklok geluid en zijn we allen naar huis gegaan om het doopfeest verder voort te zetten.



Op zondag 8 september kwamen veel mensen naar onze Piokapel om **LOLA KOLB** van harte welkom te heten in onze parochie gemeenschap. Met Lola waren uiteraard haar papa en mama Silvio en Cabelle Kolb - Smeulders, broer Vinz, haar peetoom en peettante Martin en Chantal Kolb - de Laat, haar opa's en oma's, haar overgrootouders, ooms en tantes, de oppaskindjes en vriendjes en een vriendinnetje meegekomen. Papa en mama hebben samen besloten om hun dochter Lola te noemen, dat vonden zij beide een mooie naam en hoorde bij de naam van haar broer. Haar peetoom en peettante hebben heel duidelijk aan iedereen die het wilde horen gezegd, dat Lola

altijd van harte welkom was en dat zij tevoren geen afspraak hoeft te maken. Vinz en het vriendinnetje hebben gezegd dat als Lola straks groter is, dat zij met hen mag mee spelen. De twee grotere dames hebben Silvio en Cabelle gezegd dat als er een oppas nodig is, dat zij dan wel komen oppassen op Lola en Vinz. Nadat Lola het teken van Jezus had ontvangen op haar voorhoofd, haar mondje en in haar hart, kreeg zij ook een lief kruisje van papa en mama, van peettante en peetoom en Cabelle ging met haar lieve schat naar alle opa's en oma's en overgrootouders om ook een kruisje te halen. Van Vinz en vriendinnetje kreeg zij een lief kusje. Nadat het verhaal van Jezus was verteld, heeft Vinz alle spulletjes die wij bij de doop nodig hebben op het altaar gezet. Samen met de kinderen, peetouders en papa



en mama hebben we boven Lola een dak gemaakt als bescherming en als een teken van begeleiding en de goede God gebeden dat Hij Lola en ons allen wil beschermen op onze weg door het leven. Nadat papa en mama en de peetouders hun geloof hadden beleden, heeft de peettante Chantal haar petekind ten doop gehouden en heeft mama het hoofdje van haar lieve schat afgedroogd. Lola kreeg een kruisje met H. Chrisma-olie en peetoom Martin heeft haar nieuwe doopkaars aangemaakt. Meteen daarna kregen alle kinderen, groot en klein, een beetje van dat nieuwe vuur. Nadat we het Onze Vader samen hebben gebeden, zijn we in een lange stoet naar Moeder Maria gegaan. We hebben haar dank je wel gezegd voor Lola en haar gevraagd dat zij ook voor haar en ons allen

onze hemelse Moeder wil zijn. Daarna hebben we uit volle borst het lang zal zij leven gezongen en heeft Vinz en alle kinderen de doopklok geluid.

Intenties in de Gerardus Majella kerk & Koningsvoorde

- GM= Gerardus Majella**
- KV= Koningsvoorde**
- KND=Kindernevendienst**
- DK=Dameskoor**
- HK=Herenkoor**
- GK= Gemengd koor**
- SZ=Samenzang**
- FR=Friends**
- ZG=Zanggroep**



Data	Tijd	Locatie		Intenties
5&6 okt				
SZ	17:30	KV	GM	Corrie Schoutens-van Gulik vw. 1e JGT
ZG	19.00		GM	Ineke Vugs- van Etten
FR	10.00		GM	Pastoor Jacques Schrauwen
KND				Ad Venmans
				Jan Sloot
				Joos den Biesen-Veraart
				Walter den Biesen
				Emiel den Biesen
				Wim van Hautum

12&13okt SZ DK HK	17.30 19.00 10.00	KV	GM GM	Ineke Vugs- van Etten Pastoor Jacques Schrauwen Ben Bastings Ouders Vugs-Bullens vw. JGT Jan Sloot Netty van Gorp- van der Pluijm vw. Verj. Fien Hultermans- van Hautum vw. JGT Gerrit Voll vw. JGT Berta van Diessen vw. JGT
19&20okt SZ SZ DK	17.30 19.00 10.00	KV	GM GM	Piet Schouwenaars vw. 1 ^e JGT Ineke Vugs- van Etten Pastoor Jacques Schrauwen Jan Sloot Wouter van Helmond Leon Delvenne vw. JGT Tonny en Riek Verbraak-de Brouwer vw. JGT Tonia Beerens vw. JGT Theo van der Linden vw. JGT
26&27okt SZ SZ HK	17.30 19.00 10.00	KV	GM GM	Ineke Vugs - v. Etten Pastoor Jacques Schrauwen Leonie v. den Bosch - v. Dijk Ton Vugs vw. Verj. Jan Sloot Frans de Regter vw. JGT Marianne Verborg vw. JGT Fien Hultermans- van Hautum

GEHEUGENSTEUNTJES



Datum	Tijd.	Locatie	Activiteit
2 okt	20.00	GM	Doopvoorbereiding
3 okt	16.00	GM	Stille aanbidding
4 okt	10.30	GM	1 ^{ste} vrijdag van de maand
7 okt	19.00	KV	Mariaviering
8 okt	10:30	GM	Pio ochtend
10 okt	16.00	GM	Stille aanbidding
17 okt	10.30 16.00	GM	Koffie ochtend Stille aanbidding
22 okt	10.00	GM	Redactie Brug
24 okt	16.00 20.00	GM GM	Stille aanbidding Vrijwilligersavond
24 okt	16.00	GM	Stille aanbidding
31 okt	16.00	GM	Stille aanbidding

MISINTENTIES VOOR ALLERZIELEN

Op zaterdag 2 november worden alle overledenen herdacht in de viering van 19.00 uur in de kerk en Koningsvoorde.

Zoals andere jaren kunt u uw intenties doorgeven door de lijst in te vullen die in de oktoberweekends op de balie ligt en op zaterdagavond bij de vieringen in Koningsvoorde.

16 oktober: Feest van de H.Gerardus Majella

Hij leefde ruim 200 jaar geleden. Hij is geboren in 1726 te Muro in Italië, in de buurt van Napels en gestorven in 1755. Gerardus Majella is een bekende volksheilige geworden. Veel kerken, scholen en zangkoren dragen zijn naam, zo ook onze kerk. Dat is opmerkelijk, want hij leidde een onopvallend leven. Maar zijn latere bekendheid heeft alles te maken met zijn inzet voor de armen in Zuid-Italië.

Op twaalfjarige leeftijd stierf zijn vader en Gerardus moest het vak van kleermaker leren om zo wat geld te verdienen voor het gezin.

Op een keer ontmoette hij zijn oom die pater Kapucijn was. Die zag hem in versleten kleren en kreeg toen van zijn oom een nieuwe jas. Dankbaar ging hij op weg naar huis.

Net buiten de kloosterpoort zag hij een bedelaar in lompen. De bedelaar vroeg hem om geld maar dat had Gerardus niet. Daarom gaf hij de bedelaar zijn nieuwe jas. Gerardus

wilde graag broeder of pater worden, maar geen enkel klooster wilde hem opnemen. Ze vonden hem maar een hopeloos figuur. Hij bleef echter aanhouden en trad uiteindelijk in bij de Redemptoristen als lekenbroeder. Hij werkte onder de armen, preekte en leidde een sober bestaan. Tijdens zijn leven kreeg hij visioenen, was helderziend en kon op meerdere plaatsen tegelijk zijn (bilocatie).

Hij wordt vaak afgebeeld met een kruis in zijn handen. Op andere afbeeldingen deelt hij brood uit aan kinderen. Hij is de



patroonheilige van kleermakers, portiers en zwangere vrouwen. In 1893 is hij door paus Leo zalig verklaard en in 1904 door Pius X heilig verklaard.

Een bekend bedevaartsoord is het Redemptoristenklooster te Wittem.

**Hebt u al uw kerkbijdrage betaald voor het jaar 2019?
Vergeten?**

U hebt nog enige tijd.

Hebt u betaald, dank u wel voor uw hulp en steun.

Hans Vugs

Diaken-pastor

Eerste Communie in 2020

Al verschillende keren is er gevraagd naar de datum van de eerste communie volgend jaar. Deze is nu vastgesteld op zondag 19 april 2020 om 10.00 uur in onze kerk.

Eind van dit jaar krijgen de kinderen van de Triangel die daarvoor in aanmerking komen een uitnodigingsbrief voor een eerste ouderavond op 6 januari 2020. Alle kinderen kunnen zich aanmelden middels onze website: formulieren: eerste Communie.

Werkgroep eerste communie

Vrijwilligersavond

Op donderdag 24 oktober as worden alle vrijwilligers weer bedankt voor het vele gedane werk in het afgelopen jaar.

Vanaf 20.00 uur bent U van harte welkom!

Komt U ook ?

VACATURES:

Helpende hand voor het klaarzetten en opruimen van de zaken, die horen bij de wekelijkse zaterdagavondviering in het verzorgingshuis Koningvoorde.

Tijdstip van 17.30 uur tot 20.30 uur (in overleg) op zaterdagavond.

Informatie bij: Koos van Beijsterveldt, telefoonnummer: 06-20090426 of mail: vanbeijsterveldtkoos@gmail.com

Lector voor de viering op zaterdagavond in Koningsvoorde.

Tijdstip van 19.00 uur tot 20.00 uur.

Informatie bij Koos van Beijsterveldt, telefoonnummer: 06-20090426 of mail: vanbeijsterveldtkoos@gmail.com

Helpende hand bij het schoonhouden van onze kerk. Uren vast te stellen in overleg.

Informatie bij: Marie-Jose Hulskramer. Telefoonnummer: 06-20843166, of mail: m.hulskramer@kpnmail.nl

Laat even weten als er meer vacatures zijn.

Dan kunnen deze vermeld worden in De Brug van november 2019.



Secretariaat: Gerardus Majella

Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg. Tel: 013-5423455

Geopend dinsdag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur. Op dit secretariaat kunt u terecht voor allerlei sacramenten, aanvragen van een doopbewijs, doop, huwelijk, jubileum, enz.

De bovengenoemde diensten kunt u ook regelen via onze

Website: www.hlqm.nl

Voor noodgevallen Secretariaat: Gerardus Majella

Diaken J. Vugs, 06 - 22 45 33 61

Liturgische diensten Gerardus Majellakerk

zaterdag. 17.30u Pio-kapel

zondag. 10.00u Kerk waarna koffie

2^{de} dinsdag 10.30u Pio-morgen

1^{ste} vrijdag 10.30u Pio-kapel

Koningsvoorde

zaterdag. 19.00u Restaurant waarna koffie

Financiën: Giro (IBAN) NL94 INGB 0001 0688 20.

Bank (IBAN) NL64 RABO 0171 2002 17.

t.n.v. Parochie De Goede Herder (locatie Trouwlaan)

Contactblad "De Brug"

Kopij voor **22 oktober as.** middels e-mail adres: info@hlqm.nl

of in de brievenbus van de kerk.

Je kunt "de Brug" ook vinden op onze website: www.hlqm.nl. Volg ons ook op Facebook: <https://www.facebook.com/parochiehlqm/>

Redactie Parochieblad "De Brug"

M. Kolen - Gerrits, K. van Beijsterveldt, J. van de Zanden