



Een dienstbare en levendige geloofsgemeenschap

<p>Open Parochiedag van Parochie De Goede Herder 14 september, aanvang 10.00 uur, locatie Petrus en Pauluskerk</p>	 <p>PAROCHIE DE GOEDE HERDER</p> <p>Koffiedrinken op donderdag 19 september om 10:30 uur</p> 
<p>Aanbidding in de Pio-kapel donderdag 5 & 19 Sept 2019</p>	 <p>Piomorgen op Dinsdag 10 september 2019 om 10.30 uur</p> 

VREDE?

De week voor de vrede staat weer voor de deur.
Mogen we alleen maar in die ene week
vredebengers zijn, of mogen we dat altijd?
Vrede met jezelf,
met mijn gezin,
met mijn familie,
met mijn naaste?



Vrede brengen kan en moet op elk
moment van ons leven.
En dat is niet zo moeilijk en het kost zo weinig euro's.
Lees maar eens door en bepaal dan je standpunt.

Denk je ook eens even in dat jij het bent.
Eenzaam.
Eenzaamheid: alleen in je kamer zitten,
alleen naar muziek luisteren,
alleen die dingen doen die je eerst samen deed.
Wachten op iemand, die toch nooit komt.
Wachten op een brief, op een telefoontje,
midden in een groep staan en toch alleen zijn.
Eenzaamheid, een verschrikking.
Kan ik hierin vrede brengen?
Indien mijn antwoord ja is,
dan komt er vrede in mijn eigen hart,
in dat van mijn gezinsleden
en hopelijk ook in dat van mijn hele familie.

Hans Vugs, diaken-pastor

PATER PIO.

Op 23 september 1968 is Pater Pio in zijn klooster in San Giovanni Rotondo in Italië overleden. Wij willen daar dit jaar in het weekend van 21 en 22 september aandacht aan besteden. In de Eucharistievieringen van het weekend.

Heel toepasselijk is het gebed tot God op voorspraak van Pater Pio:

Heer God en Vader,
wij danken U van ganser harte
voor uw grote genegenheid van pater
Pio.



U hebt hem laten delen
in het lijden van uw Zoon Jezus.
Met een grootmoedige liefde hebt U
door hem vele mensen bevrijd
van zonden en kwaad, van pijn en lijden.

Mogen ook wij, zoals pater Pio,
uw verlossende aanwezigheid ervaren,
wanneer wij de Eucharistie en Verzoening
gelovig en bewust beleven.

Laat onze liefde tot u groeien:
maak biddende mensen van ons.
Versterk onze diepste verlangens.
om goed en hartelijk te zijn voor elkaar.

Sta ons bij in elke nood en geef ons
een grote mildheid voor arme en zieke medemensen.
Schenk ons de deemoed om naar het voorbeeld
van onze Moeder Maria,
ja te zeggen op de Blijde Boodschap,
die uw Zoon Jezus ons heeft gebracht.

Dan leven wij tot eer en glorie van U,
die onze God en Vader bent
en leeft in alle eeuwigheid. Amen.

Noteer vast in de agenda:

Donderdag 24 oktober 2019

**Vrijwilligersavond Aanvang 20.00 uur
in de ontmoetingsruimte.**

UIT ONZE PAROCHIE AGENDA

IN DE AFGELOPEN PERIODE ZIJN GEDOOPT:

Op zondag 30 juni 2019 kwamen **REVO DAMEN** en zijn zus **KAYLA STAPS** samen met mama Jeannette Damen en de papa van Revo naar onze Pio kapel om het heilige doopsel te ontvangen en Kayla voor het eerst de H. Communie te ontvangen. Met Revo waren ook zijn peetoom Patrick Quix en zijn peettante Karin de Jong meegekomen, hun opa's en oma's, hun ooms en tantes en vriendjes en vriendinnetjes van Revo. Nadat iedereen welkom was geheten en de hele mooie

bruidjesjurk van Kayla was bewonderd heeft Kayla een gedicht mee opgelezen. Ja, we zijn maar mensen en we doen ons best wel, maar dat lukt niet altijd en daar voor hebben we God om vergeving gevraagd, voor al die keren dat we iets gedaan hebben, waar we later spijt van hebben. Na het verhaal van Jezus dat over Zacheus ging, hebben we alles klaar gezet voor de doop. Revo kreeg het kruisteken op zijn voorhoofd, zijn lippen en zijn hartje, en daarna hebben mama en papa, peetouders en alle opa's en oma's hem een kruisje gegeven. Kayla heeft hem een heel lief kusje gegeven. Een dak boven je hoofd hebben, weten dat mensen met jou mee trekken en willen helpen als dat nodig is; dat hebben we tegen Revo gezegd en gedaan. Samen hebben we gezegd dat we geloven in God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Toen peetoom Patrick hem wilde dragen om gedoopt te worden, toen gaf Revo aan, dat hij dat niet leuk vond en dat zijn papa hem moest vasthouden. Van het koude water schrok hij wel, maar zijn papa had hem goed vast. Zijn peettante Karin heeft de doopkaars aangemaakt en hem op een kandelaar op het altaar gezet. Samen hebben we God geprezen en gedankt en Hem gevraagd om met ons allen Zijn Heilig Brood met ons te breken en te delen. Zoals we altijd doen als we gaan eten, hebben we eerst het Onze Vader gebeden. Toen was voor Kayla het spannende moment aangebroken om voor het eerst Jezus Brood te mogen ontvangen en Hem te bidden, dat hij haar en ons allen steeds nabij blijft en ons blijft geleiden door ons leven. Toen kregen we allemaal een beetje van dat doopvuur van Revo en in een



hele lange stoet zijn we naar de kerk gegaan om Moeder Maria dank je wel te zeggen en onze Hemelse Moeder te vragen om met ons mee te trekken en te helpen. Na de zegen hebben we samen het Lang zullen ze leven gezongen en hebben Revo en Kayla en nog heel veel vriendjes en vriendinnetjes de doopklok geluid. Het was heel hard!!

Hierna kwam **JAZZLYNN BRUENS**, met haar papa en mama, Harrie Bruens en Chantal van de Wouw, heel veel broers en zusjes, met twee peettantes Melissa Lier en Daisy Bruens, met opa's en oma's, met ooms en tantes en heel veel vrienden en vriendinnen naar onze Piokapel om door de doop opgenomen te worden in onze geloofsgemeenschap. De Piokapel was te klein, want er moesten nog stoelen worden bijgezet. Bij de doop krijgt Jazzlynn de namen: Jazzlynn Melissa Daisy, een naam die pappa en mama heel mooi vinden en de namen van haar peetouders. Ook Jazzlynn krijgt het teken van Jezus op haar voorhoofd, op haar lippen en op haar hartje en daarna van haar papa en mama, haar peettantes en alle opa's en oma's. Er werd heel goed geluisterd naar het verhaal van Jezus, om daarna alles voor de doop bijeen te zoeken. Maar voordat papa en mama en peettantes hun



geloof gingen uitspreken, hebben we met heel velen een dak boven Jazzlynn gemaakt en God gevraagd, om haar maar ook ons allen te beschermen op onze weg door het leven. Mama hield Jazzlynn ten doop en een van de peetouders mocht heel lief haar hoofdje af drogen. Nadat de dopeling een kruisje

met Heilige Chrisma-olie had ontvangen, mocht peettante Melissa de nieuwe doopkaars aansteken aan de mooie Paaskaars. Daarna kregen alle kinderen een beetje van dat nieuwe vuur. Samen hebben we het Onze Vader gebeden en zijn toen in een hele lange rij naar Moeder Maria in de grote kerk gegaan. Daar hebben we ons kaarsje neergezet en hebben Maria, onze hemelse Moeder, dank je wel gezegd en haar gevraagd dat zij Jazzlynn, maar ook ons allen wil beschermen op onze weg door het leven. Na de zegen hebben we met zijn allen het lang zal ze leven gezongen en natuurlijk de doopklok geluid. Dat was tot op de Heuvel te horen.

Op zondag 7 juli 2019, het feest van de Zoete Moeder van Den Bosch, kwamen **ANGELINA EN MILOU HERMKENS**, samen met hun papa en mama, Keven Hermkens en Manuela Netten, te samen met hun peetoom en peettante Frans en Ankie Bolwerk, met opa's en oma's, met ooms en tantes en een vriendje naar onze prachtige Piokapel om beide opgenomen te worden in onze parochiegemeenschap. Papa Keven gaf de namen van zijn oudste dochter: Angelina Franciscus Cornelia en mama van haar jongste dochter: Milou Franciscus Cornelia.



Allebei een mooie eerste naam en de beide andere namen zijn van peettante en peetoom. En daarmee geven papa en mama aan dat hun beide schatten geen eenlingen zijn maar met heel veel mensen verbonden. En peettante en peetoom hebben beide volmondig aangegeven dat hun petekinderen te allen tijde bij hen welkom zijn en nimmer van tevoren een afspraak

hoeven te maken. Na het verhaal van Jezus hebben we samen alle spullen die we nodig hebben voor de doop bij een geraapt en verteld waarom we die gebruiken. Daarna hebben papa en mama en de peetouders een dak boven Angelina en Milou gemaakt en God gebeden dat Hij hen steeds met zijn liefde en genegenheid mag omringen. Nadat de ouders en peetouders hun geloof hadden uitgesproken is

Angeline gedoopt. Zij mocht op de stoel staan en zo boven de doopvont hangen, toen het koude water over haar hoofd stroomde verschrok ze niet. Heel lief heeft haar moeder haar voorhoofd



afgedroogd. Daarna mocht de peettante Milou ten doop houden. Zij was inmiddels in slaap gewiegd, maar werd niet wakken van dat koude doopwater en sloep rustig verder. Ook haar mam heeft haar hoofdje heel lief afgedroogd. Beide hebben toen een kruisje met H. Chrisma-olie ontvangen en papa en peetoom hebben daarna de doopkaarsen aangestoken aan de grote Paaskaars. We hebben toen het Onze Vader gebeden, papa en mama moesten spieken op hun mobieltje, en daarna zijn we naar Moeder Maria gegaan. Angelina mocht voorop lopen. Daar hebben we ons kaarsje neergezet en hebben we gebeden dat Maria, onze Hemelse Moeder, ons elke dag van ons leven mag beschermen op onze weg. Enkele mensen hebben het lang zullen ze leven gezongen en mocht Angelina de doopklok luiden. Heel beschaafd.

Op zondag 14 juli 2019 kwam **TONY VAN IERLANT**, met zijn papa en mama Anthony van Ierlant en Melany van Zelst, met zijn peetoom en peettante Mike van Zelst en Alinda van Ierlant, met zijn opa's en oma's en zijn overgrootopa, met

ooms en tantes en vriendjes en vriendinnetjes naar onze kerk om door de doop opgenomen te worden in onze parochie gemeenschap. Met alle kinderen samen kwamen we er uit dat we in de kerk waren en dat daar Jezus woonde. Wij kunnen Jezus niet zien en daarom groeten wij Jezus met een kruisteken. Als Lindsey, een van de vriendinnetjes van Tony, van haar meester iets moet halen, dan noemt hij haar naam. Iedereen krijgt van zijn papa en mama een naam en die blijft hij of zij houden tot aan zijn of haar dood. Mama en papa noemde de namen van hun allerliefste schat: Tony Louis Johannes Paulus Victoria Guustaaf. Tony hadden papa en mama afgeleid van de naam van papa en al de andere namen kwamen van de opa's en oma's. Zo is Tony met

je heel veel mensen verbonden. Zijn peetoom en peettante hebben heel duidelijk en luid tegen Tony gezegd, dat hij te allen tijde welkom is bij hen en nimmer een afspraak hoeft te maken. Van de kinderen was een meisje die tegen Tony had gezegd dat zij niet met hem ging spelen, maar een vriendje deed dat wel en



ze zouden ook samen gaan voetballen. Lindsey had aan Melany en Anthony gezegd dat als er niemand is om op Tony te passen, dat zij dan wel zal komen. Na het verhaal van Jezus, hebben we bijeen gezocht wat we nodig hebben voor de doop. Hierna hebben we met velen een dak boven Tony gemaakt ende goede God gebeden dat Hij hem en ons allen mag beschermen op onze weg door het leven. Peetante Alinda heeft hem heel lief ten doop gehouden en mama heeft voorzichtig zijn hoofdje afgedroogd. Nadat hij een kruisje met Chrisma zelf had

ontvangen heeft zij peetoom Mike de doopkaars aangestoken en hebben alle kindjes een beetje van dat nieuwe vuur gekregen. Daarna zijn we naar Moeder Maria gegaan en hebben daar ons kaarsje neer gezet. We hebben Maria dank je el gezegd en haar gevraagd, dat zij Tony en ons allen mag begeleiden op onze soms moeilijke weg door het leven. Na het lang zal hij leven, hebben de kinderen de doopklok geluid.

Op zondag 18 augustus 2019 kwamen heel veel lieve mensen onze Piokapel bezichtigen en hun dochter, hun kleinkind, hun oom en tante zegger en hun vriendinnetje **ZOE VAN GOOL** van harte welkom te heten in onze geloofsgemeenschap. Met haar waren natuurlijk haar papa en mama Raymond en Shirly van Gool - Devriesere, haar zus Roxanne, haar peetoom en peettante Nancy Wirken en Danny Devriesere mee gekomen. Zoe heeft haar naam van en papa en mama gekregen, want mama had eerst een naam en die vond papa niet mooi en samen hebben zij gekozen voor Zoë. Zij krijgt bij de doop de namen: Zoë Franciscus Maria, namen van haar oma en mama en van heel veel medemensen. Nadat Zoë een kruisje op haar voorhoofd, op haar lippen en in haar hart had ontvangen, kreeg zij van heel veel mensen, waar zij veel van houdt ook een kruisje op haar voorhoofd. Na het verhaaltje van Jezus, hebben we met Roxanne, nadat zij haar doopkaars had aangemaakt, alle spulletjes die we voor een doop nodig hadden bij elkaar gehaald. Met vele kinderen, de papa en mama en de peetouders hebben we voorzichtig een dak boven Zoë gemaakt en God gesmeekt dat Hij haar en ons allen mag begeleiden op onze vrij



moeilijke weg door het leven. Heel duidelijk hebben de ouders van Zoë en de peetoom en peettante hun geloof ui gesproken en ook beloofd dat zij met heel veel zorg en liefde hun kind en petekind zullen helpen en steunen. Peetoom en peettante hebben Zoë heel duidelijk beloofd, dat zij nooit een afspraak hoeft te maken, maar dat zij altijd van harte welkom is bij hen. Tijdens het belijden van het geloof, was Zoë in slaap gesukkeld en gaf bij de doop wel een teken van verschrikken van het koude water, maar sliep weer heerlijk in peettantes armen door. De peetoom maakte de nieuwe doopkaars van Zoë aan en gaf aan alle kinderen een beetje van dat nieuwe vuur. Na het bidden van het Onze Vader zijn we in een grote stoet naar Moeder Maria gegaan, om haar dank je wel te zeggen en tevens om haar te bidden dat zij Zoë en ons allen mag begeleiden op onze weg door het leven. Natuurlijk hebben we heel hard het lang zal zij leven gezongen en Roxanne heeft door het luiden van de doopklok de overburen laten horen dat we een kindje hebben gedoopt.

Intenties in de Gerardus Majella kerk & Koningsvoorde

GM= Gerardus Majella

KV= Koningsvoorde

KND=Kindernevendienst

DK=Dameskoor

HK=Herenkoor

GK= Gemengd koor

SZ=Samenzang

FR=Friends

ZG=Zanggroep



Data	Tijd	Locatie		Intenties
31& 1 sept SZ SZ DK KND	17:30 19.00 10.00	KV	GM	Joke Mauritz - v. Iersel 1 ^{ste} JGT
			GM	Henk v. Kerckhoven 1ste JGT Ineke Vugs - v. Etten Fien Hultermans- van Hautum Cees v. Hautum Miet de Kroon v.w. JGT Pastoor Jacques Schrauwen Ben Bastings v.w. Trouwdag Leonie v.d. Bosch - v. Dijk Jan Sloot Netty v. Gorp - v. der Pluijm Joos den Biesen - Veraart Walter den Biesen Zoon Emiel den Biesen
7&8 sept SZ ZG DK	17.30 19.00 10.00	KV	GM	Ineke Vugs - v. Etten Jan Sloot
			GM	Pastoor Jacques Schrauwen Ben Bastings v.w. Verj Ad Venmans MGD Annie Rutten-Snoeren v.w. JGT
14&15 sept SZ TCGK HK	17.30 19.00 10.00	KV	GM	Fien Hultermans - v. Hautum Ineke Vugs - v. Etten
			GM	Ad Jansen Hein Libregs Henk Royers Pastoor Jacques Schrauwen Jan Sloot

21&22 sept SZ FR HK	17.30 19.00 10.00	KV	GM GM	Ineke Vugs - v. Etten Pastoor Jacques Schrauwen Leonie v. den Bosch - v. Dijk Jan Sloot Ouders v. Etten - d. Koning
28&29sept SZ SZ DK	17:30 19:00 10:00	KV	GM GM	Ineke Vugs - van Etten Fien Hultermans - v. Hautum Opa & Oma Hultermans v.w. JGT Corrie Schoutens - v. Gulik Pastoor Jacques Schrauwen Jan Sloot Netty v. Gorp - v. der Pluijm Henk en Jo van Gorp-Kuijpers v.w. JGT

GEHEUGENSTEUNTJES



Datum	Tijd.	Locatie	Activiteit
1 sept	10:00	GM	kindernevendienst
4 sept	20:00	GM	Doopvoorbereiding
5 sept	16:00	GM	Stille aanbidding
6 sept	10:30	GM	1 ^{ste} vrijdag v.d. maand
10 sept	10.30	GM	Pio Ochtend
12 sept	16:00	GM	GEEN Stille Aanbidding
14 sept	10.00	GM	Parochiedag De Goede Herder
17 sept	10.00	GM	Redactie Brug

18 sept	20.00	GM	Bijeenkomst Lourdesreis
19 sept	10:30 16:00	GM GM	Koffie ochtend Stille Aanbedding
26 sept	16.00	GM	Geen stille aanbedding

UITNODIGING PAROCHIEDAG

Op zaterdag 14 september as. bent U van harte welkom op de Open Parochiedag van Parochie de Goede Herder. Met als thema "In het voetspoor van Jezus".

Aanvang om 10.00 uur, inloop vanaf 9.45 uur. De dag eindigt met een viering om 15.30 uur.

Graag van te voren opgeven op telefoonnummer:

013-7200970 of mail naar info@parochiedegoedeherder.nl

De parochiedag zal gehouden worden in de Petrus en Pauluskerk aan de Vierwindenlaan.

In de ontmoetingsruimte ligt een nieuwe nieuwsbrief.

FEESTEN IN SEPTEMBER

5 september: Moeder Theresa

8 september: Maria Geboorte

12 september: Naamdag van Maria

13 september: H. Johannes Chrysostomus

14 september: Kruisverheffing

15 september: O.L.V. van Zeven Smarten

23 september: H.Pater Pio

**Alooi weer op Maria's
geboorte, dit weer gaat nog vier
of acht weken voort.**

VACATURES:

Helpende hand voor het klaarzetten en opruimen van de zaken, die horen bij de wekelijkse zaterdagavondviering in het verzorgingshuis Koningvoorde.

Tijdstip van 17.30 uur tot 20.30 uur (in overleg) op zaterdagavond.

Informatie bij: Koos van Beijsterveldt, telefoonnummer: 06-20090426 of mail: vanbeijsterveldtkoos@gmail.com

Lector voor de viering op zaterdagavond in Koningsvoorde.

Tijdstip van 19.00 uur tot 20.00 uur.

Informatie bij Koos van Beijsterveldt, telefoonnummer: 06-20090426 of mail: vanbeijsterveldtkoos@gmail.com

Helpende hand bij het schoonhouden van onze kerk. Uren vast te stellen in overleg.

Informatie bij: Marie-Jose Hulskramer. Telefoonnummer: 06-20843166, of mail: m.hulskramer@kpnmail.nl

Laat even weten als er meer vacatures zijn.

Dan kunnen deze vermeld worden in De Brug van oktober 2019.



Secretariaat: Gerardus Majella

Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg. Tel: 013-5423455

Geopend dinsdag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur. Op dit secretariaat kunt u terecht voor allerlei sacramenten, aanvragen van een doopbewijs, doop, huwelijk, jubileum, enz.

De bovengenoemde diensten kunt u ook regelen via onze

Website: www.hlgm.nl

Voor noodgevallen Secretariaat: Gerardus Majella

Diaken J. Vugs, 06 - 22 45 33 61

Liturgische diensten Gerardus Majellakerk

zaterdag. 17.30u Pio-kapel

zondag. 10.00u Kerk waarna koffie

2^{de} dinsdag 10.30u Pio-morgen

1^{ste} vrijdag 10.30u Pio-kapel

Koningsvoorde

zaterdag. 19.00u Restaurant waarna koffie

Financiën: Giro (IBAN) NL94 INGB 0001 0688 20.

Bank (IBAN) NL64 RABO 0171 2002 17.

t.n.v. Parochie De Goede Herder (locatie Trouwlaan)

Contactblad "De Brug"

Kopij voor **17 september** as. middels e-mail adres:

info@hlgm.nl

of in de brievenbus van de kerk.

Je kunt "de Brug" ook vinden op onze website: www.hlgm.nl. Volg

ons ook op Facebook: <https://www.facebook.com/parochiehlgm/>

Redactie Parochieblad "De Brug"

M. Kolen - Gerrits, K. van Beijsterveldt, J. van de Zanden