



Een dienstbare en levendige geloofsgemeenschap

<p>Informatieavond op 26 juni 2019 om 20.00 uur inzake Lourdesreis van 26 september t/m 1 oktober 2019</p> 	<p>Deze maand koffiedrinken op donderdag 20 juni om 10:30 uur</p> 
<p>Aanbidding in de Pio-kapel donderdag 6,13, 20 en 27 juni 2019</p> 	<p>Piomorgen op Dinsdag 11 juni 2019 om 10.30 uur</p> 

DE ZEVEN GAVEN VAN DE HEILIGE GEEST.

Dank U wel *Geest*,
want ik heb **uw wijsheid** nodig,
al was het maar om dankbaar te
zijn voor de vrije wil ,
die ik gekregen heb van U.
Dank U wel *Geest*,
want ik heb **uw inzicht** nodig,
al was het maar om in te zien,
dat ieder het recht heeft op zijn
eigen fouten.

Dank U wel *Geest*,
want ik heb **uw raad** nodig,
al was het maar om anderen te kunnen helpen.

Dank U wel *Geest*,
want ik heb **uw kennis** nodig,
al was het maar om te weten, wat goed is en wat kwaad.

Dank U wel *Geest*,
want ik heb **uw eerbied** nodig,
al was het maar om mijn medemensen te kunnen
respecteren.

Dank U wel *Geest*,
want ik heb **uw geloof** nodig,
al was het maar om oprecht christen te kunnen blijven.

Dank U wel voor **uw gaven**,
voor uw inspiratie;

Dank U dat u gekomen bent, en blijft komen,
al was het maar om mens te blijven.
Zalige, vrede- en vreugdevolle Pinksterdagen.
Hans Vugs, diaken-pastor



UIT ONZE PAROCHIE AGENDA,

WIJ HEBBEN GEDOOPT:

Op zaterdagmiddag 27 april 2019 om 16.00 uur kwam **MAX SCHMITZ**, met zijn papa en mama, Marcel Schmitz en Priscilla Dewaele, met zijn peetoom en peettantes: Hendrikas Moisejevas, Patricia Dewaele en Percy Vos, met opa's en oma's, met zelfs een overgrootopa en overgrootoma met heel veel ooms en tantes en vriendjes en vriendinnetjes naar onze prachtige Piokapel, om gedoopt te worden. Max krijgt bij zijn doop de doopnamen: Max Hendrikas Patricia en Percy. Max omdat het een mooie korte naam is en verder de namen van de peetouders. En zo geven Marcel en Priscilla aan dat Max geen eenling in deze wereld is, maar dat hij door heel veel mensen verbonden is en zich gesteund mag weten. Zijn peetouders hebben heel luid en duidelijk aan Max gezegd, dat hij altijd bij hen welkom is en dat hij nimmer tevoren een afspraak moet maken. Toen heeft Max het kruisteken op zijn voorhoofd, op zijn lippen en in zijn hart ontvangen. Ook heeft hij met heel veel liefde een kruisje van zijn papa en mama ontvangen, van zijn peetoom en peettantes, van zijn opa's en oma's. Van de kindjes kreeg hij een heel lief zacht kusje. Daarna hebben we naar het verhaal van Jezus geluisterd. Toen dit voorbij was, hebben we een dak boven Max gemaakt met alle kinderen, en de peetouders en de papa en de mama. We hebben God gebeden dat Hij Max, maar ook ons allen mag beschermen op onze weg door het leven. Daarna hebben Marcel en Priscilla, de peetoom en de



peettantes uitgesproken dat zij Max altijd heel goed en met heel veel liefde zullen begeleiden en hem ook begeleiden in ons geloof. Toen heeft papa zijn zoon ten doop gehouden en papa had hem zo lief vast dat Max helemaal niet heeft gehuild toen hij dat koude water over zijn hoofdje kreeg. Hierna kreeg Max een kruisje met het pas gewijde H Chrisma. Op de woensdagavond voor Pasen heeft onze Bisschop Mgr. de Korte in de Sint Jan in Den Bosch heel plechtig deze heilige olie gewijd. Daarna mocht peettante Percy de nieuwe doopkaars van Max aansteken aan de Paaskaars en alle kindjes kregen toen een beetje van dat nieuwe vuur van Max. Nadat we het Onze Vader hadden gebeden, zijn we in een grote stoet naar Moeder Maria gegaan in de grote kerk. We hebben haar dank je wel gezegd en gevraagd dat zij Max en ons allen mag begeleiden op onze weg door het leven. Hierna hebben we uit volle borst het lang zal hij leven gezongen en werd door velen de doopklok geluid.

Max woont met zijn papa en mama aan het Burgemeester van de Mortelplein 62.

Op zondag 28 april 2019 kwamen heel veel mensen naar onze Piokapel om **ROGIANO BRUENS** van harte welkom te heten in onze geloofsgemeenschap. Natuurlijk waren met hem zijn papa en mama, Robert Bruens en Shurly Jansen, met zijn peetooms Michell Jansen en Brandon Bruens, met zijn opa's en oma's heel veel ooms en tantes en heel veel vriendjes en vriendinnetjes mee gekomen. Rogiano krijgt bij zijn doop de namen: Rogiano Robert Henricus Maria. Rogiano omdat dit een mooie naam is en verder de drie doopnamen van papa. De beide peetooms hebben heel luid en duidelijk tegen Rogiano gezegd dat hij te allen tijde van

harte welkom is en dat hij geen afspraak hoeft te maken. Ook Rogiano heeft het kruisteken op zijn voorhoofd, zijn lippen en in zijn hart ontvangen. Daarna hebben papa en mama, de peetooms en de opa's en oma's hem een kruisje gegeven. Alle kindjes hebben goed geluisterd naar het verhaal van Jezus en daarna hebben we alle spullen, die we bij een doop nodig hebben, bijeen gezocht. Alles hebben we gevonden en klaar gezet. Bij Rogiano hebben we een heel groot dak gemaakt met alle kindjes erbij en hebben God gebeden dat Hij onze dopeling en alle mensen wil beschermen op onze weg door het leven. Nadat de ouders en peetooms hun geloofsbelijdenis hadden gezegd hebben we Rogiano gedoopt. Ook hier heeft papa de dopeling ten doop gehouden en heeft mama heel lief daarna zijn hoofdje afgedroogd. Peetoom heeft de doopkaars van Rogiano aangestoken en heeft aan alle kinderen die dat wilden een beetje van dat nieuwe vuur gegeven. Nadat we samen gebeden hadden, zijn we in een grote optocht naar Moeder Maria gegaan en hebben haar dank je wel gezegd en gevraagd dat zij voor Rogiano en ons allen, onze hemelse Moeder wil zijn en ons wil begeleiden op onze soms moeilijke weg door het leven. Na het lang zal hij leven gezongen te hebben, werd met heel veel lawaai de doopklok geluid. Iedereen in de buurt kwam naar buiten om te kijken wat er was.



Rogiano woont met zijn papa en mama in de Brasemstraat 9

WIJ HEBBEN UIT HANDEN MOETEN GEVEN:

Op woensdag 25 april 2019, in alle vroegte, is na een ziekbed, vredig en rustig, Netty van der Pluijm ingeslapen. Netty was weduwe van Piet van Gorp, en zij mocht de mooie leeftijd van 96 jaar bereiken. Het leven van Netty is een heel bewogen leven geweest, Met heel veel mooie momenten, maar ook met momenten van verdriet. Je jongste zoon te moeten afgeven is geen sinecure en je man uit handen moeten geven, zijn geen zaken die je gemakkelijk kunt verwerken. Jullie mam en oma heeft daar vreselijk onder geleden, want zij was in alles een moeder-moeder! Moeder hield van zingen en van schilderen en menig persoon heeft een of meerdere aandenkens van Netty in huis. Het was dan ook heel mooi, dat bij haar eigen uitvaart, het Ave Maria dat zij gezongen heeft ten gehore kon worden gebracht. Velen hebben een zelf geschilderde Kerstwens nog in hun bezit, tekeningen die zij zelf heeft gemaakt. Maanden was zij daar mee bezig en door het jaar bij de verjaardagen mocht je altijd rekenen op een zelfgemaakte verjaardagwens. Netty, moeder en oma was een zeer gelovige vrouw. Dat heeft zij van thuis uit geleerd en voorgeleefd gekregen. Haar geloof had een vaste plek in haar bestaan tot op het laatste moment toe. In haar afscheidsviering was de eerste lezing : de moeder, Gods bijzondere schepping. Daar deed ze volledig aan en daarom is zij een moedersmoeder, zoals God bedoeld heeft en wij haar wensen.

Zij stond altijd klaar voor haar gezin en aan aandacht en een luisterend oor zijn haar drie kinderen niets te kort gekomen. Samen er op uit trekken was een van de vele activiteiten die de familie van Gorp regelmatig ondernam. Genieten van de natuur en van alle mooie scheppingen op Gods aardbodem. Kenmerkend voor haar was haar

dankbaarheid voor alles wat iemand voor haar gedaan had. Was je bij haar op bezoek geweest; zij wist niet wat zij allemaal moest zeggen om je te bedanken. Het verplegend personeel van Koningsvoorde had ook graag met mevrouw van Gorp te doen, want zij was altijd zo ontzettend dankbaar voor alles wat je deed.

Haar leven is niet altijd over rozen gegaan, maar jullie en haar geloof hebben haar de kracht gegeven om door te gaan. De laatste tijd waren dat de onderwerpen van gesprek. Regelmatig werd ik gebeld of ik toch even wilde komen en dan ging het verhaal weer verder. Zij had een hele grote verering voor moeder Maria en in de laatste Goede Week had zij het dagelijks over haar. Wat heeft Maria, als moeder, het slecht gehad en dan bracht ik dit weer terug op haar en dan kwam de glimlach weer op haar gezicht. Heb ik het goed gedaan? Zeker u stond voor iedereen klaar, u hebt iedereen geholpen en u hebt door uw doen en laten uw geloof bekend gemaakt aan allen die maar iets wilde opvangen van u. U wordt daar door Jezus Christus zelf voor beloond. Zou dat echt? Zeker, want als u niet in de hemel komt, dan kunnen wij het met zijn allen schudden, want dat komt er niemand. Moeder, oma, vriendin dank je wel voor alles wat u voor ons hebt gedaan en betekend, rust maar uit, maar blijf ons wel begeleiden op onze weg door het leven.



Op zondag 28 april is vrij plotseling in de leeftijd van 75 jaar overleden: Jopie De Kroon, sinds 1984 weduwe van Harrie de Beer.

Als je de naam van Jopie De Kroon uitspreekt dat krijg je meteen heel veel indrukken er bij. Maar één indruk komt bij u niet op, namelijk dat zij van een heel belangrijke tak afkomstig is. Misschien wel heel lang geleden, misschien wel eeuwen, maar via, via is zij daarvan afkomstig. Haar achternaam moet je namelijk met twee hoofdletters schrijven. U en ik hebben maar een hoofdletter en als een politie agent haar naam met een kleine "d" schrijft, dan hoeft je jouw proces verbaal niet te betalen. Dit is in het verleden echt gebeurd. Jopie, bij de meesten van u die haar van kindsbeen af aan kennen, komt onherroepelijk de naam Hollewaai naar voren,. Dat vertelt zij zelf ook. Als zij terug kijkt op haar kinderjaren dan zegt zij ons vader en ons moeder hebben een fout gemaakt, want ik had een jongen moeten zijn. Want zo gedroeg ik mij ook. Het liefst was ik met de stoere binken bezig en ik weet heel zeker dat ik nooit het kaas van mijn brood heb laten snoepen. Zij zat vol met kwajongens streken van die tijd. Zij was toe al een vrolijke meid, die heel graag met heel veel kinderen speelde. Zij was ook bij iedereen geliefd en iedereen speelde heel graag met haar. Het liefst was zij met de jongens aan het voetballen en dat deed ze als geen betere. Ze kon goed hard trappen en die bal ging een heel eind de lucht in. Ouder geworden werd zij wel wat bedaard, maar op die manier dat zij niet meer zo op straat hoefde te spelen, maar was wel heel graag onder de mensen. Alleen zijn daar had zij een broertje aan dood. Gezelligheid was tot het einde van haar leven de troefkaart. Je hoefde dan ook maar een keer te vragen en zij was present, maar zij wilde op haar manier wel haar steentje bij dragen. Zo werd zij een actief lid van de Zonnebloem en de KBO. Heel haar kalender stond vol met activiteiten die waar dan ook maar in Tilburg werden gehouden en zij was present.

Zorgen voor de ander, de ander helpen, het waren de momenten dat je Jopie actief tegen kwam. Niemand liet zij alleen maar tobben, zij **dacht** niet alleen maar, ze dacht zelfs al ver vooruit. Maar zij was ook een gelovig persoon, niet dat ze stond te preken, neen daar had ze een broertje dood aan, maar door haar doen en laten verkondigde zij haar geloof. Ik heb haar het verhaal wat we zo juist gehoord hebben, in een van onze laatste

ontmoetingen ook verteld, en haar antwoord was; ja zo ken ik mij ook terug. Ook ik heb momenten dat ik zo twijfel aan alles en nog wat, als er onenigheid is, als mensen elkaar bedonderen, als ze



niet eerlijk naar de ander zijn, dan denk ik wel zou er wel een God zijn. Maar ja een andere keer als je ziet en ervaart wat mensen voor jou over hebben, hoe ze jou behandelen, dan geloof ik echt diep. Ik kom graag naar jullie kerk, en ik vind het ook heel fijn, dat we na de viering met elkaar koffie mogen drinken, daar geniet ik helemaal van. En dat kon je ook aan haar zien. Niet dat zij de eerste en belangrijkste moet zijn, helemaal niet, maar ze wil er wel bij horen. Wat ook typerend voor haar is haar doorzettingsvermogen. Je moet het maar opbrengen, dat jouw behandelend arts zegt: mevrouw De Kroon, ik kan helemaal niets meer voor u betekenen, u hoeft niet meer terug te komen. Dan valt bij heel veel mensen de grond onder je voeten weg en ben je radeloos, wat nu. Maar Jopie nam dit bericht goed op, vertelde Louis het verhaal en zei: maar we gaan door, we laten de moed niet zakken en we genieten van alles wat ons wordt aangereikt. Op Tweede Paasdag heb ik haar nog in het

Hospice De Balade mogen bezoeken. En ze had het hoogste woord, kende iedereen en was nog goed aanspreekbaar. Toen ik weg ging zei ik nog tot volgende week en haar antwoord was: zeker ik ben er. Wat schrik je dan als zondagmorgen het droevige bericht binnenkomt dat zij 's morgens om 6 uur is gestorven. Dat is niet te geloven. Zo'n gezellige kordate vrouw is niet meer. Maar zij is uit haar lijden verlost, wij moeten verder en Jopie wil niets anders dan samen verder gaan. Mag zij nu rusten in eeuwigheid.

DAT ZIJ RUSTEN IN VREDE.

GM= Gerardus Majella
KV= Koningsvoorde
KND=Kindernevendienst
DK=Dameskoor
HK=Herenkoor
GK= Gemengd koor
SZ=Samenzang
FR=Friends
ZG=Zanggroep



Data	Tijd	Locatie		Intenties
1&2 juni				Ineke Vugs - v. Etten
SZ	17:30	KV	GM	Jan Sloot
SZ	19.00		GM	Henk v. Kerckhoven
DK	10.00		GM	Anja Diepenhorst-v. Kerckhoven
				Pastoor Jacques Schrauwen
				Ria Staps v.w. JGT

8&9&10 juni SZ SZ GK SZ	17.30 19.00 10.30 10.30	KV	GM GM GM	Pinksteren Ineke Vugs - v. Etten Jan Sloot Pastoor Jacques Schrauwen Fien Hultermans - van Hautum Leon van Bergen
15&16 juni SZ ZG HK	17.30 19.00 10.00	KV	GM GM	Heilige Drieenheid EM Aarts-Aben v.w. 1 ^e JGT Tonny Denissen-v.d. Heuvel v.w. 1 ^e JGT Jan Sloot Ineke Vugs - v. Etten Pastoor Jacques Schrauwen Ben Bastings Leonie vd Bosch-van Dijk Henk Verburg v.w. vaderdag Marianne Verburg-v. Assouw
22&23 juni SZ SZ HK	17.30 19.00 10.00	KV	GM GM	Feest van het Heilig Sacrament Uit dankbaarheid bij een 84 ^e verjaardag Ineke Vugs- van Etten Fien Hultermans - van Hautum Frans van Beurden v.w. JGT EM Aarts-Aben Pastoor Jacques Schrauwen Henny Derickx v.w. 6 ^e sterfdag Jan Sloot

29&30 juni				Ineke Vugs - van Etten
SZ	17.30		GM	Corrie Schoutens-v. Gulik
SZ	19.00	KV		Pastoor Jacques Schrauwen
HK	10.00		GM	Jan Sloot

GEHEUGENSTEUNTJES



Datum	Tijd.	Locatie	Activiteit
5 juni	20.00	GM	Doopvoorbereiding
6 juni	16.00	GM	Stille aanbidding
7 juni	10.30	GM	1 ^{ste} vrijdag v.d. maand
8 juni	17.30	GM	Pinksteren
	19.00	KV	
9 juni	10.00	GM	Pinksteren
10 juni	10.00	GM	Pinksteren
11 juni	10:30	GM	Pio Ochtend
13 juni	16.00	GM	Stille aanbidding
20 juni	10:30	GM	Koffie ochtend
	16.00	GM	Stille aanbidding
25 juni	10.00	GM	Redactievergadering Brug
26 juni	20.00	GM	Informatie avond
			Lourdesreis
27 juni	16.00	GM	Stille aanbidding

Vaderdag

Op zondag 16 juni vieren we vaderdag. Net als Moederdag is ook Vaderdag komen overwaaien uit de Verenigde Staten. Een vrouw, Sanora Smart Dodd, uit Washington kwam in 1909 op het idee. Haar moeder was gestorven bij de

geboorte van het zesde kind en Sanora werd opgevoed door haar vader. Toen Sanora zelf volwassen was wilde ze haar vader laten weten hoe bijzonder hij voor haar was en ze realiseerde zich ook hoe zwaar het voor hem geweest was om zes kinderen alleen groot te brengen. Ook wilde ze aangeven dat vaders zich meer met de opvoeding van hun kinderen moesten bezig houden. Het duurde echter nog tot 1966 voordat deze dag uitgeroepen werd tot nationale feestdag. Al is de aandacht voor deze dag nog altijd minder als voor Moederdag, alle vaders, zeker die ook zorg hebben voor hun kinderen, verdienen op deze dag wel iets extra's. Niet overal wordt Vaderdag op de derde zondag van juni gevierd. In Spanje is Vaderdag op 19 maart, de sterfdag van St. Jozef. In Luxemburg op de eerste zondag van oktober en in Duitsland op Hemelvaart.



LOURDESREIS 2019.

De parochies **De GOEDE HERDER** en de **ZALIGE PETRUS DONDERS** uit Tilburg gaan in het najaar, om precies te zijn, van donderdag 26 september tot en met dinsdag 1 oktober 2019 op bedevaart naar Lourdes.

Lourdes de plek van Maria en van alle mensen. In Lourdes mag je zijn die je bent en hoeft jij je voor niemand te schamen. In Lourdes mag ik tot gebed komen, mag ik dank je wel zeggen voor alles wat ik heb en wat ik niet heb. Een plek waar ik tot rust kan komen, waar niets moet en alles mag.

Je mag ook genieten van het prachtige bergland, want in die bedevaart gaan we ook op tocht naar de Pyreneeën, ervaren

hoe hoog de bergen kunnen zijn, iets wat we in ons kikkerlandje niet kennen.

Wij kunnen gaan met het vliegtuig vanaf vliegveld Maastricht en we vertrekken dan met de bus vanaf het zwembad Stappegoor. Of als we met zijn allen zeggen we gaan liever met de bus, dan kunnen we dat ook regelen, maar dan vertrekken we



dinsdag 24 september en zijn dan op woensdag 2 oktober 2019 weer terug.

In Lourdes logeren we in een heel goed hotel, waar elke morgen een ontbijtbuffet voor ons gereed staat en 's middags en 's avonds krijgen we twee keer een warme maaltijd, want dat is de traditie van de Fransen.

Kortom een reis om van te genieten. Kosten € 899,00, op basis van een tweepersoons kamer. Uiteraard worden er met alle diëten rekening gehouden. De prijs is all-in, alleen de koffie en thee en het glaasje wijn overdag en 's avonds is voor uw eigen rekening. Natuurlijk ook de souvenirs die u voor uzelf of voor de familie wil kopen zijn voor uw rekening.

De prijs mag voor niemand een sta in de weg zijn om mee te gaan, want daar kunnen we een mouw aan passen. Echter niet dat u voor niets mee kunt, want dat laat mijn bedrag niet toe.

Op woensdagavond 26 juni 2019 houden we in de Ontmoetingsruimte van de Gerardus Majellakerk, Wassenaerlaan 32, een informatieavond voor deze bedevaart, aanvang 20.00 uur. Daar kunnen alle vragen

gesteld worden, daar maken we ook de keuze om met het vliegtuig of met de bus te gaan. Beide mogelijkheden zijn alleen maar mogelijk als we een volle bus aan bedevaartgangers hebben. U kunt zich dan opgeven. Hopende met heel velen een prachtige bedevaart te krijgen.
Hans Vugs
diaken-pastor

OPBRENGST VAN DE VASTENACTIE 2019.

Dit jaar hebben we onze Vastenactie gehouden voor de kinderen van het kleine eiland Nias in Indonesië. De Zusters van de Oude Dijk werken daar en op deze manier helpen we hen en weten we zeker dat ook die € 0,50 helemaal bij de kinderen komt en dat er niets aan de strijkstok blijft hangen. De opbrengst van onze parochianen van de Trouwlaan voor die kinderen in Nias bedraagt € 1852.00 Namens de zusters van Mater Misericordiae en bovenal de kinderen van Nias heel hartelijk dank. Op deze wijze hebben we kinderen geholpen om een normale opvoeding te mogen ontvangen en hopelijk zo ook een goede toekomst.
Hans Vugs
diaken-pastor.

Op de website: www.hlgm.nl/

Het laatste nieuws of veranderingen van de Brug! <https://www.hlgm.nl/agenda/>



Wilt U weten wanneer U een beroep kunt doen op de parochie Gerardus Majella of zelf kunt helpen?

<https://www.hlgm.nl/dienen/>

Secretariaat: Gerardus Majella

Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg. Tel: 013-5423455

Geopend dinsdag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur.

Op dit secretariaat kunt u terecht voor allerlei sacramenten, aanvragen van een doopbewijs, doop, huwelijk, jubileum, enz. De bovengenoemde diensten kunt u ook regelen via onze Website: www.hlgm.nl

Voor noodgevallen

Diaken J. Vugs, 06 - 22 45 33 61

Liturgische diensten Gerardus Majellakerk

zaterdag.	17.30u	Pio-kerk
zondag.	10.00u	Kerk waarna koffie
2 ^{de} dinsdag	10.30u	Pio-morgen
1 ^{ste} vrijdag	10.30u	Pio-kerk
		Koningsvoorde
zaterdag.	19.00u	Restaurant waarna koffie

Financiën: Giro (IBAN) NL94 INGB 0001 0688 20.

Bank (IBAN) NL64 RABO 0171 2002 17.

t.n.v. Parochie De Goede Herder (locatie Trouwlaan)

Contactblad "De Brug"

Kopij **vóór 25 juni as.** middels e-mail adres: info@hlgm.nl of in de brievenbus van de kerk.

Je kunt "de Brug" ook vinden op onze website: www.hlgm.nl. Volg ons ook op Facebook: <https://www.facebook.com/parochiehlgm/>

Redactie Parochieblad "De Brug"

M. Kolen - Gerrits, K. van Beijsterveldt, J. van de Zanden