



Een dienstbare en levendige geloofsgemeenschap

<p><b>1<sup>ste</sup> Communie viering op zondag 19 mei Om 10.00 uur</b></p> 	<p><b>Deze maand koffiedrinken op donderdag 16 mei om 10:30 uur</b></p> 
<p><b>Aanbidding in de Pio-kapel donderdag 2,16 en 23 mei 2019</b></p> 	<p><b>Eerste Communie voorbereiding Woensdag 8 en 15 mei 2019 om 15:00 uur</b></p> 

Maria, bid voor ons.

De meimaand staat weer voor de deur, de maand, die heel speciaal gewijd is aan onze hemelse Moeder Maria, de maand waarin we haar beeld bijzonder versieren, de maand waarin we ter bedevaart gaan naar Den Bosch of Kevelaar, of zo maar heel dicht bij huis in de Hasseltse kapel of thuis. Mogen we allen op onze bedetocht God danken, eren en prijzen.

Bidden we daarom:

Maria, moeder van de Heer en ook onze moeder,

Wij vragen U om uw voorspraak bij de Heer:

Want Hij kan U niets weigeren.

Bid voor ons: dat wij vaster gaan geloven.

Bid voor ons: dat we met meer graagte dienstbaar zijn.

Bid voor ons:

dat we ons niet afsluiten voor de nood van anderen.

Bid voor ons: dat ons hart wijsheid leert.

Bid voor ons: dat we meer blijdschap uitstralen.

Bid voor ons: dat Christus' vrede in ieder van ons mag wonen.

Bid voor ons:

dat we zien en doen wat de Heer van ieder van ons verlangt.

Bid voor ons: dat we allemaal in uw eeuwig heil mogen komen.

Een goede en genadevolle tocht.

Hans Vugs,

diaken - pastor



## IN DE AFGELOPEN PERIODE ZIJN GEDOOPT:

Op zondag 31 maart 2019 werd onze prachtige Piokapel druk bezocht door de familie van **ZOË COOLS**. Natuurlijk waren haar papa en mama, Emiel Cools en Joanne Boeren, haar broer Liam, haar peettantes Alicia Cools en Natascha van den Besselaar, haar opa's en oma's, ooms en tantes en vrienden en vriendinnetjes meegekomen. Het was een drukte van jewelste. Zoë krijgt bij haar doop de namen: Zoë, omdat papa en mama deze mooi vonden, Anna Johanna, beide namen van de oma's. Emiel en Joanne hebben plechtig beloofd dat zij heel goed voor Zoë zullen zorgen. De beide peettantes hebben heel duidelijk naar Zoë gezegd, dat zij te allen tijde van harte welkom is, de tante uit België heeft wel gezegd dat het verstandig is als zij tevoren toch even belt, want de afstand naar België is wel te ver om voor niets te komen. Daarna heeft Zoë een kruisje op haar voorhoofd, mond en in haar hartje gekregen, Natuurlijk daarna van papa en mama, peettantes en opa's en oma's. Niemand van de vriendjes wilde Zoë een kusje geven. Broer Liam mocht met behulp van zijn peettante zijn doopkaars van twee jaar geleden aanmaken. Nadat iedereen naar het verhaal van Jezus had geluisterd, hebben we alles bijeen gezocht wat we nodig hebben voor de doop. Tevens werd er verteld waarom we deze spullen gebruiken. Daarna werd een prachtig dak boven Zoë gemaakt door zoveel handen, groot



en klein. We hebben God gebeden Zoë, maar ook ons allen te beschermen op onze weg door het leven. Nadat papa en mama en peettantes hun geloof hadden beleden, hebben we Zoë gedoopt. Papa hield heel lief zijn dochter ten doop en een peettante mocht heel voorzichtig, maar wel goed haar hoofd afdrogen. Nadat de dopeling een kruisje met H. Chrisma had ontvangen maakte de andere peettante de nieuwe doopkaars aan en alle kinderen kregen van Zoë een beetje van haar nieuwe vuur. Daarna zijn we naar Moeder Maria gegaan in een grote opstoet. We hebben Maria dank je wel gezegd en gevraagd om Zoë en ons allen te begeleiden op onze weg door het leven. Daarna hebben we allemaal uit volle borst het Lang zal zij leven gezongen en tot besluit natuurlijk met heel veen bravoure de doopklok geluid.

Zoë en Liam wonen met hun papa en mama in de Ommenstraat 51.

Hierna kwam **LUCIANO CHATRER** met zijn papa en mama, Leroy Chatrer en Samantha Tas, met zijn peettantes Cynthia en Daniëlle, met opa's en oma's, ooms en tantes en vrienden en vriendinnen naar onze kerk om ook het H. Doopsel te mogen ontvangen. Bij de doop krijgt hij de namen Luciano Wilhelmus Ronald. Luciano omdat papa en mama dat zo'n mooie naam vonden en Wilhelmus en Ronald de namen van de opa's. En zo geven Leroy en Samantha aan dat Luciano geen eenling is, maar dat hij met heel veel mensen verbonden is. Papa en mama hebben tegen hun lieve schat gezegd dat zij hem met raad en daad zullen bijstaan op zijn weg naar de volwassenheid. De beide peettantes hebben plechtig aan Luciano beloofd, dat hij altijd van harte welkom is bij hen en dat hij nooit een afspraak hoeft

te maken. Papa en mama hebben wel van een van de aanwezigen, een jongen die in groep zes van de basisschool zit en een niet lieve juffrouw, dat hij wel wil babysitten voor Luciano als papa en mama wegmoeten en niemand kunnen vinden om op Luciano te passen. Na het verhaal van Jezus, waarin Hij vraagt om steeds met elkaar te breken en te delen, hebben papa en mama, de beide peettantes en de aanwezige kinderen een dak boven Luciano gemaakt. Samen hebben we gebeden dat God Luciano, maar ook ons allen mag begeleiden op onze weg door het leven. Nadat papa en mama en de peettantes hun geloof hadden gezegd, werd Luciano gedoopt. Ook hier hield papa zijn lieve schat ten doop en werd het hoofdje van de dopeling liefdevol afgedroogd door een van de peettantes. Nadat Luciano het kruisje met H. Chrisma-olie had ontvangen, heeft peettante Daniëlle de prachtige doopkaars aangemaakt. Alle kinderen kregen een klein vuurtje van de mooie doopkaars van Luciano. Nadat we het Onze Vader hadden gebeden zijn we naar de grote kerk gegaan, naar Moeder Maria om haar te bedanken en te bidden dat zij Luciano en ons allen nimmer wil vergeten en ons als een echte moeder wil begeleiden. Na het lang zal hij leven, hebben we goed hard de doopklok geluid. Luciano woont met zijn papa en mama in de Jan Steenstraat 20.



## WE HEBBEN UIT HANDEN MOETEN GEVEN

Op 28 maart 2019 is te midden van allen die haar dierbaar waren **PAULA ERKELAND - DE REGTER** overleden. Zij mocht de mooie leeftijd van 80 jaar bereiken.

Paula Erkeland - de Regter, jullie moeder en oma, is een hele bijzondere vrouw geweest. Zoals zij met heel veel zorg, liefde en aandacht is geschapen, zo heeft zij ook geleefd. Het deed er niet toe hoe de omgeving te werk ging, zij was jullie moeder en oma, met heel veel bijzondere kwaliteiten. Zij was meestal heel vrolijk en dat straalde zij ook uit, tot op het laatst. Toen zij opgebaard was, was haar uitstraling nog steeds een en al goedheid, liefde en begrip. Zij was ook een hele gelovige moeder, die haar geloof tot uitdrukking bracht door haar doen en laten. Zij stond zeker niet te preken in jullie huiskamer, maar door haar manier van doen, dat was geloof. Respect hebben voor iedereen, al is die ander nog zo anders dan jij. Toch met heel veel respect en fatsoen met elkaar door het leven proberen te gaan. Elke morgen begon zij haar dag met een gebed, voor het eten heeft zij altijd even gebeden en de dag werd afgesloten ook weer met een dankgebed, voor alles wat zij die dag had ontvangen. Zo heeft zij dat thuis geleerd en dat heeft zij tot haar laatste ademsnik volgehouden. Jullie moeder, oma en overgrootmoeder is vlak voor de Tweede Wereldoorlog geboren, maar heeft er wel veel van overgehouden. Maar daar vertelde zij niet veel van. Het was gebeurd, er is niets meer aan te doen en het is voor je zelf en anderen steeds weer opnieuw heel pijnlijk en onrechtvaardig. Jullie moeder, oma en overgrootmoeder

was een gastvrije vrouw, die haar hart op de juiste plek heeft zitten. Nimmer klaagde zij, altijd had zij een luisterend oor en als zij meende dat zij kon helpen, dan was zij al bezig. Zij heeft nooit naar de mens gekeken, maar ze ging er van uit elke mens is goed en elk mens moet je helpen, als je kunt. Zij schreef met mensen die in de gevangenis zaten, die ze helemaal niet kende, maar die ze een opbeurende brief wilde sturen, om mensen nabij te zijn. De goedheid en liefde dat straalde zij van alle kanten uit. Alles wat ze had wilde ze afgeven.



Zij kon van haar armoede, zelfs nog iets afgeven aan diegenen, die echt iets te kort kwamen. Jullie moeder maakte geen ruzie, was niet boos op de ander, omdat hij of zij de kantjes van af liep. Neen zij luisterde en zij hielp steeds weer, zij had de gave om te luisteren naar de ander, maar ook om hem of haar heel nabij te zijn en er klaar voor te staan.

Misschien komt er bij iemand wel de gedachte op: als je het zo hoort dan moet dat wel een heilige zijn. Ik haast mij te zeggen, dat zij ook helemaal een gewoon een mens was, met haar goede en slechte capaciteiten. Wie heeft die niet, want die mag de eerste steen gooien. Maar jullie moeder en oma droeg je jouw fouten niet nog eens na. Vergeven is vergeten. Moeder, oma, overgrootmoeder, zus en vriendin dank je wel voor alles wat jij voor ons hebt gedaan. Rust zacht.

## MARIAVIERING

'Gekomen is u lieve Mei, Maria'

Op maandag 6 mei is er om 19.00 uur in Koningsvoorde een Mariaviering. Het is een goede gewoonte om jaarlijks in de meimaand Maria in het zonnetje te zetten. Veel mensen gaan dan op bedevaart naar Lourdes of komen samen in een kapel waar zij vereerd wordt. In Tilburg is hiervoor gelegenheid in de Hasseltse kapel. Niet iedereen is echter in de gelegenheid om daar naar toe te gaan en bieden wij de mogelijkheid om op 6 mei samen te bidden en te zingen, Iedereen is hierbij van harte welkom, ook de mensen uit de wijk.



Hans Vugs  
Diaken - pastor

## ZIEKENZALVING, ZIEKENZEGEN

Op maandag 20 mei wordt in huize Koningsvoorde 's avonds om 19.00 uur een viering gehouden, waarin de Ziekenzalving wordt gegeven aan ieder die dit wenst. Je hoeft er niet ziek voor te zijn en kleine kwaaltjes hebben we allemaal. Het is een van de zeven sacramenten. U kent ze nog wel, maar toch wil ik ze even noemen: Doopsel, Vormsel, Eucharistie, Huwelijk, de Wijding, Ziekenzalving (H. Oliesel), de Vergeving (vroeger de biecht genoemd). Vroeger, vóór het Tweede Vaticaanse Concilie, werd dit sacrament alleen gegeven aan mensen die zeer ernstig ziek



waren en die spoedig zouden sterven. Gelukkig kijkt men er nu anders tegen aan, ook al wordt het nog wel gevraagd voor stervende mensen. Nu wordt het op veel plaatsen toegediend in een

gemeenschappelijke viering.

Vaak in verzorgingshuizen maar

ook wel in sommige

parochiekerken. Een jaarlijks

gebeuren, waarbij vooral oudere

mensen aanwezig zijn. Je mag

dit sacrament meerdere keren in

je leven ontvangen. Het is een

teken dat de goede God je niet in de steek laat en met je

mee trekt in die laatste levensfase. Een teken van

dankbaarheid en bemoediging, een liefdesteken.

Maar naast deze gemeenschappelijke viering kan er ook

altijd gevraagd worden om dit sacrament thuis te

ontvangen, te midden van familie en vrienden. Hiervoor kunt

u altijd contact op nemen met diaken Hans Vugs, pastor van

de parochie De Goede Herder, locatie Trouwlaan. Zijn

telefoonnummer is: 06-22453361)



**GM= Gerardus Majella**

**KV= Koningsvoorde**

**KND=Kindernevendienst**

**DK=Dameskoor**

**HK=Herenkoor**

**GK= Gemengd koor**

**SZ=Samenzang**

**FR=Friends**

**ZG=Zanggroep**



Data	Tijd	Locatie		Intenties
4&5 mei <b>SZ</b> <b>SZ</b> <b>DK</b>	17:30 19.00 10.00	KV	GM	Ineke Vugs - v. Etten Jan Sloot
			GM	Henk v. Kerckhoven Anja Diepenhorst-v. Kerckhoven Pastoor Jacques Schrauwen Jos van Empel v.w. JGT
11&12 mei <b>SZ</b> <b>DK</b> <b>DK</b>	17.30 19.00 10:00	KV	GM	<b>Moederdag</b> Ineke Vugs - v. Etten Jan Sloot
			GM	Fien Hultermans - van Hautum Trees Beerens Henri Muurmans v.w. JGT Ben Bastings Pastoor Jacques Schrauwen Leonie v. d. Bosch-van Dijk v.w. verjaardag en moederdag
18&19 mei <b>SZ</b> <b>ZG</b> <b>DK</b>	17.30 19.00 10.00	KV	GM	<b>1<sup>e</sup> Communie</b> Jan Sloot
			GM	Ineke Vugs - v. Etten Will van Lierop-Bakels Pastoor Jacques Schrauwen
26&27 mei <b>SZ</b> <b>SZ</b> <b>HK</b>	17.30 19.00 10.00	KV	GM	Will van Lierop-Bakels v.w 1e JGT
			GM	Joos den Biesen-Veraart v.w 1 <sup>e</sup> JGT Ineke Vugs - v. Etten Jan Sloot Fien Hultermans - van

				Hautum Tina Snoeren Henk Lammers v.w. JGT EM Aarts-Aben Pastoor Jacques Schrauwen Corrie Schoutens-van Gulik Ad en Annie Rutten v.w. trouwdag Leonie v.d. Bosch-van Dijk Tonny Denissen-v. d. Heuvel v.w. verjaardag
29&30 mei <b>SZ</b> <b>SZ</b> <b>HK</b>	17.30 19.00 10.00	KV	GM  GM	<b>Hemelvaart</b> Ineke Vugs - van Etten Ben Bastings

## GEHEUGENSTEUNTJES



Datum	Tijd.	Locatie	Activiteit
2 mei	16.00	GM	Stille aanbidding
3 mei	10.30	GM	1 <sup>ste</sup> vrijdag v.d. maand
6 mei	19.00	KV	Mariaviering
8 mei	15.00	GM	Communie voorbereiding
13 mei	20.00	GM	Ouderavond Communie
14 mei	10:30	GM	Pio Ochtend
15 mei	15.00	GM	Communie voorbereiding
16 mei	10:30	GM	Koffie ochtend
16 mei	16.00	GM	Stille aanbidding
19 mei	10.00	GM	1 <sup>ste</sup> Communieviering

20 mei	19.00	KV	Ziekenzalving
21 mei	10.00	GM	Redactievergadering Brug
23 mei	16:00	GM	Stille aanbidding
29 mei	19.00	KV	Hemelvaartviering
30 mei	10.00	GM	Hemelvaartviering

## **DODENHERDENKING: 4 MEI**

Jaarlijks worden op 4 mei de gevallen tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Om 20.00 uur wordt door het hele land twee minuten stilte in acht genomen. Ook bus, tram en trein staan stil. Ook bij de gevallen tijdens andere militaire (politie) acties in Indonesië conflicten en vredesoperaties (Libanon, Bosnië en Afghanistan) wordt stilgestaan. Om ons eraan te herinneren worden een halve minuut vóór acht uur de klokken geluid. Ook mag op die dag de vlag halfstok worden uitgestoken. De herdenking op de Dam en in de Waalsdorpervlakte wordt op de televisie uitgezonden. Op vele andere plaatsen worden ook bloemen en kransen gelegd.

## **HEMELVAART: DONDERDAG 30 MEI**

Op de 40ste dag na Pasen vieren we de Hemelvaart van Jezus. Na Pasen is Jezus vele malen verschenen aan zijn leerlingen en ze herkenden Hem aan het 'breken van het Brood'. Het meest bekende verhaal uit het Nieuwe Testament daarover is het verhaal van de Emmaüsgangers. Ook kennen we het verhaal van Thomas die pas wilde geloven als Hij Jezus kon aanraken. Dan komt het moment dat Jezus niet langer verschijnt aan de leerlingen en ze definitief afscheid van Hem nemen: "terwijl de leerlingen naar boven kijken wordt Hij aan hun zicht

onttrokken door een wolk", lezen we in het evangelie. Maar Jezus heeft hen en ook ons niet aan ons lot overgelaten, maar belooft de Heilige Geest te zenden, de Trooster.

Dit gebeuren vieren we tien dagen later, met Pinksteren. Dit jaar op 09 en 10 juni.

## **WE KIJKEN TERUG OP DE FEESTDAGEN**

De drukke tijd is weer achter de rug: de Goede Week en Pasen. Met veel zonneschijn waren het mooie dagen. Druk in de stad om de nodige inkopen te doen: Nieuwe kleren voor Pasen, of is dit niet meer van deze tijd? De vieringen in de kerk en in Koningsvoorde zijn druk bezocht. Alle betrokkenen hebben hun uiterste best gedaan om er mooie dagen van te maken. De kerk gepoetst en sfeervol versierd gaf iedereen een goed gevoel. In de liturgie hebben we heel uitgebreid het lijden en de opstanding van Jezus overwogen. We zijn ons meer dan anders bewust dat Jezus leeft en God met ons is, in alle omstandigheden van ons leven. Daar zijn we dankbaar voor en putten we kracht uit voor de toekomst.

## MOEDERDAG

Elk jaar op de tweede zondag van mei, dit jaar op 12 mei, worden alle moeders in het zonnetje gezet. Zelfgemaakte cadeautjes en ontbijt op bed en de vaders zullen op die dag alle werkzaamheden verrichten. Moederdag is een feest dat ontleend wordt aan het gebruik van de moedercultus in het oude Griekenland. De katholieke kerk kent een lange traditie van de verering van Maria, de moeder van Jezus. Dit alles heeft te maken met onze Moederdag. Echter deze feestdag is voor het eerst geïntroduceerd in Amerika. Het was een dag die in het teken moest staan van pacifisme en ontwapening door vrouwen. Later werd die dag gepromoot als een dag van waardering voor moeders. Nederland kent Moederdag vanaf 1925. Momenteel wordt bijna overal ter wereld Moederdag gevierd, maar niet overal op dezelfde datum.



## LOURDES

Van donderdag 26 september 2019 tot en met dinsdag 1 oktober 2019 maken we als parochie De Goede Herder weer een bedevaart naar Lourdes. Lourdes de plek van Maria en van alle mensen. In Lourdes mag je zijn die je bent en hoef jij je voor niemand te schamen. In Lourdes mag ik tot gebed komen, mag ik dank je wel zeggen voor alles wat ik heb en wat ik niet heb. Een plek waar ik tot rust kan komen, waar niets moet en alles mag. Je mag ook genieten van het

prachtige bergland, want in die bedevaart gaan we ook op tocht naar de Pyreneeën, ervaren hoe hoog de bergen kunnen zijn, iets wat we in ons kikkerlandje niet kennen. Kortom een reis om van te genieten. Kosten € 899,00.

De prijs mag geen sta in de weg zijn. Neem daarom als dit bij u het probleem is met mij contact op en we komen er zeker uit. U kunt zich bij mij opgeven.



Hans Vugs  
Diaken-pastor.

*Op de website: [www.hilgm.nl/](http://www.hilgm.nl/)*

*Het laatste nieuws of  
veranderingen van de Brug!  
<https://www.hilgm.nl/agenda/>*

*Wil t U meer weten over pater Pio?  
Kijk op  
<https://www.hilgm.nl/pater-pio/>*



## **Secretariaat: Gerardus Majella**

Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg. Tel: 013-5423455

Geopend dinsdag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur.

Op dit secretariaat kunt u terecht voor allerlei sacramenten, aanvragen van een doopbewijs, doop, huwelijk, jubileum, enz. De bovengenoemde diensten kunt u ook regelen via onze Website: [www.hlgm.nl](http://www.hlgm.nl)

### **Voor noodgevallen**

Diaken J. Vugs, 06 - 22 45 33 61

#### **Liturgische diensten Gerardus Majellakerk**

zaterdag.	17.30u	Pio-kerk
zondag.	10.00u	Kerk waarna koffie
2 <sup>de</sup> dinsdag	10.30u	Pio-morgen
1 <sup>ste</sup> vrijdag	10.30u	Pio-kerk
		<b>Koningsvoorde</b>
zaterdag.	19.00u	Restaurant waarna koffie

**Financiën:** Giro (IBAN) NL94 INGB 0001 0688 20.

Bank (IBAN) NL64 RABO 0171 2002 17.

t.n.v. Parochie De Goede Herder (locatie Trouwlaan)

### **Contactblad "De Brug"**

Kopij **vóór 21 mei as.** middels e-mail adres: [info@hlgm.nl](mailto:info@hlgm.nl) of in de brievenbus van de kerk.

Je kunt "de Brug" ook vinden op onze website: [www.hlgm.nl](http://www.hlgm.nl). Volg ons ook op Facebook: <https://www.facebook.com/parochiehlgm/>

### **Redactie Parochieblad "De Brug"**

M. Kolen - Gerrits, K. van Beijsterveldt, J. van de Zanden