



Een dienstbare en levendige geloofsgemeenschap

**Kindernevendienst:
Zondag 2 december
Om 10:00 uur**



**Deze maand koffiedrinken op
donderdag 20 december
10:30 uur**



**Aanbidding in de
Pio-kapel donderdag
6,13,20 en 27 december
16:00 t/m 17:00 uur**



**Zangkoor
Trouwlaan
geeft dit jaar
weer een
Kerstconcert op
22 december om 14.30 uur
U bent van harte welkom**



WAT JE NIET HEBT.....

Het spreekwoord: wat je niet hebt, kun je niet geven, gaat voor iedereen op, ook voor mij. Met ingang van 18 november 2018 is Het jongere oudere koor uit Breda na 50 jaar zang gestopt met zingen. In mei jl. hebben zij dat aangegeven en hebben toen nog een keer bij ons in de kerk gezongen.

Het was een koor die met hun zang ons een meerwaarde gaf aan de viering. Zij hadden liederen die iedereen aan het denken zette, en zo een koor was waar we naar uitkeken. Jammer genoeg waren ze niet over te halen om door te gaan. Hun besluit was goed overdacht en niet meer te beïnvloeden.

Daarna ben ik nog drifstig aan het zoeken geweest of er geen ander jongeren groep was die bij ons de kerstavond wilde zingen, maar niemand had tijd en was bezet. Vandaar dat we het droevige besluit hebben genomen dat we de kerstavondviering van 19.30 uur moeten laten vervallen en dat we nu een Kerstavondviering hebben en wel om 21.00 uur met ons gemengde koor.

Ook zij geven een hele mooie inhoud aan de viering, maar wel op een andere manier.

Ook worden er vele kerstliederen te voren en onder de viering gezongen.

Ik hoop dat u begrip hebt voor het besluit en hoop u met de Kerstdagen te mogen begroeten.



Hele mooie, warme en gezellige dagen.

**Hans Vugs,
Diaken-pastor**

EEN ADVENTSGEBED

Heer,
U kent ons hart,
U weet hoezeer wij
verlangen
naar vreugde en geluk.

Als het donker is,
zoeken wij naar licht;

als het koud is naar
warmte;

zijn we in nood,
dan zien we uit naar iemand
die kan helpen.

Kom dan in ons bestaan,
neem ons bij de hand,
verwarm ons hart
en verlicht ons pad.
Spreek tot ons uw woord van vrede
en laat ons geborgen zijn in uw liefde,
die alle begrip te boven gaat. Amen

Een goede voorbereiding
op de komst van het Kind in de kribbe.

Hans Vugs,
diaken-pastor



IN DE AFGELOPEN PERIODE IS GEDOOPT:

Op zondag 28 oktober 2018 liep onze Piokapel helemaal vol met hele vrolijke mensen. Zij waren samen gekomen om **RAF RUEDISUELI** van harte welkom te heten in onze geloofsgemeenschap. Raf was geboren op 16 mei 2018 en nu kwam hij met zijn papa en mama, Peter en Asha Ruedisueli – van de Ven, met zijn zus Renske, met zijn peetoom Jorick van de Ven en zijn peettante Inge van de Wassenberg, met zijn opa's en oma's, ja ook met zijn over-oma, met ooms en tantes en heel veel vriendjes en vriendinnetjes naar onze kerk. Papa heeft aan het begin de trouwkaars die hij ook in onze kerk had aangestoken, nu weer opnieuw aangemaakt. Renske heeft met mama aan die trouwkaars weer haar doopkaars aangemaakt. Papa en mama hebben heel plechtig beloofd dat zij hun lieve schat Raf met alle liefde en aandacht zullen begeleiden op zijn weg naar zelfstandigheid. Ook peetoom en peettante hebben heel duidelijk tegen Raf gezegd, dat hij te allen tijde van harte welkom was bij hen en dat hij nimmer tevoren een afspraak hoefde te maken. De meeste kinderen hebben tegen Raf gezegd dat hij met hen mee mag spelen, een jongen zei heel duidelijk, ik speel niet met hem. Mama wist te vertellen dat zij en zijn papa de naam Raf heel mooi vonden. Nadat Raf een kruisje op zijn voorhoofd had ontvangen, maar ook op zijn mond en in zijn hart, kreeg hij van zijn papa, zijn mama, zijn peetouders, van alle opa's en oma's en van super-oma een kruisje op zijn voorhoofd. Van alle kinderen kreeg hij een heel lief kusje. Na het verhaal van



Jezus hebben we alles bij elkaar gezocht dat we moesten hebben om Raf te mogen dopen. Het water, de schelp en handdoek, de olie en de prachtige doopkaars. Daarna hebben we met alle kinderen, peetouders en papa en mama een dak boven Raf gemaakt, want iedereen wilde Raf wel helpen en begeleiden op zijn weg door het leven, maar we hebben ook God gebeden, dat Hij Raf en ons allen mag bijstaan bij die gemaakte belofte. Nadat papa en mama en de peetouders hun geloof hebben beleden, kwam het spannende ogenblik van de doop. En ja hoor Raf liep heel gedwee het ijskoude water over zijn hoofdje stromen en gaf geen teken van schrik. Ook bij het kruisje met H. Chrisma-olie liet hij mij mijn gang gaan. Toen heeft peetoom Jorick de nieuwe doopkaars aangemaakt aan de trouwkaars van papa en mama, en zo geven zij het licht van hun huwelijkstrouw steeds weer door. Alle kinderen kregen toen ook een beetje van dat nieuwe vuur dat zojuist was aangestoken. Toen alle kaarsen branden hebben we samen het Onze Vader gebeden en zijn toen in een hele lange rij naar Moeder Maria in de grote kerk gegaan. Daar hebben we Maria dank je wel gezegd en gebeden dat zij Raf en ons allen mag begeleiden op onze nogal moeilijke weg door het leven. Raf woont met zijn zus Renske en hun papa en mama in de President Steijnstraat 6

**WE HEBBEN GEZONGEN:
LANG ZULLEN ZE LEVEN.**



WIJ HEBBEN UIT HANDEN MOETEN GEVEN:

Op 27 oktober 2018 is in de leeftijd van 86 jaar, heel rustig in huize de Hazelaar PIET SCHOUWENAARS ingeslapen. Hij was 61 jaar getrouwd geweest met zijn Riet Schouwenaars – van Hest. Allen die hem omringen hebben tot hem gezegd: pap het is goed zo.

Het leven van Piet is heel bijzonder geweest. Iemand die zijn hart op de juiste plek had zitten, maar die door zijn opvoeding een gesloten type is. Hij was een binnenvetter van de bovenste plank. Hij was helemaal niet mededeelzaam over al zijn problemen, ze moesten wel heel hoog zitten, wilde hij jou daar deelgenoot van maken. Vanuit zijn opvoeding heeft hij geleerd om zijn eigen boontje te kunnen doppen en daar zadel je een ander niet mee op. In huize Schouwenaars was een grote stelregel waar door niemand vanaf geweken kon en mocht worden: regels zijn regels en daar wordt nu niet en nooit niet van afgeweken. Geen gesjoemel.

Jullie vader en opa had een opleiding gehad als magazijn bediende. En uiteindelijk heeft hij zich opgewerkt door zelfstudie



tot hoofd van het magazijn en transporten. Heel veel jaren heeft hij die taak naar ieders tevredenheid mogen uitvoeren in de Hazelaar. Door zijn opleiding was hij wel prestatiegericht geworden. En we mogen best hier ook wel zeggen dat hij een grote dosis van eigenwijsheid bezat, maar eigenwijs is ook wijs. Een troost waar we ons allemaal mee mogen troosten, want wie is niet eigenwijs?

Toen u in de vorige eeuw door de Heuvelstraat wandelde en tevens wat boodschappen deed, kwam u ook die hele mooie kerel tegen, waar u al meteen een heel groot oog op had.

Gelukkig was dat ook wederkerig en op 14 mei 1957 zijn jullie

in de toenmalige Pius X-kerk voor elkaar, jullie familie en voor God samen in het fijne huwelijksbootje gestapt. Vanaf dat moment was alles voortaan samen, hij zorgde voor het geld om van te kunnen leven en u deed het huishouden. Dat was in die tijd de gewoonte. Maar al gauw werden jullie verblijd met kinderen, twee jongens eerst Arie en daarna Johan. Jullie hadden een vader die als hij thuis was, niet met beide benen op de bank ging liggen, maar dan ging hij nog met jullie spelen, voetballen, dammen en andere gezelschapsspellen. Hij was steeds met jullie bezig. Maar hij begon ook naast zijn baan zich te interesseren voor voetbal, eerst ging hij zelf voetballen en toen hij door zijn hartklachten genoodzaakt werd om het voetballen op te geven, stortte hij zich op de taak van scheidsrechter. En daar kwam het geleerde weer van thuis goed bij te pas: geen gesjoemel en regels zijn regels. Door die houding heeft hij het gebracht tot scheidsrechter van het betaalde voetbal, ja en hij werd gevraagd voor vele interlandwedstrijden. Heel veel voetbalvelden dichtbij en veraf heeft hij gezien en belopen. Wat was hij gelukkig toen zijn kinderen kwamen vertellen dat zij opa en oma werden. Dat was voor jullie pa een hele groot cadeau. Als opa heeft hij zich ook heel sterk ontwikkeld zoals hij dat ook gedaan had om vader te zijn. Niet in naam, maar bovenal in woord en daad. De kleinkinderen heeft hij heerlijk mogen verwennen en daar was voor hem niets te veel. Hij was een goede opa, die met zijn kleinkinderen heel goed door een deur konden. Maar ook tijdens het spel werd er niet met regels gesjoemeld, ook niet : och ze zijn nog zo klein. Jong geleerd is oud gedaan!! Hij kon met de kinderen gek doen, stoeien, spelen en op die wijze kregen zij van hem bijzondere aandacht.

Met zijn allen gingen jullie ook graag op reis, in het begin bleven we in de buurt, maar toen Nederland verkend was, kwam Oostenrijk, Duitsland en Spanje aan de beurt. Een heerlijke tijd, waar we het leuke met het aangename mochten verenigen. Maar gingen we op vakantie dichtbij of veraf, dan begon vader al heel vroeg met de voorbereidingen. De route, de

tocht werd uitgestippeld, de bezienswaardigheden werden opgezocht en genoteerd, allerlei lijsten werden geproduceerd welke boodschappen er gedaan moesten worden, welke formulieren moesten aanwezig zijn en maak de lijst maar langer. Maanden was hij daar met heel veel genoeg mee bezig en dan zag je aan zijn gezicht dat hij het helemaal zag zitten. Steeds werden al die stukken doorgenomen of er niets vergeten was en wie wat kon doen. Een regelaar en een organisator van de bovenste plank. En jullie konden rustig doorgaan want alles werd gedaan.

Uw man, jullie vader en opa is van thuis uit een gelovig man. Hij heeft het met de paplepel ingekregen en door het voorbeeld van zijn vader en moeder heeft hij de normen en waarden eigen gemaakt en op zijn beurt weer aan jullie voorgeleefd. Uw man, jullie pa en opa mag nu horen: kom goede en getrouwe knecht kom in mijn rijk van vrede, verenig je met al je broers, ga aanliggen aan mijn tafel en vanaf nu zal Ik jullie bedienen. Vader en opa, dank je wel voor alles wat je voor ons hebt gedaan en betekend, rust nu maar uit, maar blijf ons mam en ons allen begeleiden op onze verdere weg door het leven.

DAT HIJ RUSTE IN VREDE

Intenties in de Gerardus Majella kerk & Koningsvoorde

GM= Gerardus Majella
KV= Koningsvoorde
KND=Kindernevendienst
DK=Dameskoor
HK=Herenkoor
SZ=Samenzang
FR= zanggroep FRIENDS



	Tijd	Locatie		Intentie november
1&2 dec DK	17:30 19:00 10:00	KV	GM	Ineke Vugs-v.Etten
			GM	Cees Hobbelen v.w. 1e jgt Joost van den Dries 1 ^e jgt Pastoor Jacques Schrauwen Nel Vingerhoets-v.den Berg vw mgd Attie Corbeels-Jansen v.w. mgd Jan Sloot Hannie Rossou-Dankers Joos den Biesen-Veraart
8&9 dec FR HK	17:30 19:00 10:00	KV	GM	Ineke Vugs – v. Etten
			GM	Cees Hobbelen v.w. verj. Joost van den Dries Pastoor Jacques Schauwen Jan Uyt de Haag v.w. mgd Jan Sloot Fien Hultermans – van Hautum Cor Heessels Albert de Beer Ad van Engelen v.w. jgt Henk en Anja van Kerckhoven MarianneVerburg- van Assouw v.w. verj. Henk Verburg
15&16 dec DK	17:30 19:00 10:00	KV	GM	Ineke Vugs – v. Etten
			GM	Andre van Lieshout v.w. 1 ^e jgt Pastoor Jacques Schrauwen mgd Jan Sloot Joos den Biesen-Veraart Piet Robben v.w. jgt Uit dankbaarheid bij een 79 ^e verjaardag

22&23 dec HK	19:00 10.00	KV	GM	Ineke Vugs – v. Etten Cees Hobbelen Pastoor Jacques Schrauwen Jan Sloot Will van Lierop-Bakels Fien Hultermans – van Hautum Ben Muurmans Harrie Hultermans Ans van Gammeren Frans Vos v.w. jgt Em. Aarts-Aben
24&25& 26 dec FR GK HK SZ	19.00 21.00 10.00 10.00	KV	GM GM GM	Ineke Vugs- v. Etten v.w jgt Henk Verburg v.w. verjaardag Marianne Verburg – van Assouw Ben Bastings Marian Kuijpers Pastoor Jacques Schrauwen Joos den Biesen-Veraart Jan Sloot Frans Josef Oeijen Sjef en Diny Oeijen Frans van Berkel Toon de Bont
29&30 dec DK				Ineke Vugs – v. Etten Jan Sloot Pastoor Jacques Schrauwen Em Aarts-Aben
				Januari 2019
31&1 jan HK	17.30 19.00 10.00	KV	GM GM	Ineke Vugs – v. Etten Ben Bastings Em Aarts-Aben

GEHEUGENSTEUNTJES



Datum	Tijd.	Locatie		Activiteit
2 dec	10:00		GM	Kindernevendienst
6 dec	16.00		GM	Stille aanbidding
7 dec	10.30		GM	1 ^e vrijdag
11 dec	10.30		GM	Piomorgen
12dec	20.00		GM	Doopvoorbereiding
13 dec	16:00		GM	Stille aanbidding
17 dec	19:00	KV		Boeteviering
18 dec	19.00		GM	Boeteviering
20 dec	10.30	Koffie ochtend	GM	Koffieochtend
	15.00	Stille aanbidding	GM	Stille aanbidding
22 dec	14.30		GM	Kerstconcert ZKT
22 dec	17.30		GM	GEEN EUCHARISTIE- VIERING .vw. Kerstconcert
24 dec	19:00	KV		Kerstviering met Friends
24 dec	21.00		GM	Kerstviering met Gemengd Koor
25 dec	10.00		GM	Kerstviering met Herenkoor
25 dec	15:00		GM	Kindje Wiegen
26 dec	10:00		GM	Eucharistieviering samenzang
27 dec	16:00		GM	Stille aanbidding
31 dec	17.30		GM	Eucharistieviering
	19.00	KV		Eucharistieviering
1 jan	10.00			Eucharistieviering met Herenkoor

ONS KERSTPROGRAMMA

MAANDAG 17 DECEMBER

19:00 uur Boeteviering Koningsvoorde



DINSDAG 18 DECEMBER

19:00 uur Boeteviering in de kerk

ZATERDAG 22 DECEMBER:

**17.30 uur vanwege Het kerstconcert GEEN
eucharistieviering**

19.00 uur 4^{de} zondag van de Advent in Koningsvoorde

ZONDAG 23 DECEMBER:

10.00 uur 4^{de} zondag van de Advent in de kerk met Dameskoor

MAANDAG 24 DECEMBER:

19.00 uur: Eucharistieviering in Koningsvoorde met Friends

21.00 uur: Eucharistieviering met Gemengd koor

DINSDAG 25 DECEMBER:

10:00 uur: Eucharistieviering in de kerk met Herenkoor

15:00 uur: Kindje wiegen

WOENSDAG 26 DECEMBER:

10:00 uur: Eucharistieviering met samenzang

MAANDAG 31 DECEMBER:

17.30 uur Eucharistieviering met samenzang

19:00 uur Eucharistieviering Koningsvoorde met samenzang

DINSDAG 1 JANUARI 2019

10.00 uur Eucharistieviering met herenkoor

ADVENT

“De nacht loopt ten einde, de dag komt naderbij”. Op 2 december 2018 beginnen we aan het nieuwe kerkelijk jaar met de eerste zondag van de Advent.

In de liturgie horen we het evangelie van Lucas voorlezen (liturgisch rooster van het C-jaar).

Tijdens de Advent wordt licht in de duisternis verwacht.

Terwijl het in de buitenwereld steeds donkerder wordt, leven gelovigen toe naar de komst van Jezus Christus, het Licht der wereld. Het naderen van het Licht wordt in de Advent symbolisch zichtbaar gemaakt met behulp van de Adventskrans.

De Adventskrans is gemaakt van dennengroen en draagt vier kaarsen, voor elke zondag van de Advent één. Vier brandende kaarsen kondigen het naderende Kerstfeest aan. De Advent is een tijd van voorbereiding en ook een tijd van boete, al is dit laatste een beetje op de achtergrond geraakt. De kleur paars van de liturgische kleding geeft dit echter nog aan.



In de Advent komen we regelmatig de profeet Jesaja tegen en Johannes de Doper. Zij hebben beide de verwachting van de Messias verkondigd. Maar ook Maria speelt een belangrijke rol als moeder van de komende Messias. In haar Magnificat zingt zij haar vreugde uit, omdat de keus van God op haar viel om moeder van de Verlosser te worden.

KERSTCONCERT ZATERDAG 22 DECEMBER 2018

Ook dit jaar organiseert het mannenkoor Z.K.T. van de Trouwlaan het traditionele kerstconcert in de kerk Gerardus

Majella Wassenaerlaan 32 (Trouwlaan). Dit concert is op zaterdag 22 december. Aanvang 14.30 uur.
De liederen worden samen gezongen met het Mannenkoor 1001 uit Gilze.

Medewerking verleend door:

0 Het Zuiderwind Kwartet

0 Vocaal Ensemble Da Capo

De solo's worden gezongen door José Santegoets

De algehele leiding is in handen van dirigent Jo Adriaansen

De begeleiding wordt verzorgd door Iskandér Zalialdinov

In de pauze is er gelegenheid voor een kopje koffie of thee.
Na afloop gelegenheid tot napraten onder het genot van een biertje of glaasje wijn in de ontmoetingsruimte van de kerk. De toegang is gratis.

VAN DE REDACTIE

In dit nummer van de Brug treft u wel de gegevens van kerstmis. In de week vóór Kerstmis verschijnt een speciaal KERSTNUMMER. Het is tegelijk het januari-nummer, met ook mededelingen over Kerkbalans. Daarmee bouwen we een BRUG naar het nieuwe jaar!

En nog even dit: Ontvangt u regelmatig De Brug? Maar doet u ook mee aan de kerkbijdrage? NEE??? Geef u dan nu op. Een telefoontje naar het secretariaat is voldoende (van dinsdag tot en met vrijdag elke morgen bereikbaar: 5423455). De parochie stuurt u dan een formulier met de mogelijkheid om automatisch een bedrag over te maken. U kunt ook zelf een bedrag overmaken op giro:

Giro (IBAN) NL94 INGB 0001 0688 20.

Bank (IBAN) NL64 RABO 0171 2002 17.

t.n.v Parochie De Goede Herder locatie Gerardus Majella te Tilburg.

GEBED VAN HET LAM.

Goede God,
ik dank u, dat ik zoveel wordt genoemd in uw heilig boek,
en dat zachtmoedige mensen met mij worden vergeleken
en dat mijn volgzzaamheid zo hogelijk wordt geprezen.
Toch wil ik eerlijk bekennen
dat ik niet altijd zo'n mak beest ben geweest,
dat ik wel eens een nijdige trap heb uitgedeeld
en mij niet graag van de bak liet bijten;
en wat het volgen van de herder betreft,
zonder hond was ik heus wel eens een keertje verdwaald.
Maar nu voel ik hoe, met het klimmen der jaren,
mijn zachtmoedigheid en mildheid in mij groeien
en sterker en sterker worden;
en ik bid U:
leer mij meer en meer het leven te aanvaarden uit uw hand
en dat ik zonder mij te beledigen de goede dood
in de ogen durf te kijken.



Secretariaat: Gerardus Majella

Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg. Tel: 013-5423455
Geopend dinsdag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur. Voor
doop of huwelijk, enz. Op dit secretariaat kunt u terecht voor
allerlei sacramenten, aanvragen van een doopbewijs, doop,
huwelijk, jubileum, enz. De bovengenoemde diensten kunt u
ook regelen via onze Website: www.hlgm.nl

Voor noodgevallen

Diaken J. Vugs, 06 - 22 45 33 61

Liturgische diensten **Gerardus Majellakerk**

zaterdag.	17.30u	Pio-kapel
zondag.	10.00u	Kerk waarna koffie
2 ^{de} dinsdag	10.30u	Pio-morgen
1 ^{ste} vrijdag	10.30u	Pio-kapel

Koningsvoorde

zaterdag.	19.00u	Restaurant waarna koffie
-----------	--------	--------------------------

Financiën: Giro (IBAN) NL94 INGB 0001 0688 20.

Bank (IBAN) NL64 RABO 0171 2002 17.

t.n.v. Parochie De Goede Herder (locatie Trouwlaan)

Contactblad “De Brug”

Kopij **vóór 10 december as.** middels e-mail adres: info@hlgm.nl of
in de brievenbus van de kerk.

Je kunt “de Brug” ook vinden op onze website: www.hlgm.nl. Volg
ons ook op Facebook: <https://www.facebook.com/parochiehlgm/>

Redactie Parochieblad “De Brug”

M. Kolen – Gerrits, K. van Beijsterveldt, J. van de Zanden.