



Gerardus Majella

Een dienstbare en levendige geloofsgemeenschap

<p>Kindernevendienst Zondag 6 januari Om 10:00 uur</p> 	<p>Deze maand koffiedrinken op donderdag 17 januari om 10:30 uur</p> 
<p>Aanbidding in de Pio-kapel donderdag 3,10,17,24 en 31 januari 16:00 t/m 17:00 uur</p> 	<p>Ouderavond Eerste Communie: Maandag 7 januari 2019 om 20.00 uur</p> 

ONS KERSTPROGRAMMA



ZATERDAG 22 DECEMBER:

14.30 uur: Kerstconcert ZKT

17.30 uur: geen viering in de kerk

19.00 uur: 4^e zondag Advent in Koningsvoorde

ZONDAG 23 DECEMBER:

10.00 uur: 4^e zondag van de Advent in de kerk met dameskoor

MAANDAG 24 DECEMBER:

19.00 uur: Eucharistieviering Koningsvoorde met Friends

21:00 uur: Eucharistieviering met gemengd koor

DINSDAG 25 DECEMBER:

10:00 uur: Eucharistieviering met herenkoor

15:00 uur: Kindje wiegen

WOENSDAG 26 DECEMBER:

10:00 uur: Eucharistieviering met samenzang

ZATERDAG 29 DECEMBER:

17.30 uur: Eucharistieviering met samenzang

19:00 uur: Eucharistieviering Koningsvoorde

ZONDAG 30 DECEMBER:

10:00 uur: Eucharistieviering met dameskoor

MAANDAG 31 DECEMBER

17.30 uur: Eucharistieviering met samenzang

19.00 uur: Eucharistieviering Koningsvoorde met samenzang

DINSDAG 1 JANUARI 2019:

10.00 uur: Eucharistieviering met herenkoor

KERSTGEDACHTE 2018

Het lied van de herders

Niet de vorsten,
niet de heersers,
Niet wie uitverkoren lijkt,
Maar de herders zijn de eersten
Die het grote nieuws bereikt.
Zo verlaten en verloren,
Zo gewantrouwd als ze zijn,

Mogen zij van vrede horen,
Licht dat in het donker schijnt.
Zij die zo het heil verbeidden,
Hoopten op gerechtigheid,

Mogen zich het eerst verblijden,
Over Jezus die bevrijdt.
Vrede is er voor de herders,
Jezus kiest partij voor hen,
Hoor, Hij noemt zichzelf een herder,
Hij die hen bij name kent.



ZALIG KERSTFEEST - ZALIG NIEUWJAAR

Hans Vugs,
Diaken-pastor.

KERSTWENS

*De donkere dagen,
na een mooie hete zomer.*

*En weer wordt er in die arme stal
een Kind geboren, Christus de
Heer.*

*Hij is onze Koning, onze
Schepper,
Hij heeft zich vereenzeluid
met
een arme, behoeftige en
eenvoudige mens.*



*Ik wens ons allen toe dat wij het op kunnen
brengen ook diegene die naast ons loopt,
die wij op ons levenspad mogen tegenkomen,
dat wij hem of haar ten dienste staan
en elkaar bemoedigen en steunen,
in welke omstandigheid wij ook zijn.
Dan komt er bij u en bij allen vrede en vreugde.*

Zalig Kerstmis en een gezond en zonnig 2019.

*Hans Vugs,
Diaken-pastor.*

KERSTACTIE 2018.

Vorig jaar heb ik een driekoningenverhaal verteld in de Brug. Hier in het kort:

Een van de Driekoningen die het Kindje Jezus welkom wil heten heet koning Artaban. Hij had ook dat hele grote nieuwe licht gezien en hij wilde met de andere drie wijzen uit het Oosten meereizen.



Dat was veiliger. Drie edelstenen had hij bij zich om die aan de nieuwe Koning ten geschenken te geven. Hij had een saffier, een robijn en een parel. Op weg naar de andere koningen komt hij onderweg een stervende man tegen die hij moest helpen. Daardoor kwam hij te laat bij de andere koningen. Zij waren al vertrokken. Nu moest hij zijn saffier verkopen om geld te hebben om een eigen karavaan uit te kunnen rusten. Na een hele lange tocht door



de woestijn, kwam hij vier dagen te laat in Bethlehem aan. Een moeder met nog een heel klein kindje vertelde hem dat Maria en Jozef met het kleine Kindje al weggevlucht waren.

Terwijl die moeder dat aan koning Artaban vertelde kwamen de soldaten van koning Herodes om het Kindje Jezus te vermoorden. Artaban geeft zijn robijn aan de hoofdmans, zodat hij het huis van de moeder met het kindje overslaat. Dan vertrekt koning Artaban met zijn parel van hele grote waarde op zoek naar Jezus. Na dertig jaar was Artaban nog steeds een pelgrim op zoek naar die mens van dat hele bijzondere Licht. Moe en uitgeput, maar toch nog steeds zoekend naar die Man van het Licht, was hij in Jerusaleem angekommen. Het was er heel druk vanwege het komende Paasfeest. De mensen in Jerusaleem liepen allemaal heel opgewonden een kant op. Ze vertelde aan Artaban dat

er twee heel beruchte rovers gekruisigd zouden worden en een zekere Jezus van Nazareth, een Man die vele wonderbare dingen onder het volk heeft gedaan. Daarom hielden de mensen heel veel van hem. Toen hij dat hoorde, begon zijn hart steeds sneller kloppen. Misschien kan het zijn dat ik die bijzondere koning als nog vind, en Hem met zijn bijzondere parel kan vrijkopen. De koning die door de tijd ouder geworden was, volgde moeizaam de menigte. Bij het wachthuis kwam er een grote groep soldaten voorbij, die een meisje van ongeveer 15 jaar meesleepten. Redt mij alsjeblieft, riep zij, ik word als slavin verkocht omdat mijn vader zijn schulden niet kan betalen!



Was dit de grote kans voor de koning, of was dat zijn laatste mogelijkheid? Hij kon het niet uitmaken. Maar één ding zag hij heel duidelijk, dit hulpeloze meisje redden was een echte daad van liefde. En is liefde niet het licht van de ziel? De koning haalde de parel tevoorschijn en kocht haar daarmee vrij. Het is het laatste geschenk dat ik voor de nieuwe Koning bestemd had, zei Artaban. En in een flits werd het hem toch duidelijk, dat hij de Koning toch gevonden had!!!

Dit jaar willen we naar het voorbeeld van Koning Artaban, speelgoed gaan verzamelen voor kinderen die dit niet krijgen, omdat papa en mama dit niet kunnen betalen, of omdat ze geen papa en mama meer hebben. We willen op het feest van Driekoningen heel veel kinderen hier blij maken met speelgoed. Als u goed speelgoed hebt, dat niet meer gebruikt wordt dan willen wij dit graag ontvangen om zo weer kinderen blij te maken. Mag dit ons Kerstcadeau aan de Grote Koning zijn.

UIT ONZE PAROCHIE AGENDA:

DOOR HET DOOPSEL IN ONZE PAROCHIE OPGENOMEN:

Op zondag 2 december 2018 stroomde onze Piokapel helemaal vol met ontzettend blijde mensen. Daar de goed Heilig Man de kinderen aan het einde van de Eucharistieviering heeft bezocht en naast cadeautjes ook pepernoten had meegebracht, ging ook een van de familieleden iedereen in de kapel verwennen met een aantal pepernoten. Met **CAITLYN**



LUIJSTERBURG was ook haar mama Chantal Verhoeven, haar opa's en oma's, haar peetoom Wesley Verhoeven en peettante Angelique Biesmans, heel veel ooms en tantes en natuurlijk ook veel vriendjes en vriendinnetjes meegekomen om haar van harte welkom te heten in onze geloofsgemeenschap. Mama en opa en oma Verhoeven hebben heel duidelijk naar Caitlyn gezegd dat zij hun uiterste best zullen doen om haar te begeleiden op haar best moeilijke weg naar zelfstandigheid. Ook peetoom en peettante hebben hard op gezegd dat Caitlyn te pas en te onpas bij hen binnen mag komen en nimmer te voren een afspraak hoeft te maken. Alle kinderen, jongens en meisjes hebben gezegd dat Caitlyn met hen mee mag spelen als zij dat wil. Zelfs waren er een paar grotere jongens en meisjes, die tegen oma en opa Verhoeven hebben gezegd, als er niemand is om op Caitlyn te passen, dat zij dan hen

mogen bellen. Na het verhaal van Jezus hebben we samen een groot dak gemaakt boven Caitlyn en de goede God gebeden dat Hij haar en ons allen mag begeleiden op onze weg door het leven. Nadat mama, opa en oma en de peetouders hun geloof hadden uitgesproken in God de almachtige Vader, hebben we Caitlyn gedoopt. Daar zij al drie jaar jong mag zijn, kon zij op een stoel naast de doopvont gaan staan en met beide handen de doopvont vast houden. De peetouders en mama hebben de hand op Caitlyn gehouden als een bescherming. Caitlyn kreeg bij de doop de namen: Caitlyn Paulina Maria, een mooie naam en de namen van mama.

Toen het hoofdje van de dopeling netjes door de peettante was afgedroogd, kreeg zij een kruisje met het H. Chrisma. Olie die helemaal in de dopeling dringt en zo zal ook onze Goede God helemaal in Caitlyn zijn intrek nemen. Daarna stak de peetoom haar doopkaars aan, waarvan alle kinderen alleen mar konden zeggen:

oei, die is mooi! Iedereen kreeg van Caitlyn iets van dat nieuwe vuur in een klein kaarsje. Samen hebben we het Onze Vader gebeden en zijn daarna naar Moeder Maria gegaan en hebben haar dank je wel gezegd voor dat grote wonder van Caitlyns geboorte. Samen hebben we gebeden dat ook Maria haar en onze hemelse Moeder wil zijn. Natuurlijk hebben we het lang zal zij leven gezongen en hebben met heel veel lawaai de doopklok geluid. Caitlyn woont met mama en haar opa en oma in de Jan Steenstraat 1.



Met zijn allen hebben we uit volle borst gezongen:
LANG ZAL ZE LEVEN.

WIJ HEBBEN UIT HANDEN MOETEN GEVEN.

Op 15 november 2018 is te midden van allen die hem lief waren in het verpleegtehuis De Hazelaar rustig en vredig **LOUIS VAN OEKEL** ingeslapen. Louis mocht 90 jaar worden. Hij was echtgenoot van Fieke van Oekel - van den Heuvel en 63 jaar lang hebben zij lief en leed samen mogen delen. Louis is:

- *een ontzettende lieve echtgenoot, die zijn hele leven heel sterk verbonden heeft met zijn schat;
 - *een hele goede vader, die alles op alles heeft gezet om zijn vier kinderen alle kansen te geven die zij nodig hadden om tot een zelfstandig leven en bestaan te komen;
 - *een opa, die apetrots was op zijn 10 kleinkinderen, die voor hen allen een luisterend oor had, die geïnteresseerd was in heel hun doen en laten;
 - *een broer, die met zijn broers en zussen in de breedste zin van het woord was begaan. Hij bezocht ze allen zo veel het mogelijk was, om zo de band van liefde en eenheid te bewaren;
 - *een oom, die zijn neven en nichten kende en met hen contact wilde hebben, die luisterde naar hun levensverhaal;
 - *een vriend, die van gezelligheid hield en die de ander nam zoals hij of zij was;
- Kortom een vader en opa, die zijn hart op de juiste plek had zitten, die eerlijk en oprecht door het leven probeerde te gaan.

Een heel bijzonder mens is Louis. Maar ook een zeer gelovig mens. Vanuit zijn opvoeding door zijn ouders in Helmond

heeft hij de godsdienst zo maar ingegoten gekregen. Hij ging nimmer op de hoeken van de straat staan om te preken, neen dat had hij niet geleerd. Maar wel door zijn levenswijze. Hij had de normen en waarde van ons geloof door zijn ouders voor geleefd gekregen en hij heeft ze tot de zijne gemaakt, tot het einde van zijn leven toe. Hij had een grote afschuw van oneerlijkheid, maar hij was wel zo opgevoed dat hij vaak heel lang zijn mond dicht hield over wat er op dat moment geschiedde. Hij volgde de opdrachten die hij van zijn meerdere kreeg volledig op, nimmer had men een aanmerking op zijn werkwijze, maar er waren ook wel mensen die niet eerlijk waren en ook dan kon hij zwijgen.

Hij wilde geen ruzie of heibel, maar eensgezindheid en vreugde in het leven.

Samen op vakantie gaan, samen elkaar helpen en steunen, maar ook heel graag met elkaar door



het leven gaan. Kortom een eerlijk en oprecht mens, die de ereplaats verdient. Hij heeft heel veel moeite gehad met het misbruik dat ook in de kerk werd gemaakt. Daar kon hij geen goed woord over zeggen, maar hij trok zich dan terug. Zei niets en kropte het vaak op. Jammer, had hij van zijn hart maar geen moordkuil gemaakt, dan kon hij gemakkelijker door de wereld gaan. Maar zijn geloof kon niemand van hem afnemen, hij bleef dezelfde man van jaren geleden, eerlijk, oprecht en respect voor de ander. Dat is ook wat Jezus van ieder van ons verwacht dat we met respect door het leven gaan en elkaar de ruimte geven om te leven en te helpen op die plekken waar het nodig is.

Mag Louis nu van zijn en onze Schepper horen: kom goede en getrouwe knecht kom binnen in mijn rijk van vrede en ga nu maar aan mijn tafel aanliggen, naast al diegenen die jou zijn voorgegaan. En vanaf nu zal Ik jou bedienen. Pap, opa en vriend, dank je wel voor alles wat je hebt gedaan, maar blijf ons mam en ons allen begeleiden op onze soms hele moeilijke weg door het leven.

DAT HIJ MAG RUSTEN IN VREDE

Intenties in de Gerardus Majella kerk & Koningsvoorde

GM= Gerardus Majella
 KV= Koningsvoorde
 KND=Kindernevendienst
 DK=Dameskoor
 HK=Herenkoor
 GK= Gemengd koor
 SZ=Samenzang
 FR=Friends
 ZG=Zanggroep



	Tijd	Locatie		Intentie januari
24&25& 26 dec				Marian Kuijpers Pastoor Jacques Schrauwen
FR	19.00	KV		Ineke Vugs- van Etten
GK	21.00		GM	Ben Bastings
HK	10.00		GM	Jan Sloot
SZ	10.00		GM	Joos den Biesen-Veraart
				Walther den Biesen
			Emiel den Biesen	
			Frans-Josef Oeijen	
			Sjef en Diny Oeijen	
			Frans van Berkel	

				Toon de Bont Henk Verburg v.w. verj. Marianne Verburg-van Assouw
29 dec& 30 dec SZ SZ DK	17.30 19.00 10.00	KV	GM GM	Ineke Vugs – v. Etten Jan Sloot Pastoor Jacques Schrauwen Em Aarts-Aben Corrie Schoutens-van Gulik
31dec&1 jan HK	17.30 19.00 10:00	KV	GM GM	Ben Bastings Em Aarts-Aben Ineke Vugs- van Etten Pastoor Jacques Schrauwen
5&6 jan DK	17:30 19:00 10:00	KV	GM GM	Ineke Vugs van Etten Jan Sloot Joos den Biesen-Veraart Emiel den Biesen v.w. JGT Walther den Biesen Piet van Loon v.w. verj. Fien Hultermans-van Hautum Nelly Verhagen Wim Hultermans Theo van Hautum Jeanne Horsten v.w. JGT EM Aarts-Aben Henk van Kerckhoven Anja van Diepenhorst – v. Kerckhoven v.w. 2 ^e jaargetijde
12&13 jan HK	17:30 19:00 10:00	KV	GM GM	Annie Krijnen-van den Baak v.w. 1 ^e JGT Ineke Vugs-van Etten Jan Sloot Piet van Loon v.w. JGT
19&20 jan ZG DK	17.30 19.00 10:00	KV	GM GM	Pastoor Jacques Schrauwen v.w. 1 ^e JGT Ineke Vugs-van Etten

				Jan Sloot Fien Hultermans-van Hautum Wim van Hautum Toon Heessels Trees Thissen v.w. JGT Anja van Diepenhorst-van Kerckhoven uit dankbaarheid
26&27 jan HK	17:30 19:00 10:00	KV	GM GM	Ineke Vugs – v. Etten Jan Sloot Joos den Biesen – Veraart Walther den Biesen Emiel den Biesen Will van Lierop – Bakels Frans Josef Oeijen Em Aarts – Aben Corrie Schoutens – v. Gulik

GEHEUGENSTEUNTJES



Datum	Tijd.	Locatie		Activiteit
22 dec	14.30		GM	Kerstconcert ZKT
22 dec	17.30		GM	Geen eucharistieviering
22 dec	19.00	KV		Eucharistieviering
24 dec	19.00 21.00	KV	GM	Kerstviering met Friends Kerstviering met Gemengd Koor
25 dec	10:00		GM	Kerstviering met herenkoor
25 dec	15:00		GM	Kindje Wiegen
26 dec	10:00		GM	Eucharistieviering samenzang
27 dec	16:00		GM	Stille aanbidding

31 dec	17.30 19.00	KV	GM	Eucharistieviering Eucharistieviering
				Januari 2018
1 jan	10:00		GM	Eucharistieviering herenkoor
2 jan	20.00			Doopvoorbereiding
3 jan	16.00		GM	Stille aanbidding
4 jan	10.30		GM	1 ^e vrijdag
6 jan	10.30		GM	Kindernevendienst
7 jan	20.00		GM	Ouderavond 1 ^e communie
8 jan	10:30		GM	Piomorgen
10 jan	16:00		GM	Stille aanbidding
11 jan	16.00		BR	Nieuwjaarsreceptie parochie De Goede Herder
16 jan	15.00		GM	Eerste Communie voorbereiding
17 jan	10.30 16:00		GM GM	Koffie -ochtend Stille aanbidding
22 jan	10.00		GM	Redactievergadering Brug
23 jan	15.00		GM	Eerste Communie voorbereiding
24 jan	16.00		GM	Stille aanbidding
30 jan	15.00		GM	Eerste Communie voorbereiding
31 jan	16.00		GM	Stille aanbidding

KINDJE WIEGEN

'Kling, klokjes, klingelingeling....'

Op **eerste kerstdag** (25 december) is om **15.00 uur de kerk open** om met uw kinderen de kerststal te bekijken. We beginnen met een mooi verhaal en een lied. Daarna is er ruim de gelegenheid om naar de stal te gaan en misschien een kaarsje te branden. We hopen dat veel ouders, opa's en oma's met hun kinderen en kleinkinderen hier bij willen zijn.



Iedereen is van harte welkom.

Ouderavond eerste communie

De ouderavond voor de eerste communie van 2019 is **op maandag 7 januari** om 20.00 uur in de ontmoetingsruimte van de Gerardus Majellakerk. De kinderen gaan op zondag 19 mei 2019 hun eerste communie doen.

Op de ouderavond wordt verteld over de achtergrond van de eerste deelname aan de eucharistie en krijgt u alles te horen over de gang van zaken betreffende de voorbereiding en de viering.

Werkgroep Eerste communie





Het thema van de kerkbalans is in 2019: **GEEF VOOR JE KERK**. We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en na ons. We houden elkaar vast in geloof en verbinden ons met mensen die steun nodig hebben. Nu het steeds vaker 'ieder voor zich' lijkt te zijn, is het de kerk die verbindt. Geef aan die verbinding. Geef aan Kerkbalans. **Dank u wel voor alles wat wij in 2018 hebben mogen ontvangen**

Kerkbalans is een jaarlijks terugkerende actie in de maand januari. Dit jaar wordt deze al voor de 42ste keer gehouden. Alle grote kerken, zowel katholieke als protestantse, doen er aan mee. U weet dat ook een parochie niet kan blijven bestaan zonder financiële middelen. Het gaat ook niet louter om het gebouw, het gaat om de kerk en alles waar de kerk voor staat, het hele pastorale gebeuren. ♦♦ De kerk is de plaats waar je samenkomt voor een viering in het weekend of door de week.

- ♦♦ Het is de plaats waar iedereen welkom is.
- ♦♦ Een plek van ontmoeting en inspiratie.
- ♦♦ We komen er samen voor de grote momenten in het leven, zoals doop en huwelijk, eerste communie en vormsel, en voor momenten van rouw en verdriet.

Dat alles kost geld. Denk maar aan de uitgaven voor licht en verwarming, de boekjes voor de vieringen, het schoonmaken en onderhouden van: het gebouw, de administratie, het bezoeken van zieken en ga zo maar door.

Belangrijk genoeg om Kerkbalans te steunen, eenmalig of heel graag via een vaste kerkbijdrage.

Alle bij ons bekende parochianen uit onze parochie zullen een persoonlijke brief krijgen met de mogelijkheid automatisch over te maken, daar hebt u geen computer voor nodig. Als u dit formulier invult, dan zorgen wij wel dat het verder bij uw bank of giro komt.

Weet in ieder geval dat elke bijdrage hoe groot of klein dan ook voor onze Trouwlaan van het grootste belang is.

**HET IS ONZE KERK, ONZE PAROCHIE EN DAAR
BETALEN WIJ AAN MEE.**



NIEUWJAAR

Wat een zegen

als jou dit jaar de zegen ten deel mag vallen
van een hand op de schouder,
van een hart onder de riem.

Wat een zegen

als je iemand mag ontmoeten
die warmte uitstraalt.

Wat een zegen,

als iemand jou ziet,
als jij iemand wat aandacht schenkt.

Wat een zegen,

dat gebaar van meeleven of vergeving,
dat knipoogje of die stille groet
van jou, voor jou

een gezegend Nieuwjaar!



Zalig uiteinde en een goed begin!

Singing in the Living'

Driekoningen zingen zondag 6 januari 2019

Op vrijdag 6 januari gaat het zangkoor van de Trouwlaan voor de **50^e** keer Driekoningen zingen. Zoals de titel: 'Singing in the Living' al doet vermoeden geven wij kleine huiskamerconcerten bij particulieren, bedrijven en instellingen. Ook dit jaar zingen wij weer voor een goed doel nl. de stichting Harapan (voor kleinschalige projecten voor kansarmen in Indonesië)

Nodig zoveel gasten uit (familie, burens, vrienden, collega's etc.) en geniet onder het genot van een drankje en een hapje van de prachtige liederen. Na afloop wordt er gecollecteerd voor het goede doel. Wij hopen uiteraard op uw gulle gaven.



Heeft u ook belangstelling voor een huiskamerconcert van ons koor meldt u zich dan snel aan bij Ton Kocken via 06-25305797 of via e-mail ton.kocken@home.nl

Secretariaat: Gerardus Majella

Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg. Tel: 013-5423455
Geopend elke morgen van 09.00 uur tot 12.00 uur. Van doop of
huwelijk, enz. behalve op maandagmorgen. Op dit secretariaat
kunt u terecht voor allerlei sacramenten, aanvragen van een
doopbewijs, doop, huwelijk, jubileum, enz. De bovengenoemde
diensten kunt u ook regelen via onze Website: www.hlgm.nl

Voor noodgevallen

Diaken J. Vugs, 06 - 22 45 33 61

Liturgische diensten Gerardus Majellakerk

zaterdag.	17.30u	Pio-kapel
zondag.	10.00u	Kerk waarna koffie
2 ^{de} dinsdag	10.30u	Pio-morgen
1 ^{ste} vrijdag	10.30u	Pio-kapel

Koningsvoorde

zaterdag.	19.00u	Restaurant waarna koffie
-----------	--------	--------------------------

Financiën: Giro (IBAN) NL94 INGB 0001 0688 20.

Bank (IBAN) NL64 RABO 0171 2002 17.

t.n.v. Parochie De Goede Herder (locatie Trouwlaan)

Contactblad “De Brug”

Kopij **vóór 20 januari as.** middels e-mail adres: info@hlgm.nl of in
de brievenbus van de kerk.

Je kunt “de Brug” ook vinden op onze website: www.hlgm.nl. Volg
ons ook op Facebook: <https://www.facebook.com/parochiehlgm/>

Redactie Parochieblad “De Brug”

M. Kolen - Gerrits, K. van Beijsterveldt, J van de Zanden