



Een dienstbare en levendige geloofsgemeenschap

**Kindernevendienst  
gaat weer van  
start  
op 2 september**



**Deze maand koffiedrinken  
op donderdag 20  
september  
10.30 uur**



**Stille aanbidding in  
de Pio-kapel  
donderdag 6, 13, 20  
en 27 september  
16:00 t/m 17:00  
uur**



**Dameskoor SURSUM CORDA  
16 september  
om 10:00 uur  
55 jarig jubileum**



## **VREDE?**

Vrede is een dak boven je hoofd  
en op de tafel een brood  
iemand die je wat warmte geeft  
en je koestert op schoot.

Vrede is een rode roos  
in plaats van een granaat  
iemand die je geen vijand noemt  
en je toelacht zonder haat.



Vrede is een tuin vol bloemen  
met hier en daar een pad  
iemand die samen met je wandelt  
en met je praat over dit en dat.

Vrede is miljoenen handen  
die bouwen steen voor steen  
aan een wereld van vrede  
voor mij  
voor jou  
voor iedereen

Hans Vugs, diaken-pastor

**Noteer zo vast in de agenda:  
Donderdag 25 oktober 2018 Vrijwilligersavond  
Aanvang 20.00 uur in de ontmoetingsruimte.**

## IN DE AFGELOPEN PERIODE ZIJN GEDOOPT:

Op zondag 22 juli 2018 liep onze kerk vol met allemaal blijde mensen, die **JOWENA OTTEN** van harte welkom wilden heten in onze geloofsgemeenschap. Met Jowena waren ook haar ouders Jos Otten en Rowena van Engelen, haar peetoom J. van Engelen en haar peettante S. van Engelen, haar opa's en oma's, ooms en tantes en heel veel vriendjes en vriendinnetjes meegekomen.



Iedereen was heel benieuwd hoe de papa en mama aan de naam Jowena waren gekomen. Het antwoord dat we daarop kregen was heel eenvoudig: het was een koppeling van de voornaam van de papa en mama: Jo en Wena. Nu dat weten we nu allemaal. Papa en mama hebben tegen Jowena duidelijk gezegd dat zij hun uiterste best zullen doen om haar te begeleiden op hun weg naar zelfstandigheid. Ook peetoom en peetante hebben hun petekind gezegd dat zij te allen tijde welkom bij hen is en dat zij nimmer tevoren een afspraak moet maken, ook niet met haar gsm'etje. Alle vriendjes en vriendinnetjes hebben gezegd dat als Jowena straks groter is, dat zij dan ook met hen mag mee spelen. Jowena kreeg het teken van Jezus: het kruisje. Zij kreeg dat op haar voorhoofd, haar lippen en in haar hart. Daarna kreeg zij van papa en mama, peetoom en peettante en van de opa's en oma's allemaal een kruisje op haar voorhoofd, soms ook wel met een heel lief kusje. Met alle kindjes hebben we een dak boven Jowena gemaakt en God gebeden dat Hij haar en ons allen mag beschermen op onze weg door het leven. Na de doop, zij vond het maar gewoon dat er koud water over haar stroomde, kreeg zij een kruisje met H. Chrisma-olie ter bescherming. Na het Onze Vader zijn we in een lange opstoet naar Moeder Maria gegaan om haar bescherming te vragen en te verzoeken dat zij als onze hemelse Moeder er altijd voor ons wil zijn. Daarna hebben we met zijn allen het lang zal zij leven gezongen en natuurlijk met veel lawaai de doopklok geluid.

Jowena woont met haar papa en mama in de Varseveldstraat 47.

Op diezelfde zondagmiddag kwamen de papa en mama van **JASON SCHAUFELI**, Sebastiaan Schaufeli en Samantha van der Minne, met zijn zus Sylvana en broer Gina, met de peetoom Dennis Deckers en peettante Marina van der Minne, met opa's en oma's, ooms en tantes en natuurlijk vriendjes en vriendinnetjes naar onze prachtige Piokapel. Bij de doop krijgt Jason de namen: Jason Jacob Bernardus, namen voor Jason die in zijn leven heel belangrijk zullen zijn Maar ook om aan te geven dat Jason geen eenling is, maar door heel veel mensen met elkaar verbonden. Ook heeft Jason van alle belangrijke mensen een kruisje ontvangen. Daarna zijn we allemaal gaan luisteren naar het verhaal van Jezus. Toen we dat vol aandacht hebben beluisterd zijn we alle spullen die we bij de doop nodig hebben bij elkaar gaan zetten. We hebben een schelp nodig om water te kunnen scheppen en voorzichtig over zijn hoofdje te laten stromen. We hebben een doopkaars nodig om licht, warmte en gezelligheid te geven, natuurlijk hebben we een handdoek nodig om zijn hoofd af te drogen, en water en olie, dit ter bescherming van Jason. Ook hebben we een dak boven Jason gemaakt en God gevraagd om hem en ons allen te beschermen op onze weg door het leven. Nadat papa en mama, peetoom en peettante hun geloof in God hadden uitgesproken hebben we Jason gedoopt. H. Chrisma-olie ter bescherming en ook om alles soepel te laten verlopen. Zijn peetoom mocht de doopkaars van Jason aanstreken aan de Paaskaars, het symbool van de verrezen Heer. En alle kindjes kregen een beetje van dat nieuwe vuur. Nadat we het Onze Vader hadden gebeden, zijn we allemaal in een grote optocht door de kerk naar Moeder Maria gegaan om haar dank je wel te zeggen en haar te vragen om ook voor Jason en ons allemaal een hemelse Moeder te willen zijn, die ons altijd begeleid en leiding geeft. Daarna hebben we uit volle borst het Lang zal hij leven gezongen en werd de doopklok met heel veel lawaai geluid.



Jason woont met zijn zus en broer: Sylvana en Gino en hun ouders in de Nieuwstraat 100.

## **Met zijn allen hebben we uit volle borst gezongen: LANG ZULLEN ZE LEVEN.**

### **WE HEBBEN UIT HANDEN MOETEN GEVEN:**

Op vrijdag 15 juni 2018 is te midden van allen die haar lief zijn rustig en kalm **EM AARTS – ABEN** ingeslapen. Amelia, zoals haar officiële naam was, maar zij werd het liefst aangesproken met Em, mocht de leeftijd van 77 jaar bereiken. Een hele bijzondere moeder, die maar wat trots was op haar dochter. Zij was jouw alles, jij als enigst kind van je ouders, zij waren op jou apetrots en heel voorzichtig, maar wat niet tegen hield dat ook jij je streken hebt gehad, net zoals jouw kinderen op hun beurt weer hun eigen streken hebben. Dit zal ook ons hele leven bij elke generatie wel volgen.



Jouw moeder die altijd klaar staat voor haar man en kinderen. Een vrouw en moeder die bezorgd is voor haar schatten van kinderen, een moeder die altijd klaarstond. Jij hebt nog meegemaakt Franci, dat als je uit school kwam dat je moeder thuis was, de thee met een koekje klaar had staan. Je kwam niet alleen thuis, jij had geen sleutel van jullie huis, want jullie moeder was thuis. Jij wist te vertellen, dat jouw moeder jouw alles was, maar je kunt ook even goed zeggen, dat jij voor jouw ouders hun alles was. Een echte moeder, die trots was op haar dochter, die daarover waakte, dat er maar niets aan zou komen. Jij hebt het zelf mee gemaakt Kees, toen jij de hand van de dochter kwam vragen, was het geen groot feest, want haar dochter nam je mee. Het is wel geen oorlog geworden, want jullie moeder en oma, stond best met twee benen op de grond en wist ook dat je de kinderen die je krijgt nooit van jou zijn om te houden,. Dat heeft ze zelf ook meegemaakt. Ook zij heeft haar ouderlijk huis verlaten en is met jullie pap gaan trouwen en samen gaan leven. Zo is nu eenmaal het leven. Ook een

heel belangrijk moment voor jullie moeder was jouw bericht aan haar: moeder je wordt oma!! En zoals het later bleek van een heerlijke gezonde dochter. Toen je enige tijd later kon vertellen dat jullie weer in verwachting waren, was ook zij heel dol blij. En het bleek nog wel een rijkelui wens te zijn, een dochter en dan nu een zoon. Zij was dolgelukkig en zij heeft hen beide heerlijk verwend, om niet te zeggen: erg verwend. Haar kleinkinderen mochten alles. Jullie waren dan ook veel bij opa en oma. Want die mensen hadden tijd voor jullie. Zij hadden het geduld om met jullie te spelen en als het etenstijd werd dan kwamen de frietjes op tafel, of als je iets anders wilde, bijv. zuurkool, geen nood je werd op je wenken bediend. Een opa en oma om van te houden. Kortom je kreeg alles van die oma. Ja jullie hebben het zelfs nog klaar gespeeld dat je opa uit het bed kreeg, want als je bij oma wilde slapen, dan moest opa er uit. Ook samen tv kijken, dat was een feest. Oma was een sportieve vrouw, die genoot om welke sport dan ook te zien. Zij volgde elke wedstrijd met heel veel aandacht en gaf ook regelmatig commentaar: dat hadde anders moeten doen. Jammer dat de spelers het niet konden verstaan, want dan hadden ze zeker gezegd: de beste speler staat aan de kant. Groot feest werd het in de Zernikestraat 18 toen Mariska en Jeffrie kwamen vertellen dat ze overgrootmoeder zou worden. Dat zij dat nog mee mocht maken! Heel trots was ze dan ook toen zij Mila voor het eerst in haar armen mocht nemen. Maar daar is het niet bij gebleven, want ook Mila werd ontzettend door overgrootmoeder verwend, hoe kan het ook anders. Mila had bij die oma een hele speciale plaats. Wat zij bij haar kleinkinderen had gedaan, werd bij haar achterkleindochter dubbel zo groot gedaan. Mag zij dan nu van God horen: kom goede en getrouwe knecht kom binnen in mijn rijk van vrede, ga naast jouw Piet zitten en jouw ouders en schoonouders, ga aanliggen aan mijn tafel en vanaf nu ga ik jullie bedienen. Moeder en oma, bedankt voor alles wat jij voor ons hebt gedaan en betekend, rust nu maar uit, maar blijf met onze pap en opa ons allen begeleiden op onze weg door het leven. Em woonde in de Zernikestraat 18.

Op zaterdag 16 juni 2018 is in het St. Elisabeth ziekenhuis te Tilburg rustig en zacht **TONNY DENISSEN – VAN DEN**

**HEUVEL** overleden. Zij is de echtgenoot van Louis Denissen en zij mocht slechts de leeftijd van 66 jaar bereiken. Jullie mam en oma was een hele bijzondere vrouw. Op de eerste plaats voor haar schat Louis, maar ook voor haar dochters en kleinkinderen. Jullie moeder en oma was op de eerste plaats een mens die er was voor de ander.

Haar geloof heeft zij steeds uitgedragen niet door te preken, niet door te vertellen, maar door haar doen en laten. Zij deed alles ook met liefde en met aandacht. Zij hield haar schatten heel goed in de gaten, niet om het verkeerde te zien en te moeten mopperen, maar om hen allen op de goede weg te begeleiden. Als jullie moeder kon



helpen, dan stond zij steeds paraat. Dat had zij geleerd van haar eigen thuis. Haar vader en moeder hebben het haar voorgeleefd en zij heeft dat voorbeeld met liefde over genomen. Heel graag verbleef zij te midden van de Broeders op de Korvelseweg. Daar heeft zij met liefde en heel veel plezier het leven van de monniken zo aangenaam mogelijk te laten zijn. Dat was voor haar geen straf, maar een plezierig bezig zijn, wetende dat alles wat zij voor die mannen deed, door hen met open armen werd aanvaard. Want zorgen zat in haar, zorgen voor haar Louis, zorgen voor haar dochters, zorgen voor de kleinkinderen, zorgen voor de burens, zorgen voor de broeders Kapucijnen. Dat heeft zij ook ervaren, toen het moment daar was, dat zij met pensioen ging. Een groot feest, met heel veel dank, veel lovende woorden, werden aan haar adres uitgesproken. Bijzonder was het afscheidboek dat haar werd aangeboden. Daaruit blijkt weer eens opnieuw hoe bijzonder Tonny is, hoe zij bemint wordt door het gezin, maar ook de broeders en de burens. Het bleek ook wel aan de avondwake op donderdagavond 21 juni. Heel de kerk was gevuld met allemaal mensen, die op een hele bijzondere wijze afscheid wilde nemen van Tonny Denissen – van de Heuvel. Een vrouw, een moeder, een oma, een hulp die alleen maar liefde en aandacht had

voor de ander. Die zichzelf wegcijferde steeds voor de ander. Het was dan ook aangenaam dat het gezin de laatste tijd van haar leven haar heeft mogen helpen, om het lijden zo draaglijk mogelijk te maken. Mag de goede God haar nu opnemen in zijn Rijk van Vrede, mag zij aanzitten aan zijn tafel en genieten om God te mogen zien van aangezicht tot aangezicht. Mam en oma houdt ons allen wel in de gaten, dat wij uw voorbeeld steeds in praktijk brengen.

Tonny rust zacht.

Tonny woonde met haar Louis in de Trouwlaan 232.

Op maandag 30 juli 2018 hebben we **Corrie de Bont – Jansen** in de leeftijd van 87 jaar uit handen moeten geven, Zij is rustig ingeslapen, in haar nieuwe kamer van Zorgcentrum Savant de Lisse in Asten, waar zij sinds 21 juni naar toe verhuisd was.

Jullie moederke, jullie oma en omaatje heeft me wat gelopen op koffie en kliekjes en zij had een hele bijzondere kus die alles kon genezen, ja zelfs het verdriet nadat de eerste liefde werd afgebroken. Je kon haar niet voor de gek houden, en zeker niet op haar verkeerde been zetten. Een moeder zoals jullie moesten hebben. En moeder waar je nu heel trots op bent, die jullie, toen jullie klein waren, best wat ongemakkelijk was, want je ging er niet mee spelen. Een moeder die kon zorgen, die thuis was als de school uit was, die de thee met wat lekkers er bij, al klaar had staan. Iemand die in jullie doen en laten geïnteresseerd was, die met jullie begaan was, niet om jullie te dwarsbomen, maar wel om jullie zo goed mogelijk te begeleiden op die hele moeilijke weg door het leven. En moeder die jullie geleerd heeft wat de waarde en normen van het leven was, niet door die jullie 500 keer te laten overschrijven, neen door haar voorbeeld en dat van jullie pap. Zij heeft laten zien hoe belangrijk de ander is, zij heeft haar Piet tot zijn hele vroege einde begeleid, zij heeft nimmer gezegd: Piet ik heb aan jou niets meer, zie maar dat je er uit komt. Neen tot het allerlaatste einde heeft zij hem met liefde en aandacht bij gestaan. Op 27 september 1983 is hij overleden. En die eerste tijd alleen was voor haar heel moeilijk, regelmatig heeft zij mij daarvan



deelgenoot gemaakt. Maar met jullie hulp en steun is zij er doorheen gegroeid en heeft zij haar moeder en oma zijn weer helemaal opgenomen. Een sterke vrouw, die altijd klaar stond voor haar echtgenoot, voor hun kinderen, later hun kleinkinderen en weer later voor haar achterkleinkinderen. Voor haar was ook iedereen gelijk, zij was voor iedereen een gelijke en dat zei ze dan ook regelmatig. Iedereen is in dit leven belangrijk en niemand is meer dan de ander. Kortom zij was een dienstbare vrouw en moeder, die jou in je waarde liet, die hoogstens eens kon zeggen: zou je dat nu wel doen, of ik zou dat zo en zo doen! Een heel goed mens, die haar hart op de goede plek had zitten, maar wat zij in haar hoofd had zitten, zat gegarandeerd niet op een ander plek. Een vrouw die recht door zee was, zij flapte er alles zo maar uit, nimmer met de bedoeling om een ander te kwetsen, maar onnadenkend had zij het al gezegd en daarna pas nagedacht. Een gelovige vrouw, dat geloof had zij als oudste van het gezin Jansen van haar ouders gekregen en dat heeft zij samen met haar Piet ook weer doorgegeven aan Peter en Carin en weer later aan de kleinkinderen en achterkleinkinderen. Zij was ook een hele grote fan van Pater Pio. Elke tweede dinsdag was zij bij de Pio-viering van de partij en dat heeft zij heel lang volgehouden, tot dat het lopen niet meer zo gemakkelijk ging, toen heeft zij met pijn in het hart de viering moeten laten schieten. Ook is zij met de bedevaart naar San Giovanni Rontondo in Italië meegegaan. En volop genoten van de bustocht, van de verschillende landschappen, maar ook van de mensen. Een vrolijke, blijde vrouw, die overal de gangmaker mocht zijn. Zij is ook een heel goed lid van ons dameskoor Sursum Corda, ja tot op de dag van vandaag. Zij heeft met nog een aantal dames 55 jaren geleden dit koor weer opgericht en al die jaren is zij een trouw lid gebleven. Zij had een mooie dragende stem, die keihard nodig was in het koor. Bij feesten en partijen dat kon zij uit haar dak gaan. Kwam de dominee voorbij, werd het even akelig stil, dan begon Corrie met haar liederen: Ik ben ene zwabber, en iedereen was weer vol aandacht en velen konden het refrein meezingen. Andere toppers



van haar waren: Mijne witpen, en ik heb mailing aan paling en maak de rij maar langer. Voor haar kleinkinderen was zij een bijzondere oma, je mocht bij haar van alles, maar je werd door dik en dun verwend, bij ons oma was het altijd goed wat je ook deed, en als je iets van je kind zei, dan wist oma altijd wel te zeggen, och laat ze toch. Corrie, moederke, omaatje dank je wel voor alles wat je voor ons gedaan hebt, rust nu maar zacht.

Wij hebben gebeden: **DAT ZIJ MOGEN RUSTEN IN VREDE.**

### Intenties in de Gerardus Majellakerk & Koningsvoorde

**GM=Gerardus Majella**

**KV=Koningsvoorde**

**KND=Kinderdienst**

**DK=Dameskoor**

**HK=Herenkoor**

**SZ=Samenzang**

**FR=Friends**

**ZG=Zanggroep**



1&2 sept	17.30		GM	50 jarig Huwelijk Fam Aertsen
	19.00	KV		
<b>DK</b>	10.00		GM	Ineke Vugs-v.Etten Hein Libregts v.w JGT Annie Raaijmakers v.w. VERJ Annie Rutten – Snoeren Pastoor Jacques Schrauwen Nel Vingerhoets – v.d.Berg MGD Attie Corbeels- Jansen v.w. MGD Ben Bastings Jan Sloot

				Hannie Rossou-Dankers Frans-Josef Oeijen
8&9 sept <b>ZG</b> <b>HK</b>	17:30 19.00 10:00	KV	GM GM	Annie Rutten-Snoeren Bert en Toos Haers- vd Hout Ineke Vugs- van Etten Fien Hultermans –v. Hautum Ans v Gommeren v.w. VERJ Joost v.d. Dries Pastoor Jacques Schrauwen Jan Uijt d. Haag v.w. MGD Ben Bastings Jan Sloot Hannie Rossou-Dankers Joos den.Biesen - Veraart
15&16 sept <b>DK</b>	17.30 19.00 10.00	KV	GM GM	Gouden Bruidspaar Gerhard & Ria v..Rijen – v. Lieshout  Annie Rutten-Snoeren 1 <sup>ste</sup> JGT Ineke Vugs- van Etten Hannie Rossou-Dankers Pastoor Jacques Schrauwen MGD Jan Sloot Hannie Rossou – Dankers

22&23 <b>FR</b> <b>HK</b>	17.30 19:00 10.00	KV	GM  GM	Gouden bruidspaar John en Yvonne Lavagne - Sebeda  Ineke Vugs van Etten Joost v.d. Dries Cees Hobbelen Pastoor Jacques Schrauwen Jan Sloot Hannie Rossou – Dankers Joos den Biesen – Veraart Will v. Lierop – Bakels Wil Postelmans v.w. 1 <sup>e</sup> JGT
29&30 sept <b>DK</b>	17:30 19.00 10.00	KV	GM   GM	Ineke Vugs van Etten Andre v. Lieshout Pastoor Jacques Schrauwen Ben Bastings Jan Sloot Hannie Rossou - Dankers

## GEHEUGENSTEUNTJES



<b>Datm</b>	<b>Tijd.</b>	<b>LOC</b>	<b>Activiteit</b>
2 sept	10:00	GM	Kindernevendienst
5 sept	20.00	GM	Doopvoorbereiding
6 sept	16:00	GM	Stille aanbedding
7 sept	10.30	GM	1 <sup>e</sup> Vrijdagviering
11 sept	10.30	GM	Pioviering
13 sept	16:00	GM	Stille aanbedding
18 sept	10.00	GM	Redactie de Brug

20 sept	10:30	GM	Koffieochtend
20 sept	16:00	GM	Stille aanbidding
27 sept	16:00	GM	Stille aanbidding

*Dameskoor*

# Sursum Corda



Het is al weer 5 jaar geleden, dat wij ons 50-jarig jubileum vierden, maar het lijkt als de dag van gisteren. Alleen is er zoveel gebeurd de laatste jaren, dat het niet gisteren kan zijn geweest.

Er zijn leden weggegaan, overleden en onze dirigent Ben Bastings is begin dit jaar overleden. Ben was onze reddende engel 7 jaar geleden, waardoor wij het 50 jarig jubileum hebben kunnen vieren. We hadden gedacht dat dit het laatste zou zijn, wat we zouden kunnen vieren. Omdat de meeste leden van het koor al op leeftijd zijn. Maar door de betrokkenheid bij het koor en doorzettingsvermogen zijn er toch nog 5 jaar bijgekomen. We hebben de zondagse missen kunnen blijven zingen, omdat Piet Beekmans bereid was ons op zondag te dirigeren. De oorspronkelijke datum van het jubileum was 1 mei, maar door onder andere het overlijden van Ben, hebben we het feest uitgesteld tot september. We willen een nieuwe mis ten gehore brengen op zondag 16 september 2018. Hiermee zijn we al een tijdje bezig, maar zonder dirigent werd het wel lastig. Gelukkig heeft onze vaste muzikale begeleider Jan Kennis ons blijven begeleiden. Hij heeft gefungeerd zowel als organist en dirigent, wat heel lastig is. Daarnaast hebben wij ondersteuning gekregen van Jo Adriaansen als dirigent, die met ons verschillende repetities heeft gedaan. Met deze hulp kunnen wij nu ons 55-jarig bestaan vieren en zullen dit dan met volle overtuiging doen. Na de mis willen wij alle aanwezigen trakteren op iets lekkers bij de koffie en daarna een hapje en een drankje. U bent van harte uitgenodigd om dit met ons te viere

## HEILIGE PATER PIO.

Het jaar 2018 is voor de paters Capucijnen, zijn confraters, voor de vrienden van pater Pio, voor heel veel zieken en gezonde mensen een heel belangrijk jaar.

Francesco Forgione werd op **25 mei 1887** te Pietrelcina, een heel klein dorpje nabij Benevento in Italië, geboren. Hij wilde

van jongs af aan al priester worden, maar niet iedereen was daar zo van overtuigd. Voordat

Francesco bij de Capucijnen mag intrede, krijgt hij drie visioenen, eind 1902 – 1 en 5 januari 1903, die allemaal, zo schrijft hij in zijn brieven, gaan over zijn komende leven dat in een teken zal staan van strijd



tegen de duivel. Hij mag uiteindelijk op 6 januari 1903 intrede bij de Capucijnen, waar hij op 27 januari 1907, hij was toen 20 jaar jong, zijn eeuwige gelofte mocht doen. Op 10 augustus 1910 wordt hij in Benevento priester gewijd. Aan het begin van de Eerste wereldoorlog wordt hij onder de wapenen geroepen, maar zijn slechte lichamelijke toestand laat niet toe dat hij lang onder de wapenen kan. Met de regelmaat van de klok, omdat men hem niet vertrouwt, wordt hij ontslagen en weer opgeroepen. In 1918 krijgt hij de definitieve afkeuring voor militaire dienst. Een tijd die gekenmerkt wordt door ziekte, door verguizing van zijn medemensen, door onbegrip en zelfs van desertie. Pio verdraagt dit allemaal met de hulp en bijstand van Moeder Maria. Op **20 september 1918**, nu 100 jaar geleden, krijgt hij de Stigmata, de kruiswonden van Onze Heer Jezus Christus. Ook hierin wordt hij door zijn oversten en belangrijke personen niet geloofd en men is van mening dat hij deze zelf heeft aangebracht. Uiteindelijk komt er een onderzoek vanuit Rome en die hebben de knoop doorgemaakt en de Stigmata waren wel echt en niet gemaakt. Pater Pio wordt een heel bekend persoon, zowel in binnenland als in het buitenland, Vele gelovigen komen naar San Giovanni Rotondo om bij hem te biechten en zijn hulp te vragen. Het neemt zo'n grote vorm aan dat zijn oversten en de prelaten van Rome hem verbieden om nog in het openbaar Eucharistie te vieren. Hij mag alleen nog

privé de Mis lezen. Ook mocht hij niet meer biecht horen en de mensen moesten maar naar elders gaan. Dit isolement heeft tot het jaar 1933 geduurd. Vanaf dat moment mag hij weer met vele mensen Eucharistie vieren en in 1934 krijgt hij weer verlof om de biecht te horen. Het wordt er weer heel druk, want iedereen moet pater Pio spreken, nabij zijn en zijn hand aanraken. Op **23 september 1968** om 2.30 uur, hij was toen 81 jaar oud, is hij vredig en rustig ingeslapen. Op 2 mei 1999 wordt hij door Paus Johannes Paulus II zalig verklaard en op 16 juni 2002 heilig verklaard. Tot op de dag van vandaag is pater Pio een toevlucht voor zieken en eenzame mensen. Heel veel genezingen verricht hij tot op de dag van vandaag. In onze Pio kapel worden dagelijks kaarsjes aangestoken om hulp aan pater Pio te vragen. Gelukkig zijn er ook nog al wat mensen die na een verhooring of genezing nog een dank je wel komen zeggen bij hem!! Mag Pater Pio een voorspreker zijn bij God en mogen wij met heel velen Hem, Moeder Maria en natuurlijk God elke tweede dinsdag van de maand loven en eren en onze gebeden tot bij hen brengen. Van harte welkom.

*Op de website: [www.hilgm.nl/](http://www.hilgm.nl/)*

*Het laatste nieuws of veranderingen van de Brug!*

*<https://www.hilgm.nl/agenda/>*

*Wil t U het verslag en de foto's van de Israëltreis 2017 bekijken?*

*Kijk op*

*<https://www.hilgm.nl/leren/reisverslag-israel-2017/>*



## Secretariaat: Gerardus Majella

Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg. Tel: 013-5423455.

Geopend elke morgen van 09.00 uur tot 12.00 uur. Van doop of huwelijk, enz behalve op maandagmorgen. Op dit secretariaat kunt u terecht voor allerlei sacramenten, aanvragen van een doopbewijs, doop, huwelijk, jubileum, enz. De bovengenoemde diensten kunt u ook regelen via onze Website: [www.hlgm.nl](http://www.hlgm.nl)

### Voor noodgevallen

Diaken J. Vugs, 06 - 22 45 33 61

#### Liturgische diensten

zaterdag. 17.30 u

zondag. 10.00 u

2<sup>de</sup> dinsdag 10.30 u

1<sup>ste</sup> vrijdag 10.30 u

#### Gerardus Majellakerk

Pio-kapel

Kerk waarna koffie

Pio-morgen waarna koffie

Pio-kapel waarna koffie

#### Koningsvoorde

zaterdag. 19.00u

Restaurant waarna koffie

**Financiën:** Giro (IBAN) NL94 INGB 0001 0688 20.

Bank (IBAN) NL64 RABO 0171 2002 17.

t.n.v. Parochie De Goede Herder (locatie Trouwlaan)

### Contactblad “De Brug”

Kopij **vóór 18 september as.** middels e-mail adres: [info@hlgm.nl](mailto:info@hlgm.nl)  
of in de brievenbus van de kerk.

Je kunt “de Brug” ook vinden op onze website: [www.hlgm.nl](http://www.hlgm.nl).

Volg ons ook op Facebook: <https://www.facebook.com/parochiehlgm/>

### Redactie Parochieblad “De Brug”

M. Kolen – Gerrits, K. van Beijsterveldt, J. van de Zanden