



Een dienstbare en levendige geloofsgemeenschap

<p>Mariaviering op 7 mei 2018 om 19.00 uur in Koningsvoorde.</p>	<p>Deze maand koffiedrinken op donderdag 17 mei om 10.30 uur</p>
<p>Stille aanbidding in de Pio-kapel donderdag 3,17, 24 en 31 mei 2018 16:00 t/m 17:00 uur</p>	<p>Piomorgen op 8 mei 2018 om 10.30 uur</p>



MARIA, BID VOOR ONS.

De meimaand staat weer voor de deur,
de maand, die heel speciaal gewijd is
aan onze hemelse Moeder Maria,
de maand waarin we haar beeld
bijzonder versieren,
de maand waarin we ter bedevaart
gaan naar Den Bosch of Kevelaer,
of zo maar heel dicht bij huis in de
Hasseltse kapel of thuis.
Mogen we allen op onze bedetocht
God danken, eren en prijzen.
Bidden we daarom:



Maria, moeder van de Heer en ook onze moeder.
Wij vragen U om uw voorspraak bij de Heer:
Want Hij kan U niets weigeren.

Bid voor ons: dat wij vaster gaan geloven.
Bid voor ons: dat we met meer graagte dienstbaar zijn.
Bid voor ons: dat we ons niet afsluiten voor de nood van
anderen.
Bid voor ons: dat ons hart wijsheid leert.
Bid voor ons: dat we meer blijdschap uitstralen.
Bid voor ons: dat Christus' vrede in ieder van ons mag wonen.
Bid voor ons: dat we zien en doen wat de Heer van ieder van
ons verlangt.
Bid voor ons: dat we allemaal in uw eeuwig heil mogen komen.

Een goede en genadevolle tocht.
Hans Vugs,
diaken – pastor

IN DE AFGELOPEN PERIODE ZIJN GEDOOPT:

Op zondag 25 maart 2018, Palmzondag, kwamen heel veel mensen naar onze kerk om **JAZZLYNN KOCKEN** welkom te heten in onze geloofsgemeenschap. Het waren er zoveel dat we moesten uitwijken naar de grote kerk. Gelukkig was iedereen niet bang voor een besmettelijke ziekte en kwamen alle aanwezigen helemaal naar voren, zodat het toch een hechte gemeenschap werd. Met Jazzlynn waren natuurlijk haar papa en mama, Daniel Kocken en Wendy Bogaers, haar peetoom en peettante Suzanne en Kevin Kocken, haar opa's en oma's, haar overgrootmoeder, haar ooms en tantes en heel veel vriendjes en vriendinnetjes meegekomen. Papa en mama hadden hun eigen doopkaars meegebracht en die hebben zij aan de Paaskaars, het symbool van de verrezen Heer, aangemaakt. Papa en mama hebben plechtig beloofd om heel goed voor Jazzlynn te zorgen. De peetouders hebben alle twee tegen Jazzlynn gezegd dat zij te allen tijde van harte welkom is bij hen en dat zij nimmer tevoren een afspraak moet maken door middel van haar mobieltje. Nadat Jazzlynn een kruisje op haar voorhoofd, op haar lippen en in haar hart had ontvangen, kreeg zij van papa en mama een kruisje op haar voorhoofd, zo ook van Kevin en Suzanne, de peetoom en peettante, van de opa's en oma's en van de overgroot oma. Van de vriendjes en vriendinnetjes kreeg zij een lief klein kusje. Na het verhaal van Jezus, hebben we samen het doopwater, de handdoek, de doopschelp, de doopkaars en het H.

Chrisma gevonden. Daarna hebben we met papa en mama, peetoom en peettante en veel vriendjes en vriendinnetjes een



dak boven Jazzlynn gemaakt en God gebeden dat Hij haar en ons allen mag beschermen op onze weg door het leven. Nadat papa en mama en de peetouders hun geloof hadden beleden, hebben we Jazzlyn gedoopt. Een heerlijke griet betreffende, gaf ze geen enkele toen dat koude doopwater over haar hoofd vloeide. Daarna kreeg zij een kruisje met H. Chrisma-olie op haar voorhoofd. Peetoom Kevin heeft de prachtige doopkaars aan de doopkaars van mama aangemaakt en aan alle kinderen een beetje van dat nieuwe vuur gegeven. Samen het we het nieuwe Onze vader gebeden en toen zijn we in een grote optocht naar Moeder Maria gegaan. Alle kinderen hebben hun kaarsje bij Maria neergezet en samen hebben we gebeden dat Maria Jazzlynn en ons allen mag beschermen op onze weg door het leven. We hadden daar nog veel langer moeten staan, maar de kaarsjes zetten ons gebed verder voort. Nadat we het lang zal zij leven hebben gezongen, hebben we de doopklok geluid en hebben we het feest verder voort gezet. Jazzlynn woont met haar papa en mama in de Eisenhouwerstraat 18.

Op zondag 8 april 2018, Beloken Pasen, kwamen weer heel veel mensen naar onze kerk om **BRITT JONGENELIS** van harte welkom te heten in onze geloofsgemeenschap. Zij waren wel met velen, maar er werden stoelen uit de ontmoetingsruimte gehaald en er bij gezet. Het zat lekker hutje mudje vol. Met Britt waren haar papa en mama Maikel en Marla Jongenelis – Zoontjes meegekomen, haar peetoom Niels Lambregts, haar peettante Ilse Zoontjens – van Poppel, haar opa en oma, heel veel ooms en tantes en bovendien vriendjes en vriendinnetjes. Voor de overleden opa en oma hebben we een kaarsje aangestoken, opdat we toch wel even aan hen willen denken en bidden dat zij samen bij God voor Britt en ons allen een voorspraak mogen zijn. Papa zei de namen waarmee hun lieve schat gedoopt moest worden: Britt Theodora Gertruda Maria. Toen ik vroeg: waarom die namen kreeg ik als antwoord: Britt omdat ze die samen heel mooi vonden,

Theodora naar de overleden opa, Gertruda naar de overleden oma en Maria die was van haar mama en zo is Britt met heel veel belangrijke mensen verbonden. Peetoom en peettante hebben ieder voor zich gezegd dat Britt altijd bij hen welkom was en dat zij dat niet tevoren hoefde af te spreken. De aanwezige vriendjes hebben gezegd dat als Britt groot is, dat zij dan met hen mag mee spelen, ja zelfs met hen mag voetballen en de vriendinnetjes zeiden dat zij gerust met hun poppen mag spelen. Ja zelfs, ze mag ze ook uit- en aankleden. En waren enkele grotere kinderen die tegen Maikel en Marla hebben gezegd, dat als er niemand kan oppassen, dat zij dat wel wilden doen. Natuurlijk heeft Britt van heel veel mensen het kruisteken ontvangen en van de kindjes kreeg zij een heel vriendelijk en lief kusje. Na het verhaal van Jezus en het vinden van de spullen die we bij de doop moeten hebben, gingen we een dak maken boven Britt. We hebben samen gebeden dat Hij haar,



haar ouders, haar peetouders en alle kinderen mag begeleiden op hun weg door het leven. De peettante mocht Britt ten doop houden en mama droogde zelf het hoofdje van haar lieve schat heel voorzichtig af. Heel gelaten ontving Britt het kruisje met H. Chrisma-olie. Niels mocht toen de doopkaars die zij van haar oma had ontvangen, aansteken. Op de doopkaars stonden de drie sacramenten Doopsel, Vormsel

en Communie op afgebeeld. En ook nu kregen alle vriendjes en vriendinnetjes een beetje van dat nieuwe vuur. Met zijn allen hebben we het Onze Vader gebeden en zijn toen naar Moeder Maria gegaan. Samen hebben we het lang zal zij leven gezongen en heel veel mensen groot en klein wilde de doopklok luiden, en dat ging toch hard!!

Britt, Marla en Maikel wonen in de Zeepziederstraat 16.

Uit volle borst hebben we gezongen: Lang zullen ze leven!



WIJ HEBBEN UIT HANDEN MOETEN GEVEN:

Op dinsdag 20 maart 2018 is in de leeftijd van 89 jaar **RIET DE BOER** rustig te midden van allen die haar zeer nabij zijn geweest, overleden. Tante Riet heeft een mooi leven achter de rug. Veel heeft zij mij over haar leven verteld. Zij vertelde over het gezin de Boer, over haar broers en haar enige zus, die maar een half jaar oud mocht worden. Wij hebben het goed gehad, zijn niets te kort gekomen, onze ouders hebben ons fijn opgevoed. Jammer dat onze vader zo vroeg kwam te overlijden, maar met onze Hans heb ik ons moeder tot haar einde mogen begeleiden. Na het overlijden van ons moeder in 1978 zijn Hans en ik naar de Generaal Smutslaan verhuisd. Heel vaak hebben wij bij onze broers mogen oppassen op de kinderen en ze zijn ook heel vaak hier bij ons geweest. We hebben ze meegenomen op de fiets, met de auto en heerlijk mogen verwennen. Vaak spraken ze mij aan met oma, want ik mocht een heerlijke oma voor hen zijn. Met heel veel liefde heb ik dat dan ook gedaan. Trouwens heel mijn leven heb ik te midden van kinderen gewerkt en geleefd, bij huize Maria Goretti in het Wilhelminapark. Zij moest daar voor de civiele dienst alles regelen, maar heel, heel vaak was zij bij de kinderen. Daar zaten kinderen die wees waren of die uit de ouderlijke macht waren gezet. Die kinderen hebben heel veel liefde en gezelligheid van haar ontvangen. Zij was van mening dat die kinderen, ondanks het gemis van hun ouders, een zorgeloze jeugd moesten krijgen. En daar heeft zij al haar krachten voor

gegeven, niet om er zelf rijker van te worden, maar die kinderen moesten het goed hebben.

En dat zelfde heeft zij ook gedaan met haar neven en nichten. Want als zij over haar neven en nichten sprak was het altijd **ons** Bernadette, **ons** Ien, **onze** Herman en maak de rij maar langer. En als ze zo bezig was met vertellen dan zag ze al die taferelen nog voor zich en heel haar gezicht was een grote smile.

Heel haar leven is getekend door

dienstbaar zijn aan de ander. Dat had zij van haar ouders geleerd, dat was haar met de paplepel ingegeven. Oom Hans en tante Riet hebben ook van het leven genoten. Met de familie, maar ook samen hebben zij ook heel veel vakantie-reizen gemaakt, naar alle delen van ons land, maar ook naar het buitenland.

In huize de Boer was tante Riet de mevrouw die alles regelde en oom Hans volgde alles precies op wat gebeuren moest. Toen tante Riet moeilijker ter been was, heeft oom Hans haar helemaal ten dienste gestaan. Tante Riet hoefde vanuit haar eigen stoel maar iets te zeggen en oom Hans was al onderweg. Samen hebben zij het heel goed gehad. Samen hebben zij in de flat aan de Generaal Smutslaan 38 jaar mogen wonen, tot beider tevredenheid en met hun burens. Toen vorig jaar oom Hans kwam te overlijden heeft haar buurman enigszins de taak van oom Hans overgenomen, hij ging elke morgen de krant uit de bus halen, maakte regelmatig de brievenbus leeg, deed de noodzakelijke boodschappen en daar was Riet heel dankbaar voor. Uiteraard had zij een hele goede hulp aan haar Betsie, regelmatig liep die binnen en verleende helpende handen. Maar zij was ook heel trots op haar neven en nichten en achterneven en achternichten die haar met raad en daad bij hebben gestaan en regelmatig bij tante Riet en oom Hans kwamen binnenlopen. Tante Riet was ook een gelovige vrouw, die haar hart op de



juiste plek had zitten, die hielp waar er te helpen was en altijd een goed woord voor jou had. Zij waren trouwe kerkgangers in de Lidwinakerk, het witte kerkje, en daarna waren zij regelmatig te gast in Koningsvoorde. Maar haar grootste geloof zat in haar doen en laten. Zo had God dat ook voor ons allen bedoeld, niet met woorden, maar vooral met daden. Tante Riet en alle familieleden willen jullie ons a.u.b. begeleiden op onze weg door het leven. Rust nu maar uit.

Op 26 maart 2018 is **HANNIE ROSSOU- DANKERS** echtgenote van Jan Rossou, in de leeftijd van 73 jaar rustig naar haar en onze Schepper gegaan. Jullie moeder en oma was een eenvoudige moeder zonder poeha, zorgzaam, die een tien had om zich weg te cijferen, maar van boven tot onder een moeder, die haar hart op de juiste plek had zitten. Uw vrouw, jullie mam en oma, had dit alles van thuis uit meegekregen. Het gezin Dankers, dat uit 4 personen bestond, was opgevoed door een papa en mama, die hun het goede voorbeeld hebben gegeven. Zijn stonden niet te preken, maar door hun omgang met elkaar en met jullie hebben jullie dat met de paplepel ingegeven gekregen. De normen en waarden stonden en staan bij jullie nog steeds in hoog aanzien. Daar werd en wordt niet aan getornd. Het was in die tijd gewoon, dat de meisjes nadat ze de noodzakelijke onderwijs hadden gehad, thuis of elders in het huishouden kwamen om dat te leren. Zo ook jullie mam en oma, toen zij 16 jaar jong was mocht zij haar moeder al meehelpen, die toen haar 4^{de} kind kreeg, Johan. Daar heeft zij al de moederlijke eigenschappen geleerd en opgeslagen, om ze op haar beurt weer aan jullie door te geven. Jullie mam was een stille genietster, die in haar domein: de keuken zich op haar best voelde. Zij kreeg van jullie dan ook de koninklijke onderscheiding: het beste restaurant. Eric en Erwin vertellen over hun moeder: Op 18 jarige leeftijd leerde ons mam en ons pap elkaar kennen, tijdens het dansen bij de Nieuwe Koninklijke Harmonie aan de Stationsstraat. Ons pap had alleen maar oog voor Hannie. Na 6 jaar verkering vond ons

mam dat er weleens een huwelijksaanzoek mocht komen. Op 12 juli 1968 was het dan zover en trouwde ons pap en ons mam en gingen ze wonen in de Acaciastraat op nummer 19. Met de geboorte van Eric, Erwin en Cilla was ons gezin compleet.



Wat was je toch een zorgzame moeder voor ons. Een moeder die er altijd was, voor ons, in huis, in de Acaciastraat, 's morgens, 's middags na school, aan de keukentafel, de krant aan het lezen, puzzelen of op de fiets naar de Albert Heijn. We hoefden ook nooit een sleutel mee te nemen, want ons mam was er ALTIJD. En aan het eind van de middag ging ons mam het eten koken. En iedereen die bij ons achterom binnen kwam, rook altijd meteen wat WIJ 's avonds zouden eten. En dat was eigenlijk bijna altijd Hollandse pot. Het was altijd goed

en dat maakt ons trots op jouw. Eten bij Hannie was altijd gezellig en lekker. Met kerst ging je altijd helemaal los. Ons pap zorgde voor de wijn, en jij voor het konijn. Er was altijd 1 moment op de dag, en dat was jouw moment. En dat was om 8 uur: Goede Tijden Slechte Tijden. De vele lange vakanties in Frankrijk, in onze ouwe witte Peugeot die soms niet vooruit wilde. Maar de meeste en de mooiste herinneringen zijn voor mij die gewone alledaagse momenten in de Acaciastraat. Daar waar je er ALTIJD was, voor ons. Ik ben er trots op, dat je MIJN moeder was. Je was namelijk de liefste en zorgzaamste moeder van de hele wereld.

Jammer genoeg kwamen met de leeftijd ook de gebreken mam. Na bijna 50 jaar ruilde jullie hierdoor de Acaciastraat in voor de Coromandelstraat. Dat ging niet zomaar, het duurde zeker een jaar voordat jij en ons pap klaar waren om daarheen te gaan. Jij

had er heel veel zin in, nog meer dan ons pap! Helaas heb je maar kort hier mogen genieten.

Wat doet het zeer om zo'n lieve zorgzame moeder te moeten verliezen en missen, terwijl er nog zoveel te delen valt. Jullie nieuwe plek aan de Coromandelstraat, je gouden bruiloft met papa, onze Cilla die weer in verwachting is en de 6 kleinkinderen die je samen met papa hebt. Het gevoel van niet meer compleet zijn doet ons veel verdriet. Mooie herinneringen aan jou mam koesteren wij en geven deze door aan onze kinderen samen met papa. Ik ben super trots dat ik je zoon mocht zijn mam!

Op 27 maart 2018 is **JOKE SCHIJVENS – VERHOEVEN** in de leeftijd van 91 jaar rustig ingeslapen omringd door haar kinderen. Jullie pa, haar Jan, die heeft haar op 9 juli 1953 gevonden en samen hebben zij heel veel jaren lief en leed gedeeld. Het was dan ook een hele klap toen hij op 1 oktober 2011 kwam te overlijden. Maar haar sterke karakter, haar doorzettingsvermogen en jullie hulp en steun hebben haar daar enigszins door heen geloodst.

Een hele bijzondere vrouw, die in alle opzichten haar tijd ver vooruit was. Zij die niet bij de pakken bleef neer zitten, nee die steeds weer de schouders er onder heeft gezet. Een vrouw die als een van de eerste een heel eigen zaak heeft opgericht, een atelier waar zij voor haar klanten steeds paraat stond. Ilse haar kleindochter heeft haar als volgt beschreven: De eerste jaren was je nog lekker mobiel en gingen we regelmatig samen met de auto op pad. Een koffietje bij De Valk, een biertje bij Peerke Donders, een pannenkoek bij de Zeven Geitjes, even shoppen in de Reeshof, in de stad of op het Wagnerplein. Je genoot ervan en trakteerde vaak, maar je mocht dit niet altijd van mij en als ik dan stiekem de rekening betaald had keek je wel even moeilijk. Een paar jaar geleden hebben Cas en ik je nog een keer meegenomen naar de duinen met een speciale rolstoel. Je vond het mooi om nog even de duinen te zien, maar rollen was geen succes en dus namen we je mee voor een

lekker biefstukje. In die tijd las je ook nog erg graag. Je moest toch bij de tijd blijven, nietwaar. Mobiele telefoons en internet gingen je nou eenmaal te snel. Twee keer per week ging ik boeken voor je halen bij de bieb en met lekker weer gingen we samen boeken uitkiezen. Je las graag boeken over de liefde en over reizen. Na een tijdje ging je over op boeken met grote letters, maar die was je al snel beu. Eenmaal thuis vertelde je vaak verhalen over al de reizen die je gemaakt had en vooral over de reizen waar Cas en Britt bij waren. Niet alleen jouw koelkast was altijd goed gevuld, ook alle andere kastjes waren bomvol. Vorig jaar nog hebben we samen alles uitgeruimd en geordend. Jij aan tafel en ik liep heen en weer om alles te showen. Tussen de rommeltjes zaten enorm veel foto's en kaarten van de kinderen en kleinkinderen. Altijd reden om verhalen te vertellen over jouw jeugd. Wat ik nu echt over jouw jeugd te weten ben gekomen? Dat je altijd zo lekker eigenwijs geweest bent en de regels zelf maakte en ook dat iedereen dat stiekem wel prima vond. Dat heeft je ook ver gebracht en gemaakt dat zoveel mensen van je houden en je tot het laatste moment hebben bezocht. Toen je iets slechter ter been was, werden de uitstapjes minder. We beloofden je nog mee te nemen naar zee om een visje te eten en ook had je nog een pannenkoek voor Moederdag 2017 van mij tegoed. Het spijt me dat we dit niet meer hebben gedaan. Ik hoop dat het laatste tripje naar Albert het nog een beetje heeft goedgemaakt. Met Oma en rollator en Siem in de maxi cosi gingen we op pad, zodat je zelf jouw bonbons kon uitkiezen. Je liet je adviseren over alle smaken en maakte grapjes met het personeel. En grapjes maakte je wel vaker... ooit nog een andere man tegenkomen? Nee hoor al had hij een gouden..... Tja zo'n welbespraakte nette dame op leeftijd met zulke praat. Dat maakte jou helemaal uniek. Jij en Siem hadden meteen een klik en ik ben zo



ontzettend blij dat je hem ruim twee jaar hebt kunnen leren kennen. Hij heeft jouw streken en kan ook goed delegeren. Lieve oma, ik zal je nooit vergeten en draag je bij mij aan mijn vinger, zoals je weet. En wat het saldo van de giro is? Ik weet het niet oma, maar maak je er maar niet meer druk om. Ik hou van jou. Mag haar en onze Schepper nu tegen jullie moeder en oma zeggen: kom goede en getrouwe knecht, kom binnen in mijn Rijk van vrede, ga aanliggen aan mijn feesttafel verenig je met jouw Jan, jullie Emiel en allen die je zijn voorgegaan en vanaf nu ga ik jullie bedienen.

Op 28 maart 2018 is **BEN BASTINGS**, echtgenoot van Toos Bastings – Schellekens in de leeftijd van 80 jaar te midden van zijn vrouw en kinderen rustig ingeslapen. Jouw lieve schat, jullie pap, opa en broer is ook de dienstknecht van allen geworden door het voorbeeld van zijn ouders. Het begon allemaal daar in de Nieuwstraat 184, in dat kleine maar knusse huisje, waar jullie met zijn veertien mochten wonen. Vandaag zou je zeggen met veertien, ja dat was mogelijk en het was heel knus en gezellig. Daar hebben jullie geleerd tevreden te zijn met wat je hebt en krijgt. Daar was er geen belangrijker persoon, iedereen was evenveel mens en dus even belangrijk als wie dan ook. En dat heeft hij zijn hele leven volgehouden. Hij was de dienaar bij uitstek, waar hij kon, hielp hij een ieder die hoe dan ook een beroep op hem deed. Heel nabij heb ik mee mogen maken dat de dirigent van ons dameskoor stopte met het dirigeren, we zaten echt met de handen in het haar, en toen de nood het hoogst was, was Ben nabij, dan zal ik dat wel doen als jullie het goed vinden. Ja, natuurlijk Ben wij zijn dolgelukkig. En hij heeft de klus geklaard en als het dameskoor beneden zingt, kan hij ze veel beter stimuleren en motiveren. Hij heeft ook zijn uiterste best gedaan dat het herenkoor en het dameskoor meerdere keren per jaar samen zingen, op hoogtijdagen en als er een bijzondere reden is in onze parochie. Ben typeren is niet eenvoudig: een sociale kerel, een lieve man, zorgzaam voor zijn gezin, iemand die vol in het even staat, ja

zelfs mag je van hem zeggen dat hij een open boek is, maar wel onrustig, iemand die tien dingen tegelijkertijd wil doen, en iedereen heeft dat van hem meegemaakt: hij is inderdaad altijd op pad, maar ook en dat heeft hij heel specifiek de laatste tijd laten zien: een vechter, een volhouder, die zielsveel houdt van zijn Toos en de kinderen, gelukkig op zijn tijd ook in voor een geintje, grapjes maken ging hem goed af, een ontzettende grote passie voor muziek, ging graag op vakantie met de caravan naar Frankrijk, het liefst 4 of 5 weken. Met heel veel trots wist hij



enkele weken geleden nog te vertellen dat hij het langste lid van de kerk van de Trouwlaan was, dat hij vanaf zijn 16e levensjaar lid was van het Herenkoor, met zijn vader.

Toen hij amper 7 jaar was volgde hij al zanglessen. Een man die altijd heel hard gewerkt heeft voor zijn gezin, voor zijn koren, voor zijn familie. Hij heeft gezorgd dat zijn kinderen en kleinkinderen nu kunnen zeggen: wij zijn nooit iets te kort gekomen. Vanaf november 2017 waren er vele ziekenhuis afspraken en al gauw bleek dat zijn longen het probleem waren en dat het zeldzaam was. Progressieve longfibrose. De longarts had geen medicijn om je te helpen. Van het ene moment op het andere werd je ineens van een midden in het leven staande actieve man, een ziek mens. Maar dat het zo vlug zou gaan konden we niet vermoeden. Er was nog even goede hoop door de Prednison kuur. Daar knapte je helemaal van op. Lekker zelf je boodschappen weer doen bij de Albert Heijn, gaan tanken in België, op zondag naar de kerk en kaarten met de familie. Voor het eerst in 5 maanden waren jullie toen ook nog eens bij Desiree en Kees in Casteren. Achteraf zou blijken ook voor het laatst. Want je kreeg er een zware longontsteking overheen. Je voelde het zelf wel en hebt meerdere keren gezegd " jullie hebben niet in de gaten hoe erg het is ". Natuurlijk zagen we wel dat het niet goed met je ging maar ook wij konden er niks

aan veranderen. We schrokken allemaal van de acute ziekenhuisopname per ambulance die maandag. En toen Desiree op de eerste hulp als eerste bij je kwam vroeg je alleen "ons mam, waar is ons mam" ? Gelukkig was die er ook zo en had je weer wat grapjes klaar. In eerste instantie naar de gewone afdeling maar helaas de volgende dag naar de Intensive Care vanwege je aanvallen van benauwdheid. Daar hadden jullie een paar moeilijke gesprekken met de dokters, ze konden je niet beter maken. Alleen proberen de longontsteking te verhelpen waardoor je nog wat zou kunnen herstellen naar het niveau van voor de opname. Dan zou je nog met zuurstof een tijdje naar huis kunnen. Het heeft zo niet mogen zijn. Bed en zuurstof stonden klaar op de Noordhoekring maar je had het die woensdag heel benauwd. Je hebt gevochten om de ziekenzalving mee te maken, om nog met ons te praten zo goed en zo kwaad als dat ging. Mag Ben nu horen van zijn en onze Schepper; kom goede en getrouwe knecht, kom binnen in mijn rijk van vrede. Ben, pap, opa, broer, vriend, dank je wel voor alles wat jij voor ieder van ons hebt gedaan, rust nu maar uit, maar blijf ons allen vanuit de Hemel begeleiden op onze weg door het leven.

MOGE ZIJ RUSTEN IN VREDE

ZANGGROEP ARK BESTAAT 50 JAAR

Op 12 mei 1968 werd door een kleine groep enthousiastelingen Jongerenkoor ARK opgericht. 50 jaar later verzorgt Zanggroep ARK nog steeds op eigen wijze diensten en zingt diverse uitvoeringen zowel in de kerk als daar buiten.

Dit gouden jubileum willen ze graag met iedereen vieren die hen een warm hart toedraagt. Daarbij mag dan ook zeker De Goede Herder parochie locatie Trouwlaan niet ontbreken.



Een paar jaar geleden zijn wij door Diaken Hans Vugs uitgenodigd om een dienst te verzorgen. Het was het begin van een aantal bijzondere diensten waarvan zowel de parochieleden als Zanggroep ARK enorm genoten hebben.

Op zondagochtend 27 mei om 10.00 uur staan wij samen met u stil bij dit bijzondere gouden moment. Kom naar de Gerardus Majella kerk en laat u op de tonen van onze zang en muziek meenemen door de tijd.

Bezoek ook onze facebookpagina www.facebook.com/zgark of kijk op onze website www.zanggroepark.nl.

Intenties in de Gerardus Majella kerk & Koningsvoorde

GM= Gerardus Majella
KV= Koningsvoorde
KND=Kindernevendienst
DK=Dameskoor
HK=Herenkoor
SZ=Samenzang
GK= Gemengd Koor
FR= Zanggroep Friends
ZG= Zanggroep Broekhoven
ARK= Zanggroep Ark



	Tijd	Locatie		Intentie mei
5 & 6 Mei SZ HK DK	17.30 19.00 10.00	KV	GM	Jan Sloot Ineke Vugs van Etten Fien Hultermans-van Hautum Trees Thissen
			GM	Annie Rutten-Snoeren Joost van den Dries Eerw.Pastoor J. Schrauwen Jos van Empel v.w. JGT Nel Vingerhoets – van den Berg MGD Attie Corbeels-Jansen vw MGD
9 & 10 Mei HK	19.00 10.00	KV	GM	
12&13 mei FR HK	17:30 19.00 10:00	KV	GM	Jan Sloot Ineke Vugs van Etten Bert en Toos Haers- vd Hout Cees Hobbelen Joost van den Dries Eerw.Pastoor J. Schrauwen Andre.v. Lieshout (moederdag) Annie Krijnen-vd Braak verj. Jan Uyt de Haag vw mgd Henk en Marianne Verburg- v.Assouw Ad Schrauwen 1 ^e JGT 12/5/17
			FR	

19&20& 21 mei GK SZ	17:30 19.00 10.00 10:00	KV	GM	Jan Sloot Ineke Vugs – v. Etten
			GM GM	Marian Kuijpers v.w. verj. Fien Hultermans-v.Hautum Ad Janssen Cees Hobbelen Eerw. PastoorJ. Schrauwen vw Sterfdag 4 ^e maand Van Lieshout –vd Ven vw bijzondere intentie
26&27 mei ARK	17.30 19.00 10.00	KV	GM	Jan Sloot 1e JGT Ineke Vugs-v. Etten
			GM	Jos van de Rijt Eerw. Pastoor J. Schrauwen Annie Rutten-Snoeren vw trouwdag Cees Hobbelen

GEHEUGENSTEUNTJES



Datum	Tijd.	Locatie		Activiteit
2 mei	20.00		GM	Doopvoorbereiding
3 mei	16.00		GM	Stille aanbidding
4 mei	10.30		GM	1 ^e Vrijdagviering
7 mei	19.00	KV		Mariaviering
8 mei	10.30		GM	Piomorgen
9 mei	19.00	KV		Hemelvaart
10mei	10.00		GM	Hemelvaart
17mei	10.30		GM	Koffieochtend

17mei	16.00		GM	Stille aanbidding
17mei	20.00		GM	Bijbelgroep Hans
19mei	17.30		GM	Pinksteren
19mei	19.00	KV		Pinksteren
20mei	10.00		GM	Pinksteren
21mei	10.00		GM	Pinksteren
22mei	10.00		GM	Redactie de Brug
24mei	16.00`		GM	Stille aanbidding
28mei	19.00	KV		Ziekenzalving
31mei	16.00		GM	Stille aanbidding

MARIAVIERING

'Gekomen is u lieve Mei, Maria' Op maandag 7 mei is er om 19.00 uur in Koningsvoorde een **Mariaviering**.

Het is een goede gewoonte om jaarlijks in de meimaand Maria in het zonnetje te zetten.

Veel mensen gaan dan op bedevaart naar Lourdes of komen samen in een kapel waar zij vereerd wordt. In Tilburg is hiervoor gelegenheid in de Hasseltse



kapel. Niet iedereen is echter in de gelegenheid om daar naar toe te gaan en bieden wij de mogelijkheid om op 7 mei samen te bidden en te zingen. Iedereen is hierbij van harte welkom, ook de mensen uit de wijk.

ZIEKENZALVING



Op **maandag 28 mei 2018** vieren we in Koningsvoorde de gemeenschappelijke ziekenzalving. Beter kunnen we echter spreken over het sacrament van de laatste levensfase. We hoeven namelijk niet ziek te zijn of op sterven te liggen om dit sacrament te ontvangen. In de brief van Jacobus lezen we dat het

raadzaam is om bij ziekte te vragen om de oudsten van de gemeente, om bij de zieke te bidden en hem te zalven met olie, zodat Christus de zieke opbeurt en geneest als dat mogelijk is.

MOEDERDAG

Elk jaar op de tweede zondag van mei, dit jaar op 13 mei, worden alle moeders in het zonnetje gezet. Zelfgemaakte cadeautjes en ontbijt op bed en de vaders zullen op die dag alle werkzaamheden verrichten. Moederdag is een feest dat ontleend wordt aan het gebruik van de moedercultus in het oude



Griekenland. De katholieke kerk kent een lange traditie van de verering van Maria, de moeder van Jezus. Dit alles heeft te maken met onze Moederdag.

Echter deze feestdag is voor het eerst geïntroduceerd in Amerika. Het was een dag die in het teken moest staan van pacifisme en ontwapening door vrouwen. Later werd die dag gepromoot als een dag van waardering voor moeders.

Nederland kent Moederdag vanaf 1925. Momenteel wordt bijna overal ter wereld Moederdag gevierd, maar niet overal op dezelfde datum.

HEMELVAART EN PINKSTEREN

Twee belangrijke feesten in ons kerkelijk jaar.

In de Handelingen van de apostelen lezen we dat Jezus na zijn dood gedurende veertig dagen voortdurend aan de



Apostelen bewees dat hij leefde door in hun midden te verschijnen. Na antwoord op de vragen van de leerlingen werd hij voor hun ogen omhoog

geheven en opgenomen in een wolk. De leerlingen keerden daarna terug naar Jeruzalem.

Tien dagen later waren ze weer bijeen, toen er plotseling

vanuit de hemel het geluid van een hevige windvlaag klonk. Een stem vertelde aan de menigte dat ze moesten luisteren naar de apostelen, die ze allen in hun eigen taal hoorden spreken. De H. Geest was over hen nedergedaald. Deze twee gebeurtenissen vieren we respectievelijk met Hemelvaart en met Pinksteren.



EERSTE COMMUNIE



Op 22 april hebben in onze kerk twaalf kinderen hun eerste communie gedaan. Een zonnige dag en een stemmige viering. Een feest voor ouders en kinderen en ook voor onze parochie.

We wensen ze allen een welgemeend proficiat en hopen dat we iedereen nog vaak in ons midden mogen begroeten. Hartelijk dank ook aan de begeleidsters die de afgelopen

maanden elke week veel tijd hebben besteed aan de



voorbereiding. Een hele klus omdat elk jaar weer te doen vol enthousiasme.

LOURDES

Van 1 t/m 6 oktober 2018 is diaken Hans Vugs op pelgrimage naar Lourdes. Een aantal parochianen gaan met hem mee. Allen vertrekken met het vliegtuig. Er zijn nog enkele plekken beschikbaar, dus snel beslissen. En u weet het: het geldbedrag mag geen belemmering zijn. Iedereen die Maria wil bedanken of een vraag wil stellen kan mee. We wensen deze bedevaartgangers een fijne tijd.



Pancraas, Servaas en Bonifaas geven ijs en vorst helaas!

Op de website: www.hlgm.nl/
Het laatste nieuws of veranderingen van de Brug!
<https://www.hlgm.nl/agenda/>
Weet U nog hoe je de rozenkrans bidt?
Kijk op
<https://www.hlgm.nl/leren/de-rozenkrans/>



Ik ben de dienaar van de Heer

Secretariaat: Gerardus Majella

Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg. Tel: 013-5423455
Geopend elke morgen van 09.00 uur tot 12.00 uur. Van doop of
huwelijk, enz behalve op maandagmorgen. Op dit secretariaat
kunt u terecht voor allerlei sacramenten, aanvragen van een
doopbewijs, doop, huwelijk, jubileum, enz. De bovengenoemde
diensten kunt u ook regelen via onze Website: www.hlgm.nl

Voor noodgevallen

Diaken J. Vugs, 06 - 22 45 33 61

Liturgische diensten

zaterdag. 17.30u

zondag. 10.00u

2^{de} dinsdag 10.30u

1^{ste} vrijdag 10.30u

Gerardus Majellakerk

Pio-kapel

Kerk waarna koffie

Pio-morgen

Pio-kapel

Koningsvoorde

zaterdag. 19.00u

Restaurant waarna koffie

Financiën: Giro (IBAN) NL94 INGB 0001 0688 20.

Bank (IBAN) NL64 RABO 0171 2002 17.

t.n.v. Parochie De Goede Herder (locatie Trouwlaan)

Contactblad “De Brug”

Kopij vóór **21 mei as.** middels e-mail adres: info@hlgm.nl of in de
brievensbus van de kerk.

Je kunt “de Brug” ook vinden op onze website: www.hlgm.nl. Volg
ons ook op Facebook: <https://www.facebook.com/parochiehlgm/>

Redactie Parochieblad “De Brug”

M. Kolen – Gerrits, K. van Beijsterveldt, B. Mallens.