



**Gerardus Majella**

Een dienstbare en levendige geloofsgemeenschap

**Kindernevendienst  
wensst jullie allemaal een  
fijne vakantie toe.  
Tot 3  
september**



**koffie  
ochtend  
Op 19 juli  
om 10:30**



**In augustus zijn ook wij  
op vakantie ☺**

**Aanbidding in de  
Pio-kapel donderdag 6,  
13, 20, 27 juli  
en 3, 10, 17, 24  
en 31 augustus  
om 16:00 t/m  
17:00 uur**



**Wij wensen u alle een  
veilige vakantie en een  
behouden thuiskomst**



## AUGUSTUS: MARIA-MAAND.

15 en 22 augustus zijn Maria dagen, we vieren de 15de het sterven van Maria en haar ten Hemelopneming en op de 22ste dat Maria koningin is van hemel en aarde. Dit laatste feest is ingesteld in 1953 met de bedoeling dat Maria voor ons allen bij God een voorspreekster mag zijn.

Mag ons gebed tot haar zijn:

Bedankt Maria, dat U \* ja \* hebt gezegd,  
terwijl u voelde dat er veel van U werd gevraagd.  
Bedankt Maria, dat U \* ja \* heb gezegd  
en U zo tot een dienstmeisje hebt willen maken van God.  
Bedankt Maria, dat U \* ja \* heb gezegd  
en zo hebt gekozen voor de bedoelingen van God.

Wij vragen U vandaag: help ook ons \*  
ja \* te zeggen, want uw verhaal is ons  
verhaal omdat ook wij in het kleine  
leven van elke dag, de wereld mogen  
en moeten verlossen in de naam van uw  
Kind Jezus.



Voor allen die op vakantie gaan:  
een hele goede en mooie tijd; voor hen die nog werken, werk  
met zin; voor onze jongeren een hele mooie vakantie en voor  
straks veel succes op school.

Hans Vugs,  
diaken-pastor

## UIT ONZE PAROCHIE AGENDE.

### IN DE AFGELOPEN PERIODE IS IN ONZE GELOOFSGEMEENSCHAP OPGENOMEN:

Op zondag 28 mei 2017 kwamen we met heel veel mensen in onze mooie Pio kapel samen om **LEVINO VAN NIEUWAMERONGEN** van harte welkom te heten in onze parochiegemeenschap. Met hem waren natuurlijk zijn papa en mama, Moreno van Nieuwamerongen en Sabrina van Laarhoven, zijn broer Silvio, zijn zus Reggie, zijn peetoom Danny van Loon en peettante Mandy Weijtmans - van Nieuwamerongen, opa's en oma's, ooms en tantes en vriendjes en vriendinnetjes meegekomen. Bij zijn doop krijgt hij de namen: Levino Johannes Antonius, Levino



omdat zijn ouders dat een mooie naam vinden Johannes en Antonius naar zijn opa's. En zo is Levino altijd met hele veel mensen verbonden. Zijn peetoom en peettante hebben heel plechtig en duidelijk aan Levino laten weten, dat hij nimmer zijn gsm'etje hoeft te gebruiken, maar dat hij te allen tijden van harte bij hen welkom is. Ook de kinderen hebben beloofd dat als hij groter gegroeid is, dat hij met hen mee mag spelen, ja zelfs hebben de meisjes gezegd dat hij dan ook hun poppen vast mag houden. De aanwezige jongens hebben beloofd dat hij straks met hen mee mag voetballen. Nadat we naar het prachtige verhaal van Jezus hadden geluisterd, hebben we een dak boven Levino gemaakt en de goede God gebeden dat Hij Levino mag

beschermen op zijn weg door het leven en natuurlijk hebben we dat ook gevraagd voor de papa en mama, peetoom en peettante en alle kinderen. Nadat papa en mama, peetoom en peettante plechtig beloofd hebben dat zij hun uiterste best zullen doen om Levino goed en Christelijk op te voeden, hebben we onze geloofsbelijdenis uitgesproken.. Toen hebben we Levino gedoopt, maar Levino gaf geen enkel teken van schrik toen het koude doopwater over zijn hoofdje stroomde. Hierna kreeg Levino een kruisje met het Heilig Christma, olie die helemaal in je dringt, zo wil God in hem zijn. Peetoom Danny heeft toen de nieuwe dopkaars van Levino aangemaakt en direct heeft hij aan alle kinderen een beetje van dat nieuw licht gegeven. Nadat we het Onze Vader samen hadden gebeden zijn we in een grote stoet naar de grote kerk gegaan om moeder Maria dank je wel te zeggen en tevens hebben we haar gevraagd om heel speciaal op Levino en ons allen te willen letten. Opa John is vandaag ook jarig dus hebben we voor Levino en opa John het lang zullen zij leven gezongen en de doopklok geluid. Alle paters op de Korvelseweg zijn toen wakker geschrokken. Levino, Silvio en Reggie wonen met hun ouders in de Cornelis Drebbelstraat 13.

Op zondag 11 juni 2017 kwam **SAVIO DAMEN** met zijn papa en mama, Patrick Damen en Sharon Sep, met zijn zus Sophia en broer Jason, met de peetoom Peter de Ronde en de peettantes Tanya Janssen en Iris Snelders, met opa's en oma's, met ooms en tantes en vriendjes en vriendinnetjes naar onze Pio kapel om opgenomen te worden in onze parochie gemeenschap. Aan het begin van de viering hebben

Sophia en Jason te samen met hun peetoom en peettante, hun eigen doopkaars weer eens aangemaakt. Bij de doop krijgt hij de namen: Savio, Justin, Ryan, Semm, namen die zijn ouders heel mooi vinden, maar ook die verwijzen naar hele belangrijke personen die hem zijn voorgegaan. Nadat hij het kruisteken van Jezus op zijn voorhoofd, zijn mond en in zijn hart had ontvangen, kreeg hij van zijn papa en mama ook een kruisje op zijn voorhoofd. Zijn peetouders gaven hem ook met heel veel liefde een kruisje op zijn voorhoofd, en natuurlijk werden er bij de opa's en oma's ook een kruisje gevraagd. De kinderen kwamen hem heel graag een kusje geven. De peetouders hebben te samen tegen Savio gezegd, dat hij altijd welkom is bij hen en nimmer van tevoren een afspraak hoeft te maken. Daarna hebben we geluisterd naar het verhaal van Jezus en zijn we alles wat we bij een doop nodig hebben, bij elkaar gaan zetten. Het water om te wassen en te drinken, de doopkaars voor het licht en voor de warmte, maar ook voor de gezelligheid, de olie om in te smeren dat we niet verbranden, maar ook om alles soepel te houden en natuurlijk niet vergeten de doopschelp en handdoek om af te drogen. Met alle kinderen, papa en mama en peetoom en peettantes hebben we met handen een dak boven Savio gemaakt en God gebeden dat Hij Savio en ons allen mag beschermen op onze weg door het leven. Nadat Savio gedoopt was, mochten alle kinderen even voelen hoe koud het water was. Oom Peter mocht de doopkaars aanmaken en hij heeft meegeholpen om alle kinderen een beetje van dat nieuwe vuur te geven. Samen hebben we het nieuwe Onze Vader gebeden, ja dat was niet

eenvoudig, maar we zijn er uit gekomen. Daarna gingen we in een ontzettend lange stoet naar moeder Maria in de grote kerk. Daar hebben we al onze lichtjes neergezet en samen hebben we gebeden dat Maria, Savio en ons allen mag beschermen op onze weg door het leven. Ook voor hem hebben we het lang zal hij leven gezongen en ontzettend hard de doopklok geluid. Iedereen in de buurt wist wat er in de kerk gebeurd was.

Savio, Sophia en Jason wonen met hun papa en mama in de Juraweide 333.

Meteen daarna kwam **FELINIO HAURISSA** met zijn moeder Michella Geboers, met zijn peettantes Brenda en Desiree Geboers, met opa's en oma's, ooms en tantes en vriendjes en vriendinnetjes naar onze Pio kapel, want ook hij wilde in onze geloofsgemeenschap opgenomen worden. Mama heeft duidelijk gezegd dat zij Felinio met al haar krachten wil begeleiden op zijn weg naar zelfstandigheid en de beide peettantes hebben Felinio beloofd dat hij te allen tijde van harte welkom is bij hen en dat hij nimmer van tevoren een afspraak hoeft te maken. De kinderen hebben beloofd dat zij met hem gaan spelen als hij straks groter gegroeid is, Ja twee kinderen hebben Michella beloofd, dat als zij een oppas nodig heeft en de peettantes, de opa's en oma's en de ooms en tantes niet kunnen dat zij hen mag opbellen en komen zij op Felinio passen. Daarna kreeg Felinio een kruisje op zijn voorhoofd, zijn mond en in zijn hart en ook mama Michella gaf haar schat een kruisje op het voorhoofd. Ook de beide



peettantes deden dat en daarna ging Michella bij alle aanwezigen, groot en klein, een kruisje ophalen. Samen hebben we geluisterd naar het verhaal van Jezus en heel uitgebreid hebben we stil gestaan bij alles wat we bij een doop nodig hebben. Het water, de doopkaars, het heilig Chrisma, de olie, de handdoek en de schelp om het water in te scheppen en het over het hoofdje van Felinio te laten stromen. Iedereen heeft alles duidelijk gezien en van heel dichtbij en weten nu ook waarom we dat allemaal gebruiken. Natuurlijk willen we allen Felinio goed helpen op zijn tocht door het leven en daarom hebben we met grote en kleine handen een dak gemaakt boven het hoofd van Felinio. We hebben de goede God gebeden dat Hij Felinio, maar ook zijn mama, de beide peettantes en alle kinderen wil beschermen op hun moeilijke tocht door het leven. Mama en de peettantes hebben hun geloofsbelijdenis uitgesproken en mama wilde heel graag dat haar zoon in het geloof dat wij beleden hadden, werd gedoopt. Opa mocht zijn kleinzoon ten doop houden en deed dat maar al te graag. Daarna kreeg Felinio een kruisje met heilige Chrisma olie en kreeg hij een hele mooie nieuwe doopkaars. Een van de peettantes heeft deze aangemaakt aan de Paaskaars, het symbool van de verrezen Heer. En alle kinderen groot en klein kregen ook van Felinio een beetje van dat nieuwe vuur. Nadat we het Onze Vader hadden gebeden, zijn we moeder Maria dank je wel gaan zeggen en hebben haar gebeden dat zij Felinio en ons allen mag beschermen op onze tocht door het leven. Wat klonk dat hard dat lang zal hij leven, maar nog harder klonk de doopklok en daar kwam geen einde aan.

Felinio woont met zijn vader en moeder in de Hulsbergstraat 22.



## LANG ZULLEN ZIJ LEVEN IN DE GLORIA

### WIJ HEBBEN UIT HANDEN MOETEN GEVEN:

Vier weken geleden kregen we van **JAN SLOOT** persoonlijk het bericht door dat bij hem alvleesklierkanker was geconstateerd. Hij hoopte nog een jaar of wat door te mogen. Maar dat was hem niet meer gegund, zijn tijd was voorbij. Op 16 mei mocht hij het sacrament van de laatste levensfase ontvangen en op zaterdag daarna, kwam het bericht dat Jan stervende was. Maar toch heeft hij nog door gevochten tot 23 mei daarna. Een bijzonder man is ons allen ontvallen. Jan was geboren op 19 februari 1936 te Peperga, in de gemeente West-Stellingwerf. Hij ging een opleiding volgen bij de paters Franciscanen in Megen en werd priester gewijd. Jan was met hart en ziel een Franciscaan en dat heeft hij volgehouden tot op het laatst van zijn leven. Hij heeft in de missie landen gewerkt met namen in Japan. Daar had hij zijn hart aan verpand. Onlangs heeft hij nog een boek geschreven over de missie in Japan. Toen hij terug kwam heeft hij aan de universiteit van Tilburg afdeling Theologische faculteit, jarenlang gewerkt. In die periode heeft hij zijn beste krachten gegeven aan de parochie van de Trouwlaan en dat





heeft hij tot op de dag van heden gedaan. Ook heeft hij in die periode, eind 1985, zijn Els leren kennen en is met haar, nadat hij in Rome zijn goedkeuring voor zijn uittreden had ontvangen, in het huwelijksbootje gestapt. Jan was voor haar een lieve, sportieve echtgenoot, voor haar kinderen een goede vader en later voor de kleinkinderen een goede opa. Ook na zijn docentschap heeft hij de parochie Trouwlaan met raad en daad bijgestaan. Samen met Riet van Overbeek heeft hij een boek over de parochiekerk Gerardus Majella, de Trouwlaanparochie, geschreven en bij het 90 jaar bestaan van de parochie dit boek aangeboden aan de bisschop van Den Bosch. Naast de Trouwlaan, heeft ook de parochie Broekhoven van zijn capaciteiten gebruik mogen maken. Jan heeft hele goede en bruikbare bouwstenen kunnen aanleveren om de parochie Trouwlaan, kwam in stand te houden. Wij zijn hem daar zeer dankbaar voor. Mag Jan nu kunnen rusten in vrede en mag hij zijn Els, haar kinderen en kleinkinderen en onze Trouwlaanparochie met raad en daad bij staan. Jan dank je wel.

Jan Sloot woonde in de Ph. Vingboonsstraat 39.

Op 10 juni 2017 hebben we plotseling **BERT HAERS**, in de leeftijd van 90 jaar uit handen moeten geven. Bert is het vijfde kind in het grote gezin Haers, dat in totaal 13 kinderen telt. Als jonge man moest hij zijn dienstplicht vervullen. De vooropleiding vond plaats in Amersfoort. De afstand van Philippine naar Amersfoort betekende in die tijd een kleine wereldreis, want je was een halve dag onderweg. In plaats daarvan reisde je regelmatig naar Den



Haag waar je oudste broer woonde. Na een tijdje werd je met je kameraden verscheept naar het verre Indonesië. Er volgde een intensieve tijd die een onuitwisbare indruk heeft achtergelaten bij je en waardoor je als een ander mens bent teruggekeerd. Voor ons als kinderen is dit een moeilijk hoofdstuk want over Indonesië wilde je eigenlijk heel veel vertellen, maar met ons kon je daar niet over praten. Bij thuiskomst was er ook niet de opvang die er tegenwoordig is voor soldaten die op buitenlandse missie zijn geweest, dat heeft de nodige sporen achtergelaten. Tot het laatst toe. In onze herinnering was je altijd aan het klussen en je was daar ook erg handig in. Je draaide je hand niet om voor het aanleggen van een centrale verwarming door het hele huis of het plaatsen van een dakkapel op zolder. Schilderen, metselen, houtbewerken, boekbinden, koken. Ook met de moestuin kon je uren bezig zijn, zelf groenten en fruit verbouwen. Je kon proeven dat dat met liefde geteeld was. Wandelen deed je ook erg graag. Na jullie eerste verhuizing naar de Kasteel Twikkelstraat, verhuizen jullie vanwege de slechtere gezondheid van mama naar Koningsvoorde. Daar heb je mama als 'super' mantelzorger tot haar laatste dag zo veel mogelijk begeleidt. Pas toen mama overleden was er ruimte voor je eigen kwaaltjes. Ineens bleek dat je zicht erg achteruitging waardoor je veel mensen niet direct meer kon herkennen. Autorijden vond jezelf niet meer verantwoord en na een tijdje durfde je ook niet meer te fietsen. Dat was in een korte tijd heel veel inleveren. En toch probeerde je er het beste van te maken. In Koningsvoorde was je een graag geziene man. Hier en daar

een praatje maken, soms een verloren medebewoner terug naar huis brengen en bij lekker weer samen met de mensen van jouw gang een drankje nemen op een van de balkons. De laatste tijd liet je bij ons echt wat los over hoe erg je mama miste en hoe eenzaam je je soms voelde. We probeerden zo veel mogelijk bij je te zijn of uitstapjes met je te maken. De huisarts stuurde je naar het ziekenhuis voor onderzoeken. Je voelde je steeds beroerder en uiteindelijk bleek een kwaadaardige tumor in de galweg de boosdoener te zijn. Vroeg in de ochtend van zaterdag 10 juni ging je fysieke toestand zo snel achteruit dat je er zo maar tussenuit piepte, nog voordat wij er waren. We leggen ons erbij neer dat je het zelf zo gewild hebt en troosten ons met de gedachte dat je veel ellende en een lang ziekbed bespaard zijn gebleven. We hopen van harte dat je nu weer samen met mama bent. Bedankt dat je onze vader was. Rust zacht.

## **Intenties in de Gerardus Majella kerk & Koningsvoorde**

**GM= Gerardus Majella**  
**KV= Koningsvoorde**  
**KND=Kindernevendienst**  
**DK=Dameskoor**  
**HK=Herenkoor**  
**SZ=Samenzang**  
**JK= Jeugdkoor**



<b>Datum</b>	<b>Tijd</b>	<b>Locatie</b>		<b>Intentie juli</b>
1&2 juli <b>DK</b>	17.30 19:00 10:00	KV	GM GM	Fien Hultermans – v. Hautum Ineke Vugs – v. Etten v.w. verjaardag Jo Hultermans v.w. Jaargetijde Annie van Hautum v.w. Jaargetijde Jan Graafmans Kees Verhagen v.w. Jaargetijde Jeanne Verhagen Jan Sloot
8 &9 juli <b>HK</b>	17:30 19:00 10:00	KV	GM GM	Ineke Vugs – v. Etten Hans Geerts Jan Sloot Pierre Otten
15&16 juli <b>SZ</b>	17:30 19:00 10:00	KV	GM GM	Uit dankbaarheid bij een 92 <sup>ste</sup> verjaardag Ineke Vugs – v. Etten Fien Hultermans – v. Hautum Toon v. Hautum v.w. Jaargetijde Kees en Riet Wijnans – v.d.Broek Bert en Toos Haers – v.d. Hout Hans Geerts Jan Sloot
22&23 juli <b>SZ</b>	17:30 19:00 10:00	KV	GM GM	Annie Hobbelen – Doomen v.w. Jaargetijde Ineke Vugs – v. Etten José van Puijenbroek Jan Sloot Albert van Lierop v.w. verjaardag
29&30 juli	17:30 19:00	KV	GM	Henk en Jo v. Gorp v.w. Trouwdag

<b>SZ</b>	10:00		GM	Ineke Vugs - v. Etten Fien Hultermans – v. Hautum Frans Bastings Jan Sloot
-----------	-------	--	----	---

## Augustus

5 & 6 aug <b>SZ</b>	17:30 19:00 10:00	KV	GM GM	Ineke Vugs, v. Etten Rieky Mutsaers v.w. Jaargetijde Kees van Hautum v.w. Jaargetijde Jan Sloot Pierre Otten
23&13 aug <b>SZ</b>	17:30 19:00 10:00	KV	GM GM	Fien Hultermans – v. Hautum Ineke Vugs – v. Etten Pierre Hultermans v.w. Jaargetijde Kees & Riet Wijnans – v. den Broek v.w 1 <sup>e</sup> Jaargetijde en verjaardag Bert en Toos Haers – v. den Hout Hans Geerts Jan Sloot
19 &20 aug <b>DK</b>	17:30 19:00 10:00	KV	GM GM	Ouders Vugs – Bullens v.w. Verjaardag Ineke Vugs – v. Etten José van Puijenbroek Jan Sloot
26& 27 aug <b>HK</b>	17:30 19:00 10:00	KV	GM GM	Jan Graafmans 1 <sup>ste</sup> Jaargetijde Miet de Kroon Fien Hultermans – v. Hautum Ineke Vugs – v. Etten Frans Bastings Hans Geerts Jan Sloot

## Geheugensteuntjes



Datum	Tijd.	Locatie		Activiteit
5 juli	20:00		GM	Doopvoorbereiding
6 juli	16:00		GM	Stille aanbidding
7 juli	10:30		GM	1 <sup>ste</sup> vrijdag van de maand
11 juli	10:30		GM	Pio morgen
13 juli	16:00 20:00		GM	Stille aanbidding Bijbelgroep Hans
20 juli	10:30 16:00		GM GM	Koffie ochtend Stille aanbidding
27 juli	16:00		GM	Stille aanbidding

## Augustus

3 aug	16:00		GM	Stille aanbidding
4 aug	10:30		GM	1 <sup>ste</sup> Vrijdag van de maand
8 aug	10:30		GM	Pio morgen
15 aug	16:00		GM	Stille aanbidding
17 aug	10.30		GM	Maria ten Hemel Opneming
22 aug	10.00		GM	Redactievergadering
24 aug	16.00		GM	Stille aanbidding
31 aug	16:00		GM	Stille aanbidding

## ENKELE FEESTEN IN JULI EN AUGUSTUS:

### 3 JULI: H. THOMAS, APOSTEL

Thomas was een van de apostelen van Jezus. Wij kennen hem als de 'ongelovige Thomas'. Hoe komt dat? Na de dood van Jezus wilde hij niet geloven in de Verrijzenis. Pas nadat hij de handen van Jezus gezien had en zijn vingers de wond in zijn zijde had aangeraakt, kwam hij tot geloof. Volgens de overlevering trok hij de wereld in en verkondigde het Evangelie aan Parthen, Meden en Perzen. Ook is hij hoogstwaarschijnlijk in India geweest en daar ook gestorven. Een groep christenen noemen zich dan ook Thomaschristenen. Aanvankelijk behoorden ze tot de Nestoriaanse kerk, maar sinds 1653 zijn ze aangesloten bij de Katholieke Kerk, maar wel met een heel eigen liturgie.



### 7 JULI: ZOETE LIEVE VROUW VAN DEN BOSCH

Jaarlijks trekken velen in de meimaand naar de St. Jan in Den Bosch om daar een kaarsje te branden bij Maria.



Sinds 1380 wordt Maria daar vereerd en vele wonderen staan op haar naam. Ruim twee eeuwen is het beeld in veilige bewaring in Brussel geweest. Den Bosch was

in 1629 in handen gevallen van de protestanten en deze wilden het beeld verbranden. Gelukkig kon het beeld in december 1853 weer terugkeren naar de St. Jan in Den Bosch.

## **15 JULI: H. BONAVENTURA, KERKLEERAAR**

Bonaventura werd in 1221 geboren. Onder de indruk van het leven van Franciscus van Assisi, sloot hij zich aan bij de orde van de Minderbroeders Franciscanen. Hij studeerde in Parijs en doceerde daar ook later filosofie en theologie aan de Universiteit. In 1257 werd hij generale overste van de Franciscanen. In 1273 benoemde paus Gregorius X hem tot kardinaal-bisschop en gaf hem de opdracht voorbereidingen te treffen voor het Algemeen Concilie te Lyon. Hij stierf echter in 1274 te Lyon.



## **25 JULI: H. JAKOBUS, APOSTEL**

De vissers Jakobus en Johannes, beide zonen van Zebedeüs, werden door Jezus geroepen tot apostel. Jakobus was getuige van de vele wonderen van Jezus. Samen met Petrus en zijn broer Johannes zag hij





ook de gedaanteverandering van Jezus op de berg Tabor, maar ook de doodstrijd van Jezus in Getsemane. Koning Herodus liet hem in het jaar 42 onthoofden. Hij wordt vereerd in Santiago de Compostela in Noord-Spanje  
**26 JULI: H.H. JOACHIM EN ANNA**

De heilige Anna is volgens de christelijke traditie de moeder van Maria. In de tweede eeuw van onze jaartelling wordt 'De geboorte van Maria' beschreven. Deze tekst wordt later bekend als het proto-evangelie van Jakobus. Anna en haar man

Joachim waren gehuwd, welgesteld, maar kinderloos. Ze



leefden helemaal volgens de wetten van Mozes. Toch werd het offer van Joachim in de tempel geweigerd, omdat hij geen kinderen had. Hij vlucht dan met zijn kudde de woestijn in. Anna bidt tot God en vraagt om een

kind. Haar gebed wordt verhoord. Joachim keert terug en ontmoet zijn vrouw weer bij de Gouden Poort te Jeruzalem. Anna geeft het leven aan een meisje en ze noemen het Maria.

## 11 AUG.: H. CLARA VAN ASSISI

Deze vrouw werd geboren in 1193/1194 in Assisi als dochter van de edelman Favarone di Offreduccio en vrouw Pica. Als jong meisje verliet ze het ouderlijk huis om evenals



Zusters Clarissen, Megen

Franciscus in radicale armoede te gaan leven. Samen met Franciscus stichtte ze de Arme Vrouwen van San Damiano. Haar volgelingen werden later Clarissen genoemd. Wij kennen ze ook van het klooster in de Lange Nieuwstraat, waar deze zusters in het verleden ook woonden. Clara leefde haar hele leven in de beslotenheid van het klooster San Damiano in Assisi, waar ze in 1253 is gestorven. Samen met haar zusters leefden ze daar volgens de regel die ze zelf schreef - als eerste vrouw inde geschiedenis. Pas op haar sterfbed is deze door paus Innocentius IV goedgekeurd. Twee jaar na haar dood is ze heilig verklaard.

## **15 AUG.: MARIA TEN HEMELOPNEMING; 22 AUG.: MARIA KONINGIN**

De feestdag van Maria ten Hemelopneming is een van de belangrijkste van de Mariafeesten.



Het feest is ontstaan in het Oosten: Keizer Mauritius voerde deze Mariafeestdag in de 6de eeuw in, in Byzantium ( het huidige Istanboel). Daar noemde men deze dag de 'Dormitio Mariae', de Ontslaping van Maria. Rome heeft deze feestdag in de 7de eeuw overgenomen als feest

van Maria Tenhemelopneming.

Op 1 november 1950 heeft paus Pius XII de

opname van Maria in de hemel met ziel en lichaam tot dogma verklaard.

Het feest van Maria Koningin is door Paus Pius XII in het jubeljaar 1953/1954 ingevoerd.

## **24 AUG.: H. BARTOLOMEÛS, APOSTEL**

Bartolomeüs was ook een van de 12 apostelen. In het evangelie van Johannes wordt hij Natanaël genoemd.

Volgens een Romeins geschrift predikte hij in Armenië en India en stierf hij de marteldood in Derbend aan de Kaspische Zee. Hij is de patroon van leerlooiers, slaggers, boeren en kleermakers. Bekend is ook de 'Bartolomeüsnacht' van 24 augustus 1572. In Parijs werden toen ongeveer 8000 Hugenoten vermoord. Het was de tijd van de godsdienstoorlogen.



## **27 AUG.: H. MONICA**



Monica werd in 332 te Thagaste geboren. Dit plaatsje ligt in het huidige Algerije. Op 18-jarige leeftijd werd ze uitgehuwelijkt aan Patricius. Monica schonk hem drie kinderen onder wie Augustinus. Ze probeerde haar kinderen vertrouwd te maken met de christelijke levensopvatting. Maar juist

bij Augustinus

merkte ze dat hij het karakter van zijn vader Patricius geërfd had, die alleen de Romeinse goden aanbad. Moeder Monica leed hier erg onder en vroeg aan een bisschop op doorreis met hem te praten. Zij overleed in 387 in de havenstad Ostia.

## 28.AUG.: H. AUGUSTINUS

Augustinus werd op 13 november 354 geboren in Thagaste, als zoon van de heidense vader Patricius en de christelijke moeder Monica. Hij was een hoogbegaafde jongeman en werd na zijn studies docent in de welsprekendheid te Carthago. Hij worstelde met de grote vragen van het leven en zocht zijn geluk bij allerlei filosofische en godsdienstige stromingen. Uiteindelijk bekeerde hij zich tot het christendom, beïnvloed door de preken van bisschop Ambrosius. Het verslag van zijn innerlijke zoektocht heeft hij vastgelegd in zijn boek: 'Belijdenissen'. Een tijd lang was hij een beroemd bisschop te Hippo. In 1295 werd hij door de paus tot kerkleeraar verheven. In 430 stierf hij op 76-jarige leeftijd.



## Het verhaal van Jezus.....

A.

Een groep parochianen is bezig de Bijbel te



lezen en te bespreken. Ze doen dat onder leiding van de diaken Hans Vugs en deze mensen komen een keer per maand bijeen. Als er voldoende mensen zijn die dat ook willen gaan doen, dan willen we met ingang van september 2017 een nieuwe groep starten.

#### **B.**

Elk jaar bieden wij onze Eerste Communicanten aan om wat meer te weten te komen van het verhaal van Jezus, de Bijbel. Zij komen een keer per maand onder leiding van de diaken bijeen en zij gaan spelenderwijs door Gods Blijde Boodschap. Als er voldoende kinderen zijn die dat ook willen gaan doen, dan willen we met ingang van september 2017 een nieuwe groep starten.

#### **C.**

Steeds vaker komt het voor dat we mensen ontmoeten, die weinig of niets van ons geloof weten. Die het Onze Vader niet meer kennen, van het Weesgegroet wel eens gehoord hebben, maar verder niets. Wij willen iedereen uitnodigen, papa's en mama's, opa's en oma's en iedereen die interesse heeft om weer eens wat meer te weten en weer het geleerde te willen ophalen, voor een cursus van enkele keren.

#### **D.**

Voor ouders van Dopelingen, communicanten, vormelingen en voor pas-gehuwde jonge mensen willen we samen rond de tafel om over eigen geloven en gelovige opvoeding van de kinderen te praten. Eind september willen we beginnen en zes keer bij elkaar komen. U kunt zich reeds aanmelden.

Wanneer u in één cursus of in meerdere cursussen belangstelling hebt, meldt u zich dan aan middels onderstaand formulier.

Wel graag vóór 1 september 2017. Hans Vugs, diaken - pastor

.....

**Opgave-formulier:**

- \_ Cursus A: Bijbel algemeen
- Cursus B: Kinderbijbelgroep
- Cursus C: Onze Vader
- \_ Cursus D: Ouders, kind en geloven

Naam.....

adres:.....

Postcode en woonplaats.....

Telefoonnummer:.....

Ik kom alleen / we komen met tweeën ( doorstrepen wat niet van toepassing is.)

Handtekening:

*opsturen naar: Parochiesecretariaat, Wassenaerlaan 32  
5021 VS Tilburg of in de brievenbus van de kerk stoppen.*

## WIE WIL ER MEEHELPEM OM ONS KERKGEBOUW SCHOON TE HOUDEN?

We hebben op dit moment nog twee dames over, die onze kerk willen schoonhouden. Wij zoeken vele helpende handen die mee willen werken om ons juweel van een kerk schoon en in die mooie staat te houden. Als u zich meldt, **zowel dames als heren**, dan zijn wij dolgelukkig. We kunnen dan samen afspreken hoe we te werk gaan, we zijn voor iedere suggestie in.

Het schoonmaken is wel van belang, want u weet, als je het laat verslonzen, dan heb je over enkele jaren geen kerkgebouw meer, maar een grote rotzooi. Iedereen, die een handje wil helpen wordt daarvoor uitgenodigd, uiteraard hoort er koffie, thee en iets lekkers bij.

Mag ik echt iets van u vernemen???

Hartelijk dank,

Hans Vugs,

diaken-pastor ( tel. 06 - 22 45 33 61 )

# Prettige vakantie



## **Secretariaat : Gerardus Majella**

Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg Tel.:(013) 542 34 55

Geopend elke morgen van 09.00 uur tot 12.00 uur.

van doop of huwelijk, enz. behalve maandagmorgen

Op dit secretariaat kunt u terecht voor het opgeven van intenties, aanvragen van een doopbewijs, aanmelden van doop of huwelijk, enz.

## **Voor noodgevallen**

Diaken J. Vugs, 06 - 22 45 33 61

## **Liturgische diensten Gerardus Majellakerk**

za.	17.30 u	Pio-kapel
zo.	10.00 u	Kerk waarna koffie
2 <sup>de</sup> dinsdag	10.30 u	Pio-morgen
1 <sup>ste</sup> vrijdag	10.30 u	Pio-kapel

## **Koningsvoorde**

za.	19.00 u	Restaurant waarna koffie
-----	---------	--------------------------

**Financiën:** Giro (IBAN) NL94 INGB 0001 0688 20.

Bank (IBAN) NL64 RABO 0171 2002 17.

t.n.v. Parochie De Goede Herder (locatie Trouwlaan)

## **Contactblad "De Brug"**

Kopij vóór 20 augustus middels e-mail adres:

[info@hlgm.nl](mailto:info@hlgm.nl) of in de brievenbus van de kerk.

Je kunt "de Brug" ook vinden op onze website:

[www.hlgm.nl](http://www.hlgm.nl)

## **Redactie Parochieblad "De Brug"**

M. Kolen - Gerrits, K. van Beijsterveldt,.