



<p>Kindernevendienst Zondag 5 november Om 10:00 uur</p> 	<p>Deze maand _koffiedrinken op donderdag 23 november 10:30 uur</p> 
<p>Aanbidding in de Pio-kapel donderdag 2, en 9,16,23 en 30 november van 16:00 t/m 17:00 uur</p> 	<p>Hebt u al uw kerkbijdrage betaald voor het jaar 2017? Vergeten? U hebt nog enige tijd. Hebt u betaald, dank u wel voor uw hulp en steun.</p>

UIT ONZE PAROCHIEAGENDA.

Op zondag 24 september 2017 stroomde onze prachtige Piokapel vol met hele blije mensen die graag **LIAM COOLS** welkom wilden heten. Met Liam waren natuurlijk zijn papa en mama Emiel Cools en Joanna Boeren mee gekomen, zijn peetoom en peettante Gerbrand en Priscilla, zijn opa en oma's en ooms en tantes en veel vrienden van Liam en zo was hij ook nu bij ons allen. Liam krijgt bij zijn doop de namen: Liam Antonius en Johannes. Liam omdat papa en mama dat een hele mooie naam vonden, Antonius naar de opa en Johannes naar de overleden opa. Zo gaven Emiel en Joanna aan dat hun lieve zoon geen eenling is, maar dat hij met vele mensen verbonden door het leven mag gaan. Papa en mama hebben plechtig verklaard dat zij hun zoon ten allen tijde zullen begeleiden op zijn weg naar zelfstandigheid. Ook peetoom en peettante hebben heel duidelijk tegen Liam gezegd, dat hij altijd bij hen welkom is en nimmer van te voren een afspraak moet maken om op bezoek te komen. De vriendjes en vriendinnetjes hebben gezegd dat Liam, als hij groter gegroeid is, met hen mee mag spelen. Jongens hebben zelfs gezegd dat als zij aan het voetballen zijn, dat hij dan mee mag doen. De meisjes hebben heel duidelijk gezegd, dat als zij met hun poppen aan het spelen zijn, dat Liam dan ook mee mag spelen en ook een pop mag aan- en uitkleden. Daarna hebben ze samen geluisterd naar het verhaal van Jezus. Als er een kindje gedoopt gaat worden heb je van allerlei spullen nodig. Die zijn we samen gaan zoeken en verteld waarom we die gebruiken. We hebben het water gevonden. Dat stond wel verstopt hoor, maar ja water is voor mens, dier en plant heel belangrijk. Dat houdt ons allen in leven. We hebben de doopkaars gevonden en verteld waarom we, mensen, een kaars gebruiken. Ook de H. Olie hebben we gevonden, die rook wel niet heerlijk. Maar olie houdt de mens soepel, lenig en geeft bescherming. Daarom krijgt



Liam een kruisje met H. Chrisma. Samen met papa en mama, peetoom en peettante en alle vriendjes en vriendinnetjes hebben we een dak boven het hoofd van Liam gemaakt en God gebeden dat Hij Liam, papa en mama, peetoom en peettante en ons allen mag beschermen op onze weg door het leven. Toen ontving Liam het H. Doopsel, hij gaf geen kick, ook niet bij dat koude water. Nadat hij het kruisje met olie had ontvangen, maakte de peetoom de nieuwe doopkaars aan. Alle kinderen kregen een beetje van dat nieuwe vuur en zo zijn we samen naar Moeder Maria gegaan en hebben haar gebeden dat zij Liam en ons allen mag begeleiden op onze



levensweg. Toen hebben we allemaal uit volle borst gezongen: dat hij nog lang mag leven. En natuurlijk hebben we toen de doopklok geluid, zodat de paters in de Korvelseweg wakker werden uit hun middagdutje.

Liam woont met zijn papa en mama in de

Ommenstraat 51.

Op zaterdagmiddag 30 september 2017 kwamen Bas Zoontjens en Ilse van Poppel met hun zoon **LEVY ZOONTJENS** naar de kerk om samen voor God en de familie te zeggen dat zij voortaan samen door het leven gaan, maar ook om hun zoontje Levy te laten dopen. Nadat papa en mama waren getrouwd hebben we Levy gedoopt. Levy krijgt bij zijn doop de namen Levy Hubertus Theodorus. Levy omdat papa en mama dat een hele mooie, maar ook een hele speciale naam vonden, Hubertus naar de overleden opa en Theodorus ook naar zijn overleden opa. Levy is dus een kind dat met velen verbonden blijft, om zo door het leven te gaan. Peetoom en peettante Maikel en Marla Jongenelis – Zoontjens hebben heel duidelijk verteld, dat Levy van harte welkom is bij hen en dat hij nooit een afspraak hoeft te maken, maar dat hij maar moet komen. Levy kreeg een kruisje op zijn voorhoofd, op zijn lippen en in zijn hart. Daarna kreeg hij van zijn mama, maar ook van zijn papa een kruisje op zijn voorhoofd, papa Bas ging met hem naar de peetoom en peettante en naar de opa's en

oma's om een kruisje te vragen. Er waren veel kinderen die Levy graag een kusje wilde geven. Samen hebben zij beloofd dat als Levy groot is, dat hij dan met hen mee mag spelen. Rens heeft beloofd, dat als Bas en Ilse weg moesten en niemand van de grote mensen kon oppassen, dat zij hem dan wel mochten bellen en dan kwam hij oppassen.



Peettante mocht Levy ten doop houden en mama heeft het koude water afgedroogd. Natuurlijk heeft de peetoom de mooie nieuwe doopkaars van Levy aangestoken aan de trouwkaars van papa en mama. Daarna zijn we Moeder Maria dank je wel gaan zeggen en hebben haar gebeden om ons allen, maar heel bijzonder Levy en zijn ouders te beschermen op de weg door het leven.

Bas en Ilse wonen met Levy in de Bellinistraat 245.

Op diezelfde zaterdagmiddag kwam **GIOIA PIBRI** met haar moeder Marcella Pibri, met haar peettantes Sabrina Pibri en Vera Brizzi, met opa's en oma's, met ooms en tantes en met heel veel vriendjes en vriendinnetjes naar onze kerk om Gioia welkom te heten in onze parochiegemeenschap. Gioia is vorig jaar op 29 september geboren en wordt vandaag gedoopt, dan kan ook meteen haar verjaardag gevierd worden. Jammer dat oma op dit moment niet aanwezig kon zijn omdat zij in het ziekenhuis verblijft en opa, die reeds is overleden. Voor hen allebei hebben we een kaarsje laten branden en zo waren zij toch met ons verbonden. Gioia kreeg bij de doop de namen: Gioia Luigiana, namen waarvan mama zei dat het mooie namen waren en Luigiana omdat de naam was van haar overleden opa. Zo is Gioia toch met veel mensen verbonden en is zij geen eenling in deze wereld. De peettantes Sabrina en Vera hebben heel duidelijk tegen Gioia gezegd, dat zij te allen tijde van harte welkom is bij hen en dat zij nooit van te voren een afspraak moet maken. De deur staat voor haar altijd open. Ook de aanwezige kinderen hebben gezegd, dat als Gioia straks groot is, dat zij dan ook met hen mag mee spelen, ja zowel met de poppen van de meisjes, als

wel het speelgoed van de jongens. Ook waren enkele grotere kinderen die Marcella wel wilden vervangen als oppas, als zij weg moest en niemand van de grote mensen in staat was om op te passen. Met mama, peettantes en de kinderen hebben we een dak boven Gioia gemaakt en de goede God gebeden dat Hij zijn Hand beschermend boven Gioia en ons allen mag



houden. Bij de doop gaf Gioia geen enkel teken van schrik, het is een waterrat en heeft dat ook laten zien, zelfs het koude water maakte geen indruk. Na het kruisje met H. Chrisma maakte een van de peettantes haar nieuwe doopkaars aan de Paaskaars en alle kinderen kregen ook van haar een beetje van dat nieuwe licht. Toen zijn we in een grote opstoet naar de grote kerk gegaan om Moeder Maria een dank je wel te zeggen en om haar bescherming te vragen voor het leven van Gioia en ons allen. We hebben met zijn allen toen heel hard het lang zal ze leven gezongen en natuurlijk de doopklok geluid. En dat ging me toch hard!!

Gioia woont met haar mama in de van Hessenkasselstraat 52

Op zondagmiddag 1 oktober 2017 kwam **MICKEY HERMES** met zijn papa en mama, Martijn en Kathy Hermes – Antonisse, met zijn zus Kayleigh, met de peetouders Ben en Angeliqve van de Rijdt, met de opa's en oma's, ooms en tantes en heel veel vriendjes en vriendinnetje naar onze Pio kapel. Jammer dat oom Ben vorig jaar op 12 december is overleden en opa Antonisse heeft nu de plaats ingenomen. Aan het begin heeft Martijn hun trouwkaars weer eens aangestoken en heeft Kayleigh met haar peetouders haar doopkaars weer eens aangestoken aan de trouwkaars van papa en mama. Mickey krijgt bij de doop de namen: Mickey Martijn Adrianus Cornelis, Mickey want papa en mama vonden dat heel goed passen bij de naam Kayleigh; Martijn Adrianus Cornelis zijn de doopnamen van papa, maar ook van de opa's. Papa en mama hebben Mickey plechtig



beloofd om hem zo goed ze kunnen te begeleiden op zijn weg naar zelfstandigheid, maar de peettante heeft gezegd, dat Mickey altijd bij haar binnen mag en nooit hoeft te bellen om een afspraak te maken. De kinderen hebben aandachtig naar het verhaal van Jezus geluisterd en daarna zijn we alles bij elkaar gaan zetten dat we nodig hebben bij een doop. We hadden al snel het doopwater gevonden en de doopkaars lag klaar, maar het potje met olie stond onder de dozen en papier van de doopkaarsen verborgen. Toen we alles bijeen hadden gezet en we wisten waarvoor we het moeten gebruiken, hebben we een dak boven Mickey gemaakt en God gebeden dat Hij Mickey en alle mensen die veel van Mickey houden, mag beschermen op hun weg door het leven. Peettante mocht Mickey ten doop houden, maar mama droogde heel goed het hoofdje van haar lieve schat af. Nadat Mickey een kruisje met het H. Chrisma had ontvangen, heeft opa Antonisse de mooie nieuwe doopkaars van Mickey ontstoken aan de trouwkaars van zijn papa en mama. Ook alle kinderen kregen toen een beetje van dat nieuwe vuur. Nadat we het Onze vader hadden gebeden, zijn we naar de grote kerk gegaan en hebben Moeder Maria dank je wel gezegd en haar gevraagd Mickey, maar ook ons allemaal te begeleiden op onze weg door het leven. Na het lang zal hij leven, hebben we de doopklok geluid met heel veel lawaai. Mickey en Kayleigh wonen met hun papa en mama aan het Textielplein 87.

Op zaterdag 4 oktober 2017 kwamen heel veel blije mensen naar onze kerk om **VAYENNE KLEIJSSSEN** op te nemen in onze parochie-gemeenschap. Maar het waren zoveel mensen dat we in de grote kerk moesten gaan dopen. En ja wel hoor, waar gingen de meeste mensen zitten, achter in de kerk, maar ja ze moesten van Joey, de papa van Vayenna allemaal naar voren. En zo werd het toch nog een groep in die grote kerk. Met Vayenna waren natuurlijk de papa en mama, Joey Kleijssen en Chantal Vingerhoets, meegekomen, haar zus Elayza, peetoom Freeky en peettante Ankie, oma en opa en overgrootouders, ooms en tantes en heel veel vriendjes en

vriendinnetjes. Elayza mocht met haar peetouders haar doopkaars weer aansteken. Peetoom en peettante hebben Vayenna beloofd dat zij zo maar binnen mag komen en geen afspraak hoeft te maken. Alle kinderen hebben gezegd dat zij met Vayenna zullen samen spelen er er was zelfs een grote knaap die tegen Joey en Chantal heeft gezegd dat hij wel op Vayenna wil passen. Vayenna kreeg een kruisje op haar voorhoofd, lippen en in haar hart en daarna van heel veel mensen een heel lief klein kruisje. Vayenna krijgt bij de doop de namen: Vayenna Aurea Johanna Evetta, een hele mooie naam en namen van allemaal belangrijke personen uit haar leven. Met alle kinderen en peetouders hebben we samen een dak boven Vayenna gemaakt en God gebeden dat hij haar en ons allen mag beschermen op onze weg door het leven. Vayenna vond het water, waarmee zij gedoopt werd, wel koud, maar peettante droogde vlug haar hoofdje af. De nieuwe doopkaars werd door de peetoom aan de Paaskaars aangemaakt en alle kinderen kregen een beetje van dat nieuwe vuur. Aan het einde hebben we nog lang zal zij leven gezongen en de doopklok geluid. En dat gaf me toch een kabaal! Vayenne en Elayza wonen met hun ouders in de Vesuviusstraat 24.

WE HEBBEN GEZONGEN: LANG ZULLEN ZE LEVEN.



ELKAAR HET JA-WOORD GEVEN

Op zaterdagmiddag 30 september 2017 kwamen met heel veel vriendelijke en lieve mensen **BAS EN ILSE ZOONTJENS – VAN POPPEL** naar onze schitterende kerk. Zij hadden een dubbele opdracht bij zich, namelijk: en elkaar voor altijd het ja-woord geven en hun allerliefste schat Levy te laten dopen. Bas werd door zijn

moeder naar het altaar gebracht en Ilse door haar moeder. Bas en Ilse hebben beide hun vader af moeten geven. Na het bruidspaar van harte welkom te hebben geheten, hebben we naar God en naar elkaar verteld dat we toch maar gewone mensen zijn die allemaal hun hele goede eigenschappen hebben, maar ja ook niemand uitgezonderd onze stekeltjes, waarmee we elkaar pijn kunnen doen. In de overweging kregen bruid en bruidegom, maar ook wij allemaal heel prachtig te horen dat we alles proberen in te palmen, en lukt ons dat



niet, dan verschuiven we de opdracht maar naar een punt verder in ons leven. Maar waar we niet mee kunnen en mogen schuiven zijn we zelf, blijf met elkaar in gesprek, door dik en dun, zeg wat je stoort of jou ergert tegen elkaar in alle eerlijkheid en rust.

We spreken niet om elkaar te kwetsen, maar om meer van elkaar te weten te komen. Zeg nooit in ons leven, daar heb ik niet bij nagedacht om je dat te vertellen. Net zoals de blinde Bartimeus wilde zien, zo moeten wij ook steeds gericht zijn op elkaar en niet achteraf zeggen, daar ik niet bij stil gestaan. Nadat Bas en Ilse elkaar zelf hun ja woord hebben gegeven, hebben zij de ringen die door hun zoon werden gebracht, elkaar aan de linkse ringvinger geschoven. En daarbij hebben ze gezegd: Bas en Ilse ontvang deze ring als een teken van mijn liefde en trouw. Toen mocht Bas de prachtige trouwkaars aansteken, de flakkerende vlam, werd een volle vlam, die zij al meteen konden door geven aan hun zoon Levy. Na de doop van Levy, zijn we allemaal naar Moeder Maria gegaan en hebben haar gebeden dat zij Levy, maar ook Bas en Ilse wil beschermen op hun weg door het leven. Na de zegen zijn bruid en bruidegom, Levy en alle mensen het feest verder gaan voortzetten, ja tot in de late uurtjes, heb ik de volgende dag gehoord. Bas, Ilse en Levy wonen in de Bellinistraat 245.

**WE HEBBEN GEZONGEN:
LANG ZULLEN ZE LEVEN.**



WE HEBBEN UIT HANDEN MOETEN GEVEN:

Op 18 september 2017 is op 77 jarige leeftijd in het bijzijn van zijn vrouw Sjan rustig ingeslapen: **WIL POSTELMANS**. Het ging steeds slechter, en in het Hospice is hij uit zijn lijden verlost. Wil, jullie vader en opa is een heel bijzonder mens. Iemand uit het kostbaarste hout gesneden. Hij had een heel aantal bijzondere uitspraken die hem helemaal tekenen. Van hem kon je op aan, een neen was een neen en een ja bleef een ja. Je kon met jullie vader niet soebatten. Hij was recht door zee en zoals hij het zelf heel vaak heeft gezegd: **ik heb het schijt aan iedereen**. Dat bedoelde hij niet



negatief, want hij stond voor iedereen te pas en te onpas klaar. Waar hij kon en mocht helpen, daar was hij present. Maar hij bedoelt, wat mensen van hem denken, doet hem niets. Hoe jij met de ander omgaat, dat is belangrijk.

Voornaamheid en belangrijkheid zit hem niet in de kleren, zit hem niet in hoe ik spreek, maar in mijn doen en laten. Een ander gezegde dat op hem van betrekking is : onze pa en opa leefde zijn leven zoals hij dat wil. Niet dat hij asociaal omging met het leven, maar aan protocollen daar had hij een broertje dood. Geen show, geen uiterlijk vertoon, maar eerlijk en oprecht met elkaar door het leven gaan. Elkaar gunnen dat hij of zij zijn of haar eigen leven mag leven. Wil is in het gezin Postelmans opgegroeid te midden van 2 broers. Zij hebben van hun ouders de normen en de waarden geleerd. Zij hebben daar geleerd dat niet ik belangrijk is, maar de ander. Dat heeft hij zich eigen gemaakt en tot op de laatste dag van zijn leven vastgehouden. Toen hij met moeder in het beroemde huwelijksbootje stapte op 3 september 1969 was zijn eerste en belangrijkste taak: moeder en hopelijk de kinderen die hen gegund zouden worden een toekomst te geven. En daar heeft hij zich door dik en dun voor in gezet. Hij heeft keihard gewerkt in de kolenmijn maar zijn grootste werk en plezier vond hij op zee als gritspuiter. Werken aan booreilanden dat was zijn lust en zijn leven. Maar gelukkig

bracht dat werk ook een lieve duit in het gezinszakje Postelmans. Rijk zijn ze nooit geweest, ze hebben echt elk dubbeltje om moeten draaien, maar jullie zijn niets te kort gekomen. Julie pa en opa was een spaarder van de bovenste plank. Alles wat maar gereedschap was, of daaraan verbonden was, heeft hij bewaard, vrachten vol spijkers en ijzer zijn onlangs uit zijn hok gehaald. Heel zijn zolder lag vol met muziekplaten en banden, alles wat hij misschien wel eens voor zijn disco kon gebruiken, bewaarde hij. Jullie pa en opa was een hele grote kindervriend. Hij vond het heel erg dat er voor de kinderen en de opgroeiende jeugd na school zo weinig te doen was. Daarvoor ging hij een muziekpaleis, een disco, opzetten voor de kinderen van 6 tot 12 jaar en op de vrijdagavond voor de jeugd van 12 tot 18 jaar. En dat werd steeds groter, want er was heel veel animo voor. Hij was een echte disc-jockey, want hij bracht de slogan: u vraagt wij draaien, helemaal ten uitvoer. Hij draaide niet voor zichzelf, maar voor de jongelui die in de disco waren. Wil was een man van de techniek en



had er ook heel veel verstand van. Zo kon hij vele burens en vrienden en vriendinnen, maar ook andere mensen helpen en hun weg wijs maken in het land van de techniek. Deze zorgzame man was ook een gelovig man. Vele keren heeft hij mij aangehouden en dan wilde hij graag even

spreken over zijn geloof. Zijn geloof zit hen heel diep van binnen, maar hij heeft er moeite mee hoe mensen zo gemakkelijk alles aan hun laars lappen. Hij heeft een ontzettende hekel aan uiterlijk vertoon. Dat was voor hem van geen belang. Het moet in je zitten en je moet dat uitdragen. Al die woorden die je spreekt dat zegt hem niets, maar laat maar eens zien dat je echt een Christen bent. En dat miste hij bij heel veel mensen. U ziet mij wel niet vaak in de kerk, maar bidden doe ik nog elke dag.

Wil, pa en opa dank je wel voor alles wat jij voor ons gedaan en betekend hebt, ga nu maar uitrusten, maar blijf ons asjeblijft wel volgen, dat wij niet de verkeerde weg gaan.

DAT HIJ MAG RUSTEN IN VREDE

Intenties in de Gerardus Majella kerk & Koningsvoorde

GM= Gerardus Majella
 KV= Koningsvoorde
 KND=Kindernevendienst
 DK=Dameskoor
 HK=Herenkoor
 SZ=Samenzang
 JK= Jeugdkoor



	Tijd	Locatie		Intentie november
4&5 nov DK	17.30 19:00 10:00	KV	GM	Ineke Vugs – v. Etten Jan Sloot
			GM	Jac Hultermans v.w jaargetijde Annie Rutten – Snoeren Jeanne Verhagen –v. Tilborg v.w. jaargetijde
11&12 nov HK	17:30 19:00 10:00	KV	GM	Ineke Vugs – v. Etten Frans Bastings v.w. verjaardag
			GM	Piet van Loon v.w. Trouwdag Hans Geerts Jan Sloot Fien Hultermans –v. Hautum Jan v. Hautum Annie Rutten – Snoeren
18&19 nov DK	17:30 19:00 10:00	KV	GM	Cisca Christ – Erkeland v.w. 1 ^{ste} jaargetijde
			GM	Ineke Vugs – v. Etten Bert en Toos Haers- v.d. Hout Jan Sloot

				Jos v.d.Rijt v.w. verjaardag Opa v. Hautum v.w. jaargetijde Harrie Raaijmakers – v. Hautum v.w. jaargetijde Annie Rutten – Snoeren Ria Staps v.w. verjaardag
19 nov			GM	Gouden Bruiloft Mommers v. Santvoort
25&26 nov HK	17:30 19:00 10:00	KV	GM GM	Ineke Vugs – v. Etten Piet Weijers Mary van Gorp – Weijers José v Puijenbroek Jan Sloot Jan v. Hautum v.w. jaargetijde Fien Hultermans – v. Hautum Annie Rutten – Snoeren Piet Robben v.w. verjaardag Tiny Weijers-van Pelt v.w. verj.

GEHEUGENSTEUNTJES



Datum	Tijd.	Locatie	Activiteit
1 nov	10:30	GM	Allerheiligen
1 nov	19.00	KV	Allerheiligen
2 nov	16.00	GM	Stille aanbidding
2 nov	19.00	GM	Allerzielen
2 nov	19.00	KV	Allerzielen
3 nov	20:00	GM	1 ^e vrijdag maandviering
9 nov	16:00	GM	Stille aanbidding
14 nov	10:30	GM	Pio morgen
16 nov	16:00	GM	Stille aanbidding
	20:00	GM	Bijbel Hans
23 nov	10:30	GM	Koffie ochtend
	16:00	GM	Stille aanbidding
30 nov	16:00	GM	Stille aanbidding
21 nov	10.00	GM	Redactie de Brug

KERKBIJDRAGE



Het jaar 2017 loopt al weer op een eindje. Allen die dit jaar hun kerkbijdrage hebben overgemaakt hartelijk dank. Mocht u nog niet in de gelegenheid geweest zijn om uw bijdrage te betalen, wilt u dit dan nog even doen.

Allen die nog niet jaarlijks, maandelijks of per kwartaal betalen, kunnen dit nog altijd gaan doen. Wanneer u dit meldt op het secretariaat van onze parochie, dan kunt u een machtigingsformulier krijgen voor automatische overschrijving. De gegevens van onze bank vindt u bij de algemene gegevens op de laatste bladzijde van deze ‘Brug’.

Het parochiebestuur

EERSTE COMMUNIE IN 2018

Op zondag 22 april 2018 is in onze kerk de viering van de Eerste Communie. De eerste ouderavond hiervoor is op maandagavond 8 januari 2018 om 20.00 uur in de ontmoetingsruimte van de kerk.

De kinderen van groep 4 van basisschool ‘De Triangel’ krijgen nog brief mee naar huis in de maand december van dit jaar.

Kinderen van andere scholen kunnen aangemeld worden middels onze web-site.

Het adres vindt u op de achterzijde van ‘De Brug’.



een

ALLERHEILIGEN/ALLERZIELEN



Z. Peerke
Donders

H. Theresia

H. Pater Pio

H. Franciscus.

H. Gerardus
Majella

De katholieke kerk kent al sinds de eerste jaren van het christendom vele martelaren. Martelaar was de bijzondere eretitel voor degene die gedurende de christenvervolgingen in het Romeinse Rijk hun trouw aan het christelijk geloof met de dood moest bekopen. Oorspronkelijk werden ze gezamenlijk herdacht.

In 732 werd de naam martelarenfeest door paus Gregorius III veranderd in Allerheiligen. De groep werd toen uitgebreid met gelovigen die door hun leven een bijzondere getuigenis hebben afgelegd van hun geloof in Christus. Op Allerzielen gedenken we de overledenen, ook hen mogen we heiligen noemen.

Secretariaat: Gerardus Majella.

Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg. Tel: 013-5423455 Geopend elke morgen van 09.00 uur tot 12.00 uur. Van doop of huwelijk, enz behalve op maandagmorgen. Op dit secretariaat kunt u terecht voor allerlei sacramenten, aanvragen van een doopbewijs, doop, huwelijk, jubileum, enz. De bovengenoemde diensten kunt u ook regelen via onze Website: www.hlgm.nl

Voor noodgevallen

Diaken J. Vugs, 06 - 22 45 33 61

Liturgische diensten **Gerardus Majellakerk**

zaterdag.	17.30u	Pio-kerk
zondag.	10.00u	Kerk waarna koffie
2 ^{de} dinsdag	10.30u	Pio-morgen
1 ^{ste} vrijdag	10.30u	Pio-kerk

Koningsvoorde

zaterdag.	19.00u	Restaurant waarna koffie
-----------	--------	--------------------------

Financiën: Giro (IBAN) NL94 INGB 0001 0688 20.

Bank (IBAN) NL64 RABO 0171 2002 17.

t.n.v. Parochie De Goede Herder (locatie Trouwlaan)

Contactblad “De Brug”

Kopij **vóór 20 november as.** middels e-mail adres: info@hlgm.nl of in de brievenbus van de kerk.

Je kunt “de Brug” ook vinden op onze website: www.hlgm.nl. Volg ons ook op Facebook: <https://www.facebook.com/parochiehlgm/>

Redactie Parochieblad “De Brug”

M. Kolen – Gerrits, K. van Beijsterveldt, B. Mallens.