



Een dienstbare en levendige geloofsgemeenschap

|   |  |
|---|--|
| <p><b>Kindernevendienst</b><br/><b>Zondag 1 oktober</b><br/><b>Om 10:00 uur</b></p>   | <p><b>Koffie ochtend</b><br/><b>Donderdag 19 oktober</b><br/><b>10:30 tot</b><br/><b>12:00</b><br/><b>uur.</b></p>                    |
| <p><b>Aanbidding in</b><br/><b>de</b><br/><b>Pio-kapel</b><br/><b>donderdag 5, en</b><br/><b>12 oktober van</b><br/><b>16:00 t/m 17:00</b><br/><b>uur</b></p>  | <p><b>Hebt u al uw</b><br/><b>kerkbijdrage betaald</b><br/><b>voor het jaar 2017?</b><br/><b>Vergeten? U hebt nog</b><br/><b>enige tijd. Hebt u betaald,</b><br/><b>dank u wel voor uw hulp</b><br/><b>en steun.</b></p> |

## **DANK, DANK, DANK,**

Wat een mooi feest heb ik gekregen op die 17<sup>de</sup> september 2017. Het is te veel voor woorden, Groots!!

Ik ben dankbaar dat God mij als krullenjongen heeft aangenomen in Zijn wijngaard, ik ben dankbaar dat mijn allerliefste Ineke steeds naast mij heeft gestaan en mij nog altijd ondersteunt, ik ben dankbaar dat mijn kinderen en kleinkinderen mij tot op vandaag met zijn allen steunen in dit werk.

Ik ben dankbaar dat de parochianen van de Trouwlaan mij nemen zoals ik ben. Dat zij mij op handen dragen en de steun geven om zo door te gaan. Ik ben dankbaar dat ik wat mag betekenen in onze wijk, dat ik een luisterend oor mag zijn en mensen mag helpen die in de moeilijkheden zitten.



Ik ben dankbaar dat mijn collega's mij waar mogelijk willen helpen, heel speciaal pastoor J. Schrauwen en de pastores van de Binnenstad.

Ik ben heel, heel dankbaar dat er in onze wijk de Pater Pios-tichting is, die steeds weer opnieuw een helpende en bemoedigende hand wil uitsteken.

Ik ben dankbaar dat het Bestuur van de Goede Herder een bijdrage heeft gedaan aan dit grote feest.

Ik ben heel verrast en dankbaar voor de heel veel kindjes die mij hebben geluk gewenst. De mooie tekeningen en wensjes.

Ik ben dankbaar voor de vele lieve handen en kusjes, de warme woorden en de heel vele rijkelijk gevulde kaarten en flessen die ik zondag mocht ontvangen. Heel jammer vind ik het dat ik met te weinig mensen heb kunnen spreken, maar ik hoop dat in de komende 365 dagen te kunnen inhalen.

Dankbaar ben ik naar het organiserend comité, zij waren vaak danig gesloten, maar daar heb ik mij maar bij neer moeten leggen, maar het resultaat was heel, heel groots!!!! Mensen dank je wel. Ik ben apetrots dat ik diaken mag zijn in de Trouwlaan te midden van zoveel vrijwilligers op elk terrein, te midden van zoveel positieve parochianen, die oplettend zijn en

accuraat, die mee willen werken in de onmetelijke wijngaard,  
Gods grote tuin. Dank, dank, dank!!!

Hans Vugs,  
Diaken-pastor

## **Oktobermaand – rozenkransmaand.**

Al heel veel jaren is de oktobermaand  
de rozenkransmaand.

Wat is eigenlijk de rozenkrans en hoe  
wordt die gebeden.

De rozenkrans is een kralensnoer met  
een “staartje” er aan. Onderaan hangt een kruisje, dan komt er  
een grote kraal, dan 3 kleine kraaltjes en dan weer een grote  
kraal. Dan gaan we over naar de cirkel die bestaat uit 5 x 10  
kleine kraaltjes met daartussen in steeds een grote kraal.

Bij de grote kralen bidden we een Onze Vader en bij die kleine  
kraaltjes een Weesgegroet.

De rozenkrans is een groot bloemenboeket van wees gegroeten  
ter ere van Maria, maar zonder de Vader zijn we  
nergens, dus ook worden de Onze Vaders gebeden.

Zo zou het een saai bedoeling zijn, daarom geven we elkaar  
de tijd om tijdens dat bidden ook wat na te denken over God en  
Maria. Bij de eerste 3 kleine kraaltjes wordt er gezegd: Wij  
groeten U, dochter van God de Vader, bij het tweede kraaltje:  
Wij groeten U moeder van God de Zoon, en bij het derde  
kraaltje: Wij groeten U bruid van God de Heilige Geest.



Voor de 5 groepen van 10 kraaltjes hebben we de geheimen, te weten:

### **De blijde geheimen;**

De engel Gabriël brengt de blijde Boodschap aan Maria;

Maria bezoekt haar nicht Elisabeth;

Jezus wordt geboren in de stal te Bethlehem;

Jezus wordt in de tempel opgedragen;

Jezus wordt in de tempel wedergevonden.

**De droevige geheimen:**

Jezus bidt in de Hof van Olijven;  
Jezus wordt geseseld;  
Jezus wordt met doornen gekroond;  
Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië;  
Jezus sterft aan het kruis.

**De glorievolle geheimen:**

Jezus verrijst uit de doden;  
Jezus stijgt op ten hemel;  
De heilige Geest daalt neder over de Apostelen;  
Maria wordt ten hemel opgenomen;  
Maria wordt in de hemel gekroond.

Paus Johannes Paulus II was van mening dat met die geheimen de eerste 12 levensjaren van Jezus overdacht worden, dan zijn laatste levensdag en al derde de dagen nadat hij gestorven en begraven was. Maar die belangrijkste drie jaren dat Hij door Palestina rondtrok daar waren geen overdenkingen van. Daarom heeft hij er een nieuwe serie aan toegevoegd:

**De geheimen van het Licht:**

Jezus wordt in de Jordaan gedoopt;  
Jezus openbaart zich bij de bruiloft van Kana;  
Jezus verkondigt het Koninkrijk Gods en roept op tot bekering;  
Jezus verandert op de berg Thabor van gedaante;  
Jezus nodigt ons in zijn Eucharistie als maaltijd van de geloofsgemeenschap.

De rozenkrans helpt ons bidden wanneer we geen woorden kunnen vinden en steeds met onze gedachten ergens anders zijn. Juist door steeds eenzelfde gebedsformule uit te spreken komen we in een sfeer waarin onze gedachten zich biddend richten op onze zorgen en onze pijn. Zo brengen we alles wat we met ons meedragen, ook onze vreugde, onder de aandacht van onze Heer en de Moeder Gods.

Kunnen we zo in de komende maand onze rozenkrans eens bidden in een verloren uur.

Hans Vugs,  
diaken – pastor.

## **WE HEBBEN UIT HANDEN MOETEN GEVEN:**

Op 22 augustus n2017 heel vroeg in de morgen is heel plotseling **MIEN BERGMANS** overleden.

Het is schrikken als je midden in de nacht, nog heel vroeg een telefoontje krijgt of je even wilt komen. Kom je daar en de deur gaat niet open, ook niet na enkele keren bellen, dan zakt de grond onder je weg. Totdat iemand komt die een sleutel heeft en binnen kan. En je vindt haar dan op de grond! Voor Mien Bergmans zelf is het een mooie dood, helemaal alleen, in mijn eigen huis en ik heb met heel velen mijn 70<sup>ste</sup> verjaardag groots mogen vieren. We weten allemaal dat de gezondheid van Mien niet al te best was, maar zij heeft geknokt en gevochten om haar 70<sup>ste</sup> verjaardag te halen.



Mien komt uit een heel groot gezin van 14 kinderen. In dat hele grote gezin daar was het gezellig, samen stonden we voor elkaar klaar. Het huisgezin Bergmans had lieve ouders die eerlijk en open naar elkaar stonden. Zij waren voor al hun kinderen een voorbeeld! Zij hebben van onze ouders geleerd wat belangrijk was in het leven en dat was zeker niet het geld. Het was in huize Bergmans geen vet pot, maar heel veel was wel mogelijk. Ze hebben thuis geleerd dat niet ikke belangrijk ben, maar dat de ander belangrijk is, daarom stonden we voor elkaar klaar. Zo werden al die kinderen

gevormd en konden eensgezind groter groeien. Iedereen hielp de ander en altijd werd er samen iets gedaan. Spelletjes spelen, dat was een hele gezellige bezigheid. En zo is Mien uitgegroeid tot een mens die veel te goed was voor anderen. Op de eerste plaats had ze een hele grote hekel aan ruzie en altijd had zij de woorden om elke ruzie in de kiem te smoren. Het karakter van Mien was van een hele goede opzet. Zij was eerlijk, open, maakte van haar hart geen moordkuil en stond klaar als er een beroep op haar gedaan werd. Kortom zij had een zacht karakter die niet uit was om anderen te pijnigen of een hak te zetten. Zij genoot er van als ze een ander mocht en



kon helpen. Klok kijken kon ze niet zo goed, o ja ze wist wel dat het half twaalf was, maar er zich aan houden dat kwam bijna nooit voor. Ze was altijd te laat, op afspraken, maar ook als ze thuis moest zijn. In huize Bergmans waren regels, die door papa en mama werden voorgeleefd en alle kinderen hebben deze overgenomen. Ouders werden niet met jij en jou aangesproken, maar altijd met u. Een grote mond hoorde in huize Bergmans niet en waagde het niet eens van die regel af te wijken, want dan waaide er wat. Neen een grote mond hoort daar niet, maar ook bij Mien kwam geen grote mond voor, want zo was zij niet groter gegroeid.

Die enkele keer dat het mogelijk was om een uitstapje te maken, dan genoot Mien er voor de volle honderd procent van. En nog dagen er na kon ze er van vertellen alsof ze het op dit moment weer helemaal meemaakt.. Al met al mogen we best vaststellen dat jullie zus, jullie tante, jouw vriendin, een mens is waar het goed was om mee om te gaan. Want een ja was een ja en werd geen

neen, en een neen bleef een neen en werd nimmer een ja.  
Je kon met Mien niet soebatten.  
Mag Mien nu horen: kom goede en getrouwe knecht,  
kom binnen in mijn rijk va Vrede, ga aanliggen aan mijn  
tafel en vanaf nu zal Ik jou bedienen. Mien rust zacht,  
dank je wel voor alles wat je voor ons gedaan en  
betekend hebt, maar blijf asjeblijft van uit Gods eeuwige  
woning ons begeleiden op onze toch door dit leven.  
Mien woonde Steve Bikohof 3.

In de morgen van 8 september 2017 is te midden van hen  
die haar lief zijn, toch nog vrij plotseling **ANNIE  
RUTTEN – SNOEREN**, in de leeftijd van 77 jaar  
overleden. Zij was echtgenote van Ad Rutten.  
Jouw Annie, jullie moeder en oma is een bijzondere  
vrouw. In het gezin Snoeren was zij de enige dochter te  
midden van twee broers, en dat heeft ze haar hele leven  
uitgedragen. Dat vond zij niet zo leuk. Want zij miste de  
omgang met een zus, en zij misten om zo samen te gaan  
winkelen. Toen zij dan ook met haar Ad op 26 mei 1964  
in het huwelijk trad, heeft zij nog eens heel duidelijk  
uitgesproken dat zij graag dochters wilde, ook wel een  
zoon, maar toch wel meiden om samen te gaan winkelen.  
Wat een geluk, dat haar wensen werden in gewilligd. Van  
jongst af aan heeft zij gevestigd op het moment dat zij met  
haar drie dochters heerlijk kon gaan shoppen. Maar wat  
een tegenvaller, haar drie dochters wilden geen nieuwe  
kleden kopen, wel heel graag sportkleding.  
Door haar gedegen opvoeding thuis heeft zij een  
opleiding voor coupeuse gekozen die zij cum laude heeft  
afgesloten. Maar door die opleiding was zij zo danig  
gevormd dat alles heel precies moest zijn, of gemaakt  
worden. Veel kleding heeft zij zelf gemaakt. Door die  
opleiding was zij ook een kei in het onthouden waar alles  
lag. Want zij had voor alles een eigen plek en dat heeft zij  
tot het einde volgehouden. Als jij dan vroeg: mam waar

ligt dit of dat, dan kon zij dat haarfijn aan jou vertellen. En dan genoot zij achteraf met de opmerking: dat heb ik je toch wel gezegd. Moeder was een graag geziene vrouw, die haar deur wagen wijd had open staan. Zij was en een



gastvrouw, maar had ook een heel luisterend oor voor allen die haar ontmoeten. En dan een oor, dat echt alles opnam. Jaren later kon zij nog precies zeggen wat er gebeurd was. Zij was ook een keukenprinses, die heel veel tijd besteedde aan het koken. Zij kon van weinig heel lekker en voldoende maken. En kwamen er onverwacht gasten, geen pijn, Annie redde het wel. Annie wist wat zij wilde en dat zou dan ook zo gebeuren.

Jouw Annie stond er op dat alles puik in orde was. In jullie huis, maar ook aan jullie kleding. Zelf zag er altijd tot in de puntjes verzorgd uit, ook toen het de laatste tijd niet zo gemakkelijk ging. Zij kon ook heel goed alles regelen, maar ook regelen voor een ander. Dat doe jij wel even, en jij brengt ons wel even weg.

Moeder was van huis uit een gelovige vrouw, die een grote verering had voor Moeder Maria. Menig kappelletje zijn op jullie tochten door het Brabantse land door jullie aangedaan, even bidden en een kaarsje opsteken. Zij heeft zelfs nog de tijd gevonden om met jou Ad samen een bijbelcursus te volgen. Heel modern, een hele mooie, gezellig en leerzame tijd. Jouw geloof in de verrezen Heer gaf jou kracht en steun om het kruis dat op ons aller schouders wordt gelegd te dragen. En je hebt best een zwaar kruis gekregen, maar met hulp van jouw Ad heb je dat kunnen dragen. Ik ben van mening en velen met mij, Ad, dat je een hele grote pluim verdient, hoe jij jouw Annie in al die dagen en jaren begeleid en geholpen hebt. Mag jouw Annie, jullie moeder en oma nu horen kom



goede en getrouwe knecht, kom binnen in mijn rijk van Vrede, ga aanliggen aan mijn tafel, die Ik gedekt heb met zoals het moet, en vanaf nu ga Ik jou bedienen. Annie, moeder en oma, rust nu maar uit, maar blijf ons allen vanuit Gods eeuwige woning begeleiden op onze door het leven! Ad en Annie wonen in de Bern. Loderstaat 6.  
Wij hebben gebeden:

**DAT ZIJ MOGEN RUSTEN IN VREDE.**

## **Intenties in de Gerardus Majella kerk & Koningsvoorde**

**GM= Gerardus Majella**

**KV= Koningsvoorde**

**KND=Kindernevendienst**

**DK=Dameskoor**

**HK=Herenkoor**

**SZ=Samenzang**

**JK= Jeugdkoor**



|                         | <b>Tijd</b>             | <b>Locatie</b> |    | <b>Intentie oktober</b>   |
|-------------------------|-------------------------|----------------|----|---|
| 30 & 1 okt<br><b>DK</b> | 17.30<br>19:00<br>10:00 | KV             | GM | Ineke Vugs – v. Etten<br>Fien Hultermans – v. Hautum  |
|                         |                         |                | GM | Wim van Hautum<br>Frans Bastings<br>Jan Sloot   |
| 7&8 okt<br><b>HK</b>    | 17:30<br>19:00<br>10:00 | KV             | GM | Ineke Vugs – v. Etten<br>Fien Hultermans – v. Hautum  |
|                         |                         |                | GM | v.w. Jaargetijde<br>Ouders Vugs – Bullens v.w.<br>Verjaardag<br>Jan Graafmans<br>Jan Sloot<br>Bert & Toos Haers – v.d. Hout |

|                            |                         |    |          |   |
|----------------------------|-------------------------|----|----------|---|
|                            |                         |    |          | v.w. Trouwdag<br>Robert v. Aalst  |
| 14&15 okt<br><b>DK</b>     | 17:30<br>19:00<br>10:00 | KV | GM<br>GM | Ineke Vugs – v. Etten<br>Fien Hultermans – v. Hautum<br>Tonia Vrijhoeven v.w. Jaargetijde<br>Harrie Hultermans v.w. Verjaardag<br>Bert & Toos Haers – v.d. Hout v.w<br>Verjaardag<br>Hans Geerts v.w. Trouwdag<br>Jan Sloot |
| 21 &22<br>okt<br><b>HK</b> | 17:30<br>19:00<br>10:00 | KV | GM<br>GM | Ineke Vugs – v. Etten<br>José van Puijenbroek<br>Jan Sloot<br>Jos van de Rijt<br>Frans de Regter v.w.<br>Jaargetijde<br>Fien Hultermans – v. Hautum   |
| 28&29 okt                  |                         |    |          | Ineke Vugs – v. Etten<br>Piet Weijers v.w. Jaargetijde<br>Henk & Jo van Gorp v.w. 1 <sup>ste</sup><br>Jaargetijde<br>Hans Geerts v.w. Verjaardag<br>Jan Sloot   |

## Geheugensteuntjes



| Datum  | Tijd. | Locatie | Activiteit                                  |
|--------|-------|---------|---|
| 1 okt  | 10:00 |         | GM<br>Kindernevendienst                     |
| 4 okt  | 20.00 |         | GM<br>Infoavond Israëlreis                  |
| 5 okt  | 20:00 |         | GM<br>Dooptvoorbereiding                    |
| 5 okt  | 16:00 |         | GM<br>Stille aanbidding                     |
| 6 okt  | 10:30 |         | GM<br>1 <sup>ste</sup> Vrijdag van de Maand |
| 10 okt | 10:30 |         | GM<br>Pio morgen                            |

|        |       |  |    |                   |
|--------|-------|--|----|-------------------|
| 12 okt | 16:00 |  | GM | Stille aanbidding |
|        | 20:00 |  | GM | Bijbel Hans       |
| 24 okt | 10:00 |  | GM | Redactie de Brug  |

## Mariaviering



**Op maandag 9 oktober 2017  
om 19.00 uur  
is er een Mariaviering  
in Koningsvoorde**

**Iedereen is van harte welkom!**

**Koffie na de viering.  
Feest van de H. Franciscus op 4 oktober**



**KLEINE LITANIE VAN FRANCISCUS**

Jij, wonderlijke man,  
bid voor ons, als dat kan:

dat wij de armen mogen eren  
en met geen machten samenzweren,

dat wij de wolf in ons herkennen  
en hem met mededogen temmen,

dat wij in vrede zullen groeten  
al wie wij onderweg ontmoeten,

dat wij het vuur niet laten doven  
en in de nacht de zon nog loven,

dat wij zelfs stervend zullen zingen  
van alle goeds dat wij ontvingen.

Jij, wonderlijke man,  
bid voor ons, als dat kan.

*Albert Verwey*

## Vrijwilligersavond

Op donderdagavond 09 november zijn alle vrijwilligers van de parochie welkom in de ontmoetingsruimte van de kerk. De parochie wil hen op die avond in het zonnetje zetten voor weer een jaar inzet.



Zonder al deze actieve mensen zou het werk in de parochie niet door kunnen gaan. Iedereen draagt zijn of haar steentje bij: de een zingt in het koor, leest de eerste lezing en de voorbede, de kosters, de acolieten, poets de kerk of schenkt op zondag de koffie in, brengen de Brug rond, en nog veel meer taken. Ook op zaterdagavond is een grote groep actief in Koningsvoorde om het atrium in orde te maken voor de liturgieviering en daarna weer alles op te ruimen. Verschillende werkgroepen hebben hun eigen begeleiders(sters), zoals de bijbelgroepen, eerste communie- en vormselvoorbereiding, doopvoorbereiding etc. Het parochiestuur ( ook allen vrijwilliger) is iedereen dankbaar voor al die werkzaamheden en wenst iedereen een fijne avond toe.

## Eerste Communie in 2018

Al verschillende keren is er gevraagd naar de datum van de eerste communie volgend jaar. Deze is nu vastgesteld **op zondag 23 april 2018** om 10.00 uur in onze kerk. Eind van dit jaar krijgen de kinderen van de Triangel die daarvoor in aanmerking komen een uitnodigingsbrief voor een eerste ouderavond in januari 2018. Kinderen die elders op school zitten kunnen zich aanmelden middels onze website: formulieren: eerste Communie.

Werkgroep eerste communie.

## **Misintenties voor Allerzielen**

Op donderdag 2 november worden alle overledenen herdacht in de viering van 19.00 uur.

Zoals andere jaren kunt u uw intenties doorgeven door **de lijst in te vullen** die in de oktoberweekends op de balie ligt en bij de vieringen in Koningsvoorde.

## **Feesten in oktober**

1 oktober: Kleine H Theresia

2 oktober: H.H. Egelbewaarders

4 oktober: H. Franciscus van Assisi

7 oktober: H. Maria van de Rozenkrans

15 oktober: H. Theresia van Avila

16 oktober: H. Gerardus Majella

18 oktober: H. Lucas, evangelist

## **Feest van Franciscus:**

### **4 oktober**

Op 4 oktober herdenken we de sterfdag van de H. Franciscus van Assisi. Wij denken dan direct aan Dierendag en geven onze honden en katten iets extra's. Toch is de verbinding van Franciscus met dierendag niet vreemd. Franciscus hield van alles wat groeide en bloeide, van planten, van dieren en van mensen. Veel verhalen over hem gaan over zijn liefde voor dieren. Denk maar aan het verhaal van Franciscus en de wolf van Gubbio. Ook zijn vogelpreek is erg bekend. Een ander verhaal wil ik hier in het kort weergeven. Op zekere dag zag Franciscus een man met een ezel. De ezel moest een zwaarbeladen kar omhoog trekken naar de stadspoort van Assisi.

De ezel ziet er ondervoed en mager uit en het tuig heeft een gat gemaakt in zijn ene zijde. Hij is uitgeput en kan de kar bijna niet de heuvel opslepen. De man die er naast loopt slaat het dier met zijn zweep,



zodra het even stil wil staan. Dan komt Franciscus de poort uit. Hij ziet de man met de ezel en de kar. Hij gaat naar de ezel toe en neemt voorzichtig het tuig van zijn gewonde rug en laat de ezel van de planten langs de weg eten. Dan spant Franciscus zichzelf voor de kar en trekt die de poort in. En de man, die verbaasd toekeek, gooit opeens de zweep van zich af en begint de kar van achteren met beide handen voort te duwen.

*Naar verhalen uit de Fioretti*

## **Let op!**

In de nacht van 28 op 29 oktober mogen we de klok weer **een uurtje terug zetten**. We kunnen dan een uurtje langer slapen.

Vergeet het niet, want dan komt u een uur te vroeg bij de kerk!



## **Secretariaat: Gerardus Majella.**

Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg. Tel: 013-5423455  
Geopend elke morgen van 09.00 uur tot 12.00 uur. Van  
doop of huwelijk, enz behalve op maandagmorgen. Op  
dit secretariaat kunt u terecht voor allerlei sacramenten,  
aanvragen van een doopbewijs, doop, huwelijk, jubileum,  
enz.

De bovengenoemde diensten kunt u ook regelen via onze  
Website: [www.hlgm.nl](http://www.hlgm.nl)

### **Voor noodgevallen**

Diaken J. Vugs, 06 - 22 45 33 61

#### **Liturgische diensten Gerardus Majellakerk**

|                          |        |                    |
|--------------------------|--------|--------------------|
| zaterdag.                | 17.30u | Pio-kapel          |
| zondag.                  | 10.00u | Kerk waarna koffie |
| 2 <sup>de</sup> dinsdag  | 10.30u | Pio-morgen         |
| 1 <sup>ste</sup> vrijdag | 10.30u | Pio-kapel          |

#### **Koningsvoorde**

|           |        |                          |
|-----------|--------|--------------------------|
| zaterdag. | 19.00u | Restaurant waarna koffie |
|-----------|--------|--------------------------|

**Financiën:** Giro (IBAN) NL94 INGB 0001 0688 20.

Bank (IBAN) NL64 RABO 0171 2002 17.

t.n.v. Parochie De Goede Herder (locatie Trouwlaan)

### **Contactblad “De Brug”**

Kopij **vóór 24 oktober as.** middels e-mail adres:

[info@hlgm.nl](mailto:info@hlgm.nl) of in de brievenbus van de kerk.

Je kunt “de Brug” ook vinden op onze website: [www.hlgm.nl](http://www.hlgm.nl).

Volg ons ook op Facebook:

<https://www.facebook.com/parochiehlgm/>

### **Redactie Parochieblad “De Brug”**

M. Kolen – Gerrits, K. van Beijsterveldt, B. Mallens.