

De Brug



Kind

Een mens is niet zomaar een dingetje,
iets bloots.
Diep in dat dingetje verbergt zich iets groots.
Er woont een wonder in,
iets ongeloof'lijk machtigs.
Een kind is méér dan maar alleen iets engelachtigs.
Ik weet niet wát het is, dat niet,
maar ik maak me sterk:
Een mensenkind is niet alleen maar mensenwerk.

Toon Hermans

Pater Pio.

Op 23 september 1968 is Pater Pio in zijn klooster in San Giovanni Rotondo in Italië overleden.

Wij willen daar dit jaar in het weekend van 25 en 26 september aandacht aan besteden. In de Eucharistievieringen van het weekend, maar ook heel speciaal op zondagmiddag willen we om 15.00 uur een lof houden, we bidden dan samen de rozenkrans, we denken even aan het leven van Pater Pio, wat hij ons als voorbeeld geeft en we zijn stil om zelf even te bidden.

Heel toepasselijk is het gebed tot God op voorspraak van Pater Pio:

Gebed tot God

Op voorspraak van de heilige Pater Pio

Heer God en Vader,
wij danken U van ganser harte
voor uw grote genegenheid van pater Pio.

U hebt hem laten delen
in het lijden van uw Zoon Jezus.

Met een grootmoedige liefde
hebt U door hem vele mensen bevrijd
van zonden en kwaad, van pijn en lijden.

Mogen ook wij, zoals pater Pio,
uw verlossende aanwezigheid ervaren,
wanneer wij de Eucharistie en Verzoening
gelovig en bewust beleven.

Laat onze liefde tot u groeien:
maak biddende mensen van ons.
Versterk onze diepste verlangens.

om goed en hartelijk te zijn voor elkaar.

Sta ons bij in elke nood
en geef ons een grote mildheid
voor arme en zieke medemensen.

Schenk ons de deemoed
om naar het voorbeeld van onze Moeder Maria,
ja te zeggen op de Blijde Boodschap,
die uw Zoon Jezus ons heeft gebracht.

Dan leven wij tot eer en glorie van U,
die onze God en Vader bent
en leeft in alle eeuwigheid.

Amen.



In de afgelopen periode zijn gedoopt:

Zondag 27 juni 2010 kwamen we met velen bijeen om **SIMON RENIERS** welkom te heten in onze parochiegemeenschap en hem het sacrament van het Doopsel toe te dienen. Bij die doop waren uiteraard zijn papa en mama Sebastiaan en Danique Reniers – Sgroot, zijn oudere broer Lucas, zijn peetoom en peettante Dennis en Chrétiënne, zijn opa's en oma's en nog veel meer lieve mensen,

aanwezig. Simon kreeg bij de doop als doopnamen: Simon Sebastiaan, waarmee de ouders hebben willen aangeven dat Simon, niet alleen op de wereld staat, maar dat wij door alle Sebastianen van de familie met raad en daad wordt bijgestaan.

Simon kreeg een kruisje op zijn voorhoofd, op zijn mond en in zijn hart. Daarna gaven heel veel aanwezigen hem ook dat teken van

Jesus, dat teken waardoor wij voor eeuwig mogen leven. Met een kaarsje in de hand zijn we naar Moeder Maria gegaan om haar te danken en om haar hulp en steun te vragen voor het gezinnetje Reniers. De doopklok werd duidelijk geluid. Simon woont met zijn broer en ouders in de Pres. Steijnstraat 93

Op zondag 11 juli 2010 zijn we bijeen geweest voor het doopfeest van **FENNA SCHIJVENS**. Fenna was omringd door haar lieve broer Sem, maar ook door haar ouders Francois Schijvens en Judith van Iersel, haar peetoom en peettante Johan en Corry, natuurlijk haar grootouders en heel veel lieve vrienden en vriendinnen. Fenna kreeg de handen opgelegd door heel veel mensen, het was een echt dak waaronder zij door het leven mag gaan, want we hebben allen gezegd er te zijn voor Fenna als zij op iemand een beroep zal doen. Er waren heel wat pyromaantjes in onze Pio-kerk die graag met een kaarsje wilde lopen om Maria dank je wel te zeggen en om haar te vragen dat zij het gezin Schijvens steeds zal beschermen. Uiteraard hebben we uit volle borst gezongen dat zij nog lang mag leven. De overburen hebben later tegen mij gezegd, wat werd er toch hard geluid toen dat kindje gedoopt werd.

Fenna woont met haar broer Sem en haar ouders in de Marconiestraat

Op zaterdagmiddag 17 juli 2010 hebben we **DIEGO PELDERS** in de grote kerk gedoopt, omdat de Piokerk te klein was om alle mensen een plaatsje te geven. Ook Diego werd vergezeld door zijn oudere broer Sylvano, zijn papa en mama Benny en Femke Pelders – Stopen, opa's en oma's, heel veel familieleden en vrienden en vriendinnen. Diego luisterde heel aandachtig naar alles wat er gezegd werd, maar volgde ook alle bewegingen die er gezet werden. Hij was nou niet zo gecharmeerd dat zo veel mensen hem een kruisje wilden geven. Toen hij het doopwater over zijn hoofd kreeg, vertrok hij helemaal niet, ja hij vond het zelfs heerlijk. Toen we bij Maria kwamen met zoveel licht en warmte hebben we samen gebeden voor hulp en steun, maar we zijn het feest ook begonnen door met allen het lang zal hij leven te zingen. Ja, die doopklok heeft het wel moeten voelen, dat er zoveel mensen aan de klepel wilden trekken. Diego woont met zijn papa en mama en Sylvano in de Oeverstraat 72.

Zondag 18 juli 2010, al vroeg in de middag was onze Piokerk geheel gevuld met heel veel familieleden van de kleine **AJ VAN DEN BESSELAAR**. Hij had zelfs zijn overgrootmoeder meegebracht, die getuige wilde zijn van haar 25^{ste} achterkleinkind, dat in de geloofsgemeenschap werd opgenomen. Bart en Natascha van den Besselaar – Trommelen, hadden Joey, de oudere broer van Aj meegebracht en veel vrienden en vriendinnen. Aj kreeg van heel veel mensen een kruisje op zijn voorhoofd, maar van Joey kreeg hij een kusje. Vol spanning luisterden de kinderen naar het verhaal van Jezus en naar de uitleg van de Doop. Iedereen stond te dringen om het kaarsje bij Maria te mogen brengen om haar daarmee te danken en haar om hulp en steun te vragen. Uit volle borst zong iedereen het lang zal hij leven mee, maar toen kwam de doopklok!!!!

Aj woont met zijn broer Joey en zijn ouders in de Pagestraat 26

Op diezelfde zondag, 18 juli kwamen we bijeen om **BEN DE ROOIJ** in onze geloofsgemeenschap welkom te heten. Ben was samen met zijn zus Sophie en zijn ouders Harald en Brenda de Rooij-Motion en heel veel vrienden en vriendinnen vanuit de Van Sasse van Ysselstraat 7 naar onze kerk gekomen. Ben kreeg bij zijn doop de namen Ben Harrie en daardoor is hij met vele leden van de familie verbonden. Zijn peetoom en peettante hebben hem plechtig beloofd dat Ben altijd bij hen welkom is voor zo maar een gesprek of om iets bijzonders met hen te bepraten. Ook zijn we allen naar Maria gegaan om Ben onder haar bescherming te plaatsen. Natuurlijk hebben we het 'Lang zal hij leven' gezongen.

Op de laatste zondag van de maand juli 2010 kwamen we in de Piokerk bijeen voor de doop van **MILAN MARCELIS**. We waren met velen, papa en mama Christian Marcelis en Samantha Dienjes, opa's en oma's, vrienden en vriendinnen en Milan heeft van zijn ouders twee peetooms gekregen Remco Marcelis en Davey Dienjes. De peetouders hebben samen ook een belofte gedaan aan Milan, hij mag altijd bij hen binnen en hoeft van te voren geen afspraak te maken, dat zijn nog eens peetouders. Ook de kinderen die aanwezig waren beloofden heel plechtig, dat als Milan straks groter gegroeid is, dat hij dan ook met hen mee mag spelen. Ook nu hebben we de doopklok natuurlijk weer laten luiden, en dat ging toch hard!

Voor de volgende doop op die zondag was de Piokapel te klein en moesten we naar de grote kerk uitwijken. Heel veel mensen, familieleden, vrienden en bekenden wilden getuigen zijn van **JAYDEN PELDERS** opname in onze geloofsgemeenschap. Het was in een vrij korte tijd dat de hele familie in onze kerk bijeen was om God te danken en Hem om hulp te vragen. En je kon horen dat al die jonge mensen goed hadden opgelet, want zij wisten alles wat er allemaal moest gebeuren. Alleen kregen ze een nieuw verhaal te horen van Jezus, en dat was best interessant. Het was een hele lange stoet van lichtjes, toen we naar Maria gingen. En natuurlijk klonk uit volle borst Lang zal hij leven. De doopklok heeft nu nog blauwe plekken van de harde klappen.

Jayden woont met zijn ouders op het Van Kinschotplein 1.

Op de Eerste Kerstdag 2009 werden Charles Bastings en Desirée Smulders verblijd met de geboorte van een zoon. De eerste zoon van Charles en Desirée, Jasper, hebben zij bij zijn geboorte moeten afgeven. Des te groter is de vreugde nu met een gezonde en vrolijke **LUUK BASTINGS**. Hun nieuwe zoon kreeg bij de geboorte de namen Luuk Adrianus Cornelis Maria. Zondag 25 juli 2010 hebben we deze wolk van een knaap in onze geloofsgemeenschap welkom geheten. Heel de families en alle neven en nichten en vrienden en vriendinnen waren aanwezig. Er was een speciaal hoekje voor al de kinderen en die hebben gesmuld van het verhaal van Jezus. Het was echt een lange optocht naar Maria, maar de doopklok werd als geen ander geluid, want hier lag nog al wat nostalgie.

Charles en Desirée wonen met Luuk in de Trouwlaan 236.



We hebben uit handen moeten geven:

Op dinsdag 20 juli 2010 is te midden van allen die haar heel lief waren rustig ingeslapen **JOSE SCHOORMANS – DE COCK**, sinds 18 november 1977 echtgenote van Andre Schoormans. José mocht de leeftijd van 55 jaar bereiken. José was een vrouw en

moeder, die hart had voor haar gezin, maar ook voor allen anderen die waar dan ook haar levenspad mocht kruisen. José was een vrouw die hield van muziek, met name harmoniemuziek. Daarom waren bij haar afscheidsdienst haar beide harmonieorkesten, waar zij lid van was, aanwezig. Zij hebben muziek gebracht van de bovenste plank, José waardig. José is een vrouw en moeder die hield van het eenvoudige, maar wel tot in de puntjes. De Sint Nicolaasfeesten waren tot in de puntjes verzorgd met wel heel veel pakjes, voor iedereen. Als je bleef eten bij de familie Schoormans, dan moest je wel genoeg tijd er voor uittrekken, want er wordt steeds met elkaar gediscussieerd, om 18.00 uur beginnen voor 22.00 uur werd het eten niet afgesloten. Was een gesprek ten einde nog voor de tijd ten einde was, dan werd er weer een nieuw item op tafel geslingerd en gingen we gewoon weer door. Een mooi mens was Jose, zorgzaam en attent voor anderen. Mag zij vanuit Gods eeuwige woning een voorspreker zijn voor haar man en kinderen. José woonde in de Pres. Steijnstraat 22

Op dinsdag 3 augustus 2010 is rustig in het bijzijn van zijn vrouw en kinderen **HENK VAN RIEL** in de leeftijd van 64 jaar overleden. Henk was sinds 26 februari 1969 echtgenoot van Lenie van Beurden. Henk was in enkele woorden zorgzaam, sterk en moedig en erg gesteld was op zijn gezin, zijn uiterlijk, maar hij was ook trots op zijn werk bij Rotil. Hij werkte van de vroege morgen tot de late avond, om zo te zorgen dat zijn gezin maar niets te kort kwam. Henk was ook een levensgenieter, die altijd op het juiste tijdstip door een kwinkslag het hele gezelschap aan het lachen kon krijgen. Overal waar hij kwam, daar werd hij op handen gedragen. Maar bovenal was hij trots op zijn twee kleinkinderen, die nam hij overal mee naar toe. Hij hield ook heel veel van zijn familie en vrienden. Toen hij de mededeling kreeg dat zijn gezondheid snel achteruit ging, hoopte hij toch nog dat hij de bruiloft van zijn dochter Monique en schoonzoon John kon en mocht meemaken. Doordat deze datum vervroegd kon worden, heeft hij een hele mooie dag mogen hebben, te midden van allen die hem lief waren. Henk rust nu maar uit, maar houd van bovenuit wel een oogje op ieder van ons. Henk woonde in de Pres. Steijnstraat 42.

Op donderdag 5 augustus 2010 is in de leeftijd van 75 jaar te midden van allen die haar lief waren rustig ingeslapen **COLETA PRIEMS – HENDRIKS**. Zij is getrouwd met Leo Priems en samen woonden zij in de Winkler Prinsstraat 13. Een bijzondere vrouw en oma is ons ontvallen. Zij bleef ondanks alles een eenvoudig mens, die voor iedereen aandacht had. Op de eerste plaats voor haar echtgenoot, maar ook haar kinderen en kleinkinderen hadden altijd haar interesse. Een moeder en vrouw die heel creatief was, alles wat haar ogen zagen dat werd door haar handen gemaakt, kleding, pottenbakken, wenskaarten, zij was heel vaardig met naald en draad, ja zelfs praalwagens. Maar moeder was met haar muzikaal talent, ook een gangmaker, liedjes, humor en uitspraken zorgden er voor dat de stemming er in kwam en dat er een fijne sfeer ontstond., Maar moeder en oma was ook een Tilburgse in hart en nieren en ze had een grote devotie tot de zalige Pater Petrus Donders. Heel veel kaarsjes heeft zij bij zijn beeltenis opgestoken, voor iedereen. Mag zij nu vanuit Gods eeuwige woning een voorspreekster zijn voor ieder van ons.

Feesten in september

5 september: Moeder theresa

8 september: Maria Geboorte

12 september: Naamdag van Maria

13 september: H. Johannes Chrysostomus

14 september: Kruisverheffing

15 september: O.L.V. van Zeven Smarten

23 september: H.Pater Pio

Mooi weer op Maria's geboorte, dit weer gaat nog vier of acht weken zo voort.

H. Johannes Chrysostomus

Een van onze vorige pastoors was pater Chrysostomus de Bont. Zijn patroonheilige vieren we op 13 of 14 september.

Wie was de H. Chrysostomus? (Gulden Mond)

Geboren in het jaar 347 te Antiochië in Syrië. Zijn vader was al gestorven toen ij nog kind was. Zijn moeder bracht hem de eerste beginselen van het christelijk geloof bij, maar liet hem niet dopen, daar zou hij als volwassene zelf voor moeten kiezen.

Hij kreeg als jongeman een opleiding tot rethor. Hij was vlug van begrip en werd een begaafd spreker. Een goede baan in de politiek was voor hem weggelegd. Maar de christelijke geloofsleer was voor hem belangrijker. Hij trok zich als monnik terug in de eenzaamheid om God te zoeken. Maar hij werd uiteindelijk geroepen om patriarch van Constantinopel te worden. De Griekse liturgie werd door hem herzien en hij besteedde ook veel aandacht aan Bijbeluitleg.

Hij nam ook geen blad voor de mond en wist steeds te zeggen waar het op stond. Hij joeg daarmee keizerin Eudoxia tegen zich in het harnas.

Hij stierf in balingschap in het jaar 407 in het Armeense stadje Comana (Noord-oost Turkije) In de Oosterse kerk behoort hij tot de vier grote Oosterse kerkvaders.



Intenties Parochie Lidwina Gerardus Majella (kerk)

september		
vr. 3 sept.	10.30 uur	Eerste vrijdag
za. 4 sept. zo. 5 sept.	17.30 uur 10.00 uur	Henk van Huijgevoort Ineke Vugs van Etten Ruud Dankers, Will Koolen, Tonny Stokkermans Tiny Weijers- van Pelt Mien van Driel- Smeekens Riet Pigmans- Janssen Ouders Langenhuijsen- Bertens jgt. Diamanten bruidspaar de Kok- Simons
za. 11 sept. zo. 12 sept.	17.30 uur 10.00 uur	Jo Swinkels vw. 1 ^{ste} jgt. Sjef de Jong, Ruud Dankers, Adriana Vermeer- van Iersel Ineke Vugs- van Etten Tiny Weijers- van Pelt Hans Kokke
di. 14 sept.	10.30 uur	Pio-morgen Tiny Weijers- van Pelt
za. 18 sept. zo. 19 sept.	17.30 uur 10.00 uur	Annie Brouwers- van Houtum Toon van den Heuvel Ruud Dankers Nel van Gorcom- van Hoesel Kees de Veer vw. Jgt. Riet van de Wouw-Janse 1 ^{ste} jgt. Voor het welslagen van de ziekendag.
za. 25 sept. zo. 26 sept.	17.30 uur 10.00 uur	Toos van Ierland- van de Ven Riet van de Wouw-Janse vw. 1 ^{ste} jgt.

		Adriana Vermeer- van Iersel Ineke Vugs- van Etten Lucia van de Put- Jansen Ruud Dankers, Will Koolen Tiny Weijers- van Pelt Marij van Gorp- Weijers Harry de Rooij vw. verjaardag
--	--	---

Intenties in huize Koningsvoorde

za. 4 sept.	19.00 uur	Tonnie Stokkermans Mien van Driel-Smeekens Diamanten bruidspaar de Kok- Simons
za. 11 sept	19.00 uur	Adriana Vermeer- van Iersel
za. 18 sept.	19.00 uur	Toon van den Heuvel Nel van Gorcom- van Hoesel
za. 25 sept.	19.00 uur	Lucia van de Put- Jansen Adriana Vermeer- van Iersel Toos van Ierland- van de Ven

Vredesweek (van 18 t/m 26 september)



‘Buurten voor vrede’ is het motto van de Vredesweek 2010. Gewoon over de heg heen, op het plein, bij de school, in de winkel, het wijkcentrum of de kerk. Met elkaar praten over hoe we ons thuis kunnen voelen in onze buurt, samen! Wie goed om zich heen kijkt, ziet al talloze voorbeelden van mensen die dat doen: buurten voor vrede. Samen maken ze van hun buurt een buurt voor vrede. Recent

onderzoek wijst uit dat mensen zich weer veiliger voelen in de eigen leefomgeving.

Toch kunnen we een zeker spanningsveld niet ontkennen. Er zijn nog steeds mensen die overlast veroorzaken en bovendien bestaat er vijandigheid jegens grote groepen burgers, islamofobie. Maar ook zien we veel positieve initiatieven op lokaal gebied, waarvoor we meer aandacht moeten hebben als tegengif tegen het venijn.

We roepen eenieder op tot **'buurten voor vrede!'**

Vrede



Vrede is een dak boven je hoofd
en op de tafel een brood
iemand die je wat warmte geeft
en je koestert op schoot.

Vrede is een rode roos
in plaats van een granaat
iemand die je geen vijand noemt
en je toelacht zonder haat.

Vrede is een tuin vol bloemen
met hier en daar een pad
iemand die samen met je wandelt
en met je praat over dit en dat.

Vrede is miljoenen handen
die bouwen steen voor steen
aan een wereld van vrede
voor mij
voor jou
voor iedereen.



Open Kerkdag

Zoals ieder jaar is er weer een 'open kerkdag'. Op zondag 12 september staat de kerkdeur open van 13.00 uur tot 16.00 uur. Iedereen is dan welkom om een kijkje te nemen in de kerk en beelden te bekijken over de historie van onze parochie.

De kinderen kunnen een speurtocht maken door de kerk. Ook is er in de ontmoetingsruimte een tentoonstelling van beeldhouwwerk van Herman Thijs, een

parochiaan. Natuurlijk is er ook te genieten van een lekker kopje koffie.

Ook het Zuiderkwartier heeft op die dag feest. Tal van kramen sieren dan het plein. De wijkkrant heeft u daarover het een en ander meegedeeld. Ook kunt u na afloop nog genieten van een barbecue (wel van te voren hiervoor aanmelden bij het Zuiderkwartier.)

Iedereen van harte welkom op beide locaties.

De vakantie is voorbij

Iedereen is of komt weer terug van vakantie. De deuren van de scholen worden weer opengezet om aan een nieuw schooljaar te beginnen.

Iedereen heeft er weer zin in!

De vakantie was zeker niet voor iedereen gelijk. Een groot verschil of je op een camping staat in Nederland of veel files moet trotseren om in Frankrijk of Italië te geraken. Mooie zonnige weken hier in Nederland en hete dagen elders. Gelukkig konden we weer genoeg energie opdoen om er weer een jaar tegen te kunnen.



De nieuwe parochie

Reeds enkele maanden zijn een groot aantal mensen uit Tilburg en Goirle bezig om de nieuwe parochie voor te bereiden. De nieuwe parochie zal bestaan uit (we hebben dit eerder gemeld): Parochie Sacrament en Binnenstad, de Heuvel en Korvel, Broekhoven en Trouwlaan (onze parochie) en Goirle. Momenteel hebben verschillende werkgroepen gegevens verzameld van de parochies om in een later stadium beslissingen te kunnen nemen over activiteiten die gemeenschappelijk kunnen gebeuren. Ook op administratief en financieel gebied zullen zaken vanuit één centrum gaan gebeuren. Veel werk blijft er echter in de eigen kleine parochie. Waar het centrale centrum gevestigd wordt is nog niet bekend. Later in het jaar zal ook daar over een beslissing genomen worden. Ook wordt er gewerkt aan een parochiebestuur voor de grote parochie.

Maar wij als parochianen van de parochie Lidwina Gerardus Majella (Trouwlaan) zullen er in de praktijk niet zoveel van merken. De vieringen in eigen kerk gaan gewoon door, ook doop, uitvaart en huwelijk en eerste communie. De koren blijven zingen in eigen kerk en de Pio-morgen gaat gewoon door. Ook ons secretariaat zal steeds elke morgen open zijn en kunt u er terecht voor misintenties, om een Pio-kaars of Mariakaars te kopen of andere afspraken te maken. Ook diaken J. Vugs blijft de eerste verantwoordelijke voor onze parochie en staat met raad en daad voor u klaar.

Wanneer er nieuws is over de nieuwe ontwikkelingen, zullen wij dit zeker melden.



Riet van Overbeek

Reis naar Israël

Van 31 augustus t/m 7 september is diaken Vugs als begeleider met een groep mensen naar Israël. Ook Jos Peeters gaat met deze reis mee.

Na aankomst in Tel Aviv reizen ze door naar Kana, waar hun tocht langs de heilige plaatsen begint. Kana, het stadje waar Jezus zijn eerste teken verrichtte door water in wijn te veranderen, lezen we in het Johannesevangelie. Bethlehem wordt aangedaan, de plaats waar de traditie de plaats aangeeft waar Jezus is geboren. Nu is er een grote kerk overheen gebouwd, al zal men nooit precies weten of dit wel de juiste geboorteplek is geweest. Kafarnaüm en het meer van Galilea, de berg Tabor en de plek van de Zaligsprekingen, Qumran en natuurlijk de stad Jeruzalem met de kerk van het H.Graf, de Olijvenhof en de Klaagmuur worden bezocht. Op alle plaatsen wordt stil gestaan bij de historie van deze plaatsen en gedeelten uit de bijbel gelezen.

Een eerste kennismaking met het land van Jezus. Een reis om nooit te vergeten en een land waar men graag nog een keer terug komt.

Na thuiskomst zullen Hans en Jos in hun bijbelgroepen over hun reis vertellen en dit met beelden illustreren.

Riet van Overbeek



Bethlehem

Gij bad op enen berg



Gij bad op enen berg alleen,
en ... Jezu, ik en vind er geen
waar 'k hoog genoeg kan klimmen
om U alleen te vinden;
de wereld wil mij achterna
alwaar ik ga

of sta
of ooit mijn ogen sla;
en arm als ik en is er geen,
geen een,
die nood hebbe en niet klagen kan;
die honger, en niet vragen kan;
die pijn, en niet gewagen kan
hoe zeer het doet!
O leer mij arme dwaas,
hoe dat ik bidden moet!

Guido Gezelle

Het werk van Wies Dorgé



De opbrengst van de Vastenactie van onze parochie in 2008, ruim € 1100,- ging naar de projecten van Wies Dorgé in Ghana. In De Brug houden wij u regelmatig op de hoogte van het ontwikkelingswerk van Wies. Afkomstig uit onze parochie en 70 jaar jong, is Wies nu bezig met afbouwen. Dat wil zeggen, met de overdracht van haar werkzaamheden voor de naar

haar genoemde stichting Dodzi.

In juli ontvingen wij opnieuw een Nieuwsbrief. Daarin doet Aloys Janssen, lid van de Stichting Help Helpen, die 'Dodzi' steunt, verslag van zijn bezoek in maart. Over Wies zelf schrijft hij: "Zij wordt dan wel een dagje ouder maar heeft nog niets aan pit en gedrevenheid ingeboet. Onvoorstelbaar hoe een dame van die leeftijd in de tropen loopt te rennen, te duwen en te trekken als een jonge deerne."

Ook schrijft hij over zijn betrokkenheid bij ziekte en dood van een oude man, die jarenlang met Wies heeft samengewerkt, en over een conflict tussen door Wies gesteunde kleine boeren en een grootgrondbezitter. Ook interessant is wat hij schrijft over hoe een vrouwengroep een cassave- en maïsproject runt, en over de samenwerking van een middelbare school met een palmolieplantage. De arbeid van leerlingen op de plantage levert de school inkomsten op.

Iets uitvoeriger informeren wij u hier over de watertoren, waar de opbrengst van de vastenactie in onze parochie heen is gegaan en die in november feestelijk werd geopend. De belangrijkste voordelen van de nieuwe watervoorziening zijn:

1. De dorpingen kunnen nu 17 liter water kopen, voor hetzelfde bedrag dat zij vroeger voor een halve liter water uit de winkel moesten betalen.
2. Het scheelt de vrouwen en de kinderen elke dag zes kilometer sjouwen met water. De vrouwen hebben nu meer tijd voor werk en gezin. De kinderen presteren beter op school.
3. Ouderen en gehandicapten bedienen de zeven watertappunten, en verdienen zo een klein inkomen.
4. Door het schone water worden minder mensen ziek.

Zo straalt de hele Nieuwsbrief optimisme uit! U kunt hem in zijn geheel lezen op www.flover.nl/dodzi En wij zijn natuurlijk benieuwd wanneer wij Wies, 'de jonge deerne', weer in ons midden zullen hebben!

Pater Pio

Op 10 augustus las ik een berichtje op internet, dat men in San Giovanni Rotondo geprobeerd heeft om de relieken van Pater Pio te stelen. De daders konden echter de glasplaat die de relieken afschermt niet stuk krijgen. Zodoende is de diefstal mislukt. De daders zijn nog niet gevonden.



Op 23 september vieren we de sterfdag van de H. Pater Pio van Pietrelcina .

Wie was Pater Pio? Al eerder schreven we hierover in de Brug en ook op onze website is informatie over hem te vinden. Ook elke tweede dinsdag van de maand is er in onze kerk een Pio-viering. In het weekend van 25/26 september willen we ook in de weekendviering stil staan bij het leven van Pater Pio. Op zondag 26 september is er om 15.00 uur een Lof.

Hij werd geboren op 25 mei 1887 te Pietrelcina in Italië. Hij was het vierde kind uit een gezin van zeven kinderen en kreeg bij zijn geboorte de naam Francesco (genoemd naar de heilige Franciscus van Assisi). Toen hij echter bij de paters Kapucijnen in trad moest hij een andere naam kiezen en ging hij als pater Pio door het leven. Op 10 augustus 1910 werd hij priester gewijd. In Pietrelcina hielp hij de pastoor; vanwege zijn slechte gezondheid kon hij niet meer werk verzetten. Zijn medebroeders zagen in hem een mislukte kloosterling en men vroeg zelfs of de generale overste hem van zijn kloostergeloften wilde ontslaan. Dit gebeurde niet, hij mocht leven buiten het klooster vanwege zijn gezondheid. Uiteindelijk kwam hij in Giovanni Rotondo terecht, een dorpje waar het tamelijk koel was.

Op 20 september 1918 ontving pater Pio de stigmata, de wonden van het lijden en sterven van Christus. Mensen stroomden toe om hem te zien. Op voorspraak van hem gebeurden genezingen en bekeringen. Zo werd hij al snel in heel Italië bekend Door het Vaticaan werd een onderzoek ingesteld en paus Benedictus XV sprak in 1921 een positief oordeel uit. Echter het Heilig Officie kwam tussenbeide en sprak een veroordeling uit: het bovennatuurlijk karakter van de gebeurtenissen in verband met pater Pio was niet aangetoond. De gelovigen moesten zich onthouden van devotionele relatie met pater Pio. Het heilig Officie bleef jarenlang de veroordeling herhalen en ook boeken die te maken hadden met zijn leven werden veroordeeld, maar het heilig Officie kon de mensenstroom naar San Giovanni Rotondo niet stoppen. Velen zochten troost, steun en genezing bij deze reeds 'heilige' man. Pater Pio zette zijn werk voort en ook een wensdroom ging in vervulling: de bouw van een groot ziekenhuis. De opening vond plaats in 1956. Het mag tot een van de best geoutilleerde ziekenhuizen in de wereld gerekend worden.

Overall in de wereld ontstonden ook gebedsgroepen die baden voor blijvende vrede in de wereld.

Op 23 september 1968 is hij gestorven, na een moeilijk leven, maar nooit in opstand gekomen. Op 2 mei 1999 zalig verklaard en op 16 juni 2002 opgenomen bij de heiligen.

Riet van Overbeek

Geheugensteuntjes



wo. 1 sept.	20.15 uur	Doopvoorbereiding
vr. 3 sept.	10.30 uur	Eerste vrijdag
do. 9 sept.	19.30 uur	Bijbelgroep (Riet)
do. 9 sept.	19.30 uur	Bijbelgroepen (Hans) !!!
zo. 12 sept.	13.00 uur- 16.00 uur	Open Kerkdag
ma. 13 sept.	11.00 uur	Pastorale Werkgroep
ma. 13 sept.	20.00 uur	Parochie bestuur
di 14 sept.	10.30 uur	Pio-morgen
za. 18 sept.	-----	Begin van de Vredesweek
zo. 19 sept.	-----	Parochiële ziekendag
wo. 22 sept.	13.30 uur	Kinderbijbelgroep
do. 23 sept.	20.00 uur	Bijbelgroepen (Hans)
vr. 24 sept.	12.00 uur	Redactie 'De Brug'
zo. 26 sept.	15.00 uur	Lof ter ere van Pater Pio

Aan de kerk wordt gewerkt.

Elk gebouw vertoont na jaren gebruik wat mankementen, zo ook onze kerk. De monumenten- wacht heeft een kijkje genomen en gevraagd om met spoed een aantal zaken te herstellen. Zoals we al



eerder in dit blad schreven wordt er hard gewerkt om de ramen van de kerk weer in goede staat terug te brengen. Maar er moet nog meer gebeuren.

U ziet: er is een stijger gebouwd, want het dak is aan een opknabbeurt toe. Er zijn veel pannen kapot, die vervangen moeten worden, maar niet meer te koop zijn. Nu worden

de pannen van de sacristie gebruikt om het dak verder in orde te maken en komen er op de sacristie andere pannen.

Ook is er in de kerk werk aan de winkel. Alle lampen moeten vervangen worden, omdat de nu gebruikte bolletjes niet meer verkrijgbaar zijn. Ook dat gaat binnenkort gebeuren.

De buitendeuren zijn ook versleten en er worden dan ook nieuwe in geplaatst.

Zo willen we dat onze kerk er over een tijdje weer piekfijn uitziet en er weer jaren tegen kan.

We houden u op de hoogte.

Riet van Overbeek

Bijbelcursussen



We hebben in onze parochie een Bijbelgroepje voor kinderen. Er kunnen nog meer kinderen aan deelnemen.

De kinderen die dit jaar hun eerste communie hebben gedaan kunnen zich opgeven. Ze komen een keer per maand

op woensdagmiddag om half 2 bij elkaar en raken op speelse wijze bekend met nog meer verhalen uit de bijbel.

Aanmelden bij diaken Hans Vugs, tel. 06-22453361.

Ook voor volwassenen is er de mogelijkheid om zich te verdiepen in de bijbel. U kunt zich aansluiten bij een bestaande groep, maar we kunnen ook een nieuwe groep starten voor beginners.

Ook hiervoor kunt u zich aanmelden bij diaken Hans Vugs, maar ook bij Riet van Overbeek. (tel. 013-5364487).

De groepen voor volwassenen komen 1 of 2x per maand bijeen op donderdagavond.

Riet van Overbeek



K.B.O. Biljartvereniging Trouwlaan

Ruim 3 jaar terug werd het oude parochiehuis van onze parochie gesloopt. Hiermee werd een begin gemaakt aan de huidige stadsvernieuwing in onze wijk, welke nu inmiddels op prachtige wijze is voltooid. De diverse clubs werden tijdelijk elders ondergebracht. Zo kwam de biljartclub in het gemeenschapshuis 'De Nieuwe Stede' op de hoek van de Kapucijnenstraat en de Diepenstraat terecht, waar we – overigens wel uit beeld van de parochie – met veel plezier in die periode hebben gespeeld.

Sinds die tijd zijn er jammer genoeg door de vergrijzing en ouderdom nogal enkele mensen weggevallen uit onze club. Nu we weer terug zijn en in de prachtige accommodatie van het Zuiderkwartier mogen spelen, zouden wij graag zien dat ons team met enkele nieuwe leden zou worden uitgebreid. Over een week begint de competitie weer. Voor ons is biljarten een sociaal gebeuren, maar vooral ook een heerlijke en spannende ontspanning.

Ik zou zeggen voor iedereen die niet meer hoeft te werken en zin heeft in een potje biljart in een gezellige club, loop dan vrijblijvend eens even binnen in het Zuiderkwartier (Wassenaerlaan 38). Van maandag tot en met vrijdag wordt er elke middag van 13.00 uur tot 17.00 uur gespeeld.

Voor eventuele telefonische informatie kunt u terecht bij:

Jos van de Rijdt: tel. 5364438

Harrie de Brouwer: tel. 4637945

Cees Bastings: tel. 5811477

Och Geërrum

In Brabant staon nog veulle kerken;
daor is ons zuiden ok om bekend.
Ge meut dè ok gerust zegge,
wij worre er nu nog mee verwent.
Zo weet ik ok un heel schoon kerkske.
Ze hebben nog gelukkig unne pastoor,
die hee ok nog, zo'k heb heurre zegge
un heel goei heerrekoor.
Aagter in zunne grootte tuin
daor in hettie un duivetilleke staon.
Je, de is vur hum un kleinne hobbie.
Hij kan ze allemaol verstaon.
Mar eene des egt unne apparte,
die is van kleur hillemol wit.
Begint ie daor teege te praotte,
zittie op zunne schouwer in 'n wip.
Zondags as ie stao te preekke
lot de koster z'n duifkes vrij.
Over den heilige geest gaot ie dan preekke
en dan is er de witte duif ok wir bij.
Dur de kerk vliegt ie dan eeve
en dur 't rumke wir nor buitte.
Hij hee z'n plicht wir goed gedaon
en de kuster slut dan gauw de luiken.
Mar sins kort is 't afgelooppe
de witte duif die is bezweekke.
Hij kan z'n vlucht nie mir volbrengen,
want un kat heettum opgevreette.

Hein Libregts



Belangrijke gegevens



Pastorale zorg:
diaken J.Vugs
tel. 06-22453361

Secretariaat Parochie Lidwina Gerardus Majella

Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg Tel.: (013) - 542 34 55
Geopend elke morgen van 09.00 uur tot 12.00 uur.

Op dit secretariaat kunt u terecht voor het opgeven van intenties,
aanvragen van een doopbewijs, aanmelden van doop of huwelijk,
enz.

Voor uitvaarten en in noodgevallen

Diaken J. Vugs, 06 - 22 45 33 61

Liturgische diensten

Gerardus Majellakerk: za. 17.30 uur in de Piokapel
zo. 10.00 uur in de kerk, waarna koffie.
tweede dinsdag 10.30 uur Pio-morgen
eerste vrijdag 10.30 uur in de Piokapel

Huize Koningsvoorde: za. 19.00 uur in het restaurant ,waarna koffie

Financiën:

giro 106.88.20, bank 1712.00.217
t.n.v. Parochie Lidwina Gerardus Majella Tilburg;

Parochieblad "De Brug"

Kopij **vóór 20 sept.** middels e-mail adres:
parochie.lgm@xs4all.nl of in brievenbus van de kerk.
website: www.parochielgm.nl
Adres parochie: Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilbur

Redactie Parochieblad "De Brug"

Maria Kolen
Jos Peeters
Riet van Overbeek