



De gestorvene

Zeven maal om de aarde te gaan,
als het zou moeten op handen en voeten;
zevenmaal om die ene te groeten
die daar lachend te wachten zou staan.

Zeven maal om de aarde te gaan
Zeven maal over de zeeën te gaan,
schraal in de kleren, wat zou het mij deren,
kon uit de dood ik die ene doen keren.

Zeven maal over de zeeën te gaan -
zeven maal om met z'n tweeën te staan

Ida Gerhardt

OM NIET.

Vaak hoor ik zo maar terloops, als ik iemand vraag om een bepaald werk of klus te volbrengen: wat schuift dat?

Inwendig word ik dan geïrriteerd,
kan men niets meer voor niets doen,
moet alles in klinkende munten omgezet worden,
is dat christen zijn,
is dat elkaar met liefde tegemoet treden?

Graag wil ik allen de volgende tekst ter overweging aanbieden:

Zeg eens wie heeft de aarde betaald
en wie de hemel?

Wie de bloementrossen
en wie de wolken?

Wie het rietgras en de boterbloemen
en de blaadjes van de bomen?

Wie de dauwdruppels
en wie de hagewinde en de vlinders?

Wie de vader,
Wie de moeder,
Wie het kind?

Zeg eens:
Wie heeft jou betaald
en wie mij?

Wie het begin en wie het einde
en wie het TOTAAL?
het is steeds weer: **OM NIET.**

Hans Vugs, diaken-pastor

In de afgelopen periode zijn gedoopt:



Op zondag 3 oktober heb ik mijn zevende kleinkind **LUUK VUGS** mogen dopen, te midden van een hele grote familie. Met zijn opa en oma, ja ook zijn overgrootmoeder, ooms en tantes, neefjes en nichtjes waren we een grote gemeenschap. Zijn papa en mama hebben Luuk beloofd dat zij er altijd voor hem zullen zijn, en de peetoom en peettante, Patrick en Mariëlle zullen hun huisdeur steeds openzetten als Luuk bij hen wil binnenkomen. Het verhaal van Jezus werd echt beleefd, want de allerkleinsten kwamen gezellig bij opa op zijn knie zitten. Toen Luuk het doopwater over zijn hoofd kreeg wilde alle kinderen ook wel eens voelen of het echt zo koud was, en iedereen was het roerend eens. In een grote stoet zijn we naar Moeder Maria gegaan en hebben haar dank je wel gezegd, maar ook gevraagd dat zij het gezin blijvend wil begeleiden. Na het lang zal hij leven, was het een oorverdovend geweld toen de doopklok geluid werd. Volgens de decibellen moet die tot in de Reeshof te horen zijn geweest.

Luuk woont met zijn broer Stan en ouders in de Bim van de Kleijstraat 9 in Oisterwijk.

Op de hele bewuste zondag 10 – 10 - 2010 werd onze Piokapel gevuld met heel veel opgewekte mensen, die allemaal samen waren gekomen voor de doop van ISA DRIJVERS. Haar grote zus Nikki en papa en mama waren met de opa's, oma's en heel veel familieleden naar de kerk gekomen. Papa en mama hadden hun trouwkaars, die zij bij hun huwelijk hadden ontvangen, weer eens aangestoken. Nikki had haar peetouders gehaald en samen hebben zij de doopkaars van Nikki aangestoken. Iedereen was blij met de komst van de nieuwe wereldburger. Alle kinderen wilden dan ook heel goed zien wat er bij een doop allemaal gebeurt. De oma's hadden alle twee een heel speciale wens voor hun kleindochter Isa, prachtige gedichten, die alleen maar oma's kunnen uitspreken. Nadat Isa gedoopt was en zij een kruisje met Chrisma had ontvangen kreeg ook zij haar heel eigen

doopkaars, en mocht zij nu al het licht doorgeven aan alle kinderen. In een lange processie zijn we naar de kerk gegaan om Maria te danken en haar bescherming af te smeken. Natuurlijk hebben we het lang zal zij leven gezongen en werd ook de klok geluid. Isa woont met haar grote zus Nikki en haar ouders in de Abel Tasmanstraat 1.

Op diezelfde mooie zondag kwamen papa en mama met hun allerliefste schat **SANNE VAN GESTEL** naar onze kerk om haar te laten dopen en zo haar in onze geloofsgemeenschap op te nemen. De hele Piokapel zat vol met grote, maar ook heel veel kleine mensen, allemaal vrienden en vriendinnen van Sanne. De papa en mama waren twee jaar geleden in de Hasseltse kapel getrouwd en hadden nu ook hun trouwkaars meegebracht. Papa Jurgen heeft die kaars weer eens aangestoken. De beide Peettantes van Sanne, Ilse en Miranda, hebben heel openlijk gezegd dat zij er te allen tijde zullen zijn voor hun petekind, en alle kinderen die aanwezig waren willen in de toekomst, als Sanne groter is, met haar spelen, ja er waren er zelfs, die als papa Jurgen en mama Corina, en de peettantes en opa en oma's niet thuis zijn, dat zij dan wel op Sanne willen passen. Naar aanleiding van het verhaal van Jezus hebben alle kinderen beloofd om in de komende tijd samen te spelen en niemand buiten te sluiten. Met de doopkaars van Sanne en heel veel lichtjes zijn we naar Moeder Maria gegaan en hebben haar gebeden om een zonnige en gezonde toekomst voor Sanne. Natuurlijk klonk een duidelijk lang zal zij leven, en galmde de doopklok op zijn best.

Sanne woont met haar ouders in de Jan van Brakelstraat 4

Op zondag 17 oktober 2010 was de Piokapel echt tot de nok toe gevuld met allemaal mensen die kwamen om getuigen te zijn dat **MITCHELL MELS** in onze geloofsgemeenschap werd opgenomen. Heel veel kinderen waren er bij, maar midden in zat de grote broer van Mitchell, Marino, die precies wist te zeggen waar we waren: in de kerk. Een ander kindje kon precies zeggen tegen iedereen die het horen moest: dat Jezus in de kerk woont. De papa en mama van Mitchell : Jo Mels en Diana Faes hadden hun eigen doopkaars meegebracht en die hebben ze zelf weer eens, na vele jaren, aangestoken. Ook hadden zij de doopkaars van Marino meegebracht en die heeft hij met zijn peettante en peetoom zelf aan mogen steken. Tijdens het verhaal van Jezus heeft iedereen heel hard moeten

werken, want we zaten allemaal in de boot van Jezus, en wel die keer dat Jezus heel lekker op het achterstevan lag te slapen en dat het heel hard ging waaien en stormen, onweren en regenen. Toen het verhaal uit was, waren we wel moe, evenals die vrienden van Jezus. Bijna iedereen stond rond de doopvont toen Mitchell gedoopt werd en ze moesten ook voelen hoe koud het water was . Mitchell heeft helemaal niet gehuild. Nadat we een kaarsje bij Maria hadden gezet en uit volle borst hadden gezongen, werd heel luid en duidelijk de doopklok geluid. Zelfs met behulp van zijn papa heeft ook de dopeling de klok geluid.

Mitchell woont met zijn grote broer, Marino, en zijn ouders in de Verenigingsstraat 10.

Met zijn allen hebben we uit volle borst gezongen: **LANG ZULLEN ZE LEVEN.**

We hebben uit handen moeten geven:



Zondag 26 september 2010 is temidden van allen die haar lief waren heel rustig heengegaan **TREES SCHRIJVERS – SANDERS**, sinds 28 februari 2009 weduwe van Henk Schrijvers. Zij overleed in de leeftijd van 65 jaar. Moeder en oma Trees stelde aan haar omgeving geen hoge eisen, als er maar plezier viel te beleven

dan voelde zij zich daar thuis. Als het de mensen rondom haar heen goed gaat dan was zij in haar nopjes. Vaak ging zij samen met haar Henk op vakantie en ook ging zij met haar schoonzussen genieten van de heerlijke zon, van elkaar, samen heerlijk eten, een grapje vertellen, een kaartje leggen en meer had Trees niet nodig. Zij voelde zich dan de koningin! Oma kon genieten van de natuur en de dieren en niet te vergeten haar Trixie. Samen hun dagelijkse wandelingen maken, boodschappen doen, of zo maar even een straatje rond, het waren voor Trees geweldige momenten. Haar leven is niet altijd rozengeur en maneschijn geweest. Ook heeft ze vaak met ziektes te

maken gehad, maar zij had toch zoveel spirit dat ze er steeds weer boven op kwam, behalve bij die laatste ziekte, daar heeft zij toch haar meerdere moeten erkennen, jammer genoeg. Moeder en oma dank je wel voor wat je voor ons gedaan hebt en ons hebt geleerd. Rust nu maar uit in de hemel, maar let met onze pa wel op ons allen. Tot aan haar ziekbed heeft Trees Schrijvers gewoond in de Capucijnenstraat 24.

Wij hebben gebeden: **DAT ZIJ MAG RUSTEN IN VREDE.**



Intenties Parochie Lidwina Gerardus Majella

November	2010	
ma. 1 nov.	19.00 uur	Allerheiligen Riet van der Aa- van der Heijden
di. 2 nov.	19.00 uur	Allerzielen We gedenken de overledenen van het afgelopen jaar en gevraagde intenties. Hans Kokke
vr. 5 nov.	10.30 uur	Eerste Vrijdag
za. 6 nov..	17.30 uur	Annie Brouwers- van Houtum vw. 1 ^{ste}

zo 7 nov.	10.00 uur	jaargetijde Piet Aben en Joke Aben-Buster vw. 1 ^{ste} jaargetijde Ineke Vugs- van Etten Lucia van de Put- Jansen Will Koolen Coleta Priems-Hendriks Nel van Gorcom- van Hoessel Tonnie Stokermans Mien van Driek- Smeekns Riet Pigmans- Janssen Henk Mutsaers vw. verjaardag Hans van Kollenburg vw. verjaardag
di. 9 nov.	10.30 uur	Piomorgen
za. 13 nov. zo 14 nov.	17.30 uur 10.00 uur	Adriana Vermeer- van Iersel vw. 1 ^{ste} jaargetijde Ineke Vugs- van Etten Lucia van de Put- Jansen vw. 1 ^{ste} jaargetijde. Tiny Weijers- van Pelt Henk Mutsaers vw. jaargetijde
za 20 nov. zo. 21 nov.	17.30 uur 10.00 uur	Christus Koning Toon van den Heuvel Riet Pigmans- Janssen Harrie Raaijmakers vw. 1 ^{ste} jaargetijde Fam. Mutsaers vw. jaargetijde Ria Staps vw. verjaardag
za. 27 nov. zo. 28 nov.	17.30 uur 10.00 uur	1^{ste} zondag van de advent Ineke Vugs- van Etten, Will Koolen Tiny Weijers- van Pelt Piet Weijers Marij van Gorp- Weijers Piet Robben vw. verjaardag Corrie van Kollenburg-Mensen vw. jaargetijde

Intenties in huize Koningsvoorde

november	2010	
ma. 1 nov.	19.00 uur	Allerheiligen
di. 2 nov.	19.00 uur	Allerzielen We gedenken de overledenen van het afgelopen jaar en allen die we willen gedenken.
za. 6. nov.	19.00 uur	Lucia van de Put- Jansen Nel van Gorcom- van Hoesel Tonnie Stokkermans Mien van driel-Smeekens Riet Pigmans- Janssen
za. 13 nov.	19.00 uur	Adriana Vermeer- van Iersel vw. 1 ^{ste} jaargetijde Lucia van de Put- Jansen vw. 1 ^{ste} jaargetijde
za. 20 nov.	19.00 uur	Christus Koning Toon van den Heuvel Riet Pigmans- Janssen
za 27 nov	19.00 uur	1^{ste} zondag van de Advent

Kindernevendienst



Op **zondag 7 november** gaan we er mee beginnen. Voor de kinderen die in de viering van 10.00 uur komen willen we alles wat beter begrijpelijk maken.

Wat gaan we doen?

U komt gewoon met uw kinderen naar de kerk. Na het openingslied en openingswoord gaan de kinderen naar de ontmoetingsruimte of kantoor (dit hangt van het aantal af) en

dan wordt aan hun het verhaal van het evangelie verteld en krijgen ze de gelegenheid daar over te praten, een tekening te kleuren of een andere activiteit te doen. Even vóór het Onze Vader komen ze terug

in de kerk en mogen rond het altaar staan om dit gebed samen te bidden of te zingen. Na afloop hiervan kunnen ze weer bij hun ouders gaan zitten.

Alleen op de eerste zondag van de maand (dan zingt ook het Jongerenkoor) willen we dit zo doen.

De pastorale werkgroep.

Geheugensteuntjes



ma. 1 nov.	19.00 uur	Allerheiligen in de kerk en in Koningsvoorde
di. 2 nov.	19.00 uur	Allerzielenviering in de kerk en in Koningsvoorde.
wo. 3 nov.	20.15 uur	Doopvoorbereiding
do. 4 nov.	19.30 uur	Bijbelgroep (Riet)
do. 4 nov.	20.00 uur	Bijbelgroep 2008 (Hans)
vr. 5 nov.	10.30 uur	Eerste vrijdag
zo. 7 nov.	10.00 uur	Eucharistieviering met Kindernevendienst
ma. 8 nov.	20.00 uur	Parochiebestuur
di. 9 nov.	10.30 uur	Piomorgen
do. 18 nov.	10.00 uur – 11.30 uur	Koffieochtend in de kerk
do. 18 nov.	20.00 uur	Bijbelgroep 2006 (Hans)
vr. 19 nov.	12.00 uur	Brugvergadering
zo. 21 nov.	10.00 uur	Feest van Christus Koning
do. 25 nov.	20.00 uur	Bijbelgroep 2006 (Hans)
zo. 28 nov.	10.00 uur	Eerste zondag van de Advent

*In het licht weten wij van geen donker,
maar in het donker
richten wij ons gezicht naar het mogelijke Licht.*

Allerheiligen- Allerzielen.



Op 1 en 2 november herdenken we onze heiligen en alle lieve mensen waarvan we afscheid hebben moeten nemen. Dit jaar valt Allerheiligen op maandag en is de viering om 19.00 uur. Allerzielen op dinsdagavond om 19.00 uur . Op beide dagen is er in de kerk en in Koningsvoorde een viering.

*Wij roepen U in herinnering
hen die ons zijn voorgegaan,
onze ouders en voorouders,
de velen die het beloofde land niet zagen,
maar geloofden in de zin van de tocht.
O God, bewaar hun namen bij u!*

*Wij denken in dit uur
aan al de naamlozen voor ons,
maar bekend en geliefd bij anderen,
slachtoffers van genocide, marteling,
onderdrukking en uithongering:
O God, herinnert U zich hun namen?*

Feest van Christus Koning

Zondag 21 november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, vieren we het feest van Christus Koning.

Dit feest werd in 1925 ingesteld door paus Pius XI. Het werd een feest in een sfeer van triomf. Met wapperende vlaggen en tromgeroffel werd er door katholieke bewegingen in processies rondgetrokken. Standbeelden van Christus Koning werden opgericht en in veel huiskamers werd een beeld neergezet.

In onze tijd echter kijken we anders tegen dit feest aan: Jezus, de Christus, was geen triomfale koning, maar een Dienaar van mensen.

Heiligen die we eren in november

3 november: H. Hubertus
7 november: H. Willibrordus
10 november: H.Paus Leo de Grote
11 november: H.Martinus van Tours (St. Maarten)
21 november: Opdracht van Maria in de Tempel
22 november: H. Cecilia
29 november: Onze Lieve Vrouw van Beauraing
30 november: H. apostel Andreas

Heilige Willibrordus



Willibrord, een Angelsaksische monnik, kwam met 12 andere monniken uit Ierland naar ons land om hier te missioneren. Hij kon voortbouwen op het werk van vroegere Angelsaksische priesters zoals Servatius en Lambertus. In Utrecht liet hij een kerk bouwen, misschien wel op de plaats waar nu de Domtoren staat. In Rome werd hij op 38jarige leeftijd tot bisschop gewijd. Zijn zendingstochten door het gebied wat nu de Benelux heet, namen in intensiteit toe. Op veel plaatsen werden kerken gebouwd. In Berkel-Enschot is ook een Willibrorduskerk. Nabij de spoorlijn tussen Oisterwijk en Boxtel (in de wijk Luissel) is in 1940 een Willibrorduskapel gebouwd. Willibrordus stierf op 7 november 739 te Echternach.

H. Martinus van Tours (St. Maarten)

Op 11 november vieren we de sterfdag van St. Maarten. In 397 is hij op 81jarige leeftijd overleden. In het Westers Christendom is hij één van de meest vereerde heiligen.

Rond 316 is hij geboren in een gebied dat momenteel tot Hongarije behoort. In de Italiaanse stad Pavia ontving hij zijn militaire opleiding en werd ingelijfd bij het Romeinse leger.

Enkele jaren later wordt hij gedoopt en stapt uit het leger.

Samen met bisschop Hilarius stichtte hij in Poitiers een klooster en wordt tien jaar later bisschop van Tours.

Een van zijn leerlingen Sulpicius Severus schreef rond 420 zijn levensbeschrijving, gekleurd door veel legenden.

Een van die verhalen is zeer bekend: Hoe Martinus zijn mantel deelde met een bedelaar.

Het was midden in de winter. Veel mensen stierven van de kou. Op een dag moest Martinus in Amiens zijn, hij was toen soldaat in het Romeinse leger en had pas kort van Christus gehoord. Onderweg kwam Martinus veel mensen tegen en gaf alle kleren die hij kon missen aan hen. Zo bereikte hij de stadspoort van Amiens met alleen nog zijn soldaten mantel en zijn wapens. In de poort zat een bedelaar, die helemaal geen kleren aan had. Martinus zag dat hij hulp nodig had en dat iedereen aan hem voorbij liep. Martinus pakte zijn zwaard en sneed zijn mantel doormidden. Die ene helft gaf hij aan de bedelaar. In een droom zag hij dat het Christus was die de helft van zijn mantel droeg.

Op afbeeldingen wordt Martinus vaak afgebeeld terwijl hij zijn halve mantel aan een bedelaar geeft..



Kerkbijdrage

Het jaar 2010 loopt al weer op een eindje. Allen die dit jaar hun kerkbijdrage hebben overgemaakt hartelijk dank. Mocht u nog niet in de gelegenheid geweest zijn om uw bijdrage te betalen, wilt u dit dan nog even doen.

Allen die nog niet jaarlijks, maandelijks of per kwartaal betalen, kunnen dit nog altijd gaan doen. Wanneer u dit meldt op het secretariaat van onze parochie, dan kunt u een machtigingsformulier krijgen voor automatische overschrijving. De gegevens van onze bank vindt u bij de algemene gegevens op de laatste bladzijde van deze 'Brug'.

Het parochiebestuur

De nieuwe parochie: een nieuwe naam !

De voorbereidingen om te komen tot één grote parochie voor de parochies Korvel, Trouwlaan-Lidwina, Binnenstad, Heuvel, Sacrament, Broekhoven en Goirle zijn eind van het jaar voltooid. Er komt dan een nieuw Parochiebestuur, maar ook de nieuw gevormde grote parochie moet een nieuwe naam krijgen. U mag meedenken en suggesties indienen. Het mag geen naam zijn van een van de parochies uit Tilburg. Ook profane namen en namen van plaatsen zijn niet toegestaan. De nieuwe naam moet verwijzen naar:

- God of Christus of andere in de liturgie gebruikte namen.
- een Bijbelse figuur
- personen uit het Nieuwe Testament
- naam van een engel, heilige of zalige.

Iemand die nog niet zalig verklaard is komt niet in aanmerking.

Ook namen van Bijbelse plaatsen mogen niet.

Vanuit onze parochie zijn al twee voorstellen gedaan: Pio-parochie of Franciscus-parochie.

Hebt u andere, goede voorstellen, geef deze dan zo spoedig mogelijk (vóór 1 december) door aan ons secretariaat of aan diaken Hans Vugs. U kunt ook e-mailen naar de parochie. Telefoonnummers en e-mailadres vindt u op de achterkant van deze Brug.

Riet van Overbeek

Voor onze vrijwilligers en allen die meer willen weten over de voortgang van de Nieuwe Parochie

Om als vrijwilliger of parochiaan beter geïnformeerd te worden over de nieuwe parochie, zijn er opnieuw drie avonden gepland om u bij te praten. De avonden zijn op

- woensdag 10 november in de kerk van Broekhoven,
- op donderdag 25 november in het parochiecentrum in Goirle
- en op dinsdag 16 november in het parochiehuis van Korvel.

Er wordt steeds om 20.00 uur begonnen.

U allen bent op een van de avonden van harte welkom.

Kerkelijk jaar

Op 28 november begint het nieuwe kerkelijk jaar met de **eerste zondag van de Advent**, de voorbereidingstijd op Kerstmis.

*“Hemel, laat gerechtigheid neerregenen,
laat haar neerstromen uit de wolken,
en laat de aarde zich openen.”
(Jesaja 45, 8)*



Advent

Op zondag 28 november is het alweer de eerste zondag van de advent. Een van de vier zondagen die vooraf gaan aan het Kertsfeest. Op de liurgieboekjes van die zondagen staan de thema's aangegeven:

- ‘Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers’
- ‘De gehele aarde zal vervuld zijn met liefde tot God’
- ‘Dan gaan de ogen van de blinden weer open.’
- ‘De jonge vrouw zal ontvangen en een zoon baren.’

De nacht loopt ten einde, de dag komt naderbij. De dag dat we weer kunnen zingen over licht en vrede, over een kind in de kribbe, een verlosser, die de wereld een nieuw aanzien zal geven. Kerstmis, meer dan een feest van glitter en glammer, maar ook meer dan weer voor een keer een volle kerk. Kerstmis, een feest om de hoop levendig te houden dat vrede en solidariteit mogelijk is voor iedereen.



Wereldjongerendagen 2011

Van 11 t/m 22 augustus 2011 komen jongeren van de hele wereld bijeen in Madrid (Spanje). Iedereen in de leeftijd van 16 t/m 30 jaar is welkom. Vanuit Nederland worden verschillende reismogelijkheden georganiseerd.

Honderdduizenden jongeren komen bijeen om samen het katholiek geloof te vieren en nieuwe vrienden te maken.

Het thema van deze dagen is door paus Benedictus XVI uitgekozen: *“Geworteld en opgebouwd in Jezus Christus, standvastig in het geloof.”*

Drie ochtenden is er een Nederlands programma. In de middagen en avonden kun je deel nemen aan het jongerenfestival met muziek en theater. Op donderdag kunnen de jongeren de paus verwelkomen op de Plaza de la Cibeles en op zaterdagavond is er een grote avondwake onder de sterrenhemel.

De wereldjongerendagen bestaan al sinds 1984. Op initiatief van paus Johannes Paulus II kwamen toen 300.000 jongeren naar Rome.

Daarna waren er manifestaties in Parijs, Manilla, Keulen en Sydney. In 2011 zet Madrid haar deuren open.

Op de site van het bisdom Den Bosch is meer informatie te vinden. (www.bisdomdenbosch.nl/jongeren)

Riet van Overbeek



Koffiedrinken in de kerk

Op donderdag 14 oktober hebben we voor de eerste keer een koffie-inloopochtend gehouden. Het was een gezellig uurtje. We waren met vijftien personen. Meer dan we hadden durven denken. Een geslaagde morgen. Het is voor

herhaling vatbaar.

De volgende inloopochtend is op **donderdag 18 november van 10.00 uur tot half 12. Stap over de drempel!**

Iedereen is weer van harte welkom, ook als u niet in de parochie woont en de kerk eens van binnen wilt zien.

Die ochtend is ook de Pio-kapel open, waar u een kaarsje kunt opsteken, of even stil kunt zijn, weg van het gekakel bij de koffie.

Riet van Overbeek
Maria Molenschot

Eerste communie in 2011



Op zondag 1 mei 2011 is in onze kerk de viering van de Eerste Communie.

De eerste ouderavond hiervoor is op maandagavond 10 januari 2011 om 20.00 uur in de ontmoetingsruimte van de kerk.

De kinderen van groep 4 van basisschool 'De Triangel' krijgen nog een brief mee naar huis in de maand december van dit jaar.

Kinderen van andere scholen kunnen aangemeld worden op het parochiesecretariaat; telefoonnummer of e-mailadres vindt u op de achterzijde van 'De Brug'.

Ontmoeting

Te laat was ik,
de bus reed weg,
tien minuten wachten,
ik kreeg gezelschap,
donkere sprankelende ogen'
hoofddoekjes,
roze, geel en zwart,
drie jonge moslima's,
ze groeten vriendelijk.

Er ontspoon zich een gesprek,
de draden ontrolden,
liepen van mode, hoofddoekjes,
kleur, naar respect en gebed,
- dus u bidt ook
- en wat bidt u
- en hoe
- en jullie
antwoord naar vragende ogen.

Tien minuten,
geen verloren tijd,
maar winstmarge
bij dit inspirerend
respecterend interreligieus gesprek,
zomaar bij het simpel
wachten op lijn zes..

Oeke Kruythof

*November
heeft maar dertig dagen
maar dubbel wind en regenvlagen.*

't Kerske



Wè men nauw is overkoom,
ik snap nog nie hoe det kan.
Durrom zeg ik ok:
't was unne droom,
mar daor geniet ik naa nog van.
'n Kerske ging ik opsteekke
bij Maria, Onze Lieve Vrouw.
Mar men kerske dè wou nie braande
en ik dogt in men eige,
hoe kan dèè nauw.
Dè hek nog nood meegemokt
en bekkeek 't kerske is van boove tot onder.
Daor was tootaal niks aon te zien
of was 't soms un wonder misschien?
Ik vond 't tog un vrempst geval,
dè hek nog nood meegemokt.
Hoe zo, zoiets naa tog koome,
egt, ik stond er bij te droome.
Mar plots, ik wies waor 't aon laag
en dogt toen ok mee per saant:
ik ha 't kerske nog nie betaolt.
Geen wonder dettie nie braand.

Hein Libregts

Belangrijke gegevens:



Pastorale zorg:
diaken J.Vugs
tel. 06-22453361

Secretariaat Parochie Lidwina Gerardus Majella
Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg Tel.: (013) - 542 34 55
Geopend elke morgen van 09.00 uur tot 12.00 uur.
Op dit secretariaat kunt u terecht voor het opgeven van intenties,
aanvragen van een doopbewijs, aanmelden van doop of huwelijk,
enz.

Voor uitvaarten en in noodgevallen
Diaken J. Vugs, 06 - 22 45 33 61

Liturgische diensten
Gerardus Majellakerk: za. 17.30 uur in de Piokapel
zo. 10.00 uur in de kerk, waarna koffie.
tweede dinsdag 10.30 uur Pio-morgen
eerste vrijdag 10.30 uur in de Piokapel
Huize Koningsvoorde: za. 19.00 uur in het restaurant, waarna
koffie.

Financiën
giro 106.88.20, bank 1712.00.217
t.n.v. Parochie Lidwina Gerardus Majella Tilburg;

Parochieblad "De Brug"
Kopij **vóór 20 november** middels e-mail adres:
parochie.lgm@xs4all.nl (e-mail-adres van de parochie) of in
brievenbus van de kerk.
website: www.parocheilgm.nl
Adres parochie: Wassenaerlaan 32, 5021 VS Tilburg

Redactie Parochieblad "De Brug"

Maria Kolen
Jos Peeters
Riet van Overbeek